

Yayıncıdan

Merhaba Değerli **eskiyeni** Okurları,

İnsan konusunda üç dosya planlamıştık. İnsanın çok boyutlu ve çok katmanlı ilişkilerini ele almaya “İnsan, toplum ve devlet ilişkisi” başlıklı dosya ile devam ediyoruz. Başlıktan da anlaşılacağı gibi bu konu, insanı bireysel, toplumsal ve siyasal ilişkileri açısından ele almaktadır. Öte yandan bu çok yönlü ilişkiler ağı, farklı disiplinler bağlamında ve çok farklı perspektiflerden ele alınabilecek bir sorunsala işaret etmektedir. Örneğin felsefe, sosyoloji, siyaset, ahlak, hukuk gibi farklı bilim dalları çerçevesinde ele alınması gereken çok farklı boyutlara sahiptir. Bunun bir gereği olarak da dosyamız, oldukça zengin bir içeriğe sahiptir; birbirinden renkli ve özgün yazılardan oluşmaktadır.

Bir yandan insan ve toplum ilişkilerini sosyolojik kuramlar çerçevesinde çözümlerken insanın kendini tanıma serüveninde sosyolojinin tarihsel süreçlerini de izliyor, diğer yandan siyaset felsefesinde barış, istikrar ve refahın formülünü ararken liberal ve Marksist eğilimlerin fert, toplum ve devletin pozisyonlarını çizme yarışının seyrine dalıyorsunuz. Modern çağların dolambaçlarında özgürlük arayışlarının tarihine tanıklık ederken kimi zaman şampiyon ilan edilen, kimi zaman tökezleyip yarıştan çekilen ideolojik atlara binenlerin coşku, heyecan ve hayal kırıklıklarını izliyorsunuz. Bazen el atına binenlerin tez elden inmek zorunda kaldığını, bazen de elden gelenin öğün olmadığını görüyorsunuz.

Batı uygarlığının ürettiği anti-kurumsalçı gnostik akımların öykülerine dalarken çağdaş anarşizmin antik Yunan patikalarına kadar uzanan ayak seslerini dinliyor, yabancılaşmanın kol gezdiği bu anarşik ortamda özgürlük adına yola çıkanların insanı kuşatmaya almalarının veya geleneksel zindanları yıkma adına yeryüzünü modern tutukevine çevirmelerinin hüznü hikâyelerini okuyorsunuz. Wikileaks belgelerinin anaforunda, bütün dünyayı dinlemeye alan küresel güç odaklarının karanlık odalarında ne tür özgürleştirme(!) planlarının yapıldığını izleme fırsatı buluyorsunuz. Batı dünyasında geçen ideolojik yolculukların ardından kendi ikliminize dönerken size eşlik eden sosyolojik akımın çağıltısında, ahlakın özgürlüğü şekillendiren hülyalarını kuşbakışı seyretme imkânı yakalyorsunuz.

Son bölümde kendi toplumunuza ve devletiyle olan ilişki biçimine çeviriyorsunuz bakışlarınızı ve anayasa tartışmalarının orta yerinde buluyorsunuz kendinizi. Halkın yakasını bırakmayan mevcut anayasadan kurtulup özgürlüğüne kavuşturacak yeni bir anayasaya duyulan ihtiyacı ve bunun nasıl olması gerektiğini önceleyen beyin fırtınaları izliyorsunuz. Bir yandan toplumu ve devleti oluştururken bir yandan da toplum ve devlet tarafından kuşatılan ve hatta toplumla devletin kavgasının orta yerinde kaybolan bireyin varlığını ararken toplumla devleti buluşturmaya çalışan siyasal partileri buluyorsunuz, yolunuzun üzerinde. Zihinsel tutsaklık ve araçsallaşmanın hazzında kaybolma ironisine tanıklık ettikten sonra geçen dosyadan arta kalan felsefe-din antagonizmasını görme ayrıcalığını yakalyorsunuz.

Özetle söylemek gerekirse ilgiyle okuyacağınız bir dosyayla karşılaşacağımızı umuyoruz. Başta sayı editörümüz Kadir Canatan hoca olmak üzere katılımда bulunan bütün üstatlarımıza teşekkür ediyor, “İnsan ve Doğa İlişkisi”ni konu alan gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle selam ve saygılar sunuyoruz. ■

