

Editörden

From the Editor

Dergimizin yeni halinin ikinci sayısıyla yeniden okuyucu karşısındayız. Geçen sayımızda da ifade ettiğimiz üzere Eskiye ni yarı akademik yarı popüler bir çehreden tam akademik bir hüviyete doğru bir gelişim yaşamaktadır. Şu anda bunun getirdiği kazanımlar ya da diğer türden etkileri birlikte tecrübe etmeye devam ediyoruz. Tam akademik hale gelme çabalarının getirdiği bilimsel kimlik elde etme ve daha disiplinler bir çerçeveye doğru yol alma şüphesiz önemli adımları temsil etmektedir. Bunun yanı sıra *Anadolu İlahiyat Akademisi* ismi ile daha geniş bir şemsiye altında yer alıp, onun hem düşünsel ve kültürel motoru, hem de orta ve uzun vadede sonuçlarını ve ürünlerini yansıtacak olan bir platform olma hedefi ciddi ümitler doğuracak bir durum olarak görünmektedir.

Gerçekten de bu yeni Akademi'nin düşünce, sosyal bilimler, İlahiyat ve diğer entelektüel ve manevi alanlarda üretkenlik ve açılım getirecek bir potansiyeli kendisinde taşıdığı inancı ile yoluna koyulması yeni ve önemli bir adım oluşturmaktadır. Memleketin bu alanda faaliyet halindeki tek kurumu tabii ki Akademi değildir. Başka birçok güzide kurumumuz düşünsel, kültürel ve toplumsal boyutlarda kendi katkılarını ortaya koymaya devam etmektedirler. Bununla beraber Akademi'yi kendisi yapan kimi özellikler ve içerisinde bulunduğu ortam, onu özel olarak kayda değer hale getirmektedir.

Bu adımlar henüz yeni olmakla birlikte amaçlar ve içerik noktasında ümitvar olmayı gerektiren yönler bulunmaktadır. Bunların başında da onun Müslüman düşünce ve kültür yaşamında bir inşirah meydana gelmesine yönelik arzu ve ümitleri gelmektedir. Modern dünyanın binbir rengi içerisinde yaşadığımız ve hatta bu renklerin içerisine dalmış halde bulunduğumuz bir zamanda kendi benliğimiz, maneviyatımız ve özelliklerimizin unutulmaması, kaybolmaması ve ayrıca da yeniden inşası bir farzıyet oluşturmaktadır.

Müslümanların son birkaç yüzyılı modernlikle çeşitli şekillerde karşı karşıya gelmekle geçmiştir ve bu süreç hala da devam etmektedir. Bu uzun süre zarfında gelenek ile modernlik arasında sayılamayacak ve tasnife kalkılması durumunda birçok meydan okumayla karşılaşılacak ölçüde bir tecrübeler çeşitliliği ile karşılaşmıştır. Bir tarafta geleneği asıl almaktan başlayıp, diğer tarafta modernliğin sınırlarının iyice zorlanmasına kadar geniş bir spektrum Müslümanların düşünce yaşamlarının dağınıklığı, karmaşıklığı ve en önemlisi de ilişkiselliğini akla getirmektedir. Aslında mantıken biz de ilişkisellikten muaf durumda değiliz. Ancak bizim zamanımızın ilişkiselliği içerisinde şanslı bir yönümüz bulunmaktadır. O da, bir taraftan modernliğin artık yaşlanmaya başladığı, diğer taraftan da kendi asli kimlik öğelerimizin yeni bir gençleşme tecrübesi yaşamaya

müsait hale gelir görüldüğü bir zamanda yaşıyor oluşumuzdur. Halbuki erken ve orta dönemlerde Batı ile ve dolayısıyla modernlik ile karşılaşma tecrübelerimizde önemli handikaplarımız bulunuyordu. Bugün dengelerin değişebileceği ve durumun lehimize çevrilebileceği bir çağ içerisinde yaşamaktayız ve talepler karşısında daha üretken hale gelebildiğimizi müşahade edebiliyoruz. İşte bu bağlam, Müslümanların dünyayı gereğince algılayabilme ve ona yönelik olarak proaktif cevaplar getirebilme sorumluluğunu bize hissettirmek durumundadır. Bu makro çerçevedeki mikro çabalarımızın da büyüyerek makro hale gelmesi temel ümidimizdir. Böylelikle çok uzun bir yolun ta başında olduğumuzu bilmekle beraber, bunun çok güzel bir hedefe bizi taşıyabileceğine olan inancımızı temel motivasyon kaynağımız olmak durumundadır. Sıradanlığın ötesine geçmeyi başardığı ölçüde de bu dergi ve onun mensup olduğu *Akademi*, söz konusu hedefe yönelik olarak yoluna devam edebilecektir.

Bildiğiniz gibi dosya konumuz Kur'an ve Sosyal Bilimler olarak devam ediyor. Geçen sayımızda yer verdiğimiz değerli isimlerin önemli katkıları, bu yeni sayımızda da sürüyor. Umarız bu bereket diğer dosyalarımızda da ortaya çıkacaktır. Bu sayıda Mekki ve Medeni ayetler, Kur'an'a ilişkin bilimsel açıklama girişimleri, İshârî tevil ve Kur'an ilişkisinin yanı sıra Kur'an ile ilgili sosyolojik ve lengüistik perspektifler yer almaktadır. Ayrıca dosya dışı olarak çeviri konusu ağırlıklı olmak üzere çeşitli yazılar sayımıza eklenmiştir.

Bu arada geçen sayımızda yaşadığımız bir şanssızlığı dile getirmek gerekirse; bu sayıda da devam eden dosya konumuz gereği iki değerlendirme yazısı ile ilgili bir talihsizlik meydana geldi ve dergiyi yetiştirme telaşı içerisinde dergi mutfağındaki bir karışıklık sonucunda iki değerli yazarımızın yazısını etkiledi ve sayın Şevket Kotan'ın yazısı, sayın Burhanettin Tatar'ın ismi altında yayınlanmış oldu. Gerçekten de çok ciddi bir hata sonucu gerçekleşen bu kazadan dolayı öncelikle saygıdeğer yazarlar olmak üzere tüm okuyucularımızdan özür diliyoruz. İkinin de -değerlendirme yazıları olarak- aynı kategoride yer alıyor oluşları ve yaklaşım itibarıyla de birbirlerine çok yakın olmaları nedeniyle husule gelmiş olan böyle vahim bir hatadan dolayı çok üzgünüz. Bu sayıda söz konusu yanlışlığı -geç ve de kısmen dahi olsa- gidermek amacıyla birini yeniden olmak üzere iki yazıyı birden yayın ediyoruz.

Önümüzdeki Bahar döneminde yayınlanacak olan 28. Sayının dosya konusu "İslam ve Felsefe" olacaktır. Daha önce de belirttiğimiz üzere Dergi'de dosya kapsamındaki yazılara ek olarak diğer araştırma yazılarına yer vermeye devam edilecektir. Ayrıca düşünsel, toplumsal ve kültürel içerikli değerlendirme ve eleştirme yazılarını, bilimsel faaliyet tanım ve değerlendirmelerini ve kitap değerlendirme yazılarınızı beklediğimizi de buradan duyurmak istiyoruz. Ama özellikle yeni sayıdaki dosya konumuz olan *İslam ve Felsefe* ilişkisine dair konulara hitap edecek yazılar hususunda başta felsefe kürsülerimiz olmak üzere tüm akademik ve sivil kesimden yazarlarımızın bu konudaki katkılarının önemini bir defa daha vurguluyoruz.

Yeni dosya ve sayımız ile tekrar görüşmek dileğiyle...

İhsan Toker