

editörden

Kıymetli **eskiyeni** Okurları,

Türkiye toplumu, Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren bir medeniyet değişim projesi içinde kırılmalar ve farklı tecrübeler yaşamaya devam etmektedir. Henüz sonuçlarına ulaşmamış olan bu dönüşüm süreci, ajandamıza bir takım kavramları taşımış ve gündelik hayatımızın içerisinde tecrübe edilmeye başlanmıştır. Sekülerleşme, hiç şüphesiz, bu kavramların en önemlilerinden birisidir. Diğer yandan modernleşmenin en temel parametrelerinden biri olan sekülerlik, modernleşme tarihimizin ayrılmaz bir parçası olagelmıştır.

Bugünkü tartışma bağlamında Batı'nın özgün koşullarına referansları ile anlam kazanan sekülerlik, anlamsal analize tabi tutulduğunda, insanlığın ilk dönemlerine kadar geri götürülebilecek bir fenomen olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü temelde "bir"liğin bozulması, dikotomik yapıların yükselmesi, dünya ile sınırlı düşünce, ideoloji ve felsefelerin belirmesi, dünya merkezli anlayışların gelişmesi her dönemde tartışlagelen ve görülen durumlardır. Bu açıdan bakıldığında evrensel bir fenomenden bahsediyoruz demektir.

"Kiliseye ait olanın sivil alana geçişi" bağlamından "dinin yoğunluğunun kamusal alanda azaltılması", "yani bir dini forma bürünme" gibi anlam sarkacı içerisinde salınım gösteren sekülerleşme, Türkiye'de gündelik hayattaki pratiklerden zihniyet dünyasına uzanan bir alanda hala tartışılmaya devam etmektedir. Ekonomik, teknolojik vb. gelişmelerin yardım ettiği modernleşme sürecine sekülerleşme de eşlik etmektedir. Bugün tüketim alışkanlıklarından iktidara, gündelik hayatımızdan ibadetlere kadar birçok unsur sekülerleşme sürecinden bağımsız olarak tartışılmamaktadır.

Bu denli önemli bir fenomeni biz de Eski Yeni dergisi olarak ele almak istedik. Konunun ehemmiyetine binaen bu ve önümüzdeki sayıyı dünyevileşme konusuna ayırdık. Her iki sayımızda da dünyevileşmenin farklı boyutlarına değinen yazılar okuyacaksınız. Bu bağlamda elinizdeki sayıya Vejdi Bilgin, Tuncer Namı, H. Vicdan Tekin, İbrahim Sarıms, Bedri Gencer, Mustafa Arslan, Kadir Canatan, Burhanettin Can makaleleri; Rasim Özdenören ve İlhami Güler sorularımıza verdikleri cevapları; Abdurrahman Arslan ise söyleşi ile zenginlik katmışlardır. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Şüphesiz bağımsız ve sivil dergiler bir platform oluşturmak anlamında önem taşırlar. Ele alınan sorunlar, farklı boyutlarıyla ve karşıt tezlerle tartışılırsa konular o denli vukufiyetle ve derinliğine incelenme şansına sahip olurlar. Biz de dosyamızın engin ve ufuklu tartışmalara zemin hazırlamasını temenni ederken, Türkiye ve Türkiye dışından kalem erbabını katkı yapmaya çağırıyoruz.

Dünyevileşmenin ikinci sayısında görüşmek dileğiyle...■

Editör

Mustafa TEKİN