

batının dünü, bugünü ve yarını

HALİD SELMAN

Batıyı anlamak için önce Batının nereden geldiğini hatırlamakta fayda vardır. Batının kökleri nelerdir, bugünü nasıldır ve nereye doğru gitmektedir? Sadece kendisi mi gitmekte, yoksa küreselleşme süreci ile beraberinde bütün dünyayı da içindekilerle birlikte, kontrol edebildiği veya edemediği bir sona doğru mu götürmektedir?

Geleceğe yani Batının dünyayı götüreceği yarına yönelik sonuçlar çıkarmak için bugünü anlamak ve mazesini yani köklerini bilmek gereklidir.

Batının Mazisi

Batı çok tanrılı (putperetst ve pagan)'dır

Günümüzdeki Batının kökü eski Yunan ve Roma'ya dayanmaktadır. Hem eski Yunanlılar hem de Romalılar Mekke müşrikleri gibi pagan yani birden fazla tanrıya inanıyorlardı. Batının her iki kökünün çok sayıda tanrı



ve tanrıçaları (güzellik ve aşk tanrıçası, av ve vahşi doğa tanrıçası, zeka, sanat ve strateji tanrıçası, tarım ve bereket tanrıçası, umut tanrıçası, gençlik ve canlılık tanrıçası, evlilik tanrıçası; ocak ateşi tanrıçası, zafer tanrıçası, inanç, vefa ve sadakat tanrıçası, ay tanrıçası, talih, tesadüf tanrıçası, anlaşma ve uyum tanrıçası, hakikat tanrıçası vb.) bulunmaktadır.

Hakim pagan Roma kültürünü ve inançlarını değiştiremeyen, tahrif edilmiş Hıristiyanlık kendini daha da tahrif ederek çok tanrılı Roma kültürüne uymuş ve teslis yani baba, oğul ve ruhul kudüs teorisini geliştirerek Roma'nın himayesinde bütün Avrupaya yayılmıştır.

Tanrılarına o kadar bağlı idiler ki haftanın günlerini, yılın aylarını ve gezegenleri onlara tahsis etmişlerdir. Batıda kullanılan günlerin, ayların ve gezegenlerin isimlerinin çoğunluğu tanrı isimleridir.

Mesela Sunday/Pazar; güneş tanrısının günü, Monday/Pazartesi; ay tanrısının günü, Tuesday/Salı; savaş tanrısının günü, Wednesday/Çarşamba; anglo-sakson tanrılarının kralı yabancı av tanrısı Odin'nin günü, Thursday/Perşembe; gök tanrısının, Friday/Cuma; aşk tanrısının günü, Saturday/Cumartesi ise ziraat tanrısının günüdür.

Aylara gelince, January/Ocak, iki yüzlü tanrının ayı; February/Şubat, eski Roma dini inançlarına göre arınma, temizlenme ve saflaşma törenlerinin yapıldığı ay; April/Nisan, antik yunan tanrıçası afroditin ayı; May/Mayıs, tanrıça mai'nin ayı; June/Haziran, tanrıça juno'nun ayı; July/Temmuz, önceki adı quintilis olan bu ay Julius ceaser'ın doğumu ile july olarak değiştirilerek Julius

ceaser'ın ayı haline getirilmiştir; August / Ağustos, Roma kralı august'in ayı.

Gezegenerden Marsa, savaş tansırının; Jupiter'e, tanrıların kralının; Merküre, haberci tanrının; Neptüne, deniz tanrısının; Satürne, tarım tanrısının; Venüse ise aşk tanrısının ismi verilmiştir.

Vefatından yaklaşık 400 yıl sonra böyle bir topluma Hz. İsa'nın takipçileri olduğunu söyleyen azizler, Roma halkına Hz. İsa'nın tahrif edilmiş mesajını aktarmışlar ancak başlangıçta çok sert tepki görmüşlerdir. Yıllar süren zulümler, işkenceler ve katliamlardan sonra bir Roma kralının Hz. İsa'nın tahrif edilmiş mesajını kabul etmesi ile birlikte mesajın adı "Hıristiyanlık" olarak adlandırılarak Roma'nın resmî dini haline gelmiştir. Hakim pagan Roma kültürünü ve inançlarını değiştiremeyen, tahrif edilmiş Hıristiyanlık kendini daha da tahrif ederek çok tanrılı Roma kültürüne uymuş ve teslis yani baba, oğul ve ruhul kudüs teorisini geliştirerek Roma'nın himayesinde bütün Avrupaya yayılmıştır.

Bugün Hıristiyanlığın sembolü olan haç, eski Roma kültüründe de kutsal sayılmaktadır ve Hz. İsa'yı öldürmeye teşebbüs edenlerin kullandığı işkenceli ölüm aleti haça benzetmektedir, zaten bilinen bir sembol olan haç Roma halkı arasında hemen kabul görmüştür. Halen Batıda yaygın olarak kutlanan halloween yani cadılar bayramı da antik Roma kaynaklıdır. Kısacası bugün kendini Hıristiyan olarak tanımlayanların günlük yaşamlarının büyük bir bölümü pagan Roma kültürü tarafından düzenlenmiştir. Kiliseler fizikleri ve fonksiyonları itibariyle pagan Roma kültürünün bir ürünüdür.

Pagan Mekke toplumunda olduğu gibi tanrıların arkalarına saklanan çıkarıcılar tarafından din adına Batı toplumları da kiliseler ve

kiliseleri kontrol eden ruhbanlar sınıfı tarafından yıllarca sömürülmüşlerdir. Güçlü olanın haklı olduğu Batı toplumlarında her zaman mutlu bir azınlık ve mutlu azınlığın mutluluğu için çalışan sessiz, ezilmiş ve sindirilmiş çoğunluk bulunmuştur.

Batı saldırgandır

Batının bugün kendi içinde barışçıl görünmesi aldatıcıdır. Tarihleri kendi aralarındaki en vahşi savaşlarla doludur. Kendi aralarında savaşmanın fayda getirmediğini anlamaları sonucu oluşan bugünkü barışçıl ortam sadece "Deli deliyi görünce çomağını saklar." sözü gereğidir. Feodal dönem olarak da bilinen bu dönemde şatolarda yaşayan derebeyler ve onların şövalyelerinin yaptıkları zulümler Batı Romanlarına ve flimlerine bitmeyen bir kaynak teşkil etmiştir.

Feodal zulme ve kilise adına yapılan zulümlere isyan edenler tarafından organize edilen Fransız ihtilali sonucu dinde reform adı altında kiliselerin toplumsal hayat üzerindeki etkileri minimuma indirilerek sekülerizm (laiklik) ve nasyonalizm (milliyetçilik ve ulus devlet) ideolojileri geliştirilmiştir. O zamana kadar hakim mezhep olan katolikliğe alternatif olarak Protestanlık ortaya çıkmıştır. Protestanlar tam olarak laiktirler. Dinin protestanların toplumsal hayatları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Protestanlığın dini toplumsal hayattan dışlamasını yeterli bulmayan Yahudi asıllı ve lise diploması almak için Hıristiyan görünen Karl Marx daha sonra dinin insanları uyuşturan bir afyon olduğu fikrini ileri sürerek bugünkü ateizm ve komünizmin temelini atmıştır. Darwin ise evrim teorisi ile insanın yaratılışı ile yaratıcı ve din arasındaki bağı kopartarak ateizmin yayılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Rönesans ile Endülüs, Selçuklu ve Osmanlılardan haçlı seferleri sırasında çaldıkları kitapları tercüme edip kendilerine adapte etmeleri sonucu bilim ve edebiyatta yeniden yapılanmayı gerçekleştirmişler ve böylece bugünkü teknolojik çağın temellerini atmışlardır.

Adam Smith tarafından geliştirilen kapitalizmin temeli üretmek ve tüketmektir. "İnsan niçin vardır?" sorusunun kapitalizmdeki cevabı insan üretmek ve tüketmek için vardır. Adam Smith, üretimi gerçekleştiren patron kesimini örgütlerken, Karl Marx da işçileri örgütlemiştir. Darwin ise bilgi üreten kesimin yaratıcı ve din ile olan bağlarını keserek kapitalizme yeni ürünleri üretecek bilginin üretilmesine katkıda bulunmuştur.

Feodal zulme ve kilise adına yapılan zulümlere isyan edenler tarafından organize edilen Fransız ihtilali sonucu dinde reform adı altında kiliselerin toplumsal hayat üzerindeki etkileri minimuma indirilerek sekülerizm (laiklik) ve nasyonalizm (milliyetçilik ve ulus devlet) ideolojileri geliştirilmiştir.

Batı cinsel sapkındır

Eski Roma'nın merkezi olan İtalya'yı ve özellikle Roma'yı gördüğümüzde sapkınlık düzeyine ulaşmış fuhşun neden Batıda bu kadar yaygın olduğunu daha kolay anlayabilmek mümkündür. Çünkü bütün İtalyan şehirleri ve özellikle Roma sokakları en hayasız kadın ve erkek heykelleri ile doludur. Aynı ayrı veya kadın erkek birlikte en hayasız pozisyonlarda yapılan bu heykeller Batılıların atalarının da ne kadar sapkın ve fuhuş bataklığında olduklarını göstermektedir. Hatta kiliselerin içleri ve dışları da en ahlaksız çizimlerle doludur.

Homoseksüellik, lezbiyenlik, travestilik hemcinslerin evliliği, çocukların cinsel tacize uğramalarının artması, aids vb. sapkınlık ve hastalıkların yaygınlaşması Batının tarihsel cinsel sapkınlığının bugüne yansımalarıdır. Cinsel sapkınlık Batılıların atalarından miras olarak kalmıştır.

Batıda mantık iki temel üzerine kuruludur. Bunlar sömürü ve çıkardır. Batıda bilim bu iki esas üzerinde geliştirilmiştir.

Batı sömürücü ve çıkarıcıdır

Batıda mantık iki temel üzerine kuruludur. Bunlar sömürü ve çıkardır. Batıda bilim bu iki esas üzerinde geliştirilmiştir. Kendi içlerindeki rönesans sonrası geliştirdikleri pusula vb. aletlerle karadan ulaşamadıkları Hindistan'a denizden ulaşma amacıyla çıktıkları yolculuklar sırasında daha önce bilmedikleri kuzey ve güney Amerika'ya ulaşarak oralarda var olan İnka, Maya ve Aztek medeniyetlerinin birikimlerini, onların kanlarını oluk oluk akıtarak Avrupa'ya taşımışlardır. İspanya ve Portekiz güney Amerika'yı, İrlanda ve İngiltere ise kuzey Amerika'yı sömürmüştür. Bunlara kısmen Danimarka ve Hollanda da iştirak etmişlerdir.

Batı bugün ise aynı politikayı dünya kaynaklarını sömürmek, ürünlerini pazarlamak için halen sürdürmektedir.

Elmas kaynakları ile zengin ve bundan dolayı iç savaşlarla talan edilmiş Sierra Leone'de geçen bir flimde bir yaşlı yerli, "İnşallah elmastan sonra petrol de bulmazlar." diyerek Batının dünya kaynaklarını sömürmek için ne entrikalar çevirdiğini, hayatı o kaynakların bulunduğu yerlerin insanlarına nasıl çekilmez hale getirdiği gerçeğini bu

şekilde dile getirmektedir. Yine Newsweek dergisinde çıkan bir karikatürde, Bush'un tek yönlü bir roketle gittiği ayda "Petrol yok!" pankartı ile karşılanması da Batının sömürücü olduğunun bir itirafıdır.

Ayrıca Times dergisine göre, şimdi insanlık düşmanı olarak lanse ettikleri Saddam'ı 1979 yılında darbe ile kendileri işbaşına getirdiler. Bu desteğin bedeli olarak da 8 yıl İran ile savaştırdılar. Ronald Reagan'ın başkanlığı döneminde, Bugünkü başkan Bush'un savunma bakanı olan Donald Rumsfeld Reagan'ın özel temsilcisi olarak her türlü biyolojik, kimyasal ve diğer silahlarla Saddam'a danışmanlık yaptı. Daha sonra Saddam'a İran'ı tarih sahnesinden silmemenin bedelini kendisini tarih sahnesinden silerek ödettiler. Bütün bunların petrol kaynaklarına sahip Irak'ı işgal etmek için hazırlanmış ve uygulanmış senaryolar olduğu bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün de benzer senaryolar İran'ı işgal etmek için hazırlanmaktadır.

11 Eylül olayı da Afganistan'ı işgal etmek için hazırlanmış bir senaryodur. Bu senaryo ile enerji kaynakları bakımından zengin orta asya kontrol altına alınmıştır. Afganistan'ın işgal edilmesi ve Pakistanda darbe yapılması, hem orta Asya kaynaklarının taşınması hem de gelecekte işgal edilmesi hedeflenen İran'ın çevresinin sarılması için yapılan manevralardır.

Batının Bugünü

Batılılar, dünyanın kontrol altına alabildikleri yerlerini fiziksel olarak cennet, sosyal ve ruhsal olarak cehennem haline getirmişlerdir. Şehirler yeşildir, düzenlidir, temizdir, herşey en mantıklı ve toplumsal faydayı gözetecek şekilde dizayn edilmiştir; ancak içki, fuhuş, hastalıkların yaygınlığı, ruhsal rahatsızlıkların ulaştığı oran, intihar oranları

nın sürekli artması; paranın mutluluk getirmediğinin ve insanların mutlu olmadığını en açık göstergeleridir.

Batıda yaşam, Allah'ın (cc) buyurduğu gibi hayvanlar gibi yemek, içmek ve eğlenmekten ibarettir. (Muhammed suresi 12.) Tüketebilmek için de üretmek gerekmektedir. Bunun için haftanın 5 günü çok yoğun çalışıp hafta sonu da yukarıdaki ayette belirtilen eylemleri yerine getirmektedirler. Yıllık tasarruf oranının % 7 olması da yukarıdaki ayetle uyumludur.

Yaklaşık 300 milyon nüfusa sahip Amerika'nın yıllık tüketiminin 1.5 milyar nüfusa sahip Çin'in üç katı olması bu ayetle uyumlu bir tezdır. 4.5 milyar Çin'inin 1 yılda tüketebileceği miktarı 1 yılda tüketen Amerika'da obezite oranı % 50 dolayındadır. Yani 150 milyon Amerikalı obezdir. Obezitenin beraberinde getirdiği hastalıkların pençesinde insanlar kıvrınmaktadırlar. Her yerde 150-300 kg arasında kiloya sahip insanlarla karşılaşmak mümkündür ve bu insanlar normal bir insanın sürdürdüğü yaşam rahatlığından mahrumdurlar.

Yine Amerika'nın nüfusunun %50'sinin bir veya birden fazla kronik hastalığı bulunmaktadır. Ayrıca nüfusun %30'u psikolojik tedavi almaktadır. İntihar oranları çok yüksektir. Yıllık 1.7 milyon suç işlenmekte, 1.5 milyon kişi hapisanelerde bulunmakta ve her yıl 30 bin kişi işlenen cinayetler sonucu öldürülmektedir. Her 15 saniyede bir kadına tecavüz edilmektedir. Avrupa'da da durum Amerika'dan farklı değildir.

Derebeylerin ve kiliselerin zulmünden kurtuldular. Batı toplumu kapitalizm ile yeni ilahı üretim ve üretimin arkasındaki modern derebeyler olan şirketler ve onların patronlarına hizmet eder hale getirilmişlerdir. Dünyanın bugünden farkı, derebeyler ve kiliseler

zamanında karın tokluğuna çalışan insanların yaşam standartlarının biraz daha yükseltilmiş ve herşeyin kurallarla düzenlenmiş olmasıdır.

Batının bugünkü saldırganlığı genetik olarak atalarından gelmektedir. Eski Yunanlılar sadece kendileri savaşmamış tanrıları dahi savaştırmışlardır. Eski Yunanlılar ipek yolunu kontrol altına almak ve kaynağı olan Hindistana ulaşmak için savaşmışlardır. Hıristiyanlığı din olarak kabul edinceye kadar eski Romalılar da eski Yunanlılarla aynı amaca ulaşmak için sürekli savaşmışlardır. Hıristiyanlığı din olarak kabul ettikten sonra ise savaşların hedefi Kudüs'ü ele geçirmek veya elde tutmak olmuştur.

Batıda yaşam, Allah'ın (cc) buyurduğu gibi "hayvanlar gibi yemek, içmek ve eğlenmekten ibarettir." (Muhammed Suresi 12) Tüketebilmek için de üretmek gerekmektedir. Bunun için haftanın 5 günü çok yoğun çalışıp hafta sonu da yukarıdaki ayette belirtilen eylemleri yerine getirmektedirler. Yıllık tasarruf oranının % 7 olması da yukarıdaki ayetle uyumludur.

I. Dünya Savaşı Batılılar tarafından başlatılmış ancak bir şekilde savaşa dahil edilerek İslam'ın temsilcisi olan Osmanlı İmparatorluğu çökertilmiş ve bu savaşın sonunda Yahudiler, İngilizler tarafından Filistin'e yerleştirilmeye başlanmıştır. Yine Batılılar tarafından başlatılan II. Dünya Savaşı, kendi aralarında çok kanlı bir şekilde devam etmekte iken savaşın başladığı ve sürdüğü Avrupa ile fazla ilgisi bulunmayan Japonya bir şekilde savaşa dahil edilmiştir. Atılan atom bombaları ile savaşın en kanlı bedeli Avrupalıların savaşına katılan Japonya'ya ve kısmen de Almanya'ya ödettirilmiştir. II. Dünya savaşından sonra kurulan Birleşmiş Millet-

ler teşkilatının ilk faaliyeti İsrail devletinin tanınması olmuştur. Her ne hikmetse Batılılar tarafından başlatılan her iki savaşın sonunda da kazanan hep Yahudiler olmuştur.

11 Eylül olayları sonrasında ataları Yunanlılar ve Romalılar gibi ipek yolunun yerini alan petrol merkezli enerji kaynaklarının kontrol altına alınması ve bu kaynakların Batı'ya ulaştırılacağı yolların güvenliğinin sağlanması için Doğu'ya savaş açılmıştır. Bu gün Irak ve Afganistan işgali ile Somali, Sudan'ın Darfur bölgesi ve dünyanın para getirmeye aday her yeri için işgal hazırlıkları devam etmektedir.

Batı, II. Dünya Savaşı ile aralarındaki kavgaların kendilerine fayda getirmeyeceğini, dünyanın geniş olduğunu anladıktan, mutlaka şiddet ihtiyacını karşılayacaklar ise bunu başka yerlerde karşılayabilecekleri ortak kararına vardıldıktan sonra ve özellikle göstermelik soğuk savaşın aktörlerinden birinin artık bu rolü oynayamaz hale gelmesinden sonra bütün kriz ve savaş noktalarını İslam coğrafyasına taşımıştır.

Batıda kadın olmak zordur. Çünkü kadın, erkekle beraber evin masraflarının yarısını karşılamak, modayı takip etmek, kişisel bakımını modaya uygun şekilde yapmak için bir işte çalışmak ve erkek gibi işini kaybetmemek zorundadır.

Batıda insan olmak

Batıda her yaşta ve cinste insan olmak çok zordur. Kaçırılma ve öldürülme korkusu nedeniyle sokaklarda çocukları ve yaşlıları görmek nadirdir. İnsanları arabaları veya toplu taşıma araçları ile ya işe gidip gelirken, ya alışveriş merkezlerinde ya da barlar ve farklı alanlardaki sportif etkinliklerde bir arada görmek mümkündür.

Batıda erkek olmak zordur. Çünkü erkek hayatta ve ayakta kalabilmek, ev ve araba mortgage borcunu aksatmadan ödeyebilmek, herşeyi bol bol tüketebilmek ve eğlenebilmek, tatile gidebilmek için sürekli çalışmak, işini kaybetmemek, amirlerini memnun etmek, başarılı olmak zorundadır. İşini kaybeden bir erkek, merhametin sıfırın altında olduğu Batıda sokaklarda yaşayan evsizlere katılmaya mahkumdur.

Batıda kadın olmak zordur. Çünkü kadın, erkekle beraber evin masraflarının yarısını karşılamak, modayı takip etmek, kişisel bakımını modaya uygun şekilde yapmak için bir işte çalışmak ve erkek gibi işini kaybetmemek zorundadır. Kadın inşaatlarda bir işçi, sokakları temizleyen bir çöpçü, barlarda sarhoşların her türlü rezilliklerine katlanan bir barmen, fast food zincirlerinde gece veya gündüz çalışan bir garson, servis elemanı, nakliye şoförü, vücudunu sergileyen bir striptiz, vücudunu satan bir hayat kadını olarak Batının çalışma hayatında yer almaktadır ve her 15 saniyede bir tecavüze uğrama, öldürülme, aile içi şiddete maruz kalma, terkedilme, çocuğunu yalnız büyütme riski ile karşı karşıyadır. Batının kadına verdiği özgürlük, eşitlik işte budur. İslam'ın cenneti ayaklarının altına serdiği kadını Batı bu hale getirmiştir. Ülkemizde de kadını bu hale getirmenin mücadelesi verilmektedir. Ancak bu mücadeleyi verenler yukarıda sıraladığımız iş tiplerinde hiçbir zaman çalışmayacak kendilerine hizmetçi ve kocalarına metres arayanlardır.

Batıda çocuk olmak zordur. Çünkü çocuk, boşanma oranlarının yüksek olması nedeniyle anne veya baba sevgisinden yoksun büyüme, kaçırılma korkusu ile lise çağına kadar evinden dışarı çıkmadığından sanal oyunlarla büyüme, kız çocuğu ise babasının cinsel tacizine maruz kalma, erkek çocuğu

ise rahiplerin cinsel tacizine maruz kalma, uyuşturucu çetelerinin ağına düşme, iyi bir iş bulabilmek için eğitimin bütün kademelelerini 4 üzerinde en az 3.5 derece ile tamamlamak ve bu dereceyi elde edebilmek için gece gündüz çalışmak, 18 yaşında evi terk etmek zorunda kalmak vb. hayatın acı gerçekleri ile yüz yüze gelmek zorundadır. İyi bir eğitim alamayan ve evi terk etmeye zorlanmış bir çocuk için hayat ya sıradan bir işte çalışmak yada para biriktirip eğitim almak için askere gitmek arasında seçim yapmaktır. Anne baba sevgisinden mahrum, şiddet içeren oyunlarla oynayarak büyüyen Amerikan askerleri Ebu Gureyb, Guantanamo başta olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde kan dökmekte, zulüm, işkence ve şiddet sergilemektedirler.

Batıda yaşlı olmak zordur. Çünkü yaşlı, evi terk eden çocuklarından uzakta, eğer boşanmış ise yalnız başına kendi bakımını kendisi yapabildiği sürece evinde, yoksa ömür boyu ödediği evi ve emekli maaşı karşılığı huzur evinde yalnız başına ölümü beklemek zorundadır.

Batının dünyaya etkileri

Batı sonsuz kazanma hırsı ile insanların hayatını kolaylaştıracak ve bu yönüyle olumlu görülebilecek teknolojik icatlar yapmıştır, ancak bu icatların bedelini ödeyenler bunlardan istifade etmemektedir. Bunun bedeli ise onlara kölelik yapmaktır. IMF, Dünya bankası vb. tüzel ve özel kuruluşlar Batının tahsildarlarıdır. Ürettikleri ürünleri almak şartı ile verilen kredilerin faizlerini tahsil edip efendilere dağıtmaktadır. Batı asıl tahribatı insan üzerinde yapmıştır. İnsanı insan yapan değerleri yani insana insanlığını kaybettirmiştir. Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı yeryüzündeki halifesini nefsi için yiyen, içen ve eğlenen varlık haline getirmiştir.

Batı yine sonsuz kazanma hırsı ile geliştirdiği savaş (ölüm) makinaları ve malzemeleri ile (atom bombası, füzeler, özel uçaklar, savaş gemileri, kimyasal ve biyolojik silahlar vb.) en kısa sürede daha fazla insanın öldürülmesini sağlamıştır. Batı havasını, atmosferini, suyunu, denizlerini, okyanuslarını, topraklarını, ormanlarını, buzullarını kirlettiği veya tahrib ettiği dünyayı insan için yaşanılmaz bir yer haline getirmeye son hızla devam ediyor. Dünyaya yaptıklarını yeterli görmeyen Batılılar uzayı da uydu çöplüğü haline getirmeye başladılar.

Batıda yaşlı olmak zordur. Çünkü yaşlı, evi terk eden çocuklarından uzakta, eğer boşanmış ise yalnız başına kendi bakımını kendisi yapabildiği sürece evinde, yoksa ömür boyu ödediği evi ve emekli maaşı karşılığı huzur evinde yalnız başına ölümü beklemek zorundadır.

Yaptıklarının farkında olanlar tarafından yeni yaşanabilecek alan araştırmaları devam etmektedir. Marsta hayat araştırmaları bu arayışın bir ürünüdür. Kızılderililerin "Son ırmağın kurduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak." atasözü eğer bir gün gerçekleşirse, bu sözü anlayamadıklarından ve halen de anlamakta ısrar ettiklerinden dolayı o bekledikleri kötü son geldiğinde gemilerine atlayıp gidebilecekleri insan yaşamına elverişli başka gezegenler aramaktadırlar.

Batının Yarını

Parayı ve parayı getiren üretimi ilah edinmiş olan Batılılar yarına ümitle bakmamaktadırlar. Ayakta ve hayatta kalabilmek için üretmek ve ürettiklerini satmak zorundadırlar. Ayrıca üretirken ucuza üretmek veya üret-

tirmek, satarken de pahalı satarak sömürmek zorundadırlar. Daha fazla kazanma hırsı Batıyı tüketmektedir. Yıllar öncesinde Nostradamusun kehanetleri ve Huntington'un medeniyetler çatışması teorisine göre gelecekteki dünya profillerini filme dönüştüren kutsal orman filmlerinde dünyanın sonu hep karanlık çizilmektedir.

Küreselleşme projesi, bütün dünyayı; Batının ürettiği yükte hafif ancak paha da ağır olan teknoloji (her türlü savaş araç ve malzemeleri, bilgisayar parça ve programları, ilaç ve tıbbî cihazlar, uzay çalışmaları vb.) ürünlerini tüketen bir pazar haline dönüş-

rek kıyametin kopması beklenecektir. Batının insanlığı sürüklediği bu serüvenin farkında olan bilinçli insanlara düşen sorumluluk bu serüveni bütün insanlığı kurtaracak şekle dönüştürmektir.

Ya yeni bir tarih yazarız ya da Batı tarafından yazılmakta olan bir tarihin parçası oluruz. Çünkü biz ilahî esasları reddeden Batı tarafından yazılan bir tarihin parçası olmakla değil, yeni bir tarih yazmakla, yeryüzünde gerçek adaleti ve barışı tesis etmekle sorumlu Allah'ın yeryüzündeki halifeleriyiz. ■

Batının mazisi; cehalet, çok tanrılı inanç, sömürme, sömürülme, savaşlar, fuhuş, sapkınlık, kan ve zulümle doludur. Batının yarını da mazisinden ve bugününden farklı olmayacaktır. Bütün olumsuzluklar katlanarak artacak ve dünya insanlar için fiziksel ve ruhsal olarak yaşanmaz bir yer haline getirilerek kıyametin kopması beklenecektir.

türme projesidir. Başka bir ifade ile bütün dünya Batının kölesi yapılmak istenmektedir. Köleliği kabul etmeyenler terörizmle mücadele adı altında sindirilmektedir. Böylece diğerlerine de aba altından sopa gösterilmektedir.

Batının mazisi; cehalet, çok tanrılı inanç, sömürme, sömürülme, savaşlar, fuhuş, sapkınlık, kan ve zulümle doludur. Batının bugünü de biz de şahidiz ki aynıdır, ancak formatı insanların nefislerine hoş görünecek şekilde değiştirilmiştir. Batının yarını da mazisinden ve bugününden farklı olmayacaktır. Bütün olumsuzluklar katlanarak artacak ve dünya insanlar için fiziksel ve ruhsal olarak yaşanmaz bir yer haline getirile-