

FIKRET'İN EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE İSTİFALARı

Yard. Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR¹

ÖZET

Bu makalede Tevfik Fikret'in eğitimciliği, özellikle de eğitim yöneticiliği esnasındaki istifaları ele alınmıştır. Tevfik Fikret'in istifaları hakkında çok şeyler yazılmıştır. Fakat bu istifalar genel olarak Fikret'in alinganlığına ve küskünlüğüne bağlanmıştır.

Bu yazında, istifalar ile ilgili alinganlıkların ötesinde onun sanatçı mızacının, dürüstüğünün ve eğitim konularındaki tavizsiz tavırlarının etkili olduğu tespit edilmiştir.

Bu yapılrken, Satı Bey'in Dergah Mecmuasındaki 2 makalesi esas alınmıştır. Çünkü bu makalelerde, istifalar esnasında yazılmış tezkereler delil olarak verildiğinden, daha isabetli sonuçlar elde edilebilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER : Tevfik Fikret, İstifa, Eğitim Fakültesi

ABSTRACT

In this article, resignations of Tevfik Fikret in his educationality and especially education management period are handled. Many things about his resignations were said and written. The resignations were thought because of of his touchiness and disgruntledness. In this article, it's determined that, his artison nature, honesty and concessionless manner about educational topics were played more important role than his touchiness

For this purpose, two articles written by Satı Vey published in Dergah magazine are based. Since discharge papers written in the resignations period were adduced proffs, moe appropriate results could be handled

KEYWORDS: Tevfik Fikret, Resignations, Education

¹ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğreitimi Üyesi

GİRİŞ

Tevfik Fikret için, 'Fenlerin Zenginliği'nden 'Edebiyat-ı Cedid' yönelen edebi gelişmelerin başındaki isim; eski edebiyatın karyesini toplanan gençlerin çevresine sügündikleri usta şair ve Recaiçade Mahir Ekrem'in 'Yeni Edebiyat'ı ellerine emânet edebildiği güvenilir bir yoluyla şeklinde değerlendirmeler yapmak mümkündür. Belki de bu tür ifade sözler onun adı geçtiğinde ilk akla gelen değerlendirmelerdir. Fakat bundan dışında onun pek dikkat çekmeyen bir özelliği daha vardır ki o eğitimeçiligidir... Aslında Fikret'in bu yönü de çok etraflı bir incelemeye tutulabilecek bir konudur. Biz bu yazımızda onun sadece eğitim yönetici esnasında verdiği istifalarını mercek altına almak istiyoruz.

Bir sanatçı eğitime, eserleri yolu ile; öğretmenlik ile; yöneticilik veya teorik yönden eğitim programları geliştirmek suretiyle hizmetler bulunabilir. Bu yollardan biri veya bir kaç değişik sanatçılarımız tarafından kullanılmıştır. Fakat Tevfik Fikret'in hayatına baktığımızda bütün tı yollardan faydalانlığı görebiliyoruz.

Eğitim Yöneticiliği Dışındaki Hizmetleri

"Rübâb-ı Şikeste", "Haluk'un Defteri", "Rübâb'ın Cevabı" "Şermin" gibi şiir kitapları, yetiştirmek istediği gençliğe seslenen, gençlikte bulunması gereken vatan sevgisi, doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık zulme boyun eğmemme, ahlaklı namusu ve adaletli olmanın yanında, bilgi her şeyin üzerinde değer verme gibi kavram ve düşünceleri öne çıkarır şîrlerle dolu olması, Fikret'in eserleri vasıtâ ile yeni bir insan mode geliştirmek istediğini açıkça ortaya koymaktadır. Oğlu Haluk'un şâhîn gençlere seslenmenin ve ideal bir gençlik yetiştirmeye çabalarının dışındaki hatta ötesinde; Şermin isimli şiir kitabında çocukları hedef alıyor, görüyoruz. Şermin'in çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı olması da ona gençlikten önce çocuklara yönelik, onları eğitmek düşüncesinde olduğunu ortaya koymaktadır.

II. Meşrutiyet'in ilânından hemen sonra, 11 Temmuz 1324 tarihinde Tanin gazetesinde yayımlanan ve buraya ancak birkaç misralı alabileceğimiz 'Rûcû' şiirinde

“...

Guzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma;
Ne varsa doğrudadır, doğruluk şâşar sanma.
Kes ittihâda, terakkiye, sa'ye, ikbâle”²

² Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste, Tertib ve Telif Eden Fahri UZUN, İnkılâp ve Akademî, İstanbul 1973, s. 100

mîsrârlarıyla, ne pahasına olsun doğru olmayı telkin ettiği şîrler, Meşrutiyet'in ilânında önemli rolü olan 'İttihat ve Terakki'yi desteklemeye çalışan şairin kendisi de iktidarı ele geçiren bu yeni kadroyu alkışlamış ve onlara ümitle bakmıştır. Fakat bu ümit pek uzun sürmez. Yaklaşık iki buçuk yıl sonra yazdığı (6 Kânun-ı sâni 1327 / 19 Ocak 1912) 'Doksan Beş'e Doğru' şîrinde artık bu desteğini çeker, daha önemlisi onlara karşı cephe açır:

“...
Ey millete bir sille olan darbe-i münker,
Ey hürmet-i kâminu tepen sadme-i bidâd!
Milliyeti, kanunu mukaddes tanyan her
Vicdân seni lânetle, mezelletle eder yâd...”

Hatta bu şîrin sonunda:

“Duşsun sana – meyyâl-i tahakkum – eğilen ser,
Kopsun seni – bir hak diye – alkışlayan elleri...”

Diyerek, daha önceki desteginden dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirir. Şairin İttihat ve Terakki'den kesilen ümitleri ona gençlikte vongelmiştir. Özellikle Ferda, Haluk'un Vedâ, Sabah Olursa, Zeltzâ, Promete vb. şîrlarında artık tek hedefi ve umidi gençlerdir. Onları, Zeltzâ şîrindeki:

“Hayâti div-i hâkîkatle çarşısan kazanır,
Zafer bîraz da hasar
Ister,”

gibi misralarla, işin zorluğu konusunda uyarırken, diğer tarafan da Ferda şîrinde:

“... Vatam gayür
İnsanlarım omuzları üstünde yükselir.”³
Diyerek, sorumluluklarını hatırlatır veya Sabah Olursa'da:
“Evet, sabah olacaktır, sabah olur, geceler
Tulu-i hasre kadar sürmez”⁴

Tevfik Fikret, a.g.e., s.39
Tevfik Fikret, a.g.e., s.78
Tevfik Fikret, a.g.e., s.54
Tevfik Fikret, a.g.e., s.76

mışraları ile de ümitlendirir ve cesaretlendirir.

Tevfik Fikret'in eserlerinin dışında bir de eğitimle ilgili vardır: Yeni Mektep.⁷ Şairin bu düşüncesi de aslında üzerinde durulan ayrıntıları ile incelenmesi gereken bir 'tasarı'dır.⁸ Bilindiği medreselerin dışında yeni tarzda eğitim kurumu arayışları Tanzimat'ın önceye dayanmaktadır. Tanzimat'ın ilanı ile de bu arayışlar hızla batılı anlamda 'Mektep'ler açılmıştır. Eğitim tarihimiz içinde Tevfik Fikret'in 'Yeni Mektep' projesi de işte bu arayışlardan biri olarak edilebilir. Uzun süre değişik mekteplerde öğretmenlikler yapan tecrübelerinden de istifade ederek, tasarısını ayrıntıları ile birlikte halinde herkese duyurmuştur. Fakat onun bu düşüncesi de iyi niyet teşebbüs olmaktan öteye geçememiştir.

Fikret'in, şirlerine, fıkrlarına, öğretmenliğine ve yöneticiliğe eden faktör, aslında 'bir mızacın' insani oluşu ile ilgilidir. "Bu mızacın sanatkâr yaradılışı bir insan oluşundan gelir."⁹ değerlendirmesinde bul Orhan Okay'a göre, Fikret'in – şiri dahil – her türlü çalışmalarında 'şirin prensipleri' değil, 'bütün güzel sanatların ortak prensipleri' olmuştur. Gerçekten, Tevfik Fikret'in 'sanatkâr mızacı', şirin dışında manâda uğraştığı müzik ve resimle ilgili çalışmalarında, hatta Aksaray babadan kalma konagi sattiktan sonra yaptırdığı Aşıyan'daki evinin planı da etkili olmuştur. Onun adeta bir 'hayat felsefesi' haline getirdiği mızacı elbette, ilk resmi görevi olan Hariciye İstihare Kalemî memurluğundan öğretmenliğine ve müdürlüğe kadar bütün hücum damgasını vurmıştır.

Şair mızacının kılık kırın yaran titizliği ve dikkati, Gedikpaşa Ticaret Mekteb-i Âlisi'nde, Mekteb-i Sultanî'nde (Galatasaray Lisesi), Koleji'nde, Darülfünûn ve Darülmüallimin'de yapmış olduğu öğretmenlikler esnasında da belirgin bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. De Tevfik Fikret'in çok çabuk kırılan, derttan ve geçimsiz ruh hali, hatta yazımızda ele alacağımız istifaları hep bu 'sanatkâr mızacın' bir eseri de sonucudur...

Yöneticilik ve İstifalar

Tevfik Fikret'in yöneticiliği veya diğer memurlukları arasında istifalar ile ilgili ilk incelemenin Satî Bey tarafından yapıldığını görüyoruz.¹⁰ Satî Bey'in Dergâh mecmuasındaki bu iki makalemin dışında Fikret'in istifalarından bahseden çalışmalar mevcuttur.¹¹ Fakat Satî Bey'in yazdıklar, hem ilk olmak ve hem de istifaların gerekçelendirmesinde önceki resmi yazışmaları dahi ortaya koymalar açısından aynı tuvalet taşımaktadır. Biz de çalışmamızda esas olarak bu iki makaleyi alır. Satî Bey, ilk elden belge niteliği taşıyan bu makaleler, bir 'mîzâkat' hakkında ziyade bir 'val'anîvîst' anlayışı ile kaleme aldığını belirttiğinden sonra, asıl amacını şu cümlelerle ifade eder: "Bu verikalari sen ve sen etmekte, yalnız Fikret'in Meşrutiyetten sonraki mîzâkât-ı resmîyesinin sahalarını tespit etmek maksadını takip etmiyor; aynı zamanda mazâk hayatınızın aldığı şekil ve sahalarдан bazlarını tenevî de hamîr etmeye olacağımı zannediyorum."¹²

Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'nde, sırasıyla Abdurrahman Seret Bey, Nail Bey ve Emrullah Efendi olsmak üzere tam 45 buçuk dönemde müdürlükte bulunmuştur. İstifaları da bu dönemlere rastlamaktadır. Fakat Tevfik Fikret'in bir istifası daha vardır ki o da Hariciye İstihare Kalemi'ndeki ilk memuriyetinden ayrılışı ile ilgili'dir. Eğitim işlen ve işlenmemesine rağmen mızacını ortaya koyması açısından önemli olan bu istifasının, onun şair yaradılışının 'kalem efendiliği' ile bir ilişkili uyuşamamasından kaynaklandığı söylenebilir. O yıllarda memur esnafının dönemin mali sıkıntılı yüzünden zamanında ödenememektedir, ayrıca iş az, memurlar fazladır Fikret istifa etmekten sonra önceki yillarda atılık maaşları kendisine topluca verilmek istenir. Fakat o, bu maaş: "hamîkî karşılığı olan bir parayı alamayacağını" söyleyerek reddeder. Bu jestten rağmen bir muddet sonra aynı görevde dönerken birkaç yıl sonra Fikret'in, memurlukla ilgili karşımıza çıkan ilk istifası budur.

Hayatı boyunca neredeyse hiç para sıkıntısı çekmeyen Fikret'in bu istifası farklı değerlendirmelere de yol açmıştır. Servet-i Fikret'in sahibi ve Fikret'in en yakın arkadaşlarından biri olan Ahmet İzzet TOKGOZ'un, yukarıdaki istifa ile ilgili değerlendirmesi söylemiştir: "Tevfik Fikret'in babası Akka mutasarrıfı idi. Babasından her ay on bin altı hanak geldi. Aksaray'da mükemmel bir konakları vardı; yem hizmeti şerefi de var."

¹⁰ Satî, "Fikret'in İstifaları", Dergâh, nr 9, 20 Ağustos 1927, s. 138-139.

¹¹ "Fikret'in İstifaları", Dergâh, nr 10, 5 Eylül 1927 (1928), s. 149-150.

¹² Kaplan, Mehmet, İslâm Ansiklopedisi, Tevfik Fikret maddesi.

Akyüz Kenan, Tevfik Fikret, Ankara 1947.

Kavcar Cahit, Tevfik "Fikret'in Eğitmenliği ve Yeni Mektep", A.İ. İlahi Fakültesi Dergisi 1972, C.5, Sayı 3-4, s. 111-119.

¹³ II. Meşrutiyet Devrinde Edebiyya ve Eğitim (1908 - 1920), s. 61.

Eğitim Fakültesi yayını, Ankara 1974.

Satî, "Fikret'in İstifaları", Dergâh, nr 9, 20 Ağustos 1927 (1928), s. 132.

⁷ Tevfik Fikret, Yeni Mektep, İstanbul 1925.

⁸ Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız: Kavcar Cahit, "Tevfik Fikret'in Eğitmenliği ve Yeni Mektep", A.İ. Eğit. Fakültesi Dergisi 1972, C.5, Sayı 3-4, s. 111-119.

⁹ Keramet, Salih Nigar, İnkılâp Şairi Tevfik Fikret'in İzleri, İst. 1943.

¹⁰ OKAY Orhan, Sanat ve Edebiyat Yazılıları, Dergâh Yayınları, İst. 1990, s. 137.

yoktu. Küstüğü zamanlarda Robert Kollej' e de muallim olmuştı. Ben kendi kendime sordum: Acaba Tevfik Fikret böyle refah olmasaydı mübahagî meyillerinde sebat edebilir mi idi? Ben kendim sorduğum bu suale cevap veremedim ve veremiyorum.”¹³

Ahmet İhsan'ın cevap bulmadığı bu sorunun cevabını, daha sonra yillarda, Tanrı'ın şü.cümlelerle verir: “Bu küçük hareket belki çok dar bir ahlâkin samimi bir tezahürü idi... Yani bir nevi tezahürdü, hatta belki Fikret bunu tamamıyla farkında olarak, hesaplayarak yapmış... başkaları, içlerinde kendisinden daha yaşlı, daha şöhretliler olduğu halde hatta bütün cemiyet aksini yaparken, yalnız Tevfik Fikret, genç ve isimli bir şair bu jesti yapabiliyor ve bir irade ve bir zihniyeti en karakterî meselesi içinde utandırıyordu. Fikret bütün hayatında bu jestin adamı olmuş ve kendi kendisini tekzip etmemiştir.”¹⁴

Fikret'in, para sıkıntısı çekmemiş olmasının bu istifalarda mutluluğunu hesaba katılması gerektiğini ifade eden Mehmet Kaplan göre: “... refah içinde yûzenken de ahlaklı kalmak mühim bir meseledir. Ayrıca refah içinde bulunmakla beraber, yine bir fazilet numunesi olan kalabilemek de takdir edilmesi gereken bir davranıştır.

Henüz yönetimle de arası açık olmayan şairin bu istifası, bize şebebe bir tepki veya gösteriş için yapılmış bir jest olarak değil, sadece yukarı bahsettiğimiz ‘mizacım’ bir geregi kabul edilmelidir.

Tevfik Fikret'in, bir de gene aynı sebebe dayandırabileceğini yarışma ile kazandığı Galatasaray Lisesi Türkçe öğretmenliğinden istifa etti. Öğretmenlerin maaşından yapılacak bir kesinti ile açık ve bütçenin kapatılması çabalarını kabul etmeyen Fikret, bu teşebbüs ‘mantıksız’ olduğunu söyleyerek, 1895 yılı sonrasında görevinden istifa etti. Bu tarihten II. Meşrutiyet'in ilânına kadar geçen süre içinde sadece Senat Fünûn dergisi ve 1899 yılı başlarında kabul ettiği Robert Kolej'deki Türkçe öğretmenliğinden başka bir işe ilgilenmeyen şair, 1909 da İtihad ve Terakkî'nin kendisine teklif ettiği ‘Maarif Nazırlığı’ni kabul etmez. Mekteb-i Sultanî müdürü olduğunu ise, eğitimde yapmak istediği daha uygun bulunduğu için severek kabul eder. Dönemin Maarif Nazırı ise Abdurrahman Şeref Bey'dir.

Tevfik Fikret'in müdür olduğu dönemde Galatasaray Lisesi ağır yangın ertesi Beylerbeyi'deki barakalara taşındığından perişan bir halede öğrenciler arasında disiplinsizlik almış başına yürümüştür. Bu zor şartlarında görevi kabul eden Fikret, Galatasaray'daki okulun inşaatındaki es-

¹³ TOKGÖZ, Ahmet İhsan, Matbuat Hâtıralarım, 1930, C.1, s.104

¹⁴ TANPINAR, Ahmet Hamdi, Tevfik Fikret - Hayatı Şâhiyeti Şiirleri ve Eserlerinden Seçme Parçalar, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1937, s.5

¹⁵ KAPLAN Mehmet, Tevfik Fikret - Devir Şâhiyet Eser, Dergâh Yayınları, Dördüncü Baskı Ekim 1995, s.76

keşf ve plânları değiştirmeye çalışır. Bunun için Nezârete yeni plânlar hazırlayarak gönderir. Amacı, büyük bir toplantı salonu yaptırarak, okulu ‘bedîn bir muhit’ haline getirmek, idare odalarını öğrenciler üzerinde ‘hayırkâr telkinler’ yapacak şekilde döşeyip düzenlemektir. Onun sîrf okuldaki bazı öğretmenler tarafından alttan alta tenkit edilir. “Müdüryet odası bir ‘Gelin odası’ gibi süsleniyor; bu ciddi bir müdürü yakışır mı idi? İstema salonu camî-i şerîf'in üstüne yapılmak isteniyor... Bu şâir-i İslâmiye ile te'sîf olunabilir mi idi?”¹⁶ şeklinde, daha ilk günden başlayan menfi propagandalar zaten disiplinsiz bir halde bulunan öğrenciler arasında tesir göstermeye başlar. Hatta aralarından bazıları imzali-imzasız mektuplar göndererek Tevfik Fikret'i ‘Odasını süslemek ve şâhiyetini düşünmek’ le istham ederler.

Fakat daha da kötüsü, Maarif Nezâreti bu söyleti ve iftârları ciddiye alır ve Fikret'ten habersiz okula bir teftiş heyeti gönderir. Bütün gelişmeleri sonradan öğrenen şair, bunu ‘kaba bir emniyetsizlik’ olarak kabul ettiği için istifa dilekçesi bile yazmaya gerek görmeden çekip gider. Bu gidişi başlangıçta memnuniyetle karşılayan Nezâret, okula da geçici bir müdür tayin eder. Ancak Nazır, çevrenin baskısı ile istemeyle de olsa kararından dönerek Fikret'i tekrar görevinin başına davet eder. Buna rağmen Tevfik Fikret'in şâhiyeti ve idaresi hakkında kananı değişimden, onun yazılı isteklerine karşı lâkayt ve hatta muamele davranışına devam eder.

Tevfik Fikret ise okulda aleyhinde söyleti çikan ‘jîmnastîk’ ve ‘esya’ öğretmenlerini tespit etmiş. Nezâret'ten aşağıdaki tezkere ile arıldır istemiştir:

“İlmî eşya ve Jimnastik muallimleri Beylermî hâcalık sıfatıyla nâ-kâbil-i telîf surette umûr-i idâreyi bilmüdâhale talebenin kuvvet-i ma neviyesine irâs-ı tezelzül edecek muâmelâta kasâdileri mahsus ve mezhuddur. Bu hal mektepçe tatbik ve takdiryle mükellef olduğum fîr-i salâh ve inzibâtın bilinmesine külliyyen hâl olacağım içmî ikâsimın de hemen tebdilleri lazımlı gelir emr ü fermân hazret-i men-îchâl emrinâdî”¹⁷ Kânûn-ı sâni 1324 (18 Ocak 1909)!”

Bakanlık bu tezkereye iki gün sonra cevap vererek adı geçen iki öğretmenin, ‘vazifelerine devam etmemeleri hususunun kendilerine tebliğ’ini ister. Fakat, nezâret daha sonra Fikret tarafından bu dersler için seçilen öğretmenlerin memuriyetlerini tasdik etmediği gibi başka öğretmenler de tayin etmez. Bu arada Jimnastik öğretmeni de kendisine yanıtlanır tekerde, ‘sebeb-i azî’ının gösterilmemiğini söyleyerek karara itiraz eder. Nezâret bu isteği haklı bularak, Mekteb-i Sultanî müdürüne bir ay sonra Jimnastik

¹⁶ San, a.g.e, s.130
¹⁷ a.g.e, s.130

öğretmeninin görevde döndürülmesi hususunda uzun bir tezkere
Tevfik Fikret ise bu tezkireye aşağıdaki sert ve kat'î cevabı gönderdi:

"..... Jimnastik müallimi Beyin Mektebi Sultaniden azlı zât-ı âillerince malumdur. 7 Kanun-ı sâni 1324 tarihli tezkirde bu azıl tasdik edilmiştir. İhtara hacet olmadığı üzere Beyin me geldiğim zaman başlayan tesisâti aleyhimde makam-ı nezare müfteriyâne jurnal vermek derecelerini bulmuştu, kendisinin ben müdürüyetinde bulundukça mektebe ayak atması imkân haricinde Tevfik Fikret tezkeresini, bu tür can sıkıcı işlerle 'ifâ-ı va alikonulmasına 'esef' eden cümlelerle bitirir.

Abdurrahman Şeref Bey, bu tezkireye karşı verdiği de jimnastik öğretmenini müdafâ eder. Hatta fazla olarak Fikret'i, oturşebi 'ifâ-ı hizmet' eden ve bu hizmetinden dolayı şöhret sahibi ol öğretmeneye karşı, 'sâika-i ihiâras' ile hareket etmeye suçlar. Jimnastik öğretmeninin vazifesine bitmiş nazarı ile bakan Fikret, kendi bilisimlerin neden halâ atanmadıklarını sorar... Çünkü talebelerin denle geçmekteydi ve Fikret bu durumdan rahatsız olmaktadır. Bu konu ile yazışmalar ve karşılıklı sınırlı harbi devip dururken, diğer taraftan bir mesele daha ortaya çıkmıştı. Tevfik Fikret, okula büyük bir 'Tiyâsalonu' ile jimnastikhâne ve bahçeye de bir 'kamelyâ' ya düşündürmektedir. Bunların plân ve keşiflerini yaptııp Nezâret'e gidiyor. Fakat jimnastikhâne ve kamelyâ için cevap bile alamaz, toplantı salonu ise mevcut salonun yeterli olduğu yolunda bir nasihat alır. Buna göre Fikret, böyle bir salonun öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu, karşılık konferansların, tiyatroların, ilmi ve edebi münâlikâp yapılamamasının onlar için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu anlatır. "...mezkûr salonun bir an evvel vücûda getirilerek talebenin şu işi azimedenden mahrum bırakılmaması"¹⁸ ni isteyen cümlelerle biten uzun tezkire yazar. Ancak, 3 Mart 1325 tarihinde:

"... konferans ve emsâli içtimaat için mevcut salon bulunduğundan..."¹⁹ cümleleri ile başlayan kısa bir cevap alır. 5 Mart 1325'te hemen cevap verir. Bu cevapta, mevcut salonun 'keşfi e-mucibince' yapıldığı takdirde, Mekteb-i Sultanî'nin sadece 'bir kocak kazanmış olacağını ifade eden cümleler dikkatimizi çekmektedir. Nitekim Fikret'in bu tezkiresine cevap dahi vermez...

Tam o günlerde okul ile Nezâret arasındaki gerginliği attırmamak meselesi daha ortaya çıkar. Okulun bir operatör doktoru vardır, fakat doktor kadın hastalıkları mütehassisidir, ayrıca da okula çok uzak bir sebebi - Kadıköy'de - oturmaktadır. Okulda çok bulunamadığı idare hastalığı tedavi ettirebilmek için başka yerlerden vizite için doktor getirmek ²⁰

kalmaktadır. Bunun için Fikret, okul doktorluğuna, aynı zamanda 'mektebin hifzîsîhha muallimi' olan zatin tayinini ister. Fakat Nezâret onun bu istegini de reddeder. Çünkü Tevfik Fikret'in azlini istediği öğretmenlerden biri ve doktor Nazir'in akrabasıdır. Bu gergin ve sıkıntılı durum 31 Mart'taki kargaşaaya kadar devam eder. Fikret, bu tarihte Mekteb-i Sultanî'yi bırakır da İsrâî üzerine Fikret tekrar okulun müdürlüğünü döner. Bu defa, 'genç ve tam bir salâhiyet' verildiğine dair yazılı bir tezkere ile iş başına gelir. Nadî Bey'in nazırlığı dönemi Fikret'in en rahat çalıştığı dönemdir. Bu çalışma ortamı Emrullah Efendi'nin nazırlığının ilk başlarında da devam eder. Fakat bir muddet sonra Emrullah Efendi'nin okula karşı olan tavırlarında bir değişme görülür. Bu tavır değişikliği ilk defa, okul idaresi tarafından hazırlanan bütçenin, Nezâret tarafından, müdür ile istişare etmeden ve ona haber bile vermeden değiştirilmesinde ortaya çıkar. Şaire karşı yapılan ikinci davranış, gene idare tarafından hazırlanan 'nizârnâme' nin, açıklamaya ve tartışmaya bile gerek görmeden değiştirilmesi şeklinde ortaya çıkar.

Bu iki tavirden sonra ortaya bir de öğretmenlerin tercihlerin kesilmesi meselesi çıkar. Maârif Nezâreti öğretmenleri, 'başka yerde memuriyet sahibi olanlar ve olmayanlar' diye ikiye ayrılır. Bundan böyle, bir öğretmen derse gelmediği takdirde, genellikle başka yerde bir memuriyet sahibi ise gelmemesi hastalık gibi meşru bir sebepten dolayı bile olsa ücretinin kesileceği, fakat başka bir yerde memuriyet sahibi değil ve o zaman mazereti olup olmadığına bakılıp böyle karar verileceği emredilir. Tevfik Fikret bu emri hem haksız hem de yolsuz bulur. Ona göre: "Maârif muallimîdir, başka bir yerde memuriyet sahibi olup olmaması onun mektebe karşı vazife ve taahhüdlerine bir şey ilâve etmez."²¹ Bu bakundan hepse aynı şekilde muamele edilmelidir. Bu konu ile ilgili Mekteb-i Sultanî'de dikkat çekici bir hususîyet vardır: Başka memuriyet sahibi olmayan öğretmenler çoğunluk olarak yabancı öğretmenlerdir. Bu bakundan Nezâret'in emri daha çok onların işine yarayacaktır. Fikret de bu durumu kabul edememektedir.

Tevfik Fikret bu konularla ilgili itirazlarını Nezâret'e bildirir, şâhâde görüşüp anlaşmak maksadıyla bizzat da gider; fakat Nazir ile görüşmeye muvaffak olamaz. Artık istifa etmesi kaçınılmaz olmuştur - "her hangi tarikten ve her ne sebeple olursa olsun nâhâk ve nâ-be-hengüm mihâz edilmiş kararları telâkki ve tatbîke mesleğüm gayti mîsâdı olduğundan mazeretimin kabulu ile Mekteb-i Sultanî'ye idâre-i maslahat karine âğıth bir müdür tayini Nezâret-i celileye suret-i kat'yyede tâvsiye ederim" cümlelerini ile edilen istifayı, Nazir Emrullah Efendi önce kabul etmem istemek 24 Mart 1326'da şöyle bir cevap gönderir:

¹⁸ a.g.e. s 130

¹⁹ a.g.e. s 131

²⁰ a.g.e. s 131

²¹ a.g.e. s 132

"Ders Nazırı tarafından size verilip zahrını taşıye ile tanıştı, göndermiş olduğunuz varakayı okudum. Siz pekâlâ taktir edersiniz ki adem iyi gördüğü ve görebileceği bir hizmetten çekilmek hakkı kimsenin muvafık görmek için ortada makul ve cidden hizmete mânî bir sebeple olmalıdır." Nezaret, tezkerenin devamında kararlarının doğruluğunu savunmak için şu gerekçeleri sıralar:

1. Memur olan öğretmenler derslerine devam etmiyorlar. Okullar devam etmeleri huna şahittir.

2. Bu sınıfın öyle öğretmenler var ki memuriyetine gitmek dersini ihmâl ediyor,

3. Bunların hizmetleri zaten sıfat-ı aslıye değil sıfat-ı âzızye aldıkları da bir ücrettir.

Bu gerekçelerden sonra Nazırın tezkeresi şu cümlelerle devam eder: "Acaba bir mazerete mebni dersini terk eden muallime müstehak olma bir ücreti vermemek neden 'nâhâk ve nâ-be-hengâm' bir karar olsun. Şâhîmmetinizden hiç ümit etmem ki mekteplerde tedrisatın intizâmâni gey hadim olan bir karart bahane ittihaz ederek istifaya razi olasınız. O karardan dolayı istifa edecek varsa memur olan ve mazeretten müstehid olmak isteyen muallimlerdir." Ve Nazır sözlerini, 'vazifenize devamınızı tavsiye eden cümlesi tamamlar.

Tevfik Fikret, yukarıdaki tezkereye ve iddiyalara, kendisinin öncesi Nazır Nail Bey tarafından bu görevde kesin ve geniş bir yetkiyle getirildiği hatırlatarak başlar. "Beni tanıyanların hepsi pek iyi bilirler ki ben taahhüt ettiğim işi canla başla görür, vazife mevâdânımın bütün samimiye kuvvetiyle sarılırlım, hizmetimi de tabir-i âliniz veche ile 'cidden hizmet mânî bir sebep' olmuyince terk değil hatta ihmâl edemem"²² diyerek, ²³ zamanda Nazırın iddialarına tek tek cevap verir. Aynı vazife ile 'muavâzî öğretmenlere karşı ayrı ayrı davranılmasını haklı bulmayan Fikret, Nezaret kararına bunun için 'nâhâk' dediğini açıklar. "Memur öğretmenler dersler devam etmiyorlar" iddiasına karşılık, "Başka mekteplere karışmam, Mekteb-i Sultani emin olunuz ki, memuriyetli muallimlerinden müsdeğil, hele bunların büyük bir kısmından pek müteşekkir ve müstehid cümleleriyle öğretmenlerini savunur. Aynı savunmayı diğer iddialar işte sürdürür: "Esâsen hizmet, hizmettir. Ister 'aslı', ister 'ârizi' – hâkimî 'biratın hükmü olmamak lâzım gelir – uhdesinde bir diğer hizmeti bulsun zât muallim sıfatıyla ifâ-yı vazife ettiği müddetçe sıfatı yalnız muallim olan refikasından ber-vech ile kabil-i tefrik olamaz. Ücretse, ikisini kazandığı ücret; maaşa, ikisinin de aldığı da maaştır. Bir memur muallim sıfatıyla, mektepten içeri girerken memurluğunu kapının dışarısına bırakır."²⁴

²² a.g.e, s.132

²³ a.g.e, s.133

Tevfik Fikret, nezâretin bu konuda aldığı kararın, Mekteb-i Sultani'de uygulanmasının karışıklık meydana getireceğini uzun bin cevapla izah ettikten sonra istifasında ısrar eder. Emrullah Efendi, bu ısrar karşısında Fikret'in istifasını kabul eder. Yerine de vekâleten Sâlih Zeki Bey'i tayin eder. Gazetelere verdiği ilânlâ 'Şair yerine âlim' tâyin ettiğini duyuran Emrullah Efendi, aynı zamanda gerginliği de artırmış olur. Özellikle matbuatta bu ilâna karşı tepkiler meydana gelir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, Nazırın bu davranışını, istifa ederek protesto ederler. Öğrencilerin büyük bir kısmı okuldan ayrıldılar, hatta velileri ile birlikte resmi makamlara müracaat ederek çok sevdikleri müdürlerinin görevine iadesini istediler.

Hatta Şehzâde Abdülmecid Efendi dahi, bir talebe babası sıfat ile 'Makâm-ı Sadâret ve Meclis-i Mebusân'a müracaat ederek Mekteb-i Sultani'nın Fikret'ten mahrum bırakılmamasını ister. Bütün bu gelişmelerin sonunda milletvekilleri ve bakanlar konu ile ilgilenirler. Aralarından bazıları Emrullah Efendi'yi nazırıktan düşürmeye dahi çalışırlar. Fakat başarılı olamazlar. Emrullah Efendi Nezâret'te kalır, fakat Tevfik Fikret bir daha dönmemek üzere Galatasaray Lisesi müdürlüğünden ayrıılır.

Tevfik Fikret'in bu tavırlarına baktığımızda, munakaşalardaki hâkîliği veya haksızlığı bir kenara, onun eğitimde discipline, kaliteye, güvene ve hoşgörue ne kadar önem verdiği anlamak mümkündür. Şair mızacının tesiri ile belki munakaşalar esnasında fazla hassasiyet göstermiş olduğu iddia edile bile, Tevfik Fikret asla hatalı bir davranış içinde olmamıştır.

Emrullah Efendi ile Tevfik Fikret'in arasında geçen tartışmalar, Fikret'in istifasından sonra da devam eder. Fakat tartışmaların bu defa gazete ve dergilere taşındığını görüyoruz. Emrullah Efendi, yukarıda bahsettiğimiz kendi üzerindeki baskın kurtulmak ve kendini savunmak için her türlü yola başvurur. Gazetecilere: "Fikret zaten inzibati temin edemiyor, bu ağır yükün altından kalkamıyor. Sultani müdürlüğünden başa çıkamayacağını anladığını için istifa etti, kist-el yevmeler hakkındaki emri vesile ittihaz etti"²⁵ diyerek, aslı astarı olmayan dedikodular yaymaya başlar. Bir başka gazeteciye de Fikret'in her istediğini yaptıgından, hatta Fransız olan ikinci müdüre sadece şairin isteği ile haksız olarak izin verdiginden bahseder. Tanin gazetesi, Fikret'in istifasından sonra Robert Koleji idaresi tarafından davet edildiğini yazar. Tevfik Fikret, bu habere ertesi gün hemen bir mektupla cevap verir. Şair, Tanin'de neşredilen bu mektubunda, Galatasaray Lisesi'nde müdürlük yaparken dahi Robert Koleji'ndeki görevine haftada bir kere Çarşamba günleri devam ettiğini ifade ettikten sonra: "Bugün sa'y ve irfanım tebdil-i tebâiyyet ediyor..." diyerek, çevresinden, toplumundan iyice kopmuş ve hatta yabancılasmıştır.

²⁴ Saâti, "Fikret'in İstifaları", Dergâh, nr.10, 5 Eylül 1337 (1921), s.148

Fikret, müdürlükten ayrıldıktan sonra, oraya tekrar hususunda sözlü, yazılı, hususi ve aleni bir çok davet alır. Konuya getirmek için Tanin'de yayımlanmak üzere Hüseyin Cahit'e bir mektup gönderir. Fakat Hüseyin Cahit bu mektubu yayımlamaya cesaret eder. Tevfik Fikret, "... vazifemden çekilmemin esbâbi bir noktada toplantıda şudur; Mekteb-i Sultâni benim elimde öldürmek isteniyordu. Bâ cinayete iştirak edemezdim."

Evet, Mekteb-i Sultâni'nin husûsiyet ve istiklâlini kârîhuna, rûh-i teessüsüne kast etmektir... Bu cellatilik bana yaptırdı, Mekteb-i Sultâni'den ayrılışının gerçek sebebini açıklamak, Emrullah Efendi için küçültücü kelimeler kullandı, hükümetten bazı bakanların kendisine Maarif Nazırı hakkında söylemiş olduğu için Hüseyin Cahit tarafından neşredilmesi uygun gibi düşüncelerini yazılı olarak Fikret'e bildirir. Fikret'i daha da kızdırıcı bir cevapta birkaç cümle: "Bu fikralar Emrullah'a değil sana ma'men verecektir. Senden beklemeye hakkımız olan büyülüklülerden bin de demi ve serbesti-i muhakemeyi unutmamaktır... Sana karşı derin bir ve muhabbetin verdiği cür'le yazdığını şu müthalâyi rica ederim dâruku sonra, ne istersen emret."

Tevfik Fikret, kendisine 'âdab ve ahlâk' dersi veren bu mektebe基因de yayımlanmayacak olan acı bir karşılık verir: "Hakkın lisansı Cahit, Bana Tanin' in sütunlarını kapamak veya hukuki şartları yerine tahdidiye altında açmakla şunu anlatmış oluyorsun ki o lisans artık senin bulmağa başlamışsin!" Aslında mektubunu sansürsüz olarak nesne muhalif bir gazete bulduğunu fakat buna kendisinin gitmemesi Hüseyin Cahit'e anlatan Fikret, "... zamanınızda dilimin böyle kesilmesi nasıl kail olduğunu düşünmeyeceğim bile..." dedikten sonra, mektebe基因de Emrullah Efendi'yle ilgili görüşlerini söyleyerek bitirir. Mekteb-i Sultâni konusunda yazılanlar bu cevapsız mektupla sona erer. Fakat Mekteb-i Sultâni meselesi bitmez. Okula atanın yeni müdür, Fikret bir tezkere yazarak uhdesinde bulunan edebiyat dersine devam etmeyeceğini sorar. Bu aslında Nezaret'in isteği dir.

Tevfik Fikret bu isteğe de sert bir cevap verir. "Mâhiyet-i hissâz cümle 'reis-i mehîüm' telkîb tarîkiyle taht-i i'tîraf ve tezyîfînizde bir şâhsiyetin aleni pâmîl tahakkümü olmuş bir müessesede ifâyi hânamus-i medeni ne demek olduğunu bilen hiçbir sahib-i meslek tahammül edilir küçüklüklerden değildir." Böyle bir küçüklüğü uhdemeyeceğini nasıl olup da düşünebildiği için yeni müdürde de etmekten geri durmayan Fikret, onları muhataplarına karşı dâruhâsi 'hayâyet-endîş' davranışına davet eder. Bu tür yazılarla uğraşacakları

kendisinin kalan ve boş geçen altıncı sınıfların edebiyat öğretmenliğine 'bir lâyîdîni bulup buluşturmak' (!) lazım geldiğini hatırlatır.

Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi'nde müdürlük yaptığı dönemde Darülfünun'da ve bir de müdürlükten çekildikten sonra Darülmâlliâmin-i İdâhiye'de olmak üzere iki öğretmenliği daha vardır. Fikret bu iki görevinden yukarıda bahsettiğimiz benzer şeplerden dolayı istifa etmiştir. Özellikle Darülfünundan istifası eğitim işlerinde kabul etmediği 'idâre-i maslahatçılık' düşüncesinden dolayıdır. Zaten Darülfünun'daki görevine üç defa gidebilmiştir. Son gidisinde 'encümen-i muallimin' de hazır bulunur. Felsefe öğretmenliği konusundaki müünâkaşalarla o da katılır. Fikirlarını söyle ve onları savunur. Aynı toplantıda bulunan Ahmet Mithat Efendi, kendisine itiraz eder. Fakat Sati Bey, yukarıda bahsettiğimiz makalesinde, Ahmet Mithat Efendi'nin, toplantı bitiminde gelip sahîn kulagına eğilerek: "Hakkımız var Fikret Bey hakkınız var Ben de sizin fikrinizdeyim ama, riyâ söyleyorum, ne yapayım?" dediğini nakleder. Diğer hocaların da aynı tavır ve düşündede oldukları gören Fikret, "esasi mesâlîde idâre-i maslahat nazariyesine kat'iyen muhalif" olduğunu söylemekten sonra, istifasını hemen okulun yazı işlerine tevdî eder. İstifasının sonunda kullandığı: "...İbtidâ-yi tayinimde - elbette tahattur buyurursunuz - mühîtimi gorup anladıkça vazifemi sûret-i kat'iyede taahhûd edemeyeceğimi söylemişim." tarzındaki cümlelerden, onun zaten görevine şartlı olarak başladığını da anlıyoruz. Bu durum, onun görev anlayışını ortaya koyan önemli bir göstergedir.

Fikret'in, Darülfünun'dan ettiği istifasının sebebi gayet açık ve belli iken bu konuda da çeşitli teviller yapılmıştır. Mesela, Darülfünun öğrencilerini Fikret'in aleyhinde tahrîk etmek için, onun "Bu talebe adam olmaz, ben bunlara ders veremem." diyerek istifa ettiği dedikodusu yazılmaya çalışılmıştır. Halbuki durum tam tersindedir. Fikret, öğrencilerin değil hocalarının durumunu kabul edemediği için görevinden ayrılmıştır. Darülmâlliâmin'deki hocâlik hayatından ise, Sati Bey'in oradaki müdürlük görevinden çekilmesinden sonra ayrılır. Çünkü o, "Sati Bey ile tegrik-i azim ve irfan eden arkadaşlar arasında çalışmaktadır" şeref duyduğunu ve zevk aldığı, yazdığı istifa tezkeresinde dahi belirtmiştir. Bu istifa, Tevfik Fikret'in 'resmi' okullardaki son istifası olmuştur.

Tevfik Fikret'in eğitimle ilgili iki istifası daha vardır. Bu istifaların ikisi de "mekteb-i eemîyyeti" ile ilgilidir. Kandilli'de Sultan Sarayı'nda açılmak istenen 'Inâs Sultânisi' [Kız Lisesi] için bir komisyon kurulur. Fikret de bu komisyona davet edilir. Okulun kuruluş 'izâzannâmesi' için yapılan bir muzakereye katılır. Fakat ikinci toplantı için aldığı davetivede, çağrılan üyelerin sıralanmasına itiraz eder. Şair, memlekette var olduğunu addı ettiğinde, "...alehlîlik fîkr-i ihtisas ve içihâdi ezmek, faal ve iefâ namâna hâkî ve muessîr hiçbir târlı teceddûd ve teâliye meydan vermemek" isteyen, yok edici ve boş bir akımlın, bu davetiyeye de yansadığını, cümkü 'ilmî ve ihtisas sahiplerinin' en sonda zikredildiğini söyle izah eder:

²⁵ a g e, s.149

"Tezkere-i âliyelerine melsûf nizamnâme-i müsvedde-i matbuasının azasına tâhsis-i derecât eden dördüncü maddesi takip ettiği fihris-i tezârîf ilim ve ihtisâsa nasıl bir mevki tayin ediyor, yalnız şu küçüçük maddesi dikkat etmek maateessüf yukarıda bahsettiğim cereyân-ı sahif ve muhâkeme derece merbut kalındığını görmek için kifayet eder..."²⁶

Tevfik Fikret sîrf bu sebepten dolayı, yani ilim irfan sahiplerin ihmâl edildiklerini iddia ederek istifasının kabulünü ister. (16 Temmuz 1326)

Son istifası ise; Darüşşafaka'yi idare eden 'Cemiyeti-i tedrisi İslâmiye'dendir. Sebep ise bir arada bulunmak istemediği bazı kişilere cemiyette üye olmalarıdır. Onlarla bir arada bulunmamak, aynı çatı altı görev yapmak için bu görevinden de istifa eder. (14 Haziran 1326) Onun, memuriyetlerden sonra cemiyetlerden de çekildiğini gösteren istifadır.

Sonuç

Tevfik Fikret'in hayatı ve kişiliğine, önyargılardan uzak bir bakıldığından, bütün çalışmaları ile eğitimim tam merkezinde bulunmaktadır. Edebiyat ve eğitim konusunda – farklı disiplinler ilgilendirdiğinden olsa gerek – edebî şahsiyetlerin eğitime hizmetleri ile araştırma ve değerlendirmelerin azlığı zaten dikkat çekmektedir. Faaliyeti eğitimci yönü ile ilgili en fazla ele alınan bir sanatçı olarak Fikret, bu yönü şanslıdır. Buna rağmen eğitim yöneticiliği esnasındaki istifalarından yine bir bahsedilip geçilmiştir. İstifalara biraz daha yakından bakınca çalıştığımız bu yazımızda ortaya çıkan en önemli sonuç; Fikret'in整个人生和性格都与普遍的偏见无关，他的所有工作都是围绕教育中心进行的。他在教育和培训方面的贡献以及研究和评价方面的不足被广泛提及。他作为教育家和行政官员的任期中，最引人注目的就是他所经历的多次辞职。这些辞职从一个侧面反映了他对于某些人的不信任或不满。通过分析这些辞职，我们可以更深入地了解Fikret的性格特征和他在教育领域中的地位。

Hayat, çevre ve yönetimle iç içe sürdürülmen eğitim faaliyetlerinde Fikret'in tertibe, düzene ve tavizsiz yaklaşımına dayanan şair mizacı hassas yapısı ile pek uyuşmamıştır. Fakat buna rağmen, istifalarının altını yatan gerçek sebep, onun en küçük bir sebepten dolayı bile küsmeye eğilim yapısından ziyade, memleketin genel durumundaki kötü gelişin eylemlerine de yansımış olması ve bunun yanında Fikret'in eğitimde kalıcı verdiği olağanüstü önem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle herkesin zorlandığı para ile ilgili konularda, onun hiç eğilip bükülmmediğini görüyorum. Onun takdir edilmeye değer bir başka davranışları da özellikle eğitim işlerini "idâre-i maslahati" asla kabul etmemesidir. Kisacası Fikret'in bazı istifaları, şahsi menfaat ve çıkar duygularından uzak, eğitim hizmetlerini sürdürme hususunda karşısına çıkan veya çıkartılan engellerden doğarak gerçekleşmiş istifalardır.

²⁶ a.g.e., s.150

KAYNAKÇA

AKYÜZ, Kenan, Tevfik Fikret, Ankara 1947

KAPLAN, Mehmet, İslâm Ansiklopedisi, Tevfik Fikret maddesi

KAPLAN Mehmet, Tevfik Fikret – Devir Şâhîyet Eser, Dergâh Yayımları, Dördüncü Baskı Ekim 1995, s.76

KAVCAR, Cahit, Tevfik "Fikret'in Eğitimciliği ve Yeni Mekteb" A.U. Eğitim Fakültesi Dergisi 1972, C.5, Sayı 3-4

_____, II. Meşrutiyet Devrinde Edebiyat ve Eğitim (1908-1923), A.U. Eğitim Fakültesi yayını, Ankara 1974

KERAMET, Salih Nigâr, İnkılâp Şâhîyet Tevfik Fikret'in İzzet, İst.1943

OKAY Orhan, Sanat ve Edebiyat Yaziları, Dergâh Yayımları, İst 1990

SATI, "Fikret'in İstifaları", Dergâh, nr. 9, 20 Ağustos 1337 (1921), s.130-133

_____, "Fikret'in İstifaları", Dergâh, nr. 10, 5 Eylül 1337 (1921), s.149-150

TANPINAR, Ahmet Hamdi, Tevfik Fikret - Hayatı Şâhîyet Sürümü ve Eserlerinden Seçme Parçalar, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1937, s.5

Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste, Tertib ve Telif Eden Fahri UZUN, İnkılâp ve Aka, İstanbul 1973,

Tevfik Fikret, Yeni Mekteb, İstanbul 1325

TOKGÖZ, Ahmet İhsan, Matbuat Hâtûralarım, 1930, C.1, s.164