

SULTANZÂDE İŞHAK BEY VE BAŞHOCA İŞHAK EFENDİ AYNI KİŞİ MİDİRLER?

Mehmet SEYİTDANLIOĞLU *

Araştırmamızın konusunu oluşturan kişilerden birisi olan Sultanzade İshak Bey'i 1769-1807 yılları arasında, III. Selim'in Fransa Kralı ile gizlice irtibatını sağlayan kişi, Osmanlı Devleti'ne Rusya'ya karşı Fransa'nın dostluğunu kazanmak göreviyle yollanmış bir görevli, Avrupa'dan askeri ve teknik bilgileri edinmekle görevli bir öğrenci ve 1789'dan 1806'ya kadar da Tersane Tercümanı sıfatıyla görüyoruz¹.

Öte yandan bir de Mühendishâne-i Berri-i Hümayûn'un önce riyaziyat hocası, sonra başhocası olmuş Başhoca İshak Efendi ile karşılaşmaktayız². Başhoca İshak Efendi, Osmanlı İmparatorluğu'na fen bilimlerinin girmesinde öncü olmuş, bu alanda pek çok eserler vermiş bir şahsiyettir. Bu iki şahsiyet aynı kişi midirler? Yoksa bir isim benzerliği mi söz konusudur?

Değerli tarihçi Falk Reşit Unat 1964 yılında "Başhoca İshak Efendi" adıyla *Belleter*'de yayınladığı bir makalesinde bu iki tarihi kişinin aynı insanlar olduğunu ileri sürmektedir³. Başhoca İshak Efendi ile ilgili bilgi veren kaynaklar arasında İngiliz donanmasının 1807'de İstanbul'a geldiğinde İngilizlerle yapılan görüşmelerde bulunduğu dair kayıtlar vardır⁴. Öte yandan Mustafa Nuri Paşa'nın *Netayicü'l-Vukuat* adlı eserinde "Tersane Tercümanı ünlü matematik hocası İshak Efendi İngiliz Donanmasına yollanıp" şeklinde bir ifade bulunmaktadır⁵. Bu ifadelerden ve Topkapı sarayı Arşivi'nde bulmuş olduğu bir belgeden yola çıkan Unat, Mühendishâne-i Berri-i Hümayûn hocalarından *Başhoca İshak Efendi ile Sultanzade İshak Bey'in*

* Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi.

1. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Selim III'ün Velihaht İken Fransa Kralı Lûi XVI ile Muhabereleri" *Belleter*, c. II, sayı 5-6, (Ankara, 1938), s. 191-246.

2. Ercüment Kuran, "İshak Efendi (Hoca)" *Türk Ansk.* c. 20, s. 231-232. Aynı yazar, "İshak Efendi" *A.İ.*, c. IV, s. 112-113.

3. Falk Reşit Unat, "Başhoca İshak Efendi" *Belleter*, c. XXVIII, sayı 109 (Ankara, 1964), s. 89-115.

4. Mehmet Süreyya, *Sicil-i Osmani*, İstanbul, 1308, s. 328.

5. Mustafa Nuri Paşa, *Netayicü'l Vukuat*, (Yay: N. Çağatay), 2. cilt, Ankara, 1980, s. 212. Akçura Yusuf, *Osmanlı Devleti'nin Dağılma Devri*, Ankara, 1985, s. 129.

aynı kişi olduğunu iddia etmektedir. Biz bu çalışmada bu iki insanın biyografilerini verip daha sonra eldeki bilgilerimizi karşılaştırmak suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız.

I - SULTANZÂDE İSHAK BEY

a) Sultanzâde İshak Bey'in Kimliği:

Sultanzâde İshak Bey'in kimliği hakkındaki ilk bilgilere günümüz tarihçilerinin araştırmalarında rastlamaktayız. Bunun dışında devrin tercüme-i hâl ve tarih eserlerinde herhangi bir bilgi mevcut bulunmamaktadır⁶. Uzunçarşılı'ya göre Sultanzade İshak Bey, Safiye Sultan ile Hüseyin Paşa evlâdındandır. Atının silsilesini tam olarak çıkarmak şimdilik mümkün değildir⁷. Unat'a göre ise İshak Bey, I. Abdülhamid'in kuzen kardeşi Salih Sultan ile Deli Hüseyin Paşa (ö. 1658)'nin oğlu Sarı Mustafa Paşa (ö. 1731) soyundan gelmektedir. Deli Hüseyin Paşa'nın torununun oğludur. Unat, bu durumda Safiye Sultan-zâdeliği, Fransız arşivindeki dosyalarda Türk kadın adlarını yanlış yazılması ve dolayısıyla da yanlış okunmasına bağlamaktadır⁸.

1748'de doğan⁹ İshak Bey'in babası kapıcıbaşı idi. Onun ölümünden sonra kardeşi İsmail ile birlikte saraya alındı. Sarayda yetişen İshak Bey 1769 yılında peşkirâğası oldu. Padişaha abdest alışlarında havlu tutuyordu. İhtirash ve biraz da atılgan ve maceracı bir karaktere sahip olduğunu -ileride Paris'de geçirdiği günlerden de bildiğimiz İshak Bey peşkirâğası gibi statik ve rutin bir görevde uzun zaman kalmayarak aynı yıl yani 1769'da o sıralarda hâlâ devam etmekte olan Türk-Rus savaşına katılmak üzere saraydan orduya çıktı¹⁰. Savaşa sığın katılan İshak Bey, 1770'de Hotin muharebesinde yaralanarak yeniden İstanbul'a döndü. Yaralarının iyileşmesinden sonra donanmaya giren İshak Bey, Çeşme Deniz Savaşı'nda gösterdiği yararlıktan dolayı Kapudan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nı dikkatini çekerek onun yakın hizmetine girdi. 1774 Küçük Kaynarca Andlaşmasına kadar Gazi Hasan Paşa'nın yanında kaldıktan sonra, yaptığı bir hata yüzünden Paşa'nın hiddetini üzerinde çekmiş ve bundan sonra hayatının da tamamen değişmesine ve ömrünün bir kısmının yarı sürgün olarak geçmesine neden olmuştur. İshak

6. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 199. Unat, *a.g.m.*, s. 102-105.

7. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 200.

8. Unat, *a.g.m.*, s. 102. Ancak tahmin yoluyla böyle bir sonuca varmak bize güvenilir görünmemektedir.

9. Unat, *a.g.m.*, s. 103. Yazar doğum tarihinin 1748 olduğu konusunda herhangi bir açıklamada bulunmamakta ancak soru işareti koyarak şüphesini belirtmektedir. 1769'da peşkirâğası olduğu kesindir. 21 yaşında bu göreve gelmiş olduğundan 1769-21=1748 tarihinde bu yolla varmış olmalıdır.

10. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 200. Unat, *a.g.m.*, s. 103.

Bey'in üzerine Hasan Paşa'nın hiddetini çeken olay bir Rus binbaşısı ile olan dostluğu idi. Savaş sırasında esir düşerek Yedikule'de hapsedilen ve barıştan sonra serbest bırakılan binbaşı Zorich ile dostluk kuran İshak Bey, bununla da kalmamış Zorich'e Müslüman elbisesi giydirecek Ayasofya Camii'ne götürüp gezdirmişti. İşte bu davranış "Rus" kelimesine bile tahammül edemeyen Gazi Hasan Paşa'nın son derece kızmasına sebep olmuş ve Paşa derhal hareketin idamla cezalandırılmasını istemişti¹¹.

Böyle ağır bir ceza ile karşı karşıya kalan İshak Bey, bu cezadan kurtulmak için yurt dışına kaçmanın yollarını aramaya başladı. Binbaşı Zorich ile görüşerek Rusya'ya Petersburg'a gitmeye karar verdi.

b) İshak Bey'in Birinci Paris Seyahati (1776-1777)

Rusya'ya gitmeye kararlı olan İshak Bey, bu sırada daha önceden öğrencisi olduğu Baron dö Tott ile karşılaşarak onun tavsiyesiyle Rusya'ya gitmekten vazgeçip Paris'e gitmeyi tercih etti. Onun yardımlarıyla 1776'da ilk Paris seyahatine çıktı¹².

İshak Bey'in Paris'e bu ilk gidişinde kendisine Baron dö Tott'dan başka, Fransa'nın İstanbul büyükelçisi olan Saint Priest'in de yardımcı olduğunu görüyoruz. Seyahat için Fransız sefaretinin yardımını isteyen İshak Bey, olumlu cevap almış ve Büyükelçi Priest'in yardımını sağlamıştı. Büyükelçi durumu Fransız dışişlerine bildirmiş, Dışişleri Bakanı olan Comte de Vergennes'e mektup yazmak suretiyle İshak Bey'in Paris'e gitmesini planlamıştır¹³.

Büyükelçi Priest'in İshak Bey'i Paris'e göndermekteki amacı şuydu: İshak Bey'i Paris'e göndererek onun orada Fransızca öğrenmesi sağlanacak, böylece Babıali'de Fenerli Rumların elinde bulunan tercümanlık işleri yavaş yavaş Türklere geçecekti. Çünkü bu Rumlar Osmanlı Devleti'ninkinden çok Rusların çıkarlarına çalışıyorlar, siyasi evrak ve haberleşmeleri Rusya'ya yarar şekilde tercüme ediyorlardı. Oysa bu görev Fransa taraftarı Türkler tarafından yapılırsa, Rusya'nın işleri baltalanacağı gibi, Fransa'nın etki ve nüfuzu da güçlenmiş olacaktır. Bu amaçla Paris'te İshak Bey'e bir Fransızca öğretmeni tutularak onun öğrenimiyle uğraşılması sağlandı¹⁴. Tutulan Fransızca hocası Pierre Jean-Marie Ruffin, İshak Bey'i bir panstyoner olarak evine aldı¹⁵.

11. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 200. Unat, *a.g.m.*, s. 103.

12. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 200. Ancak Uzunçarşılı İshak Bey'in 1776'da ilk kez Paris'e gidişini 1786'da ikinci gidişi ile karıştırmıştır. Bkz. Sosyal, İsmail, *Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri*, Ankara, 1964, s. 56'da bu yanlışlığı düzeltmiştir.

13. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 201.

14. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 201-202.

15. İshak Bey daha önceden İstanbul'a gelen Ruffin ile tanışmıştı. Bkz. Deherain, *La vie de Pierre Ruffin*, c. I, Paris, 1929-30, s. 57. (Unat'ın makalesinden naklen)

İshak Bey'in Paris'e gidişinde saraydan da büyükelçiye ricalarda bulunulduğu anlaşılmaktadır¹⁶. Saraydan ricada bulunanların ailesinden birtakım memkündür. Öte yandan Şehzade Selim'in yakınlarını da bundan haberi olduğu düşünülebilir. Çünkü resmi kanalla gitmesi ve kendisiyle dışişleri bakanının bile ilgilenmesi bu ihtimalin de varlığını düşündürmektedir¹⁷.

Böylece kendi canını kurtarmayı düşünen İshak Bey, Fransız sefirinin Fransız çıkarları için çalışacak bir adama sahip olma düşüncesi sayesinde Paris'e gitmeye muvaffak olmuştur. İshak Bey Paris'te on ay kaldı. Kaldığı bu süre içerisinde kendisinden beklendiği gibi özellikle Fransızların dil öğrenmekle uğraşacağı yerde, Paris'in eğlenceli hayatına dalmış, türlü şekillerde adeta bir sefahtı hayatı yaşamaya başlamıştı. Durumun daha da bozulacağını gören Fransızlar, o sırada Fransa'ya dönmüş bulunan Priest'in de uygun görmesi ile İshak Bey'in gert gönderilmesini kararlaştırmışlardır. İshak Bey o sırada Fransa'da bulunan Tunus elçisi refakatinde, Fransız Kralıyla görüşürüldükten sonra geri gönderildi¹⁸. Ancak, Marsilya'da gemiye binerken bir Ermeniden Gazî Hasan Paşa'nın kendisini hâlâ affetmemiş olduğunu öğrenen İshak Bey, Cezayir, Malta, Girit yoluyla gizlice İmpire'ye geldi. Oradan İstanbul'a kardeşi İsmail Bey'e mektup yazarak durumu sordu ve Enez yoluyla önce Edirne'ye oradan da İstanbul'a geçti¹⁹. Ne var ki, burada Hasan Paşa'nın kışkırtıcılarından daha fazla kalamayacağını anlamış, yurt dışına kaçmak üzere yeniden girişimlerde bulunmaya başlamıştı. Bu sefer yolu artık Paris değil Rusya'ya uzanıyordu.

c) İshak Bey'in İkinci Paris Seyahati (1783-1784)

İstanbul'da kalmanın kendisi için hayati tehlike arz etmekte olduğunu gören İshak Bey, başına bütün bu derdlerin açılmasına neden olan eski dostu Rus binbaşı Zorich ile mektuplaşarak Rusya'ya geçti. İlk Fransa gezisinde Fransızların beslediği emeller, Ruslar tarafından da beslenmekteydi. Ancak, bu sefer doğrudan yüzüne söylendi. Rusya hükümeti kendisine General Potemkin ve Saray Kâtibi Betlicamoka aracılığıyla, Rusya hesabına çalışırsa kendisine pek parlak bir istikbal sağlanacağı vaadinde bulunmuştu. Bu istekleri kabul etmeyen İshak Bey 1783 Aralık ayında deniz yoluyla önce Londra'ya oradan da Paris'e

16. Deherain, a.g.e., s. 57.

17. Çünkü saraya kardeşi ile birlikte alınmış, onun orduya çıkışından sonra kardeşi büyük bir ihtimalle sarayda kalmıştır. Bkz. Uzunçarşılı, a.g.m., s. 200. Unat, a.g.m., s. 166.

18. Uzunçarşılı, a.g.m., s. 206.

19. Unat, a.g.m., s. 104. Deherain, a.g.m., s. 57-58. Uzunçarşılı, a.g.m., s. 206.

geçti²⁰. 1784'e kadar Paris'te Ruffen'in evinde kalan İshak Bey, o sıralarda İstanbul'a Fransa'nın yeni büyükelçisi olarak atanan Gouffier ile birlikte İstanbul'a döndü. Ve yeniden 1787'de Paris'e gönderilinceye kadar orada kaldı²¹.

d) İshak Bey'in Şehzade Selim Tarafından Paris'e Gönderilmesi (1787-1789)

İshak Bey'in görevi ve Avrupa'daki öğrenim hayatı bakımından esas önemli Paris seyahati, 1787-89 yılları arasında gizli olarak "Şehzade Elçisi" sıfatıyla gönderildiği seyahattir²². Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Şehzade Selim, 1789'a kadar geçirdiği kafes hayatı sırasında, devletin askeri ve siyasi durumuyla yakından ilgilenmiş, tahta çıktıktan sonra uygulamayı düşündüğü fikirlerini olgunlaştırmaya çalışmış ve bu amaçla hazırlıklar yapmıştır. Bu hazırlıklardan birisi ve en önemlisi sayılabilecek olanı da, Rusya ve Avusturya'ya karşı Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne dostluğunu sağlamak çabalarıdır²³. Bunun yanısıra bir diğer çaba da Fransa'nın güçlü olan "Fünûn-ı harbiye ve maarif-i bahriyesi" hakkında bilgilerin sağlanması olmuştur²⁴.

1784'de St. Priest'in yerine İstanbul'a Fransız büyükelçisi olarak atanan Choiseul Gouffier ile birlikte dönen İshak Bey'in bu üç yıllık süre içerisinde ne yaptığı belli değildir. Bu devrede sarayla temas kurmuş Şehzade Selim'in yakınları arasına girmişti. Görevle Fransa'ya gidene kadar Selim ile Fransız büyükelçiliği arasındaki ilişkileri yürütmüştür. Onun Fransa'ya gidişinden sonra bu işi tabib Lorenzo devam ettirmiştir²⁵.

İshak Bey 1786'da üçüncü kez gizlice Paris'e gönderildi. Bu seferki görevi Ebubekir Ratip Efendi tarafından hariciyenin üslup ve kurallarına uygun olarak yazılan²⁶ Selim'in mektuplarını Fransa Kralı XVI. Louis'ye götürmekti. Selim, İshak Bey'e biri Krala diğeri de Hariciye Nazırı Vergennes'e ulaştırılmak üzere iki mektup verdi. Fransız büyükelçiliği de

20. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 207. Deherain, *a.g.e.*, c. 1, s. 50. Unat, *a.g.m.*, s. 104. Uzunçarşılı'nın İkinci Paris Seyahatinin 1787'de olduğunu belirtmiştir. Ancak, bu tarihin 1783 olması daha uygundur. Çünkü 1786'da üçüncü kez ve Selim'in mektupları için gitmiştir. Bkz. Sosyal, *a.g.e.*, s. 56. Karal da onun üç kez Paris'e gittiğini belirtiyor. Fakat, Tarih vermiyor. Bkz. *Selim III'ün Hatt-ı Hümayunları*, Ankara 1946, s. 12.

21. Unat, *a.g.m.*, s. 105.

22. Unat, *a.g.m.*, s. 105 vd.

23. Sosyal, *a.g.e.*, s. 51-61. Karal, *Osmanlı Tarihi*, c. V, s. 60.

Aynı yazar, *Selim III'ün Hatt-ı Hümayunları*, s. 1-20.

24. Unat, *a.g.m.*, s. 105-106.

25. Unat, *a.g.m.*, s. 105. Karal, "Tanzimattan Evvel Garphılaşma Hareketleri", *Tanzimat I*, İstanbul, 1940, s. 60.

26. Uzunçarşılı'nın, "Tosyalı Ebubekir Ratip Efendi", *Belleter*, c. XXXIX, sayı 153 (ocak, 1975), s. 50-76.

yoçculuęu ye İshak Bey'in Paris'te kalacaęı yer ve eęitimi sorunlarını halletmiřti. Hazırlanan programa gre 31 Temmuz 1786'da bir Fransız beylik gnle Yedikule'den hareket eden İshak Bey, Ekim 1786'da Tulon'a vardı. Uzun sren yoçculuk esnasında hastalanmıř olduęundan burada bir sre de Gouffier'in bir tanıdığının evinde karantınada kaldı. Karantina sresi bittikten sonra Paris'e geerek eęretmeni Ruffin'in evine yerleřti. Kasım ayı ierisinde Kral ve Hariciye Nazırı Vergennes ile grřerek, Şehzade Selim'in mektuplarını takdim etti. İshak Bey bundan sonra kendisinin eęitimi ile grevlendirilmiř olan Ruffin ile alıřacaęı yerde, yine eakist gibi zevk ve eęlence dolu bir hayata dnd. Ote yandan Selim'e yazdıęı mektuplarda zerine tevdi edilmiř olan iřlerle uęrařtığını sylyordu²⁷. Oysa kendisine Avrupa devletlerinin iliřkileri, savař uslleri ve denizcilięi hakkında bilgiler edinerek, bunları İstanbul'a gndermesi grevi verilmiřti. stelik bu konularda kendisini eęiterek Selim'in ileride yapacaęı reformlar iin yetiřtirmesi gerekiyordu²⁸.

İshak Bey, Selim'in kendisine verdięi grevleri layıkı ile yapamamıř, sadece mektuplařmayı yrdnřtr. Ote yandan, Selim'e yazdıęı mektuplarla verdięi yetersiz bilgiler, onun ileride yapacaęı ıřlahatta rnek olabilecek nitelikte olmamıřtır. Şehzade Selim de Fransa ile dostluk kurma niyetini gerekleřtirmemiř, XVI. Louis'ın gnderdięi mektuplar, onu memnun etmemiřtir²⁹. 1789'da Fransa'da ihtilalin patlak vermesine kadar Paris'te kalan İshak Bey, bu tarihte III. Selim'in tahta gemesinden sonra İstanbul'a dnmřtr.

İshak Bey'in İstanbul'a dndkten sonraki hayatı, kesin olarak bilinmemektedir³⁰. Ancak donanmaya girerek burada vazife aldıęına dair bilgiler bulunmaktadır. Buna gre 1789'dan sonra Tersane Tercmanlıęına tayin edilmiřtir. 1806'ya kadar da bu grevde bulunduęu bilinmektedir. Unat "Bařhoca İshak Efendi" adıyla Belleter'de yayımladıęı makalesinde, Topkapı Sarayı arřivinde bulmuř olduęu bir belgede, İshak Efendi'nin Fransa'ya Napolyon ile gizli ittifak yapılması amacıyla gnderilmek istendięi, Reislkttap Bostancıbařı Hafız İsmail Pařa'ya bildirilmektedir. 21 Aralık 1806'dan sonra kaleme alınmıř olan belgedeki³¹ ifade "İshak Bey eski Fransız olduęundan maada zât-ı Hmaynn efendilikte France'ye elisi olup yıllarca Paris'te taraf-ı hmayndan ikamet eylemiř ve devlet vkelasından hařil şehzade elisi olmuř ve zât-ı

27. Uzunarřılı, "Selim III'ni Veliřht İken Fransa Kralı Louis XVI ile Muhabereleeri", Belleter, c. II, s. 5-6, Ankara, 1938, s. 191-246.

28. Uzunarřılı, a.g.m., s. 204 vd. Selim'e yazdıęı bu mektuplarda İshak Bey'in kendisini nasıl alıř gsterdięine dair rnekler vardır.

29. Uzunarřılı, a.g.m., s. 215.

30. Uzunarřılı, a.g.m., s. 209.

31. Unat, a.g.m., s. 97.

hümâyûnla Françe meyânında otuz seneden berû bulunmuş olduğunu" belirtmektedir. Bu sözler, İshak Bey'in 1789'dan sonra donanmada tersane tercümanî sıfatıyla 1807'ye kadar çalıştığını açıkça göstermektedir. Öte yandan 1801'de Fransızların Mısır'ı boşaltmaları sırasında görüşmelere katılan Osmanlı temsilcileri arasında Kaptan Paşa tarafı temsilen İshak Bey'in de bulunması, bu düşünceyi teyid eder doğrultudadır³². Bu arada Kaptan-ı Derya Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa'nın sadrazam olmasından sonra İshak Bey'in onun yakın adamı olduğu ve Paşa'nın azlından sonra ortadan kaybolduğu bilinmektedir³³.

II - BAŞHOCA İSHAK EFENDİ (1774 - 1835)

İshak Efendi 1774'te Yanya'nın Arta (Narta) kasabasının Celal Paşa mahallesinde dünyaya gelmiştir³⁴. Babası sonradan Müslüman olmuş bir Yahudi dönme idi³⁵. Esat Efendi isminde bir kardeşi daha bulunmaktaydı³⁶. Babası vefat ettikten sonra İstanbul'a gelerek özel hocalardan matematik ve çeşitli doğu ve batı dillerini öğrenmişti. Türkçeden başka Farsça, Arapça, İbranice, Yunanca, Latince ve Fransızca dillerini oldukça ileri düzeyde biliyordu. Mehmet Esat, onun "Kavâidi ile beraber çok İisâna aşınâ" olduğunu ve "Museviden birini görse anın ile Yahudice görüşür... bir Rum'a mülâki olsa anın ile Latince söyleşir idi. İkâmetgâhına bir Arap veya İranlı veya bir Fransız gelse sahîh Arapça ve Fransıza ve Fransızca tekellüm" ettiğini belirtmektedir³⁷. Yine aynı eserden onun devamlı bir surette bilimle meşgul olduğunu, dinlenmek için piknik yerlerine gittiğinde bile yanında kitaplarını götürüp okuduğunu anlıyoruz³⁸.

İshak Efendi'nin hangi yıl İstanbul'a geldiği ve ne gibi bir eğitim gördüğü hakkında hiç bir araştırmada bilgi bulunmamaktadır. Ancak 1816 yılında Mühendîshâne-i Berri-i Hümâyûn'a riyaziye hocası olarak atanmıştır³⁹. İshak Efendi 1824'te Mühendîshane hocalığı uhdesinde kalmak üzere 850

32. Uzunçarşılı, *a.g.m.*, s. 209.

33. Unat, *a.g.m.* s. 97, dipnot 31.

34. Mehmed Esat, *Mîr'at-ı Mühendîshâne-i Berri-i Hümâyûn*, İstanbul, 1392, s. 36. Kuran, E., "İshak Efendi", *E.I.*, c. IV, s. 112-113. Kuran, "İshak Efendi", *Türk Ansk.*, c. 20, s. 231-232. Şemsettin Sami, *Kamûsü'l-A'lâm*, c. 2, İstanbul, 1306, s. 899-900.

35. Köprülü, F., "Hoca İshak Efendi", *Cumhuriyet Gazetesi*, 10 Mart 1928. Makalesinde İshak Efendi'nin Karlova'lı bir Müslüman olduğunu belirtmektedir.

36. Kardeşi Esat Efendi daha sonra Rumeli ordusu defterdarı olmuş ve bu görevde iken ölmüştür. Bkz. Esad, *a.g.e.*, s. 36.

37. Esad, *a.g.e.*, s. 37. Ayrıca Bkz. Mehmet Süreyya, *Sicill-i Osmanî*, İstanbul, 1308, s. 328.

38. Esad, *a.g.e.*, s. 39.

39. Kuran, "İshak Efendi", *E.I.*, c. IV, s. 112-113. Mehmed Esad ise Arapça hocalığa tayin olunduğunu belirtmektedir. Bkz. *a.g.e.*, s. 35.

kuruş maaşla Bab-ı Ali Divanı Hümayın tercümanlığına tayin edildi. Beş yıl bu görevi sürdürmüştür. Reisülküttap Pertev Efendi'nin rekabet etmesi sebebiyle 1829'da bu görevden azledilmiştir. Ve Balkanlarda yapılmakta olan kalelerin teftişiyle görevlendirilerek İstanbul'a gönderilmiştir.

İshak Efendi Rumeli'den İstanbul'a gelince Mühendishane hocalığına devam etmiş ve 1831 yılında bu okulun başhocalığına tayin edilmiştir. Başhoca olduğundan sonra okulu ıslah etmek yolunda uğraşmış, müfredat programını yeniden düzenlemiştir. Bu arada bazı yetersiz hocaları da okuldan uzaklaştırmıştır. Ancak okulda yaptığı bu reform muhakkimlerin hoşuna gitmediği için ve kendinden önce başhoca olan Seyid Ali Efendi'nin entrikaları sonucunda başhocalıktan alınarak Medine'deki dini binaların onarım ve inşa edilmesi görevi ile Hicaz'a gönderilmiştir. 1835'te İstanbul'a dönerken Süveyş'te vefat etmiş ve orada gömülmüştür. Mühendishâne yakınlarındaki bir mezarlığa bir taş üzerine ölüm tarihi ve adı yazılmak suretiyle dikilmiştir⁴⁰.

Osmanlı Türkiye'sine fen bilimlerinin girmesinde Başhoca İshak Efendi'nin büyük bir rolü olmuştur. Yazdığı veya tercüme ettiği eserler, devrinin müsbet ilimler mecellesi sayılmıştır⁴¹. En önemli eseri, *Meccmâ-i Ulûm-ı Riyaziye*'dir. Dört ciltten oluşan bu eser, aritmetik, cebir, geometri, trigonometri, integral ve difransiyel hesabı, fizik, mekânik, elektrik ve kimya gibi fen bilimlerini içerisine almaktadır. Bundan başka Fransızcaya da çevrilen *Usûl-i İstahkâmât*, astronomi ile ilgili *Aksû'l Merâyâ fi Ahzî'z Zevâyâ* (Yıldızların yüksekliği ve açı mesafesini konu alır). Askerî mühendislikle ilgili Fransızcadan tercüme ettiği *Tuhfetü'l-Ümerâ ve Nasbül-Hiyâm* isimli eserleri, yazmış olduğu 12 eseri arasında en önemlileridir⁴². Ayrıca İshak Efendi'nin Arapça köklerden türettiği fen terimleri uzun zaman kullanılmış, dersleri ve eserleriyle fen bilimlerinin Türkiye ve hatta diğer Orta-Doğu ülkelerine girmesinde hizmeti büyük olmuştur⁴³.

SONUÇ

Biyograflerini kısaca vermeye çalıştığımız Şehzade Selim'in gizli elçisi, Tersane tercümanı Sultanazade İshak Bey ile Mühendishâne-i Berri-i Hümayın'un başhocaı İshak Efendi'nin

40. Kurân, a.g.m., s. 112.

41. Adıvar Adnan, *Osmanlı Türklerinde İlim*, İstanbul, 1970, s. 197. Berkes, N., *Türkiye'de Çağdaşlaşma*, Ankara, 1978, s. 229.

42. Ülken, H. Ziya, *Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi*, Ankara, 1966, s. 49-50. Bursalı Mehmet Tahir, *Osmanlı Mübellifleri, 1299-1915*, (Haz: İ. Özen), İstanbul, 1975, s. 272-273.

43. Kurân, "Müsbet Bilimlerin Türkiye'ye Girişi 1797-1839", VII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 25-29 Eylül 1970, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 1973, II, ss. 671-675.

aynı kişi oldukları biyografilerinin de bize gösterdiği gibi pek ihtimal içerisinde gözükmemektedir.

Önce benzerliklerden yola çıkarsak: İsim benzerliği içinde *Netâycü'l Vukuât*'da⁴⁴ İngilizlerle 1807'de görüşmelere katılan "ünlü matemetikçi İshak Efendi" benzerliğinden başka, diğer bir kaynak olan *Sicil-i Osmânî*'de⁴⁵ Başhoca İshak Efendi'nin kısa biyografisini verdikten sonra kaynak belirtmeden "Tersane tercümanı iken 1221'de (1897) İstanbul'a gelen İngiliz donanması vürûdunda mükâlemeye me'mur olarak büyük hizmeti görülmüştür" şeklindeki sözleri ile bizi şüpheye düşürmektedir. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte 1774'te doğan Başhoca İshak Efendi bu tarihte 33 yaşında olacağından bu mümkündür. Ancak, Mustafa Nuri Paşa, eserini olaydan 70 yıl kadar sonra yazmış olduğundan isim benzerliği onu yanıltmış olabilir. Mehmet Süreyya da eserini 1890 (1308)'da yayınlamıştır. Onun da aynı yanlışlığa düşmesi mümkündür. Fakat zihinlerde soru uyandıran bilgiler bu kayıtlardır.

Bu iki kişinin aynı insanlar olmadıkları yolundaki belirtiler ise daha fazladır.

Herşeyden önce her ikisi arasında büyük karakter farklılıkları bulunmaktadır. İshak Bey, kendi zaman hayatını bile tehkileye atacak kadar maceracı ve kendisine verilen görevin büyüklük ve önemini dikkate almayacak kadar sorumsuz davranabilmektedir. Üstelik layığı ile yapmadığı bu işi yapmış gibi gösterebilmektedir. Başhoca İshak Efendi ise, sürekli bilimsel çalışmalarda bulunan, hatta bunu, belirtmiş olduğumuz gibi dinlenme sırasında bile sürdüren bir kişidir.

Öte yandan Sultanzade İshak Bey'in Fransızca'yı iyi bildiği açık olmakla birlikte, başka dilleri bildiği belirsizdir. İngiltere ve Rusya'da bu dilleri iyi öğrenebilecek kadar uzun zaman kalmamıştır. Farsça, Arapça, Yuhadice, Latince bildiği konusunda ise hiç bir kayıt yoktur. Halbuki, Başhoca İshak Efendi, Arapça, Farsça, Fransızca, Latince ve Yahudice'yi çok iyi bilmektedir. Yahudice bilmesi bütün kaynakların ısrarla sözettği yahudilikten dönme olayına uygundur⁴⁶.

Bir diğer fark olarak belirtmemiz gereken husus da bütün kaynakların Sultanzade İshak'tan "bey", Başhoca İshak'tan da "efendi" diye söz etmeleridir. "Efendi" kelimesi, okuyup yazma bilen ve ilmiye sınıfından olan herkese, öğrencilere, olgun, erdemli, nüfuzlu kişilere verilen bir ünvanıdır⁴⁷. "Bey" ise, zengin,

44. Mustafa Nuri Paşa, *a.g.e.*, s. 212.

45. Mehmet Süreyya, *Sicil-i Osmânî*, İstanbul, 1308, s. 328.

46. Nitekim A. Adıvar, Yahudi asıllı olduğu sonucuna haklı olarak bu düşünceden yola çıkarak varmıştır. Bkz. *a.g.e.*, s. 197.

47. Sakaoğlu, Necdet, *Tarîhî Sözlüğü*, İstanbul, 1985, s. 34.

ileri gelen kimse, askeri şef, komutan ve erkekler için kullanılan bir saygı ünvanıdır⁴⁸. İshak Bey'e hoca olduktan sonra "efendi" denilmesi mümkünse de bu göze çarpan bir fark olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan Unat, İshak Bey'in, 1807'de Kabakçı Mustafa isyanından sonra 1816'ya kadar Yahudi toplumu içinde izini kaybettirerek daha sonra Mühendishâne riyaziye hocası olarak ortaya çıktığını belirtmektedir. Bir belgeye dayanmadan yapılan bu tahmin, tıpkı günümüz casus romanlarını hatırlatmaktadır. İshak Bey'in Rusya'ya gittiğinde onların hesabına çalışma tekliflerini reddetme gerekçesini hatırlarsak, sonradan kendisini Yahudi dönme olarak tanıtecek bir yola sapacağı kuşkuludur.

Göze çarpan bir diğer husus ise Başhoca İshak'ın vermiş olduğu eserlerdir. Gerçi bunları 1816-1835 yılları arasında vermiştir. Fakat böyle bir bilgi birikimi genç yaşlardan itibaren çalışma gerektirir. İshak Bey'in ise maceracı bir hayat içerisinde kendisini ne dereceye kadar bir bilim adamı olarak yetiştirdiği kuşku taşımaktadır.

Başhoca İshak Efendi ile Sultanzade İshak Bey'in kardeşlerinin isimleri Esat ve İsmail olmak üzere farklıdır. Unat'ın ısrar ettiği gibi, bunların isimlerinin de karıştırılmış olması ne kadar doğrudur?

Bütün bu farklılıklar, bizzat Sultanzade İshak Bey ile Başhoca İshak Efendi'nin aynı kişiler olmadığını göstermektedir. Bilinen benzerlikler ise aynı kişiler olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir. Konu yeni belgelere ihtiyaç göstermektedir.⁴⁹ (*)

48. Türkçe Sözlük T.D.K., c. 1, s. 146.

49. Bu makalenin kaleme alınışından sonra konuyla ilgili olarak bu iki kişinin aynı insanlar olduğundan hareketle Başhoca İshak Efendi'nin bilimsel yönünü ele alan bir makale yayımlanmıştır. Bkz. Sevim Tekeli, "Batılılaşmada Son Dönem: İshak Hoca", *Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi*, cilt 4, sayı 11, (Mayıs 1999), Ankara 1999, s. 437-465.

(*) Bu yazının ortaya çıkışında değerli düşünce ve yardımlarından yararlandığım hocam sayın Prof. Dr. A. Yaşar Ocak'a teşekkür ederim.