















icma' hadis'in otoritesini onaylıyorsa, o zaman hadis icma'ın otoritesini onaylayamaz. Zira bu Müslüman âlimlerin açıkça farkında olduğu bir döngüsellige neden olur. Fakat hadis aslında, özellikle bunu yapabilecek tek yetkili metin olduğu şeklindeki geniş çapta kabul edilen gerçek ışığında icma'ı onaylamaktadır. Bu nedenle icmâ'in hadisi onaylayamayacağı geleneksel Müslüman entelektüeller arasında yaygın şekilde kabul edilmiş bir sonuçtur.<sup>76</sup> İkincisi ve daha da önemlisi, iddia bizatihi teolojiktir ve Müslüman hadisçiler tarafından tespit edilmiş hadis değerlendirme kriterlerinden kökten ayrılmaktadır. Sahih hadislerin ifade ettiği kesinlik, nakil şekilleri ya da râvilere atfedilen doğruluk vasfı vasıtasıyla tespit edilmez. Meselâ, sahîh kategorisindeki bir hadis'in sıhhatinin sırf Buhârî ve Müslim tarafından üzerinde ittifak edilmiş hadisler arasında olması nedeniyle *ab initio*<sup>\*\*\*\*</sup> veya *apriori* biçimde ilân edilmesi söz konusu değildir. Sahihliğin tasdiki her zaman, kendi rivayet şekilleri söz konusu olduğunda her bir hadis'in araştırılmasını gerektirmiştir. Bu şekli araştırma metotları uygulandığında, İbnü's-Salâh'ın kendisi mütevâtirin neredeyse hiç bulunmadığını tespit etmiştir. Dahası, İbnü's-Salâh'ın kesin sahihini garanti ettiği söylenen şey hadislerin nakledildiği somut tarihî, sosyal ve ahlâkî bağlamın (ilmü'r-ricâl) bilimsel analizi değil de bir bütün olarak İslâm ümmetine metafizik biçimde bahşedilen ilâhî lütuftur.

Sahih çeşidindeki bazı hadislerin mütevâtir kategorisi içinde kabul edilmesi hayli muhtemeldir. Son tahlilde önemli olan husus, bu son kategorinin her ne kadar ölçülebilir veya hesaplanabilir olsa da kemiyet bakımından önemsiz olmasıdır. Bu kategori kolayca araştırılabilir ve kontrol edilebilir. Elbette, sıhhatle alâkalı modern dönemde Batı'daki tartışma eğer bu türdeki bir avuç hadisle sınırlı olsaydı, anlamsız kabul edilirdi. Tartışmanın bununla sınırlı olmadığı ve aslında hadislerin büyük çoğunluğunu ilgilendirdiği aşikârdır ve ispatlanmaya ihtiyaç duymamaktadır. Eğer hem hadisçiler hem de fakihler, -hadis çalışmalarındaki en önemli iki grup- hadis literatürünün şüpheli epistemolojik statüsünü kabul ediyorsa o zaman, sıhhat meselesi ile ilgili tartışma için enerjimizi boşa harcamamıza gerek yok. Bize, yirmi hadis dışında kalanların ihtimal ifade ettiği söylenmektedir ve ihtimal bildiğimiz üzere, -kaynaklarımızın kesin olarak belirttiği üzere- yalancılık ve hatayı hesaba katar. Daha ne istiyoruz?

\*\*\*

<sup>76</sup> Bkz. Yukarıdaki 36 nolu dipnot.

<sup>\*\*\*\*</sup> Başlangıçtan, daha başlangıçtan itibaren [çev.].