



Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL

Tamamlayıcı Tıp - Regülasyon Tıbbı ve Rehabilitasyon Uzmanı (Almanya)
Bilimsel Nöralterapi Derneği Başkanı
IFMANT II. Başkanı
Bilimsel Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıp Derneği II. Bşk.
Manuel Tıp Derneği II. Bşk.
IGNH Bilim Kurullu II. Bşk.
2008 Nöralterapi – Huneke Madalya Sahibi
Bilimsel Akupunktur Derneği Onursal Bşk.
Eğitmenlik yaptığı kurum ve dernekler: ZAEN, IGNH, ICAK, FIMM, DAMM, DAGAK,
DAfAG, DAEM, CBT, HHTF, GTÜM, ÖNR, SANTH ve BNR, BTR, BAR
Hakkı Yeten Caddesi Fulya Aşcıoğlu Plaza No: 17 Kat:4 Şişli-İstanbul
Tel: 0090. (0212). 219 19 12 Fax: 0090. (0212). 219 18 38
www.huseynnazlikul.com, www.noralterapi.com
E-Mail: hnazlikul@web.de, huseyin@nazlikul.com

NÖRALTERAPİ SEVDALILARI

Bilimselliği
Anlaşılır
Rahatlatan
Nöralterapi
Araştırmalarını
Takdirini
kazanmak...

Değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlarım ve kıymetli dostlarım,

10.05.2013 benim için özel bir gün daha doğrusu bir gündü. 10 Mayıs'ta 50. yaşıma girdim. İnanmayacaksınız ama bu 50 yılın 14'ü sizinle birlikte yani Türkiye de geçti.

Bir kaçınıcı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi döneminden, geri kalanlarınızı ise Türkiye'ye geldikten sonra ya birlikte çalışmakla ya kongre ve seminerlerde ya yapmış olduğum TV programlarında ya da vermiş olduğum eğitimlerde tanıdım. 40 yaşından beri bir şekliyle yanınızdayım ve hayatı paylaşıyoruz. Bugün geç de olsa size teşekkür etmek istiyorum;

Sevgili Tijen, Demet ve Özgül, 50. yaş günüm için sizin de destekleriniz ile beni çok mutlu eden ve tarih sayfalarıma geçecek bir hediye sundular bana. **Hüseyin Nazlıkul ile 50 yıl.** Yani başta sizden, tedavi ettiğim hastalarımın, arkadaş ve dostlarımdan, tabii ki ailemden ve de kliniğimdeki büyük Natürel Sağlık Ailesi ve daha büyük olan Nöralterapi Ailemden gelen içten ve samimi yazılarınızdan dolayı hepimize teşekkür ediyorum.

2002 yılında Türkiye'de Tamamlayıcı ve Regülasyon Tıp yolculuğumda 12 yıl boyunca bana tahammül

ettiğiniz için, güvendiğiniz ve inandığınız için, bu yolculukta yanımda olduğunuz için, zaman zaman beni takip edip köklerime daha bir derin sarılmam gerektiğini gösterdiğiniz için, verilen tüm emeklerin boşuna olmadığını gösterdiğiniz için, sabrettiğiniz için, desteklediğiniz için, kösteklediğiniz için, bazen bu coğrafyadaki küçük adamı erken görmemi sağladığınız için, küçük adama kızmamam gerektiğini bana öğrettiğiniz için, var ettiğiniz için, yok etmeye çalıştığınız için, benimle heyecanlandığınız için, benimle hüznlendiğiniz için, yol ayrımında olanlara veda etmemde bana destek olduğunuz için, kızgınlık yerine sevgiyle sorunları kucaklamamı sağladığınız için, benimle üzüldüğünüz için, acılarımı, sevinçlerimi ve mutluluklarımı paylaştığınız için, ümitsizken ümit verdiğiniz için, 2008'den beri yaşadığım haksız saldırı ve yıpratılma sürecinde yanımda olduğunuz için, bazen aşırılıklarımı görmezden geldiğiniz için ve beni sevdiğiniz için, Greifswal'de fiziken olamayışına rağmen beni yüreğinizde oralara taşıdığınız için, yüreğinizde bana yer verdiğiniz için, nöralterapi ve tamamlayıcı tıptaki mücadelede yanımda olduğunuz için, liderliği içinize sindirmeyip ben-

den aldıklarınızla usta olmaya çalıştığınız için, yeri gelmişken beni çokça güldürdüğünüz için size,

TEŞEKKÜR EDERİM !

Türkiye’de Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon Tıbbı ve Nöralterapi’de uzun yıllar yalnızdım, bir aşktan diğer aşka savrulduğum, **sevgililerimi**, inandığım Tamamlayıcı Tıbbı anlattım ve yazdım. 40’larına yaklaşırken ait olduğum coğrafyaya sonradan gelen biri olarak, bilinmeyen anlatmanın tüm güçlüklerine rağmen anlattım. Türk insanı neler düşünür, nelerden korkar, neler ister, ne zaman bilimsel çalışmalarda telaşa girer, ne zaman merak eder, merakını gidermek için ne kadar zaman ayırır, hekimliğini yoksa doktorluğunu mu ön plana çıkarır bunları izledim ve gözlemledim, bu yolda inandığım aşık olduğum uygulamaları Türk insanına ve hekimine sevdirmek için önce dergi sonra kitap daha sonra sempozyum, kongre derken bu sorunların altından nasıl kalker ve ne kadar emek verir diye araştırırken, bildiğim bir metoda ve tedavi yöntemine daha doğrusu yöntemlerine tekrar aşık oldum. Yeni geldiğim bu ülkede bunu daha iyi bir yere getirmek için çaba verdim. Bu süre içinde 7 adet kitap yazarak, 100’den fazla kurs kitapçığı hazırlayarak, 18 sayıdan oluşan BARNAT aracılığıyla size ulaştım. 4 kongrede ve 9 sempozyumda başkan olarak karşınıza çıktım, en kısası 2 gün olan 200’ün üzerinde eğitim organize ederek 1000’lerle ifade edilecek sunumlar gerçekleştirdim. 5 yıl TV programları ile 10 yıldır internet sayfalarında inandığım bu değerleri sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşadım.

Evet, sevgili değerli meslektaşlarım, sevgili Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp sevdalıları, bütün bunları sizin gözünüzün önünde, sizinle birlikte yaptım. Ve tam 12 yıl geçti. Bütün bu süre zarfında elimi tuttuğunuz için, yanımda olduğunuz için, bana inandığınız için, hayallerimi paylaştığınız için, saldırılara karşı beni savunduğunuz ve yanımda durduğunuz için, bilimsellikte ödün vermediğim anlayışından dolayı beni anladığınız için, yaptıklarımın yanımda olduğunuz ve bir adım daha atmamda beni cesaretlendirdiğiniz için, gizliden gizliye bana hep “devam” dediğiniz için, VSS’nin bu

bilenen ve bilinmeyen yolculuğunda regüle olmama katkı sunduğunuz için, nöralterapi başta olmak üzere, manuel-tıp, kineziyoloji, şelasyon, detoks, bioinformatif tıp, akupunktur, manyetik alan tedavisi, kendi kanyıla tedavi, beslenme, anti aging ve koruyucu hekimlik yolunda bu yaptıklarımı sevgiyle kabullendiğiniz için teşekkür ederim...

NÖRALTERAPİ SEVDALILARINA TEŞEKKÜRLER

Bu satırları yazarken bir taraftan da Tijen, Demet, kızım Özgül ve ağabeyim Ahmet’in el birliği ile hazırladıkları ve 50. yaş günüm için bana hediye ettikleri kitaba bakıyorum ve satırların içinde kayboluyorum. Bu kitaba yazıları, resimleri, şiirleri ve anlarıyla katkı sunan güzel insanlar, yazdıklarınızla beni duygulandırdınız. Şimdi her birinizi ayrı ayrı kucaklayıp koklamak vardı... Sayfalar içinde dolaşırken ailemden çaldığım zamanı gördüm ve durdum. Biricik kızım dan çaldığım zaman için kalemim, bilgisayarım ve kitabım olmayı düşünmüş ve o objeleri kıskandığını yazmış. İçim burkuldu değdi mi diye! En kıymetlilerimden çaldığım ve onlardan esirgediğim zaman içinde Türkiye’de olmayan bir değeri yaratmak çabası içindeyken maruz kaldığım durum ve ödül olarak üzerime atılan karanlık toprak...

Bu sürprizi sizinle birlikte hazırlayan ve büyük emek ve titizlikle benden saklayabilen sevgili asistanım, mesai arkadaşım, güzel insan Tijen Acarkan ve Nöralterapide ki en sadık yoldaşım ve bir o kadar dostum olan sevgili Demet Erdoğan’a buradan hepinizin huzurunda yüreğime bir teşekkür de bir borç biliyorum.

Bedenen orada olamamama rağmen, bir davet yazımla Greifswald’e iştirak eden, başarılı bir sempozyumun gerçekleşmesine katkıda bulunan, beni yüreklerinde oralara kadar taşıyan ve ilerleyen sayfalarda bazılarının düşüncelerini ve resimlerini bulacağımız 37 Nöralterapi sevdalısına buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Başta Sempozyum boyunca başkanlığımı üstlenen sevgili dostum, değerli bilim insanı Hans Barop, Greifswald Tıp Fakültesinin Anatomi ABD önemli iki

akademisyeni Jürgen Giebel ve Thomas Koppe, hem Sempozyumda yaptığı konuşma hem de tıp fakültesi öğrencilerine “Torakal Blokajı” anlatmayı üstlenen sevgili dostum Wolfgang von Heymann, procain baz infüzyonu konusundaki çalışmalarından dolayı dikkat çeken genç hekim Ralf Oetemeier, tamamlayıcı tıptaki bütüncül yaklaşımıyla bulunduğu her bilimsel ortama güzel renk katan Gerd Dross’a, bağ dokusu ve latent asidoz konusundaki çalışmalarıyla artık uluslararası platformlarda sunum yapan sevgili asistanım Tijen Acarkan’a, nöralterapi yolculuğunda başından beri yer alan ve Tijen ile birlikte Greifswald’de hem benim sunumumu gerçekleştiren ve umarım eksikliğimi hissettirmeyen Demet Erdoğan ve Tijen Acarkan’a, Türkiye’nin önemli ve deneyimli akademisyenlerinden, nöralterapistleri yalnız bırakmayan kadim dostum Cihan Aksoy’a, Sempozyum’da çevirmenliği üstlenen Selda Günyak’a, derneklerimizin diğer eğitimcilerden Mehmet Ali Elmacioğlu, Tijen Dürer ve Nesrin Sezen’e ve katkısı olan herkese yüreğime bir teşekkür ediyorum.

Ben hayat felsefesi olarak yaşamımın merkezine her zaman sevgiyi koydum. Sevgi ve sevmek denilen sanatı ve bunda ustalasmayı ise çocuk denilecek yaşta Erich Fromm’dan bilfiil öğrendim. Tarih boyunca sevgi kavramının sayısız tanımı yapılmış, ancak hiçbiri bu kavramı tam olarak anlatamamıştır. Gönülden bağlanmayı sağlayan bu üstün bireysel duyguyu kısaca tanımlamak onu sınırlamak demek olacaktı. Başlangıçta, sevgi sözcüğüne ilişkin tarifleri çoğaltarak çalışmaya başlamak istedim. Ancak, sonra bu tanımları herkesin kendine bırakmanın daha uygun olacağını değerlendirdim.

İnsan Fromm’un “Sevmek Sanatı” kitabında tanımladığı gibi **yaratıcı** bir varlıktır. Yaratma duygusu her zaman *tatmin* ve *haz* duygusunu da beraberinde getirir. Türkiye’de olmayan Nöralterapi ve Regülasyon tıbbı sevgi olmadan bu noktalara gelebilir miydi!

Eğer biz Fromm’un tabiriyle insanı obje, yaratıcılık ve yaratmayı da amaç kabul edersek; insanı bu amaca ulaştırmanın araç da **sevgidir. Yani beni size ve sizi bana yakın kılan bu yolculukta besleyen kaynağın kendisi**

sevgidir. İnsan sevgi ile yükselir ve ancak sevgi ile yaratır. Sevgi **yaratıcı ve yapıcıdır.** Sevginin dünyamızda yeşerip gelişebilmesi için üç aşamanın varlığı söz konusudur.

1. Kendini Sevme: İnsan ilk yaratıcılığı kendi üzerinde sergilemeli, kendi kişiliğini şekillendirmeli ve **kendini tanımalı** ve kendine güvenmelidir. Böylece insanoğlu, önce en birinci obje olan kendisine sevgi ile yaklaşmayı becerebilmelidir. Kendini seven, kendisine sevgiyle yaklaşan insan kendini daha iyi tanıyıp, eksikliklerini gidermeye, daha iyi olmaya çalışacaktır. Ayrıca kendine karşı acımasız olmayıp, hoş görülme ve başışlayıcı da olacaktır.

2. Başkalarını Sevme: Kendisi sevgi ile güçlenen insan, çevresindeki diğer insanlara bir şeyler verebilmek, onların yaradılışlarına ve gelişimine yani kapsamlı donanmasına katkıda bulunmak, onlara sevgi vermek ister. Böylece, *Başkalarını Tanıma* aşamasına gelinir. Çünkü başkalarını sevmek, onları tanımaya başlamakla ilk hızını alır. Tanımadan sevmeyiz, tanıdıkça severiz, tanımak için ise, ilgi göstermek, anlamaya çalışmak ilk koşuldur.

3. Paylaşılan Sevgiye Erişmek: Kendinden emin olmayan insan, sevgiyi kendisinde değil, karşısındakinden bekler. Ama biz Nöralterapi ailesi olarak bundan hiç şüphe etmedik ve sevgiyi hiçbir zaman karşıdan beklemedik, sevgiyle almak için de çaba vermedik. İşin gerçeğinde sevdik ve işimizi sevgiyle hazırladık ve sevgiyle sunuyoruz.

Yani tanımak için merak etmek gerekir. Nöralterapi merak edilmeden öğrenilemez. Unutulmamalıdır ki, **sevgi, Nöralterapi için yapmış olduğumuz tanım regülasyon yani bilgi gibidir. Vermekle, paylaşılma tüklenmez tam tersine büyür. Onun içinde ben sevgiyle bu yola girdim. Hem Nöralterapi – Tamamlayıcı Tıp hem de tüm regülasyon metotlarıyla önce beslendim, sonra o beslendiğim kaynaktan size yürekten ve sevgiyle aktarmaya çalıştım.**

Nasıl bilgi bizde varsa ve başkalarına öğretmekle yok olmayacaksa, sevgi de bizde olduğu sürece, başkalarına vermekle tüklenmez ve ben size cömertçe aktardığım ve sizlerle paylaştığım tüm bilgilerimle azalmıyorum, küçülmüyö-

rum, kayıp etmiyorum; tam tersine Nöralterapi'nin kocaman yürekli insanları tarafından her daim besleniyorum.

DOĞUM GÜNÜ HAYATIN EN ANLAMLILIK GÜNLERİNDEN BİRİSİ OLDUĞU GİBİ HAYATI KEŞFETMEK İÇİNDE BİR BAŞLANGIÇTIR...

Bir yıl içerisinde birçok özel gün yaşanır; Tarihi günler, dini bayramlar ya da günler, mesleklerin özel günleri, anne-baba günleri, yıldönümleri, mezuniyetler, başlangıçlar, bitişler... Ancak kişinin kendisi için yaşamında belki de en önemli gün *doğum günüdür.* Bu özel günlerde alınan hediyelerin yanı sıra, gelen mesajlara ve çeşit hatırlanma ve kutlamaya güzel cevaplar bulabilmek önemlidir. Cevaplar kısa ve basit olabilir; "Teşekkür ederim", "Çok sağol", "canım benim", "bir tanesin", "Aldığım en güzel hediye", "İyi ki varsın" gibi. Ancak bazıları için bunlar yetmez, daha özel, daha özenli ve daha çok gerçeği yansıtacak cevaplar bulmak isterler. Ben de sizlere **TEKRARDAN VE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM!**

Bu sevgiye, insanları birbirlerine çeken kuvvet de diyebiliriz. Böylece sevgi veren, verdiği de fazlasını alabilen insanların yaşadığı, sevgi dolu bir dünyanın oluştuğunu bütün varlığımızla hissedebiliriz. Onun içinde biz *Nöralterapistler büyük bir aileyiz!*

Kendinden emin olmayan insan, sevgiyi kendisinden değil, karşısındakinden bekler. Ama biz Nöralterapi ailesi olarak bundan hiç şüphe etmedik ve sevgiyi hiçbir zaman karşıdan beklemedik ve sevgiyle almak için de çaba vermedik. İşin gerçeğinde işimizi sevdik ve sevgiyle hazırladık ve sevgiyle sunuyoruz. Evet iyi ki doğdum, doğdum ki sizlere sevgimi aktarayım, sizin sevginizle de regüle olayım ve sizlerle bu yaşamın güzelliklerini, derinliklerini, sevdalarını, heyecanlarını ve de en önemlisi mutluluklarını paylaşayım...

Ancak burada hepinizin dikkatini bir konuya çekmek isterim, ben yaşlanıyorsam siz de yaşlanıyorsunuz! Birlikte yaşlanıyoruz! Aslında güzel olan ve asıl olan da bu bence. Çünkü her birimiz

4,5 milyar yıldır evrim sürecinin bilgileri ve farklı yaşamlarımızdaki birikimleri ve deneyimlerini taşıyor ve bunu sevgiyle paylaşarak zenginleşiyoruz.

Sözü daha fazla uzatmadan konuya girmek istiyorum. Madem yaşılanıyor bu süreci durdurmak, yavaşlatmak veya geriye çevirmek mümkün mü? Bunun mümkün olduğunu iddia eden bilim dalına da Anti Aging diyorlar;

Bu sayı ile en geç Eylül 2013'deki IX. Geleneksel Herget Nöralterapi Sempozyum'unda buluşacaksınız. Bu Sempozyum'un önemi, konu olarak koruyucu hekimlik ve anti aging içinde barındırmasıdır. Zamanı geriye almak mümkün değil, ancak zamanı nitelikle kullanma, Nöralterapi sayesinde bağ dokusu yaşımızı gençleştirmek, bedende biriken toksinlerden arınmak dolayısıyla sağlıklı yaş almak mümkün olacaktır.

KALİTELİ BİR HAYAT İÇİN ANTI AGİNG

Doğru, yeterli ve sağlıklı beslenme, sağlıklı bir yaşam için egzersiz ve spor, uzun yıllar sürecek bir cinsel hayat, doğanın bize sunduğu yüzlerce bitki ve besinden yeterince yararlanmak, bedenimizde herhangi bir araz çıkmadan olası rahatsızlıklara karşı önlemimizi almak, günlük hayatta ve iş hayatında olası engelleri aşmak için enerji depolamak, zinde olmak ve beden/ruh sağlığınıza saygı göstermek mümkündür.

Tüm bunları gerçekleştirebilmek için ne yapmalı, nereden başlamalıyız?

Öncelikle uygulanacak tıbbi yaklaşım, **aktif koruyucu hekimlik** temeli üzerine kurulu olmalı ve doğal tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Doğal yöntemlerle tedavi diğer adıyla tamamlayıcı tıp, hastalıkları meydana getiren genetik, sosyal, çevresel ve mesleki faktörleri, o organdaki bozukluktan etkilenen diğer organları, fonksiyonel değişiklikleri, oluşan psikolojik farklılaşmaları birlikte değerlendirerek, kişinin sadece hastalıklı organının değil bütünüyle sağlıklı olması ve iyilik haline kavuşma çabasını içermektedir.

Modern tıp ise organizmanın bü-

tününden ziyade, tek tek hastalıklarla uğraşmakta, ortaya çıkan hastalıkların cerrahi veya medikal tedavisi üzerinde sürekli yeni ilaçlar ve yeni tedaviler geliştirmeye çalışmaktadır. Modern tıp, anti aging alanında da çalışmalarını yoğunlaştırmakla birlikte yeterli yaklaşımı ne yazık ki sunamamaktadır.

Çünkü anti aging tamamen aktif koruyucu hekimlik uygulaması olmak zorundadır. Hastalıklar ortaya çıkmadan, hücre ve organlarda başlamış hasarlar veya hasar oluşturabilecek durumları tersine çevirebilmek gerekmektedir. Ayrıca oluşan hastalıkların tedavisinde modern tıbbın uygulamalarının yanı sıra tamamen doğal yöntemleri içeren tamamlayıcı tıp uygulamaları da kullanılmalıdır.

Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde bilinçli ve kültür düzeyi yüksek kesimlerin daha insani ve doğal yöntemlere yönelmesi ile birlikte hekimlerin de bu alana ilgisi artmış ve Avrupa başta olmak üzere Tıp Fakülteleri'nde Tamamlayıcı Tıp kürsüleri kurulmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise tamamlayıcı tıp alanında akademik tıp eğitimi ne yazık ki yoktur. Tamamlayıcı tıbbın bazı uygulamalarını yapanlar hekim olsalar da, çoğu zaman bütünlüklü bir yaklaşımdan yoksun kalınmakta, buna ek olarak bazı ehil olmayan kişilerce yetersiz ve yanlış uygulamalar da yapılabilmektedir.

YAŞLANMANIN TAMAMLAYICI TIP YAKLAŞIMI

Yaşlanan dokularımız sıvı kaybeder. Kaybedilen sıvının yerine toksik ürünler yerleşmeye başlar. Biriken toksik ürünler damar çeperlerinde ve hücrelerde kalsifikasyonla kendini göstermeye başlar. Bu toksik ürünlerin miktarının artması ile dolaşım sistemimizde ve metabolizmamızda patolojik olaylar kendini gösterir. Bu olayların devamında bağışıklık sistemimiz zayıflar ve vücudumuzun tüm işlevlerinde azalmalar görülür. Bunların doğal sonucu olarak hastalıkların oluşması kaçınılmazdır.

Örnek olarak; cildimizin kuruması, görmemizde bozulma, duyu kapasitesinde azalma, hafıza ve konsantrasyonda düşme görülür. Kalbimiz eskisi gibi güçlü değildir. Eklemelerin hareket kabi-

liyetinde bozulmalar olur, kaliteli uyku bozulur ve iştah azalır. Bu olaylar hızlı bir şekilde artmaya başlar.

Hayvan deneylerinde; belli sürelerde ardışık ve toksik dozlarda verilen maddelerin, sinir iletimini yavaşlattığı, damar duvarında kalsifikasyonlar oluşturduğu ve dolaşımında bozulmalara neden olduğu gözlenmiştir.

Deney hayvanlarında da gösterildiği gibi, vejetatif diğer adıyla otonom sinir sisteminde oluşan iletim bozukluğu yaşlanmayı hızlandırmaktadır. Fizyolojik yaşlanmada ortaya çıkan değişiklikler incelendiğinde; ilk bozulmaların dolaşımında ve ekstraselüler alanda yani temel maddede yani temel sistemde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durumda bedene gelen çeşitli uyarılara, yaşam fonksiyonlarımız için gerekli reaksiyonlar verilemez hale gelmektedir.

Bunlara bir de vejetatif sinir sistemini zorlayan, bedenin kendini regüle etmesini engelleyen bozucu alanlarda eklenirse yaşlanmanın hızlanması kaçınılmaz hale gelir. İnsan bedeninin belli bir regülasyon kapasitesinin olduğu bilinmektedir. Bunu korumak için aşırı enerji harcanması vücudumuzun bitkin düşmesine neden olur.

Vejetatif sinir sisteminin ve temel maddenin bozulması yaşlanmada en önemli rol oynayan nedenlerden bir tanesidir. Bu sempozyumda bu süreci tersine çevirmenin nöralterapi sayesinde mümkün olacağını göstereceğiz.

Tamamlayıcı Tıp ile oluşturulacak anti-aging protokollerinde, en önemli basamaklardan biri olan Nöralterapi yapılmadan uygulanan tedavilerde, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm düşünülemez.

Birlikte nice mutlu yıllara...

İyi ki varsınız ve hayatımdasınız ve hayatıma zenginlik kattınız. Hepinizi ayrı ayrı sevgiyle özlemlerle kucaklıyor ve yaşamdaki yolculuğumuzda hepinize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.

Kabul etmesem de artık 50 yaşında olan Hüseyin Nazlıkul

**Nöralterapi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL**
www.noralterapi.com.tr
www.huseyinnazlikul.com

