

MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA VE MİRÂHUR  
SARI SÜLEYMAN AĞA MÜCÂDELESİ İLE İLGİLİ  
BİR KONUSMA ZABTI

ÖMER FARUK AKÜN

I

Osmanlı imparatorluğu, dayandığı askeri müessese ve nizâmin bozulmağa, mâlf gücünü zayıflamağa başlamasile birlikte gerileme devresine girerken, baba-oğul Köprülüiler'den sonra sadâret mevkîine gelebilmiş liyâkat sâhibi nâdir sahsiyetlerden biri olan muktedir, fakat haris ve mağrur vezîr-i âzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana bozgunundan sonra idâmında rol oynamış saray takımı içinde büyük mîrâhûr Sarı Süleyman Aga'nın başda olduğu bilinir. Kara Mustafa Paşa'nın bu âkibecline temas edenler mîrâhûr-ı evvel Sarı Süleyman'ın onun bas düşmanı olduğunu belirtmişler, öldürülmesinde dârüssââde ağası Yusuf Aga ile birlikte oynadığı role işaret etmişlerdir. Hangi sebebe dayandığı izah edilmeden bu düşmanlık hep tek taraflı gösterilmiş, sâdece Sarı Mîrâhûr'dan gelme bir hareket ve davranış gibi görülmüştür. Bu meselede o zamanın hâdiselerine yakından, çok defa bizzat içinden şâhid olan Silâhdar Mehmed Aga'nın, vezîr-i âzam Merzifonlu Mustafa Paşa'nın da Süleyman Aga aleyhinde çalıştığı hakkında : «Vezîr-i âzam Kara Mustafa Paşa'nın dârüssââde ağası Yusuf Aga ile büyük mîrâhûr Boşnak Sarı Süleyman Aga adû-îyi ekberleri olmağla rikâb-ı humâyunda mezemetten hâlî olmazlardı. Ol dahi bunları sevmeydi ve defleri tedârikinde olup rikâb-ı humâyundan tard u ibâd murâd eyledikçe. El-uhdetu ale'r-râvî, sıkadan haberim var»<sup>1</sup> ifâdeleri dikkati çekmemiş,veyâ üzerinde durulmak ihtiyacı hisselenmemiştir.

1. *Silâhdar Tarihi*, İstanbul, 1928, II, 119.

Şahsi kütüphânemiz yazmaları arasında bulunan bir mükâleme zabi-  
ti, «kallâşıkla meşhur, tamâkâr»<sup>2</sup>, «evzâ-i rûbehâne, etvâri eblehâne, güf-  
târı nifak-âmîz, reftârı fitne-engiz, gadır u hilede yegâne, kizb u durûğ ile  
Müseyeleme-i zamâne»<sup>3</sup>, «bir câhil-i bîtemiyiz»<sup>4</sup> diye tanıtılan, buna muka-  
bil mezâr duvarının kitâbesinde ise «hilm ü insaf ile ma-ruf», yolları düş-  
man tarafından kesilmiş Egri kalesinde açlık tehlikesile karşı karşıya ka-  
lan müminlere duyduğu şefkatle imdad etmek isterken bu işten kaçan ye-  
niçerilerin elinde şehid ve kurban olmuş mazlûm bir kimse olarak göste-  
rilmeğe çalışılan - paşa ve vezîr-i âzam pâyelerine erişmiş - Sarı Süleyman  
Ağa'nın, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya karşı düşmanlığının mense ve  
mâzisi husûsunda bize ışık tutan orijinal bir bilgi getirmektedir. Bu, bü-  
yük mîrâhur Süleyman Ağa ile IV. Mehmed'in dâmâdî ve musâhibi Mus-  
tafa Paşa arasında geçen konuşmanın Yüsri Hüseyin Efendi tarafından  
zabt olunmuş metnidir. İçindeki kayıtlardan Bosna Defterdâri Mehmed  
Efendi'nin torunu ve 1743 (1156, Muharrem ortaları)'de ölen Bosna def-  
ter kethudâsı el hac Mustafa Bey'in kendisi gibi Bosna defter kethudâsı  
olan oğlu Mehmed Bey (ölm. 21 Şâban 1176/7 Mart 1763) tarafından ter-  
tib edildiği anlaşılan<sup>5</sup>, şahsinin ve babasının bir kısım münseâtı yanında,

2 Silâhdar, II, 294.

3 Osmanzâde Taib, *Hadîkat’ül-vüzerd*, İstanbul 1271, s. 112.

4 Ata, *Tarih*, İstanbul [1292], II, 144. Daha yakın zamanlardaki eserlerde de hak-  
kında : «Cebîn ve nâehil ve kâzîb ve hilekâr bir adam idî» gibi ifâdelere rastlanır (Şem-  
seddin Sâmi, *Kâmus’ül-a.lâm*, 1311, IV, 2619).

5 Babası Mehmed Efendi'nin 21 Şâban 1176'da ölügünde dâir bir kayd düşen  
oğu, babasının mecmuasına onunkinden farklı bir hatla yeni metinler ilâve etmiş, onun  
III. Mustafa'nın cultüsuna kadar getirdiği Osmanlı pâdişâhları cedvelini kendi değişik  
yazısı ile devam ettirmiştir. Mecmuaya sonradan giren kayıtlar ve münseât parçaları  
I. Abdülhamid ve III. Selim devrine uzanmaktadır. Herhalde aynı aîleden olan başka  
eller bu cedvelleri Abdülmecid'e kadar yüretmüştür. Mecmuada, Bosna defter keth-  
udâsı Mustafa Efendi ile aynı vazifedeki oğlu Mehmed Efendi'nin belirli sayıdaki  
münseâtı ile birlikte Bosna vâlisi Muhsinzâde Abdullah Paşa ve onun oğlu Muhsinzâde  
Mehmed Paşa'ya yazılmış bir kaç mektup da yer almıştır. Muhsinzâde Mehmed  
Paşa'ya olan mektubunda Mehmed Efendi, Ruslar elinde geçirdiği esâret yıllarından  
sonra Bosna'ya dönerken, o sırada Bender muhafizi bulunan babası Muhsinzâde Ab-  
dullah Paşa'dan gördüğü yardımdan şükranla bahseder. Mecmuuanın ayrı bir yerinde  
1737 (1150)'de [= 13 Temmuz 1737/15 Rebiülevvel 1150] Özi kalesi muhâsarasında  
Ruslar'a, esir düşüp üç buçuk sene kadar süren esâret devresi sonunda kurtularak  
Eosna'ya dönmek üzere 1154 Ramazan'ı sonunda (Aralık 1741) Bender'e vardığında  
Abdullah Paşa'nın lütuf ve ihsanlarına mazhar olduğunu anlatan Mehmed Efendi'nin  
başka bir kaydından da, esâret dönüsü Bosna'nın eyâlet merkezi Travnik'e geldiğini  
öğreniyoruz. Annesi Hatice Kadın'ın 4 Şâban 1171'de Travnik'te ölügünü kaydettiği  
mecmuadaki başka metinler kendisi ve ailesinin büyükbabasından bu yana ifa ede-  
geldikleri resmi vazife dolayısıyle Travnik'de yerlesmiş bulunduğu göstermektedir.

vezir, vâli gibi mansîb sâhibi başka kimselerin, kendi âilesinin bâzı ferd-leri ve Bosna ile ilgili birtakım mektub sûretlerini de içine alan elimizdeki mecmuada 7 varak tutan bu zabtin nereden nakl olunduğu kaydedilmemiştir. «Vatan-ıaslîsinin» Bosna olduğunu söyleyen ve derc ettiği not ve metinlerle Bosna'ya âid mevzûlara karşı husûsi alâka ve merakını ortaya koyan mecmua sâhibinin, bu vesikayı da bir yerde görüp Süleyman Ağa'nın Bosna'dan yetişmiş bir şahsiyet olması dolayısıle mecmuasına geçirdiği belli olmaktadır. Bosna defter kethudâsı Mehmed Bey'in buna ilâveten Süleyman Ağa'nın hal tercemesine dâir biri bu metinde, diğerî kronolojik sıraları ile sadrâzamları gösteren bir cedvelde olmak üzere iki ayri derkenarda bulunduğu görürüz.

İlk iki varığında biri Sarı Süleyman'ın hayatı, ötekisi onun Mekke'nin şiddetli bir yağış neticesinde uğradığı hasarın telâfisi ve bozulan suyollarının tamirine gönderilmesi ile ilgili iki derkenar yer alan bu mü-kâleme risâlesinin başına, Dördüncü Mehmed Han'ın dâmâd ve musâhibi vezir Mustafa Paşa'yı Sarı İmrahor diye meşhur emîr-âhur-i kebirin zi-yârete geldiği vakit meclislerinde geçen konuşmanın Yûsrî Hüseyin Efendi tarafından kaleme alınmış zabti olduğuna dair, surh ile, bir takdim kaydi konulmuştur.

Süleyman Ağa ile Musâhib Mustafa Paşa arasındaki bu konuşmanın ne zaman geçtiği husûsunda risâlede herhangi bir kayıd yoktur. Baştaki bu takdim kaydi dışında, ikisinin isimleri bile metinde belirsiz kalmaktadır. Adları yerine «Mîrâhur», «Paşa» diye kırmızı yazılmış söz başlıklarını ile işaret olundukları vesikada bahis konusu edilen IV. Mehmed ve Kara Mustafa Paşa da doğrudan doğruya isimleri ile değil, «Hünkâr», «sâhib-i devlet» gibi sâdece ünvanları ile anılırlar. Risâlede anlatılan vakâda bir rol alan «silâhdar ağa»nın da adı açıklanmış değildir.

Süleyman Ağa - Mustafa Paşa konuşmasının, risâlede belirtilmeyen tarihini, metnin muhteviyâtındaki bir ipucundan hareket ederek ortaya çıkarmamız mümkün olabiliyor. Musâhib Mustafa Paşa, Süleyman Ağa'nın şahsına karşı takdirlerini ifâde ederken, onun «haremeyn-i muhtere-meyne olan hidemât-ı sâdikası»ndan bahseder. Bu sözler, Süleyman Ağa'nın, seller yüzünden uğradığı tahribat üzerine Mekke-i mükerreme su yollarının tâmirine memur kılınıp orada yapmış olduğu hizmet ile ilgilidir. Arafat kenarında bağlı bulunduğu Aynu Zübeyde şebekesi ile birlikte Mekke su yolları ve Kâbe'nin etrâfi 1681 yılının başında (23 Zilhicce 1091/14 Ocak 1681 tarihinde) yağan çok şiddetli bir yağmurun sebeb olduğu sel dolayısıyle kum ve toprakla dolarak mühimce bir hasar gör-

müştü. İşte, bu hâdisenin ardından Kâbe etrafının temizlenmesi ve meydana gelen zararın giderilmesi işi kendisine havâle olunan Süleyman Ağa 16 Cumâdelevvel 1092 (3 Haziran 1681)'de İstanbul'dan deniz yolu ile oraya hareket eder. Mekke'de bu vazifeyi muvaffakiyetle yerine getiren Süleyman Ağa, dönüşünde mîrâhurluk hizmetine bir müddet daha devam ettikten sonra, 9 Sefer 1095 (27 Ocak 1684)'de vezir-i sâlislikle kubbe vezirliğine yükselir. Kara Mustafa Paşa ise bu tarihte çoktan idam edilmiş bulunuyordu (6 Muharrem 1095/25 Aralık 1683). Buna göre, risâledeki konușma Kara Mustafa Paşa'nın azlı tarihi olan 15 Aralık 1683 (25 Zilhicce 1094)'den önceki bir zamana aiddir. Öte yandan, Süleyman Ağa'nın Mekke-i mükerreme tamirine gidişinin vukû bulduğu Cumâdelevvel 1092/Haziran 1681 tarihi de konușmanın zaman bakımından en geriye götürülebilecek sınırını çizer. Böylece bu konușmanın, Süleyman Ağa'nın Mekke'deki vazifesini tamamlayıp İstanbul'a dönüsü ile Kara Mustafa Paşa'nın 17 Şevvâl 1093 (19 Ekim 1682)'de İstanbul'dan Avusturya seferinin hazırlıkları için hareket ettiği tarih<sup>6</sup> arasındaki devreye âid bulunduğu meydana çıkar. Süleyman Ağa, sadrâzamla giden ordunun ardından kişi geçirmek, sefer hazırlıklarını takib etmek üzere Edirne'ye (7 Zilhicce 1093/7 Aralık 1682), yeni yılın ilkbaharında oradan da Belgrad'a (6 Cumâdelevvel 1094/3 Mayıs 1683) geçen hükümdâra mîrâhurû olarak refâkat etmiş<sup>7</sup>, onun maiyetinde ve aynı çevrede bulunmak dolayısıyle Kara Mustafa Paşa ile münâsebetleri devam etmiş ise de, risâledeki konușmanın ve içinde bahsedilen hâdiselerin bu sonraki devre ile alâkası yoktur. Hâdice ve konușma bundan önce ve İstanbul'da cereyan eder. Kara Mustafa Paşa, Süleyman Ağa'yı şikâyet etmek ve hükümdardan katlini istemek üzere Beşiktaş tarafından doğru kayıkla Topkapı sarayına gelir ve Çinili Köşk'te IV. Mehmed'in huzûruna çıkar. Bu olup bitenleri Süleyman Ağa, aradan bir onbeş gün geçtiği sırada, dışında kılınan bir öğle namazından sonra saraya dönüste Bâb-i Humâyûn öniündeki selâm mevkiine

<sup>6</sup> Silâhdar, *Tarih*, I, 761. Umum ordu şiddetli sonbahar yağmurları yüzünden ancak 17 Şevvâl 1093'de Çırpıcı Çayırlı'dan Edirne'ye hareket edebilmişti. 21 Ramazan 1093'de hükümdar Topkapı Sarayı'ndan Davud Paşa'ya nakletmiş, ertesi gün Çırpıcı Çayırlı'na Otağ-ı Humâyûn kurulmuş, 8 Şevvâl'de de büyük bir alayla Silivrikapı'sından çıkmıştı (*Silâhdar*, I, 760; İsaçâde, *Tarih*, Üniversite Kütüphânesi, İbnüleinin yazmaları, Nr. 3014, vr. 108<sup>a</sup>) Saraydan Davud Paşa'ya çıkışısı ve IV. Mehmed'in oradan Edirne'ye hareketetini Defterdar Mehmed Paşa (*Zübde-i Vekâyiât*, Süleymaniye, Es'ad Efendi Kütüphânesi, nr. 2382, v. 66<sup>a</sup>) ve Râsi'din (*Tarih*, I, 388-389) 1093 Şaban'ında göstermesi doğru değildir.

<sup>7</sup> IV. Mehmed'in av sürdürre sürdürre gitceği Edirne'ye hareket ettiği 10 Şevvâl 1093 (= 12 Ekim 1682) günü Süleyman Ağa'ya, vazifesine ilâveten ayrıca haskei sultan kethudâlılığı tevcih edilmiştir.

yaklaştıklarında hükümdârin, etrafındakilere o gün artık serbest olduğunu söylemesini fırsat sayarak Musâhib Mustafa Paşa'ya yaptığı ziyyârette anlatır<sup>8</sup>. O mecliste hazır bulunan Hüseyin Yüsri Efendi de ikisi arasındaki konuşmayı zatabeder.

Tesbitlerimizi bu noktaya getirdikten sonra, konuşmanın tarihini daha da belirleyebiliriz. Sarı Mîrâhur'un Mekke için yola çıktığı Haziran 1681 tarihinde hükümdar ve sadrâzam İstanbul'da idiler<sup>9</sup>. 28 Zilhicce 1092 (8 Ocak 1682)'de Edirne'ye hareket eden<sup>10</sup> IV. Mehmed'i 1682 baharı başında İstanbul'a dönmüş buluruz<sup>11</sup>. Kara Mustafa Paşa Avusturya seferi hazırlıklarının ilk merhalesi Edirne'ye gitmek üzere 17 Şevvâl 1093 (19 Ekim 1682)'de ordu ile İstanbul'dan ayrıldığı gibi, bütün yazı İstanbul'da geçiren hükümdar da yolda av mevsiminden istifâde etmek ve kişi Edirne'de geçirip sefer hazırlıklarını orada takib etmek arzûsile 10 Şevvâl 1093 (12 Ekim 1682)'de pâyitahttan Edirne'ye hareket eder<sup>12</sup>. Süleyman Ağa'nın, sona erdirilmesi zaman isteyen Mekke'deki taşmir işine gittiği 1092 (1681) yazında vukûbulamayacağına göre, bu görüşme ancak 1682 bahar ve yaz devresi için bahis konusu olabilir. Ne daha önceye, ne de daha sonraki bir zamana götürülmesi mümkün olmayan Sarı Süleyman-Musâhib Mustafa Paşa<sup>13</sup> konuşmasının, Kara Mustafa Paşa'nın Boğaziçi

8 Venedik elçisi Donado ile, berâberinde bulunan seyyah Benetti'nin vezir Musâhib Mustafa Paşa'yı da, Kara Mustafa Paşa'nın başta gelen muhâlif ve düşmanlarından biri olarak belirtmeleri (Heidrich Wurm, *Der osmanische Historiker Hüseyin b. Gafer, gennant Hezârfenn, und die Istanbuler Gesellschaft in der zweiten des 17. Jahrhunderts*, Freiburg 1971, s. 58, not 2'de gösterilen kaynaklar) göz önünde bulundurulursa, Süleyman Ağa ile Musâhib Mustafa Paşa arasındaki konuşma ayrıca bir mânâ kazanır.

9 IV. Mehmed o yıl Edirne'den İstanbul'a 21 Safer 1092 (12 Mart 1681)'de gelmişdi. (*Silâhdar*, I, 738; Abdi Paşa, *Vekâyiânâme*, vr. 145<sup>b</sup>; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 65<sup>b</sup>/*Râşîd*, I, 367). Kara Mustafa Paşa da, Süleyman Ağa'nın Mekke'ye hareketinden iki ay önce 14 Rebiûllevvel 1092 (3 Nisan 1681)'de Edirne'den İstanbul'a dönmüş bulunuyordu (*Silâhdar*, I, 738; Abdi Paşa, *Vekâyiânâme*, vr. 145<sup>b</sup>; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 65<sup>b</sup>-66<sup>a</sup>/*Râşîd*, I, 367).

10 4 Şevvâl 1092 (17 Eylül 1681)'de avlanmak için etrâfa çıkan hükümdar 10 Zilhicce 1092 (21 Aralık 1681)'de İstanbul'a dönüşünden sonra, gösterilen tarihte Edirne'ye hareket etmiştir (*Silâhdar*, I, 749-750).

11 2 Muâremm 1093 (11 Ocak 1682)'de Edirne'ye varan IV. Mehmed orada 13 gün kaldıktan sonra yeniden yola çıkarak av süre süre 27 Safer 1093 (6 Mart 1682)'de tekrar İstanbul'a gelmişti (*Silâhdar*, I, 750 ve 751, krs. *İsâzâde*, vr. 108<sup>b</sup>).

12 *Silâhdar*, I, 760 ve 761.

13 Sultan, 10 Şevvâl 1093 (12 Ekim 1682)'de İstanbul'dan Edirne'ye hareket ederken, başka gidişlerde ekseriyâ yol kaimmakanı olan Musâhib Mustafa Paşa da bu defa rikâb-i humâyundan ayrılarak kaplıca tedâvisi için Bursa'ya gitmişti (*Silâhdar*, I, 761).

tarafından saraya sandalla gelişî unsuru ile birlikte değerlendirerek Ku-ruçeşme'deki meşhur yalısında sayfiyeye çıktıığı yaz mevsimi ile Eylül'ü de içine alan devrede, yâni Mayıs-Eylül 1682 (Cumâdelevvel-Şevvâl 1093) arasında, cereyan ettiğine emniyetle hükmedebiliriz. Böylece Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın, Sarı Süleyman'ın katli için hükümdâra onyedinci telhîsini verişinin, sadâretinin altıncı senesi sonları ile yedinci ve son senesinin başlaması arasındaki zamana rastladığı da anlaşılmış olur....

Birinin sadârete gelişî, diğerinin sadâret kethudâlığından büyük mîrâhurluğa yükselişî aynı zamana rastlayan Kara Mustafa Paşa ve Süleyman Ağa'nın birbirlerile münâsebetlerinin başlangıcını bu tarihten öncelerinde aramak gerekiyor. Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa'nın ölümü üzerine Kara Mustafa Paşa 28 Şâban 1087 (5 Kasım 1676)'da vezir-i âzamlığa gelirken, Köprülüzâde'nin dört yıldan beri sadâret kethudâsı olmak sıfatını üzerinde taşıyan Süleyman Ağa da altı gün sonra 5 Ramazan 1087 (11 Kasım 1676)'da IV. Mehmed'in büyük mîrâhuru olmuştı. Hükümdarla yakından ve devamlı temas imkânını sağlayan ve devrinde ucu vezirliğe varan bir yol gibi sayılan bu mevkie getirilişinde, daha çavuşbaşılığından IV. Mehmed'in dikkat ve takdirini çekmiş olması kadar, birlikte Köprülüzâde dâiresinin mensûbu bulunmaları yönünden yeni sadârazamın da başlibâsına bir tesiri bahis konusudur. Köprülü dâiresinin eski ve onde gelen sîmâsı Kara Mustafa Paşa ile, 18 Şâban 1083 (9 Aralık 1672)'den beri Fâzıl Ahmed Paşa'nın sadâret kethudâlığı hizmetini sürdürdüren Süleyman Ağa'nın aynı çevre içinde yakın münâsebet ve temasları olduğunda şüphe yoktur. Kaldı ki, Köprülüzâde'nin hizmetine girmezden az önce henüz çavuşbaşı iken Süleyman Ağa'nın, kubbe altı üçüncü vezirliğini işgâl eden Merzifonlu Mustafa Paşa'nın maiyetinde, Lehliler ile 24 Cumâdelâhir 1083 (17 Ekim 1672)'de imzalanan sulh müzâkerelerine iştirak ettiğini biliyoruz. Esâsen, Sarı Süleyman'ın Merzifonlu ile münâsebetlerini daha çavuşbaşılıkla divan hizmeti gördüğü devreye götürmemiz gerekmektedir. 3 Rebiü'lâhir 1080 (31 Ağustos 1669)'da çavuşbaşı nasbolunan Süleyman Ağa'nın bu vazifesi müddetince, Kara Mustafa Paşa üçüncü vezirlikle sık sık divanda bulunmakta, zaman zaman sadâret kaymakamı mevkiiine geçmekte idi. Çavuşbaşılığın doğrudan doğruya sadârâza-ma ve onun kaymakamına bağlı, dâimâ onunla münâsebeti gerektiren bir vazife olduğunu hatırlamak bu meselede bizi daha da aydınlatır.

Münâsebetleri böylece eskiye gittiği anlaşılan Kara Mustafa Paşa ile Süleyman Ağa arasındaki düşmanlığın hangi sebebelerle ve ne zaman başladığı malûmumuz değildir. Bu münâferet Süleyman Ağa'nın Fâzıl Ah-

med Paşa'nın kethudâlığı devresine âid bir mesele olsa, Merzifonlu sadâret mevkîine geldiğinde, onun o devir için vezirîğe açık bir kapı demek olan büyük mîrâhurluğa yükselmesini engellemesi beklenirdi. Bilâkis, kendisinin sadrâzam oluşu ile Süleyman Ağa'ya büyük mîrâhurluk teveccüh etmiştir. Şu halde, ikisi arasındaki mücâdele Kara Mustafa Paşa'nın sadrâzamlığı, Süleyman Ağa'nın da büyük mîrâhurluğu devresinde başlamış demektir.

Risâlede Musâhib Mustafa Paşa'nın ifâdesine, Süleyman Ağa'nın ayrıca IV. Mehmed'den naklen beyânına göre, Kara Mustafa Paşa bu konusmadan bir ay öncesine kadarki zaman içinde hükümdar nezdinde Sarı Süleyman Ağa'nın idamı için onaltı ayrı teşebbüste bulunmuştur. Bunu temin maksadile arzettiği onaltı telhisin neticesiz kaldığını gören Kara Mustafa Paşa, bir nifakçının Sarı Süleyman ağızından kendi aleyhinde bir söz nakletmesi üzerine bu defa hemen bizzat hükümdârin huzuruna çıkip «Sarı Mîrâhur'un» idâmını doğrudan doğruya, şifâhen istemeğe karar verir. Bu noktada, hile ve düzen kurmaktaki şöhretine uygun bir şekilde Sarı Süleyman'ın nasıl bir tertib döndürdüğüne şâhid oluruz. Kara Mustafa Paşa'nın kendisine bir oyun oynamasından çekinen mîrâhur-i evvel, onun dâiresine «îç ağası» sıfatile, orada şahsi etrafında cereyan edecek her sözü kendisine mutazaman iletmek vazifesini verdiği, kendi yetiştirmesi sekiz adamını rikâb-i humâyûn ağaları vasıtâsile bir câsus gibi yerleştirmiştir.

Günün birinde onun tarafından söylemiş diye kulağına eriştirilen bir söyle Kâra Mustafa Paşa'nın gazablanarak artık kendisinin icabının görülmemesini istemek üzere hükümdârin huzuruna çıkmak için harekete geçtiği, bunlardan biri tarafından kendine haber verilince, Süleyman Ağa, sadrâzamdan evvel davranışını hükümdâra koşar ve birazdan gözükecek olan paşanın niyetini anlatır. Ancak sultan, hâdisenin inkişâfı sonunda iç yüzü anlaşılabilecek bir davranışla, katlini sadrâzam bizzat gelerek kendisinden istediği takdirde, onun bu arzûsunu geri çeviremeyeceği cevabında bulunur. Hayâtının elden gitmek üzere olduğunu gören Süleyman Ağa, sadrâzam, pâdişâhin huzuruna vardığı zaman kendisi hakkında söyleyeceklerini dinleyebilmek için düşündüğü bir tertibi Silâhdar Ağa (=Şâhin Mustafa Ağa)<sup>14</sup> ya açar : Paşa, rikâb-i humâyuna geldiği vakit, ken-

<sup>14</sup> Bu konuşmanın geçtiği tarihte silâhdar ağa, Şâhin Mustafa Ağa idi. Sonraları sadrâzamlığı kadar yükselen Bozoklu Mustafa Ağa, vezâretle kapudân-ı deryâ olduğunda Şâhin Mustafa Ağa, hassa çukadarlığından 23 Zilhicce 1091 (14 Ocak 1681) de onun yerine silâhdar ağa nasbedilir (*Silâhdar*, I, 736). İsâzâde bu tarihi, 17 Zilhicce 1091 olarak kaydediyor (*Tarih*, vr. 106<sup>b</sup>), O tarihten bu yana Sarı Süleyman

disi enderun ağalarının ortasında gizlenmiş olduğu halde sadrâzamın konuşmasını takib edecektir. Sadrâzam çok geçmeden sandalla Beşiktaş tarafından gelip, Çinili Köşk'te kendisini kabûl eden hükümdâra ziyâret sebebini anlatmağa başladığında, IV. Mehmed bahsiambaşa bir noktaya oturtarak, emîr-i âhûra nasıl bir yakınlık beslediğine dair öyle sözler söyler ki, Kara Mustafa Paşa bu konuda artık ağız açma imkânını bulamaz. Mîrâhur Süleyman Ağa'ya bundan böyle dost görünmeğe başlar. İşte, Musâhib Mustafa Paşa ile Sarı İmrahor arasındaki konuşma bu hâdiseden bir onbes gün geçtiği sıralarda cereyan etmişti.

Kara Mustafa Paşa, Avusturya seferi için Edirne'den Belgrad'a hareket ederken ona ve ileri gelen erkâna IV. Mehmed tarafından hediye edilen atların teslimine (17 Rebiülevvel 1094/16 Mart 1683), daha sonra da Belgrad'dan Yanikkale zabıtına derken Viyana'ya yönelecek hareketin arifesinde (16 Cumâdelevvel 1094/13 Mayıs 1683) sancak-ı şerîf'in verilmesinin ardısırâ Kâbe anahtarının tevdîine Süleyman Ağa'nın me'mur kılınması, Paşa'nın da buna bir samur kürk hediyelerle mukâbele etmesi, ikisi arasındaki münâsebetlerde zâhirî bir düzelmenin ifâdesi gibi gözükmek.

Ancak bu hal sâdece görünüşten ibâret kalmış, daha ziyâde protokol den gelme bir davranış olmaktan öteye geçmemiştir. Kara Mustafa Paşa'nın Viyana önünde uğradığı büyük mağlûbiyetle durumu adamakıllı sarsılınlca Sarı İmrahor, fırsat budur diyerek ona katî darbeyi indirmek için, dârüssaâde ağası Yusuf Ağa ile birlikte hemen yeniden sahneye çıkar.

Müverrihin : «Beç inhzâmi haberi Belgrad'a geldikte Sarı Süleyman Ağa Yusuf Ağa'nın odasına varmış: 'Adûmuzun işi bitti, intikam alacak

Ağa'nın mîrâhur-i evvelliği boyunca bu hizmette kalır. 9 Safer 1095 (27 Ocak 1684)'de Süleyman Ağa'nın kubbealtı vezirliğine getirilmesile mansûsı silâhdar aagalıktan büyük mîrâhurluğa gevirdi (*Silâhdar*, II, 124, krs. *İsâzâde*; vr. 114<sup>b</sup>). Silâhdar aagalıktan mîrâhurluğa geçisi, kendisi için bir zül sayan Şâhin Mustafa kuvvetli bir tepki göstererek yeni vazifesini kabul etmek istememiştir. Onun silâhdar aagalıktan alınıp mîrâhur yapılmasının, bu hizmetle ilgili eski bir izzet-i nefis meselesinin hincini çırkarmak isteyen Sarı Süleyman'ın tertib ve tesiri ile olduğu belirtilir (Zübde-i Vekâyiât, vr. 95<sup>b</sup>-96<sup>b</sup>/Râşîd, I, 437-439; Hammer, *Geschichte des osmanischen Reiches*, Pesth 1835, Zweyte verbesserte Ausgabe, III, 756-757/*Histoire de l'Empire ottoman*, (trc. J.J. Hellert), Paris 1838, XII, 137-138). IV. Mehmed'in gönlünü almak istediği Şâhin Mustafa Ağa, beg ay sonra 9 Recep 1095'de vezâretle Fâzîl Mustafa Paşa'nın hasları kendine verilerek Boğazhisar muhâfazasına memûr edilmiştir (*Silâhdar*, II, 129. Zübde-i Vekâyiât; vr. 97<sup>b</sup>'de bunun tarihi 1095 yılının Cumâdelülâsi gösterilir/Râşîd, I, 441).

günler geldi' deyüp ayağa kalkmışlar, ellerine makramalar alup döne döne oynamışlar»<sup>15</sup> diye bahsettiği Süleyman Ağa'nın bu hareketinde, herhalde kendisinin katli için Kara Mustafa Paşa tarafından girişilen, risâlede bahis konusu sonucusu ile de sayısı onyediye varan akım kalmış -daha sonra yenilerinin eklenip eklenmediğini bilmediğimiz- teşebbüslerin hissesi az değildi.

Kara Mustafa Paşa'nın İstanbul'daki bütün mallarına el konulma, servetinin tahrir ve tesbiti vazifesi kendisine havâle olunduğunda Süleyman Ağa'nın Edirne'den İstanbul'a koşup bu işi hırs ve tam bir muvafakiyetle yerine getirirken, sert ve sedîd sadrâzamın herbirisini cellâd önüne çıkarabilecek olan, artık mâzide kalmış o telhis ve teşebbüslerinin birikmiş hıncıları ile nasıl dolu olduğu tahmin edilebilir.

Elimizdeki vesika, biribirinin kuyusunu kazmağa çalışmış bu iki târihî sîmânın aralarındaki münâsebet ve mücâdeleye dâir aydınlatıcı bir bilgi getirdikten başka, yaziya geçmiş eski bir konuşmanın metni olarak da çok ilgi çekicidir. Bu risâle, biri vezir ve hükümdârin musâhibi, diğerî mîrâhur iki saray adamının birbirleri ile konuşmalarını aksettiren, benzeri az bulunur örneklerden birini teşkil etmektedir.

Emsâlli hemen hemen, siyasi müzâkerelere âid mükâleme cerîdeleri, eski frenk müelliflerinin türkçeye âid gramer ve temrin kitapları ile, Avrupa dil oğlanları için, bâzen de bizzat dil oğlanları tarafından tanzim edilmiş sayısı mahdud eserlere inhîsar eden mûhâvereye dayalı metinler sahasına elimizdeki konuşma zabti orijinal bir vesika ilâve etmiş oluyor. Evliyâ Çelebi'deki bir kısım pasajları bir tarafa bırakırsak, bâzı târih kitaplarında fragmanter bir çerçeve içinde yer bulabilmiş eski muhâverenin burada, müstakil bir tiyatrosu sahnesinde olduğu gibi belirli bir başlangıcı ve sonu olan, bir mevzûun başından sonuna kadar geliştirildiği bir bütünlük kazanmış müstesnâ bir ifâdesi karşımızda durmaktadır. Kânî ve benzeri müelliflerin muhâvere tarzında kaleme aldıkları, didaktik mâhiyyetteki birtakım eserleri, hacim itibarile bir genişlik ve bütünlük arzetseler de, methimiz nevîinden gerçek bir konuşmayı tesbit eden örnekler safında mütâlaa olunamazlar. Bunlarda hoca, talebe v.s. gibi kimseler ağzından bâzı hazır kalıp ve şekiller içinde tanzim olunmuş konuşmalar bahis konusudur. Yâni bunlarda, belirli bir anda, hâdiselerin tabîf icabı ile konuşanlar değil, herhangi bir mevzu ve maksad için bir başkası tarafından konuşturulanlar vardır. Nesrini yaptığımız risâledeki gibi örneğine kolaylıkla tesadüf edilemeyen metinlerde ise, hayâlı ve anonim sa-

15 Silâhdar, II, 119.

hisler adına yazanın zihninde tanzim edilmiş bir diyalog yerine, gerçekten mevcud olmuş tarihî sahisiyetlerin,其实tekte vukûbulmuş ve zamanı zamanınca yazıya geçirilmiş konuşmaları ile karşı karşıya olunur.

Yûsrî Hüseyin'in konuşma zabtında muhâverenin tabîî unsurlarının muhâfaza edildiği görülmüyor. Musâhib ve vezir-i sâni Mustafa Paşa ile büyük mîrâhur Süleyman Ağa, birbirlerile konuşurlarken iltifat ve teşekkür bâbında ve hükümdârin şahsi hakkında tekellüflü sözlere itibar ediyorlar. Doğrudan doğruya esas mevzûun etrafında seyreden kisma ise günlük dilin husûsiyetleri hâkim bulunmaktadır. Bu husûsiyetler, yer yer saray terbiyesini okşayan lûgatlı ifâdelerle mezcolunmuş vaziyettedir. Musâhib Mustafa Paşa'nın, sadrâzamın onun hakkındaki bâzı sözlerini Süleyman Ağa'ya açacağı sırada, meclislerinde hizmetli iç ağalarının bunları duymalarını istemediğinden onlara hitâben söyledi : «Varın ağalar, biraz def-i sıklet edin!» sözünün bile zabta geçmesi, lûgatlı bâzı sözlerin ağır bastığı yerlerde Yûsrî Hüseyin Efendi'nin konuşulanları edebî bir dille işlemiş, onlar üzerinde tasarruflarda bulunmuş olabileceği şeklinde bir düşünce karşısında, birlikte değerlendirmeyi isteyen, ihmâl olunamaz bir ifşâ ve işâret gibi durur.

Süleyman Ağa'nın, kendisi hakkında hükümdârin ağızından naklettigi : «Nedir Sarı, bir sözün var mı deyiver?», «Senin gibi sarı köpegin» gibi samîmî sözlerinin de metne geçmiş olduğunu görüyoruz.

Mâzideki insanların konuştukları odalardan âdetâ bir kapı açılmış casına, onların birbirlerine söylediğlerini bize duyuran bu gibi metinler, sonra bir daha iştilmesi imkânsız, daha söylendikleri anda silinmeye mahkûm sözleri, vakitli vaktinde tesbit ederek, mutlak bir kaybın eşiğinden kurtarıp zamanımıza ulaştırmakla müstesnâ bir tarih hizmeti yerine getirmektedirler.

Sarayın helvahâne ocağından çıraklıyla başlayıp çavuşbaşılık, sadâret kethudâlılığı, büyük mîrâhurluk, kubbe vezirliği, sadrâzamlık ve serdâr-i ekremîk makamlarına yükselişten sonra cellâd elinde<sup>16</sup> nihâyetenen bir hayat yazısına sâhib olan Süleyman Paşa'nın lâyikile tesbit olunmuş, ancak basit, kısa ve noksan bilgilerden ibâret kalmış haltercemesini<sup>17</sup> yakından gözden geçirmek, onun hüviyetini zafları ve bâzı müsbet tarafalar ile birlikte tanıtmamıza yardımçı olacaktır.

16 Süleyman Paşa'nın idâmi, mevkii dolayısıla alelâde bir cellâda havâle edilerek çavuşbaşı Haseki İbrahim Ağa tarafından infâz olunur (*Silâhdar*, II, 284).

17 Hâltârcemesi su eserlerde yer alır : *Silâhdar*, II, 294; Osmanzâde Tâib, *Hadîkat'ül-vüzerâ*, s. 141-142; Hüseyin Ayvansarayı, *Hadîkat'ül-cevâmi*, II, 229-230;

## II

Kaynaklarda haltercemesine dâir en geriye çakan bilgiler, Hersek sancağında Prepolje (Prijepolje) kazâsının Hisarcık (Mileševac) kasabasında<sup>18</sup> ve 1038 (1628/29) civârı bir tarihte doğduğu<sup>19</sup> ve İstanbul'a aynı yıl, *Vefeyât-i Selâtin ve Meşâhir-i Rical* (nşr. F. Çetin Derin), İstanbul 1978, s. 42; Mehmed Atâ, *Tarih*, İstanbul [1292], II, 142-144 (Bir iki mütâlea ilâvesi dışında bütünü ile Hadîkat'ül-vüzerâ'daki maddenin aynen naklinden ibârettir); S. Samî, *Kamus'ül-âlâm*, İstanbul 1311, IV, 2619; M. Süreyyâ, *Sicill-i Osmanî*, İstanbul 1311, III, 69; Mehmed Râîf, *Mîrâdât-i İstanbul*, İstanbul 1314, s. 174 (Sicill-i Osmanî'deki maddenin olduğu gibi tekrarlıdır); İ.H. Dânişmend, *İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 1. baskı, İstanbul, 1950, 2. baskı 1966, III, 516; İ.H. Uzunçarsili, *Osmanlı Tarihi*, Ankara 1954, III/2, 425-426; İ.H. Konyali, *Üsküdar Tarihi*, İstanbul 1976, I, 279-280.

Elimizdeki mecmuanın sahibi de biri bu risâlenin, diğerî Osmanlı sadrâzamlarına dâir cedvelin derkenârînda Süleyman Paşa'nın hâltercemesini iki ayrı yerde zabettemiştir. Süleyman Paşa'nın doğum yerinin Hisarcık olduğu hakkında, başka kaynaklarda bulunmayan yeni bir bilgi kazandıran bu iki parçayı sırasile buraya dercediyoruz :

«Bosnavî Hisarcıklı Süleyman Ağa sonra Sarı Mirâhurluk söhretini bulmuştur. Çavuşbaşı iken tarih-i merkûmâda (1083) vezîr-i âzam Köprülüzâde devletlû hâfız ve Fâzıl Ahmed Paşa hazretleri çavuşbaşılıktan ihrac ve kendüye kethudâ nasbeyledi. Ve ilâ vefâtihi kethudâlığı hizmetinde oldu. Köprülüzâde Ahmed Paşa hazretleri sene 1087 irtihal eyledikte Kara Mustafa Paşa nâîl-i mühr-i saâdet olduğu günün ertesi kendü kethudâlığından büyük emîr-i âhurluk ile gerağ olan Kara İbrâhim Ağa mîrâhurlukdan rütbe-i vezârete isâd ve merkûm Süleyman Ağa mîrâhur-i kebir nasbolundu. Ve nezd-i Sultan Mehemed Hânî'de itibar olup Sarı Mirâhur söhretile makbûl ve nedim-i hazret-i sehriyâri oldu. Müşârûnileyeh sadrâzam Kara Mustafa Paşa hasmî cânî olmağla Yüsri Hüseyin Efendi'nin zabt u tahrir eylediği hikâyet Kara Mustafa Paşa sadâreti vaktinde vâki olmuştur» (vr. 45<sup>b</sup>).

«Merkûm Süleyman Paşa Bosna eyâletinde Prepol kazasında Hisarcık kasabasında mütevellid ve nedim-i sultânî Dilsiz Tavşan'a hidmet ve baltacı olup sonra Sultan Mehemed Han ibn-i İbrâhim Han'da nedim ve makbûl ve Sarı Emîr-i âhur söhretini bulup vezâret ve baâdehu mühr-i sadâret olup zamanî sadâretlerinde Budin kalası eyâdi-i küffâra giriftâr ve Süleyman Paşa makîfî olmuştur» (vr. 57<sup>b</sup>).

Mekke su yollarının hasar ve taâmiri ile ilgili derkenârin sonunda da kendisinden «Bosnavî Hisarcıklı emîr-i âhûr-i kebir Sarı Süleyman Ağa» diye bahsedilir (vr. 46<sup>a</sup>).

18. Doğum yerinin Prepol olduğu hakkında Silâhdar Fındıklî Mehmed Ağa'nın verdiği bilgi, elimizdeki mecmuanın, oranın Hisarcık kasabasından olduğunu belirten kaydı ile tamamlanmaktadır. Mecmuamızda Bosna defter kethudâsı Mehmed Efendi'nin Süleyman Ağa'nın doğum yerinin Hisarcık olduğuna dâir kaydettiği bilgi başka hal tercemesi kaynaklarında yer almamıştır.

Yabancı kaynaklarda onun hristiyan bir âileden geldiği, hattâ amcasının bir archimandrit olduğu kaydedilmiştir : «Il étoit de Bosnie, et nâquit Chrétien : il fut élevé dès son enfance dans la Religion Mahométane, et apprit les affaires dans la Cour des Kioprili. [...] Aineji avoit un oncle Archimandrite, de Bosnie comme lui, et

lerek IV. Mehmed'in sultanatının ilk yıllarda (1058/1648 sonrası) yeni saray helvahâne ocağına girdiği ve hükümdârin musâhibi Dilsiz Tavşan İbrâhim Ağa<sup>20</sup>'nın himâyeye ve teveccühünü kazandığı etrafında toplanır<sup>21</sup>. Zamanla onun kethudâsı olduktan başka, baltacılar zümresine dâhil olduğu<sup>21a</sup> ve saray hizmetinden vüzerâ kethudâlığına geçerek, ricâl gevresine kendini tanıtma fırsatını bulduğundan bahsedilmektedir. Tavşan Ağa'nın kethudâlığına gelmesinin, onun Bozca ada seferi esnâsında (4-21 Zilkâde 1067/14-31 Ağustos 1657) musâhiblikten azlolanmasından önce, veyâhud 1076 Ramazanı sonrasında (Nisan 1666) afv edilip yeniden pâdişahın nedîmi oluşundan<sup>22</sup> sonraki zamana mı rastladığı hiç belirtilmemişse de, bu-

toujours très attaché à l'Eglise Grecque; lequel fut fort estimé des Czars de Moscovie Jean et Pierre, pour avoir attiré quantité de monde à leur parti en Servie et en Bulgarie» (Demetrius Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, trc. M. de Jonquieres, Paris 1743, III, 477-478). Ayrica : Hammer, *Geschichte des osmanischen Reiches*, Pesth 1835, III, 765/*Histoire de l'Empire ottoman*, (trc. J.J. Hellert), Paris 1838, XII, 159.

19 Vefâti tarihinde yaşamın 60'ı geçmekte olduğu hakkindaki kayda (*Hadîkat'ül-vüzerâ*, s. 112) göre 1038'den önce, IV. Murad zamanında doğmuş olacaktır.

20 Hadîkat'ül-vüzerâ ve başka kaynaklarda sâdece «Tavşan Dilsiz», «Bizeban Tavşan Ağa» adı ile anılan bu şahsin asıl adının İbrâhim olduğu, Hadîkat'ül-vüzerâ'nın husûsi kütüphânemizdeki nüshası üzerinde işaretli bulunmaktadır.

Cok seneler sonra mirâhurluğa yükseldiğinde câmidî ile berâber yaptırdığı çesme münâsebetile söylediği tarih manzumesinde Nâbî de Tavşan Ağa'yı, onun sadrâzam Köprülüzâde Ahmed Paşa'dan önceki velinîmeti olarak anar :

Eyledi iki velî'ün-ni-metin rûhunu şâd  
Birisi Tavşan Ağa makbûl-i sultan-ı cihân  
Birisi Sadr-â-zam-ı merhûm-ı pâkize-nihâd

(*Divan*, Bulak 1257, Tarihler kısmı, s. 101).

21 Helvahâneye mensûbiyetin ricâl ile münâsebet kurmağa elverişli bir hizmet olduğunu, saray teşkilâtını iyi bilen bir o devir yabancısı müellifinin kaleminden okuruz. Müellif, saraydaki helvacı zümresi için der ki : «Ils sont souvent envoyez chez les grands avec des presens de leur chef, ou des lettres de ceux qu'ils servent, et en reçoivent toujours quelques faveur» ([Comte de la Magdeleine], *Le Miroir de l'Empire ottoman, ou l'état présent de la Cour et de la milice de Grand Seigneur*, Paris 1688, I, 262). [Eserin, 1677'deki ilk nesrinin, Türk yaşamışını yakından tanıyan vukuflu bir el tarafından yeniden işlenmiş, eşitlik bilgi hataları düzeltilmiş bu yeni baskısında müellif adına yer verilmemiştir].

21a Onun Dilsiz Tavşan hizmetinden sonra baltacılar zümresine girdiği, mecmuamızda sadrâzamlara dâir cedvelin, Bosna defter kethudâsı Mehmed Efendi tarafından konulan derkenârında belirtilmiştir (vr. 57b).

22 Bozcaada seferinden beri Boğaz hisarı'nda mahbus olup daha sonra Misir'a nefyedilen Tavşan Ağa'nın afvedilip 21 Ramazan 1076'da rikâb-ı humâyuna gelişinde IV. Mehmed tarafından kendisine yeniden musâhiblik verildiğini Abdî Paşa'dan öğreniyoruz (*Vekâyi'ndâme*, Topkapı Sarayı Kütüphânesi, Koğuşlar, nr. 915, vr. 71b). krs. Râsim, I, 117.

nun bu sonuncu devreye âid olacağı bellidir. Sarı Süleyman, Tavşan Ağa'nın kethudâlılığını sürdürmekte iken, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın, Girit harekâtı başında bulunan Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa'ya sadâret kaymakamlığı sırasında<sup>23</sup> Edirne'de 3 Rebiü'lâhir 1080 (31 Ağustos 1669)'da çavuşbaşılığa nasbedildi<sup>24</sup>. İyi yürütülmesi enerjik bir insan isteyen bu vazife kendisine kırk yaşılarında iken tevcih edilmiş olan Süleyman, bununla bütün divân-ı humâyûn teşrifâtının başı ve idârecisi, oradan çıkan hükümlerin icrâcısı, mühim devlet muhâberâtının göndericisi ve ulaştıracı âmiri, seyhüllislâm ve vüzerâ tâyinlerinin teşrifatçısı, yabançı elçilerin sadrâzam ve hükümdârla temaslarını düzenleyen protokol şefi, hâriçten pâyitahta gelenleri kontrol ve İstanbul'dan dışarı çıkışma, «mâlikâne» denilen arâzi gelirleri ile ilgili muameleler üzerinde teftis salâhiyetine sâhib, vezir-i âzam katunda görülecek adî işlerin tanzimcisi, ve nihâyet sadrâzamın icrâî işlerinde onun vekili durumunda olan bir makama gelmiş oluyordu. Çavuşbaşı sıfatile bu hizmetlerin ifâsi sırasında, Fransız elçisi Marquis de Nointel'in İstanbul'da karşılaşışı (11 Kasım 1670) ve Edirne'de sadrâzam Köprülüzâde Ahmed Paşa'nın huzûruna kabülü<sup>25</sup> (15 Ocak 1671), Boğdan voyvodası Duka'nın kendisi marifetile hapsolunması<sup>26</sup> (20 Rebiü'lâhir 1083/15 Ağustos 1672) gibi sahnelerde sîmâsını farkettiğimiz Süleyman Ağa, Lehistan ile 24 Cumâdelâhir 1083/17 Ekim 1672'de imzâlanan Bucas muahedesinin müzâkereleri sırasında vezîr-i sâlis kaymakam Kara Mustafa Paşa'nın maiyetinde hazır bulunduğu<sup>27</sup>. Andlaşmanın gerçekleşmesi münâsebetile kendisine ihsan olunan

23 Krs. *Silâhdar*, I, 552 ve 553.

24 Abdî Paşa, *Vekâyînâme*, vr. 101b-102a; *Silâhdar*, I, 553.

25 D'Arvieu, *Mémoires du Chevalier d'Arvieu*, Paris 1735, III, 258 ve 261-263. Fransız elçiliği sekreteri Pétis de la Croix da bu kabüller münâsebetile onu -ismini doğrudan doğruya belirtmeden- zikreder: *Mémoires du Sieur de la Croix*, Paris 1684, s. 31, 33 (İstanbul'da), 40, 48, 49, 56, 59, 62, 66, 80 (Edirne'de). P. de la Croix, daha sonra görüleceği üzere 1675 yılında Edirne'de kendisile tanışıp dostluk kurar.

26 Silâhdar, I, 586. Bu mesele ve Duca hakkında bk. Demetrius Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, (trc. M. de Joncquieres), Paris 1743, III, 137, 173-174, 483; Jorga, *Geschichte des osmanischen Reiches*, Gotha 1911, IV, 144.

27 Silâhdar, I, 615. Bu muâhedenin tarihi muhtelif yerlerde farklı şekilde geçmektedir. Abdî Paşa (*Vekâyînâme*, 120b) ve Silâhdar'da 24 Cumâdelâhir 1083 (= 17 Ekim 1672) Pazar olmasına mukabil, Hammer 18 Eylül 1672 (25 Cumâdelevvel 1083) diye kaydeden. Bucas'ın bundan onsekiz gün sonra, 12 Cumâdelâhir 1083 = 5 Ekim 1672'de fetholunduğu gözönünde bulundurulursa, bu tarihin yanlışlığı kendiliğinden ortaya çıkar. Hammer 18 Ekim 1672'yi, yâni 25 Cumâdelâhir 1083'ü ise Leh kralına hükümdarca aman verilmiş olduğunun ordugâhda İlâmi tarihi süretinde gösterir (*Geschichte*, III, 663-664/*Histoire*, XI, 388-389; buna mukabil muâhede ve çeşitli anlaşmalara aid kronolojik cedvelde esas 18 Ekim 1672 tarihini kabullenir. (*Histoire*,

hil'atle垫ishah tarafından taltif edilen erkân arasında o da yer alıyordu<sup>28</sup> (27 Cumâdelâhir 1083/20 Ekim 1672). Hizmet ve meziyetleri takdir edilen Süleyman Ağa'ya, hükümdârin Leh seferinden Edirne'ye dönüşünden (18 Şaban 1083/9 Aralık 1672) üçbuçuk ay kadar sonra Zilka-de sonlarında, yani 1673 Martının başlarında vezir-i âzam kethudâlığı tevcih olundu<sup>29</sup>. Köprülü Mehmed Paşa'nın oğlu, onu kendisine sadâret kethudâsı seçmisti. Çavuşbaşı olusundan üç sene bile geçmeden Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa'nın sadâret kethudâlığına yükselen Süleyman Ağa, Paşa-

XVII, 125) Zinkeisen (*Geschichte des osmanischen Reiches in Europa*, Gotha 1857, V, 72) ve Jorga da (*Geschichte des osmanischen Reiches*, Gotha 1911, IV, 145), muâhedenin tarihini 18 Eylül 1672 olarak zikrederler. Noradounghian'in eserine (*Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman*, Paris 1897, I, 52 ve 399), 18 Ekim 1672 tarihile geçmiştir. Başka garb müelliflerince de muâhedenin tarihi 18 Ekim 1672 alınıyor. (Th. Gasztowt, *La Pologne et l'Islam*, Paris 1907, s. 40). İ.H. Dânişmend, doğru tarih olarak 25 Cumâdelâhir 1083-18 Ekim 1672. Salı'yı kabûl eder (*Izahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 441-442). İ.H. Uzunçarsılı, Silâhdar'daki gibi 24 Cumâdelâhir 1083 (= 17 Ekim 1672) sürette yazıyor (*Osmanlı Tarihi*, III/1, 435). Râşid'in matbûalarında ise (*Tarih*, İstanbul 1153, I, 72<sup>b</sup> ve 1282, I, 284) 20 Cumâdelâhir 1083 (= 13 Ekim 1672) tarihi verilir ki, hâkikatte bu, Leh elçisinin sulh müzâkerelerine başlamak üzere Osmanlı tarafına geldiği günün tarihidir (Abdü Paşa, *Vekâyiândâme*, 120<sup>a</sup>). Nitelikim, elçinin o gün geldiği Râşid'de ayrıca kayıtlıdır (*gösterilen yer*). 20 Cumâdelâhir'de başlayan müzâkereler dört gün sürmüştür. Dört kişilik Leh murahhas heyetinin sulh müzâkereleri ve sulh anlaşması için bk.: Nâbi, *Tarih-i Kamanîce*, İstanbul 1281, s. 73-75; *Le miroir de l'Empire ottoman*, Paris 1688, II, 226-228; Vanel, *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Amsterdam 1697, IV, 197. Bütün bu kayıtlardan sonra belirtelim ki, Du Mont'un *Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un receuil de traités d'alliance, de paix, de trêve et autres contrats qui ont été faits en Europe*, Amsterdam-La Haye, 1730, VII, 212 ve *Treaties, etc. between Turkey and Foreign Powers*, London 1855, s. 382 gibi muâhede mecmua ve külliyyâtları bir tarafa, muâhedenin tarihi daha devrinde yapılmış neşirlerde 18 Ekim 1672 olarak verilir: *Puncta der Tractaten : Welche zwischen Ihr. Königl. Mayest. in Pöhlen, und dem Türkischen Kayser beschlossen worden, den 18. October, 1672*; (in: Poetische Vorstellung alles Städte und Festungen in denen 17 Niederlandischen Provintien, dabey angefüget: Alles was merckwürdiges im 1672 Jahr vorgenangen, etc., 1673).

28 Silâhdar, I, 619; Abdü Paşa, *Vekâyiândâme*, vr. 122<sup>a</sup>; Râşid, *Tarih*, I, 288.

29 Abdü Paşa, *Vekâyiândâme*, 124<sup>a</sup>; İsâzâde, vr. 71<sup>a</sup>; Defterdar Mehmed Paşa, *Zübde-i Vekâyiât*, Süleymaniye Kütlîphânesi, Hamidiye nr. 946, vr. 18<sup>b</sup>/Râşid, *Tarih*, I, 292; Silâhdar, I, 624. Fındıklı Mehmed Ağa'nın zamanını belirtmediği bu nasb tarihini Abdü Paşa, 20 Zilka-de 1083 Cuma (*Vekâyiândâme*, vr. 124<sup>a</sup>), Defterdar Mehmed Paşa 22 Zilka-de 1083 (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 17<sup>b</sup>-18<sup>a</sup>) olarak kaydediyor. Râşid, 1083 Ramazan'ı vukuatından sonra, Zilka-de'deki mansîb değişikliklerine âid bendden önce müstâkil bir bend hâlinde yer verdiği bu tayin münâsebetile söyle der: «Hâlen çavuşbaşı olan Süleyman Ağa'nın evzası u etvâri pesendide-i tab-ı âsâf-ı âli-mikdar olup kendü kethudâlıklarını hidmetine istihdam ve dûş-ı liyâkatine ilbas-ı hilâlat-ı tevkir ü ihtiram eylediler», *Tarih*, I, 292.

nin ölümüne (26 Şubat 1087/3 Kasım 1676) kadar dört sene müddetle bu vazifede kaldı. 1675 yılı Şubat'ında, Fransa Kralı XIV. Louis'nin kapitülasyonların yenilenmesine dair bir mektubunu Fransız elçisi Marquis de Nointel nâmına vezir-i âzam Köprülüzâde Ahmed Paşa'ya takdim etmek üzere Edirne'ye gelen ve paşa tarafından kabûlüni temin için kendisile temâsa geçen sefâret sekreteri, tanınmış orientalist Pétis de la Croix, samîmî bir görüşme yaptığı Sarı Süleyman'dan takdirle bahseder ve onun, meziyetlerile örülü bir portresini çizer : «Ce Kehaïa s'appelle Suleiman. Il est Esclavon d'origine, fort honneste homme, de bonne foy, de beaucoup d'esprit, d'une conversation tres agreable, d'une humeur douce et d'une phisionomie fort heureuse»<sup>30</sup>. Edirne'de beş ayı bulan ikâmeti esnâsında aralarındaki münâsebeti ilerleten P. de la Croix, onunla samîmî sohbetlerde bulunduðunu, Türk-Fransız münâsebetleri ve Fransız kralı hakkında uzun uzadiya konuþuklarını da anlatıyor<sup>31</sup>. Köprülüzâde Ahmed Paşa'nın, dâimâ kaydedildiği üzere istidad ve kabiliyetlerin inkişaf ve yetişmesinde bir nevi mekteb hizmeti görmekle tanınmış olan dâiresinde tecrübe kazanan ve meziyetlerini daha da gösteren<sup>32</sup> Sarı Süleyman, -Köprülü Mehmed Paşa'nın dâmâdi, ve Köprülüzâde Ahmed Paşa ile birlikte yetişip, onun yakın bir arkadaþı olmuş- Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, dostunun ölümü üzerine sadârete geçtiðinde (29 Şubat 1087/6 Kasım 1676), Kubbealtı vezirliğine tayin edilen -daha sonra bunun da hemen ardından sadrâzam olduğunu göreceğimiz- Kara İbrahim Ağa'nın yerine 5 Ramazan 1087 (11 Kasım 1676) de büyük mîrâhurluða getirildi<sup>33</sup>. Kara Mustafa Paşa'ya serdâr-i ekrem sıfat ile hükümdârin hediyelerini bizzat teslime memur edilmesi<sup>34</sup> gibi vesilelerle zaman zaman kendisinden bahsedilen Süleyman Ağa, 23 Zilhicce 1091 (14 Ocak 1681) de selden etrafı kum ve toprakla dolan Kâbe'nin tanzim ve Mekke'nin bozulan su yollarının taþmirine<sup>35</sup> me-

30 *Mémoires du Sieur de la Croix*, Paris 1684, II, 29.

31 *Mémoires du Sieur de la Croix*, II, 169-173.

32 Atâ, *Tarih*, II, 143.

33 *Silâhdar*, I, 653; Abdî, *Vekâyiñâme*, vr. 136b, *Îsâzâde*, vr. 97a; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 41b, *Râşîd*, I, 334.

34 *Silâhdar*, I, 725 (I Sevvâl 1089).

35 *Îsâzâde*, vr. 106b, Îsâzâde'nin bu hususta kaydettiði bilgi, Defterdar Mehmed Paşa tarafından olduğu gibi iktibas olunmuş (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 65a), oradan da birkaç ifâde farkı ile Râşîd'e geçmiştir (*Tarih*, I, 365-366). Nesrettiðimiz metne mecmua sâhibinin bu hâdiseye dair koyduðu derkenârın aynen Râşîd'den alınmış olduğunu tesbit ediyoruz. Bahis konusu notun Süleyman Ağa ile ilgili su son kismi zikri geçen kaynaklarda olmayıp, mecmua sâhibi tarafından ilâve olunmuştur : «Geregi gibi tâhir ve tenkîh etmek için mâl-i firâvân ile bâ-hatt-i humâyûn merkûm Bosnavî Hisarcıklı emîr-i âhûr-i kebir Sarı Süleyman Ağa tayin ü me'mûr ve itmâm-i hidmetten

mür kılınarak 16 Cumâdelevvel 1092 (3 Haziran 1681)'de İstanbul'dan gemi ile Mısır'a hareket etti<sup>36</sup>. Bundan önce, iki adamının zahire mübâyaasında yolsuzluklarından dolayı Okmeydanı'nda idam olunduklarını okuruz<sup>37</sup> (19 Rebiülevvel 1092).

sürf ile avdet eyledi» (vr. 46a).

Bu ta'mir işi, Hârunürresid'in karısı Seyyide Zübeyde'nin Mekke'ye sekiz saatlik mesafede Vâdi-i Nu'mân'daki dağlar eteklerinde biriken suları Arafât etegine kadar su yolları ile getirtip burada kendisine izâfeten «Aynu Zübeyde» adını alan büyük havuz ve gözlerde toplanmasını temin ettiği, sonraki asırlarda zaman zaman gördüğü tamirlere rağmen çok harab ve ihtiyaca cevap veremez bir vaziyete düşmüş olan ve Kânûnî Sultan Süleyman'ın büyük alâka ve yardımı sâyesinde 931 (1525) itibâren imar ve daha da genişletilmesi çalışmalarına başlanılmış su tesisleri ile ilgilidir. Esaslı bir surette ihyâ edilmiş olmakla berâber aradan bir otuz sene kadar bir zaman geçtiği sırâlarda, seller dolayısıyle yine harâba yüztutmuş iken muazzam bir para sarfile es-kisinden çok daha mamur bir hâle konulan ve Kânûnî'nin kızı Mihrimah Sultan tarafından besyüzbin altın harcanmak suretile II. Selim zamanında Mekke'ye ulaştırılmış işi tamamlanan bu su te'sisinin kısmen bir tarihgesi ve Süleyman Ağa devrindeki durumu ile bir tasviri, ondan 10 sene kadar önce burayı Hac için Zilhicce 1082 (Nisan 1672)'de ziyâret eden Evliya Çelebi tarafından verilir (*Seyahatnâme*, İstanbul 1935, IX, 696-697 ve 773-774). Kânûnî devrinde islâh ve imârına geçilişi ile II. Selim zamanında nihaî safhaya ulaşışı üzerinde başka başka tarihler ileri sürülen (bk. Eyub Sabri, *Mir'at-ül-haremeyn*, İstanbul 1302, II, 731-747) bu büyük su te'sisi ile ilgili bu çalışmalar hakkında ayrıca bk. : Selânikî, *Tarih*, İstanbul 1281 s. 120; Peçevî, *Tarih*, İstanbul 1281, I, 426-427; Kâtib Çelebi, *Cihannümâ*, İstanbul 1145, s. 515-516; Nevâzâde Atâî, *Zeyl-i Sakâyîk*, İstanbul 1268, s. 224; Muhammed'ül-Emin'ül-Mekki, *Hulefâ-yi Âzam-i Osmaniye Hazerâtının Haremeyn-i Şerifeyn'deki Âsâr-i Mebrûre ve Meşkûr-e-i Humâyunları*, Dersâdet 1318, s. 26.

Büyük Mîrâhûr'un yürütülmekle vazifeleendirildiği 1092 tamiri hakkında müverrihlerdeki kayıtlara nisbetle daha teferruatîca olarak su bilgi verilir : «Aynu Zübeyde ta'mirâtı/1093 şenesinde cennet-mekân Sultan Mehemmed Han-ı râbi' hazretleri cânbî-i humâyunlarından ırsâl buyurulan Süleyman Ağa vesâtetile de mecrâ-yı Arafât ta'mir ve elhâleti hâzîhi Arafât'ta mevcud bulunan cesîm su havuzlarını müceddededen inşa ve hayat-ı hacc-ı müslîmîni te'min buyurmuşlardır» (Muhammed'ül-Emin'ül-Mekki, *ayni eser*, s. 36. Eyub Sabri'nin eserinde IV. Mehmed zamanındaki bu tamirata temas olunmayıp daha sonrakilere yer verilmiştir. 1091'deki sel hâdisesi ve Sarı Süleyman Ağa'nın nezâret ettiği tamirat için ayrıca bk. : Kâtib Çelebi, *Cihannümâ*, s. 511; D'Ohsson, *Tableau général de l'Empire ottoman*, Paris 1790, II, 68; Hammer, *Geschichte*, III, 716-717/*Histoire*, XII, 52-53.

36 Zübde-i Vekâyiât, vr. 66<sup>b</sup>/Râşîd, *Tarih*, I, 369. Krs, İsâzâde, vr. 108a. Bu tarih, İsâzâde'de gün belirtmeden sâdece Cumâdelevvel, Râşîd'de ise 15 Cumâdelâhir olarak gösterilmiştir. İsâzâde'de bununla ilgili kaydı takibeden «Fî 16 yevm'ül-hâmis min Cumâdelâhire sene 92» tarihi, ona âid olmayıp, Debbagzâde Mehmed Efendi'nin Anadolu kazaskerliğinden azli tarihidir. Hammer, Süleyman Ağa'nın yanında birçok mimarla birlikte İstanbul'dan hareket ettiğini belirtiyor (*Geschichte*, III, 717/*Histoire*, XII, 53).

37 Zübde-i Vekâyiât, vr. 66<sup>b</sup> /Râşîd, *Tarih*, I, 368. Krs. Silahdar, I, 739.

Mekke'de gereken iş ve çalışmaları tamamlayıp İstanbul'a dönüşünde büyük mîrâhurluk yine uhdesinde bulunmakta idi. 10 Şevvâl 1093 (12 Ekim 1682)'de, hükümdârin kişi geçirmek üzere İstanbul'dan Edirne'ye gidişi sırasında, buna ayrıca, Hızır Ağa yerine, Haseki sultan kethudâhlığı da ilâve olundu<sup>38</sup>. Baharda Avusturya'ya karşı açılacak sefer için ordu 17 Rebiülevvel 1094 (16 Mart 1683)'de Edirne'den Belgrad'a harekete hazırlanırken, pâdişah tarafından sadrâzam ve serdâr-ı ekrem Kara Mustafa Paşa ile askerî ümerâya hediye edilen atların onun vâsitasile iletildiğini görüyoruz<sup>39</sup>. Hükümdar ordu ile birlikte Belgrad'a vardığında Haseki sultan'ın çadırdan şehirdeki saraya yerleşmesi esnâsında (9 Cumâdelevvel 1094/6 Mayıs 1683) Süleyman Ağa onun kethudâsı olarak yürüyüş alayı başında çehresile yine belirir<sup>40</sup>. Başlangıçta Avusturya seferinin ilk menzili diye kararlaştırılan Raab kalesi (Yanikkale) zabtına hareketinden önce Belgrad'da kendisine 16 Cumâdelevvel 1094 (13 Mayıs 1683) tarihinde büyük bir merâsimle sancak-ı şerîf teslim olunan sadrâzam ve serdâr-ı ekrem Kara Mustafa Paşa'ya aynı gün Kâbe anahtarının tevdiine de Süleyman Ağa memur edilmişti. Buna mukabele olarak Paşa tarafından bir samur kürkle taltif olunur<sup>41</sup>.

Selefi Fâzıl Ahmed Paşa'nın aksine sert ve garazkâr davranışları, müsamaha tanımaz mizâci kendisine saray erkânı arasında bir çok hasım ve aleyhdar kazandıran<sup>42</sup> Merzifonlu'nun, Dârüssaâde ağası Yusuf Ağa ile büyük mîrâhur Sarı Süleyman Ağa başdüşmanı idiler. Bunlar, Kara Mustafa Paşa'nın 20 Ramazan 1094 (12 Eylül 1683)'de Viyana önünde uğradığı büyük mağlûbiyetin haberi 29 Ramazan'da Belgrad'a geldiğinde<sup>43</sup>, bekledikleri fırsat ânının çattığını görerek mahvi için harekete geçtiler. Onun da ardi sıra Ciğerdelen savaşının (17 Şevvâl 1094/9 Ekim 1683) makûs neticesi ve Estergon'un kaybı ile (11 Zilkade 1094/1 Kasım 1683) durumu bütün bütüne müsküllenmiş Paşa aleyhindeki faaliyetlerine hız verdiler. Süleyman Ağa'nın başından beri Viyana üzerine sefere muhâlif olduğunu kaydeden Hammer, Kara Mustafa Paşa'nın mahvîna çalışanlar arasında, Viyana Seferi dönüşünde katlettirdiği Budin vâlisi İbrahim Paşa'nın karısı sıfatile pâdişahın kız kardeşini de zikretmektedir<sup>44</sup>. Paşa'nın

38 *Silâhdar*, I, 761.

39 *Vekâyînâme*, Topkapı Sarayı-Revan kütüphânesi, nr. 1310, vr. 16<sup>a</sup> (*Silâhdar* tarihinin Viyana seferini içine alan kısmının ilk versiyonu); *Silâhdar*, II, 3.

40 *Silâhdar*, II, 10.

41 *Silâhdar*, II, 14.

42 İ.H. Uzunçarsılı, *Osmanlı Tarihi*, III/1, 469, III/2, 422.

43 *Silâhdar*, II, 117.

44 Hammer, *Geschichte*, III, 755/*Histoire*, XII, 134. IV. Mehmed'in Hammer'de

yetiştirmesi olan sadâret kaymakamı Kara İbrâhim Paşa'yı velinimeti yernerine sadârete geçme sevdâsına düşürüp elbirliği ile onun aleyhinde tertiplere giren bu saray takımı, pâdişah'ın Belgrad'dan Edirne'ye dönüsünden (9 Zilhicce 1094)<sup>45</sup> sonraki günlerde bu yoldaki gayretlerini daha da artırdılar. Saltanat dâvâsı pesinde olduğuna dâir gösterdikleri düzme vesikalara inanmak istemeyen IV. Mehmed'i, kişi geçirmek için 28 Zilka-de'de (18 Kasım) vardığı<sup>46</sup> Belgrad'dan Paşa'nın hükümdâra gönderdiği muazzam bir servet tutarı ağır hediyelerle 24 Zilhicce 1094 günü telhiscisinin gelişine afva mazhar olması hâlinde tertiplerinin ortaya çıkacağı ve onun bunu kendi yanlarına bırakmayacağı endişesile büyük telâşa kapılarak son hamlede iknâ ve ifâfâ edip 25 Zilhicce (15 Aralık 1683) gecesi, katli için ferman almağa muvaffak oldular<sup>47</sup>. 26 Zilhicce'de (16 Aralık) Kara İbrahim Paşa, efendisinin yerine sadârete tayin edildi ve büyük mîrâhur Sarı Süleyman Ağa, Kara Mustafa Paşa'nın mal ve servetine el koymak için Edirne'den acele İstanbul'a gönderildi<sup>48</sup>. İfâde edildiğine göre kendisine, bu hizmetine karşılık vezâretle rikâb-ı humâyun kaymakamlığı vadidilmişti<sup>49</sup>. Paşa'nın servet ve emlâkini tesbit ve müsâdere etmekteki gayret ve başarısına mükâfaten İstanbul'dan Edirne'ye dönüşünün ertesi günü 9 Safer 1095 (27 Ocak 1684), kubbealtı üçüncü vezirliği ile<sup>50</sup> rikâb kaymakamlığına nasb olundu<sup>51</sup>. Bu çarpıcı ve ha-

ismi açıklanmamış olan bu kız kardeşi ve İbrâhim Paşa'nın karısı, Beyhan Sultan'dır (d. 1055/1645-ölm. 1112/1700). Daha sonra, ilerde sadrâzam olacak Büyüklü Mustafa Paşa ile evlendirildi (1100/1689). bk. A.D. Alderson, *The Structure of the Ottoman Dynasty*, Oxford 1956, Levha XXXVII; *Sicill-i Osmani*, I, 26; IV, 410.

45 *Silâhdar*, II, 119. Hükümdârin Edirne'ye dönüş tarifi Zübde-i Vekâyiât, vr. 94<sup>a</sup>'da «evâil-i Zilhicce», İsâzâde'de (*Tarih*, 112<sup>a</sup>) 13 Zilhicce 1094 olarak kaydedilir.

46 *Silâhdar*, II, 113, İsâzâde'de 29 Zilka-de 1094'dedir (*Tarih*, 112<sup>a</sup>).

47 *Silâhdar*, II, 119-121.

48 *Silâhdar*, II, 121.

49 *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 94<sup>a</sup>/Râşîd, I, 429, İsâzâde, vr. 112<sup>a</sup>. Devrinin yabancı bir tarih müellifi ise, hükümdârin Süleyman Ağa'ya doğrudan doğruya Vezîr-i âzamlık teklif ettiğini, onun başına bir gün felâket getirebilecek bu makam yerine, bulunduğu mevkide kalmağı tercih ettiğini, bunun tizerine sadârete Kara İbrâhim'in getirilmiş olduğunu kaydeden. (Vanet,  *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Nouvelle édition, Amsterdam 1697, IV, 294). Süleyman Ağa'dan «Silâhdar» diye bahseden müellifin bu kaydını, onun sahisiyetinin batılı müelliflerce nasıl ele alınmış olduğunu göstermek bakımından burada zikrediyoruz.

50 *Silâhdar*, II, 124. İsâzâde, vr. 114<sup>b</sup>. krg. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 95<sup>b</sup>/Râşîd, I, 437. Vezîr-i âzâm olusuna kadar onu eserinde dâima üçüncü vezir diye zikreden Silâhdar, ayrıca tahsis ettiği kısa haltercemesinde ise kubbe altına ikinci vezir olduğunu söyler (II, 294). Mehmed Süreyyâ'dan (*Sicill-i Osmani*, III, 69) bu yana bir kisim müellifler onun daha başından «vezîr-i sâni» pâyesini aldığıni zannetmişlerdir. (msl.

yatına büyük değişiklik getiren yükselişi müverrih söyle ifâde eder : «Büyük mîrâhura vezâret pâyesi verilip pâdisahın önunge paşa takımı ile giderdi»<sup>52</sup>.

Sadâret kaymakamlığında ilk icrâati olarak, mîrâhur iken kendisini bu vazifeden dolayı tezyif etmiş olan Silâhdar Şâhin Mustafa Ağa'yı, kendi yerine mîrâhur tayin ettirmek sûretile bu muamelenin acısını çıkarışı zikrolunur<sup>63</sup>. Düne kadar ağa, şimdi paşa Sarı Süleyman, sadrâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kendisinin idamını istemek için harekete geçtiği sırada, ondan dilediği yardımı esirgememiş silâhdar ağa olduğunu meydana koyduğumuz Şâhin Mustafa Ağa'ya vefâsız bir davranışta bulunmuş oluyordu. Fındıklı Mehmed Ağa'nın kaydına göre, Şâhin Mustafa Ağa'nın silâhdarlıktan alınıp mîrâhur-ı evvelliğe verilmesi ile Süleyman Ağa'nın vezirliğe nasibi aynı günde, yâni 9 Safer 1095'tedir<sup>64</sup>. Bu na göre, Sarı Süleyman'ın daha vezirliğe geldiği gün Şâhin Mustafa Ağa'nın mansibinin değişimini sağladığına hükmetmek gereklidir. 16 Safer

<sup>1</sup>H. Dânişmend, *Izahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 516; -buna mukabil, s. 461'de üçüncü vezir olduğundan bahsedilir;- İ.H. Konyalı, *Üsküdar Tarihi*, İstanbul 1976, I, 279).

51 Vezirlik ve sadâret kaymakamlığı için, İ.H. Uzunçarsilioğlu'nun Rebiülahir 1095/1684 Mart tarihini göstermesinde (*Osmâni Tarihi*, III/2, 425) bir zuhûl vardır. Gerçekte bu, Süleyman Pasa'nın Özi serdarlığına tayin tarihidir.

«Vüzerâ-yı ñzâmîmdan vezir Süleyman Pasa'ya hüküm ki,

Sen vüzerâ-yı dzâmîmin umûr-dide ve kârgizârı olup, re'y-i berîn ve fikr-i isâbet-karñîne her vechile içtimâd-ı humâyunum olmağıla Özi serhaddine me'mûr olan vüzerâ-yı dzâm eyâlet-i mezbûrenin alay beylerle zu'emâ ve erbâb-ı timâr ve der-gâh-ı mu'allâm yenigeri ve sipah ve silâhdar serdengecdileri ve kapumulları vesâir tavâifi asker ve Eflâk ve Bogdan voyvodaları ve askerlerine hatt-ı humâyun-ı saâdet-makrûnumla serasker nasb u ta'yin ve seninle me'mûr olan alaybeyi ve zu'emâ ve erbâb-ı timârin umûr-ı tevcihâti sana sipâriş olunmağıla imdi te'hîr ve tevakkuft et-meyüb mükemmeli ve mürettebatın kapun ve yarar ve güzide ve müstevfi ve müselleh olanlarınla kalkub mahall-i me'mûra varub def-i mazarrat etmen vesâir dîn ü devlet ve arz u nâmüs-ı saltanatîma lâyîk ve müvâfîk hidemât-ı âliyeme bezl-i kudret ve sarf-ı miknât eylemen bâbında yazılmıştır. Evâil-i Rebiû'lâhir sene 95» (Başbakanlık Arsivi, *Mührîme Defteri*, nr. 180, s. 28).

<sup>52</sup> Semâdânîzâde Süleyman, *Mürsit-tevârih*, Bâyezid Devlet Kütüphânesi, nr. 5144, vr. 278<sup>a</sup>. Onun için, «Üç tuğâ nâil oldu, sadâret kaymakamlığını elde etti» diyerek Hammer de bu yükselsingin çarpıcı müşahhas yönünü işaret etmek ister (*Geschichte*, III, 756/*Histoire*, XII, 137).

53. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 96<sup>a</sup>-96<sup>b</sup>/Râşîd, I, 437-439. Aynı kaynaklardan hareket ederek Hammer de bu vakâa üzerinde durur: *Geschichte*, III, 756-757/Histoire, XII, 137-138.

54 *Silahdar*, II, 124.

1095'de vefat eden kapıcılar kethudâsı Gazzaz zâde Ahmed Ağa'nın yerine, mîrâhur iken şâtırı, yeni mansibinda da kethudâsı olan Bosnak Receb Ağa'nın tayini<sup>55</sup> de Süleyman Paşa'nın kaymakamlığındaki ilk icraâtı arasında yer alır.

İktidarın Kara Mustafa Paşa'ya muhâlif takımın eline geçmesi ile mansib sâhibleri arasında geniş bir değişiklikle girişilmiş, bir çok vâli yerinden oynatılmıştı<sup>56</sup>. Müverrihin : «... Viyana inhizâmından sonra Köprülü hânedânına bir bugz u adâvet meydana çıktı ve Kara İbrahim Paşa ve Sarı Süleyman Paşa gibi o hânedanın perverde-i ni'metleri olan alcâklar bile aleyhlerine kıyam edip Köprülüoğlu Fâzıl Mustafa Paşa<sup>57</sup> ve Amucazâde Hüseyin Paşa vesâir Köprülü müteallikatı kurb-i devletten tebâid ve idâre-i mehâm-i umûr kâimmakam Receb Paşa ve emsâli misillü bî-suurların eline teslim olundu ve der-akeb netîce-i vahîmesi zâhir oldu»<sup>58</sup> ifâdesi bu devrin hüviyetini bir yönü ile çizer. Merkezde rakipsiz kalmak isteyen Kara İbrâhim Paşa hükümdârin etrafındaki mühim ve gözde şâhiyetleri vazife ve memuriyetlerle muhtelif yerlere uzaklaşmaktadır. Hükümdârin dâmâdı ve musâhibi, onsekiz yıldan beri Kubbealtı veziri olan Mustafa Paşa bile, müstakbel bir sadrâzamlık için en önde bir namzed gibi göründüğünden, bu âkibetten kurtulamamıştı<sup>59</sup>. Yeni sadrâzam kendisine rakib olabilecek kimseleri harcamak için serhadlere gönderirken, sıra Süleyman Paşa'ya da gelmekte gecikmez.

Kubbealtı vezir olmasından henüz iki ay kadar bir zaman geçmişken, Özi havâlisinde akın ve yağmada bulunan Lehliler'in Kamaniçe ve Bogdan'a taarruz için hazırlık yaptığı haberinin alınması üzerine vezir-i âzamın konağında toplanan bir meclisin, beş ay önce (16 Zilkade 1094/6 Kasım 1683)'de<sup>60</sup> buraya gönderilip üstüste muvaffakiyetsizliklere uğrayan Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa yerine müstakil, muktedir bir serdar

55 *Silâhdar*, II, 125. Krş. *İsdâzâde*, vr. 114<sup>b</sup>; *Zübde-i Vekâyîât*, vr. 96<sup>b</sup>/*Râşîd*, I, 439. Hammer, *Geschichte*, III, 757/*Histoire*, XII, 139.

56 Bunalardan başlıcalarının isimleri Hammer'de işaret edilmiştir : *Geschichte*, III, 756-758/*Histoire*, XII, 137, 140-142.

57 Fâzıl Mustafa Paşa, 9 Receb 1095'de üçüncü vezirlikten tekâüde ayrılır (*Silâhdar*, II, 129. krş. *Zübde-i Vekâyîât*, vr. 97<sup>b</sup>/*Râşîd*, I, 441). Hammer, *Geschichte*, III, 757/*Histoire*, XII, 140. krş. Mustafa Nûri Paşa, *Netâyîc'iil-vukûât*, II, 86.

58 Mustafa Nûri Paşa, *Netâyîc'iil-vukûât*, 2. baskı, İstanbul 1327, II, 88.

59 Musâhib Mustafa Paşa, Kara İbrâhim Paşa'nın sadârete gelişinin daha dördüncü gününde (1 Muharrem 1095) kapdan-ı deryâlîga ta-yin edilmekle divan ve hükümdârin gevresi dışında bırakılmış oluyordu (*Zübde-i Vekâyîât*, vr. 97<sup>b</sup>/*Râşîd*, I, 441. krş. *Silâhdar*, II, 122, Hammer, *Geschichte*, III, 757/*Histoire*, XII, 139-140).

60 *Silâhdar*, II, 119.

seçilmesi tavsiyesi ve re'yi ile Süleyman Paşa, Özi serdarlığı ile Leh cephesine taþın olunarak 14 Rebiüllâhir 1095 (31 Mart 1684)'de Babadağı'na hareket etti<sup>61</sup>. Süleyman Paşa'nın burada ilk işlerinden biri, Eflâk ve Bogdan beylerinin durumunu ele almak oldu. Başlangıçta her ikisini de değiştirmek istemekle berâber, Serban Cantacuzen'e dokunmayarak, Bogdan beyi Demetrius yerine, tarihci Demetrius Cantemir'in babası Constantin Cantemir'in Bogdan beyliğine nasb edilmesini sağladı<sup>62</sup>. Kendisinden memnun kalınmayan Gâzi Giray'ın alınıp yeniden hanlığa getirilmesi istenen Selim Giray hakkında Kırım halkın mürácaatlarını Özi muhafizi sifat ile merkeze iletmeyi müteâkib<sup>63</sup> menfâsı Rodos'tan 21 Receb 1095 (4 Temmuz 1684)'de Edirne'ye getirilen ve Süleyman Paşa'nın yanında sefer me'mur edilen Selim Giray<sup>64</sup> Kırım'a giderken İshakçı'da kendisile görüştü<sup>65</sup>. Büyükk bir Leh ordusunun Özi hudûduna geldiğini gören Süleyman Paşa<sup>66</sup>, yolladığı mektupta imdad ve takviye gönderilmesini istiyor-

61 *Silâhdar*, II, 127. krs. *İsdâzâde*, vr. 115<sup>a</sup>; *Zübde-i Vekâyiât*, 97<sup>a</sup>/*Râşid*, I, 441.

62 Demetrius Cantemir, *Histoire de l'Empire Othoman*, III, 296-297, 483. Cantemir, Serban'ın büyük bir para karşılığında, kendisini değiştirmek isteyen Süleyman Paşa'yı yumoþattığını ve onun şüpheli hareketlerine Süleyman Paşa'nın göz yandumunu söylüyor. Süleyman Paşa'nın Bogdan'daki icrâati ile ilgili olarak başka bir eski batılı müellif de sunları yazmaktadır : «Soliman, autre generale Turc, faisoit la guerre en Pologne. Après avoir passé le Danube, au mois d'Avril, voyant que les ennemis ne paroisoient pas encore, il fit entrer ses troupes en Moldavie, résolu de pacifier cette province, dont Démetrius Cantacuzène venoit d'être Vaivode à place de Petreczeicus. Les partisans de ce dernier entretenoient continuellement la division parmi la noblesse. Soliman en fit faire une recherche rigoureuse et punit de mort tous ceux qui tomberent entre ses mains. Démetrius lui paroissant un prince foible et peu capable de gouverner, il lui substitua Constantin Cantemir, prince Tartare, dont le pere, chassé de son pays à cause de son attachement pour les Turcs, étoit venu chercher un asyle à la cour du Grand-Seigneur. Quant à la principauté de Valaque, elle fut laissée à la famille des Cantacuzènes» (De la Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, Paris 1768, II, 546).

63 *Silâhdar*, II, 131. krs. *İsdâzâde*, vr. 115<sup>a</sup>, *Zübde-i Vekâyiât*, 97<sup>b</sup>, *Râşid*, I, 441 vd.

64 *Silâhdar*, II, 132. krs. *İsdâzâde*, vr. 115<sup>a</sup>; *Zübde-i Vekâyiât*, 97<sup>b</sup>-98<sup>b</sup>/*Râşid*, I, 441-442. Selim Giray'ı Rodos'tan Edirne'ye Süleyman Paşa'nın eski sâtr ve kethudâsi mîrahur-ı evvel boşnak Receb Ağa getirir.

65 *Silâhdar*, II, 185. *İsdâzâde*, vr. 115<sup>b</sup> (15 Şâban 1095) krs. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 98<sup>b</sup>/*Râşid*, I, 443-444.

66 Râşid tarihinin yazma nûshaları ile Müteferrika (İstanbul 1153, I, vr. 114<sup>b</sup>) ve Matba-a-i Âmire (I, 447) baskılardındaki «Înhizâm-ı serasker Süleyman Paşa» başlığı ile Avusturya serdârı Mustafa Paşa'nın 13 Şâban 1095 (26 Temmuz 1684)'de Budin yakınılarında Erczi'de uğradığı maþlûbiyeti, o sırada Leh cephesi serdârı bulunan Süleyman Paşa'ya atfeden kaydının tamamen yanlış olduğunu belirtelim. Bu yanlışlık, Râşid'in kaynağı Zübde-i Vekâyiât'ın bir kısım nûshalarında yer verilmemiştir. (Msl. Süleymaniye, Hamidiye Kütüphânesi, nr. 949, vr. 101<sup>b</sup>; Es,ad Efendi, nr. 2382, vr. 87<sup>a</sup>,

du<sup>67</sup>. Bunun üzerine, Çorlu'dan Tuna sınırına kadar Rumeli'de nefîr-i âm askeri toplanmasına karar verildi ve bu iş için haseki sultan kethudâsı Hüseyin Ağa'ya vezirlik verilip Silistre vâliliği ile gönderildi<sup>68</sup>. Tahtı devr almak ve gerekli hazırlıklar için Bahçesaray'a gitmiş olan Selim Giray yüzbin asker toplayarak Hotin'e geldi ve 14 Şevvâl 1095 (24 Eylül 1684)'de Süleyman Paşa, daha önce kararlaştırdıkları vechile Turla kenarında kendisile buluştı<sup>69</sup>. Süleyman Paşa'nın Selim Giray'la müsterek harekâtı, seksen bin kişilik kuvvetle Boğdan'ı ele geçirmek kasdile 1095 Ramazan'ı başında (Ağustos 1684) Kamanice üzerine gelen Leh kralı Sobyeski'yi, büyük zâiyat verdirerek geldiği yere çekilmeğe mecbur etti<sup>70</sup>. Sobyeski'nin uğradığı bozgunla, Kamanice kalesi kırk günü aşan Leh muhasarasından kurtuldu. Kırım hanı yurduna dönerken Süleyman Paşa da Babadağı'nda kışlağa çekildi<sup>71</sup>. Bu seferi etrafiyle anlatıldığı mektubu Edirne'de 27 Zilkade 1095 (5 Kasım 1684)'de arzolunduğunda IV. Mehmed, bu muvaffakiyetinden dolayı takdir ve memnûniyetini bildiren bir hatt-i humâyûn göndererek kendisini ve maiyetini çok kıymetli hediyelerle tâtilf etti<sup>72</sup>.

Ertesi yıl 1096 Şâban'ında (Temmuz 1685) büyük ve karma bir Leh ordusunun Bogdan tarafına geldiği ve zâhire yollarını keserek Kamanice'yi ele geçirmek gayesile menzil menzil ilerlediği haberleri erişince, ordunu harekete geçiren Süleyman Paşa yeniden Selim Giray ile harekât sahasında buluştı (7 Şâban 1096/9 Temmuz 1685). Bu haberler üzerine

krş. aynı nüsha vr. 93<sup>b</sup>). Bu konuda Râşid'e dayanan Hammer'de de yenilen ordunun başı Süleyman Paşa olarak gösterilmiştir (*Geschichte*, III, 763 / *Histoire*, XII, 152-153).

67 *Silâhdar*, II, 135. Süleyman Paşa'nın mektubu 21 Ramazan 1095'de alınmıştır. Ayrıca bk. *İsâzâde*, vr. 115<sup>b</sup>. Krş. *Zübde-i Vekâyiât*, Süleymaniye, Esâd Efendi Kütbâhânesi, nr. 2382, vr. 87<sup>a</sup>/Râşid, I, 445. Hammer, *Geschichte*, III, 758/*Histoire*, XII, 142-143, İ.H. Uzunçarsılı, *Osmanlı Tarihi*, III/1, 484.

68 *Silâhdar*, II, 135; *İsâzâde*, vr. 115<sup>b</sup>; *Zübde-i Vekâyiât*, Süleymaniye-Esâd Efendi Kütüp., nr. 2382, vr. 87<sup>a</sup>/Râşid, I, 445.

69 *Silâhdar*, II, 186.

70 Bu harekât hakkında etraflı bilgi, *Silâhdar*, II, 185-188'dedir. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 105<sup>a-b</sup> ve *Râşid*, I, 459-460'da verilen bilgiler daha ziyâde Kamanice harekâtına inhisar edip, oldukça muhtasardır. Ayrıca bk. *İsâzâde*, vr. 115<sup>b</sup>-117<sup>b</sup>; Demetrius Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, III, 297-298; De la Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, II, 546-548; Hammer, *Geschichte*, III, 765/*Histoire*, XII, 158-159; Jorga *Geschichte des osmanischen Reiches*, IV, 203; İ.H. Uzunçarsılı, *Osmanlı Tarihi*, III/1, 484-486.

71 *Silâhdar*, II, 188.

72 *Silâhdar*, II, 188. Ayrıca bk. *Zübde-i Vekâyiât*, 105<sup>b</sup> / *Râşid*, I, 460, Hammer, *Geschichte*, III, 765-766 / *Histoire*, XII, 159.

Çuçura'dan birlikte hareket edilerek Pornavski boğazına yaklaşıldığında 2 Zilkâde 1096 (30 Eylül 1685)'de ordugâh bu mevkide bırakılıp Süleyman Paşa ve Selim Giray berâberlerine üç günlük erzak aldıkları halde seçme süvâri kuvvetlerile boğazı geçtiler, sarp arazide mevzilenmiş düşmana taarruz ettiler. Çetin çarpışmalar devam ederken ordunun büyük kısmı da muhârebe sâhasına sevkedilerek ağır zâyiata uğratılan düşman, dışardan başka bir kuvvetce içine nüfûz edilemez bir arazi kesimine sıkıştırılıp orada kalmağa mecbur bırakıldı. Neticesi 13 Zilkâde 1096 (11 Ekim 1685)'de kendisini göstermeye başlayan ve garp tarihçilerinin Bojan galibiyeti diye adlandırdıkları bu savasta düşmana karşı, müverrihin bildirdiğine göre onbes gün kadar gece ve gündüz, hattâ attan *inmemecesine* savaşılmıştı<sup>73</sup>. Harekât sonunda İshakçı üzerinden Babadağı'na dönen Süleyman Paşa'nın gönderdiği fetihname 9 Zilhicce 1096 (6 Kasım 1685), arefe günü hükümdara sadrâzam tarafından telhis edildiğinde, IV. Mehmed yine bir hatt-ı humâyunla birlikte Süleyman Paşa ve Selim Giray'a parlak hediyeler yollayıp sevinç ve tebriklerini belirtti<sup>74</sup>. Süleyman Paşa'nın "Lehliler'in taarruzunu muvaffakiyetle tardetmiş", "Lehistan cephesinde hizmeti görülmüş" olduğu mutâleasına karşı<sup>75</sup>, "bu zaferleri çok kötü bir asker olan Sarı Süleyman değil, Selim Giray temin etmiştir" şeklinde bütün muvaffakiyeti Selim Giray'ın yardımına bağlayan bir aksı görüş mevcuddur<sup>76</sup>. Sonraki zamanlarda hakkında söylenenler ne olursa olsun, ardarda kazandığı muvaffakiyetler Süleyman Paşa'ya büyük bir şan temin etmiş, onu imparatorluğun o sıralar en mümtaz bir simâsi durumuna getirmiştir. Halk, onu sadrâzam olarak görmek istiyordu<sup>77</sup>.

73 *Silâhdar*, II, 204-209'da tafsîlî bir şekilde anlatılan bu savaş, başka kaynaklarda çok kısa geçilmistir: krs. *İsâzâde*, vr. 118<sup>a</sup>. *Zübde-i Vekâyiât* miellî Defterdar Mehmed Paşa gibi bu savaşa yer vermeyen Râşîd, sâdece serasker Süleyman Paşa'ya serhad masrafları için ihtiyacı olan paranın gönderildiğinden bahseder (*Târih*, I, 469). Aşağıdaki eserlerde bu savaşa pek kısa sürette temas olunur: Hammer, *Geschichte*, III, 779/*Histoire*, XII, 188; Jorga, *Geschichte des osmanischen Reiches*, IV, 204-205; İ.H. Dânişmend, *İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 460; İ.H. Uzunçarsılı, *Osmanlı Tarihi*, III / 1, 486. Harekâttan önce Lehliler'in, babası Eflâk beyi Constantin Cantemir'e Osmanlı devletine karşı kendilerile işbirliği için yaptıkları teşebbüsleri de belirten (III, 310-313) Demetrius Cantemir'in bu savaş hakkında verdiği bilgi (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 313-317) bunlardan daha geniş ise de Silâhdar'daki kadar tafsîlî değildir. Ayrıca bk. De la Croix, *Abrége chronologique de l'histoire ottomane*, Paris 1768, II, 554-556.

74 *Silâhdar*, II, 208; *İsâzâde*, vr. 118<sup>a</sup>.

75 İ.H. Uzunçarsılı, *Osmanlı Tarihi*, III/2, 425, 424.

76 İ.H. Dânişmend, *İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 460.

77 Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, Paris 1743, III, 321-322.

Cepheye gitmekten kaçındığı için mütemâdiyen hastalık bahânesi ileri süren ve üç aydan beri de divana çıkmayan sadrâzam Kara İbrahim Paşa'ya vekâlet etmek üzere acele gelmesi husûsunda az bir zaman sonra bir hatt-ı humâyun gönderilen Süleyman Paşa'ya, Babadağı'ndan Edirne'ye varışının ertesi günü 29 Zilhicce 1096 (26 Kasım 1685)'de sadâret kaymakamlığı tevcih olundu<sup>78</sup>.

Süleyman Paşa, gelir gelmez bir entrikanın içinde rol alır. Budin'in muhasaradan kurtarılmasında gösterdiği büyük yararlıktan dolayı hükümdârların teveccühiünü kazanan Macaristan serdârı Melek İbrâhim Paşa'nın kendi yerine sadârete namzed gösterilmesinden endişe eden Kara İbrâhim Paşa, onu aradan kaldırmak için Uyvar'ın elden çıkışındaki başarısızlığını, bilhassa kendi başına, pâdişahın haber ve izni olmadan Avusturya makamları ile suluş teşebbüsüne geçmesini vesile ederek katli hûsûsunda girişişi tertiblerin içine Dârusséâde ağası Yusuf Ağa ile Süleyman Paşa'yı da sokar. Hükümdar tarafından kendisine gizlice sadrâzamlık vadedildiğinden, önünde bir rakib teşkil edecek Melek İbrâhim Paşa'nın bertaraf edilmesini kendi menfaatı bakımından da uygun bulan Süleyman Paşa, kaymakamlığa nasbolunmasının ertesi günü yapılan divan toplantılarında (30 Zilhicce 1096/27 Kasım 1685) onun katlini isteyenlerin başında yer aldı<sup>79</sup>.

Kara İbrahim Paşa bunun arkasından, daha önce Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın, şimdi de Melek İbrahim Paşa'nın katline elbirliği ettiği Süleyman Paşa'yı, vezir-i âzam olabileceği düşüncesiyle hükümdârların çevresinden uzaklaştırıp daha öncekiler gibi onun da başını yiyeceğinde şüphesi bulunmadığı Üngürüs serhaddine atmak için bir oyuna girişmişti. İbrahim Paşa hükümdâra, Osek kalesinin düşman eline düşüğünü, kurtarılmasının Özi serdarlığında devlete yararlığını isbat etmiş, umur görmiş Süleyman Paşa'nın hemen Macaristan serdârı kılınip Osek üzerine gönderilmesile mümkün olacağına dair bir telhisde bulunmuşdu<sup>80</sup>. Rikâb-ı humâyuna gelişinin üçüncü haftası bile olmadan Süleyman Paşa'ya alttan alta vaziyet alan sadrâzamın 1097 Muharrem'inin 17'sinde (14 Aralık 1685) arzettiği bu telhisteki haberin asılsızlığının ortaya çıkmasile, zaten kendisine karşı itimadını bir müddetten beri kaybetmiş olan IV. Mehmed, 21 Muharrem 1097 (18 Aralık 1685)'de Kara İbrâhim Paşa'yı azl ve

78 *Silâhdar*, II, 210-211; krş. *İsâzâde*, vr. 118<sup>a</sup>; *Zübde-i Vekâyiât*, 118<sup>b</sup>; *Râşid*, I, 484-485; Hammer, *Geschichte*, III, 781 / *Histoire*, XII, 192.

79 *Silâhdar*, II, 215-216.

80 *Silâhdar*, II, 225-226; krş. Hammer, *Geschichte*, III, 781 / *Histoire*, XII, 192-193.

sadrâzamlığı Süleyman Paşa'ya tevcih etti<sup>81</sup>. Kara İbrâhim Paşa'nın, hastalığını bahâne ederek Babadağı'ndan sadâret kaymakamlığı için Edirne'ye çağırırtırmaktaki asıl niyetinin kendini harcamak gayesile Avusturya cephesine gönderilmesi yolunu hazırlamak olduğu ileri sürülen<sup>82</sup> Süleyman Paşa'nın içinde bulunulan mâlî şartların zorluğuna rağmen askere ulûfe verilmesini temin etmekle gösterdiği muvaffakiyete mükâfat olarak sadârete getirildiği de, onun bu makamı elde edişi ile ilgili görüşlerden biridir<sup>83</sup>. Hammer de, askerin maaşı verilmekle bir fitnenin kopması korkusunun giderilmiş olduğundan bahseder<sup>84</sup>. Ayrıca belirtildiğine göre İbrâhim Paşa'nın Avusturya cephesine göndermek istediği Süleyman Paşa'nın sadrâzamlığı getirilişinde, eski dostu ve Kara Mustafa Paşa'ya karşı birlikte entrikalar çevirdiği kızlar ağası Yusuf Ağa'nın bilhassa rolü ve tesiri olmuştu. Süleyman Paşa, sadrâzamın kendisine oynamak istediği oyunu Yusuf Ağa vasıtasisle tersine döndürür. Yusuf Ağa pâdişahı, ehliyetsizliğini örtmek için mütemâdiyen kendisini hasta gösteren, esâsında ne bir devlet adamı, ne de bir asker olan İbrâhim Paşa'dan onun çok daha mükemmel vezîr-i âzamlık hizmetini yerine getirebileceği husûsunda iknâ etmişti<sup>85</sup>. Süleyman Paşa'ya karşı müsbet duygular beslemeyen Silâhdar Mehmed Ağa da, onun hile ve huda ile sadârete geçtiğini ifâde eder<sup>86</sup>.

81 *Silâhdar*, II, 226; *İsâzâde*, vr. 119b. Krş. *Zübde-i Vekâyiât*, 119a-120a; *Râşid*, I, 484-485.

82 Vanel, *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, IV, 389; Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, III, 321-322; De la Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, II, 560; Hammer, *Geschichte*, III, 781/*Histoire*, XII, 192.

83 Belin, *Essais sur l'histoire économique de la Turquie d'après les écrivains originaux*, *Journal Asiatique*, 6<sup>e</sup> série, IV, Octobre-Novembre 1864, s. 342 = *Türkiye İktisat Tarihi Hakkında Tetkikler* (trc. Ziya [Karamürsel]), İstanbul 1931, s. 163; Ziya Karamürsel, *Osmâni Mali Tarihi Hakkında Tetkikler*, Ankara 1940, s. 42. Süleyman Paşa'nın lezez mevâcibini tevzii ile sadrâzam tayin oluşu aynı gündedir. Defterdar Mehmed Paşa ve Râşid, onun sadâret tarihini Silâhdar'dakinden bir gün farkla 22 Muharrem olarak kaydedeler. Onun sadrâzam nasibi sırasında Edirne'de bulunan ve olup biten hâdiseleri içinden takibeden Fındıklı Mehmed Ağa, Süleyman Paşa'nın ne süretle sadrâzamlık mevkiline geldiği hakkında diğer müverrihlerden çok daha farklı ve tafsîlî bilgiye sahib olmuştur.

84 Hammer, *Geschichte*, III, 782 / *Histoire*, XII, 193. Ayrıca bk. J.M. Jouannin ve Jules van Gaver, *Turquie*, Paris 1840, 294.

85 Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, III, 322-324; Hammer, *Geschichte*, III, 781-782 / *Histoire*, XII, 192-193.

86 *Silâhdar*, II, 294. Kaydedildiğine göre Babadağı'ndan Edirne'ye gelince Sultan kendisine Üngürüs serdarlığını teklif ettiğinde, Süleyman Paşa mânevîyat ve nizâmi bozulmuş askere hâkim olabilmek için bu cephede bizzat hükümdârin, o olmadığı takdirde hiç değilse sadrâzam mevkisiinde bir şâhsiyetin bulunması gerektiğini, bir seraskerin selâhiyeti ötesinde, Sadrâzamlık otoritesine ihtiyac bulunduğu söylenmiş;

Mîrâhur-ı evvellikten vezirliğe geçmesinden sonra iki seneyi bile bulmayan bir zaman içinde vezir-i âzamîğe yükselişi, Süleyman Paşa'ya ikbâlin zirvesi ile birlikte aynı zamanda felâket ve zevâlinin kapısını da açıyordu. Macaristan'da Avusturya karşısındaki askerî durumun çok üstün askerî tecrübe ve dirâyet isteyen, kendi çapını aşan şartları, iki seneye varmadan onun başını yiyecek ve imparatorluğun bu bölgедeki hâkimiyeti bakımından telâfisi imkânsız kayıplara uğramasına da sebeb olacaktı. Bir bir düşen kale ve şehrleri ile Macaristan'ın elden çıkıp, kendisinden sonra da, Belgrad'ın kaybına kadar varan bütün bir çöküş ve felâketler silsilesi, birçoklarca onun sadâret devresinin birer günah ve eseri gibi görülür<sup>87</sup>.

Süleyman Paşa'nın ilk icrâati arasında, Kara İbrâhim Paşa'nın Belgrad'a getirtip İstanbul'da Yedikule'de hapse attıldığı ve idam olunmak tehdidi ile karşı karşıya bulunan Tököli İmre'nin serbest bırakılması<sup>88</sup>, el konulan para ve techizatının kendisine iâde olunması gelir. Yabancı müellifler, o zamana kadar hiçbir mağlûbiyete uğramamış olan Süleyman Paşa'ya devleti içinde bulunduğu buhranlı durumdan kurtarabilecek

düşünmeğe başlayan hükümdâra kızlar ağası Yusuf Ağa da, Süleyman Paşa'nın bu iki vazifeyi de nefsinde cem edebilecek bir kimse olduğunu telkin ile Sadrâzamlığını te'min etmişti (Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, III, 323-324). Çağdaşı Avrupalı tarihçiye göre de, Leh cephesindeki hizmetlerinden dolayı sadâret kaymakamlığı ile merkeze çağrıldığına dair İbrâhim Paşa'nın gönderdiği haber üzerine Edirne'ye geldiğinde kendisinin Üngürüs serdarlığına verildiği beyânilâle karşılaşan Süleyman Paşa, hükümdarla yaptığı konuşmada bu cephede uğranılan muvaffakiyetsizliklerin sebeplerini izah etmiş, insanın kellesine mal olacak bu cephe kumandanlığını, burada yapacağı iş ve harekâta yakından şâhid olabilmesi için bizzat hükümdârin ordunun başında oraya gelmesi şartı kabûl edebileceğini söylemiş, Sultan bu sözlerin te'sirile bir-kaç gün sonra sadâret mührünü Kara İbrâhim Paşa'dan alarak kendisine yollamıştı (Vanel,  *Abrégé nouveau de l'histoire général des Turcs*, Amsterdam 1697, IV, 389-391). Batılı eski müelliflerden bir başkası, İbrâhim Paşa'nın kendisi için en korukulu rákib olarak gördüğü Süleyman Paşa'nın Edirne'ye gelince, hükümdâra Üngürüs cephesinde ordunun vezir-i azamın sevk ve idâresine muhtac bulunduğu belirterek sultanın zihninde İbrâhim Paşa'ya karşı şüphe uyandırdığını, IV. Mehmed'le yaptığı bu konuşmanın kendisine vezir-i âzamîk yolunu açtığını yazar (De la Croix,  *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, Paris 1768, II, 560-562).

87 Osmanzâde Tâib, *Hadîkat'ül-vüzerâ*, 112; Atâ, *Tarih*, II, 143; İ.H. Dânişmend, *İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 461, 516.

88 Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, III, 325, 447, 459 (krş. s. 306). Süleyman Paşa'nın Kara İbrâhim Paşa'yı, Tököli Emre'yi tevkif altına almakla Yukarı-Macaristan'ın Avusturya eline geçmesine sebeb olmaktan dolayı suçladığı kaydolunur (Albert Lefaiivre, *Les Magyars pendant la domination ottomane*, Paris 1902, II, 165).

tek insan nazarile bakıldığını belirtirler<sup>89</sup>. Süleyman Paşa orduyu takviye ve Avusturya'nın artık ardı ardına açacağı yeni seferlere karşı hazırlamağa çalışırken, bir yandan yabancı devlet elçilerile dostâne münâsebetler yürütmeþe ehemmiyet vermektedir, askerin maasının muntazam ödenmesi için tedbirler almaþa çalýmakta, sürüp giden savaşların masraflarını karşılayacak mâli çareler aramakta idi. Yine yabancı müelliflere göre Süleyman Paşa'nın giriþmiş olduğu bu icrâat, onun devlet idâresi ile ordu işlerini birlikte yürütebilecek kabiliyette bir sadrâzam vasif ve meziyetlerini taşıdığını gösteriyordu<sup>90</sup>.

Vaktin kış olmasý dolayısıyle hareketinde bir fayda mülâhaza edilmediði için olacak, aynı zamanda yaklaþan sefer mevsiminin icab ettirdiði hazırlıkların merkezden yürütülmlesi gibi bir maksadla Süleyman Paşa, harekât üssü olan Belgrad'a hemen gitmeyip Avusturya cephesi serdarlığına, hükümdâra tavsiye ettiði Osman Paþazâde Sarhos Ahmed Paşa'ýı muvakkaten nasbettirdi (23 Muhabrem 1097/20 Aralık 1685)<sup>91</sup> Viyana seferinden beri Avusturya karşısında bir türli düzeltilemeyen askeri durumu pâdisahın huzurunda müzâkere eden meşveret meclisinin tensibi ile ilk bahar başında (26 Rebiûlâhir 1097/21 Mart 1686) Üngürüs cephesine serdâr-i ekrem kılındı<sup>92</sup>. Arkasında mevkiiine rakib çıkacak eh-

89 J.M. Jouannin-Jules van Gaver, *Turquie*, s. 294; krs. Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, III, 322-323. Leh cephesindeki muvaffakiyetlerinin yarattığı şöhret dolayısıyle Süleyman Paşa'nın o günlerde devletin direði, dayanaðı gibi görüldüğü söyleyen batılı eski tarîcî ona bağlanan ümitleri söyle dile getiriyor: «Le nouveau Vizir fait des préparatifs extraordinaires pour la guerre de Hongrie; les Turcs, attirés par sa réputation, s'enrollent en foule sous ses drapeaux. Par une générosité, jusqu'alors sans exemple en Turquie, Soliman fait fondre sa vaisselle d'or et d'argent qu'il fait porter à la caisse militaire. Tout retentit de ses louanges; et l'on conçoit, de son expédition; les plus flatteuses espérances» (De la Croix,  *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, II, 562; krs. s. 576).

90 Hammer, *Geschichte*, III, 782-783 / *Histoire*, XII, 194-195.

91 *Silâhdar*, II, 226; *İsâzâde*, vr. 119<sup>b</sup>. Buna mukabil Râþid, Melek İbrahim Paşa'nın katli ile açık kalan Üngürüs serdarlığına Süleyman Paşa'dan evvel kimseñin tayin olunmadığını kaydeder (*Tarih*, I, 487). Defterdar Mehmed Paşa ise bu meselede bir sey söylemez (krs. *Zübde-i Vekâyiât*, 121<sup>a</sup>).

92 *Silâhdar*, II, 236-237. Daha önce Süleyman Paşa için: «Mâh-i mezbûrun yirmiüçüncü pencüsenbe gün vezir-i âzam, Kapudan vezir Serhos Ahmed Paşa'ýı Alay Köskü'nde getürüp pâdisaha bulusturdu. Serhad umûrunda nâmi vardır deyû Haleb eyâletile Üngürüs'e serdar nasb edüp serâserli kürk giydirdi ve mühimmât-ı seferiye hâzîne-i âmireden sekiz yüz kese akçe verip muacelen Belgrad'a gönderdi» diyen Fındıklı Mehmed Aða (II, 226), onun bu meclisde serdarlığa bizzat tâlib olduğunu yazıyor. Mesele etrafında bir başka kalemden su izâhi görürüz: «Yeni serasker Ahmed Paşa muvakkat bir vazife ifâ etmis, asıl serdarlık Süleyman Paşa'ya verilmişdi» (Ahmed Refik, *Felâket Seneleri*, İstanbul 1332, s: 64).

liyette bir kimse bırakmak istemeyen Süleyman Paşa, mîrâhurluğu vakitte sâtrî ve kethudâsı iken, kaymakamlığı devrinde kapıcılar kethudâsı yaptığı (16 Safer 1095), daha sonra da büyük mîrâhur olan (5 Recep 1095) kendi adamı ve hükümdârin da avlardan sempatisini kazanmış bulunan<sup>93</sup> Boşnak sâtrî Recep Ağa'nın hemen üçüncü vezirlikle kubbe altına ve sadâret kaymakamlığına tayinini temin etti<sup>94</sup>. Devletin ve aldığı vazife ile şahsinin durumunu çok nâzik gören Süleyman Paşa'nın, dârusséâde ağası Yusuf Ağa vâsitasıyla doğrudan doğruya hükümdârin elinden çıkışma, kendisine sınırsız bir selâhiyet tanıyan ve her hâl ü kârda hayatı hu-

93 Daha kapucular kethudâlığına tayininde bu husus bir tercih sebebi olarak bahis konusu olur : «Süleyman Paşa'nın mîrâhûrlüğunda sâtrîlik hidmetinde olan Boşnak Recep mukaddemâ sıkkârlarda rikâb-ı humâyûna tekarrüb tahsil edüp hidmeti pessendî-i humâyûn olmaçla kapucular kethudâlığî hidmeti ile şerefyâb olundu» (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 96<sup>b</sup> / *Râşîd*, I, 439). Aynı husus Fîndîklîli Mehmed Ağa'nın kaleminde çok daha iyi ifâdesini buluyor : «Sayd u sıkkâr husûsunda vukûf-ı tammi olmaçın rikâb-ı humâyûna tekarrüb edüp hidmetkâr olunca 'Sâtrî Recep gibi olmak gerektir' dedirtip halk içinde hidmetile şöhret ve şan buldu. Ve bin doksan senesi ibtidâsında efendisi vezâret haslarile rikâb-ı humâyûna kaimmakam olduktâ kethudâsı ve iki aydan sonra Silâhdar Şâhin Paşa yerine büyük mîrâhur oldu ve doksan yedi evâilinde efendisi vezîr-i âzam ve serdâr-i ekrem olup Üngürüs seferine gittikte vezâret haslarile rikâb-ı humâyûna kaimmakam nasb olup Recep Paşa nâmile müşârûn bil-benân oldu. Ve pâdişâh ile İstanbul'a vardıkta Kara Hasan AĞazâde Mustafa Paşa yerine müstakilen kaimmakam olup efendisi amelile gümruk mütekâid fukarâsının birer senelik vezâyiflerin kesüp ve bezâzistanda mahfuz yetim malından ve cevâmilerin nukûd evkafından 'iktizâsi vardır ve yine veririz' deyî cebren ve kahren meblâg-ı kesîre ahz ve 'kocam böyle emretmiş' lâfzile halkın yüreğin yakdı» (*Silâhdar*, II, 398. Müteakib sahifede de Fîndîklîli, Recep Paşa'nın portre ve karekterini canlı bir şekilde göster).

94 *Silâhdar*, II, 237. Silâhdar'ın 26 Rebiüllâhir 1097 olarak gösterdiği bu tayin tarihini *Zübde-i Vekâyiât* (vr. 121<sup>a</sup>) ve onu tekrarlayan Râşîd, Rebiüllâhir gurresi diye kaydediyor (*Tarih*, I, 487). Râşîd, Defterdar Mehmed Paşa ile birlikte, ehliyetsiz bir şahıs olarak kabul ettiği sâtrî Recep Ağa'nın vezirlik ve sadâret kaymakamlığına getirilmesini tenkid eder : «Müsârûnileyh Recep Paşa vâye-i rûşd ü şuârdan mahrûm ve temşîyyet-i umfûr-ı dîvânîyeden iktidârı maâdûm olup kendüye muktezâ-yî hükm-i vezâreti tefhîm ve tarîk-i rû'yet-i mesâlih-i ibâdi tadim için vezîr-i âzam Süleyman Paşa hazretleri kendüsü sarayında mütâd üzre divan ettikçe kaimmakam-ı müşârûnileyh dahi yanında ma'en oturmak üzre izn ü ruhsat ihsan olundu. Emânet, ehline tefvîz ve teslim olunmak mücîb-i nass-ı kerîm olup vezâret gibi rütbe-i âliye vücûd-ı liyakât u istihkaka merhûn iken böyle zemîn ü âsûman bilmez devletliye öyle bir mansib-ı âli verildikten sonra tahsil-i ehliyet eylesün deyî bu gûne tekellüfat irtikâb olunmak bu âne dek vukû bulmayıp bilcümle erbâb-ı divan bu hâlet-i garîbe müsâhedeninden dembeste ve hayran oldular» (Râşîd, *Tarih*, I, 488. krs. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 121<sup>a</sup>). Çok daha sonraları da bu tayindeden : «mîrâhur-ı evvel Recep Ağa nâm bîsuâru rebiüllâhirde vezâretle rikâb kaimmakamı ettiler» diye bahsedildiği görülür (Mehmed Said, *Gülşen-i Maârif*, İstanbul 1252, II, 961).

susunda teminat vadeden bir kâğıd aldığı rivâyet olunur<sup>95</sup>.

Kendisine mûtadın üstünde büyük bir merâsimle İstanbul'da 25 Çumâdelevvel 1097 (19 Nisan 1686)'de sancak-ı şerîf teslim edildikten<sup>96</sup> sonra, Süleyman Paşa Cumâdelâhir başlarında (Nisan/Mayıs) Edirne'den Belgrad'a hareket etti<sup>97</sup>. Askerin düzenlenmesi için bir ay kadar Belgrad'da konaklamayı takiben mevcudu elli bin civarında bir ordu ile Macaristan'a doğru ilerlemeğa başladı. Çeşitli hristiyan ülkeleri askerinin katıldığı haçlı modeli doksan bin kişilik büyük bir Avusturya ordusu<sup>98</sup> bu defa katî surette zaptetmek azmi ile Budin'i Haziran başından beri muhâsara altına almıştı<sup>99</sup>. Aşılmaz sürette kuşatılmış olan Budin kalesindeki mu-

95 Hammer, *Geschichte*, III, 783 / *Histoire*, XII, 196 v.d. Hammer'inki diginda çağına aid bir başka yabancı kaynakta da, Süleyman Paşa'nın Üngürüs serdarlığına hareket ederken, yokluğu sırasında arkasından aleyhine girişilebilecek tertiplere karşı hükümdardan te'minat istediği, biraz daha farklı bir çerçeve içinde ifâde olunur : «Soliman qui remplit après lui ce poste important, découvrit que la mort de Kara-Mustapha avoit été l'ouvrage des intrigues d'Isaac Effendi, et craignant que cet artificieux favori ne se servît des mêmes moyens pour la défense de l'Empire Ottoman; il découvrit ce secret au Grand-Seigneur, et étant sur le point de partir pour aller prendre le commandement de l'armée de Hongrie, il pria sa Hautesse de la garantir des pieges qu'un ennemi si dangereux pourroit lui tendre pendant son absence» (Vanel, *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Nouvelle édition, Amsterdam 1697, IV, 467).

96 *Silâhdar*, II, 238-239. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 121<sup>b</sup> / *Râşid*, I, 488. Hammer, Şeyhülislâmin sancak-ı şerîf'in birlikte götürülmesini istedığını, endişe ve korkuyu artıracığı düşündüresile Süleyman Paşa'nın buna karşı çıktığını kaydeder (*Geschichte*, III, 783 / *Histoire*, XII, 196).

97 *Silâhdar*, II, 249. krş. *İsâzâde*, vr. 119<sup>b</sup>.

98 Bu muhtelif milliyet ve devletten askerin mikdari ve başlarındaki kuman-danlar Hammer'de gösterilmiştir (*Geschichte*, III, 784-785 / *Histoire*, XII, 198-199). Ayrıca bk. Th. Lavallée, *Histoire de l'Empire ottoman*, Paris 1855, s. 345-347 / *Histoire de la Turquie*, Paris 1859, II, 139-140.

99 Graf Marsigli, *L'Etat militaire de l'Empire ottoman. Ses progrès et sa décadence*, La Haye - Amsterdam, 1732 s. 124 = *Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İnhitâti Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti*, (trc. Kaymakam Nazmi), Ankara, Büyük Erkân-ı Harbiye Matbaası, 1934, s. 233. İsâzâde, muhâsaranın 14 Receb'de (6 Haziran 1686) başladığını belirtir. Diğer Osmanlı tarihçileri muhâsaranın başlangıç tarihini 17 Haziran 1686'ya tekabül eden 25 Receb 1097 kabûl ederler (msl. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 122<sup>a</sup>; *Râşid*, I, 490). Hammer'in benimsediği tarih 18 Haziran 1686'dır. (*Geschichte*, III, 784 / *Histoire*, XII, 199). Cantemir, muhâsaranın başlangıç tarihini 26 Receb [1097] ve rûmî 7 Haziran olarak kaydediyor (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 326). Yine garp kaynaklarına dayanılarak muhâsaranın başlangıç için 17/18 Haziran 1686 tarihi de verilir (Jorga, *Geschichte des osmanischen Reiches*, IV, 216). O çağın başka yabancı müellifleri Budin'in 18 Haziran 1686'dan itibâren muhâsara altına girdiğini söylerler (Msl. Vanel, *Abbrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Nouvelle édition, Amsterdam 1697, IV, 399).

hafız kuvvetlerin sayısı ise onaltı bin idi<sup>100</sup>. Hattâ bir rivâyete göre altı bine inmiş bulunuyordu<sup>101</sup>. Ağustos başında Osek köprüsünü geçip Budin istikametine yönelen<sup>102</sup> Süleyman Paşa ordusu, Ağustos'un ikinci haftası içinde Budin'e üç-dört saat mesafedeki<sup>103</sup> Hamza Bey menziline vardı<sup>104</sup>. Bunu 11 Ramazan 1097 (1 Ağustos 1686) olarak gösteren çok değişik bir tarihe göre<sup>105</sup> muhâsaranın başlayışından bir buçuk ay kadar, 2 Şevvâl 1097=22 Ağustos 1686 süreltinde verilen tarihe göre ise ikibucuk ayı aşan bir zaman geçtikten sonra imdâda gelinmiş oluyordu. Yolda iken Budin'in muhâsara edildiği haberini alınca yürüyüşünü suratlendirdiğinden eski kaynaklarca bahsedilen Süleyman Paşa'nın muhâsaraya müdâhalede gecikmiş olması farklı şekillerde anlatılmıştır. Eski kaynaklardan ayrılan bir izaha göre, Budin beylerbeyinin gönderdiği habercilerin imdad isteklerine rağmen, düşmanın Budin'i alabileceğine ihtimal vermediği için Süleyman Paşa hareketinde herhangi bir değişiklik yapmadan ağır ağır ilerleyişine devam etmiştir<sup>106</sup>. Esas kaynağa göre ise, Hamza Bey'e varınca, kadar süratli hareket etmiş olan Süleyman Paşa, buraya geldikten sonra düşmana karşı harekete geçmekte ağır davranışmıştır<sup>107</sup>. Onceleri, Budin'i düşmanın alabileceğini ihtimalden uzak tutar. Ancak kalenin az sayıda askerle müdâfaa olunduğunu anaması üzerine imdâdına koşmağa çalışır<sup>108</sup>. Buna mukabil bir başka nakle göre de Süleyman Paşa, Hamza Bey menziline varıp ordusu konaga geçer geçmez, hemen o gün yanına sivârîden seçme bir kuvvet alarak harekât sahasını keşfe çikmış, akşamda doğru kısa bir öncü muharebesi vermiştir. Süleyman Paşa'nın asıl geciki-

100 Hammer, *Geschichte*, III, 784 / *Histoire*, XII, 199.

101 *Silâhdar*, II, 250.

102 *İsâzâde*, vr. 120<sup>a</sup>.

103 Türklerde, iki nokta arasındaki uzaklı¤ı tayin için saatî esas alan ölçü sisteme göre bu, ilgar yürüyüşü ile bir atın bir saat içinde aldığı mesafeyi ifâde etmektedir. Bir saatlik mesâfenin 3 İtalyan miline müsâvi olduğu belirtilmiştir.

104 Silâhdar'ın zamanını kaydetmemesine mukabil, *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 122<sup>b</sup> ve *Râşîd*, I, 490'da buna 2 Şevvâl 1097 (= 22 Ağustos 1686) diye bir tarih gösterilir. Süleyman Paşa ordusunun Hamza Bey'e varışı için, Hammer'in (*Geschichte*, III, 786 / *Histoire*, XII, 203) Süleyman Paşa'nın 1 Ağustos 1686'da Budin'e 4 mil ve Hamza Bey'e ise bir saat mesâfede olan Erzi (Ercsi)'de bulunduğu kaydından hareket edilerek, 11 Ramazan 1097 (1 Ağustos 1686) tarihi de verilmiştir (*İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 461). Hammer, Defterdar Mehmed Paşa ve Râşîd'in Süleyman Paşa'nın Hamza Bey'e varışı hakkında verdikleri 2 Şevvâl (22 Ağustos) tarihinde yanıldıklarını söyler (*Aynı yer*).

105 *İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 461. Hammer bunu sâdece milâdi tarihi ile kaydediyor.

106 *İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 461. Hammer bunu sâdece milâdi tarihi ile kaydediyor.

107-8 *Silâhdar*, II, 249.

şı bunu takib eden safhadadır. Ertesi sabah harekâta devam etmek üzere çekildiği Lokum Tepe'de kumandanlarla yaptığı durum muhâkemesinde, savas sâhasına hâkim bir nokta olması bakımından, kendisine maiyetindeki ümerâca düşmandan evvel hemen ele geçirilmesi gerektiği belirtilen Karga Bayırı'nın zaptı işini ertesi güne bırakması neticesi bu çok mühim mevki düşmana kaptırılmıştır. Ertesi günü ise muhasara kuvvetlerinin metrislerine karşı girdiği hücumlar kırılmış, düşman önünde tutunulamayıp Lokum Tepe'ye ricat edilmiştir<sup>109</sup>. Ancak düşmanın buraya uzanan taarruzu durdurulabilinir. Daha ertesi günü cereyan eden durum müzâkeresinde, muhâsaranın bertaraf edilmesi ihtimâlinin görülmeyışı karşısında, Budin kalesine imdadçı asker sokmak için yapılmasına karar verilen taarruz ve yarma hareketleri<sup>110</sup> de istenebilecek neticeye ulaşamamıştır.<sup>111</sup>

Budin'e gidişte 14 Ramazan'da (4 Ağustos 1686)'da Osek köprüsünün geçildiğini haber veren bir müverrihe göre ise Süleyman Paşa ordusu Hamza Bey menziline geldiğinde, ilk gün karşılaşılan düşman saldırısını takiben 18 Ramazan (8 Ağustos) ve 30 Ramazan (20 Ağustos)'da düşmanla çarpışmalar cereyan etmiş, yine 30 Ramazan'da Siyâvuş Paşa serdengeçtilerle bir girme hareketi yapmıştır<sup>112</sup>.

Hammer'in anlatışı da söyledir.: Erzi (Eresi)'den Hamza Bey'e geldikten sonra 14 Ağustos'da<sup>113</sup> Lokum Tepesi (Promontorium) ile Bia köyü arasında mevzi alan Süleyman Paşa ordusu, Avusturya kuvvetlerini yandan vurmak üzere hücumla geçmiş, vukûbulan şiddetli çarpışmalar esnâsında ilkin Avusturya'lilar, daha sonra ise Türkler -muharebe meydanında seçme üç bin askeri ölü bırakarak- geri püskürtülmüşlerdi. Bu yenilgiden sonra Süleyman Paşa Budin'e asker sokmak için biri aynı gün, diğerleri ayrı tarihlerde üç hücumda bulunmuş, ikincisinde [= 20 Ağustos] kaleye birkaç yüz askerin girebilmesi dışında bir muvaffakiyet elde edememiştir<sup>114</sup>.

109 Zübde-i Vekâyiât, vr. 122b-123a / Râşîd, I, 490-492.

110 Zübde-i Vekâyiât, vr. 123b / Râşîd, I, 492-493; krs. Sîlâhdar, II, 249-250.

111 İşdeâde, vr. 120a.

112 Eserinin ilk baskısı (*Geschichte des osmanischen Reiches*, Pest 1830, VI, 473) ile fransızca tercümesinde (1838, XII, 203) 1 Ağustos 1686 olarak gösterilen bu tarihi Hammer, ikinci baskısında 14 Ağustos 1686 şeklinde düzeltir (*Geschichte*, 1835, III, 786).

113 Hammer, *Geschichte*, III, 786-787 / *Histoire*, XII, 203-204. İ.H. Dânişmend, kısmen Hammer'in verdiği tarihlere uyarak, yerlerine hicrîlerini İlâve etmek suretiyle, Hamza Bey plankasına varış tarihini 1 Ağustos 1686 (11 Ramazan) kabul ettiği Süleyman Paşa ordusunun düşmanla muharebeye tutuşmasını 14 Ağustos (24 Ramazan), kaleye asker sokmak için yaptığı iki hücumdan ilkini 20 Ağustos (30 Ramazan) ta-

Süleyman Paşa'nın Budin için yaptıklarını, bu harekâti çok yakından bilen o devrin bir batılı müellifi şöyle belirtir : «Biraz zaman sonra vezir-i âzam Süleyman Paşa gayet kuvvetli bir ordu ile çika geldi. Garnizona imdat göndermek için çâre ve vesâit aramış ve bu uğurda hiçbir şey esirgememiştir. Yalnız bir defa olmak üzere birkaç yüz Tatar'ı sokabilimişti, maahaza muhâsirlar ile harbe girmeği hiç arzu etmemiştir. Çünkü muhâsirlar rodutlu hat istihkâmları ile kapalı bulunuyorlardı. Vezir bunlara müşkilât çıkarmağa ve erzak ve nakliyat hatlarını kesmeye ugраşmış ise de muvaffak olamamıştı. En nihayet çasarlar bir umumî hucum icrâ ederek kaleyi zaptetmişlerdir»<sup>114</sup>.

rîhinde gösterir (*Izahî Osmanî Tarihi Kronolojisi*, III, 461). Cantemir, Süleyman Paşa'nın Budin kalesine asker sokmak için yaptığı üç hareketten ilkini 22 Ramazan -rûmî 3 Ağustos, ikincisini 30 Ramazan- rûmî 9 Ağustos, üçüncüsünü rûmî 13 Ağustos tarihî ile kaydeden (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 327-330). Yine garp kaynaklarına dayanılarak, 15 Temmuz'da Sava'yı geçmekte berâber, Abdi Paşa'nın israrla imdad istemesine rağmen, Kırım hanıca gönderilecek kuvvetleri beklediği, nihâyet 2 Ağustos'da Han'ın oğlu kumandasındaki süvarilerin gelmesile bunları hemen Budin'e yolladığı belirtilen Süleyman Paşa'nın muhâsara kuvvetleri ile ilk karşılaşması 14 Ağustos, Siyâvûs Paşa'nın girme hareketi de 29 Ağustos olarak gösterilir (Jorga, *Geschichte des osmanischen Reiches*, IV, 216-217). Başka bir yabancılardan, Süleyman Paşa'nın Budin'e imdad için 3 Ağustos'da büyük bir süvari kuvvetini yola çıkarlığını, 9 ve 18 Ağustos'da girme hareketinde bulunduğu yazar (De la Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, II, 564-566). Süleyman Paşa'nın Budin'e varışı muhâsara kuvvetleri ile gatışmaları ve kaleye asker sokma teşebbüsleri, ve bunların tarihleri için ayrıca bk. Vanel, *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Amsterdam 1697, IV, 412-421; *Der neu-eröffneten Ottomanischen Pforten. Fortsetzung oder continuirter historischer Bericht betreffend der türkischen Monarchie Staats = Maximen, Macht, Reichtum, Kriege ..... von Anno 1664 bis zu Ende dieses 1700 Jahrs ..... Beydes aus dess Herrn Ricaut, Donado, Foscarini, Berengano und dann andern glaubwürdigen Schriften und Uhrkunden, aus den Französischen, Italienischen und Hollandischen in das Hoch - Teutsche übersetzt und zusammengetragen*, Augspurg 1700, s. 348-351; Zinckisen, *Geschichte des osmanischen Reiches in Europa*, Gotha 1857, V, 122-124. [Burada sadece Süleyman Paşa'nın hayatının kronolojik merhaleleri ile münâsebeti bakımından temas ettiğimiz bu tarih farklarının münâkasası, gerçek tarihlerin tesbit ve te'sisi yazımızın gayesi dışında bir meseledir. 1686 Budin muhâsası ve savagları hakkında Hammer (*Geschichte*, ilk baskı, Pest 1830, VI, 736-738 / *Histoire*, XII, 511-514)'de uzun bir liste hâlinde isimleri verilmiş, yâhud bunlar arasında zikredilmemiş bütün eski kaynaklarla, günümüze kadar yapılmış nesriyat ve Macar tarihine âid eserlerde mevcud bilginin gözden geçirilmesi başlı başına hususi bir tedkkîk konusudur].

<sup>114</sup> «Le grand Vizir Soliman-Passa parut quelque tems après avec une puissante armée et d'élite; il cherchoit le moyen de rafraîchir la garnison, et n'epargna pour cela, ni soins ni dépense. Il réussit une seule fois à y jettter quelques centains de Tartares; mais il ne put jamais en venir à une bataille avec les assiégeans, bien couverts par leurs lignes de circonvallation. Il est vrai qu'il fit ce qu'il put pour les fatiguer et

Budin yetmiş sekiz gün süren ve imdâda geç yetisen Süleyman Paşa ordusunun kaleye yeterli takviye kuvvetleri sokamadığı bir muhâsara sonda, bir daha geri gelmemek üzere düşman eline düşmüştü<sup>115</sup> (13 Şevvâl 1097/2 Eylül 1686)<sup>116</sup>.

Budin'in düşman eline geçmesinin ertesi günü Süleyman Paşa Osek'e ricat etti<sup>117</sup>. Budin'in zaptı ile serbest kalan ve Macaristan içine yürümeye başlayan düşman kuvvetleri karşısında Şimotorna, Şiklos, Peçuy, Segedin, Kapuşvar gibi kaleler bir buçuk ay içinde bir bir kaybedilmişti.

leur couper le fourrage; cependant il fut enfin témoin de la perte de la place, que les Impériaux emportèrent par un assaut général, qui fut donné de cette matière». Marsigli, *L'Etat militaire de l'Empire ottoman. Ses progrès et sa décadence*, La Haye 1732 s. 124 = *Osmancı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkipinden İnhitabi Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti*, Ankara 1934, s. 233.

115 Leh cephesinde üst üste kaydettiği galibiyetlerin yarattığı yenilmez serdar söhreti dolayısıyla Ungurtis cephesindeki durumu kurtarabilecek tek insan, imparatorluğun son ümidi olarak görülen Süleyman Paşa Budin'in kaybı üzerine, Macaristan'ın elden çıkışmasına sebeb olmak gibi bir hükmün bütün ağırlığını birden yüklenir. Beceriksizlik ve kararsızlığının Budin'in kaderini tayin ettiğinden bahsedilen (Zinkeisen, *Geschichte des osmanischen Reiches in Europa*, Gotha 1857, V, 124) Paşa, sehre giren muhâsara kuvvetlerinin elinde Budin'in İslâm halkı kurulrukten olup bitenlere seyirci kalmaktan başka bir şey yapamamıştı. Devrinin tarihçisi onun için: «... Budun kalası bu hal ile düşman eline girip ümmet-i Muhammed'e böyle hakaret oldu ve serdâr-ı âzam dahi bihad asker ile binefsihi imdadlarına erişmek, üzerine farz-ı ayn iken müsâmahasından nâşı bu ahvâl zuhûr edüp yüzü karasile ol mahaden kalkup Osek'e doğru ricat eyledi» diyor (*Silâhdar*, II, 250-251). Süleyman Paşa'nın Budin ve oradaki Türklerin âkıbeti karşısındaki açıçılığı yabancılara tarihçiler tarafından da ifâde olunur: «Après la prise de Bude, le Vizir, qui durant l'assaut déplorait, les larmes aux yeux, son malheur et celui de l'Empire, s'enfuit plutôt qu'il ne se retire» (Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, Paris 1743, III, 331). Çağdaşı Maurokor-datos'un söyleşikleri de yeni devrin tarihçisinin kalemile söyledir: «Unter den Augen des ohnmächtigen Wesirs ging Ofen in Flammen auf, und der feige Ainedschi-Soliman, diese letzte Hoffnung des Reiches, konnte von seinen Lager aus das Todesgeschrei der ohne Erbarmen hingeschlachteten Frauen und Kinder hören» (Jorga, *Geschichte des osmanischen Reiches*, Gotha 1911, IV, 217).

116 Bu tarih Sillâhdar'da 11 Şevvâl 1097 = 31 Ağustos 1686 (II, 250), *Zübde-i Vekâyiât*, (vr. 124a) ve *Râşid*'de 13 Şevvâl 1097 = 2 Eylül 1686 (I, 493), İsâzâde'de de 15 Şevvâl 1097 = 4 Eylül (vr. 120a)'dır. Cantemir, bu tarihi 13 Şevvâl - rûmî 22 Ağustos olarak kaydediyor (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 330). Silâhdar ve bu müellifler, başlayıp ve sona eriş için farklı tarihler gösternelerine rağmen, muhâsaranın 78 gün sürdüğünde birlesirler. Başlangıç ve sona erişini 18 Haziran - 2 Eylül 1686 (25 Receb - 13 Şevvâl 1097) alanlar muhâsara süresini 76 gün olarak kaydedeler (msl. İ.H. Dânişmend, *İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 462).

117 *Silâhdar*, II, 251-253; krs. *İsâzâde*, vr. 120a; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 124a-b; *Râşid*, I, 493.

Osek'te iken, muhâsara altına girip imdad isteyen Segedin'i kurtarmak için otuzbin kişilik bir ordu ile hareket eden Süleyman Paşa'nın askeri, önceden gönderilen birliklerin düşmanla daha ilk temasta kendilerini firara kaptırmasının yarattığı panik yüzünden bütün gayretlere rağmen, sayıca çok az olan düşmanın önünde muhârebe sâhasını terkederek Varradin'e doğru kaçtı. Kaçan ordunun savaş yerinde bırakıldığı sancak, top ve mühimmat düşman tarafından Segedin müdâfilerine teshir olunup kale vire ile teslim alındı<sup>118</sup> (24 Zilka-de 1097/12 Ekim 1686)<sup>119</sup>.

Avusturyalılar kış geçtikten sonra Macaristan'ın diğer kısımlarını da almak üzere başlatabacakları seferin hazırlıklarını yaparken, Süleyman Paşa da çekildiği Belgrad kışlağında, kışın gittikleri yerden dönen kuvvetlerine yeni yılın sefer mevsimi için çeki-düzen vermeğe çalışmaktadır. Son yılların üç ayı cephede sürüp gitmekte olan seferlerinin yüklediği masrafları karşılamaktan artık açız düşen, ilkbaharda yeniden uyanacak seferlere yetiştiromeğe külliyyetli paraya ihtiyacı bulunan hazineye gelir temini gayesile pâyitahtta «imdâd-i seferîye» adı altında bütün imparatorluğa şâmil istikraz tedbirleri alınırken<sup>120</sup>, Süleyman Paşa, orduda sefere iştirak etmediği halde ulûfe alanları tasfiye etmek, ulûfe defterindeki mahlülleri ortaya çıkarmak maksadı ile askerin «ibtidâ»ları (= ulûfe tezkiresi) üzerinde eşkâllerinin de künyelerine işlenmesi gibi ocaklı arasında geniş bir hosnudsuzlukla karşılaşan yeni ve sıkı bir ulûfe yoklaması ihdas etmiş, asker ocağı ile ilgisi olmayan çapulcuların ordudan temizlenmesine, suistimal yollarının önlenmesine gayret göstermiştir. Bundan başka, her birinin başına birer ser-bölük ta'yin ettiği ikiyüz bölüm üzerine taksim ederek sipah ve silâhdar ocağına yeni bir nizam koymağá teşeb-

118 *Silâhdar*, II, 251-253; krş. *İsâzâde*, vr. 120<sup>a</sup>; *Zübde-i Vekâyîât*, vr. 124<sup>a-b</sup>, *Râşid*, I, 495, Marsigli, *L'Etat militaire de l'Empire ottoman*, s. 125 = *Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İnhitâti Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti*, s. 234. Hammer'de bu savasa verilen yer bir satıldan ibârettir (*Geschichte*, III, 788 / *Histoire*, XII, 207). İ.H. Uzuncâşılı'nın eserinde de üç satırı geçmez (*Osmanlı Tarihi*, 1951, III, 1, 482). Buna mukabil, Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, III, 335-336'da biraz daha mufassal ve değişik bilgi yer alır. Ayrıca bk.: *Der neu - eröffneten Ottomani-schen Pforten*, Augspurg 1700, s. 363.

119 *İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 462. Bu tarih, Cantemir (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 336)'da 5. Zilhicce [1097] - rûmî 12 Ekim [1686] süretteinde, Jorga'da (*Geschichte des osmanischen Reiches*, IV, 218)'de ise Ekim sonu olarak gösterilir. Başka bir batılı eski müellif de Segedin'in düşman eline düşüşü tarihini 12 Ekim olarak kaydeden (*De la Croix, Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, II, 568).

120 *Zübde-i Vekâyîât*, vr. 125<sup>a</sup>; *Râşid*, I, 496; *Silâhdar*, II, 262; Hammer, *Geschichte*, III, 788 / *Histoire*, XII, 208; Ahmed Refik, *Felâket Seneleri*, İstanbul 1332, s. 70.

büs etmişti<sup>121</sup>. Hareket noktasını islâhat fikrinden alan «Kitâb-ı Müstetâb», «Koçî Bey Risâlesi» gibi XVII. asırın ilk yarısında ortaya konulmuş siyasetnâmelerde varlıkları birer sikâyet meyzûu teskil etmekte olan ve islâhat bekleyen hususlar olarak üzerlerinde durulan bu meselelerdeki icrâati, Süleyman Paşa'ya islâhat fikri güden bir devlet adamı hüviyetini kazandırır<sup>122</sup>. Bu arada sulh için temas yolları arayan Süleyman Paşa, Baden markgrafı Ludwig'e bir mektup göndermişti. Belirtildiğine göre bu mektupta Sultan'ın aradaki münâsebetlerin sulhe bağlanması rızâsi olduğu, iki tarafca bunun esaslarını tesbit etmek üzere karşılıklı temsilciler yollanabileceği, Viyana konseyi sulh akdi hususunda söz verdiği takdirde Tököli İmre'nin Avusturya'ya iâde olunacağı söylemektedir<sup>123</sup>.

121 Zübde-i Vekâyiât, vr. 125<sup>b</sup>-126<sup>a</sup>; Râşîd, I, 497-498; Hammer, *Geschichte*, III, 788-789 / *Histoire*, XII, 208. (Hammer, bölüm teşkili meselesine temas etmemiştir), Ahmed Refîk, *Felâket Seneleri*, s. 70-71. Süleyman Paşa'nın Belgrad'da ordusunu kuvvetlendirmek için yaptığı hazırlıklar hakkında etrafî bilgi için bk.: *Der neu = eröffneten Ottomaniischen Pforten*, Augspurg 1700, s. 385-390.

122 Ocağa getirmek istediği nizam, Türkiye'de islâhat hareketleri tarihinde kendisinden bahsolenmayı lüzumlu kılan Süleyman Paşa'nın bu yönü ele alınmış değildir. Bunlar hakkında XVIII. asır başlarında, yâni aradan bir onaltı-onyedi sene geçtiği sırada kanaatini ifâde eden Defterdar Mehmed Paşa, Süleyman Paşa'nın hüsn-i tedbir diye düşündüğü seyin su-i tedbir neticesini verdiği söyler, yaptığı icrâatin asker içinde memnûniyetsizlik doğurarak menfi neticelere yol açtığından bahseder (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 125<sup>b</sup>-126<sup>a</sup>). Onun ulûfe yoklamalarında tathik mevkiiine koyduğu künye tesbiti işine bir-iki satırla temas eden Ahmed Refîk bunu, çapulcu güruhundan askeri rahatsız etmiş makûl bir hareket olarak vasisflandırır (*Felâket Seneleri*, İstanbul 1332, s. 70-71). Hüviyet kontrolü için sipah ve silâhdar ocağı askerinin ulûfe tezkirelerinde (asıl tabirle : ibtidâ beratlarında) eşkâl kaydı sûretile ihdâsa çalıştığı usûl hakkında söylenenler : «Süleyman Paşa bunların hüviyetlerini de kaydetmek istediyse de muvaffak olamamıştır», «Kapukulu süvarilerinin en son isyan vaziyeti 1099 H. 1687 M. senesinde Avusturya muhârebesi sırasında olmuştur. Buna da zâhirî sebeb Vezîr-i âzam Süleyman Paşa'nın kendilerini tensik etmek istemesi olup, sohradan büyüyen bu isyan yenerilerin de iltihâkiyle Avcı Mehmed'in hal'iyle neticelenmiştir» şeklinde (İ.H. Uzunçarsılı, *Osmâni Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları*, Ankara 1944, II, 193, not 3 ve 209) zikirlerden öteye geçmemektedir. Süleyman Paşa'nın giriştigi düzenlemelerin kapukulu ocağında uyandırıldığı tepki, ocağın İstanbul'a gönderdiği muhtıra/mahzarda ifâdesini çok iyi bulur. Bunun metni için bk. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 134<sup>b</sup>-136<sup>b</sup>. Râşîd'deki metin (I, 514-516), bunun biraz kısaltılmış ve üzerinde ifâdece bazı değişiklikler yapılmış bir şeklidir.

123 [Jean Le Clerc veya Gilloux], *Histoire d'Emeric Comte de Tekeli, ou Mémoires pour servir à sa vie*, Cologne 1694, Seconde édition revue et augmentée, s. 209, krs. Hammer, *Geschichte*, III, 788, / *Histoire*, XII, 207-208. İ.H. Uzunçarsılı, *Osmâni Tarihi*, III/1, 525. [Anonim bir eser olan *Histoire d'Emeric Comte de Tekeli*'nin müellifi olarak Gilloux'un gösterilmesine (J.M. Querard, *Les supercheries littéraires dévoilées*, Paris, III, 1025 f) mukabil, bazilarınca da Jean le Clerc asıl müellif kabul

Anadolu ve İstanbul'dan sevkedilen askerler peşpeşine gelirken Süleyman Paşa ordusu Nisanda (1098 = 1687) Belgrad kırlığında çadırı ordugâha çıkmış, 8 Receb'de (20 Mayıs)'de Osek istikametinde yürüyüşe geçmişti<sup>124</sup>. Ordu mevcudu ellibini bulmuştı. Haziran başlarında Duc de Lorraine (Herzog von Lothringen) kumandasında ellibin kişilik bir Avusturya ordusu Osek'i muhâsara etmek gayesiyle Drava'yı geçerek buradan dört saat mesâfedeki Volpo kalesi etrafını çevremeğe başlamış, Drava'nın bu yakasına asker ve mühimmat geçirmek için Volpo'nun iki saat yukarısında köprü inşâsına koyulmuştu. 10 Ramazan 1098 (20 Temmuz 1687)'de bu ormanlık geçit mintâkasında düşmanla muharebeye tutuşularak, üç gün araliksiz bir çarışma sonunda Avusturyalılar mağlub ve Drava'nın karşı yakasına ricâate mecbur edildiler<sup>125</sup>. Bundan sonraki hareket tarzını görüşmek için otağında yapılan toplantıda düşmanı takibde tehlike gören tecrübeli erkânın, çekilen düşmanın ardından bir mikdar süvari çıkarılması, ordunun ise esas kısmını Osek'te kalması ve buranın tahkimine çalışması yolundaki tavsiyesini başlangıçta kabullenmiş iken Süleyman Paşa, bu mutâlea ve tavsiyelerde bulunulmasını kendisinin büyük bir galebe elde etmesini istemeyenlerin kıskançlığını hamleden adamlarının sözlerine uyarak Drava'nın öbür yakasına geçip Mohaç istikametinde düşmanı takib etmeği tercih etti. Ordu büyük kısmını ile Drava'

olunur. (A.A. Barbier, *Dictionnaire des ouvrages anonymes*, 3<sup>e</sup> édition revuee et augmentée, par O. Barbier, R. et P. Billard, Paris, II, 656 f]).

Süleyman Paşa'ya atfen böyle bir mektubun daha devrinde İngilizce olarak batıda o çağlarda yaygın tarza uygun şekilde yapılmış gazete ilâvemsi tek yapraklı bir negri vardır : «A letter sent by the Grand Visier to the Duke of Lorrain in his camp at Zaluock, on the eigteenth of September, 1687, in which he earnestly entreats for peace, London 1687». Süleyman Paşa'nın bu devrede Baden Markgrafi Ludwig ile Herzog von Lothringen'e yolladığı birer mektubun almancası ile bunların cevapları için bk. : *Der neu - eröffneten Ottomanischen Pforten*, Augspurg 1700, s. 421-423.

124 *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 127 b. Silâhdar, Süleyman Paşa'nın Anadolu ve İstanbul'dan gelecek askeri beklemekte iken Osek'in düşman tarafından muhasarasına başlandığı haberinin alınması üzerine hemen Belgrad'dan kalkıp Sava üzerinden 13'üncü günde Osek'e vardığını yazar (II, 274). Çağdaş bir yabancıl müellif, Süleyman Paşa'nın Nisan sonunda Salankamen civarında 50 bin kişi civârında bulunan ordusunu teftiş ettiğini, Haziran başında Duc de Lorrain'in mevcûdu elli binden fazla bir ordu ile harekete hazırlandığını, Osek köprüsüne gelirken 26 Haziran'da Türkler'in hücumu ile karşılaştığını kaydeder (*Histoire d'Eméric Comte de Tékelé*, Cologne 1694, s. 210).

125 *Silâhdar*, II, 274-275; *İsâzâde*, vr. 121<sup>b</sup>; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 127<sup>b</sup>-128<sup>a</sup> / *Râsid*, I, 503. Ayrıca bk. Hammer, *Geschichte*, III, 790 / *Histoire*, XII, 211-212. Bu harekâta, İ.H. Dânişmend, *İzâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 462-463; İ.H. Uzunçarsili, *Osmanlı Tarihi*, III/1, 482'de sâdece dokunmakla kalmadığından verilen bilgi pek kifâyetsızdır.

da yerlesirken çıkardığı öncü kuvvetler Şikloş önlerinde Çatalköprü civarında düşmanla çatışmaya girmiştir (2 Şevvâl 1098/11 Ağustos 1687)<sup>126</sup>. Başlangıçta çok başarılı giden savaş, düşmanın Mohaq ovası ağzında yığınak yapmış esas kuvvetleri karşısında Süleyman Paşa'nın ordunu muhârebe sâhasına yakın bir bölgeye almak için, komandanların asker arasında telâşa sebeb olacağı ikâzina rağmen çadır söktürerek mevzi değiştirmek ve kuvvetlerin büyük kısmını elverisslör ormanlık bir araziye yerlestirmek gibi hatâlı ve tedbirsiz hareketi yüzünden birdenbire bozguna döndü. Yeni mevzilere yerleşme sırasında meydana gelen boşluk ve zafî fırsat bilen düşmanın 3 Şevvâl 1098 (12 Ağustos 1687)'de ansızın bastırılan hûcumu karşısında başlayan gözülme süratle sirâyet bularak, asker, bütün cephâne, ordu hazinesini ve defterhâneyi olduğu gibi düşmana bırakacak bir perişanlıkla Osek'e doğru firar etti<sup>127</sup>. Bu bozgun Macaristan topraklarında yeniden birçok kalenin daha elden çıkışından başka Tran-

126 Defterdar Mehmed Paşa, 10 Ramazan'da başlayıp üç gün sürdükten dördüncü günü düşmanın çekildiğini söylediğin bu savaş takib eden günlerde Süleyman Paşa'nın ordusu ile Osek köprüsünden öbür yakaya geçerek bir kaç günde Şikloş kalesi yakınında Çatalköprü'ye vardığını ve buraya konakladığını kaydeder (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 129<sup>a</sup>). *Râşid de Stileyman Paşa*'nın karargâhını Çatalköprü'de kurduğunu belirtiyor. (*Tarih*, I, 507). İsâzâde, Stileyman Paşa'nın Osek köprüsünden karşı yakaya geçişini 27 Ramazan 1098 olarak gösterir. *Zübde-i Vekâyiât*'ta, Süleyman Paşa kuyvetlerinin Şikloş önünde düşmanla muhârebeye tutuşma tarihi 2 Şevvâl'dir. Öte yan dan Fındıklı Mehmed Ağa, doğrudan doğruya bu muharebeye aid bahis içinde olmaksızın ayrı bir yerde, Süleyman Paşa'nın Çatalköprü'de düşmana karşı kazanılmış galebeyi bildiren müjde telhisinin 19 Ramazan'da İstanbul'a geldiğinden ve bunun büyük bir sevinç yarattığından bahseder (*Silâhdar*, II, 271).

127 Bu muhârebe, kronolojisi, cereyan şekli ve geçtiği coğrafî mevki bakımından kaynaklarda birbirinden çok farklı bir şekilde anlatılmıştır. Krs. *Silâhdar*, II, 274-276; *İsâzâde*, vr. 121<sup>b</sup>; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 130<sup>a</sup>-130<sup>b</sup> / *Râşid*, I, 504-505, 506-508. *Mür'itevârih*, Bâyezid Devlet Kütiphânesi, nr. 5144, vr. 280<sup>b</sup>; Mehmed Said, *Gülşen-i Maârif*, II, 963. Massigli, *L'Etat militaire de l'Empire ottoman*, s. 89-90, 125-126 - türkçe trc., s. 204-205; 234-235; *Histoire d'Emeric Comte de Tekeli*, s. 211-213. Bu kaynakların son ikisinde muhârebe bir yabancı gözü ile görülp değerlendirilmiştir. Hammer'in verdiği bilgiler de (*Geschichte*, III, 790-791 / *Histoire*, XII, 211-213) tatmin edici değildir. Albert Lefavre'in *Les Magyars pendant la domination ottomane en Hongrie (1526-1722)*, Paris 1902, II, 174 gibi eserlerde muhârebe hakkında verilen bilgiler basit ve kısıdadır. Son devrin yerli müelliflerince kaleme alınan tarihlerde de bu muhârebe pek muhtasar geçilmiş, oldukça müphem kalmıştır. (İ.H. Dânişmend, *Izâhlî Osmanî Tarihi Kronolojisi*, 1961, 2. baskı, III, 462-463; İ.H. Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi*, 1951, III/1, 482). Bütün bu harekât yine farklı bir kronoloji ile, ve farklı bir şekilde, fakat diğer kaynaklardan çok daha vâzih bir sûrette : Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, III, 356-359'da anlatılmıştır. Ayrıca bk. Vanel, *Abrégué nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Nouvelle édition, Amsterdam 1697, IV, 454-458, 462-463; Der neu-

silvanya'da Osmanlı hâkimiyetinin sona ermesine de başlangıç teşkil etti. Osek'te askerini toplayabilen Süleyman Paşa, 9 veya 15 gün kadar kaldıktan sonra<sup>128</sup> burada bir miktar kuvvet bırakıp Varadin'e doğru hareket ile, oraya iki mil mesâfede bulunan Volvokar'a 15 Şevvâl (24 Ağustos)'de<sup>129</sup> varışını ve bu mevkie de kuvvetlerinden bir kısmını bırakmasını takiben Varadin önüne geldi<sup>130</sup>. Mohaç'tan Tuna'nın doğusuna geçen Avusturya ordusu da karşı yakada Zambor ile Bács arasında, Varadin'den on fersah uzaklıkta<sup>131</sup> Pašaovası'nda bulunmaktaydı. Kuvvetlerini bu sâha-ya kaydırışı, düşmanın Varadin üzerine taarruz ihtimalini gösteriyordu. Süleyman Paşa ordusunun Varadin önüne varışının beşinci gününde (25 Şevvâl/3. Eylül), zahire sıkıntısına düştüğü haberi gelen Eğri'ye imdad için Tuna'nın öbür yakasına seçme bir atlı kuvvet sevki müzâkere olunduktan sonra, onbeş saatlik bir mesâfeye yaklaşmış düşmanı karşılaşmak için gönderildikleri kendilerine söylenerek önce yanlarına iki günlük zahire verilen bu birlikler, Diyaribekir vâlisi Câfer Paşa kumandası altında Varadin köprüsünden karşıya geçirildi. Ertesi günü zahire yükleri daha arttırıldığından onbes saatlik yere sekiz günlük zahire verilmesinden şüphelenen asker, gerçekte Eğri kalesine takviye kuvveti olarak gönderildiklerini anlamış, katedecekleri yolun düşman tarafından bağlanmış olduğunu ileri sürerek gitmekten ve atlarına zahire koymaktan yüzcevirmişti. Öte yakada kalmış olan sadrâzam sancak-ı şerîfi alıp kendilerile birlikte gelmedikçe bir yere gitmeyeceklerini bildiren, ayrıca iki gün iki gece araliksız yağan şiddetli yağmur altında, yanlarına çadır verilmemiş oluşu yüzünden düstükleri perişan halden büyük bir hiddete kapılan asker, geri gelmelerini önlemek için Süleyman Paşa'nın kapattırdığı köprüdeki bütün engelleri yıkıp ordugâha döndü. Bâzı elebaşlarının tertib ve tesvikî ile, Süleyman Paşa'nın tatbik mevkiine koyduğu birtakım islâhat ve yeni düzenlemelerden, bir yılı aşın zamandır ulûfe alamamış olmaktadır<sup>132</sup>,

eröffneten Ottomanischen Pforten, Augspurg 1700, s. 390-396; De la Croix,  *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, Paris 1768, II, 574-576; Zinkeisen, *Geschichte des osmanischen Reiches in Europa*, Gotha 1857, V, 126-127; Jorga, *Geschichte des osmanischen Reiches*, Gotha 1911, IV, 218-219.

128. Osek'de kalis müddetini, *Zübde-i Vekâyiât* (vr. 130<sup>b</sup>) dokuz, *Silâhdar* (II, 276) onbeş gün gösterir.

129. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 131<sup>a</sup>.

130. Buraya varış, Defterdar Mehmed Paşa 18 Şevvâl (*Zübde-i Vekâyiât*, 131<sup>b</sup>) *Silâhdar* (II, 276) 20 Şevvâl 1098, *Râşid* (I, 510) 23 Şevvâl olarak kaydeder.

131. Hammer, *Geschichte*, III, 798 / *Histoire*, XII, 229. Bu mesâfeyi Silâhdar (II, 277) 15 saat, *Zübde-i Vekâyiât* (132<sup>a</sup>) ve *Râşid* (I, 510) 8 saat gösterir.

132. Müverrihin, ayaklanan askerin, isteklerine uyularak Süleyman Paşa'nın yine getirilen yeni sadrâzam Siyâvûs Paşa'nın çadırının etrafını sarıp icabını görmek

kendilerine vadettiði terakkilerin hiç birini vermemesinden uzun zaman- dan beri hoþnudsuzluk hüküüm süren orduda, ilkin sipah ve silâhdar züm- resi ile Serçeþme Yegen Osman Paşa kumandasındaki yeni katılma levend grupu arasında patlak veren ayaklanma süratle diğer askere de yayıldı. Üst üste uğranılan maþlûbiyetlerle itibarını kaybetmiş bulunan serdâr-i ekremden sadâret mührünü ve sancak-ı serîfi kendilerine teslim etmesi dâvâsına kıyam ettiler. Süleyman Paşa, başlangıçta istemiþ oldukları üze- re Eğri'ye gitmek için kendisinin de sancak-ı serîfle öbür yakaya geþe- ðini ve ulûfelerini vereceðini söyledi ise de hiç bir teklifi kabûle yanaþ- mayan âsilerin şiddetlerini artttırmaları karşısında işin vehâmetini göre- rek câreyi sancak-ı serîfi de berâberine alıp, yanında yeniçeri ağası Bah- ri Mustafa Paşa ve defterdar Seyyid Mustafa Paşa, vezir Câfer Paşa ve diğer bâzı ileri gelen şahsiyetler olduğu halde<sup>133</sup> Tuna'dan bir donanma

üzere defterdar Seyyid Mustafa Paşa'nın kendilerine teslim edilmesini istemeleri ile ilgili kaydında bu nokta çok açık belirtimiþtir: «Birbüyük yıldır ulûfe yüzü görme- dið. Hâlimize merhamet etmediler, bes kist ulûfemiz geçti. Mîrî mal izâet eden def- terdârı isteriz», deyü çağrıstılar» (*Silâhdar*, II, 281). Ayrıca aynı husus tekrar ve tam istilâhi ile işaret olunur: «Askerin bes kist mevâcibleri verilmemiðinden vezir-i âzama münkesir'ül-hâbir olup, ref. ü izâlesine fırsat-cûy idiler» (*Silâhdar*, II, 277). Bundan başka müverrihce, «ehl-i seferin bes kist ulûfeleri askerin İstanbul'a gelmelerine avk u te'hir olundu» dendigi gibi, Süleyman Paşa'nın kesik başı ile birlikte âsi askerin or- dugâhına gönderdiği hatt-ı humâyunda hükümdârin: «matlûbunuz üzre bes kist ulû- fe [...] gönderilür» ifâdesi de yer almaktadır (*Silâhdar*, II, 284). Âsilerin İstanbul'a gönderdikleri mahzarda bu ifâde katiliði olmamakla beraber, geç de olsa bâzı bö- lükler mevâcib verilmesine mukabil, geri kalan kısmının ise bundan mahrûm kaldığı ifâde olunur (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 135a-135b). Mahzar'ın Râsîd'de biraz kisaltılan ve ifâdesi değişiklik gösteren metninin bu hususla ilgili muhteviyatı kaybolmuştur. Krs. I, 514).

12 Rebiûlâhir 1097 (7 Mart 1686) verilen masar ulûfesinden (II, 232) sonra, me- vâcib tevzi edildigine Silâhdar'da bir kayd geçmediğini de ayrıca işaret edelim. Can- temir'de, askerin iki kist mevâcibini almamış olduğu yazılıdır (*Histoire de l'Empire ot- homan*, III, 371).

133. Süleyman Paşa'nın yanında bulundukları için onunla birlikte harekete mecbur kalan yeniçeri ağası Mustafa Paşa, Diyâribekir vâlisi Cafer Paşa ve ordu kethü- dâsı Seyyid Abdullah Efendi, kendilerinin İstanbul'a gitmelerinin uygun olmayacağıni söyleyerek Belgrad'da ondan ayrılp ordugâha dönmüþlerdi (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 137a- 137b). Defterdar Seyyid Mustafa Paşa ile reisülküttâb Mehmed Bey ise, o' sirada Belgrad'da bulunan Edirne bostancıbası Hüseyin Paşa da berâberlerinde olduğu hal- de, Süleyman Paşa ile birlikte İstanbul'a doğru yollarına devam ettiler (*Silâhdar*, II, 279; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 137b). İstanbul'a varışlarında geldikleri yere dönmeleri istendiðinden Defterdâr ve Reisülküttâb, o esnada Niş'e varmış olan orduya dönmüþler, dönüşü müteakip Defterdar Seyyid Mustafa Paşa asker tarafından katledilmiş, Reisülküttâb Mehmed Bey ise kaçmıştır (*Silâhdar*, II, 280-281; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 141a).

gemisi ile Belgrad'a kaçmakta buldu (27 Şevvâl 1098/5 Eylül 1687)<sup>134</sup>.

Otağını talan eden ayaklanmış asker, Siyâvûş Paşa'yı cebren serdar ve sadrâzama kaymakam ilân ederken, Süleyman Paşa Belgrad'da kalma-yarak oradan da firar edip İstanbul'a geldi (8 Zilkâde 1098/15 Eylül 1687)<sup>135</sup>. Önceleri Davud Paşa'daki çiftliğinde gizlendi. Burada iken teb-dil-i kıyafet edip sadâret kaymakamı Receb Paşa ile buluştı, sancak-ı se-rîf ve sadâret mührünü ona teslim etti<sup>136</sup>. Başka bir nakle göre de, san-

134 Bütün bu vukuat için bk.: *Silâhdar*, II, 277-278; *Zübde-i Vekâyîât*, vr. 141<sup>b</sup>, 142<sup>a</sup> - 143<sup>b</sup>; *Râşîd*, I, 510-512, Krs. *İsâzâde*, vr. 121<sup>b</sup>-122<sup>a</sup>. Ayrıca : Vanel, *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, IV, 468-471 v.d.; *Der neu-eröffneten Ottomanischen Pforten*, s. 428-430; De la Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, II, 582-584; Hammer, *Geschichte*, III, 798 / *Histoire*, XII, 228-230; Zinkeisen, *Geschichte des osmanischen Reiches*, V, 143-144; Jorga, *Geschichte des osmanischen Reiches*, IV, 221, 223; İ.H. Uzungâşlı, *Osmanlı Tarihi*, III/1, 482-483. Süleyman Paşa'nın Varadin'den kaçış tarihi Râşîd'de, Şevvâl'in 27'si, Zübde-i Vekâyîât'da Şevvâl'in 28'i olarak kaydedilir.

Cantemir'de (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 370-372), patlak veren hâdiseler farklı bir sebebe izah edilmiştir. Cantemir'e göre, orduda aleyhine bir hareketin başlamasına, Süleyman Paşa'nın hükümdâra gönderdiği telhisde son muharebede uğranılan mağlûbiyetin kabahatini, kumandasındaki paşaların ihmâline yüklemesi ve bunların idâmini istemesi sebeb olmuştur. Merkezdeki dostları väsitasile bu telhisden haberdâr olan paşalar, başlarındaki tehlikeyi savmak için askeri isyâna tesvik etmişlerdir. Siyâvûş Paşa bunların başında geliyormuş, alacaklı oldukları mevâcibi vezir-i âzamdan istemeleri için askeri kıskırtan o imiş. Ayrıca bk.: *Der neu-eröffneten Ottomanischen Pforten*, s. 429-430 : «Woher Hass des Siaus Bassa gegen dem Grossvezier»; krs. De La Croix, *Abrégé*, II, 582.

135 *Silâhdar*, II, 279, krs. *Zübde-i Vekâyîât*, vr. 137<sup>b</sup> / *Râşîd*, I, 518-519. Cantemir de, serdâr-ı ekrem ve vezir-i âzam Süleymân Paşa'nın kaçması ile varlıklarını düşman önüne terkedilmiş gibi hissedilen askerin kendilerini idâre edecek bir başa ihtiyac duyarak Siyâvûş Paşa'ya sadâret teklif ettilerini ve onun buna ne yolda cevap vermiş olduğunu hikâye eder (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 373-374). krs. De La Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, II, 584.

Süleyman Paşa'nın ordugâhi bırakıp İstanbul'a kaçması ile ilgili tenkid günü-müzde de su ifâdesini bulur : «Sadrâzam ve Serdarı Ekrem filhakika fena yapmıştır. Vazifesi orada kalmak, sıkâyetleri dinlemek, iglerinde muhîk olanları tervîç eylemek ve nihayet keyfiyeti merkeze bildirmek, netice ne olursa olsun düşman karşısından yüzgeri eylememekti. Rüesanın Süleyman Paşa'nın avdet reyne ittiba etmeyerek orada kalmaları ve orduyu yerinde tutmaları yine bir seydi. Fakat bu defaki hareketle-riyle düşünmüyordular ki, orduyu dağıtip gelmek, memlekete düşmanın girmesini ko-laylaştırmaktı. Düşmanlar ileri harekette hiç bir müşkilâta uğramayacaklar, kollarını sallıyarak vakityle bir çok kan ve can bahasına elde edilen memleketleri tüfenk pat-latmaksızın alacaklardı» (M. Zeki Pakalın, *Maliye Teşkilâtı Tarihi*, Ankara 1978, II, 9).

136 *Silâhdar*, II, 279.

cak-ı serif ve mührü Varadin'den kendisile birlikte İstanbul'a gelen Defterdar Mustafa Paşa eli ile hükümdara gönderdi<sup>137</sup>. Daha sonra Kuruçeşme'deki yalısına geçip<sup>138</sup> ahhabı yahudi Salomon'un oraya yakın evinde gizlenmeye başladı<sup>139</sup>. Çok değişik bir nakle göre ise, Süleyman Paşa İstanbul'a varışında hükümdarla doğrudan doğruya görüşmüştür, bütün fitnenin Siyâvus Paşa'dan geldiğini anlatmış, kendisini korumak isteyen Sultan ona gizlenmesini tavsiye etmiştir. Hükümdardan gördüğü himâyeye ile Süleyman Paşa, Kuruçeşme'deki yalısı civârında bulunan Manolaki adında zengin bir Rum'un evinde 27 gün süre ile gizlenir<sup>140</sup>.

137 *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 139<sup>a</sup> / *Râşid*, I, 518-519; *Mür'it-tevârih*, vr. 280<sup>b</sup>. Hammer, *Geschichte*, III, 800 / *Histoire*, XII, 233.

138 *Silâhdar*, II, 279, 283.

139 *Hadîkat'ül-vîzérâ*, 112.

140 «Le Vizir qui craignoit pour sa vie, s'évade la nuit, et s'enfuit vers le Sultan à Constantinople, lui apportant le premier cette désagréable nouvelle. Il charge Siavus comme l'auteur de tout le désordre; c'est lui qui empoisonne le camp, dit-il, il a trahi les intérêts de l'Empire de concert avec les autres Bachas, et lui a arraché la victoire sur les Allemands qu'il tenoit entre ses mains.

Mahomet reçoit son Vizir les larmes aux yeux, tant il étoit prévenu en sa faveur; à cause des preuves qu'il avoit données par le passé de sa rare prudence et de son courage, il le plaint dans son malheur, il lamente son propre sort dans celui de son Ministre; et ajoutant foi sans hésiter à tout ce qu'il représente; il lui ordonne de se tenir caché, jusqu'à ce qu'on voye plus clair dans les desseins des rebelles. Ainsi Soliman Pacha assuré de la bienveillance de Sultan se retire secrètement chez un certain Grec nommé Manolaki qui demeuroit assez près du serrail, dans la rue Curitcheschme et demeure caché pendant vingt-sept jours, inconnu à tout autre qu'au Sultan même, et à son fidèle ami le Kislar aga» (*Cantemir, Histoire de l'Empire ottoman*, III, 372-373).

Cantemir'den önce, çağdaşı bir yabancı tarih müellifi de, Varadin'den kaçan vezir-i âzamın sultanla görüşüp hareketini mazur göstermeğe muvaffak olarak hükümdardan İstanbul'da kalabilme müsâedesini elde ettiğini yazar. Vak'ayı öteki tarihçilerden değişik bir şekilde anlatan bu müellife göre, Varadin'den Belgrad'a vardığında beraberinde gelmiş olan paşaları orduyu yatırtmak düşüncesile geri gönderen Süleyman Paşa, oradan İstanbul'a doğru hareketine devam ederken gelişini bildirmek üzere sadâret kaymakamına bir haberci çıkarır. Onunla gelen haberin öğrenen sultan, Süleyman Paşa'ya bulunduğu yerden öteye geçmemesi tenbihini gönderirse de, bunu getiren haberci yolda iken bir hayli mesafe kat eden vezir-i âzam, habercinin kendisine ulaştığı yerde kalarak, sadâret mührünü hükümdâra verilmek üzere Defterdar'a yollar. (Adı, eserde «Scutari» diye geçen bu yer İskodra veya İstanbul Üsküdar'ı olmayıp, Edirne'deki Üsküdar nâhiyesidir). İstanbul'a gönderdikleri temsilcileri vâsitasile kendisine tebliğ olunan isteklerine rağmen, Süleyman Paşa'yı himâyeye etmeye devam eden hükümdar, ona karşı gösterdiği müsâmahanın âsilerin pâyiatahttaki tarafdarları arasında doğurduğu büyük hosnudsuzluk ve bunların yükselen sıkayıetleri karşısında sadâret mührünü ve sancak-ı serifi Siyâvus Paşa'ya göndermeğe mecbur kahr. Süleyman Paşa'nın telkini ile de Köprülüzâde Fâzıl Mus-

11/12 Zilkâde 1098-18/19 Eylül 1687'de hükümdar, başkaldıran askeri yatıştırmak için kendisini sadâretten azletmişti. Serhaddi terk ile 5 Zilkâde'de (12 Eylül) Belgrad'a varmış olan ordunun sadârete getirilmesini hükümdardan istediği Siyâvuş Paşa, kendilerine Belgrad'dan ileriye varmamaları ve kişi orada geçirmeleri tenbihi ile, Süleyman Paşa yerine sadrâzam yapıldı<sup>141</sup> (16 Zilkâde 1097/23 Eylül 1687).

İstanbul'a gelisinden bu yana üç hafta kadar izini belli etmemeye muvaffak olan Süleyman Paşa, hükümdarca kendisinin biran evvel ele geçirilmesi istenmesine rağmen işi oyalayan, bu hususta aciz beyan<sup>142</sup> eden Receb Paşa'nın ancak firârından (30 Zilkâde 1098/7 Ekim 1687) sonra tutulabildi<sup>143</sup>. Sâbik ve firârî sadrâzam 1 Zilhicce 1098 (8 Ekim 1687) günü Kuruçeşme'de gizlendiği evde bir Rum kadını ile muhabbet ederken

tâfa Paşa'yı sadâret kaymakamlığına nasbeder. IV. Mehmed, sadâret mührünü ve sancak-ı serifi ordugâha götüren Silâhdar Ağa [= Morali Hasan Ağa]'nın işin vehâmetine dair dönüste getirdiği haberleri öğrenince, himâyeye çalıştığı Süleyman Paşa ile âsilerin ondan başka başını istedikleri diğer şahısların fedâ olunmasına rızâdan başka çare göremez (Vanel, *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Amsterdam 1697, IV, 470-477). Başka bir yabancı eski kaynakta da Süleyman Paşa'nın İstanbul'a dönüşte Sultan ile doğrudan doğruya görüştüğünden ve Sultan'ın kendisine bir yerde gizlenmesini tenbih ettiğinden bahsedilir: *Der neu-eröffneten Ottomanischen Pforten*, Augspurg 1700, s. 430-432.

141. *Silâhdar*, II, 280; *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 138b / *Râsid*, I, 517-518, 521.

142. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 144a. *Râsid*, I, 525.

143. Cahtemir'e göre hükümdar, Süleyman Paşa'yı âsilerce kendisine yollanan mahzara rağmen uzun süre fedâ etmek istememiş, Siyâvuş Paşa'ya sancak-ı şerif ile birlikte sadâret mührünü gönderdiği Silâhdar Ağa'nın pâyitahta dönüsünde getirdiği haberler karşısında katline rıza göstermiştir (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 375-378). Buna yakın bir bilgi, başka bir batılı müellifde de yer almaktadır: «En conséquence, il [Siyavuş Paşa] fait dresser une requête, que les Turcs nomment arz mazhar, et l'envoie porter au Sultan au nom de toute l'armée. .... Mahomet voulant sauver la vie au grand Vizir, ne répondit point à la partie de la requête qui regardoit ce ministre, et fit partir sur le champ de quoi payer les troupes, dans l'espérance qu'elles s'appoisoient facilement. Il se trompoit. Lorsqu'une armée entière a pu rompre une fois les liens sacrés de l'obéissance, elle est capable de tous les excès. Les rebelles firent une crime au Sultan de la protection qu'il accordoit à son Vizir, et se mirent en marche pour aller le déposer. Comme ils s'avancoient vers la capitale, Mahomet, qui crut qu'en gagnant le chef, il dissiperoit peut-être les membres, envoya présenter à Siavus Bacha les sceaux de l'empire avec l'étendard du prophète. Siavus reçut, avec de grandes démonstrations de respect, les marques du pouvoir suprême; mais il écrivit en même tems au Grand-Seigneur, qu'il n'étoit pas maître de faire changer les dispositions des troupes, et que le seul moyen de les satisfaire, étoit de leur sacrifier le grand Vizir, le Defterdar et le Giunrutchi ou recever des domaines, à la negligence desquels on imputoit toutes les calamités présentes. Il fallut céder aux circonstances.

yakalandı<sup>144</sup>. Kapiarası'nda bir hafta hapsedildikten sonra 7 Zilhicce 1098 (14 Ekim 1687)'de boğdurulup<sup>145</sup> başı<sup>146</sup> hassa hasekisi Mûsâ Ağa ile yola çıkarılarak 12 Zilhicce'de, yâni Kurban bayramının üçüncü günü Filibe'ye eriştirildi<sup>147</sup>. İstanbul üzerine yürüyen ve kendisinin katlini istemekte olan askere orada teslim ve teşhir edildi. Ancak âsiler, gönül etkileri gibi işkence yaparak işini bitiremedikleri ve kendilerine servetini yağmala maşa fırsat kalmadığı için, Sarı Süleyman'ın doğrudan doğruya ellerine verilmek yerine daha önce öldürülmiş olmasından dolayı ayrıca gazaplandılar. Paşa'nın kesik başı ile birlikte kendilerine bir hatt-i humâyun yollayan hükümdar hakkında : «“ana Süleyman Paşa'yı kim öldürsün dedi ve bu zâlim kethudâhlığı ve mîrâhurluğu ve vezâreti hâlinden beru cem ettiği malî teftîş ve tahsilden sonra eşedd-i ukûbet ile katli murâdımız idi”

Mahomet fit couper la tête à son cher Soliman, et l'envoya, par un Chiaoux, à l'armée» (De La Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, Paris 1768, II, 584-586).

Çağdaşı garpli tarih müellifinin rivâyetine göre Süleyman Paşa, bâdireyi atlatabilmek için, bu hengâmede bütün iktidarı elinde tutan Siyâvus Paşa'nın yanında kendisini koruyabilecek nufuzlu bir dost ve hâmînin bulunması fikri ile pâdişahı; Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa'yı sadâret kaymakamlığına çağrırmaya iknâ etmişti (Vanel, *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Amsterdam 1697, IV, 475-476). Fâzıl Mustafa Paşa'nın rikâb-ı humâyun kaymakamlığına nasibi 30 Zilkade 1098 = 7 Ekim 1687, İstanbul'a gelişî de 6 Zilhicce 1098 = 13 Ekim 1687'dedir (Silâhdar, II, 283-284). Buna mukabil Süleyman Paşa'nın ise, Fâzıl Mustafa Paşa'nın rikâb-ı humâyun kaymakamlığına nasbolunu İstanbul'a gelmesi için haberci çıkarılmasının ertesi günü, yâni 1 Zilhicce 1098'de tutulduğunu ve Paşa'nın İstanbul'a varışı ertesinde de 7 Zilhicce 1098'de katledildiğini biliyoruz.

144 Silâhdar, II, 283. krş. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 145a.

145 Silâhdar, II, 284; Ayvansaraylı Hüseyin, *Vefeyât-i Selâtin ve Meşâhir-i Rîcâl* (nşr. Fahri Ç. Derin), İstanbul 1978, s. 42. Ayrıca bk. *İsâzâde*, 125b. Bu tarihe mukabil, Süleyman Paşa'nın kendi yaptırdığı câmideki mezarının duvar kitâbesinde, sehpiden ölümü kurban bayramında vukûbulmuş gösterilir. Silâhdar ve Ayvansaraylı Hüseyin'in kaydı ile bu tarih arasında, bayramın ilk günü hesab edildiğinde en aşağı dört günlük bir fark vardır. Daha sonra taşı yazılırken, muhtemelen, aradaki zaman mesafesinin yakın olmasından dolayı, biraz da müessirlik temin etmek gayesile öldürülüğü tarih kurban bayramına mâl edilmek istenmiş olacaktır. Bâzlarında kurban bayramının ilk gününde idâm edilmiş zannedilmesinin (msl. İ.H. Konyali, *Üsküdar Tarihi*, İstanbul 1976, I, 279) kaynağı bu kitabı olsa gerektir. Adı geçen eserde, ölümünün milâdi tarihinin, 1686 kaydedilmesi yanlıştır.

146 Süleyman Paşa'nın kesik başının IV. Mehmed'e gösterilisini tasvir eden temsili bir resim için bk.: *Der neu-eröffneten Ottomanischen Pforten*, 1700, s. 432.

147 Silâhdar, II, 284-285. krş. *Zübde-i Vekâyiât*, vr. 145a; Râşid, I, 527, Hammer, *Geschichte*, III, 802 / *Histoire*, XII, 237'de bunun için 8 Ekim 1687 tarihinin verilmesi yanlıştır. Bu tarih, ancak Zilhicce'nin ilk gününün milâdi karşılığını ifâde eder. Zâten Hammer, hicri tarihi günü ile tesbit edememiş, sâdece milâdinin mukabilinde «Zilhicce 1098» diye kaydetmiştir.

deyü yer yer çağrıstılar»<sup>148</sup>.

Sadâretin Siyâvûş Paşa'ya verilmesi ve Süleyman Paşa'nın katli ile tatmin ve teskin olmayan, IV. Mehmed'i de tahtından indirmeye azmetmiş bulunan âsiler, İstanbul üzerine yürüyüşlerine devam ettiler.

Ay peşinde koşan IV. Mehmed'in devlet işlerini yüzüştü ve Köprülüler'den sonra ehliyetsiz ellere bırakmış idâresine karşı birikmiş memnûniyetsizliklerin, ardígelmez başarısız seferlerden duyulan yorgunluk ve bezginliklerin hazırladığı müsâid zemin içinde, bir zamandan beri gittikçe bozulan bir müessese hâlini almış olan kapıkulu ocağında askere bes kist mevâcîb verememiş olmak gibi kuvvetli bir âmlinin de tesirile Süleyman Paşa'nın son hareketinin Varadin'de çıkışmasına vesile olduğu isyan kendi başını yedikten başka, IV. Mehmed'in de hükümdarlığını kaybetmesele neticelenmisti. Başlangıçta, âsilerin sâdece Süleyman Paşa'nın sahâsını ve tertib ettikleri listede isimleri belirtilen bazı kimseleri hedef almış gösterdikleri hareket<sup>149</sup>, neticelerile o noktada kalmamış, IV. Mehmed'i tahtından ederken (2 Muharrem 1099/8 Kasım 1687), serhaddin başbos bırakılması yüzünden Osek, Varadin, Sighetvar ve Östoni-Belgrad gibi mühim mevkilerin kolayca elden çıkışmasına ve düşmanın Belgrad yakınlarına kadar sokulmasına da sebeb olmuştu.

Devlet idâresinin çok muktedir sahiyetlere muhtac olduğu gâileli bir çağda Süleyman Paşa'nın mîrâhurluktan vezirliğe atlamasının ardından iki yıl gibi bir zaman içinde sadâret makâmını elde edişi, Macaristan'da birbüyük asırdan beri süren Türk hâkimiyetinin sona ermesi gibi -şartları kendinden daha önce hazırlanmış- bir neticeyle birlikte tecelli eden kâyibler ve felâketler silsilesinde adının en başta yer almasını mukadder kılmıştı. Yeniçi ocağı bozulurken, Avrupa topraklarında Türk hâkimiyetine karşı hristiyan dünyâsının kuvvetli ve hazırlıklı hareket ve müdâhalelerinin tarih sahnesine girdiği bir devrede, liyâkatının üstünde elde ettiği mevki ve selâhiyet, önceki hizmet devresi muvaffak sayılan Süleyman Paşa'nın felâketine sebeb olmuş, Budin'in ebediyen elden gidip bü-

148. *Silâhdar*, II, 285.

149. Hâdisenin cereyânını Silâhdar'dan daha farklı bilgilerle anlatan Defterdar Mehmed Paşa (ve onun nâkili Râşîd), âsilerin İstanbul'a temsilci olarak gönderdikleri kimselerin bu niyeti gizleyerek dâvâlarının sâdece Süleyman Paşa olduğuna dair sözlerle etrafi nasıl buna inandırdıklarını kayd eder. (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 140<sup>a-b</sup>; *Râşîd*, I, 519-520). Ayrıca bk. *Mür'it-tevârih*, vr. 281<sup>a</sup>.

Âsilerin mahzara isimlerini yazdıkları, sayısı 70'i bulan bu şahislardan başlıcaları (*Silâhdar*, II, 278)'da gösterilmiştir. Çantemir, Siyâvûş Paşa'nın, âsî askerin çektiği silâhi ancak, bağımlı istediği bu şahislardan idâmi ile indireceğini ileri sürerek bunların idâmi üzerinde israr ettiğini söyler (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 378-379).

tün Macaristan'ın kaybedilmesinden mes'ül tutulmak gibi bugüne kadar üzerinden kalkmayan bir tenkid ve töhmetin<sup>150</sup> hedef ve merkezi hâline gelmesine yol açmıştır<sup>151</sup>.

Süleyman Paşa'nın portresi, kendisini yükselp parlamasile ortadan siliniş bir olmuş bir sîmâ gibi gören çağdaşı Silâhdar Mehmed Ağa'dan başlayarak, müverrih Defterdar Mehmed Paşa ile Râşid ve Hadîkat'ül-vüzerâ sâhibine, onlardan da bu yana bir çok müelliflerce hile ve dolap çevirmekte çok mâhir, yaman bir entrikacı, dervîşâne görünüş altında tilki davranışlı, tamâkâr, yalancı, câhil bir kimse süretinde çizilmüştür. Devrinin yabancı müşâhidleri de onun politika döndürüp düzen kurmaktaki hünerine işaret ederler<sup>152</sup>. «Sarı», «Boşnak» gibi lâkâbları yanında, bu yönü dolayisile kendisine «Aynacı» nâmi<sup>153</sup> da verilmiştir. Buna mukabil çağdaşı yabancı şahsiyetler ve sonraki devirlerin batılı müellifleri onun müsbet taraflarını ve meziyetlerini belirtmeği de ihmâl etmemişlerdir.

150 İdâresizliği ve bunun sebebiyet verdiği hâdiseler bakımından bu tenkid, kendisinin çağdaşı yabancı kaynaklarda da akış bulmuştur. Tököli İmre'nin, ordusunun içinde vazife almış olması ve Şikloş-Mohaç savaşında birlikte bulunması dolayisile Süleyman Paşa'nın Peter Varadin vakasından bahseden o devrin bir yabancı müellifi su hükmü verir :

«La mauvaise conduite du Grand Vizir, suivie des mauvais succès de cette Campagne, excita de grands murmures dans l'armée, à qui il devoit d'ailleurs la paie de plusieurs mois. Le tumulte alla si loin, que l'armée refusant de lui obeir prit le chemin de Constantinople, où elle alla demander sa tête, et celles des principaux Officcers du Grand Seigneur. Le Vizir se démit volontairement de sa charge, qui fut donnée à Siaous, selon les souhaits d'une partie de l'armée : mais cette démission ne pût pas lui sauver la vie : Le Caimacan, et quelques autres furent de même égorgéz. Il sembloit que l'armée devoit être contente de ce sacrifice; mais les dépenses excessives de Mahomet IV. et sa vie lâche et efféminé le perdirent lui même» (*Histoire d'Emeric Comte de Tekeli*, Cologne 1694, 214).

151 «.... Sarı Süleyman Paşa Macaristan'ın elden gitmesine sebeb olduğu için Osmanlı tarihinde kapkara bir hâtıra bırakın bedbaht bir Bognaktır», «.... tayin edilmiş Serdâr-ı Ekremlikte Macaristan'ı düşmana kaptırmaktan başka bir sey yapamayan bu korkak ve ahlâksız Bognak» gibi ifâdeeler bu ithamin yeni ve daha da şiddetlenmiş örneklerini verir (İ.H. Dânişmend, *İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 461, 516; ayrıca s. 462, 463).

152 Hammer, *Histoire*, XII, 159, 192 not 2 / *Geschichte*, III, 765, 781 not 6'da gösterilen kaynaklar.

153 Bu husûsu Cantemir söyle belirtir : «On lui donna le surnom de *Aineji*, qui veut dire rusé et trompeur, à cause de son adresse à tromper par mille artifices tant ses amis que ses ennemis : Semblable à Ulisse qu'Homere nous représente sous ce point de vûe» (*Histoire de l'Empire ottoman*, III, 478). Ayrıca : Hammer, *Histoire*, XII, 159, 188 / *Geschichte*, III, 765.

Yabancı müelliflerin, başka cephelerdeki kumandanların uğradıkları devamlı mağlûbiyetlere mukabil, Leh cephesi savaşlarında hiç yenilgi almayışı dolayısıle yenilmez bir serdar olarak tanınan Süleyman Paşa'ya bir ara, imparatorluğu içinde bulunduğu dehşetli buhrandan kurtarabilecek tek insan, devletin direği ve son ümidi, askerin sevgilisi nazarile baktığı yolundaki ifâdeleri<sup>154</sup> yerli kalemlerde herhangi bir akış ve iltifat bulmamıştır.

Hakkındaki menfi zikirlere yer vermeyen «Hadîka» müellifi Ayvansaraylı Hüseyin, buna mukabil, onun Eğri'deki müslümanların imdadına koşmak isterken bu vazifeden kaçmak isteyen yeniçerilerin elinde bu uğurda şehid ve kurban' gittiğini ifâde eden, câmi haziresindeki, kitâbeyi eserine olduğu gibi koyar<sup>155</sup>. Ona dâir menfi tavsifleri nakletmekle berâber benimsemeyen Enderûn Tarihi sahibi Atâ Bey, «Hadîka»nın bu yönüne dikkatle : «Hadîkat'ül-cevâmi müddet-i vezâretini iki sene olmak üzere tâyin ve muhârebeden maksadı giriz olmadığını câmi-i mezkûr kabristanındaki seng-i mezârinin duvarında levha tarzında mu-allak olan taştı mahkûk ve mestûr ebyât ile tevsik etmek istedığinden ebyât-i mezkûre işbu mahalle tahrir olundu. [...] Ol vakitlerdeki askerin etvâr u ahvâliyle muamelât-ı devlet mutâlea olunur ise nice bigünah, derdini anlatamadan gitmiş ve bunca ashâb-ı dirâyet ve liyâkatın servet-i dirâyet ve âsâr-ı nâfialarından müstefid olunamayarak çok hasâra uğranılmış olması zann-i kavîsi cây-ı mutâlea görünür»<sup>156</sup> dedikten başka, «müsârûnileyh işbu ordu me'muriyetine gelince evâil-i hâlinde gördüğü terbiye ile güzelce hidmetler ibraz etmiş ise de şecâat ve besâletin terbiyeye taallûk eder yeri olmamağla iste bu seyyie-i hasleti hîdemât-ı sâbika-i memdûhesini mahv u izâle etmiştir»<sup>157</sup> diye ölçülu bir hüküm ve kanâat ifâde eder<sup>158</sup>.

154 Msl. bk. Cantemir, *Histoire de l'Empire ottoman*, Paris 1743, III, 322-323; De La Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, Paris 1768, II, 560, 562, 576; J.M. Jouannin - Jules van Gaver, *Turquie*, Paris 1840, s. 294.

155 *Hadîkat'ül-cevâmi*, II, 229.

156 Atâ, *Tarih*, I, 144.

157 Atâ, *Tarih*, I, 143.

158 Çağdaşı olan yabancı bir müellif, Üngürüs serdarlığı ile İstanbul'dan ayrılrken, aleyhine girişilebilecek tertiplere karşı hükümdardan teminat isteyisinden bahsederken Süleyman Paşa'nın hüviyetini gerçek hatları ile tesbit ediyor : «On peut juger par cette conduite de l'adresse du grand Vizir Soliman. Il avoit les manières honnêtes, et plus engageants que n'ont ordinairement les Turcs. Il n'étoit pas fort intelligent dans le métier de la guerre; mais il avoit couvert son peu d'expérience avec tant d'artifice pendant qu'il avoit été Seraskier en Pologne, qu'on l'avoit crû beaucoup plus habile, qu'il n'étoit en effet : ce qui lui fit donner le commandement de l'armée

Sadâreti bir sene dokuz ay iki gün sürmüş olan<sup>159</sup> Süleyman Paşa'nın mezarı Üsküdar'da Ahmedîye'den Doğancılar'a çıkan yokuşun sol yanında kendi câmiinin mihrâbı öndeeki hazîrededir. Başındaki çok sâde kabir taşına mukabil, mezar duvarında sonradan, ortalık yatışlığı, şahsinin müdâfaasının artık kâbil olduğu bir devrede tanzim edildiği anlaşılan manzum bir kitâbesi vardır<sup>160</sup>. Süleyman Paşa'nın yaşı ölümünde altmışı aşmakta imis<sup>161</sup>. Aynı hazırlede Paşa'nın ayak ucu tarafında kızı Fatma Hanım'in tarihsiz kabri görülür. Kızından bahsedilmeksizin bir oğlu oldu-

Hongrie; mais la perte de la bataille de Mohatz découvrit ce défaut, et le décreda. Les troupes ne voulurent plus hasarder leurs vie sous la conduite d'un General, en qui elles n'avoient aucune confidence» (Vanel, *Abrégé nouveau de l'histoire générale des Turcs*, Amsterdam 1697, IV, 468).

Siklos mağlubiyetinden bahseden başka batılı müellifler de aynı konuda benzer mütâlealarda bulunuyorlar : «Ce brave général voyoit, avec le plus vif chagrin, toute sa réputation échouer contre les Allemands. Admiré naguères et cheri de toute la nation Ottoman, il se voyoit l'objet du mépris et de la haine. Il eût voulu pouvoir quitter le commandement et les sceaux; mais l'amour des honneurs et de richesses, peut-être même l'espérance glorieuse de finir ses jours par le cordeau, soutenoient son courage contre tant de disgraces» (De la Croix, *Abrégé chronologique de l'histoire ottomane*, Paris 1768, II, 576). «Elévé au grand vizirat, Suleiman ne réalisa point les espérances des Ottomans. Il montra beaucoup d'activité, mais il n'avait pas les talents nécessaires pour lutter contre le duc de Lorraine» (Th. Lavallée, *Histoire de l'Empire ottoman*, Paris 1855, s. 346 / *Histoire de la Turquie*, Paris 1859, II, 139).

159 Süleyman Paşa'nın sadâret müddeti matbû Hadikat'ül-vüzerâ'da, (İstanbul 1271, s. 112) yedi ay gösterilmiş ve bu hatâ o zamandan bu yana bir çok müellif tarafından tekrarlanmıştır. (msl. Atâ, *Tarih*, İstanbul [1292], II, 143; Mehmed Şemâ, *İlâveli Esmâr'üt-tevârih*, İstanbul 1295, s. 98, *İlâveli Esmâr'ül-hadâyik*, İstanbul 1311, s. 15; S. Sâmi, *Kamus'ül-âlam*, 1311, IV, 2619; İ.H. Uzunçarslı, *Ottanlı Tarihi*, 1954, III/2, 425). Bir başka müellif de bu müddeti yedi seneye çıkarır (İ.H. Konyalı, *Üsküdar Tarihi*, 1976, I, 269). Hadikat'ül-vüzerâ'nın bir kısım yazma nüshalarında, bu arada şahsi kütüphânemizdeki 1180'de istinsah edilmiş nüshada (vr. 164<sup>a</sup>) «müddet-i vezâreti yirmi iki ay kadardır» diye doğru bir tarih verilmiştir. Ayvansaraylı Hüseyin de, «iki seneye karib sadâreti vardır» demekle diğer müelliflerden ayrılır (*Hadikat'ül-cevâmi*, II, 229). Sadâret müddeti en dakik şekilde İ.H. Dânişmend, *Izâhlî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, III, 516'da belirtilmiştir.

160 Kibleye göre hazırlenin sağ yanna düşen ve «Viransaray» sokagina bakan, güzel ve ince bir sülükle yazılmış olan bu kitâbenin metni Ayvansaraylı Hâfız Hüseyin tarafından «Mecmâa-i Tevârih»de (Topkapı Sarayı-Hazine Kütüphânesi, nr. 1565, vr. 43) kaydedilmiş olduğu gibi, *Hadikat'ül-cevâmi*, II, 229 ve aslina uygun bazı düzeltmelerle İbrâhim Hakkı Konyalı, *Üsküdar Tarihi*, I, 278'de de yer almıştır. Kitâbenin ebced hesâbi ile 1099 yılını gösteren tarihi Ayvansaraylı'nın «Mecmâa»sında rakamla 1099 olarak verilmişken, «Hadika»nın matbûunda ve bir kısım yazma nüshalarında Süleyman Paşa'nın ölüm tarihine itibarla 1098 süretinde rakamlanmıştır.

161 *Hadikat'ül-vüzerâ*, 112.

ğu da kaydediliyor<sup>162</sup>. Yetiştirmesi ve kendisinden bir ay sonra yakalana-  
rak 8 Muharrem 1099 (14 Kasım 1687)'da katledilen Receb Paşa burada  
efendisi yanında yatmaktadır<sup>163</sup>.

Süleyman Paşa'nın mîrâhurluğu zamanında yaptırdığı<sup>164</sup> ve zamanla

162 *Sicill-i Osmani*, III, 69.

163 Bâzı müellifler Süleyman Paşa'nın mezarı yanındaki kabrin 1041 (1632)'de idam edilen sadrâzam Boşnak Topal Receb Paşa'ya âid olduğunu zannetmişlerdir. Buradaki Receb Paşa'yı bu Receb Paşa olarak gösteren Hadikat'ül-Cevâmi'in matbûa-  
ndaki kayıd (II, 230) böyle bir yanılıguya sebeb olmuştur. Bu yanılıguya düşenlerden en  
yenisi olan İ.H. Konyali, 1041 (1632)'de idam olunmuş Topal Receb Paşa burada med-  
fun olduğuna göre diye, câmiîn haziresinde Süleyman Paşa'nın gömülmesinden 57 yıl  
önce bir mezarlık bulunmak gerektigine hükmeder (*Üsküdar Tarihi*, 1976, I, 280).  
Kapdan-ı deryâ sadrâzam Topal Receb Paşa'ya âid kabul edilen mezar taşının onunla  
ilgisini gösterecek hiç bir kayd ve işaret bulunmamasına mukabil, herseyden önce şe-  
kil ve yapı bakımından bu taş Süleyman Paşa'nının tamâmen benzeridir. Süleyman  
Paşa'nın, tizerinde sâdece «Merhûm/ ve magfûrleh/ vezîr-i âzam/ Süleyman/ Paşa  
rûhuna/ el fâtiha» ibâresi yazılı mezar taşı gibi, üzerinde ölüm tarihi bile olmaksızın  
«Merhûm/ ve magfûr/ Receb/ Paşa rûhuna/ el-fâtiha» diye bir yazı taşıyan bu taşın  
öteki ile birlikte aynı taşıçı ve aynı yazıcının elinden aynı zamanda çaktığı anlaşılıyor.  
Geniş cepheli olmayıp dar satılı birer müstakil biçiminde yükselen bu iki mezar ta-  
şının dışa bakan yüzüne bu ibâreler, sathının çok ensiz olması dolayısıyle, her satıra  
bir, bâzen sık istif edilmiş iki kelime dûşer şekilde sığdırılmıştır. Süleyman Paşa'ninki  
ötekisininkinden hafif iringi ve öne doğru eğikçe olmakla beraber her ikisinin başın-  
daki sadrâzam kavuğu birbirinin tamâmen benzeridir. İki taş arasında zaman ve tarz  
bakımından hiç bir fark bulunmadığını gösteren bu maddî deliller dışında, bizzat Hadî-  
kat'ül-Cevâmi, müellifi *Vefeyât*'nda kaymakam Receb Paşa'nın Süleyman Paşa'nın  
yanına defn olundugunu söylediğgi gibi, 1041 de idam edilen öbür Receb Paşa'nın ise  
öldürüldükten sonra cesedinin denize atıldığını da belirtir. (nsr. F.C. Derin, İstanbul  
1978, s. 23). Receb Paşa'nın cesedinin denize atıldığı, (Mehmed İzzet, *Harîta-i Kapu-  
danân-ı Deryâ*, İstanbul 1285, s. 46 ve Mehmed Semâ, *İlâveli Esmâ'r'it-tevârih*, İstanbul  
1295, s. 96)'de de kaydolunmaktadır. Öte yandan devrin en selâhiyetli müsâhid ve  
kalemi müverrih Fındıklı Mehmed Ağa'nın kaymakam Receb Paşa için «Üsküdar'da  
efendisi (yanına) defn olundu» şeklindeki ifâdesi ise (*Sîlâhdar*, II, 399) bu hususa  
mutlak bir kesinlik kazandırır. Matbû. Hadikat'ül-cevâmi'deki kayda mukabil, başka  
müellifler Süleyman Paşa'nın yanında yatanın onun şâtiri, kethudâsi ve nihâyet kaim-  
makamı Boşnak Receb Paşa olduğunda birleşirler: Hüseyin Ayvansarayı, *Vefeyât-i  
Selâtin ve Meşâhir-i Ricâl*, s. 42; M. Süreyyâ, *Sicill-i Osmani*, 1311, II, 371; Mehmed  
Râîf, *Mîrat-ı İstanbul*, 1314, s. 163.

164 Bugüne kadar câmiden bahseden müelliflere bu husus tamâmen mechul kal-  
mış olup yapılış zamanı için hep yanlış olarak hayatının son yılını gösteren 1098 (1686)  
tarihi verilmüştür. Hammer, câmidin mezar duvarındaki kitâbenin metnine, Hadikat'ül-  
cevâmi'din matbûa gibi bâzı yazma nüshalarına rakam olarak ilâve edilmiş tarihe ba-  
karak 1098 (1686)'da inşa edildiğini yazar (*Histoire de l'Empire ottoman*, Paris 1841,  
XVIII, 96-97). Tahsin Öz de, kitâbenin Hadika'nın matbûunda 1098 diye işaretli ta-  
rih misraîna itibarla ve bunu 1686 süretinde alıp «Paşa'nın idâmi sırasında, tamam ol-

çok harab bir hâle gelen câmi-i, belirtildiğine göre günümüzde geçirdiği tamir sırasında eski husûsiyetlerinden mühimce bir kısmını kaybetmiştir<sup>166</sup>. Silâhdar Mehmed Ağa'nın câmiinden başka hayrâtı arasında saydığı mekteb ve çeşmesi<sup>166</sup> bugün ortadan kalkmıştır. Nâmîna mahallesi bulunduğu da kaydedilen<sup>167</sup> Süleyman Paşa'nın bugün «Şehid Süleyman

muştur» hükmünde bulunur (*İstanbul Câmileri*, Ankara 1965, II, 61-62). Halbuki Nâbî'nin, çeşmesinin de tamamlanması münâsebetile söylediği şu tarih manzumesi ise, câmid Süleyman Paşa'nın mîrâhurluğu zamanında 1088 (= 1677)'de ve mîrâhurlugunun da daha başında yaptırdığını ortaya koymaktadır:

Tarih-i çeşme-i vezir Süleyman Paşa der zemân-i mîrâhûri

Sâhib'ül-hayrât hem-nâm-i Süleyman kim odur

Evvelin mîrâhûr-i sâhinşeh-i âli-nihâd

Hayr içün bu câmi ile çeşmeyi kıldı binâ

Eyledi iki velî'ün-ni-metin rûhunu sadâ

Birisî Tavşan Ağa makbûl-i sultan-i cihan

Birisî Sadr-âzam-i merhûm-i pâkize-nihâd

Sâ'yini meşkûr u hayrâtını makbûl eylesüm

Rütbe-i hadd-i kabûl-i hazret-i Rabb'ül-ibâd

Tesneler nûs eyleyince âbini târih içün

Dediler: İç bu Süleyman çeşmesinden nûs bâd (1088)

دیدیلر ایچ بو سلیمان چشماسندن نوش باد

(Nâbî, *Divan*, Bulak 1257, tarihler kısmı, s. 101 - İstanbul 1292 baskısı, s. 84-85).

165 Câmi'den bahseden eserler içinde yapı durumu hakkında en geniş ve yeni bilgi İ.H. Konyali'nin kitabında verilmiştir (*Üsküdar Tarihi*, İstanbul 1976, I, 277-279). Mehmed Râif, *Mir'at-ı İstanbul*, 1314, s. 109-110'de söylenenler ise sâdece câmiin yerrini tarifden ibârettir.

166 *Silâhdar*, II, 294. Câmi'in önünde, köşede yer alan ve «büyük» diye tavsif edilen (Hammer, *Histoire*, XVIII, 97) bu çeşmenin, bulunduğu caddenin genişletilmesi sırasında yıkıldığını öğreniyoruz (İ.H. Konyali, *Üsküdar Tarihi*, İstanbul 1977, II, 106). Ayvansaraylı Hüseyin'in «Çesme-i Süleyman Paşa der kurb-i Tunusbağı» başlığı altında zabitliği 1092 tarihli çeşme kitabınsının (*Mecmû'a-i Tevârih*, Topkapı Sarayı-Hazine Kütüphânesi, nr. 1565, vr. 22<sup>b</sup>) Süleyman Paşa'nın câmid önündeki çeşme ve Nâbî'nin söylediği manzum tarihle bir ilgisi yoktur. Bu kitâbe, 1086 (1675)'dan beri Üsküdar'da tekâüd hayatı geçirmeye olan ve 1098 (1686)'da kendisinden sekiz ay kadar önce vefat eden eski sadrazamlardan Malatyali Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış bir çeşmeye âid olabileceği gibi — onun Üsküdar'da kendisi için hazırlattığı bir «suffesi» bulunduğuunu da biliyoruz (*Silâhdar*, II, 293) — Sarı Süleyman Paşa'nın câmiî önündeki çeşmeden dört yıl sonra Tunusbağı'nda, yine mîrâhurluğu zamanında yaptırmış olması muhtemel bir başka çeşmenin kitâbesi olarak da düşünülebilir. Onun Mekke su yollarının tamiri için 16 Cumâdelevvel 1092'de İstanbul'dan ayrıldığı gözönüne bulundurulursa, bu çeşmenin aynı yılın ilk dört ayı içinde tamamlanıp ortaya çıkmış olduğunu kabûl etmek gerekecektir.

167 *Hadîkat'ül-cevâmi*, II, 230.

Pasa» adı ile anılan câmiinin kible tarafına inşâ edilmiş sarayı Cumhûriyetten sonraki Ahmedîye yanlığında yanmıştır<sup>168</sup>.

\*\*

Burada nesrinin yaptıgımız metnin, bir saray adamını, kendisini iki sene gibi kısa bir zaman içinde erişebilecegi son ikbâl zirvesine yükseltterek, imparatorluğun Avrupa topraklarındaki kaderinde su veya bu şekilde bir rol sahibi olmasini mukadder kılacak kapayı açan vezirliğin eşigine gelmesinden az önce, henüz Büyük Mîrâhur makâmında iken, vezir olusundan iki sene sonra sahsinin işgal edeceği sadâret makâmının bir başka ve bir evvelki sahibi tarafından hayatının mâruz kaldığı tehdid ve tehlîkeye, bulunduğu saray muhiti içinde çâre arar hâli ile tanıtması; garaz ve hismünden yıldığı sadrâzama karşı daha sonra fırsat elverdiğinde vücûdunu bertaraf etmek için çalışır ve son darbeyi indirirken hangi tesirlerle hareket ettiğini izah etmesi bakımından, şimdîye kadar bilinenlere yeni bir sahife eklediğini sanıyoruz.

168 İ.H. Konyalı, *Üsküdar Tarihi*, I, 278. Câmidin üst sağ yanındaki sokaka, «Vîransaray sokagi» adının verilmesi bu sarayla ilgili olmalıdır.

## III

**Merhûm ve mağfûr cennet-mekân Sultan Mehemed Han**

Ibn-i Sultan İbrâhim aleyhî-rahman ve'l-gufran hazretlerinin dâmâd ve musâhib ve nedimi vezir Mustafa Paşa hazretlerine emîr-i âhur-i kebir -ki Sarı İmrahor dimekle meşhur ve ol dahi nedîm ve makbûl-i Sultan Mehemed Han'dır- ziyârete gel-dikte meclislerinde sebk eden sohbetlerinin müzâkeresini Yüs-rî Hüseyin Efendi zabit ve tahrir etmekle zikrolunur.

Vaktaki Sarı Emîr-i âhur Ağa musâhib Mustafa Paşa hazretlerinin huzûr-i meclislerine dâhil oldu. Paşa buyurdular ki : Safâ geldiniz. Mîrâhûr : Cenâb-ı Hudâ-yı bîcüm efendimin ömrü devletini efvân eyleye. Paşa : Teşrifiniz rikâb-ı humâyundan mı ? Mîrâhûr : Evet efendim. Heman efendimin niçe demler dîde-i tehassürüme tütiyâ olan hâk-i pây-i kimyâ-sâlarına nâsiyesâlik-i arzûmu defe gücile fırsattyâ olabil-dim. Paşa : Ya öyle mi ? Mîrâhûr : Evet efendim. Paşa : Ne tak-rîb ile ? Mîrâhûr : Efendim şevketlû hünkârimiz bugün salât-ı zahri edâdan sonra yûmnü ikbâl ile harem-i saray-ı <45<sup>b</sup>> humâyuna mütevec-cih olup<sup>1</sup> Bâb-ı Humâyûn'a karîb mevkii-i selâma<sup>2</sup> vusûllerinden mukad-

1 Bu, saray dışında kılınan bir namaz dönüsündür. IV. Mehmed vakit namazlarını dışarda, cemâatle kılmaktan hoşlanmakta idi. Enderunlu tarihçi Mehmed Halife bunu : «bu kadar seyrü sülükda iken asla bir vakit namazı kazâya komayıp cemâatle edâ ederdi» diye belirttiği gibi (*Tarih-i Gilmanî*, nr. Ahmed Refik, İstanbul 1340, s. 96), Nadîmâ da, hükümdârin bir ara Üsküdar bahçesinde misâfir kalış münâsebetile, «Saray pîsgâhında vâki, câmi-i serife hergün at ile çıkış evkât-ı hamseyi cemâatle edâ ederlerdi» satırlarile ifâde eder (*Tarih*, V, 213).

2 Topkapı Sarayı'nın Bâb-ı Humâyûn'dan başlayarak bâzı noktalarında, bil-hassa Bâb'üs-selâm'ın açıldığı ikinci avluda bulunan, bâzı merâsimlerle ilgili selâm mevkilerinden biridir. Bunlardan dışardan itibâren ilki, divan günleri Bâb-ı Humâyûn önünde safalar dizilip vezirler bir bir gelirken yeniçeri ağasının her birini at sürüp ayrı ayrı selâmladığı, her gelen vezirin de önce gelene selâmda bulunduğu ve bir ötekinin selâm çavuşunun yüksek sesle selâm alıp alkışla buna mukâbele ettiği yerde idi. Vezirlerin gelişti tamam olduktan sonra yeniçeri duâcisinin, yeniçeri ağasının durduğu yer önünde üzerine çıkış duâ ettiği taş burayı işaret ediyordu. Bâb-ı Humâyûn'un yol verdiği ilk avludan, öbür adı Bâb'üs-selâm olan Orta Kapı'ya gelindiğinde, orta kapı dışında cebecibaşının, altında selâma durduğu çınar, diğer bir selâm mevkii idi. Bâb'üs-selâm'dan ikinci avluya girince, ardından Enderûn'u teşkil eden asıl saray kısmının bu-

dem : "Ağalar varın siz de bugün kesb-i zevk u safâ ediniz" deyu ferman buyurduklarında hâtırıma ibtidâ arzû-yı dâmen-bûs-ı devlet-me'nusları hutûr eyledi. **P a s a :** İsâbet eylediniz. Hak budur ki kudûmunuzdan memnûn u mahzûz oldum. **Mîrâhûr :** Cenâb-ı izd-i müteâl efendimin vücûd-ı şerîfîni hatâsız eyleye. Devletlû efendime olan hulûs-ı ubûdiyetim şâyibe-i riyâdan mu-arrâdir. **P a s a :** Öyledir, bilürüm ta'rifeye hâcet yoktur. Bâhusus kalbeden kalbe olan sebîl bu ma-nâyi tahkîke vâzih delildir. **Mîrâhûr :** Efendimin kendü kulu ve kendü kölesiym. **P a s a :** Estağ-

lundiği Bâb'üs-sââde ile, Harem dâiresinden başka, Kubbealtı'na has ahır ve diğer müştemilâta açılan yollardan Kubbealtı'na giden ve «Vezir yolu» diye anılan yolda divânhâneye doğru birbiri ardınca ilerleyen vezirlerin başında yürüyen ikinci vezirin basta bölgük ağaları ile yeniçeri ağasına selâm verdiği belirli ve işâretli selâm mevkilerinden geçirildi. Bunları, aralarında muayyen mesâfe bulunan mermerden, sütun şeklinde üç selâm taşı meydana getiriyordu. Selâm taşı yanında duran selâm çavuşunca bu selâmlara mukâbele olunurdu. Divanhâne'ye dâhil olunurken de divan erkânınca Bâb'üs-sââde'ye doğru selâmda bulunulurdu. Divanhâne'ye girmeden, dış hâzine önünde Bâb'üs-sââde tarafına ikinci vezirin selâm verdiği bir selâm mevkii vardı. Divan erkânının Kubbealtı'nda yerini alıp hazır olmasından sonra saraya gelen vezir-i âzam Bâb-ı Humâyûn'dan geçince Hastalar kapısı denilen yer ile Bâb'üs-selâm önündeki selâm resmini takiben Orta Kapi'dan içeri girip «vezir yolu»ndan Divanhâne'ye ilerlerken yolun orta kısmına yakın yerde duran somaki taşın önüne gelince sırasile yeniçeri ağasına, yeniçerilere, sipahi bölgük ağalarına ve ocak kethudâsına selâm verir ve alkışlanırırdı. Selâm tasları ile işâretli selâm mevkilerindeki merâsimden sonra vezir-i âzam yoluna devamla, gelişî haberinin verilmesi üzerine divanhâne dışına dizilen erkân ve vüzerânın önünden geçerek dış hazinenin önüne yakın yerdeki büyük çınarın altında durup Bâb'üs-sââde tarafını selâmlar, Kubbealtı'na girmek üzere oradan içeriye döner, divanhânededen dışarıya kendisini karşılamağa çıkmış vezirlerle kazasker ve diğer erkâni selâmlardı. Divan sona erince, en önce kalkan kazaskerler divânhâne kapısından Bâb'üs-sââde tarafını selâmlayıp ayrırlardı. Heyetçe kalkışta, içerdeki merâsimler tamamlandıktan sonra, divanhânededen dışarı çıkan vezir-i âzamın ardından vezirler Kubbealtı'ni terkederler, vezir-i âzam selâm için Bâb'üs-sââde istikâmetine yönelirken, süratle ikinci avludan birinci avluya gegerler ve sarayın dış kapısı önünde yerlerini almağa hazırlanırlardı. Bu esnâda vezir-i âzam, gelişde olduğu gibi yine büyük çınarın altına giderek Bâb'üs-sââde tarafına selâm verirdi. Atlarına binmiş olarak saray dışına çıkan vezirler Bâb-ı Humâyûn önünde kendilerine mahsus selâm mahallinde durup vezir-i âzamı beklemeye başlarlardı. Vezir-i âzam, önlerine gelince kendilerine selâm verir, selâm çavuşu da yüksek sesle selâm alırdı. Vezir-i âzamdan sonra vezirler buradan ayrırlarken, her vezir bir üst yanında bulunan daha kıdemli vezirin selâmına durur, selâm çavuşu selâmını alır, bu süretle dağırlırlardı. Metinde : «Bâb-ı Humâyûn'a karîb mevki-i selâm» diye bahsedilen nokta, zikrettigimiz bu selâm mahallerinden ilkini, yâni Bâb-ı Humâyûn önünde olanını ifâde etmektedir. Buna göre hükümdar, etrafındaki birün ağalarını sarayın daha dış kapısında iken, yâni birinci avluya girip Orta Kapi'ya gelmezden önce serbest bırakmış oluyor. (Üzerinde husûsî bir izâha rastlayamadığımız, divan-ı hu-

firullah, hâlâ zâtınız mahrec-i vezârette<sup>3</sup> olduğunuzdan ma-adâ, bu dîn (ü) devlet-i aliyyeye ve haremeyn-i muhteremeyne sebk eden hidemât-i sâdi-kanız zîmnâda mazhar-ı iltifât-ı sâhînsâh-ı cihan olduğunuz haysiyet ile siz bizim ma-nen karândaşımız makâmındasız. Mîrâhûr : Efendim Allâhü Teâlâ devletinizi dâyîm eyleye. Kulunuz efendime bir kemterin çâker olmağa istihkâkım yoğiken, mis-i kem-iyârî zâtımı mânen-i zer-i sârâ <46<sup>a</sup>> bu pereseye getüren hep devletlî efendimin hüsn-i nazâr-i kimyâ-eseridir. Pâşa : Hoş hoş ammâ, hadd-i zâtında sizde olan hisâl-i

mâyûn tesrifatı anlatılırken sadece zikredilip geçilmiş olan selâm mevkileri hâkkındaki bu bilgiyi, başta Hezarfen Hüseyin Efendi'nin -Sarı Süleyman Ağa, Köprülüzâde Ahmed Paşa'nın sadâret kethudâsı iken yazmakta olduğu ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın sadârete geçtiği yıl (1087/1676) bitirdiği «*Telhis'ül-beyân fi kavânnî-i Âl-i Osman*» (Paris Bibliothèque Nationale, Ancien fonds turc, no. 40, vr. 29<sup>a</sup>-31<sup>a</sup>, 33<sup>a</sup>) ve Tevkîî Abdurrahman Paşa'nın aynı yıl (1087/1676) kaleme aldığı «*Kanunnâme*» (Millî Tettebbûlar Mecmuası, nr. 3, 1331, s. 506-510) ile Nâîlî Abdullah Paşa'nın tesrifatçı iken I. Mahmud devrinde tanzim ettiği «*Tesrifât Risâlesi*»ne (nşr. *Divân-i Humâyûn'a Âid Tesrifat*, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, nr. 16 (93), Temmuz 1926, s. 250-253, 256-257, 258-260; ayrıca buna ve Tesrifat-ı Humâyûn defterlerine dayanılarak yapılan hâlâsâ : Abdurrahman Şeref, *Topkapı Saray-i Humâyunu*, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 1329, nr. 6, s. 357-359, 363-364) ve vakâniâvis Es'ad Efendi'nin eski vesikalara dayanarak tertib ettiği «*Tesrifât-ı Kadîme*»sine (İstanbul 1287, s. 69, 70, 71, 73, 77, 80, 81, 83-90) mûrâcaat sûretile elde ediyoruz. Ayrıca bk. İ.H. Uzuncarsîl, *Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teskilatı*, Ankara 1948, s. 14-17, 26-27). Halil Edhem, *Topkapı Sarayı*, İstanbul 1931, s. 39; *Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi*, İstanbul 1933, s. 33; *Topkapı Sarayı-Muhtasar Rehber*, İstanbul 1341, s. 15; Hamer, *Des osmanischen Staatsverfassung und Staatsverwaltung*, Wien 1815, II, 416-420; 427-428. (Burada selâm merâsimi anlatılmakla berâber, selâm tasârûndan hiç bahis geçmez).

3 «Mahrec-i vezâret»le, mîrâhurluğun vezirîlige yükselseme yol açan çok gözde bir mansîb olması kasdedilmektedir. Daha başından itibâreñ XVII. asırda mîrâhurlara, arada başka pâye ve mansıblara gerek kalmadan doğrudan doğruya vezirîlik tevcih edildiği görülmekte idi. Mîrâhur iken birdenbire vezir pâyesini elde edenler, sayısı küçümsenemeyecek birer emsâl olarak ortada duruyordu. Köprülü Mehmed Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Silâhdar İhsîr Mustafa Paşa, Deli Hüseyin Paşa, Bosnak İsmail Paşa mîrâhurluktan bir admîda vezirîlige erişmişlerdi. En yakın örnek ise, kendisinden önceki mîrâhur Kara İbrâhim Ağa'nın bir çırpida Kubbealtı vezirîğine getirilmiş olması idi. Musâhib Mustafa Paşa'nın mîrâhurluğu «mahrec-i vezâret» sayması bundan ileri geliyordu. Sarı Süleyman Ağa bu konuþmadan birkaç sene geçtikten sonra, Kara İbrâhim (Paşa) kubbealtı vezirîğinden sadrâzamîغا, kendisi de mîrâhurluktan kubbealtına vezâretle sadâret kaymakamlığına yükseldiğinde, yerine mîrâhur nasbettirdiği Silâhdar Şâhin Mustafa Ağa'nın, silâhdarlıktan vezârete geçmesi gerekirken mîrâhurluk verilmesinden dolayı duyduğu inkisar üzerine verdiği cevapta : «Böyle olduğun sana kemâl-i lütufundandır. Görmez misin, vezîrim olanlar mîrâhurluğumdan gelmedi» derken (*Zübde-i Vekâyiât*, vr. 96<sup>b</sup>; yâhud, değiştirilmiş sek-

hamîde nâsin sâirinde nâdidedir. Mîrâhûr : Ne vechile efendim ? Paşa : Her vechile mahbubû'l-kulûbînsin. Mîrâhûr : Aman efendim, aziz ü serîf bâşınız içün kulunuzu bu riütbelerde uçarmañ, ihsan buyurun ! Paşa : Yok müdâhene değil, billahi'il-allâm hak kelâm budur. Sen kendini pek sevdirirsın. Hattâ şevketlû hünkârimiz ile kerrâren merâren sebk eden müzâkereñiz ekseriyyâ evsâf-i hamîdenizi muhtevî olmaña, size olan alâka-i humâyuna doğrusu ben de hem gitba ve hem insâf ederim. Lâkin hasûdunuz çoktur. Mîrâhûr : Efendimiz Allahü Teâlâ vücûdunuzu hatâsız eyleye, bu dahi hulûs-ı ubûdiyyetim muktezâsına müstehak olduğum avâtif-i aliyyenin te'sîrindendir. Paşa : Nice ? Mîrâhûr : Yâ efendim, hudâvend-i kadr-âşinânın ibâd-ı sadâkatitibâra olan duâ-yı hayatı mahsûd-ı âlem ve magbût-ı cümle-i ümem olmak üzeredir. Paşa : Belî, hak budur ki bu duâyi ben sizin hakkınızda bidâfeât lisân-ı humâyun-ı icâbet-makrûndan gûş ve hila-ı <46<sup>b</sup>> müfâhereti vekâleten berdûş eyledim. Mîrâhûr : Hazret-i izd-i müteâle şükr ve efendimi hila-ı mubâhât-i dareyn ile mesrûr eyleye, bu abd-i ahkarın bu mertebe mahsûd-ı âlem olacak iltifât-ı şehriyârîye hizemât-ı pesendîde izhârında yine devletlû efendimin meyâmin-i teveccûh-i âsâfâneleri bâdî ve hakkında ibzâlı şâyân buyurulan merâhim-i aliyyeleri mâye-i isti-dâdi olmuşdur. Yoñsa kulunuz mûrdan ahkar, haddini bilür bir abd-i kemterim. Paşa : Ah işte, bendeye hüner hemân kendü haddini ve rîzâ-yı hazret-i veli'ün-ni'amını gözetmek ve haddini tecâvüz edüp mazhar olduğu iltifâta mağruren ekrân u emsâlini terzîl ü tahkîr etmektir. Mîrâhûr : Cenâb-ı Bârî Teâlâ ömr ü devletini efzûn eyleye, işte kulunuz her vechile haddimi bildiğimden nâşı kendü nefsimi tahkîr ü terzîl ve akrân ü emsâlimin servet u rifatini kendü servet u ni'metime tercih ve tafđil etmeği i̇tiyad u i̇htiyârım, bâdî-i efzâyiş-i i̇tibârım olmuşdur. Paşa : Beli, bu âdet size mahz-i tabiat olduğu meshûd u malûm olmuşdur. Hattâ birkaç defâ karîha-i sabîha-i humâyundan ihsan buyurulan mertebe-i vâlâ-yı vezâret ve nice atâyâ-yı <47<sup>a</sup>> mûris'ül-behceti kabûl etmeyip : "Hünkârim falan kuluñ kulunuzdan müstehak ve avâtif-i aliyyenize lâyiktir" deyü redd eylediğinizi gördüm ve isittim. Mîrâhûr : Yâ efendim, hizemât-ı sâbikaları mukâbelesinde evâtif-i aliyye-i tâcidârîye kulunuzdan mukaddem tahsîl-i isti-dad edenler mahzûn ve benim anlardan mukaddem memnûn olmam rîzâ-yı Bârî'ye muvâ-

ii ile : «İhrâz-ı vezâret edenler mîrâhurlukdan gelme değil midir ?». *Râşîd*, I, 439), IV. Mehmed de mîrâhurluğu, vezirlige giden bir yol tanıyan görüşe tercüman olur. Vezirlige açık bir kapı olmak dolayısıyla Enderûn Tarihi müellifi Atâ da mîrâhurluktan : «pâye-i kasr-ı vezâret olan mîrâhurluk pâye-i refî» diye bahseder (*Tarih*, II, 141).

fık ve tebâyi-i erbâb-ı insâfa mutâbik midir? Paşa : Âferin, gerçegi budur ki : her vechile munsif ve sıfât-ı hamîde ile muttasif bir ağa-yı ârifsiz. Ammâ bilmem ne haldir? Mîrâhûr : Niçe efendim? Paşa : "Varın ağalar biraz def-i sıklet edin!" Geçende sâhib'üd-devlet hazretleri sizden bana vâfir sıkâyet ve izhâr-ı bugz u adâvet eyledi. Her ne kadar ki taşmir kaydına düştüm, bir vechile mülzem olmayup "âkîbet'ül-emr katl ettiririm" deyü yemin eyledi. Mîrâhûr : Efendim, bu meclis yakınınlarda mı? Paşa : Yok, tahminen bir aydan ziyâdecedir. Mîrâhûr : Aman efendim, öyle bilin ki bu imânınız vallah'il-alîyy'îl-âlâ mürg-i aklim başından perrân ve lâne-i sabr u karârimi perîşan edeyazdı. Paşa : <47<sup>b</sup>> Ne vechile? Mîrâhûr : Yâ efendim, mesmû-i devletiniz olmadı mı? Paşa : Hayır, işitmedim. Mîrâhûr : Barışdık, şimdi meyâ nemizden su sızmaz. Paşa : Ne zaman? Mîrâhûr : Efendim, iki haftadan berü. Paşa : Öyle mi, elhamdüllah mahzûz oldum. Ey, söyleyin Allahı severseñ musâfâta vesile kim oldu? Mîrâhûr : Efendim, Allahü Teâlâ viçûd-ı humâyununu hatâsız eyleye, şevketlû efendimiz vesile oldu. Paşa : Be, ne söylersiniz! Mîrâhûr : Belî, efendimin huzûr-ı devletinde lâf u lâğ olmaz. Paşa : Ey, ne tarz ile tavassut buyurdular? Mîrâhûr : Efendim, âncaq sâhib'üd-devletin kulunuz hakkında derûnlarında muzmer olan gibta ve hased ma'lûmum idi. İcrâ-yı bugz edecek mahalden dahi gâfil olmayup, âgâh olmak için esbâbına teşebbüş edüp tedârikini görmüş idim. Paşa : Ne yüzden tedârik görmüş idiniz? Mîrâhûr : Öteden berü kendi terbiyemde olan kullarından ahlâkı müzehheb ve etvârı mücerreb, ârif ü dânnâ ve me'âl-âşinâ sekiz nefer-i emred kullarınızı intihab ve bu bâbda züll ü hevâni irtikâb edüp enderûn-ı sadr-ı uzmâda iç ağası olmak üzere her birini <48<sup>a</sup>> rikâb-ı humâyun ağalarından birinin iltimâsile intisâb ettirdim. Paşa : Vallahi ne güzel re'y, ey sonra? Mîrâhûr : Bu sekiz nefer kulunuz bilittifak alâ tarîk'il-münâ-vebe şeb ü rûz huzûr-ı sadr-ı âliden münfek olmayup kulunuza müte-allik ahvâl-i hayr u şerri sıhhati üzere kulunuza tahrir ederlerdi. Vaktaki bir gün erbâb-ı nifikdan biri yine kuluñuz lisânından olmak üzere bazı halt-ı nâ-bercâ ile Sadrâzamı izzâb ve nâire-i gazabını iltihâb eylediklerinde... Paşa : Hay yaramazlar hay, ey sonra? Mîrâhûr : "Hemân alenen çeh olmaz, bu yaramazın ben onaltı kerre katlı iltimâsını hâvi telhîs eyledim, ricâm geçmedi. Simdi bizzat varup lisânen temennâ iktizâ eyledi" deyü tehevverükünân eylediği cevâbını ma-hüdlardan biri ucâleten kuluña tahrîr u ilâm eylediler. Paşa : Be, ne garib keyfiyet! Çak bu mertebe gayzin manâsı nedir, ey sonra? Mîrâhûr : Kulunuz dahi bu peyâm-ı cangâhdan âgâh olduğum saat huzûr-ı humâyuna varup göründüm. Şevketlû hünkârimız gördüğü gibi : "Nedir Sarı, bir sözün var mı?" deyü

buyurdular. Paşa : Vallahi garib, <48<sup>b</sup>> ey sonra? Mîrâhûr : Kulunuz da "Allahu azîm'üş-şan vücûd-ı humâyununu hatâsız eyleye ve ömrü devletini yevmen fe-yevmen efzûn eyleye : Sarı kulun gitti hünkârim. Bugün Sarı kulunuzun musîbet günüdür". Hünkar : "Niçe musîbetin günüdür?" Mîrâhûr : "Yâ hünkârim, paşa kulunuz şimdi gelüp hünkârimdan benüm katlimi iltimas edecektil". Hünkar : "Gerçek mi söylersin?" Mîrâhûr : "Evet hünkârim, haberim şıkadandır. Hünkar : "Benim vezîr-i âzamım ve vekîl-i mutlakım senin gibi bir sarı köpekin temennâ-yı katlini müşâr onaltı defa bana telhîs eyledi, tutmadım. Şimdi bizzat gelüp temennâ etmek iktizâ ederse ben anı senin katlinden mâtâ ile tatyîb-i hâtır edemem. Var, hayde tedârikini gör ve vasiyyetin var ise eyle!" deyü unf ile muamele buyurdular. Mîrâhûr : Kulunuz dahi : "Ferman pâdişahımın!" deyüp hayatimdandan gözümü yumdum. Feammâ kalbimde katâ bir vehm ü hasyet eseri yok. Paşa : Katı aceb u agreb ahvâl! Vallahi ben bunu işitmeyeceğim idi. Ey sonra? Mîrâhûr : Eylikte oluñ efendimiz, silâhdar ağa<sup>a</sup> kulunuza niyâz u işâret etdim ve : "Paşa geldikte beni bir takrib ile verâ-yı agavât-ı <49<sup>a</sup>> enderûnda pinhân edin; bakayım beni ne cûrm ile ittiham ve temennâ-yı katlimde ne gûneibrâm eder, işideyim" deyü minnet ettim. Silâhdar ağa dahi iltimâsına müsâade buyurdular. Paşa : Berhurdâr olsunlar. Silâhdar ağa'nın merhameti gâlibdir. Mîrâhûr : Evet efendim, anlar kulunuzdan ziyâde müteellim oldular. Lâkin fermân-ı cihandârî-unvân unf ile câri olduğundan istifâ ve işitâfa cesâret edemediler. Paşa : Öyledir, hem şart-ı bendegî dahi böyledir. Evvel gazab-ı veli'ün-niâmîde mütâbe'et ve lehb-i nâire-i gazabı teskîn olduktan sonra beyân-ı hücnet ile istifâya cesâret etmektir. Ey sonra? Mîrâhûr : Efendim, kebş-i pâ be-sinan ve muhtazır hasta gibi kulunuz alâka-i cihâni derûnundan sâlib ve vurûd-ı peyk-i ecele müterakkib iken sandal-ı bîbedel-i hazret-i sadr-ı âlîiskele-i Beşiktaş'dan berü bedîdar ve eczâ-yı âzâ-yı vücûdum mânen-i mevc-i deryâ târumâr oldu<sup>b</sup>. Paşa : Vallahi birâder pek büyük bir hatâ savmîssiz. Mîrâhûr : Efendim hatâ demek, ne demektir! Heman bir kazâ-

<sup>4</sup> Burada ismi belirtilmeyen Silâhdar Ağa, yukarıda tesbit ettiğimiz üzere, 23 Zilhicce 1091 (14 Ocak 1681) - 9 Safer 1095 (27 Ocak 1684) arasında bu mansibi işgâl eden, bunu takiben Sarı Süleyman Ağa yerine büyük mîrâhûr yapılan ve az sonra getirildiği Boğaz muhâfizliğinden Mora seraskeri, sadâret kaymakamı olan ve zamanla uhdesine muhtelif eyâletlerin vâiliği verilen Şâhin Mustafa Ağa'dır.

<sup>5</sup> Süleyman Ağa, sarayın Marmara ve Boğaziçi'ne bakan bir noktasından Kara Mustafa Paşa'nın sandalının Beşiktaş önlerinde gözüküşünü takip etmiş olacak. Beşiktaş hızasında görüş sahasına giren sandalı ile Kara Mustafa Paşa herhalde Kurugesme'deki meşhur yalısından gelmekte idi. Kendisini getiren sandal yarım saat geçmeden Sarayburnu'nda Vezir Iskelesi'ne yanaşacaktı.

yı <49<sup>b</sup>> nâgehâni idi. P a s a : Ey birâder, mevki-i istikbâlde ve selâmda size muâmelesi nice idi? Mîrâhûr : Efendim, çünkü agavât-ı rikâb-ı humâyun ile alâ merâtibihim mevkif-i selâmda selâmlayup, kuluñuz pîşgâhında şitâb ile mâşî ve keyfiyyet-i müstakbelden mütelâşî ve mütehâşî olduğumdan lütf ve kahrını katâ idrâk edemedim. P a s a : Ey birâder, hikâyete netice verin; zirâ, hak budur ki ben de mütelâşî oldum. Mîrâhûr : Sonra efendim, sevketlû hünkârimiz Çinili Köşk'te câlis olmağla sâhib'üd-devlet hazretleri mutad üzre merâsim-i tebcîl-i zemînbûsiyi edâ ve mukaddemât-ı emr-i kudûmu arz u inhâya başladıkda Hünkâr buyurdular ki : "Ey pek makûl. Lâkin, Paşa sana çoktan bir suâlim var; unutmuşidim, şimdi hâtırıma geldi". V e zîr : "Buyurun pâdişahım". Hünkâr : "Senin bir tiryâkî nedîmin var mıdır?" V e zîr : "Evet pâdişahım, vardır". Hünkâr : "Yâ, ben anı görmedim! Bana niçün getürmedin?" V e zîr : "Yâ Hünkârim, Allahu Teâlâ vücûd-ı humâyununu hatasız eyleye, öyle edânîden bir şahs-ı <50<sup>a</sup>> mehûlüñ huzûr-ı humâyun ile münâsebeti nedir?" Hünkâr : "Bre âdem! Ol şahsa senin muhabbetin ve sohbetine rağbetin yok mudur?" V e zîr : "Pâdişahım, şahs-ı mezkûr hadd-i zâtında mahrem-i esrar olmağa sezâvâr ve bir sadâkatkâr kuluñ olmağla kendiye alâka-i muhabbetim hadden mütecâvizdir" Hünkâr : "Yâ çünkü öyledir, niçün yanından cüdâ eder sin?" V e zîr : "Eyyâm-ı taâtilde her gittiğim mahalle götürürüm, pâdişahım". Hünkâr : "Ya buraya niçün getürmezsin?" V e zîr : "Yâ hünkârim, anın buraya gelmek ne haddidir?" Hünkâr : "Ey imdi paşa, sende zerre kadar kadr-âşinâyi yoğ imiş! Eğer sende vefâ ve hakikat eseri olsa, ol şahsı hiç yanından bir lâhza ayırmaz idin! Hele ben kendü mesrebime muvâfîk ve tabîma mutâbik enîs ve vefâdârına âşık bir kimesne bulamadım. İşte alâka-i muhabbetim olanlardan biri ezcümle bizim Sarı Mîrâhûr'dur. Eğer hadd-i imkânda olsa yanımdan hiç ayırmayıp harem-i humâyunuma dahi götürürdüm. Ve anın hakkında bana gamz eden her kim olur ise olsun billâh'il-aliyy'il-âlâ katliyle iktifâ etmem. Tâ o kadar severim" <50<sup>b</sup>> deyü muhît-i katarât-ı nisan-ı ilham olan sadef-i tab-ı âlem-ârâ-yı mülükânelerinden kefçe gûş-ı hûşuna gelmic ilkâ buyurdular. Leâli-i îhâm u nükât-ı dür-i hâli vezîr-i âzami iskât eyledi. P a s a : Bârekallah nezâket-güsterî! Zehî âtifet-i çâkerperverî! Ağa canım, işte efendi böyle vefâdar [u] sadâkatkâr, hemîşe nigehdâr, böylece itibar olmak ister. Cenâb-ı perverdigâr, vücûd-ı humâyun-ı adâlet-şîârların âfât-ı rûzîgârdan ihfâz ve ömr ü devletlerin taht-ı âli-baht-ı cihan-dârîde ber-karâr ve zill-ı zalîl-i inâyetlerin maârif-i enâmda pâyidâr eyleye. Doğrusu ağa birâder, hazret-i rabb'ül-mennân bizlere bir efendi ihsan etmiştir ki, ne mülük-ı eslâfda misli sâbık ve ne selâtîn-ı ahlâfda na-

zîri lâhîk ola. Bu niâm-ı kerem-i samedânının alâ hakkıne şükrüne kâdir değiliz. Mîrâhûr : Efendim, ne mümkün! Her birimiz ömr-i Nûh ile mübesşer olsak dahi, emvâc-ı tûfân-ı ihsânının bir katrece şükru uhdesinde kudretimiz yoktur.” İntihâ meclisihumâ. <51<sup>a</sup>>