

استاد ESTAD

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

[Journal Of Old Turkish Literature Researches]

(Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN Armağan Sayısı)

E-ISSN: 2651-3013

DOI Number:

Cilt: 2 Sayı: 1 Şubat 2019

ss. 54-56

BİR EDİB-İ BÎ-MÜDÂNÎ: PROF.DR. MUHAMMET NUR DOĞAN

Mustafa Tahir ÖZTÜRK¹

Muhammet Nur Doğan Hoca, eski Türk edebiyatı alanında akademik kariyerini taçlandırmış, çok özel bir edebiyatçı. Alanındaki üretimi ve başarıları, hepimizin malumu... Ben, burada -nâçizâne- Hoca'nın, resmî-akademik alanının dışında, hayatı boyunca ve hayatı pahasına sürdürdüğü bir mesaiden, kısaca bahsetmek istiyorum. Bu mesaî alanı, İslam ilahiyatıdır.

Özellikle 90'lı yıllardan beri yazılı ve görsel basın organlarında çıkan yazıları, TV programları vs. bu mesainin çok özel ürünleri... Ve bunlardan aklıma ilk gelen, 1992'de Kitap Dergisi için editörlüğünü yaptığı Yaşar Nuri Öztürk Özel Sayısı'dır. Aylar süren çalışma sonrasında bu özel dergi sayısında, Türkiye'de, İslamiyet'le ilgili din tartışmalarında öne çıkan ve Kur'an merkezli din algısından rahatsız olan çevrelerin hedefi haline gelmiş Öztürk'ü anlattı. Yaşar Hoca'nın bir Anadolu çocuğu olarak müthiş hayat hikâyesini ve fikriyatını gözler önüne serdi. Sonrasında Öztürk'le birçok TV programı yaptı. Muhammet Hoca ile yollarımızın çakışması da bu zamana rastlıyor.

Muhammet Hoca, seneler sonra, Yaşar Nuri Öztürk'ten bana adeta miras olarak kalan "Söz ve Işık" adlı televizyon programına, otuzu aşkın kez

¹ Dr. Öğr. Üyesi. İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk Din Musikisi A.B.D. mtahirozturk@yahoo.com

konuğum oldu ve olmaya devam ediyor. Burada, kendisiyle tarihi öneme haiz programlara imza attık. Kur'an dinini, Allah'ın indirdiği dini, yani Kur'an'daki İslam'ı anlattık. Ve bu programlar sayesinde kendisini daha da yakından tanıma imkânım oldu.

Bir ilim adamı olarak, bulunduğunuz yerden, tabiri caizse, fildişi kuleden, alanınızla ilgili çok şey yapabilirsiniz ve bunlar ilmî açıdan çok kıymetli de olabilir. Fakat kitlelerin doğru bilerek yüzyıllardır devam ettirdiği din yanlışlarını haykırabilmek ve doğruları anlatabilmek, kişiyi çok büyük çilelere muhatap kılar. Muhammet Hoca, on yıllardır, hem bunu büyük bir cesaretle ve bedel ödeyerek yapıyor hem de akademideki çalışmalarına devam ediyor. Bunun ne zor bir şey olduğunu, çeken bilir. Böyle bir mücadele için akıl, yüksek ideal, cesaret, bilgi, beceri, basiret, omurga, olmazsa olmaz şartlar ve Muhammet Hoca bunlara sahip. Kendisiyle yaptığım sayısız programdan sonra bunu rahatça söyleyebilirim. Ayrıca, Hoca'nın İslam'ı anlatırken bir farkı daha mevcut: Derin edebiyat müktesebatı... Bunun sayesinde, Kur'an'ı anlama ve anlatmada çok özel bir yöntemine sahip. İşte bu fark, ilahiyat alanında yaptığı mesaisine ve kendisine, bence emsalsiz sıfatını kazandırıyor.

Kendisiyle yaptığımız çalışmaların artarak devamını niyaz ediyorum.



