

## **GÖNÜL EHLİ SEYRANI**

**Doç. Dr. M. Kemal ATİK**

Anadolu Türk'ü, İslAMDAKİ araştırmancın verdiği derinlik ve onda bulunan insan felsefesinin kuvveti, inceliği ve derinliği yüzünden ilahi ve insani harekete başlangıç olacak aşkin, neşvenin doğmasına daima önderlik etmiştir.

Yunus Emre'den en son Türk şairine kadar gelen sürekli, çeşitli zengin ve olgun bir milli kültür geleneği meydana getiren Anadolu, tarih içinde yetiştiirdiği büyük vatanşverler, millet şehitleri, velileri, şairleri ve kahramanları ile mübarekleşmiştir. Millet fertlerini her zaman kana kana doyurmaya kudretli ve ruhlarımız için ölmez âyetler olan millet kahramanları ve millet mistikleri dediğimiz bu insanlar, milletin bütün izdirabını mesuliyet yükü halinde ruhlarına yüklendiler, hakikate götürnen izdiraplı hamlenin ön safında yürüdüler, gönülden gönüle aşk ve sevgi nurlarını akıttılar. Türk yükselişine kanat oldular, ufkuna ışık tuttular. Anadoluyu baştan başa sevgi ve aşk atmosferinde birleştirdiler. Türk Milletinin gönlünde yatan estetik, dini, ahlaki, felsefi duygular ve düşüncelerini suur altından çıkarıp biçim değişen döktüler. Halkın gönül diline tercuman oldular. Nice dertlerine ve üzüntülerine derman oldular (1).

İşte onlardan biri de Gönül Ehli Develili Aşık Seyrani'dır. O, daha küçük yaşta Hak varlığındaki hoşluğu görüp, ötelere geçip varlığa ermenin, sırlar âleminin sahibini bulmanın yolunu tutmuştur :

**Hak yoluna gidenlerin,  
Asâ olsam ellerine,  
Er, pîr vasfi edenlerin,  
Kurban olsam dillerine.**

(1) N. Topçu, Yarınki Türkiye, s. 136, İst. 1961.

Torunuzuyuz bir dedenin,  
Tehumuyuz bir bedenin,  
Münkir ile cenk edenin,  
Silah olsam ellerine.

Bir ustada olsam çırak,  
Bir olurdu yakın, irak,  
Kemiğimi yapsalar tarak,  
Yar zülfünün tellerine.

Vücûdumu kavursalar  
Yönüm yâre çevirseler,  
Harman gibi savursalar,  
Muhabbetin yellerine.

Bir kâmilin yolunu tutsam,  
Aşk oduna yanıp tütsem,  
Bülbül gibi feryad etsem,  
Muhabbetin güllerine.

Vakti kalmadı durmağın,  
Kaldır Seyrani parmağın,  
Deryaya akan ırmağın,  
Katre olsam sellerine (2).

Seyranî'ye göre hakikat kapısını sevgi açar. Sevgiden kaçan Hakk'tan kaçar. O'na göre güzellik, sermayesini Hakk'ın cemâlinde almıştır. Aşkın muhabbet mayası güzeli sevmekten çalınmıştır. Ülfet elinin ayası Arş ve Kürsi'den geniştir. Kalbin pasını ise aşkın, sevginin aynası siler. Muhabbet ise bir canın bir canı sevişidir. Bir gönüldün bir gönüle girişidir.

Seyranî'ye göre insan gönlü herseyden üstündür. İnsanı sevmek Allah'ı sevmektir. İnsanı küçük görmek Tanrı ile olan dostluğuğa gölge düşürür. Çünkü insanın gönlü Allah'ın evidir. İlahi nûrun tecelli ettiği yerdir. Rızayı ilâhi gönül muhabbetinden geçer; O şöyle der :

Daralub kendini yıkma Seyrani  
Rıza-yı Bâriden çıkma Seyrani  
Gönül Beytullah'tır yıkma Seyrani,  
Elinden gelirse imaret eyle.

(2) A. Hazim, Sânihati Seyrani, s. 155, İst. 1340.

Aşıkın kalbinde görüp yarayı,  
Beytullah yas tutmuş giymiş karayı.

Her gönül Ka'be'dir, tavaf edene,  
Çıkmış bina değil mimar elinden. (3).

İnsan şahsiyetine ve gönlüne hürmet ve sevgiyi bundan daha güzel ifade etmek bilmem mümkün mü? Seyrani, insan varlığını orjinal yapısı itibariyle her şeye kadir, ilâhî varlığın mükemmel bir görüntüsü olduğunu bilmektedir. Bu düşünce ilâhî vahiy ile ters düşmemektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim bir çok vesilelerle şu aydınlatıcı fikri bizim ibret nazarlarımız önüne sermektedir :

«Nice işaretler vardır yer yüzünde,  
kesin inanacaklar için,  
ve nice işaretler vardır kendi varlığınızda,  
hiç görmüyormusunuz?» (4).  
Ve yine: «Biz onlara âyetlerimizi göstereceğiz,

Ufuklarda ve kendi vücutlarında,  
Hakikat onlara açıkça belli olana kadar» (5).

İnsanın ilâhî bir işaret olması ne demektir? İnsan Allah'ın bir işaretti ise bu demektir ki, insan kendi varlığında ilâhî mevcudiyetin delilini taşımaktadır. O, görülmeyen varlığın görülebilen sembolüdür. İnsan varlığının binasını, Muhyid'Din-i Arabî'ye göre, onun varlığının ontolojik birliğini teşkil eden dört bölümden meydana gelmiştir: Kendisine nefhedilen (üfürülen) ilâhî cevher, onu en yüksek zihne bağlayan zekâ, evrensel doğanın bir parçası olan rûh ve nihayet ilkel âleme ait olan beden. İşte başka yaratılmışlarda bulunmayan bu mükemmel yapı, bir karmaşık bünye sayesinde insan dünyada Tanrı'yı en iyi temsil edebilir bir karakter kazanmıştır. Bu suretle gerçek insan, yanı mükemmel varlık olan insan, bir yandan Tanrı'nın sırrı, bir yandan da kâinatın kalbi ve manası olmaktadır (6).

(3) A.g.e., 155, H.A. Yüksel, Âşık Seyrani, s. 18, Kültür Bak. Yayınları, 1987.

(4) K. Kerim, 51/20-21.

(5) K. Kerim, 41/53.

(6) Prof. Dr. E. Güngör, İslamin bugünkü Meseleleri, s. 261-265, İst. 1983.

İşte bunun içindir ki insan sevilmelidir. İnsan ancak bu sevgi ile Allah'a kavuşabilir. Seyrani'ye göre bu kapıyı ancak muhabbet-sevgi açar;

Hakikat kapısın muhabbet açar,  
Muhabbetten kaçan Hak'dan kaçar,  
İyilik el kuşudur kanadsız uchar,  
Kimilere iyilikden azap görünür.

Her gülün kokusu kendi özünde,  
Zan eyleme yokuşunda düzünde,  
Hakk'ı buldum âriflerin sözünde,  
Hak söz Seyrani'ye kitap görünür.

Seyrani, ilahi sanatın mukaddes eseri olan insanların kırılmasına, itilip kakılmasına, horlanmasına tahammül edemez. İnsanı seven, aşk derdiyle hoş olan, insaf ve merhamet sahiplerinin ancak kamil mümin olacaklarını söyle ifade eder :

İnsaf merhamet kimde var ise,  
Mü'mini kamildir, iman ondadır,  
Sifati bahille her kim yâr ise,  
Mü'min mi, değil mi güman ondadır.

Mü'min odur, eğer iman olursa,  
Çeşme gözden düşer yaşı kurursa,  
Kim kimin aybin yüze vurursa,  
Fitne okun atar, güman ondadır.

Seyrani, gönülden aşktan nasibini almayanların, yetmemiş ol-günlaşmamış mürüvvet bağına ermemiş olanların hücumuna uğramış, ta'n edilmiştir. Ona dil uzatanlar, deli ve sarhoş diyenler, gönül ehli olmayanlar, aşk şarabını tadmayanlar, aşkın narına yanmayanlardır. Ehli irfan olmayanlar ârifin kadrini ne bilir? Ya «delidir» der, ya «meczub». Bakınız Seyrani aşıkları nasıl tarif ediyor :

Aşıkların kalbi kenzi Rahman'dır,  
Kalbi aşık evvel, sâni değildir,  
Bu surri anlayan ehli irfandır,  
Bilmeyen ma'rifet kânî değildir.

(7) Sânihati Seyrani, s. 64.

(8) A.g.e., s. 149.

Aç kolların kâdir Mevlam toklayan,  
Kul kalbine nazar edip yoklayan,  
Âşıklarda minnet gülün koklayan,  
Payı tahtı aşıkın hânî degildir.

Arılara gelmiş çiçek devşirmek,  
Ariflere mahsus çiçeksiz pişirmek,  
Âşık Seyrani'yi gözden düşürmek,  
Merhamet ehlinin şanı degildir (9).

Seyrani'yi ta'n edenler, hicvedenler, alaya alanlar cahillerdir. Riyakar dindarlardır. Dalkavuk ulemâdır. Sûreti insan, içi, başka olanlardır. Zaten âşıklarda beliren aşk alevini böyleleri bilmeler. Çünkü aşıkların gönlü ateş gibidir. Bu ateş sükün halindedir. Şayet bir esinti olursa ve bu esinti de rüzgar gibi bir şey ise onu açığa çıkarır, etrafı kıvılcımlar saçar. Artık âşıkın her hareketinde onun izi bulunur. Kâh sabreder, kâh iniler, kâh cayır cayır tutuşur, kâh helak olur, kâh divane, kâh hayran hayran gezer, kâh başını alıp çöllere düşer, kâh sükUNETINI koruyabilir, kâh edemez. Aşk yüzünden varını elden çıkarır. Kendince birliğe erer, niyazı nâza, ibadeti neşeye, huşuu cezbeye, mücahedefei müşahedeye değişir, kulken sultan olur, sultanken kul görünür. Küfrü, imanı sevgi atesine vurup yakar. Halden hale girer, bir anı bir anına uymaz. Bunun için de elbette dar düşünceliler, bir dairenin içinde kalanlar, dünyayı kendi dairelerinden görenler tarafından kınanırlar, yadırganırlar (10).

İşte Aşık Seyrani de aşk yüzünden varını elden çikanlardandır. Aşk Onun manevi gıdasıdır. Olgunlaşma ve kurtuluşun sırrını aşka bulmuştur. Aşkin cihani aydınlatan ışığı evinin ufak penceresinden sizmaya başlayınca Allah seyilisi, İbrahim Halil gibi nâra atıldığını, can ile cânan, âşık ile maşuk eridiğini ifade eder :

Atıldım ben demi aşka, Halilullah gibi nâre,  
Lütuf ummam melekten, tenim olsa hezâr pâre.

Bilir esrarımı lakin düşer münkîr inkâre,  
Onun sermayesi inkâri Hakk, yok başka çare.

(9) Bkz. a.g.e., s. 169-170.

(10) Bkz. Abdulkâhi Gölpinarlı, Yunus Emre, s. 199, İst. 1961. M.K. Atik, Eviyalar Ansiklopedisi, s. 416, İst. 1990.

Ne bilsin arifin esrarını aklı perişanlar,  
Acep kimdir? veren İsa deminden mürdeye canlar.

X X X

Bu istifhamı müphemli ider Seyrani seyranlar,  
Ayıptır ehli zevke bir hayatı için savaş itmek  
Sırı ermek kolay, billahi güçtür sırı fâş etmek. (11).

Seyrani, Hak deryasından açılan pencereden girerek mutlak  
güzele ulaşır. O aşk deryasına «ism-i Hû» ile girer.

Değirmenin çarkı, zikri illallah,

Hû ismin zikreder done done taş, diyen Seyrâni, kırklar kaselerinden ilahi aşkın şarabını da içmiştir :

Alemi ma'nada el-Hamdüllah,  
Bir mai cárının gözünden içtim,  
Aşk bâdesini içen gedâ olur şâh,  
Ben mi? Vahdeti gözünden içtim.

Narı nurdan, nûru nardan seçmedim,  
Ağyar benden, ben ağyardan geçmedim,  
Üzümden yapılmış bâde içmedim,  
Vird bizim Vahdet özünden içtim.

Bir yüksre bağlıdır başı usretin,  
Dermanı vuslattır, derdi hasretin,  
Gözü muhtelifdir, mâi Vahdetin,  
Sarp inişle yokuş düzünden içtim.

Bildim hakikati kalkdım uykudan  
Hu ismi zâtından, zât ismi Hu'dan  
Sorsunlar Seyrani içtiğim sudan  
Ben Lisamı Hakk'ın sözünden içtim (12).

Seyrani'ye göre kâmil insan olmak için nefis halinden kalb haline geçerek ilerlemeli, ruh haline varıldığı zaman müşahedeye ermelidir. Bunun için insan kendi içinde dahi riyânın, gösterişin kokusu gelmemelidir. Çünkü, kişiyi ilahi kaynağına götürecek olan samimi sevgidir. Kalbe ve ilhama yükseltecek kuvvet riyasız ameldir. Seyrani düası huzurlara hakâret, ibadeti kupkuru, ruhsuz, aksız pekçok dindarın riyakarlığına isyan etmiştir :

(11) Sânihatı Seyrani, s. 29.

(12) A.g.y.

Namaz ehli, niyaz ehli beni varsın hakir görşün  
Sevabım yok, günahum çok, ben de Seyrani riya bilmem (13).

Geçüp karşısında sen gülme  
Görüp meyhurluğum sofu  
Sözüm tut, bâdeden sen iç  
Fakat sen geç riyadan gel.

Yönel mihrâbı zevka  
Uy imamı kalbi usşâka  
Hitâbı Hakk'ı dinle  
Bil nedir, fermâni «felya'meb» (14).

Seyrani'ye göre her kötüluğun başı, her derdin başlangıcı câ-hilliktir. Câhil kişilerden ve cahil ile sohbet etmekten kesinlikle kaçınmalıdır :

Görmüş yok cihanda cahilden vefa,  
Vefa umup etme kendine cefa,  
Olur mu insana zehirden şifa,  
Fikretsin gönülden ihvan olanlar.

Kimseňin kimseye yoktur sayesi,  
Katıldı sütlere cehlin mâyesi,  
Tilkiye verildi aslen payesi,  
Tilki gölgelerinde aslan olanlar.

Seyrani kâmiller ta'nın eylesin,  
Câhiller nutkun, zemmin eylesin,  
Bundan ala destan yapıp söylesin,  
Şairlikte merdü meydan olanlar (15).

Seyrani Allah'ın lütuf ve merhametinin sonsuzluğuna inanmış, evrende bulunan herşeyin ilahi rahmetin ve sevginin bir sonucu olarak yaratıldığı inancı içinde olgunlaşmıştır. O bu inancı şöyle ifade eder :

(13) A.g.e., s. 34.

(14) Bkz. a.g.e., s. 31.

(15) A.g.e., s. 196.

**Kimi mevtâsına kefen biçmiyor,  
Kimi helal rızık yeyüp içmiyor,  
Kelp iken kelp yavrusundan geçmiyor,  
Hak Seyranisinden geçer mi kilmem? (16).**

Seyrani, kısa süren bir ömür içinde, yuva kuştan, kuş yuvasından, fitil sitip ömrün çırığı sönmeden, ecel kollarını habersizce boynuna bağlamadan Ulu Tanrı'nın huzuruna varmadan önce geçmişini ve geleceğini söyle özetler :

Gönül serden geçer yordan geçmez,  
Bağlanmış ikrâra kavi özlüyüüm,  
Her sözüm dinleyen özüm seçemez,  
Sırat köprüsünden ince sözlüyüüm.  
Benim sözüm çürük değil sağ gibi,  
Çürük sözler erir, akar yağ gibi,  
Üzerinden kervan geçer, dağ gibi,  
Yokuşluyam samma beni düzülüyem.

Yoleu, ateş yakmak ile yol yanmaz,  
Ârifin yaptığı hiç bir çul yanmaz,  
Cehennemde günah yanar kul yanmaz,  
Ben gınahtan sùrmelenmiş gözlüyüüm.

**Sığındın Seyrani, Kayyûm Ferd'e,  
Aşkı sevda ile düştüm bu derde,  
Tuttum günahımdan yüzüme perde,  
Rabbim divanında kara yüzlüyüm (17).**

(16) A.g.y.

(17) A.g.e, s. 107.