

ORGANIZE ÇİFTLİK BÖLGELERİNİN KURULUŞU

Organized Ranching Regions

Prof. Dr. İsmail YALÇINLAR

ABSTRACT:

Organized ranching regions consisting of 50-100 farms and ranches can bring a huge progress to Turkish dairy and meat production just like the the "Organized industry regions" have done in industrial production and technical applications near the cities.

Organized ranching can not enhance food production but also the living standards and security by helping the education communication, health and cultural activities of country families.

The climatic conditions, for organized ranching regions are convenient in coastal, eastern and south-eastern sections.

ÖZET:

Ülkemizde, nüfusun hızla artmasına ve yaşam düzeyinin yükselmesine karşın, hayvan yetiştirme, dolayısıyla et, etli ve sütlü besin maddeleri aynı oranda artmamıştır. Bunun sonucu bir kısım dar gelirli yurttaşlar besin maddelerinden ya kısmen ya da tamamen mahrum kalmaktadır. Böyle bir mahrumiyet, birçok ülkelerde olduğu gibi bizde de zafiyet ve verem gibi hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır. Ayrıca et ve etli maddelerin fiyatları astronomik rakamlarla gösterilmektedir. Beslenme, hemen ele alınması gereken bir sorundur.

Büyük ve küçükbaş hayvanlarla kümes hayvanlarının yetiştirilmesinde ve balıkçılığın geliştirilmesinde atılımlar yapmak gerekiyor. Şimdiye kadar süregelen kırsal kesimdeki aşırı otlatmalar, doğadan geçinip, onu tahrip eden geleneksel hayvan besleme ya tamamen bırakılmalı ya da daha düzenli ve de daha az zararlı bir şekilde yapılmalı; esasta ahırlardaki besicilik, özellikle modern çiftliklerden meydana getirilecek "Organize Çiftlik Bölgeleri" kurularak, bunları bütün

yurda yayarak, modern hayvan yetiştirme bilgi ve tekniklerini kullanarak, çağdaş bir meslek haline ve cazibeli bir iş alanı haline getirmekle mümkündür.

Bu sadece, hayvan veya kredi sağlamakla mümkün olamaz. Bu çiftlik bölgelerinde, çalışan birey ve ailelerle, beslenen hayvanların sağlık durumlarını garanti altına alınmalı, çiftlik personelinin, öğretim, eğitim, kültürel, spor, geçim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, daima kontrol edilip çağdaş bir yaşam sağlanmalıdır. Modern işletmelerde bilgi esas olduğu gibi, bu bölgelerde de akla ve bilgiye dayanan bir işletmecilik uygulanmalıdır. Modern şehircilikte, "organize sanayi bölgeleri" ayrıca, gecekonduları önlemek için "Toplu Konutlar Sistemi" getirilmiş ve atılımlar yapılmışsa, hayvan yetiştirilmesinde de çok yönlü atılımlar gerekmektedir. 4,5 milyon işsiz ve 4-5 milyon özüründen, buralarda çalışacaklar da çıkabilir. Özürlü sayısı, sağlıksız evlilik ve kalıttan, kaza ve afetlerden hızla artıyor.

Organize Çiftlik Bölgeleri:

Türkiye nüfusu 65 milyonu bulmuştur; dış ülkelerde 3-5 milyon nüfusumuzun çalışıp, öğrenim yapıp, yaşadığından da sık sık bahsediliyor. Buna karşılık yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların sayıları aynı oranda artmamıştır. Bu nedenle et, etli, sütlü besin maddelerinin fiyatları milyonlarca lira ile ifade edilmektedir. Bu besin maddelerini alamayan veya çok az alabilen dargelirli yurttaşların yeteri derecede beslenemeyecekleri, dolayısıyla zafiyet ve verem gibi hastalıkların artacağı doğaldır. Nitekim, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra verem ve sıtma hastalıkları ile yapılan mücadelelerle bu hastalıkların sayıları asgariye indirildiği halde, son yıllarda bunların sayıları yüzbinlerle ifade edilmektedir. Esas amaçlarından biri de sağlıklı kuşaklar yetiştirmek olduğuna göre, başta gelen etli ve sütlü besin maddeleri üretimleri, dolayısıyla hayvan yetiştirme artırılmalı, sanayileşme, yapılaşma ve eğitimde olduğu gibi, atılımlar birbirini izlemelidir. Çoğunlukla, doğanın, çayır, mera ve diğer bitki örtülerinin otlatılmasına dayanan geleneksel hayvan yetiştirme bırakılarak modern ahır hayvancılığına geçilebilirse, sorunlar çözümlenebilir, doğa da korunmuş olur. Bir yandan mevcut besiciler örgütlenerek, kontrol edilerek ve her bakımdan desteklenerek "Organize Çiftlik Bölgeleri" durumuna getirilirken, diğer yandan da, yeniden 50-500 çiftlikten oluşan Organize Çiftlik Bölgeleri (başka bir deyimle Çiftlik Köyleri) kurulabilir. Bütün bölgelerimizdeki akarsu ve yol boyları, hazine ve vakıf arazileri çok elverişlidirler. Her şirket, birey ve kamu yatırımının bir organize çiftlik kesimine sahip olması zorunluluğu da getirilebilir.

Tarım, ağaçlandırma, karayolu, demiryolu, denizyolu, güneş enerjisi, gölet, baraj gibi altyapı tesisleri ile çocukların eğitilip yetiştirilmesi, nüfusun yeterince beslenememesi, trafik, deprem ve sel felaketlerine karşı yapılan çalışmalara hız kazandırılması gerekmektedir.

Türkiye'de Yetiştirilen Hayvanlara Ait Bir Tablo:

Türkiye İstatistik Yıllığı 1995: Yetiştirilen hayvanlar ve sayıları:

T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü-Statistic Inst. of Statistics Ministry Rep. of Turkey'den

	1987-1998'de	1994'de
Toplam hayvan sayısı	73.240	58641
At	557	437
Katır	208	169
Eşek	1119	809
Deve	2	2
Sığır 12713	12562	11901
Manda	485	305
Koyun 43796	45384	35646
Kılkeçisi 11053	10972	8767
Tiftik Keçisi 2004	1942	797
Domuz 7	9	8
Tavuk 58045	58790	183684
Hindi 2946	2974	3442

Yukarıdaki rakamlardan da anlaşılacağına göre, 1987-1988 ile 1994 yılları arasında, hayvan yetiştirmede genelde büyük bir azalma var. Daha sonraki yıllarda ise bazı hayvanların sayısında azalma olurken, diğer bazılarında (tavukta) artışların olacağı doğaldır. Bu konulardaki istatistiklerde, kuşkusuz daha ayrıntılı bilgiler yer almış olacaktır. Burada esas konu, üretimin hızla ve sağlıklı bir şekilde nasıl arttırılacağıdır.

Sonuç:

1- Hayvan yetiştirme çok zor ve riskli bir iştir.

2- Hayvanları, doğadaki çayır, mera, orman ve yüksek yaylalarda besleyip yetiştirmek nisbeten kolaydır. Fakat bu bitki örtüsünün tümü ile tahribi ve ülkenin bütünüyle erozyona maruz kalması demektir. Böyle bir tahrip, çağlar boyunca devam etmiş ve bugün de devam etmektedir. Böyle bir hayvan yetiştirme her yörede hemen önlenmelidir. Bu konuda halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları ve çabaları dikkat çekici ve sevindiricidir.

3- Ahır hayvancılığı ve bu alandaki besicilik, oldukça gelişmiş olmakla birlikte, ihtiyacı hiçbir zaman karşılayacak durumda değildir. Çünkü hayvanların ihtiyacı olan (yaz ve kış) yemleri, çok pahalı ve yeterli değildir. Yem ve beslemek büyük sorundur. Diğer bir sorun, hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıklardır ki

bu büyük bir risktir. Bu riske karşı çok iyi, geniş ölçüde ve aynı zamanda organize bir şekilde hazır olmak gerekiyor.

4- Her yıl onbinlerce verimli nüfusa katılırken, trafik kazaları ve depremler, yangınlar, çeşitli iş kazaları ve yaralamalar, sağlıklı olmayan evliliklerin sonucu ortaya çıkan değişik özürlü milyonlarca nüfus, her yıl topluma katılırken, kayıtsız kalınmaması, daha etkili koruyucu önlemlerin hemen alınması ve tesis, araç ve lüks gösterişli malzemelerden vazgeçip, kamu kuruluşları ile özel sektörde gerçek tasarrufa gidilip, sağlanacak ödenekleri, yeni bilimsel, eğitim, öğretim, teknik, üretim ve sağlık tesislerine ayırmak gerekir. Bu konularda gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.