

“PROF. DR. AHMET KILIÇBAY” İÇİN

Prof. Dr. Erdoğan ALKİN

Sevgili Hocam Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay'ı İktisat Fakültesine öğrenci olduğum ilk yıl, yani 1955 yılında tanıdım. Sanırım tek bir yıl, rahmetli Prof. Dr. Sabri Ülgener, Fakültenin birinci sınıfına İktisat dersini vermişti; sonra da ikinci sınıfta, adı şimdi Makro Ekonomi olan, Milli Gelir dersine gelmişti.

O zamanlar adet olduğu üzere hocalar derslerine yanlarında en az bir asistan olarak girerlerdi; iki-üç asistanla derse girmek de hem bizim Fakülte'de hem de Hukuk Fakültesinde hayli yaygın bir uygulamaydı. Sabri Ülgener hoca da o zaman asistan olan sevgili Ahmet Kılıçbay ile derslere gelirdi. Her dersten sonra da hemen koşup o ciddi tavırlı ve engin iktisat bilgisine sahip “asistan”ı sıkıştırmaya çalışırdık.

Bir gün, kısa bir süre önce kaybettiğimiz Gazi Üniversitesi Profesörlerinden Coşkun İçöz ve Demir Akman (sınıfta önde oturan en hafız öğrenciler idik) ile, her zaman Sabri Ülgener hocadan büyük bir zevkle dinlediğimiz Milli Gelir dersini nedense kırmaya (!) teşebbüs ettik.

Tam yan kapıdan çıkıp Beyazıt Kulesine doğru hızlı hızlı yürürken Ülgener hoca ve sevgili Kılıçbay ile burun buruna geldik. Tabii hemen tersyüz edip sınıfa döndük ve ön sıradaki mutat yerimizi aldık. Az sonra Hocalar sınıfa girdi. Bizi dersten kaçarken suçüstü yakalayıp hemen akabinde yine ön sırada gören sevgili Ahmet Kılıçbay'ın gülümseyişi hala gözlerimin önünde.

Sonraları Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay ile asistanlıktan başlayarak tüm meslek hayatımda, dostluğumuz giderek gelişti. Özellikle iktisat teorisinde, ekonometride, matematiksel iktisatta her başım sıkıştığında o ünlü siyah perdeli odasına koşar akıl danıştırdım. Bazen hayli uzun süren bu “akıl danışmalarını” Kılıçbay Hoca büyük hoşgörü ile karşılar ve tatlı tatlı sohbet ederdik.

Sevgili Hocama uzun ve mutlu bir ömür diler, insan sevgisini ve bilime katkısını her zaman kalbimizde ve aklımızda saklı tuttuğumuzu söylemek isterim.