

HOCAM AHMET KILIÇBAY

Prof. Dr. Hasan ÖZYURT*

Hocam Prof Dr. Ahmet KILIÇBAY'ı 1967 Kasım ayı başında “İktisada Giriş” dersinde tanıdım. Daha amfiye girer girmez, parlak güler yüzüyle, nazik ve insana güven veren tavrıyla “günaydın çocuklar” diyerek hepimizin gönlünü çoktan almıştı bile.

Ayağında süet botu, kadife pantolonu yine süet ceketini ve onu tamamlayan diğer giysileri ile kürsüde durarak çok nazik ve alçak bir ses tonuyla “İktisada Giriş Dersi” ni birlikte yürüteceğimizi belirterek ilk dersine başlamıştı.

Hocamız, ilk dersinde, iktisat bilimi konusunda bilimsel fakat bizim anlayacağımız bir dille, bir ufuk turu yaptırmış; hepimizi konunun içine çekmişti. Daha sonraki yıllarda ve özellikle otuz beş yıl sonra, yani bugün kendisinin çok güçlü bir pedagojik formasyona sahip olduğunu anlamaktayız. Bazı hocaların sorduğu sorulara verdiğimiz cevaplara “verdiğiniz bu cevap cevapların en kötüsü idi” şeklindeki yaklaşım, Kılıçbay hocada şöyle bir karşılık bulurdu; “Sorunun cevabına yaklaştınız, fakat biraz bulutlu gözüküyor”. O yıl hocamızdan, kocaman bir eğitim dönemi (1967-1968) karşılıklı soru-cevap şeklindeki diyaloglarla hepimize iktisadi sevdirmiş olmanın rahatlığında, ayrıldık.

Haziran 1968'de başlayan öğrenci olaylarının yarattığı kargaşa ve bulanıklılıkta; Prof. Dr. Sabri ÜLGENER, Prof. Dr. Orhan TUNA, Prof. Dr. Mehmet OLUÇ ve daha birçok koca çınarların gölgesinde Kılıçbay hocamla irtibatımız kesildi. Ancak, Ocak 1972'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi İktisat ve Sosyal Bilimler Bölümüne asistan olduktan sonra, can dostlarım Prof. Dr. Tevfik ERTÜZÜN (merhum), Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK, Prof. Dr. Ahmet M.GÖKÇEN sayesinde muhterem hocam Kılıçbay'ı yeniden keşfettim. Doktora tez hocam, yolumu aydınlatan ışığım, moral dopingim ve hepsinden daha önemlisi bilimsel çalışmalarda dayanağım oldu.

KILIÇBAY hocam, doktora yönetiminde daima özgün çalışmayı destekleyen, bilim adayının kendi yeteneğini ön plana çıkarmasına fırsat veren,

* KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı.

kendi fikrini dikte ettirmeyen, analitik konularda çalışmayı özendiren bir yöntem izlemiştir. O zaman otuz saatlik mesafede, Trabzon'da olmama rağmen, kendisini daima yanı başımda, bir yol gösterici olarak hissetmişim. Çünkü yaptığım her yeni analiz ve vardığım sonuçların denetiminde yapıcı ve teşvik edici eleştiriler alacağımdan emindim.

25 Aralık 1973'de, muhterem hocalarım Prof. Dr. Sabri ÜLGENER, Prof. Dr. Mükerrerem HİÇ, Prof. Dr. Bedii N.FEYZİOĞLU, Prof. Dr. Sabahaddin ZAIM' den kurulu doktora tez jürimde tez danışmanım Kılıçbay hocam, tam karşısına oturmamı söyledi. Hocamın mesajını gayet net anlamışım. Fakat kendisi bunun farkında değildi; Tez takdiminde veya sözlü sorulara verdiğim cevaplarda saçmalarsam, hocanın yüzü kızaracak veya asılacaktı. Ben de derhal yön düzeltmesi yapacaktım. Çok şükür ki, hocamı baştan sona gülerken ve kahkaha atarken gördüm.

En büyük kahkahayı jüri olarak attılar: İkame mallar ilişkisini anlatırken, onlar kahve içiyorlardı . A harfini ince söylediğim için ÜLGENER hocam "Hasan bey kardeşim, o harfi kalın söyle, şu kahvenin a' sı gibi" dedi. Ben de hata yapmamak için önce kahve fincanına bakıp, sonra ikame demişim ki, hep birlikte kahkahayı bastılar! Tabi her ikame dedikçe aynı şeyler tekrarlandı.

1973-1996 döneminde, Kılıçbay hocamı hemen her yıl KTÜ' ye davet ettik. KTÜ İİBF 'nin kurulmasında; Benim, Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU ve daha birçok arkadaşım yetişmesinde; İran-Trabzon Transit Taşımacılığının başlamasına katkı yapan araştırmada; Türkiye'de Çay Ekonomisi konusunda yaptığım çalışmaların tamamlanıp çay sektöründe kullanılabilir hale gelmesinde; bunların çok ötesinde İktisat ve Sosyal Bilimlerin bir Teknik Üniversite' de öneminin ve ağırlığının hissedilmesinde Prof. Dr. A.KILIÇBAY hocamın büyük katkıları olmuştur.

Kuruluş tarihi itibariyle, Türkiye'nin dördüncüsü olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kılıçbay hocamın katkılarını unutmamış, 1991 yılında kendisine onur doktora unvanı vermiştir. Ayrıca KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetimi, Doktora ve Yüksek Lisans tez savunmalarının ve çeşitli bilimsel toplantıların yapıldığı çok amaçlı Dekanlık toplantı salonuna "Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY Toplantı Salonu" adını vererek ismini ebedileştirmiştir.

Kendisine ömür boyu minnettar olacağımız hocaların hocası KILIÇBAY hocama sağlıklı bir hayat ve ebedi saadetler diler ellerinden öperim.