

Yazı İşlerinden...

Merhaba,

Ülkemizde sürekliliğini on yıllara taşıyan dergi sayısı maalesef bir elin parmağını geçmiyor. Bu koşullarda 243. sayımızla karşınızda olmaktan dolayı mutlu olsak da, memleketin yayın yaşamı ortada. Buruk bir mutluluk bizimkisi.

Önceki sayımızda belirtildiği gibi, yayın kurulumuz yenilendi. Mülkiyeliler Birliği yönetimi tarafından oluşturulan yeni yayın kurulu listesini künye sayfasında bulabilirsiniz. Sürekli okurlar hemen fark edecektir: Eski kurulun bir çok üyesi yeni kurulda da yer alıyor. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var, tamamı SBF'den genç akademisyenler. Dergimize taze bir nefes katacakları muhakkak. Bundan ne kadar eminsek, Birlik yönetiminin tasarrufu sonucunda artık aramızda yer almayan dostlarımızın varlığını arayacağımızdan da o kadar eminiz. Dergimize kurul üyesi olarak uzun yıllar hizmet veren dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Katkılarını yazılarıyla sürdüreceklerini umarız.

mülkiye bir ayrıcalığını (?) kaybetti; artık Birliğin tek yayın organı değiliz. Sanırsanız ve umarız ki bir çoğunuz *Mülkiyeliler Birliği Dergisi* adı ile iki aylık sürelerle çıkacak olan yeni derginin 243-1 no'lu ilk sayısını edinmiştir. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Sayın Ali Çolak'ın sözleriyle yeni dergi; cemiyet içi haberleşme gereksinimini karşılamak, SBF öğrencileri ile diyalogu arttırmak, ülke gündemini yakından izlemek, entelektüel ortamı geliştirmek, gerektiğinde taraf olmak ve farklı görüşlerin tartışmasına yer vermek gibi amaçlara sahip. Üstlendiği amaçları yerine getirmesi temennisi ile kardeş dergiye yayın yaşamında başarılar dileriz.

Yeni derginin üstlendiği amaçlar, **mülkiye** dergisinin niteliği ve işlevleri konusunda kimi soru işaretleri doğurmuş olabilir. Kaldı ki, bu soruların bir bölümü dergi mutfağında da etraflıca tartışıldı. Soru işaretlerini dağıtmak maksadıyla şu noktaların vurgulanmasında yarar var: **mülkiye** dergisi, akademik niteliği ön planda olmakla birlikte, asla bir akademi dergisi olmadı. Buna gereksinim de duyulmadı. Sosyal düşünce tarihimizde benzersiz bir yeri olan SBF gibi bir dergimiz zaten mevcut. Evet, hakemli bir dergiyiz; fakat, akademi dergilerinden farklı olarak, hakem

değerlendirmesine tabi olan yazıların dergi içindeki oranı %60-65 civarında tutulmuştur. Ayrıca, yayın kurulu üyelikleri ve dergi sayfaları akademik titre sahip olmayan katkılara hep açık olmuştur. Akademi dergilerinde olmadığı şekilde belirgin bir yayın çizgisine de sahibiz. Düzenli okurlarımızın bileceği gibi bu; bağımsızlıkçı, özgürlükçü, kamucu ve toplumcu bir çizgidir. **mülkiye** dergisinin bugüne kadarki sayıları, güncel gelişmelere tarihsel derinlik ve öngörü katarak müdahale eden yazılarla doludur. Nitekim, elinizdeki sayı, burada vurgulanan özelliklerin en somut kanıtıdır.

mülkiye dergisi, ortaya çıkan yeni şartlar neticesinde bir dizi karar aldı. Bugüne kadar ortalama 20 forma (320 sayfa) büyüklüğünde çıkan dergimiz, bu sayı ile birlikte 12-13 forma (ortalama 200 sayfa) ebatlarında çıkmaya başladı. Doğal olarak dergi fiyatımızı da düşürdük. Eski fiyatla abone olan okurlarımıza, yeni abone fiyatı ile hak ettikleri sayıda dergi ulaştırılacaktır.

Bu sayı ile birlikte her sayımızda, izleyen iki sayının ana temalarını ve sayı editörlerini “Yazara Not” bölümünde duyuracağız. Tema dışı yazılara yer verileceği gibi, dergi sayfalarımızın yaklaşık % 40’ını bilimsel makale formatı dışında kalan çalışmalara ayırmayı da sürdüreceğiz.

Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 243. Bahar sayımızı, daha önce duyurduğumuz gibi, stoktaki yazılardan yapacağımız bir seçkiye ayırmıştık. Buna rağmen, NATO’nun İstanbul’dan, temel önemdeki yasaların da T.B.M.M.’den geçmekte oluşuna duyarsız kalamadık.

NATO gündemi çerçevesinde, emperyalizmin ülkemizi de içerir biçimde Orta Doğu haklarının boynuna doladığı ipi teşhir eden üç özgün çalışmaya yer verdik. Yasama etkinliklerini ise yuvarlak masa toplantısında ele aldık. Cem EROĞUL, Alpaslan IŞIKLI, Onur KARAHANOGULLARI ve Tuğrul KATOĞLU’nun bilgilendirici ve çözümleyici konuşmalarıyla son derece hareketli geçen yuvarlak masanın ilgiyle okunacağını umuyoruz. Oğuz OYAN’ın kamu yönetimi reformuna odaklanan ve “reform mu, yokediliş mi?” başlığını taşıyan katkısı, yasama etkinliklerine içerden bakan özelliği ile yuvarlak masa ve diğer yazılar arasında da bir köprü işlevi gördü.

Stokları eritmeye dönük toplama bir sayı olacak derken, ülkenin güncel sorunlarına odaklanan ve iç tutarlılığa sahip bir sayı yarattık. Emeği geçenler sağolsun.

Metin Özüğurlu