

Karamsarlığa ve İmkansızlığa Geçit Vermeden...: Ya da Halk Kütüphaneleri 2010 Çanakkale Bölge Semineri

*No Allowances for Pessimism and Impossibility...: Or 2010
Canakkale Regional Seminar on Public Libraries*

İpek Tepecik*

Öz

3-5 Aralık 2010 tarihlerinde Türk Kütüphaneciler Derneği, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Goethe Enstitüsü işbirliğiyle Çanakkale İl Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde düzenlenen Halk Kütüphaneleri Çanakkale Bölge Semineri izlenimleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi İpek Tepecik'in kaleminden aktarılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: halk kütüphaneleri; Çanakkale

Abstract

Impressions from Çanakkale Regional Seminar on Public Libraries hosted by Çanakkale Public Library and held in cooperation with Turkish Librarians' Association, General Directorate of Libraries and Publications, Hacettepe University Department of Information and Document Management and Goethe Institute on December 3-5, 2010 are conveyed by İpek Tepecik, a sophomore student at the Department of Information and Document Management.

Keywords: public libraries; Çanakkale

Alanımıza yönelik analizi zihnimizde canlandıran, mesleki sorunlara ilişkin fikirlerimizi tek potada sentezlememize yardımcı hatta ön ayak olan ve bu bağlamda yaratıcı çözümlerimizi ve sıcak tebessümlerimizi hediye ettiğimiz bölge seminerlerinden sadece bir durağımızdı Çanakkale.

3-5 Aralık 2010 tarihleri arasında bize ev sahipliği yapan Çanakkale'de akademisyenler, kütüphaneciler, alanda uzmanlaşmış kişiler ve biz öğrenciler bir araya

* Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. Sınıf lisans öğrencisi. e-posta: ipektepecik@hotmail.com

geldik. Ben bu alanda eğitim alan bir öğrenci olarak Çanakkale’de olmaktan ve kendime sayısız nitelikler kazandırmada yardımcı olan bu organizasyonun içinde bulunmaktan çok memnunum. Lisans öğrencilerini ve genç çalışanları mesleğin bebekleri olarak nitelendiriyor ve çocuk kütüphanelerine yatırım nasıl geleceğe yatırımsa bence lisans öğrencilerine ve genç çalışanlara yönelik bu seminerler de geleceğe yatırım olduğunu düşünüyorum. Çanakkale ise bu konuda ne ilk ne de son şehir olacak asıl güzel yanı da buydu zaten.

Peki, neler yaptık Çanakkale’de ?

Kütüphanelerde çocuk bölümlerimizin geleceğe yaptığı yatırımlar faizleriyle getirilerini sunarken halk kütüphaneleriyle ayrılmaz bir ilişkisinin olduğu bu seminer çerçevesinde ele alındı. Hem teorik hem de pratik olarak çözümler sunuldu. Bu ortamda bizler birlikteliğin öncüsü pozisyonu rolündeydik.

Yaptığımız grup çalışmalarıyla birbirimizin düşüncelerine ve önerilerine bolca yer verildi. Seminer kapsamındaki il ve ilçe halk kütüphanelerinin güncel normları hakkında az çok hepimiz fikirler edindik ve halk kütüphanelerinin çocuk bölümleriyle ilgili yapılabileceklerin üzerinde durduk. Sunumlar ve örneklerle gözümüzde resimler çizildi. Bu alanın içinde bulunup bilgilerinden faydalanmamız gereken konu uzmanlarından çeşitli bilgiler edinip birebir soru sorma imkanımız vardı. Farklı şehirlerde bulunup mesleki anlamda aynı yol üzerinde bulunan bizler tanışma fırsatı bularak bunu olumlu yönde kullanmaya şimdiden başladık bile.

“Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği” ile “Çocuk Yayınları ve Yayıncılığı” konularının yer aldığı halk kütüphaneleri 2010 Çanakkale Bölge Semineri’nde yoğunlaştığımız konular ise şunlardı: Bir çocuk kitabı nasıl olmalı, resimlendirilmesi ne şekilde yapılmalı, yazı stilinde neler tercih edilmeli, bir kütüphanenin bölümleri nasıl dekore edilmeli, ışıklandırması nasıl kullanılmalı, raflar nasıl en iyi şekilde kullanıma sunulmalı, çocuklara yönelik oyuncak ve kitap dışı materyallere ne şekilde yer verilmeli gibi çok değişik alanlarda bilgiler sunuldu. Bu çerçevede bütün seminer katılımcıları Çanakkale İl Halk Kütüphanesinin bölümlerini gezerek dekoru hakkında yorumlarda bulundu.

Asıl amacımızla birlikte sosyal faaliyetlerimiz de vazgeçilmezdi. Akşam yemeklerindeki birlikteliğimiz, seminer sonrasında yapılan sohbetlerimiz,

eğlencelerimiz, tarihe yaptığımız güzel yolculuğumuz (Troia ve Şehitlik gezimiz...) kütüphaneci kimliğinin çağdaş yönde ilerleyişine de küçük birer örnek oldu.

Bir kez daha gördük ki; sahip olunan imkanlar dahilinde en iyisini ortaya koyma çabası ve bu yöndeki umut ile yola devam; karamsarlığa ve imkansızlığa geçit vermeden.

Bu bölge semineri kapsamında kafamda oluşan düşünce ise şuydu:

Ufak gülen yüzlerin minik ellerinin oyun hamuruyla şekillendirmeye çalıştığı bir mutluluk gibi olmalıyız bizde. Tekrar tekrar yapıp dağıtmalıyız belki de; bir rafi defalarca kez deneyip doğru yerini bulmalıyız ya da... Hamurun rengini değiştirip tekrar denemeliyiz hatta. Sonunda elimizde bir bütün oluşacak ve de bilmeliyiz ki belki de oluşturduğumuz bütünle ya da tek bir sözümüzle, davranışımızla şekillenecek hayatları o minik gözlerin.

Teşekkürler;

Sayısız öğrenci bizlerin yerinde olmayı istiyor eminim ki ve ben bu yüzden inanılmaz derecede mutluyum, buralara kadar gelmeme vesile olan, bende olduğu gibi birçok öğrencinin ve uzmanın başarılarında emeği bulunan saygı değer Prof. Dr. Bülent Yılmaz hocama sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bizimle birlikte Çanakkale yollarına düşen eşsiz bilgilerini bizden esirgemeyen, yolculuk boyunca bize anne şefkatiyle yaklaşan Doç. Dr. Nazan Özenç Uçak hocama; Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nden Erhan Erkan bey'e, Gülnihal Çelik hanım'a sponsorlarımız Tudem ve Gümüşüğü Kitaplığı'na, başta Çanakkale olmak üzere tüm il ve ilçe halk kütüphanecilerimize ve tabii ki her daim desteğini esirgemeyen TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal Bey'e ve Goethe Institut adına Eva Hackenberg hanım'a minnetlerimi sunarım.