



İŞÇİLERİMİZ KENDİSİNE ÇOK ŞEY BORÇLU...

Dr. Engin TONGUÇ
İç Hastalıkları Uzmanı
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı

Dr. Haldun Siner ile 1973 yılında SSK'da başlayan çalışma ve amaç birliği arkadaşlığımızın, çok yakın dostluğumuzun noktalanmasından büyük üzüntü ve acı duydum.

1973'te SSK yönetimince meslek hastalıkları konusundaki yetersizliklerin giderilmesi için yeni atılımlara girişilmesi öngörülüyordu ve yeni kurulmakta olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) ile işbirliği yaparak çalışma görevi bana verildi. Çalıştığım SSK hastanesinde ayrılmış yataklar meslek hastalıkları şüphesi olan hastalar için kullanılacak ve İSGÜM'ün teknik ve laboratuvar olanaklarından yararlanılarak kesin tanıları konulacaktı. Bu arada, bir SSK dispanserinin pilot bölge olarak seçilip işyerleri ile yakın ilişki içerisinde çalışarak bölgedeki işyerlerinde meslek hastalığı şüphelileri bulması gerekiyordu. O günlerde ortaya çıkan ve iş ortamından kaynaklandığı anlaşılan yaygın zehirlenmelerin çözümü için İstanbul'da SSK'nın Osmaniye Dispanseri bölgesindeki bir ayakkabı yapım fabrikasına gidildi. Dispanser'in Başhekimisi Dr. Haldun Siner'i böyle tanıdım. İSGÜM Müdürü Dr. İsmail Topuzoğlu ile birlikte, Haldun'un dispanserinde, bölgedeki işyerleriyle yakın ve sürekli bir ilişki içerisinde çalışan bir ekip kurmuş olduğunu şaşkınlıkla gözledik. Aradığımızı bulmuştuk. Haldun'la bundan böyle meslek hastalıkları konusunda SSK'da yapılmasını tasarladığımız gelişmelerde birlikte çalışacak, tutucu SSK bürokrasisine karşı ikimiz birlikte savaşıyorduk. Tam bir görüş ve anlayış birliği içerisindeydik. Önemli isteklerimizden birisi, Ankara ve İstanbul'da meslek hastalıkları hastanelerinin kurulmasıydı. SSK yöneticileriyle birçok toplantı yapıldı, komisyonlar kuruldu, bitmeyen tartışmalar yapıldı, sonuca ulaşmak için raporlar yazıldı, rafa kaldırıldı, bürokrasinin her türlü oyunu denendi. İşçilerden güçlü bir istek gelmedikçe, alışlagelmiş dar anlamli tedavi hekimliğini aşarak

koruyucu hekimlik alanına bulaşmanın, işyerleri ile sıkı işbirliğine girmenin gerekliliğine yanaşılmıyordu. Tüm bu süreçte Haldun, düşündüklerini çekinmeden, sözü dolandırmadan söylüyordu; yeri geldiğinde üstlerimize kafa tutuyorduk. Böyle bir savaşı yürütebilmemizin bir nedeni de SSK yönetiminde bizden yana destekçilerin bulunmasıydı: Dr. Erdal Atabek Yönetim Kurulu Üyesi olarak (daha sonra Genel Müdür ve Müsteşar) ağırlığını koyuyordu. Bir ara Avrupa'daki benzer kuruluşları incelemek üzere ikimizin de işyeri aylığına gönderilmemiz kararını çıkarttı. Yapmaya çalıştığımız işin özelliği hiç dikkate alınmadan, Haldun'un beklenmedik şekilde Dispanserden alınıp Eyüp Hastanesi Başhekimliğine atanması yeni bir bunalım nedeniydi. Ekibi dispanserde kalmıştı. Ama O, bu olumsuz durumu, arkadaşlarını tek tek Eyüp'e naklettirerek olumluya çevirdi. Şimdi artık hasta yatağı da vardı; bu konuda Ankara'ya bağımlılığı azalmıştı.

Birçok açıdan ibretlik uğraşların ayrıntılarına girmeyeceğim. Hep birbirimize destek olduk, birbirimizi koruduk. Sonunda Haldun Kartal'daki Meslek Hastalıkları Hastanesi'ni açmayı başardı. Ekibi ile işi yürütüyordu. Son derece enerjik, çalışkan ve becerikliydi, çalışma arkadaşlarını da yetiştiriyordu. Ekibiyle işyerlerinde yaptığı incelemeler sonucu, Türkiye'de o güne kadar bulunmayan birçok meslek hastalığı ortaya çıkarılmıştı. Hiçbir şekilde bir maddi çıkar beklemeden çalışıyordu, son derece güvenilir bir iş arkadaşı ve yöneticiydi. İş sağlığı ve meslek hastalıkları konusu yaşamının amacı, tutkusu ve ideali olmuştu. O zamana kadar hiç ele alınmamış bir konuya da yer vermeyi düşünmüştük: Mesleki rehabilitasyon! SSK Yönetim Kurulu'ndan "meslek hastalığı musabı hastaların rehabilitasyonu" için bölümün kurulması kararı çıktı. Karar yanlıştı; yapılacak olan



meslek hastalarının rehabilitasyonu deđil, mesleksi rehabilitasyon, yani özellikle iř kazası ve meslek hastalıđı geçirmişlere, özúrlülere yapabilecekleri yeni bir meslek öğretilmesi idi. Bu kavramın inceliđini bilen olmadıđı için karar bu şekilde çıkmıřtı! Ama bu bize yeterliydi. Hastane'nin adı konu: Kartal Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezi. Haldun bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli olan işbirliđi arayışlarına hemen başladı. Ne yazık ki, bu bölüm kurulamayacak, hastaneye genel sađlık hizmeti verecek bölümlerin de sokulmaya kalkışılması üzerine Haldun ve bazı arkadaşları istifa ederek emekliliklerini isteyeceklerdi. Mesleki rehabilitasyon konusuna da bir daha el atılmayacaktı.

Tarihi geçmiři iyi anlařıldığında adı Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne çevrilen bu hastaneye Haldun Sırer adının verilmesi önerisi desteklenmelidir.

Haldun emeklilik yařamı süresince de iş sađlıđı ve meslek hastalıkları konusunda önemli hizmetler yapmıřtır. Bu alanda çeřitli kuruluşlara, tabip odalarına danıřmanlık, TTB'nin işyeri hekimliđi için açtıđı sertifika kurslarında öğretim görevi, hocalık gibi... Enerjisi, tutkusu, ideali onu her zaman canlı, yardıma hazır tutmuřtur. Hiçbir kişisel karřılık beklemeden, řan-řöhret yolunda kořmadan, özveri ile meslek yařamını anlamlandırmıřtır. Ülkemizde meslek hastalıklarının önemli bir sorun olduđunun kanıtlanması, bu hastalıkların önlenmesi için yaptıđı hizmetler unutulamaz, unutulmayacaktır. Her zaman sevgi ve anlayıřla yaklařtıđı işçilerimiz kendisine çok şey borçludurlar. Hizmetleri ve deđeri zamanla daha iyi anlařılacaktır.

Meslek yařamımın en anlamlı bir döneminde birlikte savařım verdiđim, çok yakın, çok içten arkadaşlık ettiđimiz Haldun kardeřimi yitirmekten son derece üzgünüm, onu çok özleyeceđim...