

DEĞERLİ HOCAM PROF. DR. MÜKERREM HİÇ

Sevgili hocamı, İktisat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiyken tanıdım. Birinci ve ikinci sınıfta diğer değerli hocalarımızdan oldukça derin ekonomi bilgileri almıştık. İktisat Fakültemiz o dönemde Türkiye'nin en iyi öğretim üyelerine sahipti. Hatta diyebilirim ki Müteveffa hocam Prof. Dr. Yüksel ÜLKAN biz birinci sınıf öğrencilerine iktisadı çok sevdirdi. Ben de bu yüzden tıp fakültesine geçmekten vazgeçtim.

Üçüncü sınıfta “Para Teorisi” dersimize gelen değerli hocam, o güne kadar öğrendiğimiz ama bir bütün olarak genel denge olarak tamamlayamadığımız iktisat bilgilerini bütünleştirerek çok güzel bir sentez oluşturdu. Derse asistanları Gül TURAN ve Sevil ATASOY’la birlikte gelirdi. Bu değerli asistan arkadaşlar dersleri büyük bir zevkle dinlerlerdi. Çünkü makro iktisadı dengeyi klasikler, Neo klasikler ve Keynes açısından birbirleri ile mukayeseli olarak ve diyagramlar ile anlatır ve biz hem sentez açısından ve hem de çeşitli iktisadi akımların genel denge açısından karşılaştırmalarını büyük bir zevkle dinlerdik. Henüz o yıllarda günümüz ekonomik büyüme modelleri yoktu. Ama Harrod – Domar ve Harrod Domar, Singer’in ekonomik büyüme modelleri moda olduğu için bunlar hakkında da hocamızdan derin bilgiler edindik. Öyle ki kendimi sanki iktisat alimi gibi düşünme kompleksine de kaptırmıştım. Bu nedenle, lisans seminerlerine katılma kararımı ve doktora yapma arzumu müteveffa hocamın verdiği bilgiler kamçılıyordu. Anadolu’nun bir kasabasından İstanbul’a okumaya gelen bir çocuğun öğretim üyeliğine adım atmasında sevgili hocamın dersi sevdirmesi ve beni motive etmesi yatmaktadır.

İşin ilginç taraflarından biri de hocamız derslerini verirken uygulamaya dönük örnekler ve işletme yaşamına ait bilgilerle iktisat arasında ilgi kurmasıydı. Diğer bir deyimle vermiş olduğu bilgiler teorik olarak havada kalmıyordu. Yıllar geçtikten sonra, ben yeni kurulan İşletme Fakültesi’ne asistan olarak katılınca, bunun nedenini anlayabildim. Mükerrerem hocamız öğretim üyeliğine önce işletme iktisadı kürsüsünde adım atmış, Harvard Üniversitesinde “International Teachers” programına katılmış ve Amerikalıların kurduğu “İşletme İktisadı Enstitüsü”ne Maliyet Muhasebesi dersleri vermişti. Yani doktora İşletme konusundaydı. Mükemmel bir İngilizcesi vardı. O yıllarda İngilizcesi çok iyi olan hoca sayısı çok azdı. O nedenle literatürü iyi takip eder ve kendini daima güncel tutardı.

1999 yılında ben İstanbul Üniversitesi'nden emekli olup Doğuş Üniversitesi'ne kurucu dekan olarak atandığım yıllarda, hocam beni ziyarete geldi. Teneffüslerde bile elinden sigarasını bırakmazdı, bu nedenle hocam kilo almış ve nefes darlığı çeken bir vaziyette gördüm. Derse gelmek isteği yoktu, ama küçük kızı Özlenen Hanım'ın doktorasını tamamladığını onun ders verebileceğini söyledi. Ama 12 saat ders verecek tam zamanlı bir hocaya da ihtiyacımız yoktu. Maalesef Özlenen Hanım'ı kadroya alamadık.

Daha sonra, ben Beykent Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan olarak çalışırken hocamın büyük kızı Ayşen HİÇ GENCER'i kadromuza aldık ve bu vesile ile hocamı bizim İktisat derslerine girmeye ikna ettik. Değerli hocam By-Pass ameliyatı olmuş çok zayıflamıştı, ama çok dinç gözüküyordu. İşin en ilginç tarafı ise, seksenli yaşlarda olmasına rağmen bilimden hiç kopmamış "Türkiye Ekonomisi" konusunda İngilizce nefis bir kitap yazmıştı. Bu beni çok duygulandırdı. Türkiye Ekonomisi derslerini İngilizce İktisat Bölümümüzde büyük bir zevkle veriyor kızı Ayşen'de ona yardımcı oluyordu.

Beykent'te ders verdiği yıllarda çok mutlu günlerimiz oldu. Beni rahatsız etmemek için Dekanlığa nadiren gelirdi, çok duyarlıydı her görüşmemizde üstün bilim adamlığına hayran olduğum hocamın zorla elini öpmeye çalışırdım, ama o öptürmemek için direnirdi.

Türkiye'mizin ender yetiştirdiği kendini bilime adanmış son nefesine kadar bilimin aktüel gelişmelerinden hiç kopmamış, kendisi gibi çok değerli iki bilim insanı olan kızları Ayşen'i ve Özlenen 'i yetiştirmiş olan ve hocama büyük bir sevgi ile bağlı olan, her zaman onun yanında olan, üzerine titreyen değerli eşi Prof. Dr. Süreyya HİÇ hocama ve kıymetli damadı Alp GENCER'e baş sağlığı diliyorum. Çok değerli ve sevgili hocamı kaybetmiş olmanın derin ıstırabını sizin kadar biz öğrencileri de yüreğimizde hissediyoruz. Nurlar içinde yatsın, Allah rahmetini esirgemesin, hocamız eserleriyle anılacak ve içimizde yaşayacaktır.

Prof. Dr. Erol EREN

İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı