

## GİZLİ GÜÇ NEVZAT YALÇINTAŞ

Bülent AKARCALI\*

Nevzat beyi yıllar öncesinden çeşitli sosyal ilişkiler sayesinde tanımayla, kendisi siyasete atıldıktan sonra tanımam arasında çok büyük farklar oldu.

Fevkalade nazik bir beyefendi akademisyen olarak bildiğim sayın Nevzat Yalçintaş'ı TBMM çatısı altında tanıyıp birlikte çalışmak siyasi yaşantımın çok önemli bir parçasını oluşturdu.

TBMM'de çok sayıda ülkeyle dostluk grupları vardır. Bu gruplar ülkelerin Meclisleri arasında köprüler oluşturarak sağlıklı diyalogların başlamasına vesile olurlar.

Ülkeler arası ilişkileri yalnız Hükümetler ve Diplomatlar kurmaz. Milletvekillerinin de bu yönde ciddi katkıları vardır.

Bu katkıların inandırıcılığı ilişkilerin daha kalıcı ve yapıcı olmasını sağlar.

Biz de bünyesinde geniş Müslüman ve Türk asıllı nüfusu barındıran, ülkemizle ekonomik ilişkileri sürekli gelişen, ama buna karşın, çok az siyasi bağıımızın olduğu Rusya ile bir şeyler yapalım diyerek yola çıktık ve neticede "TBMM Türkiye - Rusya Parlamenter Dostluk Grubu" nu kurduk.

Sevgili Hocamız da mensubu bulunduğu siyasi partiyi temsilen grubumuza katıldı.

Başkanlık için yaptığımız seçimler esnasında Nevzat beyin hakkaniyet ölçülerine nasıl sıkı sıkı sarıldığını gördüm. Bilgisi ve yaşı

itibariyle biz kendisinin Grup Başkanı olmasını isterken, "hayır bu işi başlatan Akarcalı'dır, o başkan olmalıdır" diyerek beni hiç alışık olmadığım ölçüde ve sıcaklıkta onore etti.

Bilahare çalışmalara başladık. Ben iddialı insanımdır, bir işi ele aldım mı ona pul gibi yapışırım (eskiden damga pulu gibi derdim ancak Mali Kanunlarda ki son düzenlemelerle o da kalkmış. Kala kala posta puluna kaldık!) pek yorulmakta bilmem.

Bir süre sonra gördüm ki Hocamıza yetişmeye zorlanıyorum.

Çalışmak, çalışmayı sevmekte yetmez. Her çalışma destek ve teşvik gerektirir. Bu desteği sağladığınız zamanda aşamayacağınız engel, altından kalkamayacağınız güçlük kalmaz.

Türk-Rus Parlamenter Dostluk grubu olarak inanılmaz bir çalışma yürüttük.

Dönemin MHP Milletvekili Mehmet Ceylan, DSP Milletvekili Gönül Saray Alphan Rusya'yı tanıyan kişilerdi, bilgileri ve ilişkileri sayesinde hızla ilerliyorduk.

Rus Parlamentosunun resmi adı Duma'dır. Buradan çok sayıda Milletvekillerini Antalya'da ağırladık. Mehmet Ceylan'ın attığı iki golle berabere kalabildiğimiz Türk-Rus Milletvekilleri futbol maçları yaptık.

Duma'da temas etmediğimiz Meclis Komisyonu kalmadı.

Ben Türk'üm neden gelip Yakutistan'a yatırım yapmıyorsunuz diyen Komite Başkanlarından, odasında namaz seccadesini eksik etmeyen Müslüman Rus Milletvekilleriyle kaynaştık.

2002 yılında vardığımız nokta öylesine iddialıydı ki, söylediklerimize kendi arkadaşlarımızı inandırmakta zorlanıyorduk.

İddiamız da şöyleydi "artık Duma'da, hep Türkiye aleyhine beyanat veren Jirinovski dahil, Türkiye karşıtı söz alıp konuşacak Rus Milletvekili kalmamıştır, varsa da söz almaya cesaret edemez".

Bu noktaya gelmemizde Komisyonumuzdaki her arkadaşın ciddi bir katkısı vardı. Ama elde ettiğimiz başarı bu ortak çalışmanın da ötesinde, adeta gizli bir gücün sürekli bizleri hatadan uzak tutup hep doğru olanı yaptırmaya yönlendirmesiyle mümkün olmuştu.

\* Eski Sağlık ve Sosyal Yardım, Turizm Bakanı.

Oyuna sıfır hatayla başlamış ve sıfır hatayla bitirmiştik.

2002 sonbaharında seçimlere katılmayıp, siyasi hayattan uzak, daha serinkanlı ve berrak düşünür hale gelince bu başarımızın altında yatan gerçeğin farkına vardım.

Bu gerçeğin adı "Nevzat Yalçıntaş'tı".

Nevzat bey'in bilge kişiliği, uzlaştırma-arabulucu olabilme niteliği, karmaşık sorunları basite indirgeyip çözebilme yeteneğine ilaveten kendisinde doğuştan var olan inandırıcılık özelliği, iyi çalışan-anlaşan bir takımı şampiyonluğa götüren ana unsur olmuştu.

Sayın Nevzat Yalçıntaş ile 1999'dan itibaren çalışmaya başlayıp 2002 sonuna kadar devam ettim.

Şarkı sözlerinde ki gibi " geç buldum erken kaybettim".