

televizyon kurma hakkını tanıyan maddeyi kanun metninden çıkarıyorlar. İşte Konfüçyüs'ün üstün insan tanımı bu değil midir ?

Herkes peşinden şahsi işleri için koşuyor, oysa o bunu tasvip etmiyor. Etmiyor ama kibar insan, bir şey hissettirmemeye bakıyor. Oysa o istiyor ki, şahsi işler için değil de memleketinin, bölgesinin sorunları için gelseler. O durumda meselelerine canla başla sahip çıkacak. Böyle faydalı olmayı çok istiyor.

Doğu Türkistanlılar, Özbekler, Ahıska Türkleri, Kırım, Tatar Türkleri, Rusya içinde ve Kafkasya'da birçok Türk ve Müslüman topluluklarına hamilik yapmakta, onların Türkiye'de bulunan akraba ve yakınlarının kurdukları dernek ve vakıflarında şeref başkanlıklarına getirilmektedir. Her toplantılarına konuşmalar yaparak katılmakta, birlik ve beraberlik konularında onları motive etmekte ve bunu bir sorumluluk ve görev bilinciyle, büyük bir zevkle yapmaktadır. Aynı bilinçle Makedonya, Saraybosna, Arnavutluk, İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda gibi batı Avrupa devletlerinde yaşayan Türk ve Müslümanlara ve kurumlarına destek olmakta, onları yönlendirmektedir.

Halen milletvekilliğinin yanı sıra Türk-Rus dostluk grubu başkanı, Türk-Avrupa Parlamento sözcüsü (AGİT) ve Avrupa parlamenterler grubu ikinci başkanlığını sürdürmektedir.

Kendini mükemmel yetiştirmiş, yetenekli, kabiliyetli, kendine güvenen, kafa yapısı da vücudu da sağlam tam bir Türk insanı olarak parlamentoda milletvekilliği görevini sürdürmektedir. Öyle ki, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı adaylığı esnasında o gün için ikincilik mertebesinde destek veren milletvekillerinin çoğu sonradan pişman olduklarını belirtmişlerdir.

Gece gündüz demeden daha çok günleri yurtdışlarında ve yollarda geçmekte, üstelik, günlük bir gazeteye her gün makale yazmaktadır. Bu işlerin ne kadar yorucu ve meşakkatli olduğu herkesin malumudur. Ama o bunları zevkle yapıyor.

İşte örnek bir Türk insanı, yolun bahtın açık olsun.

HOCAM SEN HERŞEYE LAYIKSIN

Hulusi ALTINYURT*

Bu coğrafyanın insanı olmayı geçmişimizden gelen Ata-töre ile dini inancımız belirlemektedir. Vatansever olmak, dini vecibeleri yerine getirmek ve bunu hayatı boyunca bıkmadan usanmadan sürdürmek, bundan da büyük haz duymak az insana nasip olur. Bir yaştan sonra; of yaşlandım, yoruldum, bıktım bu dünyadan diyenlerimiz az değildir.

Allah uzun ömürler versin Nevzat Yalçıntaş hocamız tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahiptir. Bir defa çok iyi bir eğitim silsilesinden geçmiştir. Akademik çalışmalarını yurt dışında hazırlamıştır. Bundan dolayı da İngilizce ve Fransızca'yı daha sonra da Arapça'yı buna katarak üç lisanı fevkalade konuşmakta, konferanslar vermektedir.

Öğretim üyeliğinin yanısıra Devlet Planlama Teşkilatında Sosyal Planlama Daire Başkanı, TRT Genel Müdürü, İslam Kalkınma Bankası Araştırma Bölümü Başkanlığı, Aydınlar Ocağı Genel Başkanlığı ve daha birçok yüksek seviyede görevlerde bulunmuştur.

Çin dinlerinden Konfüçyüsçülük hakkında bilgiler verilen kitaplarda Konfüçyüs, üstün insan ile küçük insan arasındaki farkı şöyle belirtir: "Büyük ve üstün insan erdemi, küçük insan ise rahatını düşünür. Üstün insanlar kanunlar üzerinde kafasını çalıştırır, küçük insan ise menfaatini aramaya bakar". İşte geçtiğimiz günlerde biz bunu gördük. Türkiye'de yabancılara TV kurma hakkı veriliyor, iktidardaki partisine muhalefet ederek meclis genel kurulunda kürsüye çıkıp ben bu yasayı tasvip etmiyorum, bunun büyük vebali vardır. Ben bu vebali taşıyamam demiştir Nevzat Yalçıntaş Hocamız. Ve yasanın Çankaya'dan döndüğünü görüyoruz. Tasarıyı hazırlayanlar yabancılara

* Üniversiteden Emekli - Eğitimci.

Renkli Resim gelecek