



yıl / year: 17 • sayı / issue: 34 • kış / winter 2019 • s./p. 567 - 582

Vefeyât  
Obituary

## Rasûlü Ekrem (sav.)'e Vâris Olabilmek Merhûm Prof.Dr. Ahmet Önkal Anısına

M. BAHÂÜDDİN VAROL

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi  
İslam Tarihi Anabilim Dalı  
mbvarol@gmail.com | orcid.org/0000-0003-0102-6811

Geliş Tarihi / Received: 14.11.2019 • Yayına Kabul Tarihi / Accepted: 18.12.2019

### Atıf / Cite as

Varol, M. Bahaüddin. "Rasûlü Ekrem (sav.)'e Vâris Olabilmek Merhûm Prof.Dr. Ahmet Önkal Anısına". *İstem*, 17/34 (2019): 567-582. <https://doi.org/10.31591/istem.646808>

*Peygamberimiz buyuruyor ki; "İki kişi kıskanılır; biri, Allah'ın kendisine mal verdiği ve Hak yolunda o malı harcamasına imkan tanınan kişi, diğeri de Allah'ın kendisine ilim verdiği ve onunla amel edip başkalarına öğreten kişidir."* (Buhari, İlim, 15)

İlim, insanı diğer varlıklardan ayıran en temel unsurlardan biri olduğu gibi Rabbimizin "eşref-i mahlûkât" olarak yarattığı insanı bu "en şerefli" konuma ulaştıracak şey de ilimdir. O nedenle başta Peygamberler olmak üzere tüm insan ve toplum projesi olan kişi ya da sistemler ilim üzerinde durup bunu sistematik ve kalıcı hale getirme çabası içerisinde olmuşlardır. "Alimler Nebîler'in varisleridir"<sup>1</sup> buyuran Peygamberimiz de bu konuda Peygamberlerin ve onların getirdiği bilgiyi öğrenen, uygulayan ve aktaran alimleri kendilerinin varisleri olarak nitelendirmiştir.

Merhûm muhterem hocamız Ahmet Önkal'ın vefatının ardından hatıralarını, örnek kişilik özelliklerini ve hayat görüşünü bir vefâ olarak hatırlamak, yâd etmek ve bizden sonraki gelenlere aktarmak adına bizim penceremizden görüldüğü kadarıyla zikretmek istiyoruz. Buna vesile olanlara öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zira bir çok değerimizin kaybolduğu ve yerinin doldurulamadığı, herkesin de bu kayıpları çaresizce izlediği bir dönemde, bu değerlerin kişilik ve karakter yapısına dönüştüğü insanları bulmak, görmek ve yetiştirmek oldukça zordur. O sebeple Ahmet Önkal hocamızın bu yönüyle hafızalarda hep kal-

<sup>1</sup> Tirmizî, İlim, 19.

masını ve örnek olmasını arzu ediyoruz.

Muhterem hocamızla ilk karşılaşmamız bizim ortaokul yıllarımız olan 1975'li yıllardır. O yıllarda Konya'da eksikliği hissedilen bilgi merkezli insan yetiştirme amacını karşılamaya dönük olarak kurulan ve hizmet veren Hayra Hizmet Vakfı ve Kütüphanesi'ndeki seminer, sohbet ve bilimsel müzakere ortamları bu konuya ilgi duyan herkese açık olarak yürütülüyordu. Hatırladığım kadarıyla daha İlahiyat Fakültesine dönüşmeden önce Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün eğitim kadrosu ve öğrencileri ile diğer bir çok genç bu çalışmalara ilgi duyup takip ediyordu. Muhterem hocamız da bu ortamlarda yer alıyordu ve çalışmalara katılıyor idi.

Hocamızın 1977 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsünde asistan olmasından sonra kendisini daha çok ilmi çalışmalara hasretmiş ve çalışmalarını bu çatı altında sürdürmüştür. Bizim fakülteye öğrenci olarak giriş yılımız olan 1985 yılına kadar Öğretim Görevlisi olarak hizmet eden hocamız bu yılda Doktora çalışmasını bitirmiş ve Öğretim Üyesi olmuştu. Lisans derslerimizde gerek hocamızdan gerekse Prof.Dr. Mehmet Ali Kapar hocamızdan istifade etme imkanı bulmuştuk. Muhterem hocamızı daha yakından tanımamıza vesile olan şey ise İslam Tarihi Anabilim Dalında yaptığımız Yüksek Lisans ve Doktora çalışmamızdır. 1990 yılında başlayan bu süreç hocamızın vefatına kadar devam etmiştir. Bu süre zarfında gerek ilim dalımızı ilgilendiren hususlar gerekse tüm siyasî, idarî, kültürel ve toplumsal gelişmeler ile bazen de kişisel ve özel konuları istişare etmiş ve değerli görüşlerinden istifade etme imkanı bulmuştuk. Bütün bunlardan bir derece kadar daha önde olan durum ise 2009 yılında başlayıp 2011 yılında sona eren hocamızın dekanlığının ikinci döneminde yardımcılığını yürütmemizdi. Bu üç yıllık süreç hocamızın idarecilik karakteri ile daha önce muttâlî olamadığımız diğer bazı yönlerini ve güzelliklerini görme imkanı vermişti bize. Nitekim Dekanlık görevi sona ererken artık tamam dediği dekanlık görevinden sonrası için M.Ali Kapar ve diğer hocalarımızla yaptığı istişareler neticesinde benim devam etmemi arzu etmişti. Daha henüz 2010 yılında profesör olduğum ve hiyerarşik anlamda listenin son sırasında iken, hocalarımızın bana olan güven ve tercihleri dışında bu teklif beni çok memnun etmemişti. Ve ben bu teklifi üç nedenden dolayı kabul etmek istememiştim. 1.Muhterem hocamdan sonra bu görevi yürütmek ve idari anlayış, kalite ve nitelik açısından onun yükselttiği çitayı koruyamamak, 2.Lisanstan itibaren derslerime giren bir çok hocama karşı dekan olarak idareyi yürütmenin sorumluluğu ve zorluğu ve 3.Yeni profesör olmam sebebiyle bunun diğer hocalar nezdinde oluşturacağı olumsuzluk olarak ifade etmiştim. Sonuçta olay benim istediğim gibi oldu ve göreve A.Saim Arıtan atanmıştı.

Ahmet Önkal hocamın sahip olduğu kişilik özellikleri yönüyle zikredilebilecek bir çok husus olmasına rağmen benim acizane vurgulamak istediğim ve baskın özelliği olarak gördüğüm iki yönü vardı hocamızın. Birincisi, çok konuşmayı sevmez, hele hele mâlâyânî konuşmaktan hiç hoşlanmaz, konuştuğu za-

man az ve öz konuşur, konuya temel teşkil eden hususları dile getirir ve çoğu zaman dinlemede kalırdı. İkincisi ise, gereksiz ve aşırı övgü ve yergilerden rahatsız olur, kişilerin, kurumların ve olayların olduğu gibi anlatılmasına ve doğru bilgilerin verilmesine çok hassasiyet gösterirdi. Bu iki yönünü besleyen diğer yönleri ise, adil, dürüst, hakkaniyet sahibi, sorumluluk bilincine sahip, konusuna hakim, yapacağı şeyleri önceden çok yönlü olarak düşünen ve gerekli zihni hazırlıkları yapan, muhatabını mutlaka dinleyen ve varsa görüşlerindeki yanlışlıkları usûlüne uygun düzelteren bir yapıya sahipti. Sistematik çalışma disiplinine sahip, sözüne ve randevusuna sadıktı ve mutlaka zamanında ulaşmak için bütün tedbirleri alırdı.



Doçentlik sözlü sınavımdan sonra jüri üyeleriyle birlikte. (Sağdan sola: Ahmet Önkal, Adnan Demircan, İbrahim Sarıçam, M.B.Varol, Nahide Bozkurt, Mustafa Fayda)

Merhûm hocamız benim hem doktora tez jürimde hem de doçentlik jürimde yer almıştı. Akademik ve idârî müktesep haklara saygı çerçevesinde onun bir tutumunu arz etmeden geçemeyeceğim. 2000 yılının ocak ayında doktoramı tamamlamamdan sonra 4 yıl geçmesine rağmen yardımcı doçentlik kadrosu ilanı çeşitli sebeplerle geciktirilmişti. 2004 yılında Dekan olarak göreve başlamasından sonra hocamızın ilk yaptığı şeylerden bir tanesi benim gibi diğer bazı arkadaşlarımızın kadro ilanlarını gerçekleştirmek olmuştu. Benim buna gerek olmadığını ve doçentlik başvurumun sonuçlanmak üzere olduğunu bildirmeme rağmen ısrarla bunu gerçekleştirmiş ve altı ay gibi kısa bir süreliğine de olsa bana yardımcı doçent ünvanını alma fırsatı vermişti. Kısa bir süre sonrasında 2005 yılında zaten doçent olarak atanmam gerçekleşmişti. Onun Dekanlığı süresince müktesep hakları konusunda mahrumiyet yaşayan herhangi bir hocamızın olduğunu sanmıyorum.

Hocamızın gerek derslerde gerekse diğer tüm konuşma ve sunumlarındaki en büyük hassasiyetlerinden birisi Rasûlullah (sav.)'in örnekliğini kavratılabilmek, O'nu hayatın içerisine çekip müslüman gencin kişilik inşasına taşıyabilmektir. Bu çerçevede Hz.Peygamber'i güya sevgi, saygı, tazim ve övmek adına aşkın bir varlığa dönüştürüp örneklikten uzaklaştırma, duygusal alana hapsedip adeta oraya mahkum etme anlayışını yıkarak, O'nun hayatındaki gerçekleri, tebliğ ve mücadelesini öğrenmek, anlamak, anlamlandırmak, bunları kişisel ve toplumsal alana taşımak gayret ve ideali içerisinde olmuştur. Hocamızın Siyer'e dair bazı abartılı ve yanlış rivayetlerin üzerinde durup doğru anlaşılması noktasında gösterdiği gayret ve çaba, maalesef bazı arkadaşlarımızca yanlış anlaşılmalı ve Allah Rasûlü'nü indirgemeci bir yaklaşımla nübüvvet boyutundan soyutlanarak tamamen beşeri sınırlar içerisine hapsedme anlayışına dönüştürülmüştür. Halbuki bizler ve diğer öğrencileri şahittir ki hocamız, Rasûlullah'a karşı sevgi, saygı ve özlemi herkesten daha fazla idi. Onun hayatının bazı kesitlerini anlatırken duygulanır, adeta onunla beraber yaşarcasına, hissederek anlatırdı. Onun bu noktadaki anlayış, düşünce ve yaklaşımını gerek Doktora tezi olan ve 1981 yılından günümüze kadar çok sayıda baskıları yapılan "*Rasûlullah'ın İslam'a Davet Metodu*" isimli çalışması gerekse vefatından önce kaleme aldığı "*Muhtasar Siyer-i Nebi*" kitabı ile makalelerinde görmek mümkündür.

Muhterem hocamızın akademik ve bilimsel anlamda çok değerli katkıları oldu. Bunların bir kısmına aynı düşünce ve heyecanla katkı vermek bize de nasib olmuştur. Mesela 2003 yılında yayın hayatına başlayan İSTEM (İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Müsikîsi) Dergisi'nin ismini hocamız vermişti. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü içerisinde bir dergi yayınlanması düşüncesi ve teklifi Prof. Dr. M.Ali Kapar hocamıza aitti. O esnada bölüm hocalarımızın maddi katkılarıyla ilk sayı çıkarıldı. Bu katkılar dergi kendisini finanse edene kadar devam etti. Derginin çıkarılması ve desteklenmesi noktasında merhûm hocamızın da maddi ve bilimsel katkıları olmuştur. Derginin editörlüğünü M.Ali Kapar hocam yürütürken yıllarca yazı trafiği, abone işleri, dizgi ve baskı işlerini yürütmek te bana nasib olmuştur.

Merhûm hocamızın Fakültemiz dekanlık görevini almak istemediğini, bu konuda çok direndiğini ancak hocalarımızın samimi talep ve ısrarlarını kıramadığı için üstlenmek durumunda kaldığını hatırlatmak isterim. Gerçekten idarî görevlere karşı tâlip olunmayacağı ve tevdi edildiği zaman da adaletle, hakkaniyetle ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerekliliğini ortaya koyan Nebvî ilke ve ahlakı aynen yaşadığını görmüştük. Dekanlık görevi süresince akademik faaliyetler ile personele karşı birleştirici ve bütünleştirici yaklaşımı fakültemiz tarihinde hiç olmadığı şekilde güzel örneklerle gerçekleşmişti. Bizler bunun şahidi olduğumuz gibi muhterem hocamızdan önceki ve sonraki süreçleri yaşayan diğer hocalarımız bu farkı her zaman dile getirmektedirler. Bu süreçte 2006 yılından başlayarak her yıl bir sempozyum düzenlenmesi, öğrencilere dönük farklı eğitim programları, İlahiyat Fakültelerinin müfredatlarına yönelik ça-

İşma ve İlahiyat fakültesini toplumla kaynaştırma çalışmaları bunlardan bazılarıdır. İlahiyat fakültelerinin yeniden yapılandırılmaları çerçevesinde hocamızın başkanlığında bir komisyon marifetiyle önemli bir çalışma gerçekleştirilmiş, tespitler ve öneriler bir kitapçık şeklinde hazırlanarak tüm resmi ve gayr-ı resmi kurumlara dağıtım yapılmış ve bu yönde bir zemin oluşturulmuştu. Yine 2006 Kur'ân Sempozyumu, 2007 Hadis Sempozyumu, 2008 Sîret Sempozyumu, 2009 Din Eğitimi Sempozyumu, 2010 Ahlak Sempozyumu ve 2011 İnanç Sempozyumu bilimsel faaliyetlerden bazılarıdır. Sosyal faaliyetler kapsamında ise 2006 ve 2010 yılında düzenlenen "Mezunlar Buluşması-I ve II"yi zikretmek gerekir.

Muhterem hocamızla güzel faaliyetlere imza attığımız diğer bir çalışma da Konya İlahiyat Derneği idi. 2006 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz dernek eliyle hem öğrenci bursları ve diğer ihtiyaçları hem de bilimsel çalışma ve yayınlar ile sosyal faaliyetler gerçekleştirilmişti. Kurucular kurulundan sonra ilk yönetim kurulunda hocamızın başkanlığında A.Saim Arıtan, Halit Çalış, Adil Yavuz, İ.Hakkı Atçeken ve Ömer Faruk Erdem ile birlikte çalışmalar yapmıştık. Bu çerçevede istekli ve başarılı öğrencilere yönelik eğitim süreçleri boyunca devam edecek olan BİLGE (Bilimsel Gelişim Eğitim ve Araştırma) Programı, yukarıda bahsettiğimiz sempozyumlar ile onların kitap olarak yayımı, mezunlar buluşmaları ve fakülte kantininin işletilmesi gibi bir çok faaliyetler gerçekleştirilmişti. Devam eden süreçte yönetim kuruluna Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday ve Sanayici Muzaffer Büyükyüzbaşıgil gibi yeni katılımlarla çalışmalar devam etti. Özellikle bu iki büyüğümüzün maddi ve manevi destekleri bizim için çok değerliydi. Bütün bu faaliyetler sürecinde çok güzel paylaşımlar, tecrübeler ve hatıralar yaşanmıştı. Bunların tümünü burada anlatmak mümkün değil. Ancak şu kadar var ki, muhterem hocamız Ahmet Önkal'ın istek, azim, kararlılık, heyecan, fedakarlık, paylaşım ve çalışma disiplini gibi bir çok hususiyetlerini yakından görmek, tanımak ve yaşamak bizim için bulunmaz kazanımlar olmuştur.

2012 yılının sonlarına doğru Aksaray Üniversitesi Rektörü tarafından İslami İlimler Fakültesi'nin kurucu dekanlığı görevi ile ilgili olarak tarafıma teklif yapıldığında hocamla istişare etmiş ve görüş ve tavsiyelerini öğrenmek istemişim. Bana: "Bahaddin Bey, vakıa burada da sana ihtiyacımız var. Ancak oradaki ihtiyaç daha fazladır. Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle orada güzel faaliyetlere vesile olursunuz inşallah..." diyerek beni teşvik edip cesaretlendirmesi unutmuyorum. Allah kendisinden razı olsun. Yine M.Ali Kapar hocamın da görüşünü aldıktan sonra 2013 yılı başlarında başladığımız bu görev 2018 yılına kadar devam etti. Bu süreçte Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı'nın yanısıra iki yılı aşkın bir süre rektör yardımcılığı göreviyle orada güzel şeylere vesile olduğumuzu düşünüyorum. Rabbim ecrini zayı etmesin.



Aksaray'da bulunduğumuz esnada İslam Tarihi Anabilim Dalı hocalarımızın ziyareti.



Aksaray'da bulunduğumuz esnada hocalarımızın ziyareti esnasında Aksaray İslami İlimler Fakültesi hocalarımızla.

Ancak benim Aksaray'da olduğum sürede muhterem hocamız rahatsızlanmış, kolon kanseri teşhisiyle ağır tedavi süreci başlamıştı. Bu ani gelişme anabilim dalı hocaları olarak bizlerin moralini bozmuştu. 2019 yılı temmuz ayında yaş haddinden emekli olacağını bildiğimiz hocamızın emeklilik sonrası da bizleri yalnız bırakmaması için tedbirler düşünürken bu haber bizleri derinden etki-

lemişti. Yine de tedavinin olumlu netice vermesi için dua ederken hocamıza da moral vermek adına sık sık ziyaretler gerçekleştiriyorduk. Ancak şunu belirtmeliyim ki, bizler hocamıza moral verelim diye gittiğimizde o bize moral oluyordu. Rahatsızlığını ve ağır tedavisini hiç umursamadan derin bir tevekkülle çalışmalarını sürdürme çabasını sergiliyordu. Bir süre hastahanedeki görevine dönmüş, yüksek lisans ve doktora derslerine başlamıştı. Biz kendisine zorluk olmasın diye lisans dersi teklif etmezken O, iki sınıfın siyer derslerine girmek istemiş ve 2018 yılı Kasım ayına kadar bu derslerini sürdürmüştü. Sanki hocamız bu tavrıyla, sürekli anlattığı Allah Rasûlü'nün vefatının yaklaştığı günlerde ümmetini düşünerek yaptığı tavsiyeleri, Üsâme b. Zeyd ordusunun gönderilmesi için gayret göstermesi, Hz.Ebubekir'in namazı kıldırması görevi ve takibi ile Uhud şehidlerine dua etmesi gibi yaptığı şeylerle azmi, kararlılığı ve rehberliği konusundaki sünnetini ihyâ etmek ister gibiydi.

Yine İslam Tarihi Anabilim Dalı hocaları olarak çok önceleri konuşup planladığımız ancak bir türlü uygulamaya geçiremediğimiz diğer bir proje lisans öğrencilerimiz için Siyer ve İslam Tarihi Ders kitapları idi. Hocamız hastalık teşhisi ve tedavisinin başladığı günlerde bu projeyi başlatmış ve tamamlanması için büyük bir gayret göstermişti. Bu çerçevede Prof. Dr. M.Ali Kapar ve Prof.Dr. İsmail Hakkı Atçeken hocalarımızca kaleme alınan İslam Tarihi-I kitabı yayınlanmış, bizimle birlikte Prof.Dr. Ahmet Turan Yüksel, Prof.Dr. İsmail Hakkı Atçeken, Dr. Öğretim Üyesi Ali Dadan hocalarımızın kaleme aldıkları İslam Tarihi-II kitabının hazırlıkları ve yayınına çalışması ise devam ediyordu. Bu çalışma 2018 yılı Kasım ayına kadar sürmüştü. Bu esnada hocamız kendisinin kaleme aldığı Muhtasar Siyer-i Nebî kitabının yazımını da devam ettiriyor idi. Hatta rahatsızlığı sebebiyle iyice kilo verip oldukça zayıf düştüğü günlerde dahi fakülte'deki çalışma ofisinde saatlerce meşgul oluyor ve bitirme konusunda gayret gösteriyordu. Ancak 2018 yılı Ekim ayın ortalarında başlayan hastane günleri bunların tamamlanmasına mani olmuştu. Biz bir taraftan Muhtasar Siyer-i Nebî kitabının tamamlanmasını beklerken diğer taraftan İslam Tarihi-II kitabını da öğrencilerimize ulaştırmayı arzu ediyor idik. Biz hocamızın tekrar dönüp bu çalışmalarını bitirmesini ümit ederken maalesef süreç olumsuz bir şekilde giderek kötüleşmiş idi. İşte tam bu esnada hocamdan bana bir e-posta gelmişti. İslam Tarihi-II kitabı ile ilgili olarak 6 Kasım 2018'de bana yazdığı ve beni tarifi mümkün olmayan bir şekilde duygulandıran e-postayı unutamıyorum: Şöyle diyordu bu mailinde;

*"Değerli Kardeşim, Ali Dadan'ın gönderdiği metni size yolladım. Ben okumaya niyetlendim ama, gözüm çabuk yoruluyor. Ayrıca grafikerle yapılacak çalışmalara da katılmam mümkün olmayacak. Vizelerden önce kitabın çıkması ümidi ile Editörlüğü size havale ediyorum. Hatırıma gelen yapılacak işleri sıralayayım:*

1. Ali Dadan'ın bu metni ve Türk Arap ilişkileri tashih edilecek.

2. Metin sonlarında önce kronoloji, sonra Bibliyografya verilecek.

3.Ortak dizin için kelime tespiti yapmayan arkadaşlar acil verecek.

4. İlgili kısımlar için arkadaşların hazırladığı Önsöz materyali birleştirilip genel bir Önsöz hazırlanacak.



5. Dış ön kapak düzenlenecek. Dışta müellif isimleri yer almayacak. O sıraya kitabın üç ana başlığı verilecek. Abbâsîler ve diğerleri.

6. Konu başlıklarından sonra Editör ismi yazılacak: Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol.

7. Kapak resmi belirlenecek.

8. Dış arka kapak için Bu kitap başlığı ile çok kısa bir muhteva bilgisi hazırlanacak.

9. İç kapakta müellifler ve editör ismi verilecek.

10. Jenerik yenilenecek.

11. Görsel malzeme sonda renkli basımla verilecek.

12. Metin içinde bu görsellere atıf yapılacak kısım ve paragrafın sonunda ilgili açıklama cümlesi yazılacak.

13. Grafikerimiz yumuşak başlı ama biraz yavaş çalışıyor. Gerekirse Mustafa Çalışkan devreye konulacak.

Allah kolaylık versin. İnşallah vizeden önceye yetişir..."

Ben de hocama şöyle yazmıştım... "Sayın Hocam, Sizin hassasiyet ve ciddiyetinize ulaşmamız mümkün değil. Ancak verdiğiniz görevi elimden geldiğince hızlı hareket ederek yapmaya gayret edeceğim inşallah. Yine son kontrolü size arz ederim.

Dua ve niyazımız bir an önce sağlığınıza kavuşarak çalışmalarınızı tamamlamanızdır.

Selam ve saygılarımla..."

Hocamızın taleplerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş ve kitabın basımını sağlamıştık. Ancak editör olarak benim değil yine hocamızın ismini yazmayı uygun gördük. Zira o ismin bu çalışma ve bizim için anlamı büyüktü. Kitabın basılı halini kendisine sunduğumuzdaki memnun ve mesrûriyeti gözlerindeki ışıltıdan anlaşıyordu. Rabbim sa'yini meşkûr eylesin.

Diğer taraftan Muhtasar Siyer-i Nebî kitabı da yarım kalmıştı. Hocalarımızla birlikte 2018 yılı Aralık ayı başlarında hem ziyaret etmek hem de İslam Tarihi-II



kitabının basılmış halini göstermek üzere hastahaneye gittiğimizde kendisinin bir an önce sağlığına kavuşup kitabını tamamlamasını beklediğimizi ve dua ettiğimizi belirttiğimizde adeta gözleriyle kendisinin de bu arzu içerisinde olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Ama ne yazık ki takdir öyle tecelli etmedi. Hocamızın Bedir Savaşı sonuna kadar yazdığı bu çalışması yarım kaldı. Evinde iken ziyaret ettiğimizde kendisinin oturduğu koltuğun hemen üzerinde -ki biz de karşısına otururduk- duvarda asılı küçük bir levha vardı. Celî divânî ile yazılmış “*el-Hukm*” yazılı bir levha... Onu dinlerken benim gözüm hem onu hem de sürekli bu levhayı izliyordu. O öksürüklerle kesilen konuşmasını zorlukla sürdürürken mütevekkil hali, bu levha ile birlikte bize çok şey anlatıyordu. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. Ve işte “*Hukm*” tecellî etti. 22 Şubat 2019 Cuma Günü sabaha karşı tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastahanesi Onkoloji Bölümünde hayata gözlerini yumdu. Aynı gün Fakültemiz camiinde kılınan Cuma namazını müteakiben Yediler mezarlığına defnedildi. Hocamız hem ailesini ve bizleri hem de öğrencileri ve çalışmalarını yetim bıraktı. Rûhu şâd olsun.



Hocamızın vefatından sonra bir ay kadar geçmesine rağmen fakülteodaki odasına girmeye cesaret edemiyorduk. Ailesiyle görüşüp hocamızın yarım kalan çalışmasını tamamlamak istiyorduk. Bu vesileyle fakülteodaki odasına İsmail Hakkı Atçeken hocamızla birlikte girdiğimizde bizi çok etkileyen bir manzara ile karşılaşmıştık. Hocamızın masasının üzerinde açık duran Siyer temel kaynakları arasında bir miktarı tamamlanmış, en üstte ise yarım bir sayfa sarı teksir kağıtlarına kurşun kalemlerle kendi el yazısıyla yazdığı metin ve üzerinde de gözlüğü duruyor idi. Sanki ertesi gün devam etmek üzere bırakılmış bir anı yansıtıyordu. Ancak ne var ki hocamız o günden sonra bir daha dönmemiş ve öylece kalmıştı. Bir süre öylece kaldık... Manzara bizi çok etkilemişti...

Anabilim Dalı hocalarımızla birlikte Hocamızın bu Muhtasar Siyer-i Nebî kitabının eksik kalan kısmının Prof. Dr. M.Ali Kapar hocamız tarafından kaleme alınmasını ve iki hocamızın ismiyle yayınlanmasının uygun olacağını düşünerek

M.Ali Kapar hocamıza teklif ettik. Ancak hocamız sadece kendisinin değil bizlerin de katkısıyla tamamlanmasının uygun olacağını söyleyerek bu teklifimizi kabul etmedi. Bunun üzerine İsmail Hakkı Atçeken hocamızın editörlüğünde hızlı bir çalışma ile tüm hocalarımızın katkılarıyla bu çalışmayı tamamladık. Bu durumu kitabın önsözünde ifade ettik ve bizler tarafından yazılan başlıkları kimin yazdığını içindekilerde belirtmek suretiyle kitabı yayına hazırladık ve Hocamızın ismiyle öğrencilerin istifadesine sunduk. Rabbim hayırlı ve bereketli eylesin.



Hocamızın editörlüğünde hazırlanan kitaplar.

Sadırlarda Merhûm Muhterem hocamızla yaşadığımız daha bir çok hatıra bulunmakla birlikte satırlara ancak bu kadarını aktarabildik. Hocamızla yaşadığımız bir çok detayı belki öğrencilerimizle yeri geldikçe paylaşacak, öğrencilerimize örnek kişilik olarak sunacağız inşaallah. Merhûm hocamızın akademik hayatı boyunca kaleme aldığı makale, tebliğ, müzakere, sunum ve diğer bazı metinleri toplayarak “Prof. Dr. Ahmet Önkal Armağanı” başlığı altında kalıcı bir hatıra olması için Üniversitemiz Rektörlüğünce basılıp sevenlerine ulaştırılmasını arzu ediyoruz. Bu çalışmamız hazır olup inşaallah Hocamızın vefat yıldönümünde kendisini anacağımız bir toplantı esnasında sunulmak üzere basılmış hale gelmesini arzu ediyoruz. Hocamızın gerek bu araştırmaları gerekse yıllardır baskısı yapılan ve inşaallah yine yıllarca basılmaya devam edecek olan “Rasûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu” isimli kitabını öğrencilerimize hem bilgi açısından hem de akademik titizlik ve ciddiyet konusundaki örnekliği açısından okutmaya devam edeceğiz. Hocamızın bu sadakayı câriyeleri inşaallah yeni Ahmet Önkal’ın yetişmesine vesile olur.

Rabbim Onu çok sevdiği, her zaman beraberliğini hissederek ve yaşayarak anlattığı Rasûlullah (sav.)’e komşu eylesin... Bizleri de ona yoldaş eylesin...



Dekan Yardımcılığımız döneminde Dekan Hocamızla bir toplantı esnasında.



Dekanlık Makamında (21 Mart 2011)

İ  
S  
T  
E  
M  
34/2019



Dekan Yardımcılığımız döneminde Rektör Prof.Dr.Süleyman Okudan ile.



Konya İlahiyat Derneğinin bir dönem yönetim kurulu üyeleri.



Ahmet Önkal hocamız Şuayb el-Arnavûd ve Şükrü Özbuğday ile.



İslam Tarihi Anabilim Dalı elemanları Endülüs gezisinde.



İslam Tarihi Anabilim Dalı elemanları Kızılcahamam toplantısında.



Bilge Programı öğrencileriyle



Mezunlar buluşması programından.



Hocamız dekanlık makamında



Hocamız son yolculuđuna uđurlanırken.