

DOSTUM, BACANAĞIM, GÜZEL İNSAN PROF. DR. HAŞMET BAŞAR HAKKINDA

Nezih ÖZKAN*

Öyle insanlar vardır ki, ömürlerini dolu dolu yaşamışlar, başarıdan başarıya koşarak ülkesine, ailesine ve çevresine güzel yararlı hizmetler yaparak bu dünyadan ayrılmışlardır.

İşte Prof. Dr. Haşmet Başar bu insanlardan biriydi. Kısa ömrü içersine çok güzel şeyler sığdırmıştı. Bunları başarabilmek, her insanın yapabileceği şeyler değildi. Ama o kendine özgü güven ve çabası ile, gece gündüz demeden yorucu bir çalışma temposu içersinde güçlükleri yeneceğine ve başarılı olmak için hedefe ancak böyle ulaşabileceğine inanıyordu. Böylesine yoğun çalışma temposunu olağan bir yaşam tarzı olarak görüyor, ülkeye ve çevresine yararlı işler yapmanın kendisini mutlu ettiğini söylüyordu. Eşinin ona verdiği desteğin yanında, güzel ve mutlu aile hayatı onun yorgunluğunu bir nebze olsun alabiliyordu.

Dost meclislerinde yapmış olduğu sohbetlerde, onun engin bilgi birikimi ve üstün dünya görüşü herkesi hayran bırakıyor, dürüst, samimi, sağ duyulu, ileriye gören fikirleri dinleyenlere geniş ufuklar açabiliyordu.

Görev ve sorumluluk duygusu her şeyin üstünde idi. Üzerine aldığı bir işi en ince ayrıntılarına kadar düşünür, planlı programlı bir şekilde ve büyük bir ciddiyet içersinde en iyisini ortaya çıkarmaya çalışırdı. Yurt dışı görev ve gezilerinde mükemmel İngilizcesi ile ülkemizi onurla ve en iyi şekilde temsil eder, görüştüğü üst düzey yabancı bürokratlar dahil herkesi kendine hayran bırakırdı. İlim adamlığı, hocalık ve yöneticilik meziyetleri dışında yardımsever ve adaletli bir kişilik yapısı da dikkati çeken vasıfları arasında idi. Hangi konuda olursa olsun kendinden yardım isteyenlere sevgi ve şefkatle yaklaşır onlara yapabileceği her şeyi maddi manevi bütün benliği ile

vermeye çalışırdı. Bundan ne kadar mutlu olduğuna ve haz duyduğuna hep şahit olmuşumdur. Adaletsizlik ve haksızlık karşısında hep haklının yanında yerini alır, tüm gücüyle onları savunmayı kendisine prensip edinirdi. Kim olursa olsun herkese eşit mesafede durur, kendisine haksızlık edenleri dahi kötü bir sözle anmaz, onunla ilgili bir iş önüne geldiğinde bile onu koruyacak tavır alırdı.

Öğrencileri ile yakından ilgilenir, onları ülke menfaatlerine yararlı işler yapmalarını konusunda bilinçlendirir, milli şuuru geliştirecek çağdaş bilgilerle donatarak hayata atılmalarını sağlardı. Deneyimlerini bire bir aktararak güçlükler karşısında ne şekilde hareket edeceklerini bildirir onlara yön verirdi. Başarının şansa değil bilgi ve çok çalışarak elde edilebileceğini gençlere aşılama çalışırdı. Ne zaman Haşmet'in bir talebesiyle karşılaşsam onlar bunları hayranlık duyguları içersinde gururla anlatmaya çalışırlardı.

Memleket meseleleri ile de çok yakından ilgilenirdi. Son dönemlerinde aktif siyasete girme gayreti de olmuştu. Ömrü vefa etse idi iç ve dış siyasette engin bilgisi ve güçlü dünya görüşü ile ülkemize her açıdan çok değerli hizmetler yapacağına inanıyordum. Kendisini yararlı hizmetler yapabilecek en olgun yaşta kaybetmemiz bizleri derin bir üzüntü içersinde bırakmıştır. Cenazesi Teşvikiye camiinden kaldırıldığı gün Ölümünü duyan tüm dostlarının, sevenlerinin, cami avlusunu hınca hınç doldurmaları inanıyorum ki ruhunu ziyadesiyle memnun etmiştir.

Sevgili dostum Haşmet, sen hep alışıktığımız o yüzündeki nur saçan tebessümün ile ebedi istirahatgahında rahat uyu. Ailece seni sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.

* Doç. Dr., Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Klinik Şefi.