

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ
DERGİSİ



3. Sayı

(Fasikül 1 - 2)

Sevinç Matbaası, Ankara - 1979

YAYIN KOMİSYONU

Doç. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU (Başkan)

Doç. Dr. İbrahim CANAN

Doç. Dr. Sakıp YILDIZ

Doç. Dr. Emrullah YÜKSEL

Doç. Dr. Fahri GÖKCAN

(Makalelerle ilgili her türlü mes'uliyet yazarlarına aittir.)

İÇİNDEKİLER

Z. AKSU	Selâm Olsun	IX
S. CİHAN		
A. ŞAFAK	İslam Hukukunda Kaynaklar- İctihad-Müctehid- Mezhep- Taklid ve Telfik Meseleleri üzerine bir araştırma	1- 36 37- 64
S. YILDIRIM	Kur'an-ı Kerim'de Kissalar	65- 76
S. CİHAN	Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Atûfi «Kastamonî» ve Hadis eserleri	77- 86
S. GÖLCÜK	Abdu'l-Kahir Bağdadi	
Z. AKSU	Quelques Mots Sur le Régime Ottoman et L'application de la loi Sainte (Şari'a)	87- 96
Z. AKSU	Osmanlı Rejimi ve Kanun Tatbikatı üzerine bir kaç söz	97-102
I. CANAN	Kütüb-i Sitte İmamlarının Şartları	103-126
S. YILDIZ	Molla Gûrânî ve İstanbul Fethindeki Rolü	127-132
E. SARIKÇIOĞLU	Isparta ve Çevre Köylerindeki Ziyaret ve Adak Yerleri	133-152
M. ÇELEBİ	Ebû Mansûr el-Cevalîkî	153-190
Ö. GÖÇGÜN	Diyarbakır Kütüphanesi'ndeki Türkçe Yazma Eserler Üzerinde araştırmalar	191 238 239-282
Y. Z. ÖKSÜZ	Türkçe'de İmlâ	
I. S. SIRMA	Sultan II. Abdulhamid'in Panislamist siyasetinde Rol Oynayan Tarikatlara Dair Basılmamış bir kaç belge	283-294
B. DİNDAR	Şayh Badr al-Din Mahmûd b. İsrâ'il	295-324
R. ÇELEBİ	İkâmetü'd-Delîl âlâ Sîhhati't-Temsil ve Fe-sâddît-Tevil Li İbni Hişam El-Ensârî	325-359
A. ÖZEL	İbn Nuceym (Hayatı ve Eserleri)	361 378

TERCÜMELER
M. HAMİDULLAH

(Çeviren: İbrahim CANAN) İslam Huku-
kunun Kaynakları açısından Kitâb-ı Mu-
kaddes

379.410

X M. M. KONOPACKI ^{SO} (Çeviren: İhsan Süreyya SIRMA) Polon-
ya'da Kur'an-ı Kerim Tercüme Tarihi ...

411.418

R A. F. L. BEESTON ^{SO} (Çeviren: Süleyman TÜLÜCÜ) Muallakât

419.428

KITAP TANITMA VE
TENKİTLER

P Ş. GÖLCÜK ^{SO} Bakillâni'nin el-İntisar Li-Nakli'l-Kur'anı 429.438



Fahri Gökcan
(1933 — 1979)

... Selâm Olsun

XX Asırın şu son çeyreğinde bir «Dostluk Timsâli» daha göçtü bu Dünya'dan. Kara Deniz'in nâdân dalgalarıyla boğuşmak tansa «Yüce Dost»un vuslatına ermeği yeğ tutmuş gibi, arkada bıraktığı dostlarına sadece o tatlı tebessümü ile vedâ etti. 18.8.1979 günü Fahri Gökcan kardeşimiz vuslat-i Cânân'a erdi.

Fakültemizdeki odasını açtığımız zaman masasının üzerinde, kendi eliyle yazdığı Yunus'un şu beyti duruyordu;

«Elif okuduk ötürü
Pazar eyledük götürür;
Yaradılmıştı hoş gördük,
Yaradan'dan ötürü».

O'nun dostluk anlayışını bu kadar içten, bu kadar güzel kim dile getirebilir?

Paris'te doktorasını yaparken emekli bir Fransız subayının evinde bir süre pansiyoner olarak kalyordu. Bu yaşlı hiristiyen

O'nu bir cümle ile şöyle tarif etmişti: «Eğer yeryüzüne insan su-retinde inmiş bir melek varsa o ancak Fahri'nin tâ kendisidir».

En büyük gâyesi, kendi gibi bağıriyanık, cefâkâr, sâf Anadolu çocuğunun elinden tutabilmek, ona dostça yaşamın zevkini tatırbilmekti. Kendi arkadaşları arasında «Fahri-Baba» olarak yâd edilse de, O her şeyden önce bir talebe babasıydı; «talebesini kendi öz evlâdi gibi sevemeyen hoca bitmiştir; bilgi hammâlı talebeye feyz veremez» derdi.

Merhum kardeşimiz 1933 yılında, Nur Dağları'nın eteğinde, Dörtyol İlçesine bağlı Erzin (yeni adı, Yeşilkent) nahiyesinde doğdu. Babası Mustafa Emmi I. Dünya Harbi'nde, on beş yıl, rikli Önbaşı»ydi.

Annesi, merhumme Ayşe Zeyneb hatun, Mustafa Emmi'nin çok sevdigi üçüncü hanımıydı. Yetiştirdiği sekiz çocuğunun beşinciisi küçük Fahri'yi de diğerleri gibi gözünden sakınır, ayrıklarına dayanamazdı.

Bostan bekçiliğine, kunduracılığa bir türlü ısinamayan küçük Fahri, ilkokulu bitirdikten üç dört sene sonra bırgün fırsatını bulup bir arkadaşıyla beraber Adana'ya gider. Yeni açıldığını öğrendikleri bir okula, İmam-Hatib Okulu'na, gidip kaydolurlar. Büyüük şehirde şaşın, şaşın etraflarına bakan bu iki garib çocuğun elinden, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, bir hayır Derneği yetkilisi tutar, medrese odalarından bir oda ve sabah akşam yemek yiyecekleri bir aşevi gösterir. Böyle bir emr-i vâkiyi Zeyneb ana, gurbet burukluğu ile karışık, büyük bir gurur ve sevinçle karşılar.

Azim ve sabırla geçen yedi yılın sonunda okulunu bitiren genç Fahri-Hoca askerliğini Bingöl'de yaptı. Bu arada fark imtihanlarını verip lise diploması da aldı.

1960 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyât Fakültesi'ne girdi. 1964 yılında Fakülteyi bitirdikten sonra bir müddet Diyanet İşlerinde çalıştı. 1965 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yurt dışı doktora imtihanını kazanarak Tefsir dalında doktora yapmak için Paris'e gitti. 1970 yılında, «Commentaire du Coran Par Elmalî» adlı doktora tezini pekiyi derece ile vererek Yurd'a döndü. 1970-1973 yılları arasında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 26.2.1973 tarihinden beri İslâmî İlimler Fakültesi'nde Dr. asistan, 1978 yazında «Katâde İbn

Diâme ve Tefsiri» adlı doçentlik tez ve imtihanlarını başarıyla verdikten sonra da aynı Fakültede öğretim üyesi olarak çalışıyordu.

Kim olursa olsun, herkese kardeşlik, dostluk ve insanlık göstergesi bir hayat prensibi olarak kabul eden kardeşimiz, bitmek tükenmek bilmeyen kardeşlik, dostluk ve insanlık örneğini bol bol vermiştir. Bunun için O, arkasında sadece kardeşlik, dostluk ve insanlık hatırlası bırakmıştır. Geride kalan dostları O'nun dostluğununa doyamamanın mahzunluğu içindedirler.

Biz inananlar ölümiin de Allah'in bir takdiri olduğunu kabul ediyor ve kardeşimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz.

*«Hudâ'nın bir işte olursa hükmü takdiri
Müfid olmaz ona ehl-i ukûlün re'yü tedbiri».*

Çok muhterem bir ağabeyimizin taziye mektubunda işaret ettiği gibi, eğer «Cenâb-ı Hak, hizmetini tamamlayan bazı kullarını fazla bekletmeden çağrıyor» ise ne mutlu o kula!

Doç. Dr. Zahit AKSU

Doç. Dr. Sadık CİHAN

