

Sadettin KÖSELERLİ

Prof. Dr. Sadık Tural’ın “**Ermeni Meselesine Dair**” isimli kitabı ilk defa, iki makaleden oluşan bir metin halinde 2001 yılında yayımlanmıştı. Bu yıl ikinci baskı olarak düzenlendiğinde yeni dört metnin kitaba girdiğini gözlüyoruz.

Aslında bu kitapta yepyeni bir cümle yok, yepyeni bir bulgu yok, ancak doğru hükümlerin yepyeni sayılacak çarpıcı, zaman zaman sert ve dürüst söylemleri var. Bu kitabı baştan sona kadar, üç defa okudum. Niçin dersiniz? Hem tanzimi, hem tashihi bütünüyle bana bırakılmıştı. Metin altlarındaki notlardan birinde yer alan bir yazıyı merak ettim ve ulaşıp okudum; siz de ulaşıp okuyabilirsiniz. Bu yazı Şenol Kantarcı’nın sert fakat dosdoğru cümlelerden oluşan bir değerlendirme yazısıydı. O yazı, sığ tarihçilerin, bu işten para kazananların, ermeni meselesi pazarlamacılarının ve soykırım tüccarlarının ipliğini pazara çıkarıyordu. Ben ise, bu konudaki çalışmalarını ileri sürerek, kendisini özel maaşa bağlatanların varlığını da öğrendiğim zaman dehşete düşmüştüm.

“Ermeni Meselesine Dair” ismini taşıyan kitap, Atatürk’ümüzün Büyük Nutuk’ta yer alan, hafızamıza bir mühür gibi vurulması gereken altın cümleleriyle başlıyor. (Bu bağımsız bir sayfadır).

Birinci baskı için yazılmış “Sunuş” yazısının arkasından “Genişletilmiş ikinci baskının gerekçesi” adıyla, Türk aydınlarını rahatsız etmesi gereken bir “Sunuş” değil, bir “Çağrı” nitelikli 17 sayfalık metin geliyor.

“Genişletilmiş ikinci baskının gerekçesi” adlı yazı herhangi bir kitabın sunuşu değil, Hıristiyan dünyasında LUTHER’den önceki ve sonraki günahkârların, Avrupalı emperyalistlerle, Amerika destekçilerinin Müslüman Türklere karşı tutumlarını, gerek Türk soylu halklar arasında ve gerekse Türkiye’de zihinleri bulandırmak için bilgi kirliliği yaratmaya çalıştıklarını ve bütün bunlara karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade eden bir uyarı niteliği taşıyor.

Birinci baskıda da yer alan “Bir Kavramın Anatomisi Yahut Haklı Bir Milletın Çaresizliđi” başlıklı yazı, ilk yayınlandığında da çok ilgi görmüştü. Ben bu yazının ara başlıklarını tekrarlayayım: “Anadolu İskân Coğrafyası Nasıl Oluşturdu?”, “İki Barbar Kavram: Genosit, Asimilasyon”, “Ev ve İş Komşularımız, Vatandaşlarımız: Ermeniler”, “Emperyalizm Bir Maşa

Arıyor”, “Tehcire Giden Yol”, “Mustafa Kemal Paşa’nın Dehâsı”, “Ne Yapmalı?”.

Bu başlıklar altında konu, Sadık Hoca’nın kendisine has ve akademik kibirliliğe izin vermeyen üslubuyla ele alınıyor.

İlk baskıda da bulunan ikinci yazı “Bazılarının Türklere Duydukları Kin veya Ermenileri Sermaye Yapma Hevesleri” ise, birinciye nispetle, dipnotları bakımından insanda yeni ufuklar açıyor. Bu yazının da alt başlıklarını göstermek ihtiyacı duyuyorum: “Kültür ve Medeniyet Kavramları”; “Türk Kültürünü Dışlama”; “Kapitalizmin Çirkin Yüzü”; “Siyaset Adına Yalan”; “Komşumuz, Vatandaşımız Ermeniler”; “Devletlerin Ayıplı İşlerinden”, “Türk Ordusunun Anlamı”, “Gençliğe ve Genç Aydınlarla Çağrı”.

İkinci baskıda kitaba eklenen “Bilim Yolundan Ayrılmayız” başlıklı yazı, Ankara’da düzenlenen bir uluslararası toplantıdaki konuşmaya ait metindir.

Eklenen ikinci yazı ise, “Başka Devletlerin Senaryoları” başlığını taşıyor ve Bakü’deki, bir toplantıda sunulmuştur. Son yazı Sayın TURAL’ın hazırlattığı bir CD’nin başında yer alan Artin Penik isimli bir Ermeni vatandaşımızın, dünyada Türk diplomatlarına yapılan saldırı ve katliamları, Esenboğa Havaalanına yapılan bombalı saldırıyı protesto etmek maksadıyla kendisini yakması sonrasında ve ölümünden önce hastanede yapılan röportajı ile ilgilidir.

Genosit ve asimilasyon gibi iki barbar kavramın, yalan yanlış söylemlerle Türk milletine mal edilme çalışmaları ve iddiaları karşısında; Türk’ün DNA’sında yer almayan bu iki kavramın gerçek manalarıyla doğru anlaşılması için, akıl ve izan sahibi olan herkesin, geçmişte ve bugün Türk milletine karşı gerçekleştirilen sinsi veya açık saldırılara değinerek, yaşanmış olaylardan örnekler sunarak, bütün bu haksız ithamlarla, sadece Türk milletini dünya kamuoyunda küçük düşürücü ve düşmanlığı körükleyen çabalar olduğunu, gözler önüne seriyor.

Sayın Namık Kemal Zeybek, Prof. Tural’ın kitaplarına yazdığı bir ‘Sunuş’ yazısında “30 yıl önce derin düşünen, derinliklerde gezmekten korkmayan bir Sadık TURAL vardı, bilgisi, düşünme biçimi, dostluğu ve yaşayışıyla derin” diyordu. Ben ise, ‘35 yıldır yaklaştığı, çözmeye çalıştığı meseleleri, derinlemesine kavramayı ve sonra çözümlenmeyi deneyen bir Sa-

dık TURAL Hoca tanırım. 35 yıldır bilgisinden, görgüsünden, yorumundan yararlandığım ve başkalarının da yararlandığını gördüğüm bir Sadık TURAL tanırım’ diyorum.

ICANAS 38 ([www.icanas38.org.tr](http://www.icanas38.org.tr) Bu web sayfasına mutlaka bakmalısınız) sırasında ölçüsünü şaşırın biri, onun için ‘oha’ gibi çirkin bir kelimeyle saldırmıştı; biz üzülüp sert cevap verelim vs... dediğimizde ‘Arapça’da fehaşe diye bir fiil var; buna ait de her Cuma namazının sonunda hatibin minberden inmeden önce okuduğu bir de ayet; onu hatırlayıp, her gü-rültüye cevap vermeyin!’ dedi.

O’nun, alelade günlük siyaseti değil, siyasetin felsefesinin ne olduğunu kavramaya, nutukların ve gevezeliklerin üstündeki şartların okunmasını sağlamaya çalıştığının gözlemcisiyim. Aydın olmak, Sadık Hoca’nın ciddi meselesidir. Konuşurken de, dinlerken de zevk almak ve aldırma onun vazgeçmediği bir yöneliştir.

Ben aslen Merzifonluyum. 1923 öncesinde Merzifon’da da bir miktar Ermeni varmış. 15 Kasım 1895’te isyan ederek patırtı çıkarmışlar. Yoksul gençleri yoldan çıkaranlar, üç beş zengin ile bir iki keşiş/papaz imiş. Diğer kimseler ticaret veya tefecilik yaptıkları için, çok da zenginlermiş; ama bunların miktarı daima %15 - 20’yi geçmezmiş. Onları çıldırtan ise, Merzifon Amerikan Koleji öğretmenlerinden Karabet Tomoya isimli bir öğretmen ile okul müdürü Amerikalı misyoner ve diğer Avrupa devletlerinin kışkırtıcıları imiş. Bunları biz çocukluğumuzda çok dinledik; ama, ben bu tanıtma yazısını bitirdiğim ve teslim için getirdiğim gün, Sadık TURAL Hoca’ya, Teoman ALPARSLAN imzasıyla bir kitap geldi. Bu kitabı okuyup ertesi gün bu paragrafı ilave ettim. Teoman ALPARSLAN da Ermeni meselesinden geçim sağlamamış olanlardan; onun bu kitabının adını anmayı bu konudaki saygım için gerekli sayarım: **Ermeni Soykırım Dayatması Kapitulasyonların İntikamı** (Bu kitapta Ermenilere ilişkin çok önemli tablolar vardır. Onları değerlendirmeye bilgim ve birikimim yeterli değildir). Merzifonlu Ermenilerin %3’ü İslâmı seçip tamamen Türkleşmiş, %96-97’si İstanbul’a taşınmış; bize söylenen bu... Kalanlar ise, bizimle kaynaşmış olmalı...

Atatürk Araştırma Merkezi yayınları arasında çıkan Prof. Dr. Sadık TURAL’ın küçücük eseri gibi, Kum saati yayınları arasında çıkan Teoman ALPARSLAN’ın mütevazı eseri de, gerçekten çok değerlidir.

Bir vatandaşı olmaktan onur duyduğum ve her zaman gururla tekrarladığım, lâik demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun, “Ne mutlu Türküm diyene” sözüyle, aitlik bilinci uyandıran büyük Atatürk'ün izinde olan herkesi, hacmi küçük fakat muhtevası çok büyük olan Sadık Tural Hoca'nın bu kitabını okumaya davet ediyorum. Bu bilincin ve gerçeklerin, gelecek nesillere taşınması mecburiyeti nedeniyle, örgün ve yaygın eğitimde ders konuları arasında yer almasını içtenlikle temenni ediyorum.