

## **Küresel Terörle Mücadelenin Neresindeyiz?**

**Savaş BİÇER\***

Bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidinin hiç olmadığını ya da tamamen ortadan kalktığını bir an düşündüğümüzde, kaynaklarımızın büyük ölçüde sadece insanımızın refahının arttırılması için harcadığını farz ettiğimizde, güvenlik endişesi olmaksızın ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün geliştirilebildiğini hayal ettiğimizde, şimdikinden çok daha güçlü ve bağımsız olacağımızı kim inkâr edebilir? Terör, artık sadece evrensel tanımlar içerisinde her devletin kendi çıkarları doğrultusunda bir kenarından çekiştirebileceği bir kavram değil, aynı zamanda günümüzde uluslararası ortamda bir iş birliği temeli olarak gelişmektedir. Bunun son örneğini ABD'nin Suriye dış politikasında ortaklık kavramına yeni bir boyut kazandıran, PYD/PKK terör örgütü ile ittifakında açıkça görebiliyoruz. Burada ortak hedef olarak gösterilen terör örgütü DAES'in bölgeden temizlenmesinden sonra, İran odaklı politik hedeflerinin gerçekleşmesi için bölge ülkelerinden bir müttefik bulma imkanının kalmamış olması, uzun vadede kalıcı bir bölgesel yapılanma için yeni arayışları ABD açısından zorunlu hale getirmiştir. Böyle bir tercih için belirlenen gerekçe ve uygulama yöntemlerini Başkan Trump'ın 2017 Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde bulabiliriz. Burada şimdi önemli olan, ABD'nin "önce Amerika" merkezli dış politika uygulamasından bizim ne kadar etkilenebileceğimizin hesaplanmasıdır.

Türkiye'nin kırk yıldır süren bölücü terörle mücadelesindeki dış dinamikler hiçbir dönemde bugün olduğu kadar açık ve net bir şekilde hassasiyetlerimizi göz ardı etmemiş, toprak bütünlüğümüze ve ülkemizin güvenliğine yönelik terör örgütleri, bundan önce hiç bu kadar cüretkâr ve donanımlı olmamıştır. Artık terörle mücadeleyi yürütmemiz ve terörün kökünü kazınmamız gereken

---

\* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

alan sadece ülkemiz toprakları değil, ulusal çıkarlarımıza yönelen tehdidin bulunduğu her yer olarak berraklaşmaya başlamıştır. Yani, güçlü bir terörle mücadele sadece güvenlik güçlerinin başarısına değil, aynı zamanda kararlı ve dirençli bir dış politikaya da ihtiyaç göstermektedir. Bu bağlamda, dış politikada özellikle Suriye ve Irak kuzeyi kullanılarak ülkemize ithal edilen terörist faaliyetlere yönelik güvenlik hedefli harekât uygulamalarını ve devletin bekasına yönelik terör ağlarının dost ve müttefik ülkelerdeki etkili propaganda çalışmalarını boşa çıkaracak reflekslerin, diplomatik ortamlarda iyi anlatılması ve ısrarla savunulması önemlidir.

PKK terör örgütünün 2016-2017 Kış ve İlkbahar tertiplenmesini alt üst eden, 2017 Yaz aylarında teröristlerin savunmasız hedeflere yönelen fırsat eylemleri dışında hareket etmelerine imkan vermeyen güvenlik güçlerimizin en modern teçhizat ve donanıma kavuşması, kullanılan silah, araç, gereç ve mühimmatın terörle mücadele için özel olarak seçilerek kısa sürede temin edilmesi, özel eğitilmiş ve ihtisas sahibi birlik ve personel sayısının artırılması, bütün bunların ötesinde ise, bölge insanımızın devlete olan güveninin her geçen gün artması, terörle mücadelenin sahada geldiği noktayı göstermesi bakımından önemlidir. Terörle mücadelenin düzenli askeri birliklerle de yapılması amacıyla eğitim önceliklerinde değişikliklere gidilmesi, özel harekât birliklerinin profesyonel kadrolarla güçlendirilmesi, personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılarak terörle mücadele görevlerinin özendirilmesi yönünde atılan olumlu adımlar, başarının temel unsurları olarak sayılmalıdır. Terörle mücadele konusunda uzun yıllardır deneyim kazanmış olarak komuta kademesinde yükselen komutanların gereken yer ve zamanda tereddütsüz inisiyatif kullanma konusundaki yeterlilikleri, terörle mücadelede yine çok önemli bir etmen olan ast seviyedeki liderlerin komuta kademesine güvenini sağlamaktadır.

Milli savunma sanayimizin ürünlerini sınırsız olarak terörle mücadelede kullanabilme yeteneğine kavuşan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terörü bir dış politika vasıtası, terör örgütlerini de vekalet savaşının unsuru olarak gören muhasım devletlerin, geçmişte ambargolar, kısıtlamalar, geciktirmeler, iptaller ve diğer bütün yollarla terörle mücadele azmimizi ve kararlılığımızı zayıflatmaya çalıştıklarını hatırladığımızda, bugün geldiğimiz noktada bu imkan ve kabiliyetten de en geniş biçimde yararlanılmaktadır. Yurt içinde ve dışında teröre karşı verilen mücadelede eğitilmiş ve donanımlı insan faktörü ile birleşen ve Türk Savunma Sanayisi ürünleri ile kazanılan yüksek teknolojinin sağladığı yetenekler, teröristlere her iklim ve arazi koşulunda ağır darbeler vurulmasını sağlamakta ve terör örgütleri için en tehlikeli durum olan eylemsizliğe sebep olmakta, bunun sonucunda örgütün üst kadrolarından gelen baskıya dayanamayan teröristlerin teslim olmaları ya da panik yaşamaları, sahada ise hata yaparak etkisiz hale getirilmeleri mümkün olmaktadır.

Ülkemizde şehir merkezlerinde ve kırsal alanda terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin gösterdiği kararlı mücadelenin milli sınırlar dışına ta-

şınarak ülke içerisine sızıp eylem yapan komşu ülkelerde üslenmiş terör örgütlerine karşı yürütülmesi, uluslararası düzendeki kaos ve belirsizliği kendi çıkarları için kullanan bu örgütlerle iş birliği içerisindeki devletlerin elbette işine gelmeyecek ve atacağımız adımlara, meşru müdafaa hakkımızın uluslararası hukuk bakımından dayanağı olan Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşmasını bile dikkate almaksızın karşı çıkacaklardır. Suriye Afrin'deki terörist unsurlara karşı gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Fransa tarafından acilen toplantıya çağrılması örneğinde bir defa daha görmüş olduğumuz gibi, öne sürebilecekleri en önemli mülahaza ise, savaşmayan sivillerin zarar görme ihtimali olacaktır. Bunun Terör örgütlerinin sivil halka verdiği zararın önlenmesi için bile yapıldığında, terörle mücadele refleksinin gerekçesi olan “önce Türkiye” tavrına her zaman karşı çıkılacaktır. Böyle bir ortamda, haklı tezlerimizin iyi anlatılmasında sağlanacak başarı ya da başarısızlık, domino taşı etkisi ile sahada yürütülen mücadeleye mutlaka yansıtacaktır. Bu nedenle; stratejik iletişim yöntemlerinin bütün devlet organları tarafından organize bir biçimde kullanılabilmesi önem kazanmaktadır. Yani, Terörle Mücadele konusundaki uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak maksadıyla bütün eylem ve söylemlerin, en uygun vasıtalar tarafından en uyumlu şekilde en etkili yer ve zamanda, en gerekli hedeflerle paylaşılması ve bu hedeflerin güçlü argümanlarla etkilenmesi sağlanmalıdır.

ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarının hemen arkasından bütün demokratik ülkelere dalga dalga yayılan Teröre Karşı Küresel Mücadele (GWAT) azim ve kararlılığı ve böyle kutsal bir amaca yönelik inisiyatifler, bir süre sonra devletlerin ulusal çıkar hesapları doğrultusundaki farklı amaçlara evirilmiş, hegemonya savaşı veren küresel güçler, terörü her seferinde kendilerine göre tekrar tanımlamışlardır. ABD 2017 Ulusal Güvenlik Stratejisi de bu bağlamda Amerikan çıkarlarına tehdit olarak sadece cihatçı terör örgütlerini kabul etmiştir. Artık teröre karşı küresel bir mücadeleden söz etmek yerine, herkes kendi teröristi ile mücadele etsin fikri ağırlık kazanmaktadır. Türkiye ise, uzun yıllardır terörün her çeşidine karşı vermiş olduğu mücadelenin sağladığı deneyimden istifade ile gerek kendisine gerekse diğer ülkelere yönelen terör tehdidinde aynı endişe ve ciddiyetle bakmakta, terörle mücadele eden ülkeler ve uluslararası oluşumlara mutlaka katılmaktadır. Görülen o dur ki dış politikasındaki tutarsız ve sağlıksız uygulamalar sonucunda ABD, bayraktarlığını yaptığı terörle küresel mücadelenin merkezindeki yerini Türkiye'ye bırakmıştır. Özellikle DAESH'in yerine geçecek bir terör örgütünün faaliyet alanının genişliği, emperyalizmin ilerde kendi çıkarları için terör örgütlerini kullanmasına gerekçe olabilecek değerde sahaları kapsamasını da beraberinde getirmektedir. Terörden zarar gören ülkeler ile terör örgütlerini vekil olarak kullanan ülkelerin ayrıştığı, eski sömürgelerinde yeni arayışlar içerisinde olan küresel güçlerin terörle küresel bir savaş yürütmeye niyetlerinin olmadığı bir dönemden geçen uluslararası düzen, istikrarlı ve güçlü bir Türkiye'nin bu mücadelede önderliği ihtiyacı duymaktadır.