



haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber

## Meslek Odalarının LPG İle İlgili Verdiği Eğitimlerin Önemi

**Ruhi ÖKTEM**  
İSİG Bilim Uzmanı/Kimya Yüksek Mühendisi/KMO LPG Eğitimsi

Bilindiği gibi EPDK (Açılımlı yazılacak) tüpçülerin, pompacıların, tanker şoförlerinin, dolum tesisi çalışanlarının vb. eğitimini meslek odalarına vermiştir.

Bu haber niteliğindeki küçük yazıda Türkiye için bu durumun ne gibi getirileri olduğundan bahsedilecek ve bu tür eğitimlerin yaygınlaşmasında meslek odalarının daha etkin görevler yapmasının önemi paylaşılacaktır.

LPG piyasasında korkunç denecek anlamda bir rekabet olduğu bilinen gerçektir. Böyle olunca bu rekabetin boyutları bazen görevin layığı ile yapılmamasına yol açabilmektedir. Bir örnek ile açıklarsak; tüpçü tüpü sabun köpüğü ile kontrol etmek istemekte, ev sahibi ise kibrit çakmasını istemektedir. Bunu red ettiği anda kapıda başka bir firmanın adamı beklemekte ve kibrit çıkararak kontrolü kabul edebilmektedir. Piyasayı kaybetmeme uğruna bunu kabul etsin mi, etmesin mi?

Madalyonun diğer bir yüzüde, maalesef, eğitim almayan tüp elemanları ve tüp dağıtım şoförleri de halen gaz kaçağını kibritle kontrol edebilmektedir. Eğitimlerin ihtiyaç olduğunun en basit örneklerinden biri de budur.

Bu noktada hem halk hem de üreticinin ve dağıtıcının eğitimi gündeme gelmektedir. EPDK son derece yerinde bir kararlar bu eğitimleri meslek odalarına vermiştir. Tüpçüler ve dağıtım elemanları, pompacılar ve dolum elemanları ile eğitimlerde ögle güzel etkileşimler yaşanmaktadır ki, bu yaşananlar böyle bir yazı yazma gereksinimini doğurmuştur.

Pratik ve teorik eğitimler verilmekteyken, eğitim sonrası bu sürece katılmış olanla olmayan arasındaki fark da açık bir biçimde görülmektedir. Gerçekten de küçük bir ihmalin yol açacağı sonuçlar masaya yatırıldığında insanların etkilenecek yanlışlardan vazgeçme isteği duyduklarına tanık oluyoruz.

Bir küçük örnek vermek gerekirse; kurslarda, işçilere işverenler tarafından alınan iş elbiselerinin %100 pamuklu olması tavsiye edilmektedir. Çünkü naylon polyster vb. karışıklı elbiselerin yandığı zaman vücuda nasıl yapıştığı, pamuk elbiseden biraz daha pahalı olduğu çoğumuzun bildiği bir gerçektir. Ancak pamuklu elbise, yandığı zaman birden bire tutuşmaz, buruşur, kararır ve alev alması gecikir. Bu gecikme ise, saniyeler mertebesinde olsa bile, çalışana öyle değerli an kazandırır ki; koşarak o ortamdaki uzaklaşacak zamanı bulmuş olur. Bu altın değerinde bir zamandır. İkincisi de antistatik özelliği anlamında en ideal kumaşlardan biri olamasıdır.

Statik elektrik de bu kurslarda anlatılmaktadır. Topraklama maşasının kullanımı, tanker dolumu esnasında statik elektrik kablosunun takılması, dolum tesisine girer-

ken kendilerinde biriken yükü deşarj etmek için ellerini iletken korkuluğa dokunmaları gibi pek çok gerçek gerekçeyle, eğitici filmlerle paylaşılmaktadır.

İşveren biraz daha ucuz bir elbise almakla, son derece anlamlı bir koruma sağlamış olmaktadır. Yine her zaman iş güvenliğinin pahalı bir çözüm önermediği, küçük önlemlerle büyük kazaların önlenebileceği tekrar tekrar hatırlanmaktadır. Ancak işverenlerin son derece faydalı olduğuna inandığımız bu eğitimlere katılmaması ile mesajlar dolaylı olarak işçiler üzerinden işverene aktarılmaya çalışılmaktadır.

Halkın davranışlarının da hizmeti sunanların davranışları kadar önemli olduğunun altı çizilmesi gerekirken; LPG dolum istasyonlarında ve dolum anında sigara içen, cep telefonu ile konuşan kişilere dolum yapanların nasıl davranması gerektiğini paylaşırken de zorluklar yaşamaktayız.

Biz eğitimciler kararlı ve saygılı davranışları tavsiye ederken, halkımıza televizyondan yapılacak kısa eğitici bir yayımla dolum istasyonlarına girdiklerinde ve/veya tüpde kaçak kontrolü yapılırken nasıl davranılması gerektiği anlatılamaz mı? diye düşünmekteyiz.

Eğitimlerin katkı ve faydalarının yanında, özellikle pompacıların bu kurslara izin almadan ıyıkusuz gelmelerinin aldıkları eğitimin kalitesini düşürdüğünü de gözlemlemekteyiz. Bu konuda işverenlerin anlayışlı olmalarının beklerken eğitimlerin önemini benimsetilmesi anlamında da, onların eğitilmesi daha bir önem kazanmaktadır.

Eğitimlerde tıp doktorlarının; ilkyardım dersleri vermesinin ise bir çok hayatın kurtarılmasına neden olduğunu da bilmekteyiz. Soğuk yanığandan sıcak yanmasına ve diğer pek çok konuda sunular yapılmaktadır. İlkyardım derslerinin bizzat kendisinin iş kazalarını ve/veya kazaları hatırlatmasıyla kavramın tam içinde olduğu eğitici ve kursiyeler tarafından görülmektedir.

Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı eğitimlerde, ayrıca işyeri gezilmekte ve anlatılanlar uygulamalarıyla pekiştirilmektedir.

EPDK tarafından eğitimlerin görev olarak meslek odalarına verilmesinin doğru bir karar olduğunu düşünmekteyiz. Ve bu eğitimlerin sadece katılanların değil, geri bildirimlerle ders veren eğitimcilerin de bilgi ve görgüsünü artırdığı, her geçen gün yeni katılımcılara daha verimli sunular yapma imkanlarının doğduğu bu ve benzeri eğitimleri korumalı ve kollamalıyız. Kim bilir ki belki bir gün, bu eğitimlerden geçmiş bir tüpçünün, pompacının, tanker şoförünün ve benzeri yerinde bir davranış ve bilinçli bir hareketi ile hayatımızı/hayatımızı kurtardığına bile tanık olabilirsiniz.

Bu onur sözü edilen eğitimlere fırsat tanıyanlarla görev alanlara yeter de artar bile!