



EDİTÖRDEN

Görmeyen, duymayan, bilmeyenlerin meclisinde çođunluk olan; ama úlke de takkiye politikaları üzerine oturanlar 'sivil' söylemler ile ekonomik, sosyal, politik geleceđimizi geleceksizliđe sürüklerken irtica ve bölücülük tehdidine karşı 'güvence olan' militer söylemler ise yasaklı cođrafyalar yaratıyor.

Ve her türlü kötülük ne yazık ki řu ya da bu biçimde akla uydurulmaya çalışılırken giderek daha çok insanın daha fazla ařađılanması görevi 'Savař'a verilirken, 'Savař'ın yanı bařında uysallıđı, açık sözlülüđü ve temizliđi temsil eden 'Barıř' ise kendine dostluklar arıyor. Çünkü, adeta dünyanın tüm ezilenlerini de karşı karşıya getiren emperyalist-militarist politikaların ve uygulamalarının, uysallıđı ve temizliđi temsil eden 'Barıř'ı yalnızlařtırdıđını artık 'Barıř' görmüřtü ve de kendine dostluklar arayıp bulmuřtu: Yol arkadaşının adı, 'Özgür'dü. Bu güzel yoldařlıđın mevsimi, bahar ve günü 1 Eylül'dü. Artık Dünya Barıř(ın) Günü'ydü! Dünya Barıř Günü'nde 'Savař'la araları açılan 'Barıř' ve 'Özgür'ün yanlarında tarihsel bir arkadaşları da vardı: 'Emek'. Ve Barıř'çılar, Özgür'lükçüler, Emek'çiler bir aradaydı řimdi!

Tarihi eski; ama yeniden yeřerme zamanı gelmiř yeni yol arkadaşlıkları tüm bu 'sivil' ve militer söylemlerden ileride ve zaten umut da burada.

Dergimizde Savař'ın, Barıř'ın, Özgür'ün ve Emek'in iliřkilerini uzak ve yakın tarihleriyle sizlerle paylařırken; sorunlar ve çatıřmalarla dođrudan yüz yüze gelmeyen tıbbi-teknik alana daralmadan; ama her şeyin de üstesinden gelme iddiasında bulunmadan yařanan bu yol arkadaşlıđının bađlarını kurmaya çalıştık. Çünkü, eđer iřçiler ve emekçiler barıřçıl, özgür, demokratik, çalışma yařam ve kořullarının insani hale getirildiđi bir dünya istiyorsa sömürgelemlerin oluřturduđu büyük tehdidi görüp ona karşı etkili olmanın pratikliđini yařamalıydı...

Gizlenen ya da toplumsal 'sađduyu' tarafından görülmeyenleri görünür kılmaya çalışan ve geliřip-güçlenen Barıř, Özgür ve Emek; etikçinin, ekonomistin, mühendisin, tababetin... dillerini buluřturduđu oranda da zaman zaman sömürgelemler ile onların temsilcilerini rahatsız etti.

Barıř, Özgür ve Emek bizlere sadece akıllı argümanlar ile deđil çođu yerde duygularıyla da ulařtı. Bu nedenle onların geliřip bize öğrettiđi biçimiyle sađfalarımızda çalışanların, iřyeri hekimlerinin, emekçi örgütlerinin tanıklıklarına da yer verip, duygularımızı paylařtık. Ve insanların bütünüyle akılcı varlıklar olmadıklarını, zaman zaman çeřitli nedenlerle hiçbir akılcı argümanın deđiřtirmeyeceđi görüřlere takılıp kaldıklarını görüp bunu kabul eden bir yerden, bir iřçi atölyesinden-hayatın içinden-duygu ve cořkular üniversiteye kadar tařmabiliyor. 'Fikirlerin gücü' denilebilecek bir şeyin var olduđunu kabul ederken, sadece bu güce bel bađlamadan; fikirlerin kendi bařlarına var olan, cisimleřmemiř zihinsel varlıklar olmadıklarında ısrar eden halleriyle; artık Barıř, Özgür ve Emek üniversiteliydi, öğrenip-öğretiyorlardı! Öğrendiđimiz kadarıyla; unutulmayan yařanmışlıklar olduđunu ve bu izlerin bugün hâlâ tarihselliđini koruyarak güncel olduđunu 26 yıl öncesini bugünlere tařıyarak, dergimizde sermaye ve temsilcilerinin yüzlerini açık etmeye çalıştık.

Bizinkisi bulunduđumuz yerden, kendi alanımızda sınırlı bir uğrař! Ama 'İřçi sađlıđı alanı dođurgandır.' demiřti, hocam! Evet, bu nedenle tababetin sosyal geçiřleri kaçınılmaz bir řekilde bizleri de içine alıyor. Ve yine bu nedenle, henüz tepkilerini istikrar kazanmıř ve büyük yığımsal eylemlere dönüřmüř biçimde ortaya koyamayan Barıř'ın, Özgür'ün ve Emek'in yüređiyle alanımızın felsefesi, bilimi, bilgisi kendini akord ediyor.

'Sen bana dokundun ya, artık ben deđiřtim.' diyen hallerimizle ve dokunma yüzeylerimizi artıran yanlarımızla; barıřık, üretken iliřkiler içerisinde çođalarak dostça kalalım.