



EDİTÖRDEN

Gecikmenin getirdiği birikmiş gündemlerin yoğunluğunda, hiç ertelenemez, atlanılamaz başlık ve içeriklerle bu sayımızda da sizlerle buluşmanın coşkusunu yaşıyoruz. Merhaba!

...sonra çok çalışan; ama az kazanan ya da çok kazandıranlar, gülüşü kirli, duruşu küllhan olan ve 'ulan' lı konuşan(lar)la 2002 Kasım'ında tanıştı. Zaman içinde görüldü ki; zarı 'hep kâr' ve 'çirkin hırs'ı gösterenlerle, parmakları kurnaz olanların elinde devlet bir altın makas imiş. Ne ki, 'yanlışın ömrü masallarda bile kısadır'.

'Tutuşabilir de insan anlamını bildiği bir (küçücük) sözden'; ya da da küçücük ezilen bedenleri görünce 'Ulan bu hale kim getirdi sizleri?' demez mi insan! Ardılarımız olan çocuk çalışanlara sayfalarımızda çok yer verdik. Onların oyun haklarını gasp edenlerin dünyada ve ülkemiz üzerinde ne oyunlar oynadığını gördük. Bu sistemde şimdilik küllhan olanların çocuklarımızı, iş piyasasını doğrudan etkilediklerinden dolayı önemsediklerini gördük. 'Düşleyen' olan çocuklarımızın yorumlayan ve hizaya sokanlar tarafından sömürüldüğünü gördük. Sayfalarımızda, 'küresel kapitalizmde çocuk emeğinin ekonomi politikası'nın felsefesini çiraklık eğitim merkezlerindeki çalışma koşulları üzerinden üniversiteye bağladık.

Okul çağındaki çocuklarımızın güçlenen piyasa toplumu fikriyle okullardan uzak atölyelere, işliklere hapsedildiğini sizlerle paylaşırken onların öğretmenlerinin de ne hale getirilmek istendiğini/getirildiğini, Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda coplar ve sopalar altında tüm çıplaklığı ile yaşadık. Ülkemizin 'en çok çalışan; ama az kazanan' ünvanına sahip eğitim emekçilerinin durumuna yönelik olarak küllhan çevrelerden onlara reva görülenler gözlerimizin önünde. İstedik ki, biz de bu günleri unutmayalım/unutturmayalım. Ve eğitim emekçilerinin çalışma ortamlarında sağlığının nasıl tüketildiğini, 'Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri' yazısıyla sayfalarımıza taşırken, eğitim emekçisine uygulanan zorbalığın ve sömürünün sadece cop-sopa olmadığını, her gün ama her gün başka başka biçimlerde var olduğunu, bilimsel yanıyla dergimizde görünür kılmaya çalıştık.

Genelde, toplumda 'kadın mesleği' diye bilinen öğretmenlik mesleğinden, eğitim emekçilerinden sayfalarımızda söz edip ilerlerken kadın çalışanlardan, emekçi kadınlardan bir derlemeyle, çalışma hayatında kadınlarımızın ne durumda olduğunu 8 Mart'ın hemen öncesinde ve onları hiç unutmayacağımız yanlarıyla görmek/göstermek istedik. Enformel sektörün önemli bileşenini oluşturan düşük ücret düzeyleriyle, sağlıksız ve güvencesiz iş koşullarıyla, her türlü kurumun ve kuruluşun politika, program ve faaliyetlerinde cinsiyet ayrımcılığının egemen olduğu bir dünyada, ülkemizde küllhanlara; 'Ananı da al git!' dedirten gücün nerelerden geldiğini 'Çalışma Yaşamı ve Kadın Sağlığı' derleme yazımızla şimdi daha net bilince çıkartıyoruz .

Çiğnene çiğnene çalıştırılan çocuk işçiler, kadın çalışanlar, 'sermayenin tsunami hızıyla dünyayı baştan başa dolaştığı' ve azami kâr isteği ile yerel sömürgeciyle çok rahat işbirliği yaptığı günümüzde, yer yer göçmen işçilerle yer yer de işsizlerle terbiye ediliyor. Bu nedenle emek göçünün ve göçmen işçi sömürüsünün tarihsel arka planını 'Avrupa Birliğindeki Göçmen İşçilerin Durumu' yazısıyla sizlere ulaştırıyoruz.

'Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek' açmazına kodlanmış Türkiye ve dünyanın dibe vuran ortamında politika hayattan ayrı bir kavram değil, tam tersine hayattan söz etmenin politikanın kendisine eşitlendiği bir konjektürde dümenin kimin elinde olduğunu görüyoruz. Ve zaten dememişler miydi? 'Artık devlet kürek çekmemeli dümeni tutmalıdır.' Evet, ekonominin ve devletin yeniden yapılanmasında kimlerin sırtına basılarak kimin için yeniden yapılanıldığını, sermayenin emekçilere neler vaad ettiğiyle ve uygulamalarıyla da bütünleştirerek görme biçimlerimizi tamamlamak istedik.

Bir kez daha sobe! Gramsci'nin dediği gibi, var olanın işi bitmiş; ama gelmekte olan da henüz rüşeym halindeyken.... Somutluğun mümkünlüğü ile ütopya arasındaki ince dengeyi kılavuz alan çizgide, emek mücadelesi zembereğinden geçilmesi gerektiğinin inancıyla ve doğrudan durmanın felsefesinin esen küresel rüzgarlara güvenmek, inanmak yerine kürek çekmekte somutlandığını ve yine aslolanın kürek çekerek dünyayı değiştirmek olduğunu unutmayan emekçiler; 'Herkesin Sağlık, Güvenli Gelecek' mitinginde, bir kez daha, İzmir'ten ve Ankara'dan haykırdı!

Haykırışlar içinde değişip değiştireceğiz ve daha da ötesi; başka bir boyuttan konuşacağız gün geldiğinde. Ve birilerine inat; barışık, üretken ilişkiler içinde çoğalarak dostça kalacağız, emekten yana değer yargılarımızla.