

## EDİTÖRLERDEN

**sosyoloji notları** dergisi olarak 2020 yılındaki ilk sayımızı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İçeriği incelediğinizde bu sayımızda yalnızca iki makaleye yer verebildiğimizi göreceksiniz. Bu durum zor makale beğenen bir dergi olmamızdan değil az sayıda yazarın dergimizi tercih etmesinden kaynaklandı. Bir derginin tercih edilmesi/edilmemesi birçok açıdan değerlendirilebilir. İşin bizi ilgilendiren kısmı Dergipark ve sosyal medya üzerinden yeteri kadar yazı çağrısı yapmamış olmamız. Bizden bağımsız olan nedenin ise dijital ortamda dergi çıkartmayı kolaylaştıran bu faydalı platformların dergi sayısında patlamaya yol açması olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu da farklı açılardan değerlendirmek mümkün. Özellikle belli dizinlerde taranma kaygısıyla belli biçimsel ve etik kurallara dikkat edildiğini görebiliyoruz. Ancak niceliğin arttığı her yerde olduğu gibi niteliğin bir kenara bırakıldığı durumlar da söz konusu olabiliyor.

Elbette bizden daha çok tercih edildiğini düşündüğümüz dergilerle bir kıyas yapma niyetinde değiliz. Burada tartışılması gereken temel konu akademik alanın görünen yüzü olan bu mecraların bir rekabetin (ya da bir savaşın) alanı olarak görülmeye başlanması. Buradaki rekabet performans puanı, akademik teşvik ve akademik unvan için gereken şartları sağlamaya imkân tanıyan dergilerin bir adım öne geçmesini sağlıyor. Bu dergileri yayımlayan kişi ve kuruluşlar bu rekabeti, örneğin “doçentlik şartlarına uygun” ibaresini öne çıkararak, daha da kızıdırıyorlar. Bu durum aslında yayıncılık alanına doğru genişletebileceğimiz bir durumun dergiler alanındaki tezahüründen ibaret. Tüm bunlar gerekli ekonomik şartları sağlayan her makalenin/yazarın/derginin makbul olduğu bir akademik ortam yaratıyor. Bu tartışmayı, bir parçası olduğumuz bu alanı ve alandakileri yargılamaktan ziyade üzerine sorular sorabilmek niyetiyle açtık. Bizler birer öğrenci ve **sosyoloji notları** da bir öğrenci dergisiyken, Altamira, Panopticon ve Özne dergilerini yayımlayan dostlarımızla beraber paydaşı olduğumuz Sosyal Bilimler Dergileri Platformu’nda bu konularda sık sık dertleşiyorduk. Öğrencilik (resmî olarak) geride kaldıktan sonra işin bu tarafını tartışmaya kimsenin vakti ya da enerjisi kalmadı. Bu da bir özleştirici olsun.

İlerleyen sayılarımızda bu alanın da değerlendirildiği, buradaki rekabetin neden olduğu yıkımı masaya yatıran çalışmalara yer verme ümidiyle...

**sosyoloji notları**