

Dünyamızın bugünkü konumuna gelmesi için milyonlarca, insanın insanlaşması için de yüzbinlerce yıl gerekmiştir. İnsan aklının kolaylıkla kavramayacağı bir evrim sürecinde oluşan dünyanın ekolojik dengesi, yüz yıldan daha kısa bir dönem içinde ortadan kaldırılıyor. Böylesine kısa bir süre, dünyamızın geleceğini yönlendiriyor, sonunu hazırlıyor...

**"...Her yıl 6 milyon hektar verimli kuru-tarım toprağımız değersiz çöllere dönüşüyor. Otuz yıllık bir süreyi göz önüne alırsak, bu kaybolan toprakların Suudi Arabistan'ın yüzölçümüne ulaşacağı hesaplanabilir. Her yıl 11 milyon hektar orman yok olmakta, bu da otuz yıllık bir süre içinde Hindistan'ın büyüklüğüne varabilmektedir. Bu orman alanlarının çoğu düşük kaliteli tarım toprağına dönüşmekte ve onu işleyen çiftçiyi beslemekten aciz kalmaktadır. Avrupa'da asit yağmuru ormanları, gölleri yok etmekte, ulusların sanat ve mimari mirasına zarar vermektedir. Pek geniş toprak kesimlerini kurtarılamayacak düzeyde asitlendirmiş olması da mümkündür. Fosil yakıtlarının yanması atmosfere karbondioksit katmakta, bu da adım adım global bir ısınmaya yol açmaktadır. Bu "sera etkisi" yüzünden, gelecek yüzyılın başına vardığımızda ısı artışı, tarım alanlarının değiştirilmesine, deniz seviyesinin yükselip kıyı kentlerini sular altına almasına, ulusal ekonomileri mahvetmeye yetecek düzeye ulaşabilir. Diğer sanayii gazları, gezegenin koruyucu ozon kalkanını eritme tehlikesini getirmektedir. Bu eritme insanlarda ve hayvanlarda çeşitli kanser türlerinin hızla yükselmesine, ayrıca okyanusların besin zincirinin bozulmasına yol açacak düzeye varabilir. Sanayii ve tarım, insan besin zincirine zehirli maddeler katarken, ulaşıp temizlememiz mümkün olmayan yeraltı sularına da aynı zehirli maddeleri aktarmaktadır..."(\*)**

Bizler; dünya tarihi içinde sözü bile edilemeyecek bir dönemde yaşayan insanlar, gelecek kuşakları 'dünyasız' bırakan çağın insanı olmaktan nasıl onur duyabiliriz...

Saygılarımızla.

(\*) Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu, Ortak Geleceğimiz, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, s.23-24.