

## EDİTÖRDEN

Hamdolsun, ikinci sayımızla huzurlarınızdayız. İlk sayımız, doğal olarak, ilk olmanın olumsuzluklarından bir kısmını yaşadı. Telif sahipleriyle, hakemlerimizle ve temsilcilerimizle olan ilişkilerimizde bizden kaynaklanan bazı acemilikler yaşadık ve “her hak sahibine hakkını tevdi edemedik”. Belki onları takdirde ve onlara saygıda kusur etmedik, ama bunu onlara fiilen de gösteremedik. Buna rağmen onların anlayış göstermeleri bizi utandırdı, ama aynı zamanda rahatlattı. Kuru da olsa, teşekkürlerimizi kabul etmelerini diliyoruz.

İlk sayımızda gözden kaçan tashih hataları ve baskı aşamasında matbaadan kaynaklanan kusurlar oldu. Bu sayımızda bu tür eksiklikleri büyük ölçüde gidermeye çalıştık.

Her şeye rağmen dergimiz adıyla ve sanıyla takdirler de gördü. İçeriği konusunda teşvikkâr sözler aldık. Eline aldığı ilk haftasında “Bitirmek üzereyim” diye bizi arayanlar oldu. Herkese kalbî şükranlarımızı sunuyoruz.

“Usûl” ismi özellikle ilgi çekti ve hemen herkeste içeriğinin bu isme uygun çalışmaları çağırıştırmış olması, aslında bizim de sözünü ettiğimiz ama kendimizi bağlamış olmamak için çok da iltizamı düşünmediğimiz bir durumu öne çıkardı. Anlaşılan bundan sonraki sayılarımızda usûle dair yazılar dergimizin ağırlıklı içeriğini oluşturacaktır. Usûl ile elbette sadece usûl-i fikhî kastetmiyoruz. Gerçi usûl-i fikhî sadece “fıkıh” disiplinine ait bir usûl olmadığı da herkesin malumudur. Aksine o, isminin tam medlulü olarak bütünüyle “anlamanın esaslarıdır”. Bu itibarla ulemamızdan, öncelikle usûle dair yazılar beklediğimizi duyurmuş olalım.

İnşallah üçüncü sayımız, daha kısa bir süre içerisinde ve daha müteakmil bir şekilde elinizde olacaktır. Ekip olarak saygılarımızı sunarken, “asıl-lara” su hükmündeki yazılarınızı ve manevî desteklerinizi beklediğimizi ifade etmek isteriz.

**Faruk BEŞER**