

EDİTÖRDEN

Değerli Usûl okuyucusu.

Yeni bir solukla ve usûl'ce huzurlarınızdayız.

Usûl, ummana doğru akmakta olan nehirlere katılmak, akışı gürleştirmek ve maksuda ulaşmayı kolaylaştırmak için doğdu. Bizler asıllara ve asırlara, bulunduğumuz noktadan ve yeniden bakmak gerektiğini düşündük ve Usûl'ü çıkarmaya karar verdik. Usûl ile öncelikli olarak iki anlamı kastediyoruz: Dinî bilginin *asılları* ve doğru bilgiye ulaşmanın *usulleri*.

Müslüman alim, mütefekkir ve bilim adamlarının yüz yıldır bir yeniden dirilme ve teceddüd çabası içerisinde oldukları herkesin malumudur ve bu dirilmenin Türkiye kanadı bizce, şu an itibarıyla dünya ortalamasından asla geri değildir. Hatta bazı noktalarda öndedir. Bizim belki en büyük olumsuzluğumuz, yarım asra yakın bir kopukluk ve fetret dönemi yaşamış olmamız ve gelenekten kopmamızdır. Diliyle, yazısıyla, kültürüyle ve eğitimiyle bu kopuşu hiçbir İslam ülkesi, hatta dünyanın hiçbir milleti yaşamamıştır. Mamafih, bizce bunun olumlu bir yönü de vardır. Hantallaşan, safiyetini ve üretkenliğini, hatta gelenek oluşturma özelliğini kaybeden geleneği, onun içinde yaşayarak ayıklamak çok zor hale gelmişti ve kökünden kesilmek suretiyle yeniden filizlenmesine imkân hazırlandı. Lise ve üniversite seviyesinde dinî eğitim veren kurumlar ile sivil bazı çabalar bu gelişmeyi sürdürdü

Bu kurumlarda yetişen alim ve mütefekkirlerimizin, özellikle son on onbeş yılda, araştırma dergiciliği sahasında da çok değerli ürünler ortaya koydukları herkesin malumudur. Bu ürünlerin hem sayı hem de keyfiyet açısından hissedilir bir yükselişte olması bize hem gurur, hem de ümit vermektedir. Usûl de fazla iddialı olmadan bu yükselişin bir belirtisi olmayı amaçlamıştır. Sakarya'da doğmuş ama kollarını her yöne uzatmayı hedeflemiştir. Hareket noktası olarak bölgeseldir ama vizyon itibarıyla evrensel olma iddiasındadır. Bu itibarla dünyanın her yanındaki alim ve mütefekkirlerimizden destek görmeyi ve onlarla işbirliği yapmayı arzulamaktadır. Usûl'üne uygun ve usûle dair her türlü çalışmaya açıktır ve buna taliptir.

Dergimizin çıkışında bize destek veren ve hakemlik teklifimizi kabul eden bütün ilim adamlarımıza teşekkür ederiz. Bu ilk sayımızda ilk olma-

nın olumsuzluklarını muhtemelen yaşamış olacağız. Hakemlerimiz, müelliflerimiz ve temsilcilerimizle olan ilişkilerimizi, onların hakettikleri seviyeli ve sağlıklı düzeyde sürdüremediğimizin farkındayız. Bu sebeple onlardan ve sizlerden özür diliyoruz. Ama uyarı ve eleştirilerle mükemmeli yakalayacağımızdan da eminiz.

Bu sayımızda ülkemizin birikimi sayılan değerli ilim adamlarımızdan çalışmalar bulacaksınız: İbrahim Kâfi Dönmez'in makalesinde, İctihadın dinî değeri ve "bağlayıcılığı" yanında, bir ictihada veya ictihadlar manzûmesine (mezhebe) "bağlanma"nın anlamını, bunun tarihî ve fikrî temellerinin tahlilini okuyacaksınız. Suat Yıldırım'ın yazısında, Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması meselesinin, nirengi noktalarından sayılan muhkem ve müteşabih konusunda iki değerli alim ve mütefekkirimizin katkılarını göreceksiniz. Abdullah Aydın'ın araştırmasında hadis kaynaklarının güvenilirliği ile ilgili farklı sorunlar ve çözüm önerileri bulacaksınız. Mahmut Erol Kılıç'ın makalesini okurken tasavvufun, İslam'ı anlamanın asıl metodu olduğu iddiasına karşılık muhtemelen tahrik olacak ve meselenin üzerine eğileceksiniz. Cağfer Karadağ'ın araştırmasında din ile büyü arasındaki tersinden ilişkiye vakıf olacaksınız. Faruk Beşer'in çalışmasında da Ebu Hanîfe'ye nispet elden Kur'ân anlayışının mahiyetini hatırlayacak, bununla günümüzdeki tarihselci metot arasında ilgi kurma ihtiyacı duyacaksınız.

Derginizde bunların yanında, azınlıklar fihhına ve İslam felsefesinin tarihine dair nefis iki makale tercüme ile birlikte, geçen dönemde yapılan ilmî sempozyumların değerlendirmelerini ve önemli bazı kitapların tanıtlarını da bulacaksınız.

İkinci sayımızın da çok kısa bir süre sonra çıkacağını sizlere müjdelere, katkılarınızı ve birikimlerinizi beklediğimizi ve sizlerle güç bulacağımızı özellikle duyururuz.

Her şey usûle uygun olsun.

İkinci sayıda buluşmak üzere...