

Editörden

From the Editor

Değerli okurlarımız, Eskiyei dergimiz işbu 37. Sayısıyla, başından beri gösterdiği gelişim çizgisini istikrarlı bir biçimde sürdürmektedir. Özellikle son iki sayı sürecinde önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunduğumuzu da belirtelim. Bu bağlamda dergi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir akademik yayın kuruluşu olma yönünde hayli mesafe katettiğimize inanıyoruz. Nitekim Dergipark üzerinden web sayfamızda da görüleceği üzere tarama süreçlerinde önemli aşamalardan geçme sürecini yaşamaktayız. Teşriki mesaide bulunan dostlarımız ve katkı sahiplerimizin yanı sıra akademik ve genel kamuoyunun teveccühlerinin de yardımıyla kendimizi daha da geliştirme hususunda kararlıyız. Ve bunları yeri geldiğinde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Bu sayımızda felsefe, sosyal bilimler ve din bilimleri alanlarından çok farklı katkılara yer vermiş bulunmaktayız. Eskiyei'ye önceden beri önemli katkılar sağlamış bulunan Muhammet Özdemir, makalesinde klasik ve modern bir takım metinler üzerinden İslam siyaset felsefesinin sorunlarını ele almayı amaçlamaktadır. Makalede Farabi, Maverdi ve Nizamülmülk'ten, Mevdudi ve Seyyid Kutb'a varıncaya dek geniş bir silsile, modern düşünüm çerçevelerinin yardımıyla çözümlenmeye girişilmekte ve bu hususta önemli bir katkı sunulmuş olmaktadır.

Gürbüz Deniz'in yazısında ise her zaman gündemde olan bir konu olarak ruh kavramına ve ruhun bedenle ilişkisine dair bir çerçeve sunulmakta ve bu kavram felsefi ve dini yönleriyle yeniden temellendirilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir önemli katkı Ahmet Keleş tarafından Sünnet-vahiy ilişkisi alanında gerçekleşmiş olup, Keleş konuyu, Şafî'nin fıkıh usulünden hareketle inceleyip değerlendirmiştir. Makale alanında ciddi katkılar sunar bir mahiyet taşımaktadır.

Murat Akarsu'nun araştırması ise İslam tarihinin erken dönemlerinde yargının kurumsallaşmasına giden süreçte ilk dört halifenin katkıları üzerinde durmaktadır. Makalede İslam medeniyetinin en önemli boyutlarından biri olarak hukuk ve adalet hususunda daha başlangıç dönemlerinde gösterilen kurucu titizliğin önemi ortaya çıkmaktadır. Yine Aynur Eryiğit Bader de İslam toplumlarındaki önemli bir kurum ve uygulama niteliğindeki sünnet konusunu ele almakta ve onu tarihi çerçeveden başlayarak İslamdaki konumuna kadar takip etmeyi denemektedir. Yazıda kadınların sünnet edilmesi uygulaması ayrı başlıklar halinde değerlendirilmiş ve bu konudaki belli başlı görüşler sıralanmıştır.

Fuat Aydın ise yazısında Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların son derece önem verdikleri, kutsal kabul ettikleri bir şehir olarak Kudüs'ü ele almakta, özellikle Yahudilerin bu kutsal yer ile ilişkilerine yönelik argümanlar geliştirmektedir. Kudat & Tark, yazılarında bilim alanında bütünsel yaklaşımın yeri ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Derginin bu sayısında da denemeler kısmında G. Deniz'e ait Okumak yazısının ikinci bölümüyle Mehmet Kırtorun'un V'el-Asr yazıları kendi bakış açılarından okuyucularına hitap etmektedirler. Son olarak akademik bir derginin ayrılmaz bir parçası olan kitap değerlendirmesi ile ilgili yazılar dikkatlerinize sunulmuştur.

Dergi işi bir süreklilik işidir. Biz de şimdiden yeni sayının hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Sayının bu hale gelmesinde yazarlarımız ve hakemlerimiz yanı sıra genel yayın yönetmenimiz ve editör yardımcımın büyük emekleri söz konusudur; hepsine buradan şükranlarımı sunuyorum. Yeni sayı için araştırmacılarımız ve diğer katkı sahipleri, Dergipark'taki sayfamız üzerinden (<http://dergipark.gov.tr/eskiyeni>) yazılarını gönderebilirler. Araştırma camiamız ve okuyucularımıza bu durumu yeniden hatırlatarak bitirelim.

Gelecek sayımızda yeniden bir arada olmak dileğiyle..

İhsan TOKER