

Genel Yayın Yönetmeninden...

M^{erhaba,}

Yine bir "yol haritası" daha Brüksel'de çizilirken, ülkenin pusulasız, "rüyası bile olmayan" kimi siyasi liderleri kayıkçı kavgasını sürdürüyorlar. Bir yandan kasırğa, balina, buffalo operasyonları, bir yandan aralarında bir zamanlar Gazi Mustafa Kemal'in kurduđu Bankaların "özelleştirilmiş versiyonlarının" batıkları, ardı ardına gözaltılar, tutuklamalar..... Tam bir karmaşa tam bir kaotik durum sözkonusu.

Bulutlar ve güneş ise "takvimsel sonbahara" inat bizlere gülümsüyor. Her gün sabah ya da akşam hava durumu bültenlerinde "balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı hava" bekleniyor. Ama gelmiyor. Güneş inadına pırıl pırıl dikiyor delikanlıca gökyüzüne. Sadece tenimizi ısıtmıyor. Yüreğimizi de ısıtıyor.

Bu yürek ısıtmasına, 864 rakımlı Çankaya'dan yıllardır özlemi çekilen sağduyulu, ülkeden ve insanımızdan yana çağrılar ve Mülkiyeli Zekeriya Temizel ile Sadettin Tantan'ın yolsuzlukların üzerine giden kararlı tutum ve politikaları da yardımcı oluyor.

Bu iç ısınması, Pollyanna'nın sorunları yok sayan ya da hafife alan naif iyimserliği değil. Bu süreç, artık **"herşeyin eskisi gibi olmayacağını"** başlangıcı olarak değerlendirilmelidir. Bu sürecin en büyük destekçisi, 4 Aralık 2000'de 141. Kuruluş Yıldönümünü kutlayacak olan Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye mezunları, öğrencileri ve öğretim elemanlarıdır.

Mülkiyeliler, "Ufuksuz Demirgöl"ler ve muhiplerine inat, dergâha eğri odun taşımayan dervişlerin sabrı, azim ve kararlılığıyla Gazi Mustafa Kemal ve kadrolarının kurdukları Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacaklardır. Ve bunun en büyük işareti, her zaman hep beraber büyük bir coşkuyla söylenen Mülkiye Marşının dizelerindedir:

Mülkiye Marşı

*Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz,
Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz,
Gül ki sen, neşenle gülsün ay, güneş, toprak, deniz,
Ey vatan gözyaşların dinsin , yetiştik çünkü biz.*

*Bir güneştin bir zamanlar, ay kadar kaldındı dün,
Dün bir aydın, sislenen boşlukta yıldızsın bugün,
Benzin uçmuş bak, ne rüyadır, bu akşama gördüğün,
Ey vatan gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz.*

*Beklesin Türk Oğlunun azminden kuvvet bulmayan,
Sel durur, yangın söner, elbette bir gün ey vatan,
Süslerin, oynar yarın, dün ağlayıp matem tutan,
Ey vatan gözyaşların dinsin , yetiştik çünkü biz.*

Güfte : Mekteb-i Mülkiye Talebesinden Cemâl, Nisan 1919

Beste : Mekteb-i Mülkiye Müzik Öğretmeni Mûsa Süreyya

226. sayıda buluşmak üzere hoşçakalın, sağlıklı kalın.

Aydınlık bir Türkiye ve Dostluk dileklerimle.

Dr. Serdar ŞAHİNKAYA