

Genel Yayın Yönetmeninden...

Merhaba,

Gerçek 21. yüzyılın ilk sayısında yine buluştuk. Yine, belki de aynı sorunlar, aynı konular ve aynı..... Hayır. Katılmıyoruz bu “aynılık” perspektifli düşüncelere. Katılmıyoruz, zira mayamızda “**benim kızlarım, benim oğullarım var**” diyen bir şairin yurttaşlığı var.

Evet sevgili dostlar, tam derginin kalıplarını bağlamıştık ki bir haber geldi. Bu günlerde ülkemizi umutlandıran 864 rakımlı tepeden di yine haber. Ajanslar, büroların sessizliğini yırtarcasına teleklere ve pc ekranlarındaki e-posta kutularına <müjde>li bir haberi aktarıyordu. “*Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Yüksek Öğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Türkan Saylan ve Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’yı atadı.*

Nerede ise, yıllar önce Kurtuluş Savaşının telgrafçı Hamdi’si vermişti böyle heyecan veren bir haberi, bir de bu günkü ajans bültenleri.

Başkentin kasvetli gecesi, birden aydınlanmıştı...

2001’in ilk sayısı elinizde iken birkaç biçimsel değişikliği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu değişikliklerden ilki; dergimizin iç sayfalarının basıldığı kağıt ile ilgili. Evet, kağıdın hem türünü hem de gramajını değiştirdik. Bu değişiklik bize ek maliyet külfeti yüklese de, sizlerin daha kolay okuyabileceği, daha kolay (hafif) taşıyabileceği bir kağıtta karar kıldık. Bu kağıt, çevre dostu, bu kağıt sizlerin gözlerini daha az yoracak.

İkinci biçimsel deęişiklik; ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı sevgili hocamız, Mülkiye dostu Prof. Dr. Oktar Türel'in önerileri üzerine gerçekleştirildi. Bu sayıdan itibaren **mülkiye**'de yer alan her yazı, tek sayfada başlayıp, çift sayfada bitecek ve gerekirse ilgili sayfalar boş kalacak. Zira; yazarlarımızın makalelerinin ayrı basımını talep etmeleri halinde; bu haklı ve evrensel akademik talebi daha kolayca karşılayabileceğiz.

Kapaktaki **düğmeler** sizi şaşırttı biliyorum. Okuyucularımızdan kimileri bu düğme tartışmalarına taraf olmamak lazım geldiğinden yana olabilirler. Ama gelin görün ki, ya da gelin sorun ki nedir bu <düğme>ler?.

Evet, kapaktaki düğmelerin farklı formda, farklı renkte olduğu dikkatinizi çekecektir. Bizim tavsiyemiz, herkesin "düğme"sine sahip çıkması. Sahip çıkılsın ki, <Düğmeye kim bastı?> tartışmalarına katkıda bulunulsun..

Evet bu editör notunda; elinizdeki sayıda yer alan makaleler hakkında "trafik tabelalarına" ihtiyacınız olmadığını biliyorum.

Fakat; elinizdeki **mülkiye-226**'yı, bir sonraki sayı elinize ulaşınca ya kadar değil, diğer sayılarımız gibi torununuza dahi kütüphanenizde bir miras olarak bırakacağınızdan ve başucunuzdan uzunca bir süre ayıramayacağınızdan eminim.

227. sayıda buluşmak üzere hoşçakalın, sağlıklı kalın.

Aydınlık bir Türkiye ve dostluk dileklerimle.

Dr. Serdar ŞAHİNKAYA