

mülkiye'den,

Merhaba,

Yeni sayımızı son dönemde Türkiye gündemine damgasını vuran olayların yansımalarına ayırdık. AB uyum sürecine yönelik kaygıların ve küresel pazara eklenme çabalarının yönlendirdiği ülke gündemindeki özelleştirmeler, tartışmalı yargı kararları, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, Kıbrıs sorunu gibi konular dergimizin içeriğini oluşturan gelişmeler arasında yer alıyor.

249. Sayı iki tarih çalışmasıyla açılıyor: Önceki genel yayın yönetmenlerimizden **Serdar Şahinkaya**, 1920-1938 yılları arasındaki TBMM açılış konuşmalarından yola çıkarak, dönemin iktisat politikalarını değerlendirdiği yazısında, Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet kadrolarının korumacılıktan devletçiliğe doğru yaptığı bilinçli bir stratejik tercihin özgür ve bağımsız bir ülke yaratılmasındaki rolü üstünde duruyor. **Cüneyt Akalın** ise 27 Mayıs'ın Dışişleri Bakanını ele aldığı yazısında, bir dönemin dış politikasına damgasını vuran Selim Sarper'i ve izlediği politikaları iç ve dış gelişmeler çerçevesinde değerlendirerek onun, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki "ulusal bağımsızlıkçı diplomat" tipinden "Batı ile entegrasyonu esas alan diplomat" tipine geçişin simgesi olduğu sonucuna varıyor.

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecinde yıllarca gündemde kalan ve geçtiğimiz günlerde yasalaşan "kalkınma ajansları" bu sayının güncel konularından ilki. **Oğuz Oyan** yazısında, yönetim sistemimize yeni giren bu kuruluşları, küreselleşme ve AB uyum süreci çerçevesinde değerlendirerek önemli eleştiriler getiriyor.

Bu sayıda yer alan iki yazı, tam da TÜPRAŞ'ın özelleştirmesi ile ilgili yargı kararının uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalarının yaşandığı günlere denk geldi. Söz konusu Danıştay İDDK kararından önce kaleme alınan her iki yazı da, uygulanmayan yargı kararları sorununun çözümüne ilişkin önemli ipuçları taşıyor.

N. İlter Ertuğrul, yürütmesi durdurulan ya da iptal edilen ama uygulanmayan yönetsel yargı kararları açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru olanağını değerlendiriyor. **Onur Karahanoğulları** ise söz konusu sorunu hukuk sistemimizin gelişimi açısından ele alıp Danıştay Kanunu'nda ve ilgili diğer mevzuatta Başsavcının etkili olabilmesine dayanak oluşturan hükümleri tartışmaya açıyor.

Mete Yıldız, eylem ve düşünceleriyle bir dönem boyunca tartışmaların odağında olan Vali Recep Yazıcıoğlu'nun (1948-2003) çalışmaları ile yönetim sistemine ilişkin görüşlerini değerlendiren incelemesinde, yazın taraması, arşiv araştırması ve birebir görüşme yöntemlerini kullanarak, bir kamu yöneticisi davranışı modeli ve bu modele bağlı varsayımlar oluşturma amacını taşıyor.

Kudret Özersay'ın çalışması, 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında, Kuzey'de Rumlara ait olan ve terk edilen mallar hakkında Aralık 2005'de yürürlüğe giren yeni mülkiyet yasası üzerine. Özersay yazısında, Türk tarafının mülkiyete ilişkin tezlerini ve AIHM'nin tutumunu sergileyerek, yeni düzenlemenin Kıbrıs sorununun çözüm sürecindeki yeri üzerinde duruyor.

Çiğdem Çıdamlı, "Emeğin Avrupası" kavramının, AB'nin ekonomik ve siyasal etkisi altındaki ülkelerin emekçi sınıfları açısından inandırıcı, bütünleştirici ve dayanışmacı olmayan, demagojik bir slogan olduğu savından yola çıkarak AB sosyal politikasını masaya yatırıyor.

Serkan Atmaca, AB uyum sürecinde çok da gündeme gelmeyen bir konuyu, bilim politikasını ele alan yazısında, AB ve Türkiye'de izlenen politikaların gelişim çizgisini sergileyip müzakere sürecinin bilim ve araştırma dünyamıza olası etkilerini inceliyor.

Özellikle büyük kentlerde her geçen gün daha sık görülmeye başlanan kap-kaç olayları, bir başka yazımızın konusu. **Halil Akdeniz**, sokak çocuklarını sorunun tek sorumlusu olarak gören genel kabulü sorgulayarak, kentsel yoksulluğun ve suç oranlarının artmasının ardındaki -bölgelerarası dengesizlik, göç gibi- ekonomik, toplumsal dinamikleri ön plana çıkarıyor. Resmi verilere dayanılarak gerçekleştirilen araştırma, sanıldığı aksine, "anakentlerin çöküntü bölgeleri dışındaki gecekondu bölgelerinde yaşayan kent yoksullarının" bu tür eylemlerde yoğunlaşmadığını ortaya koyması açısından ilgi çekici.

İki sayı önce yine Mülkiye'de yayımlanan "Tocqueville'in Eski Rejim'i ve Kuramsal Bağlam" başlıklı çalışmasının devamı niteliğindeki yeni yazısında **Mehmet Yetiş**, Tocqueville'in, devrim sonrası demokratik toplumun sağladığı eşitlik koşullarında özgürlük ve merkezileşme kavramlarını tartışıyor.

Kitabiyat bölümünde **Serdar Şahinkaya**, Volkan Ş. Ediger'in ODTÜ Geliştirme Vakfı'ndan çıkan kitabı, "Enerji Ekonomi-Politiği Perspektifinden Osmanlı'da Neft ve Petrol"ü ele alıyor.

Makina Mühendisleri Odası'nın öncülüğünde, 16-17 Aralık 2005 tarihlerinde, "Sanayileşme, İstihdam, Refah" ana temalarıyla Ankara'da gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi Sonuç Bildirgesi'ni sayımızın son yazısı olarak görebilirsiniz. Bildiri, küreselleşmenin emeği baskı altına alan stratejisine karşı sahip çıkılması gereken ilkeleri içeriyor.

Emeği geçen herkese teşekkürler; gelecek sayıda görüşmek üzere...