

# SOSYAL ETKİNLİKLER

Sosyal Üye  
Azade Sucuoğlu

## 26-29 Ekim ALADAĞ gezisi

26 Ekim 1991 Cumartesi sabahı, günlerden beri devam eden yağmur ve karanlık hava sanki bizim için açmıştı. Bütün gezilerimizde olduğu gibi, Fenerbahçe stadının önünde toplanan arkadaşlarla otobüsümüze bindik. Yoklama yapıldı. Bazı teknik aksaklıkları gidermek için biraz geciktikse de neşeli bir şekilde yola çıktık.

Geçtiğimiz yollar sonbaharın tüm güzelliklerini sergilemekteydi. Güneşli olan gök yüzü Bolu dağına geçerken birden karararak tam bir kış görünümüne büründü. Koyu sis butularının arasından mevsimin ilk karını karşılamış olduk. Akşam saat 18.00 sıralarında Aladağ izcilik eğitim tesislerine gelmiştik. Aladağ bizler için bir tutku olmuştu. Nihayet bu yılda bu güzel beldeyi görebilmiştik. Tutku diyoruz çünkü gezideki arkadaşlarımızın içinde pek çoğunun en az 2. ve 3. seferleriydi. Salonda her zamanki gibi yanan kocaman kütüklerin şöminenin önünde arkadaşlar çaylarını içip dinlenirken kalacakları odalar hazırlandı ve yerleşmeden sonra yenen akşam yemeği ve dinlenme ile ilk geceyi geçirmiş olduk. Pazar sabahı doruklardaki kar taneleri ve yer yer çığ ve buzlu derenin kenarından geçip geleneksel sabah yürüşüne çıkıldı. Şehirdeki kirli havadan sonra buradaki temiz ve sakin hava herkezi bir anda dinlendirmişti. Pazar gecesini şöminenin etrafından toplanan tüm eski ve yeni dostlar beraber olmanın mutluluğunu ve arkadaşlığın tadını çıkararak gönüllerince eğlenerek anılarda yaşayacak bir gece geçirdik. Tabii geç vakitlerde Aladağ'ın vazgeçilmez şöminesinde patates sefasından sonra ikinci geceyi de geçirmiş olduk.

Pazartesi sabah Bolu için önemli günlerden biri idi. "Bolu pazarı" hemen hemen Türkiyenin en büyük mahalli pazarlarından idi. Görmeden geçemezdik.

Böylece pazartesi sabahı yola çıktık. Yolda kara çayıda Bolu Beden Terbiyesinin yaptırmış olduğu kapalı cimnastik salonunu ve kapalı yüzme havuzunu gezdi.

Bolu cimnastik salonu hepimizi gururlandırdı. Bu cimnastik salonu için Orta Doğunun en mükemmel tesisi olduğu söyleniyordu. Salonu gezince bu tesiste ne kadar gururlansak yeridir dedik.

Bolu gençlik İl Müdürü Syn. Saip Garipoğlunu ve tüm idareci arkadaşları böyle bir çalışmayı ve kompleksi kurdukları için candan kutluyoruz.

Pazarda herkes gönlünce alışveriş yaptıktan sonra Aladağa dönüş yaptı.

Yolda uğradığımız Gölcük ayrı bir doğa harikası idi. Gölün bir kısmının sazlarla örtülmüş olmasına rağmen anılardan silinmeyen bir güzellikti. Pazartesi gecesini hava ısınmış gibi idi İstanbuldan gelen bir grup dışardaki barakalarda kalıyorlardı. Gençler büyük bir kamp ateşi yakmışlardı. Bizde onların davetlisi olarak göğe yükselen ateşin başında izcilik günlerimizi tekrar yaşadık.

Salı sabahı en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramını kutladık. Kısa bir sabah yürüşünden sonra onikide öğle yemeğini yiyip yola çıktık.

Programda Abant Gölü vardı. Ayrı bir doğa cenneti olan Abantın etrafında tur yapıp İstanbulla hareket ettik.

Zevkli bir yolculuktan sonra saat 19.30 sıralarında İstanbulda idik. Hava yağmurlu ve soğuktu Aladağ daha güzeldi diyerek yeni gezilerde beraber olmak dileğiyle ayrıldık.