

# Haber



- Federasyon idarecileri, İmam-Hatip Okulu ve İlahiyatta Öğrenci Yetiştirme Derneği'nin Kestane Pazarı Yurdu'na geziyorlar.



## T.İ.E.T. Federasyonu Seçimi yapıldı!...

● Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonunun ikinci Kongresi 28-29 Ocak 1968 tarihlerinde İzmir Türk Ocağı salonunda kalabalık bir dinleyici topluluğunun iştirakiyle yapılmıştır.

28 Ocak pazar günü saat 9'da bir delegenin okuduğu Kur'an-ı Kerim'den sonra genel başkan Mahmut Özakkas'ın kısa bir açış konuşmasıyla açılan kongrede divan başkanlığına İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü Kur'an-ı Kerim Öğretmeni Mehmet Ali Sarı seçildi.

50 teksir sahifesini aşkın faaliyet raporu tasvib ve takdirle karşılandı. Bu arada dinleyiciler arasında bulunan İzmir Senatörü Ö. Lütfi Bozçalı bir konuşma yaparak Federasyonu tebrik ve takdir ettiğini bildirdi.

Eski İdare Heyeti ittifakla ibra edildikten sonra seçimlere geçildi. Genel Başkanlığa Cahit Baltacı ve Ömer Öztop aday gösterildiler. 2. turda Cahit Baltacı 2/3 çoğunluğu temin ederek Genel Başkan oldu. 2. Başkanlık seçiminde Konya ve

Kayseri aday gösterdiler. Seçim neticesinde Kayseri adayı İmdat Necmeddin Nursaçan 2. başkan seçildi. Böylece Konya'da bulunan federasyonumuz ikinci başkanlığı bu sene Kayseriye geçmiş oldu. İdare Heyetine seçilen arkadaşlarımız İzmirdeki ilk toplantılarında aşağıdaki şekilde vazife taksimi yapmışlardır:

**Hamza Aktan:** Genel Sekreter. **Muzaffer Kozan:** Genel Muhasip. **Kemal Tabak:** 2. Başkanlık sekreteri. **Haydar Baş:** 2. Başkanlık muhاسبi. **Ahmet Fidan:** Konya İcra Komitesi Başkanı. **Orhan Çetin:** İzmir İcra Komitesi Başkanı. **Vehbi Vakasoğlu:** Üye. **İsmail L. Çakan:** Üye. **Mahmut Öztürk:** Üye.

Tam bir anlayış ve olgunluk havası içerisinde geçen kongrede aşağıdaki hususlarda fikir birliğine varılmıştır.

1 — İslâm Enstitüleri arası münasebetlerin daha da sıklaştırılması.

2 — İslâm Medeniyeti Mecmuası için bütün arkadaşların ellerinden gelen gayreti göstermesi.

3 — İslâm Medeniyeti Mecmuasının Federasyon İdare Heyetine yarı bağı bir kadro idaresine verilmesi.

4 — İslâm Kız Kolejleri açılması yolunda çalışılması.

5 — Anadolu'ya Doğru kervanın bu sene de devamı.

6 — Camiamıza yapılan ithamları cevaplandırmanın biricik yolunun yaşayışımız olduğu.

7 — İslâm Enstitülerinin Akademik olması için çalışılması,

8 — Meslekî meselelerimizi görüşmek üzere bir kurultayın toplanması.

Bu ve bunlara mümasil diğer meslekî meselelerimizin derinlemesine incelendiği kongremiz 20 Ocak 1968 pazartesi günü saat 13.30 da divan başkanı M. Ali Sarı'nın okuduğu aşr-ı şerifle sona ermiştir.

Yeni İdare Heyetimiz İzmir'den ayrılmadan İzmir Yüksek İslâm Enstitüsünü, İzmir Müftülüğünü, İmam-Hatip Okulunu, Yüksek İslâm Enstitüsü Yaptırma Derneği idarecilerini, Yüksek İslâm Enstitüsü inşaatını ve İmam-Hatip ve İlahiyatta öğrenci Yetiştirme derneği idarecilerini ziyaret etmiş, karşılıklı fikir teatisinde bulunmuş ve meslekî meselelerimizi incelemiştir.

İzmir'de bulunduğumuz müddetce samimî ve yakın alakalarını gördüğümüz müslümanlara ve mezkûr teşekküllere en samimî duygularımızla teşekkürlerimizi sunarız.

Yeni İdare Heyetimize Cenab-ı hak'dan rıza-i ilahiye muvafık çalışmalar ve başarılar ihsan etmesini niyaz ederiz.

### OSMANİYE OLAYI

● Bundan bir ay kadar evvel şehit edilen Ruhi Kılıçkırın kardeşimizin memleketi Osmaniye'de meydana gelen masum infial hâdisesini müslümanların aleyhine çevirmek için toptan taarruza geçen malûm basın'ın hâdiseyi bir irtica hareketiymiş gibi göstermek isteyişleri karşısında Federasyonumuz Genel Başkanı Cahit Baltacı Genel Merkezde bir basın toplantısı yaparak olayın gerçek sebep ve yönlerini açıklamıştır. Federasyonumuzun görüşlerini ihtiva eden basın bildirisi aynen şöyledir:

Türkiye'nin muhtelif yerlerinde zuhur eden ve bazı müessif olayların doğmasına sebep olan son hâdiseler üzerinde gençlik ve millet olarak düşünmeye mecburuz. Aslında SOL TAHRİKLER'in neticesinden başka bir şey olmayan bu hâdiselerin, yine sol basın tarafından sağ'a yükletilmek istenmesi, meselelere başka bir veche vermekte ve bazı çevrelerce yanlış yorumlara yol açmaktadır.

Osmaniye'de cereyan eden son müessif olay da, yanlış değerlendirmeye istidadı gösteren hâdiselerden biridir. SOL BASIN tarafından Kur'an-ı Kerim'in yırtılması haberine bağlanmak istenilen bu hâdiseye,



● Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu yeni idarecileri bir arada. Oturanlar: Soldan birinci, 2. Başkan İ. Necmeddin Nursaçan; ikinci Genel Başkan Cahit Baltacı'dır.

gerçekte daha başka köklü sebeplerle dayanmaktadır. **Osmaniye hâdisenin gerçek sebebini, bir aydan beri Türkiyenin muhtelif yerlerinde tertip edilen SOL TAHRİKLER'de aramak gerek.** Ankara'da Osmaniyeli Ruhi Kılıçkiran kardeşimizin sol tahrikçiler tarafından kahepece şehit edilmesiyle başlayan ve halkımızın büyük infialine sebep olan bu tahrikler, bazı SOLCU ŞAİR TASLAKLARI tarafından İstanbul'da, Site Talebe Yürüdü, Şehzadebaşı, Büyük Tiyatroda ve İstanbul kapalı Spor Sergi Sarayında (Doğu Gece-si) nde devam ettirilmek istenmiş. Tekirdağ ve Çorlu müftülerine komplolar hazırlanmıştı, Taşköprü müftüsü dövmüş ve Zonguldakta asil Türk işçisi, resmi ağızların da ifade ettikleri gibi kışkırtılmış ve nihayet Ruhi'sini kaybetmekle kalbi dağılan Osmaniyelilerin infialine sebep olunmuştur. Osmaniye hâdisesi, böyle derin sebeplere dayanan SOL TAHRİKLERİN'den başka bir şey değildir. Birbirini takip eden bütün bu hâdiseler zincirinin, tesadüfi olduğu söylenemez. Dinine çok bağlı halkımızın vicdanını rencide eden bu hâdiseler, Sol çevreler tarafından plânlı şekilde yürütülmektedir.

**SOL BASIN'ın iddia ettiği gibi hâdisiye, gerici ve yobazlığın hortlaması değildir. Aylardan beri vicdanı rencide edilen halkın infialidir. Hâdisenin, efkâr-ı umumiye yayılış aksettirilmemesini ve halkımızın bu gibi sol tahriklere kapılarak sokağa dökülmemesinin memleket menfaatları bakımından zarurı olduğunu bildirir, imanlı Türk gençliği adına, 32 milyonun vicdanında terör kurmak isteyen ve her hâdiseyi, dindarların üzerinde Demokles'in kılıcı gibi kullanmayı sanat edinen çarpık zihniyeti şiddetle protesto ederiz.**

Türkiye İslâm Ens.  
Talebe Federasyonu  
Genel Başkanı  
Cahid BALTACI

● İstanbul Din Görevlileri Cemiyetinin 8.2.1968 Perşembe günü akşam Kapalı Spor Sergi Sarayında tertip ettiği HAC YOLLARINDA toplantısı tahminlerin üzerinde «muazzam bir hâdisiye» şeklinde tecelli etmiştir. Bu muhteşem geceye İstanbul'un çeşitli semtlerinden akın eden müslümanların yanında civar vilâyet ve kazalardan da hususi arabalarla gelenler olmuştur. 15 bine yakın müslümanın iştirak ettiği, kelimelerin tam manasıyla muazzam bu iman toplantısına sahnelik eden Spor Sergi Sarayı, gecenin büyüğü

karanlığı içinde, alışkın olduğu ıslık sesleri, naralar ve acıba uğultular yerine o akşam «Allah» nidaları, «Amin» sadaları ile çınliyordu. Kur'an-ı Kerim'in feyziyle ulvileşen hava o derece doyurucu idi ki saatlerin ilerlemesine rağmen kimse bırakıp gitmek istemiyordu. A. Gürses hocamızın nefis Kur'an-ı Kerim okuyuşunu, Din Görevlileri Cemiyeti Başkanı Naim Karaman'ın özlü ve coşturu konuşması takip ediyordu. Nedim Uğur'un okuduğu Veda Hutbesi, Erzurum Vaizi Osman Demirci Hocanın ihlâslı konuşmaları, Osman Saraç'ın hac hatıraları, Enver Baytan'ın Hac konulu konuşmasıyla devam eden program, nihayet; N. F. Kısakürek'in «Haccın mana ve ehemmiyet» mevzuunu en dakik manasıyla tablolaştırarak veciz konuşmasıyla düğümleniyordu. Aralarda okunan kaside ve naatlar programa ayrıca bir özellik ve güzellik katıyordu.

Bizce, üstad Kısakürek: «Hac nedir, sualine KA'BE nedir, sorusuyla karşılık vermek en doğru cevap olacaktır» derken, o muazzam topluluğun da ne olduğunu en-güzel şekilde ifadeye koyuyordu.

Bu toplantının azametidir ki, en samimi ve mâsum toplantıları bile «irtica» olarak göstermek illetine tutulmuş bir kısım gazetelere dahi (ister-istemez) hâdiseyi (hiç değilse) haber namusu içerisinde neşrettirdi. Ve böylece Yüce Peygamberimizin «Birlik rahmettir» hadisi şeriflerinin tecellisini müşahade etmek o gece. Müslüman olma ve İslâmî esaslara bağlanma şuurunu (en küçük manasıyla da olsa) gösterdiğimiz an çok büyük neticeler alaca-

ğımız gerçeğini bu toplantı vesilesiyle bir defa daha müşahade eden biz müslümanlara bu yolda «tam olma» istek ve gayretini ihsan etmesini Yüce Rabbımızdan niyaz ederiz.

Her yönüyle mânidar ve faydalı olan bu geceyi tertip eden Kardeş teşekkül İstanbul Din Görevlileri Cemiyetini en samimi duygularımızla tebrik ederken bu hareketlerinin diğer vilâyetlerimiz dinî teşekkülleri için örnek hareket olmasını dileriz.

● İlâhiyat Fakültesi Öğrencisi Hatice Babacan hâdisesi yapılan çalışmalar neticesinde müsbet bir sonuçla bağlanmıştır. M. T. T. Birliği başkanı İsmail Kahraman, yaptığı basın toplantısında bu olayla ilgili olarak İlâhiyat Fakültesi profesörleri kurulunun aşağıdaki kararları aldığını açıklamıştır.

1 — Öğrenciler istedikleri gibi giyinmekte serbesttirler.

2 — Prof. Neşet Çağatay kendi dersinden Hatice Babacan'a imtihana girme vizesi verecek.

3 — Disiplin kuruluna verilen 6 öğrenci cezalandırılmayacak.

4 — Edep dairesinde olmak şartıyla her öğrenci derste söz alıp konuşabilecek.

Böylece günlerdir efkâr-ı umumiye meşgul eden bu hâdisiye de arzu edilen şekilde halledilmiş oldu. Millet olarak haklı davalarımızda toplu ve samimi hareket etmesini bildiğimiz gün, bütün engellerin aşılacağına bir defa daha gözlerimiz önüne seren Cenab-ı Haktan bize her hâl-ü kârda «beraberlik ve aksiyon şuru» ile hareket etme olgunluğu ihsan etmesini dileriz.

## SAHİH-İ MUSLİM VE TERCEMESİ

Cild: II

# ÇIKTI...

İRFAN YAYINEVİ

Bab-ıâli Cad. No.: 50

(M.T.T.B. karşısı)

Cağaloğlu/İstanbul

Sorunuz Söyliyelim

Hazırlayan :  
GAZİ MERT

(İst. Yüksek İslâm Enstitüsü  
Son Sınıf Öğrencisi



# Suallere Cevaplarımız

● İzmir'den sayın İsmet SOYER :

Bahsettiğiniz her 3 soru da ilgili mercilere takdim edildi. Üzülerek belirtelim ki, topyekûn ilgililer sudan bahânelerle böyle teşebbüslerin inhirafa uğrayacağı hususunda fikir birliğine vardılar ve «İmkânsızlık»lardan dem vurdular. Buna üzülmekle beraber, İslâmın hukûkî, iktisâdî ve siyâsî sahalardaki prensipleri, modern Türkiyenin dinî ve millî değerlere bağlı genç nesilleri tarafından lime-lime ele alınması, İslâmın getirdiği nizamın vicdanlarda gömülü fantazi prensipler olmadığını anlayan ve bunun şuuruna eren İslâm gençlerinin son zamanlarda (Türkiye'de anketler yapan cenebi gazetecilerin de dediği gibi) bir çığ gibi Anadolu'ya yayılmasından büyük gurur duymaktayız. Ve öyle bir zaman gelecek ki değil üç sorunuz, binlerce üç sorular bu gençler tarafından tatbikat sahasına konacaktır, İnşallah...

Bahsettiğiniz «Faizsiz İslâm Bankası»nın Türkiye'de kurulup faaliyete geçmesinde hiçbir zorluk yoktur. Yeter ki bunun şuuruna eren hakikî Müslümanlar bulunsun... Birçok İslâm Memleketlerindeki Faizsiz İslâm Bankası üzerinde çalışmalar müsbet netice vermiştir ve el'an faaliyet hâlinde olanlar mevcuttur. İslâm İktisatçılarının bir an evvel harekete geçip, bugün mühim bir ihtiyaç haline gelen faizsiz İslâm Bankası'nı Türkiye'de de kurmaları en büyük temennimizdir.

Yurdumuzda bugüne kadar açılan 60'a yakın İmam-Hatip Okulu ve 4 Yüksek İslâm Enstitüsü faaliyete geçtiği halde, imanlı nesli ellerinde hamur gibi yoğuracak, genç Müslüman-Türk kızları için Kız İlâhiyat Liseleri ve Kız Yüksek İslâm Enstitülerinin kurulmaması hakikaten esef vericidir. İlgililerin böyle bir teşebbüsün imkânsız ve tatbik kabiliyyetinin zor olduğunu belirtmesine, İslâmî tesettüre riayet etmenin, İslâm âdet ve an'anelerine sadâkatın çok zor olacağını tebâruz ettirmelerine rağmen, biz de sizin fikrinize iştirâk ediyor ve yer yer kıpırdanırlar hâlinde olan, konferans, makâle ve eserlerle hemcinslerini uyarmaya çalışan İslâm Genç Kızlarımızın böyle bir çatı altında İslâm örf, âdet, an'ane, emir ve yasaklarına riayet ederek faaliyet göstermelerini ve bunun bir an önce faaliyete geçirilmesini temennî ediyoruz.

Sorunuzda belirttiğiniz üzere : bugün yurdun her tarafındaki din görevlilerinin sayısı 60.000'i geçiyor. Bunlar; birleşerek kendi aralarında diğer teşekküllere benzer, «Faizsiz Din Görevlileri Yardımlaşma Sandığı» kursalar, her şahıs ayda 10 lira vermek suretiyle bu sandığa yardımda bulursa senede 7,5 milyon gibi muazzam bir meblâğ toplanır. Herhangi bir sebeble İslâm davası uğruna mağdur duruma düşen bir müslümana bu sandık yardım yapabileceği gibi daha bir çok hususlarda pek çok sosyal yardımlar da yapabilir. T.C.'deki mer'î kanunlar hiçbir zaman böyle bir teşekküle mânî olacak şekilde değildir. Temennimiz, Din görevlilerinin bir an önce bu şura ermesi, İslâm iktisatçılarıyla temasa geçerek böyle bir sandığı açmasıdır.

İlginizin devamını bekler, Din'i Mübin-i İslâm'ın bekâsı için yapılacak İslâm binâsının tuğlaları arasındaki küçük bir taş mesâbesinde olan çalışmalarımızda teşvikçi olmanızı istirham ederiz.

● **Denizli'nin Boğaziçi Kasabasından sayın Süleyman**

**KARAKULA :** «Muhammed İkbâl'in hayatı, dî-nî, edebî yönü ve eserleri hakkında etraflı bilgi verir misiniz? (Ayrıca İkbâl'i her yönü ile ta-nıtan Türkçe bir kitap ve eserlerinden Türkçe'-ye terceme edilene var mıdır? Varsa isteme ad-resleri ve fiatları hakkında bilgi verir misiniz?)»

Büyük İslâm şairi Muhammed İkbâl, 22 Şu-bat 1873'de Hindistan'ın Pencap eyâletine bağlı Siyalkût şehrinde dünyaya gelmiştir. Dedeleri Keşmir brahmenlerinden... İlk tahsilini Siyal-kûtta yapan İkbâl, yüksek tahsilini Lahor'da ikmâl etmiştir... O zamanın genç İkbâl'i şiir ve edebiyat meclislerine iştirak ediyor, muhtindeki şâirleri edebî zevkine ve fikrî orijinalitesine hay-ran bırakıyordu. Şemsül'ulemâ Seyyid Mîr Hü-seyin'den farsca, arapca, ilm-i Ahlâk, ilmi Ke-lâm ve Tasavvuf okumuştur. Urdu dilinde bir-çok kitaplar ve gazeller vücûda getirmiştir.

Lahor Fakültesinde felsefe tahsilini bitir-dikten sonra aynı fakültede hocalık etmiş, bir müddet sonra da tetkikâtını derinleştirmek için Avrupaya gitmiştir. Üç sene Avrupada kalan İkbâl ilk eseri olan **İranda metafizik'i** vücûda getirmiş, doktora tezi olarak Münih Üniversite-sine takdim etmiştir.

Avrupa dönüşü Avukatlık mesleğine inti-sap eden İkbâl, Hindistanın istiklâlî için şiddetle mücâdeleye girişmiştir. Avukatlık mesleğine gi-rişinin sebebi, yabancı bir devletin hizmetinde bulunmamak ve Hindistan'ın istikbâlî için savaş-maktı. Onun için en büyük engel Müslüman ol-mayan mutaassıp Hindûlar ve Hindûlarla bir arada yaşamının imkânsızlığına hükmederek 1930'da toplanan **Hint Müslümanları Cemiyeti'**n-de bir konuşma yaparak, **Pakistan Haritası'nı** ortaya attı. Lâkin büyük bir muhalefetle kar-şılaştı. Kendisiyle alay dahî edenler oldu. Lâkin büyük vatanperver sarsılmadı, sebat etti. Mü-cadesinde sarsılmaz bir azim gösterdi. Fakat 1934 senesinde Boğaz Kanserine yakalanmış, 4 sene bu hastalıkla mücâdele etmiştir. 1938 se-nesi Mart sonlarında hastalık vehâmet kesbet-miş, bütün uğraşmalara rğâmen **21 Nisan 1938** senesinde vefat etmiştir. Lâkin ektiği tohumlar semeresini vermiş ve 1947 senesinde Lahor'da toplanan Müslümanlar Cemiyeti, **Pakistan İslâm devletinin** kurulmasına karar vermişlerdir.

Kısaca terceme-i hayatını takdim ettiğimiz İkbâl'in edebî yönü bambaşka bir husûsiyyet arzietmekte...

İkbâl; birçok husûsiyyet ve kudreti nefsin-de toplayan bir insan... Bu müstesnâ yaratılışı tahlil süzgecine tâbî tutarsak onu nazârî olarak şu cephelerden mütâlâa etmemiz icap eder :

- 1 — Müsbet ilim;
- 2 — Sosyoloji;
- 3 — Vatanperverlik;
- 4 — Şiir ve Edebiyat;
- 5 — Tasavvuf.

1 — Onun müsbet ilim anlayışı Garbın an-layışıyla tamâmen ayrı... O, Garb'ı; müsbet ilim çerçevesi içine sıkışıp ruhu ihmal etmekle suç-lar... Ona göre Avrupai manasıyla müsbet ilim insanı hakikî insanîyyet mertebesine ulaştır-maz. Gözü yalnız müsbet ilm'in mütâlâalarına dikip onun ilerisinde, insan ruhunun geniş bilgi

ve idrak kâinatını inkâr etmek sakat bir görüş-tür, İkbâl'e göre...

2 — İkbâl'in rûhî temâyülü ve bilhassa va-tanperverlik duygusu, onu müsbet ilmin daha ziyâde sentetik kısmı olan Sosyolojiye ve bu ilim şubesinin mevzuları içinde de daha ziyâde felsefi olan dîni tetkikâta sevk etmiştir.

3 — Uzun bir esâret devrinin ezgîlikleri ve bezginlikleriyle kıvranan bir muhitte yetiş-mesi, serazad, hür, kudretli ve ihtiraslı bir ruha sahip olması İkbâl'e vatanperverlik yönünden apayrı bir hürîyyet kazandırmıştır. Pakistan devletinin kuruluşundaki çalışmalarında Mu-hammed Ali Cinnah'ın da dediği gibi : «**Metin bir kaya gibi daima dîmdik durmuş ve asla sar-sılmamıştı.**» Büyük vatanperverin İslâm ittihadı hususundaki rehberleri **Nâdir Şah, Seyyid Ce-mâleddin-i Afganî ve Saîd Halim Paşa'ydı:**

4 — İkbâl, Mevlânâ'nın en büyük müridi-dir. Bu bakımdan eserlerinin en güzellerini farsca yazmıştır... Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin farsca olması ona büyük te'sir etmiş, rûhî ve fikrî mihrabı olan Mevlânâ'dan pek çok husus-larda ilham almıştır.

İran ve Pakistan'da yetişen şâirler arasında İkbâl; Büyük ve mümtaz bir mevkie sahibidir. O derece üstün ki ona, hâkimlerin bülbülü veya bülbüllerin hâkimi dense yeridir. İkbâl şiirde her şeyden önce, büyük, güzel ve ince mânâları gözönünde tutmuştur. O, şiirde öyle bir felsefe ummânında, göklerin o derece en yüksek yerin-de dolamıştır ki; bütün gayretini, himmetini âsumânî mânâlara tevcih etmiştir. Mesnevî'yi taklid eden yüzlerce şâir arasında hiçbiri İkbâl kadar ona yanaşamamıştır. Bazan o derece güzel şiirler vücûda getirmiştir ki; âdetâ Mevlânâ'yla onu ayırmak çok güç... Bir maksada girişi, onu bir hikâyeyle izah edişi ve bundan yüksek hakikatler çıkarışı tamamen Mevlânâ'ya benzer.

5 — İkbâl'in rûhî ve fikrî bünyesine dam-gasını vuran en hâkim vasfı, Tasavvuf'tur. Onun bu vasfı üzerinde mütâlâa yürütmek için bu fel-sefi ve rûhî sistemin tekâmül merhalelerinden uzun uzun bahsetmek icap eder. Lâkin biz bu zaman ve zemin içinde onu daha fazla anlatma-ya muktedir değiliz. Yalnız tasavvufî yünden de şu kadarını belirtelim ki; İkbâl bâzan bir bakışta 2 cihanı gören bir varlıktır. Yalnız kapıdan geç-mekle evin içinden bahsedebilen bir insandır. Ona göre yüzlerce sene süren uzun aşk yolunu bazan bir âh ile aşmış geçmek kâbilidir. Onun bu âhını tahlil edersek, o zaman derin bir aşkın bu tek heceli mahsûlü içinde bir tefekkür kâinat-ının gizlendiğini görürüz.

İkbâl'in hayatı, dîni ve edebî yönü hakkın-da söylenecek sözler bundan ibâret değildir. O müstesnâ insanı tanıtmak şu küçüçük sahife-lerle imkânsızdır. Onu tanımak için onu oku-mak, eserlerini tetkik etmek lâzımdır.

Onu Türk okuyucusuna tanıtmak ilk olarak Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan'a nasib olmuştur. Onun eserlerinden **Peyâm-ı Meşrik, Esrar ve Rumuz, Yeni Gülşen-i Râz, Zebûru Acemden Seçmeler, Kulluk Kitabı, Arbağan-ı Hicaz, Darb'ı Kelim A.r.s.d'i** Türk okuyucusuna tak-dim eden Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan'dır.

Yine; Misafir, O halde Ne Yapmak Lâzım-

dır Ey Şark Kavimleri adlı eserler Ali Nihat Tarlan tarafından terceme edilmiş; Türkiye, Pakistan ve İran Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD) tarafından Armağan-ı Hicaz ve Darb-ı Kelim A.r.s.d. ile beraber bastırılmak üzeredir.

**Peyam-ı Meşrik, Esrar ve Rumuz'u; Bedir Yayınevi, P.K.: 1060 İstanbul, adresinden...**

**Zebur-u Acemden Seçmeler'i; Hilâl Yayın-  
evi, P.K.: 448, Ankara adresinden...**

**Yeni Gülşen'i Raz'ı; Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul adresinden... temin edebilirsiniz.**

**Kulluk Kitabı** da Hilâl Mecmuası tarafından tefrika halinde neşredilmiştir.

Bir de İkbâl'in **Anmari Şimal** tarafından **Cavidnâme** isimli eseri terceme edilmiştir ki bu eseri de İstanbul'un herhangi bir yayınevinden temin etmek mümkündür.

- **İstanbul, Beyoğlundan sayın Josef VOSGERİÇYAN:** Sorularınız dâvâ ve prensiplerimize aykırı olduğu için cevap vermiyoruz.

Size tavsiyemiz; İslâmiyeti tetkik etmeniz ve rûhunuzda bir boşluk hissettiğiniz an ona sarılmanız'dır.

- **Konya'dan sayın Arif AYYILDIZ:** «Maddî durûmu oldukça iyi bir vatandaşım. Yaşlı ve ihtiyâr bir babaannem var. Diğer kardeşlerim ona bakmıyor. Bu durumda mâlîm zekâtını babaanneme vermemde dinen bir mahzur var mıdır?»

Evet vardır. Bir kimse malının zekâtını babaannesine veremez. Verse de câiz olmaz. Zira maddî durûmu oldukça iyi olan bir kimse babaannesine bakmakla mükelleftir.

- **Küçükköy'den sayın İmdat KAYA:** «Baba ölmüş. Geride; kız-oğlan, küçük-büyük evlâtlar kalmıştır. Bunları birlik kabul ettiğimizde zengin, ayrı kabul ettiğimizde nisâba mâlik olamayan fâkirin durumuna düşüyorlar. Bu durum karşısında Mâlî ibâdetleri kim ve nasıl yapacaktır. Meselâ; Kurban, Sadaka-i fitır, Hac, Zekât gibi ibâdetlerde ne yapılmalıdır?»

Baba öldükten sonra geride kalan evlâtları birlik kabul etmeğe imkân yoktur. Çünkü baba ölmekle malı mirasçılara intikâl etmiştir. Binaenaleyh şer'an mirasçuları kimlerse, yine şer'iat tarafından tayin edilmiş bulunan hakları kendilerine verilir.

**Kurban kesmek;** hür, mukim, muslim ve zengin olan kimse için vâcibdir. Zenginden maksat, haceti asliye (şahsî ihtiyac) ından başka namı olsun olmasın en az iki yüz dirhem gümüş miktarı (yaklaşık olarak 1967 Türkiyesinde 500 liraya yakın) bir mala malik olan kimse dir. Kurban kesmekle mükellefiyet için İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göre akıl bâliğ olmak şart değildir. Binaenaleyh zengin olan çocuğun veya mecnûnun malından velisinin kurban kesmesi lâzımdır. Fakat sorunuzdan anlaşılığına göre küçük-büyük çocukların hepsi

baba ölmekle nisâba malik olamayan fakirin durumuna düşüyorlar ki, nisâba malik olmamaları kurban kesmemelerini mücibdir.

**Sadaka-i fitır'da:** Aslı ihtiyaçlarından başka ikiyüz dirhem gümüş (yaklaşık olarak 500 lira) miktarı bir mala sahip olan kimseye vâcibdir. Eğer küçük çocuk zenginse sadaka-i fitırını, onun malından velisi veya vâsisi verir. Eğer velisi vermezse büyüdüğü zaman kendisinin vermesi lâzımdır. İmam-ı Muhammed ile Züfer (R.A.) «Velisi kendi malından verir» demişlerdir. Eğer bu kimseler bahsettiğiniz gibi hakikaten nisâba malik değillerse, kendileri için sadaka-i fitır vermek icap etmemektedir.

**Hac;** Müslüman, Akıl, Bâliğ, Hür, Haccin farziyyetine vâkif, Hac vazifesini meşakkatsiz bir sûrette gidip ifâ edebilecek kudrette, Hicaza gidip gelinceye kadar kendisinin ve âilesinin maddî durumunu temin etmiş bir kimse üzerihez farzdır. Sorunuzda bahsettiğinize göre çocukların nisâba mâlik olma durumları bahis konusu değildir. Büyüklere ancak nisaba malik oldukları zaman farzdır. Çocuklar ne kadar zengin de olsalar kendilerine Hac farz değildir.

**Zekât'a gelince:** Ayrı ayrı nisâba malik olmayanlara zekât farz değildir. Şayet ayrı ayrı nisaba mâlik olsalar büyüklere zekât vermekle mükelleftir. Küçüklere ise ne kadar da zengin olsalar zekât yine farz değildir.

- **Çanakkale Bayramiç Kazasından Sayın Ramazan EREN:** «Topkapı Saray Müzesindeki altınların zekâtlarının hükümet tarafından verilmesi lâzım mıdır?»

Topkapı Sarayı Müzesindeki altınlar Mal-ı Mîridir. Yâni; hükûmete âit mal'dır. Hükûmet ise zekât verici değil, zekât alıcı'dır. Zekât'ı alır ve yerlerine sarfeder. Zekât; Zengin olan müslüman efrâdına farz'dır. Hükûken Mânevî birer şahsiyyet sayılan devlet ve müesseseler şer'an zekât vermekle mükellef değillerdir. Binaenaleyh Topkapı Sarayı Müzesindeki altınların zekâtının olup olmaması diye bir mes'ele yoktur ve düşünülemez.

- **Burdur'dan Sayın Harun ÜNAL:** «Ölen bir adamın kalan malından çocuklarının miras hakkı olduğu mâlumdur. Bu adamdan hâmile kalan karısının (doğmayan) çocuğunun da miras hakkı var mıdır?»

**El-İhtiyâr** adlı fıkıh kitabının 5. cildinin 113. sahifesinde şöyle söylenmektedir: «...Cenin (doğmamış çocuk) mirasçı olur. Fakat hissesi ihtiyâtan doğumla açığa çıkıncaya kadar muhafaza edilir. 2 sene içerisinde canlı olarak doğarsa varisci olur. Çünkü artık mevcûdiyyeti bilinmiştir.»

Fıkıh kitaplarımız bu şekilde, bir adamdan hâmile kalan kadının doğmamış çocuğunun miras hakkı olduğuna dair açık sarahatlarla doludur.

Hoşça kalınız.