



SE
LA
M

BİRİNCİ CİLDİ TAMAMLARKEN...

Allahın inayeti, okuyucularımızın desteği ile kadromuzun gayreti ile mecmuamızın birinci cildini tamamlamaya muvaffak olduk. Bize böyle bir muvaffakiyeti bahşeden Allahımıza hamedederken, her vesile ile maddî-manevî desteğini esirgemiyen okuyucularımıza da şükranlarımızı arz etmeyi bir vazife telâkki ederiz. Allahımızın lütfu daim, okuyucularımızın desteği devamlı ve kadromuzun azmi sabit olduğu müddetçe, inşallah mecmuamız daha nice ciltlere balığ olacaktır.

Bir yıl önce bugün mecmuamızı çıkarırken, dâvâımızda yalnız da kalsak sonuna kadar mücadele etmeye azimli olduğumuzu idrak ederek bu yola ilk adımımızı atmıştık. Sağolsunlar, dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Onların samimî destekleri bizi daha çok çalışmaya icbar etti ve mücadele azmimizi her gün biraz daha artırdı. Bugün artık, bir yıl öncesinden daha çok azimli ve daha çok güçlüyüz. Çünkü yalnız değil; dâvâımıza gönül verenler, bize de kalplerinde yer ayırdılar, bizi de bağışlarına bastılar. İnşallah bu hüsnü kabile her zaman lâyük olmaya çalışacağız.

Bugün artık mutluyuz. Çünkü Türkiye'de meselelerine ilmi açıdan bakan, ağırbaşlı bir neşir organı doğmuş ve bir yaşına gelmiştir. Bunun daha çok memnuniyet veren di-



ger tarafı da, böyle bir neşir organının genç bir kadro elinde kurulması ve geliştirilmesidir. Türkiye'de bundan önce bir çok mecmua çıkarıldı. Fakat eski Sebilürreşat ile bazı mecmualar hariç bunların hiç biri rayına oturamadı ve birer mektep olamayıp battılar. İşte İSLÂM MEDENİYETİ, bu mektebi kurabilme azminin bir ifadesidir. O'nun dâvası, tarihe gömülme istenilen bir büyük medeniyeti, bütün haşmetiyle yeniden inşa edebilmektir. Bu dâva, önce som bir iman halinde başlayacak, ilim ve kültür mayasında yoğrulacak, seçkin kadrosunu kuracak ve büyük bir aksiyon halinde ayağa kalkacaktır. Bu, bir oluşturma ve her gün bu oluş, hareket halindedir. Hiç bir kuvvet bunun karşısında duramayacaktır. Bu oluşta bir kaşık tuzu bulunana ne mutlu...

Bugün sadece bir mecmuamın doğum yılını tes'id etmiyoruz. Neşriyat dâvasına hizmetin bir vasıtası telâkki eden bir teşekkülün (Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu) kuruluşunun ikinci yılını da ikrak etmenin sevincinde bulunuyoruz. Kuruluşundan bu yana meselelerine hassasiyetle eğilen ve her hareketinde ağırbaşlılığı elinden bırakmayan bu teşekkül, yarınki dünya için büyük mâanalar ifade etmektedir. Günümüzün bunalan insanlığına ışık tutacak kafa-ların, bu çatı etrafında halelendiklerini söylersek mübalâğa etmiş olmayız. Zira, bugün, bütün İslâm âlemi de dahil dünyanın hiç bir yerinde İSLÂM MEDENİYETİ'ni yeniden ihyaya azmetmiş, şuurlu ve azimli bir kadroyu yetiştiren ilim müesseseleri mevcut değildir. Ezher Üniversitesi artık fonksiyonunu kaybetmiş ve deforme edilmiş, Bağdat, Suudiye ve diğer İslâm üniversiteleri ise ilmi dökümantasyon ve aksiyon kabiliyetinden mahrumdurlar. Bunun içindir ki bugün, bütün İslâm dünyasının gözü Yüksek İslâm Enstitülerine yönelmiştir. Öyle görülüyor ki, dün olduğu gibi, yarın da İslâm'ın liderliği yine Türklerin olacaktır. Fakat bu, kolay bir iş değildir; feragat ister, fedakârlık ister, ceht ve azim ister. Bu dâvanın sahipleri, yaşamayı değil, yaşatmayı düşünmeye; kendi huzur ve saadetlerini başkalarının saadet ve selâmetlerine feda etmeye mecburdurlar. Aksi halde kendilerinden bekleneni veremeyecekleri gibi, kendi düştükleri girdaba başkalarını da sürükleyecek ve böylece yok olacaklardır. Bunun içindir ki, bu müesseselerin ifade ettikleri mâna derin ve bu sebepten dolaydır ki, bunların etrafında halenelen neslin omuzlarındaki yük ağırdır.

Allahtan bu mesuliyetin şuuruna eren ve bu ağır yükü sırtında taşıyanlara muvaffakiyetler dilerken, bu davaya gönül veren ve karınca kaderince O'na destek olan mü'minlere selâm ederiz.

