

İRFAN'DAN

Milli İrade Pazarlığa Açık Değildir

İslam Peygamberi Hz. Muhammed 'i; düşünceyle, fikirle, sözle, kalemle yenemeyeceğini anlayan müşrikler defalarca suikastlar düzenlediler. Hz. Ömer, Hz.

Osman, Hz. Ali suikastlarla şehit edildiler.

Osmanlı Tarihi boyunca on iki padişah askeri darbelerle tahttan indirmiş, altısı öldürülmüştür.

1908 İkinci Meşrutiyet ile beraber ülkemiz güzel bir demokratik ortama kavuşmuştu. Yapılan seçimlere İttihat ve Terakki Fırkası, Ahrar Fırkası gibi partiler katılmış, hatta ilk Sosyalist örgütlenmelere bile izin verilmiştir. Ancak bu hürriyet, demokrasi ortamı İttihat ve Terakki'nin uygulamaları, Bâb-ı Âli baskını, askerlerin siyasete fiilen katılımları ile kesintiye uğradı. Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye Cumhuriyetine darbeler de bir bakıma miras olarak kalmıştır.

Kuruluş Savaşı'nı kazanan ve ülkeye bağımsızlığını getiren I. TBMM, 16 Nisan 1923'de son defa toplandı, seçimler yapıp yeni meclisin kurulması için dağıldı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin en kapsamlı ve uzun zamanlı demokrasi kesintisi bu dönemde gerçekleşti. Ülke 1950 seçimlerine kadar, 27 yıl boyunca tek partiyle yönetildi. Bu arada 1924'de kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası çeşitli bahanelerle kapatıldılar ve ülke bu uzun süreç boyunca tek parti ve tek adam tarafından yönetildi. 1950'den 80'e kadar pek çok darbeler, muhtıralar yaşadık. Bu müdahalelerde onlarca insanımız, Mendereslerimiz asıldı, hapisler, işkenceler zorbalıklar gördük. 12 Eylül darbesinin etkileri 90'lara kadar devam etti.

Tarihimizde ilk defa 27 Nisan e-muhtırasında tehditlere pabuç bırakılmadı. 27 Nisan e-muhtırası daha mürekkebi kurmadan yırtılıp atıldı. 15 Temmuz Darbe girişimini ise halk ile beraber bir gecede bastırıldı.

100 yılı bile bulmayan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ülkemiz ona yakın askeri/cunta darbeye maruz kalmıştır.

Oysa demokrasi, hak, hukuk, adalet herkese lazımdır. Halk darbecilere, silahlara, tanklara rağmen ilk fırsatta yine demokrasiyi tercih etmiştir. Bugün tarihimizdeki tüm darbeciler lanetle, darbeye maruz kalan mazlumlar rahmetle, hayırla anılmaktadırlar.

İnsanlarımız özgür, eşit, adil, bağımsız ve onurlu bir hayat arzusunu iliklerine kadar hissetmiş; bir millet ve devlet olmuşlardır. Allah herkesi hür, bağımsız ve irade sahibi yaratmıştır. Bu birilerinin başkalarına verdiği bir armağan, lütuf değildir. Allah'ın her insana verdiği bu hakkı hangi tank, top, tüfek alabilir? Darbecilerin hesaplayamadıkları, bu ülkede yaşayan Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Laz'ı ile insanlarımızın hürriyeti ve bağımsızlığı kitaplardan değil; Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşından, Şanlıurfa'nın Fransız kurşununa karşı duruşundan öğrendiğidir.

İnsanlarımız halkın özgür iradesini, bağımsızlığını, barışı, onuru, erdemi korumak; hangi ırktan, hangi sınıftan, hangi cinsten, hangi din ve mezhepten olursa olsun ülkenin tüm yurttaşlarının kendilerini daha eşit ve daha özgür hissetmeleri için tankların önüne yatarak şehit oldular. Şimdi onların bayrağını yaşatma, bu ülkede kardeşliği, bağımsızlığı, demokrasiyi, hürriyetleri sağlamak için mağrurların önüne yalçındağlar gibi durma sırası bizde. Biz ölümü esarete tercih ettiğimizi 15 Temmuz akşamı tüm dünyaya gösterdik. Demokrasi her konuda aynı düşünmek değildir. Farklı düşünebildiği halde birbirini saymak, birbirlerinin farklılıklarını hazmedebilmektir. Birbirimize inanmak, güvenmek demektir.

Şehir ve İrfan Dergisi ve Araştırmaları Merkezi olarak darbeler üzerine kapsamlı bir çalışmayla özel bir sayı hazırladık. İslam tarihinden günümüze kadar, insanlarımızın maruz kaldığı darbeleri inceledik. Bütün darbeleri o sahanın uzmanı akademik arkadaşlarımız kaleme aldılar. Amacımız darbeler hakkında kaynak bir eser sunabilmektir.

15 Temmuz'un son darbe olması temennisi ile...

editor