

**Süleyman Turan**

Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Türkiye

[suleyman.turan@erdogan.edu.tr](mailto:suleyman.turan@erdogan.edu.tr) & <https://orcid.org/0000-0002-3731-2986>

Oksident, 2019 yılında başlamış olduđu bilimsel yolculuđuna 3. cilt 2. sayısıyla kaldığı yerden devam etmektedir. Bu sayıda dergimiz altı bilimsel çalışma ihtiva etmektedir.

Emine Meydan ve Ahmet Güç tarafından hazırlanan “Roma Katolik Kilisesi’nde Enterdi Uygulamaları” adlı çalışmada 10. yüzyılda ortaya çıkan “Enterdi” uygulamasının geçmişten günümüze yolculuđu, afroz geleneđiyle ilişkisi ve uygulamadaki farklılıklarından bahsedilmektedir. Dinî gerekçelerle tesis edilen bu uygulamanın belli dönemlerde Kilise’nin dünyevî çıkarlarına hizmet edecek şekilde deđiştirilip dönüřtürülmesi meselesi çalışmanın en önemli çıktılarında biri olarak görülebilir.

16. yüzyılda Katolik Kilisesi bünyesinde başlayan sansür hareketi, Reform hareketlerine karşı Kilise’nin verdiđi bir karşılık olarak değerlendirilmektedir. Bu sayede Hıristiyanlık aleyhinde sayılan birtakım yazılar yasaklı kitap listelerine girmiş, basımları

Oksident continues its scientific journey, which started in 2019, with volume 3, issue 2. Our journal contains six scientific studies in this issue.

The article by Emine Meydan and Ahmet Güç titled "Enterdi Practices in the Roman Catholic Church" discusses the history of the "Enterdi" practice emerging in the 10th century, its relationship with the tradition of excommunication, and their differences in practice. One of the most important outputs of the study is its emphasis on the change and transformation of this practice, which was initially established for religious reasons, to serve the worldly interests of the Church.

The censorship movement that started within the Catholic Church in the 16th century is considered the Church's response to the Reform movements. In this way, some works considered against Christianity were included in the

engellenmiş ya da sansürlenmiştir. Kilise'nin heretiklere karşı mücadelesinden Yahudi dinî literatürü de nasibini almıştır. Bu süreçte Yahudilikten Hıristiyanlığa geçen kimselerden İbranice kitapların sansüründe yararlanılmıştır. Domenico Yeruşalmî de bu şahıslardan biridir. Domenico'nun sansür tarihindeki en dikkat çekici yanı, yüzden fazla eseri içeren ayrıntılı bir sansür el kitabı hazırlamış olmasıdır. Yasin Meral, "Osmanlı Saray Hekimliğinden Papalığın Hizmetinde İbranice Kitap Sansürçülüğüne Bir Yahudi Âlimin Hayat Hikâyesi: Domenico Yeruşalmî (ö. 1622) ve *Sefer ha-Zikuk*" adlı çalışmasını bu özel şahsiyet ve eserini dikkate alarak hazırlamıştır. Meral, yaptığı araştırma neticesinde, sansürçüler için titizlikle hazırlanan bu eserin uygulama esnasında yeterince dikkate alınmadığı kanaatine ulaşmıştır.

Nevfel Akyar'a ait "19. ve 20. Yüzyıl Modern Batı Ezoterik/Okültist Hareketleri Üzerine Dion Fortune'un Katkısı Bağlamında Bir Değerlendirme" adlı çalışma, Dion Fortune'u Batı Okültizmi ve Ezoterizmini şekillendiren kişiler bağlamında ele almıştır. Bilhassa, içerisinde yer aldığı Ezoterik cemiyetlerden bir süre sonra ayrılarak kendi kardeşlik örgütünü tesis eden Dion Fortune'a odaklanılmıştır. Fortune yazmış olduğu çok sayıda makale ve kitap neticesinde Modern Batı Ezoterizminin günümüz

banned book lists, their publications were blocked or censored. Jewish religious literature has also taken its share from the struggle of the Church against heretics. In this process, people who converted from Judaism to Christianity contributed to censoring Hebrew books. Domenico Yerushalmi is one of these people. The most notable aspect of Domenico in the history of censorship is that he produced a detailed censorship manual containing more than a hundred works. The article by Yasin Meral titled "The Life Story of a Jewish Scholar from a Physician of Ottoman Palace to Hebrew Book Censorship in the Service of the Papacy: Domenico Yerushalmi (d. 1622) and *Sefer ha-Zikuk*" deals with Domenico and his work. As a result of his research, Meral concluded that this meticulously prepared work for the censors was not considered sufficiently during the implementation.

Nevfel Akyar's article "19. and 20th Century Modern Western Esoteric/Occultist Movements in the Context of Contribution of Dion Fortune" focused on Dion Fortune. After leaving the Esoteric societies he was affiliated with, he established his fraternity. As a result of the many articles and books he has written, Fortune is a very influential figure in the shaping of modern Western

şekillenmesinde oldukça etkili olmuş bir figürdür. Akyar, liderlerinin ölümünden sonra dağılan cemiyet ve örgütlerle kıyaslandığında söz konusu oluşumun, Fortune'un ölümünden sonra da faaliyetlerine devam edebilmesini, yazarın ardında çokça eser bırakmasına bağlamaktadır.

Oksident bu sayısında dünya çapında tesirleri halen devam eden Covid-19 gerçeğine dair iki önemli makale içermektedir. Kendilerini herhangi bir dinî sisteme bağlı hisseden kimselerin, salgın hastalıklara ve bilhassa Covid-19'a karşı aldığı tavır, hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz günlerde merak edilen hususlardan biridir. Bu meraktan yola çıkarak hazırlanan "Yeni Dinî Hareketlerin Salgın Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri Karşısındaki Tutum ve Davranışları" adlı çalışmada Emine Battal, Yeni Dinî Hareketlerin salgınlara dair yaklaşımlarını daha çok Covid-19 özelinde ele almıştır. Virüsün varlığına dair tereddütler, devletlerin uygulamaya çalıştıkları sağlık tedbirlerine yönelik reaksiyonlar ya da olumlu propagandalara varıncaya çeşitli tavırların olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte yazar bu durumun yalnızca Yeni Dinî Hareketler olarak nitelenen oluşumlara has olmadığı, aksine bir çok geleneksel dinde de aynı ya da benzer tavırların sürdürüldüğü kanaatinde dir.

Sema Nur Uzun'un "Yahudilikte Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Aşılana Karşı Yaklaşımlar: Covid-

Esotericism today. Unlike the societies and organizations that disintegrated after the death of their leaders, as Akyar remarks, the organization mentioned above's ability to continue its activities after Fortune's death, thanks to the author's leaving many works behind.

In this issue of Oksident, there are two significant articles on the reality of Covid-19, which still has worldwide effects. The attitude of the religious people towards epidemics and especially Covid-19 is undoubtedly one of the issues that are wondered about these days. In the study titled "Attitudes and Behaviors of New Religious Movements Against Epidemics and Treatment Methods," which was prepared based on this curiosity, Emine Battal discussed the approaches of New Religious Movements to epidemics, more specifically to Covid-19. It has been observed that there are various attitudes, including hesitations about the existence of the virus, reactions to the health measures that states are trying to implement, or positive propaganda. However, the author concludes that this situation is not unique to the formations described as New Religious Movements; on the contrary, the same or similar attitudes are maintained in many traditional religions.

Sema Nur Uzun's article "Combating Epidemics and

19 Örneği” başlıklı makalesi konuyu Yahudi tarafından ele alıyor. Yahudi dinî geleneğinde kişinin hem kendisinin hem de diğer insanların sağlığını koruması oldukça önem atfedilen hususlardan biridir. Bu bağlamda Yahudilerin büyük çoğunluğunun devletlerin sağlık tedbirlerine (karantina, aşı, izolasyon gibi) uyum sağlama konusunda ortak bir çabası olduğundan bahsedilebilir. Makalede, Yahudiler içerisinde azınlık bir grup olan Ultra Ortodoks Yahudilerin meseleye dair daha farklı tavırlar içine girdiği, virüsün varlığını kabul etme noktasında zorlanıldığı, aşıya ve diğer tedbirlere karşı güvensizlik/tepki halinin daha yoğun olduğu gibi sonuçlar paylaşılmaktadır.

Bu sayının son makalesi Rumeysa Bektaş’a ait “Yahudilikte İtikâdî Bir Sapkınlık Türü Olarak Apikoros” adlı çalışmadır. Yahudi gelenek içerisinde itikadî açıdan sapkın kabul edilenler için sık kullanılan “Apikoros” isimlendirmesi yaygın kanaate göre Yunan filozof Epikür ile ilişkilendirilmektedir. Makale, bu kavramın kökenini, yazılı gelenekteki karşılıklarını ve Apikorosların Yahudi toplumundaki konumunu ele almaktadır. Konuyla ilgili detaylar, ağırlıklı olarak Yahudi âlim İbn Meymun’un eserlerine dayandırılmıştır.

Bir sonraki sayımızda görüşmek ümidiyle...

Approaches Against Vaccination in Judaism: The Case of Covid-19” deals with the issue from the Jewish side. In the Jewish religious tradition, protecting one’s own and other people’s health is one of the most crucial issues. In this context, the majority of Jews can be mentioned to have a joint effort to comply with the health measures of the states (such as quarantine, vaccination, isolation). The article reveals that Ultra-Orthodox Jews, a minority group among Jews, have different attitudes towards the issue, have difficulty accepting the existence of the virus, and have a more intense distrust/reaction to vaccines and other measures.

This issue of our journal ends with an article by Rumeysa Bektaş entitled “Apikoros as a Type of Faithful Heresy in Judaism.” The term “Apikoros,” frequently used for those considered heretical in the Jewish tradition, is commonly associated with the Greek philosopher Epicurus. The article discusses the origin of this term, its counterparts in the written tradition, and the position of the Apikoros in Jewish societies. The article based the details on the subject mainly on the works of the Jewish scholar Maimonides.

Hope to see you in our next issue...