

BENİ BU KURUMA BAĞLAYAN SATIRLAR

Türkiye Elektrik Kurumu İnşaat Dairesinde taze Mühendis olarak görev yapıyordum. 1971 yılının Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığının bir ilanını gördüm. Yabancı memleketlere ihtisas ve doktora için 1416 sayılı yasa kapsamında 803 resmi burslu öğrenci gönderileceğini belirtiyordu. Adına öğrenci gönderilecek çok sayıdaki üniversite ve yüksek okul arasında Eskişehir Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu da vardı. Bu yüksek okul, bugünkü Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kuruluş yıllarındaki adıdır. Yüksek Okulun Kurucusu ve Müdürü Doç.Dr. Suat MİRZA idi.

Burs için müracaat ettim, sınavı kazandım. Doktora yapmak üzere Almanya'ya gönderildim. Almanca dil okulunu tamamladığım ve doktora yapacak üniversite aradığım günlerde saygı değer Hocamız Doç.Dr.Suat MİRZA'dan bir yazı aldım. Akademi Başkanının bu yazısı beni çok sevindirmişti. Başlangıçta sayın Hocamın düşüncesini pek anlayamamıştım. Zamanla onun yıllar sonrasını düşündüğünü, akademiye dönmemi sağlamaya çalıştığını kavrayacaktım. Doktora öğrenimim tamamlandığında Almanya'da pek çok imkan doğdu benim için. Ancak her defasında Hocamın satırları herbirine hayır dememe neden oldu. Hocamın isteği doğrultusunda Yurda dönerek Akademiye göreve başladım.

Sayın hocamız Suat MİRZA insan kaynaklarına son derece önem verirdi. Bunun bir göstergesi de yabancı dil sınavı için beni makam arabasıyla İstanbul'a göndermesi ve kendisinin de beraber gelmesidir. Sınavda gösterdiğim başarıdan ne denli memnun olduğunu gösteren yüz ifadesi, dün olmuşcasına, hala gözlerimin önündedir.

Sevgili Hocam, 20.06.1972 tarihli yazınızla bana verdiğiniz göreve tüm gücümle devam ediyorum. Değerinizi bilenler, sizi hatırlayanlar az değildir. Sizi rahmetle anıyorum, rahat uyuyun sevgili hocam.

Prof.Dr.Ahmet TOPÇU
OGÜ Mühendislik Mimarlık
Fakültesi DEKANI

Doç. Dr. SUAT MİRZA

20.6.1972

Sayın Topçu

Haberleşme adresinizi Milli Eğitim Bakanlı-
ğından öğrenmiş bulunuyoruz.

Akademimizin size ve çalışmalarınıza ihti-
yacı vardır. Çalışmalarınızı ve yardımlarınızı
bekler, başarılar dileriz.

Akademi Başkanı



Prof.Dr.Suat MİRZA'nın Anısına

Bundan tam oniki yıl önce aramızdan ayrılan rahmetli Başkanımız Prof.Dr.Suat MİRZA ile ilgili bir anımı aktarmak istiyorum. Yirmialtı yıl önce genç bir asistan olarak Eskişehir DMMA'da görev aldığım sıralarda Akademi Borsa binasından "Sarı Bina" ya yeni taşınmış ve Makine - İnşaat Bölümlerinden oluşmuş bir şekilde faaliyet göstermekteydi. Sarı Bina'nın birçok eksik ve noksanlığı vardı. Bu arada rahmetli Başkanımızın makam odasının eşyaları yerleştirilmişti. Ancak unutulmaz çok önemli bir şey vardı. O zaman Başkanın müstahdemi diye bilinen "Bektaş Efendi" etkili bir konumda görülüyor ve bütün ihtiyaçları gideren gayretli birisi olarak ortalıkta dolaşıyordu. Bir gün bana gelip Başkanın odasının herşeyinin tam olduğunu yalnız kendisinin çağırılması için gerekli zil tertibatının eksik olduğunu söyledi. Böylece henüz teknik kadronun olmaması sebebiyle bu işin fizikçi olmam sebebiyle tarafımdan yapılabileceği düşünülmüştür. Bunu duyunca büyük bir telaşa kapıldım; çünkü ODTÜ fizik bölümünden mezun olmama rağmen bu konuda yani tesisat işlerinde hiç deneyimim yoktu. Bununla beraber, Akademiye yeni Mühendis asistan arkadaşlardan yardım istedim; fakat onlardan da bu konuda pek faydalı bir yardım göremedim. Bir yandan "Bektaş Efendi Faktörü" diğer yandan başkana karşı mahçup olma faktörü bir hafta beni sıkıntıya soktu. Yanılmıyorsam "Tekkanat" soyadlı teknisyen işe alınca bu sorun kendiliğinden çözülmüş oldu. Ben de pratik eksikliğimi Laboratuvarıda gidermeye gayret ettim. Rahmetli Başkanın birkaç kez beni incitmeden espiyiyle "yahu fizikçi aldık zil takmasını bilmiyormuş" demesi hala gözlerimin önündedir.

Değerli Başkanımız Prof.Dr.Suat Mirza'yı rahmetle, saygıyla anıyorum.

Prof. Selami KILIÇKAYA
OGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr.Suat MİRZA'nın ektiği fidanlar, verdiği emekle orman oldu. Ne mutlu Ona ki ; bu orman bilgi yayarak Onu anıyor ve daima anacak. Hepimiz bir gün Onun yanına gideceğiz ama Onun bilgi ormanı hep yaşayacak ve Onu hiç tanımayan yeni fidanlarda Ondan bir parça bulunacak.

Onun düşüncelerini, önerilerini, çözümlmelerini ve kişiliğini anlatarak yaymak, biz tanıyanların görevi olmalıdır. Genç kuşaklar ise Onun öncülük ettiği eseri geliştirerek sürdürmelidir.

Onun yeniliğe ve gelişmeye açık, çağdaşlaşma doğrultusunda sürekli değişimi öngören yönetimi, Onu kaybetsek de bizi yönlendirmeye devam etmelidir. Karşılaştığımız sorunlarımızda Onun yaptıklarını referans aldıkça yolumuz açılacaktır. Yokluğunu ve değerini her geçen yıl bir kat daha duyumsadığımız için Onu anmak ve tanımayanlara anlatabilmek amacıyla bu dergiyi çıkarıyoruz.

Yarınki nesillerin Onu daha iyi anlamasını ve değerlendirmesini diliyor ve Onu tanımış olmaktan gurur duyuyorum. Saçları aklaşmadan kaybettiğimiz Üniversitemizin kurucusunun adının merkez kütüphanemize verilmesini diliyorum.

Kısa ömrüne büyük başarılar sığdıran bu büyük insanın ruhu şad olsun.
Saygılarımla.

Prof.Dr.Macit YAMAN
OGÜ Metalurji Enstitüsü Müdürü

Suat Mirza'yı 1978 yılının başında EDMMA'da araştırma görevlisi olarak göreve başladığım gün tanıdım. Ciddi, nazik saygıdeğer bir insan olduğuydu ilk izlenimlerim. Önce özel sektörde 8 yıl çalıştıktan sonra geldiğim üniversite ortamında daha ilk günde bana davranışı, gösterdiği ilgi ve babacan yapısı hoşuma gitti.

Aynı gün öğlen şehre indiğimde, Eskişehir'i bilmeyen bir insan olarak Atatürk Caddesinde bulunan Boğaziçi Restoran'a öğle yemeği için tesadüfen girmişim. Biraz sonra Suat Hoca'da yakın birkaç arkadaşıyla restorana girmiş oturmuşladı. Beni gördüğünde masalarına davet etti, teşekkür ettim, gitmedim, rahatsız etmek istemedim. Anacak gösterdiği tevazu ve içtenlik beni çok etkilemişti.

Sonraları Suat Hocayı daha yakından tanımak imkanım zaman zaman oldu. Akademiyi kuran bir insan olarak Akademinin gelişmesi, öğretim elemanı kadrosunun sayı ve kalite yönünde artması için büyük gayret ve destek gösteren, ufku geniş, lider özellikleri olan bir akademi başkanı idi.

1980 Ağustosunda İngiliz Hükümeti bursuyla doktora için İngiltere'ye gitmiş, 1982 sonunda döndüğümde ise Suat Hocanın emekli olduğunu öğrenmişim. Genç yaşında üniversiteden ayrılmasını, Mühendislik – Mimarlık Fakültemiz için büyük bir kayıp olarak düşünmüştüm.

Kısa bir süre sonra vefatını duyduğumda ise adeta şok olmuşuk. Cenaze merasimi sevenlerinin ne kadar çok olduğunu gösteriyordu.

Bugün de Bademlik yokuşunu çıkarken inerken, Suat Beyin mezarının yakın olması nedeniyle zaman zaman onun yakınıımızda olduğunu, adete bizden ayrılmadığını, bizleri izlediğini hissederim, düşünürüm.

Sadece ikibuçuk yıl birlikte çalıştığım, benim araştırma görevlisi olarak başlayıp birkaç ay sonra da öğretim görevlisi, Onun ise profesör ve akademi başkanı olarak çalıştığımız ortamda Onu yeterince tanıdığımı iddia etmek yanlış olur, ancak yaşamımın çeşitli safhalarında tanıyıp sevip saydığım insanlar içinde bu kadar kısa bir sürede birlikte çalıştığımız halde beni bu kadar etkileyen insan hatırlamıyorum.

Suat Hoca insanlara mesafe koyan, ancak sevgisini, senpatisini hissettiren, yapıcı, yardımsever, dürüst, beyefendi bir insandı. Otoriter görünümü olmasına rağmen demokrat bir kişiliğe sahipti. Benim de bulunduğum Akademi Genel Kurulundaki demokrat davranışlarını unutmam mümkün değil.

12 Eylül 1980 öncesi öğrenci olaylarında Akademiyi yönetirken hiçbir öğretim elemanına ve öğrenciye zarar gelmeden o zor günleri atlattı, gösterdiği gayret ve başarı büyüktü.

O akademi çalışan herkesin sevgisini, saygısını ve hayranlığını kazanmış bir yöneticimizdi, bir büyüğümüzüdü.

Bugün Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz bu derece güçlü, gelişmiş, hiçbir zaman sağ-sol veya Eskişehirli-Eskişehir'li değil diye ayrılmamışsa, kendi içinde bir bütün olarak kalabilmişse, bunda Onun Eskişehir Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin ilk yıllarında yaptığı önderliğin büyük rolü olmuştur.

Onu saygı ile anıyorum. Bizlere olan katkıları için teşekkür ediyorum.

Huzur içinde yatsın.

Prof.Dr. Güner ÖNCE
OGÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı

Değerli Hocamız
Prof.Dr. Suat MİRZA

Değerli hocamı 1977 yılında Eskişehir Devlet Mimar Mühendislik Akademisi (EDMMA) Maden Mühendisliği Bölümüne girdiğimde tanıdım. Sayın hocamla ilişkim öğrenci-hoca düzeyinde oldu.

1970 yılında kurulan Akademimiz ben girdiğimde dahi hala gerekli imkanlara sahip değildi. Eczacılık Fakültesi arkasındaki binalarda ve barakalarda eğitim görüyorduk. Kendi eğitim kadromuz çok az olmasına rağmen akademi ve bölüm yönetimimiz öğrencilerin çok iyi birer mühendis olarak yetişmesi için olağanüstü gayretlerle İTÜ, ODTÜ ve Dokuz Eylül Üniversitelerinden en iyi ve seçkin profesörleri bizlere ders verdirmek için getirip, onları burada ağırlayıp rahat ettirdiler. Bu profesörler kendi üniversitelerinde derslere kendileri girmezken bizlere kendileri bizzat ders verdiler. Bu yüzden 1970-1980 yılları arasında Üniversitemizde yetişen birçok arkadaşımız çok iyi yetişti ve bugün büyük bir kısmı özel ve kamu sektöründe en üst düzeyde görev yapmaktadır.

Değerli hocam 1970-78 yılları arasındaki Ülkemizdeki anarşik olaylara rağmen, Üniversitemize aşırı politikaların girmesine izin vermediği gibi öğrencileri arasında görüşüne göre ayırım yapmadı. Sürekli birleştirici ve yapıcı oldu. Sayın hocam bu karışık dönemde öğrencilerin yemekhanede kavga edip birbirlerine zarar vermemeleri için öğle yemeklerini uzun süre kumanya olarak dağıttırdı ve birçok olayın da çıkmasını böylece engelledi.

Üniversitemiz kurucularından olan değerli hocamdan İstatistik dersini de bizzat aldım. Dersinde çok demokrat olan hocamız Anfideki derslerinde ve sınavlarda sigara dahi içilmesine izin veriyordu. Öğrencinin ezberci olarak yetişmemesi için defter-kitap açık sınav yapıyordu. Çok farklı bir ders anlatma tarzına da sahipti.

Kısa ömrüne bir Üniversitenin temelini atmayı sığdıran değerli hocamızı saygı ve sevgi ile anarken, şehrimizde yaktığı bu bilim meşalesinin taşınmasını, bizler öğrencileri olarak sürdürmeye söz veriyoruz.

Doç.Dr.Muammer KAYA
OGÜ Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürü
Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Sayın Hocam

Aramızdan ayrılışınız on üç yıl olmuş. İnanamadım; sizi yakından tanıyan herkes gibi bende de anılarınız o kadar taze ve canlı ki...

Akademimizin ilk yıllarda içinde bulunduğu koşullar; akademik kariyer yapmış , kadrolu bir tek öğretim elemanının bulunmayışı, idari kadro eksikliği yanında ödeneklerin kısıtlılığı, ihtiyaca cevap veremeyen geçici bina ve barakalarda yapılan öğretim...

Bu yokluklar içinde kaliteli bir öğretim için gösterdiğiniz çabalar... Yakından tanıdığı olduğum, yaşadığımız yoğun duygular...

Akademiye verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz özeni aileniz ve kendi çocuklarınız için gösterememekten duyduğunuz üzüntüler. Kimi aylarda birkaç bin km'yi bulabilen zorunlu yolculukların yorgunlukları...

Yurtdışında doktora yapmış birkaç arkadaşınızın, akademide göreve başladığı günlerde duyulan sevinç ve mutluluklar...

1978'de onbir arkadaşınızın birden doçent olmasını herşeye değer bulmanız. Yeni bir kampüs için atılan ilk adımlardan duyulan heyecan. Mimari projelerin gecikmesinin yarattığı yıpratıcı üzüntüler.

Bu günleri görmeyi çok istiyordum. Büyük rüyanız gerçekleşti. Akademi bir Üniversite olarak yeni kampüste. Çok sayıda ve çok değerli öğretim elemanı , her yıl gittikçe yükselen öğretim kalitesi.

Çok mutluyum : Bunları gördüm.

Üzülüyorum : Binbir sıkıntı ve emekle büyümesine çalıştığınız fidanın koca bir ağaç olup meyve verdiğini göremediniz.

Ruhunuz şad olsun.

Fahri OLUKLULU

Eskişehir Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi

Genel Sekreteri