

Cumhurbaşkanı
Sayın Turgut Özal'ın Konuşması

Değerli Konuklar,

Muhterem Arkadaşlarım,

Eski ismiyle Divan-ı Muhasebat, yeni ismiyle Sayıştay'ımızın hem 129. Yıldönümünü kutluyoruz, hem de Sayıştay'ın ismine, görevine layık hakikaten modern yeni binasının da temelini burada atıyoruz. Tabii modern Devlet hesabını veren Devlettir ve hesabını da belli kaideler içerisinde yapan, harcamalarını gene o kaideler dışına çıkmadan yapan, netice itibariyle de halktan topladığı vergileri nerelere sarf ettiğini çok iyi bilen Devlettir. Bunun için parlamentolar kurulmuştur. Bunun için de meclis namına kontrol yapan, hükümet namına kontrol yapan müesseseler de sisteme ilave edilmiştir.

Tabii ki, şunları da muhakkak görmemiz lazımdır. Türkiye son geçtiğimiz yıllarda çok hızlı kalkınma hamlesi içerisinde, bunu görmemek mümkün değil. Bunu hep söylüyorum. Görmemek aksini söylemek için insanın kalbinin biraz mühürlü olması lazım. Yani başka hiç bir şey görmemesi lazım. Şu Ankara'ya baktığınız zaman misalini görmemiz mümkün. Ben 1950 senesinden beri Ankara'dayım. Tabii bazı zamanlar İstanbul'da kaldığım ve yurt dışında olduğum süreler olmuştur. Ama genel olarak 1950'den 1991'e, 41 senedir Ankara'dayım ve son 10 yılda Ankara'nın gelişmesi inanılmazdır. Bunu herhalde görecektir çok imkanlarımız var. Şimdi kulelerden bakabiliriz ve Ankara'nın batıya doğru nasıl geliştiğini, bilhassa İstanbul ve Eskişehir yollarına doğru süratle geliştiğini müşahade ederiz.

Bunun gibi Devletin de bir çok teşekküllü yeni ve modern binalara kavuşmaktadır. Benim bundan sonra, özellikle Devletin önemli binalarının hepsinin çok daha modern yapılması dileğim var. Vatandaşlarımız, iş sahipleri o binalara girerken Devletimizin büyüklüğünü de nazari itibare almalılar yani o duygu içerisinde girmeliler. Koridorlarında sigara dumanları ondan sonra hakikaten sigara izmaritleri olan bir yer Devlet binası sayılmamalıdır. Bunun için temizliklerine bunun yanında da bu binalarda da artık en son teknoloji, computer-bilgisayar kontrollü, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin olması lazımdır. Kanaatım bu. Bu sistemler bizim normal kalorifer sistemlerimizden çok daha işletme de ucuz sistemlerdir. Ve binaların da daha temiz ve daha az yakıt kullanılması suretiyle idare edilmesine sebep olur ve içinde yaşayan insanların da sağlıkları muhakkak ki daha iyi olacaktır. Onun için, Sayın Sayıştay Başkanına da söyledim. Bayındırlık Bakanımız da burada. Bu bina muhakkak her tarafı, tam son tekniklere uygun olarak soğutmalı, ısıtmalı ve merkezi kontrollü bir sistem halinde düşünülmelidir.

İkinci bir talebim daha var. Keşfine baktım, fevkalade düşük. Yani bu keşifle biz bu işin yapılmasını imkan dahilinde görmüyoruz. Bu herhalde usullerimizin hatasındandır. Bunu da, vaktiyle Güneydoğu Anadolu Projesinin en önemli unsuru olan Atatürk Barajında yaptığımız gibi öyle bir sisteme getirerek, bu sistemi süratle, biran evvel bu tesisin bitmesini temin edelim. Çünkü şu hadise var. İş yapmadığınız takdirde, bitiremediğiniz takdirde, uzun müddet bunlar yer altında kalıyor. Herhangi bir hizmet ve üretim meydana gelmiyor.

Bir üçüncü nokta da; Sayıştay mensuplarının ilk alınışlarından, yani denetçiliklerinden itibaren başka bir program yapılması lazım. Yani o denetçilerin yetiştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında muhtelif yerlerde çalıştırılmasında büyük fayda görüyorum. Lisan muhakkak öğretmeliyiz. Ondan sonra yurt içinde muhtelif müesseselerde, belki saymanlıklarda belki başka yerlerde, işlerin nasıl yapıldığını da görmelerinde fayda vardır. Belli bir staj devresini geçirmeleri lazım. Ondan sonra yurt dışında, özellikle bizden daha ileri ülkelerde bu gibi kuruluşlarda bazı stajlar görmeleri lazım.

Genellikle bizde bir ön vize kavramı var. İş birçok ülkede yapıldıktan sonra kontrol ediliyor veyahutta o işin verimli yapıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Tabii verimli yapıp yapılmadığını kontrol edebilmek için çok daha bilgili, çok daha görgülü olmak lazım. Yani iyi yetişmiş insan lazım. İyi yetişmiş insanınız olmadığı takdirde o yola girmenizi hiç tavsiye etmem. Bugün yapılan kontrol esas itibariyle usullere uygun olup olmadığına bakılıyor. Yani bazen o usullerin de doğru olup olmadığı münakaşa götürür bir durumdur. Bazen lüzumsuz katı formaliteler koyarız, işlerin verimli ve zamanında bitmesine mani oluruz. Tabii bu ikisi arasında muhakkak bir denge kurmamız lazım. Bu da ancak iyi, kaliteli insan yetiştirmeye bağlıdır. Bunun da yolu, yurt içinde ve yurt dışında bu elemanlarımızı en iyi şekilde yetiştirme yollarını aramamız lâzım. Biz bu bakımdan her türlü desteği vermeye hazırız.

Sayıştay'ımızın bu yeni binasının Sayıştay'ımıza ve bütün milletimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, hepimize sevgiler sunuyorum.