

Fatma Seda Şengül

Dr.Öğr.Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi / Türkiye

fatmasedagurbetoglu@gmail.com & <https://orcid.org/0000-0001-7641-1541>

2019 yılından itibaren yılda iki kez yayımlanmaya devam eden *Oksident*, 2024 yılına ait altıncı cildinin ilk sayısında siz değerli okuyucularımızı beş araştırma makalesi ile buluşturuyor.

Büşra Elmas'a ait "Dispensasyonizm: Tarihi, Öğretileri ve Etkileri" adlı çalışma Dispensasyonizmin detaylı tarihine ve bilhassa Amerika'daki Evanjelik Hıristiyanların teolojilerindeki yerine odaklanmaktadır. Kurucusu John Nelson Darby'nin görüşleri doğrultusunda Tanrı'nın planında dünya tarihi çeşitli bölümlere ayrılmıştır ve buna bağlı olarak Tanrı ile insanoğlu arasında çeşitli ilişkiler ağı ortaya çıkmıştır. Evanjelik Hıristiyanların Dipensasyonist düşüncedeki tarih dilimlerine ilişkin en önemli odak noktalarından birinin son dönem/milenyum olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde Mesihî krallığın yaşanacağı ve bu krallık içerisinde ilâhî plan çerçevesinde İsrailoğulları'nın da olacağı düşüncesi önem arz etmektedir. Makalenin sağlamış olduğu bilgiler doğrultusunda Amerikan Evanjelikleri'nde mevcut olan İsrail sempatisi ve desteği daha anlaşılır hâle gelmektedir.

Huriye Abaydın'ın "Amerikan Fundamentalizminde Televaizliğin Önemi: Pat Robertson Örneği" adlı çalışması fundamentalistleri konu edinmektedir. Evanjeliklere göre daha sabit fikirli ve işbirliğinden ve uzlaşıdan daha uzak olan bu gruplar dine dair kesin kabulleri nedeniyle birtakım aşırı faaliyetlerde bulunmaktan imtina etmemektedirler. Modern dünyaya ait yenilikçi fikirlere karşı olarak bilinseler de öğreti ve vaazlarını yaymada teknolojik gelişmelerden faydalanmakta bir beis görmemişlerdir. Çeşitli teknik araçlar ve vaazları sayesinde Fundamentalizmi kitlelere ulaştırmada etkili isimlerden biri de bu çalışmanın odak noktası olan Pat Robertson'dur. Pat Robertson, papazlık sorumluluklarına

Oksident, which has been published twice a year since 2019, brings you, our distinguished readers, five research papers in the first issue of its sixth volume in 2024.

"Dispensationalism: Its History, Teachings and Influences," written by Büşra Elmas, provides a comprehensive examination of the historical development of Dispensationalism and its significance within the theological framework of evangelical Christians in the United States. According to the founder, John Nelson Darby, God's design divides the history of the world into several chapters, creating a complex network of connections between God and humanity. Evangelical Christians place a high priority on the final period/millennium in Dispensationalist thinking. The concept of a Messianic kingdom in this age, with the inclusion of the Children of Israel as part of the divine plan, holds significant importance. Given the evidence presented in the text, it becomes clear why American evangelicals show sympathy and support for Israel.

Huriye Abaydın's article "The Importance of Televangelism in American Fundamentalism: The Case of Pat Robertson" pertains to fundamentalists. These groups, which are more rigid and less inclined to compromise and cooperate than evangelicals, do not cease participating in certain extreme activities as a result of their strict interpretation of religion. Despite their reputation for being opposed to the innovative ideas of the modern world, they have not hesitated to employ technological advancements in the dissemination of their teachings and proselytizing. The focus of this study is Pat Robertson, one of the most influential figures in the dissemination of Fundamentalism to the general public through a variety of technical methods and prosely-

rağmen televanjelizmi siyasi angajmanla harmanlayan kendine özgü bir yaklaşımın örneğini temsil etmektedir. Robertson'ın televizyon vaizliğine geleneksel papazlık görevlerinden daha fazla öncelik vermesi, siyasi meselelere olan yoğun ilgisini yansıtmaktadır ve vaazlarını da bu ilgiyi şekillendirmiştir. Bu ikili rol, Robertson'ın hem dinî hem de siyasi alan üzerindeki önemli etkisini vurgulamakta ve dini liderlerin inanç ve kamusal yaşamın karmaşık kesişim noktalarında gezindiği daha geniş bir eğilimi yansıtmaktadır..

“Politika ve Teolojinin Kavşağında Bir Kilise Tarihi Kaynağı: Gerçeğin Anahtarı” isimli çalışmada Ömer Faruk Kalıntürk, Pavlikanların tarihsel kökeniyle ilintili olarak *Gerçeğin Anahtarı* adlı metnin otantikliğini tartışmaktadır. Kaynağın otantikliğini savunanların temel iddiası Pavlikanların, 16. yüzyılda Avrupa’da gerçekleşen reformasyonun ataları olarak görülmesidir. *Gerçeğin Anahtarı* isimli eser de hem dili hem de muhtevasıyla bu amaca hizmet eder cinsten yorumlanmıştır. Çalışma içerisinde eserin otantikliğini destekleyen ve reddeden isimlerin argümanlarını akademik incelemeye tabi tutan yazar netice itibarıyla bu kitabın otantikliğini reddederek Pavlikanlar hakkında kaynak metin olarak kullanılmasının sağlıklı olduğu kanaatine ulaşmıştır.

Caner Çakı “Anschluss Öncesi Avusturya Yahudileri ve Avusturya’da Nazi Destekçisi Kikeriki Dergisinin Yahudi Karşıtı Karikatürlerinin Analizi” adlı çalışmasında Kikeriki’nin Avusturya’nın ilhakından hemen önceki son sayılarında yer alan kapaklarda doğrudan antisemitizm ile ilişkilendirilen karikatürlere odaklanmıştır. Karikatürlerdeki görseller ve yazılar yazarın metodik olarak tercih ettiği iletişim modelleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Toplamda on adet karikatürün incelendiği çalışmada bahsi geçen karikatürler aracılığıyla Avusturya’da Yahudi karşıtı bir kamuoyunun oluşturulmaya çalışıldığı; Yahudilerin büyüyen bir güç ve tehlike olması hasebiyle Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (NSDAP) bu tehlikeye karşı başarılı olabilecek yegâne unsur olduğu şeklinde çeşitli algılar oluşturulduğu çıkarımında bulunmaktadır.

Mustafa Özbaş “Kuveykrlar ve İsrail-Filistin Çatışması” isimli çalışmasında öncelikle Kuveykrlar hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. İngiltere menşeli olan bu grup, 17. yüzyılda kuruluşunu müteakip dünyanın çeşitli bölgelerinde yayılma imkânı bulmuştur. Çalışma içerisinde Kuveykrların içsel ışık doktrinleri, vahyin sürekliliği anlayışı ve barış

tizing. Pat Robertson exemplified a distinctive approach blending televangelism with political engagement, despite his pastoral responsibilities. Robertson's prioritization of televangelism over traditional pastoral duties underscored his keen interest in political matters, shaping his sermons accordingly. This dual role highlights his significant impact on both religious and political spheres, reflecting a broader trend where religious leaders navigate complex intersections of faith and public life.

In his article “A Church History Source at the Crossroads of Politics and Theology: The Key of Truth,” Ömer Faruk Kalıntürk discusses the authenticity of the *Key of Truth* in relation to the historical origins of the Paulicians. Advocates for the source’s authenticity claim that the Paulicians are seen as precursors to the Reformation that occurred in Europe during the 16th century. They argue that the language and content of the *Key of Truth* support this interpretation. Kalıntürk meticulously examines the arguments of both proponents and critics of the work’s authenticity. Rejecting its authenticity, he ultimately concludes that it is unreliable to use this text as a source on the Paulicians.

In his article “The Analysis of Antisemitic Cartoons of Nazi Supporter Kikeriki Magazine in Austria and Austrian Jews in Pre-Anschluss,” Caner Çakı examines the antisemitic cartoons featured on the covers of the final issues of Kikeriki, published just before the annexation of Austria. The visuals and texts in the cartoons were evaluated within the framework of the author’s methodically preferred communication models. The study analyzes a total of ten cartoons and concludes that these cartoons aimed to create an anti-Semitic public opinion in Austria. They propagated perceptions that Jews were a growing power and danger, and that the National Socialist German Workers’ Party (NSDAP) was the only force capable of countering this threat.

Mustafa Özbaş begins his paper, “Quakers and the Israel-Palestine War,” by presenting comprehensive information about the Quakers. Originating in England, this group had the opportunity to disseminate over different regions of the world after its creation in the 17th century. The study centers on the Quakers’ beliefs in inner illumination, their perception of ongoing revelation, and their emphasis on promoting peace. It specifically examines their opposition to war in general and their stance

şahitliği temalarına odaklanılarak genelde savaş karşıtı tutumları özelde İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tavırları üzerinde durulmuştur. Kuveykrlar 7 Ekim 2023'ten beri süregelen İsrail-Filistin savaşında İsrail'in şiddet yanlısı politikalarına tepki göstermişler ve bağlı buldukları hükümetlere ateşkesin sağlanması hususunda baskılar yapmışlardır. Kuveykrların yalnızca 2023 yılında değil, daha önceki tarihlerde başka savaşlarda da yine barış yanlısı bir tavır sergilemiş oldukları tespit edilmiştir. Geçmiş dönemlerde de Kuveykrlar çeşitli yollarla İsrail'in Filistin topraklarındaki politikalarını uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirmişler ve boykotu öneren türden yaklaşımlar benimsemişlerdir.

Son söz olarak, öncelikle dergimize gönderilen makaleleri değerli vakitlerini ayırarak titizlikle değerlendiren kıymetli hocalarımıza; özveriyle hazırladıkları çalışmalarını Oksident'e gönderen değerli araştırmacılara, kuruluşundan günümüze ilk günkü hassasiyetiyle çalışan dergi ekibimize teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle...

on the Israeli-Palestinian conflict. The Quakers have responded to Israel's aggressive actions in the ongoing Israeli-Palestinian conflict, which began on October 7, 2023, by exerting pressure on their respective governments to secure a cessation of hostilities. Quakers have consistently adopted a pro-peace stance not only in 2023 but also in previous conflicts. Historically, Quakers criticized Israel's policies in the Palestinian territories on the grounds that they violate international law, presenting several suggestions for implementing a boycott against Israel.

In conclusion, we would like to extend our appreciation and admiration to our esteemed professors who diligently assess the articles submitted to our journal, generously dedicating their valuable time. We also express our gratitude to the esteemed researchers who submit their dedicated works to Oksident, as well as our journal team, who have worked with unwavering dedication since its inception.

We look forward to seeing you in the upcoming issue.....