



*Mustafa ÖZSÖNMEZ**

YENİDEN MUSTAFA KEMAL VE CUMHURİYET'İ KEŞFETMEK

Günümüzde yaşanan terör ve darbe girişimleri ile yeniden Atatürk'ün önemi öne çıkmış, 2017 Cumhuriyet Bayramı kutlaması ve 10 Kasım'da Atatürk'ün anılması, ülkenin iç ve dış politikalarında yapılan önemli değişikliklerden dolayı, halk ve Devlet erkanı tarafından her yıldan daha etkin, daha ihtişamlı ve daha farklı yaşanmış, hatta Atatürkçülüğün mü, yoksa Kemalizm'in mi canlandırıldı soruları aklımızı kurcalamaya başlamıştır.

Özellikle komşularımızla değişen ve gelişen ilişkilerimiz, dış ilişkilerde Atatürkçü düşünceyi pekiştirirken, yurt içindeki terör ve darbe girişimleriyle ülkenin birlik ve beraberliğin bozulmaya çalışılması, ancak bunun halk iredesiyle önlenmesi, özgür düşünce, ulusal yaşam ve Cumhuriyetin varlığını sürdürülmesi Atatürkçülüğü, hatta Kemalizmi öne çıkarmıştır.

Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kayıtsız, koşulsuz, tam bağımsızlığının varolması ve sürmesi, yönetimin demokratik ve millet egemenliğine dayandırılması, ülkenin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması, halkın eşitlik içinde huzur ve güveninin sağlanması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesini esas almış bir düşünce

şekli iken; bu işlerin donmuş ve kalıplaşmış çağdışı kurallarda kalmaması, aklın ve bilimin ortaya koyduğu çağdaş verilerle süreklilik taşıması, gelişmelerle yeniden düzenlenebilmesi, Devlet işleyişi, düşünce şekli, ekonomik yaşantı ve toplumun temel kurumlarının, hatta Atatürkçü düşünce sisteminin sürekli değiştirilebilmesi, geliştirilebilmesi, yenilenebilmesi için gerçekçi, devrimci ve laik düşünce yapısı olan Kemalizm canlı ve diri tutulmalıdır.

2017 Cumhuriyet Bayramı kutlaması ve 10 Kasım'da Atatürk'ün anılması halk ve Devlet erkânı tarafından her yıldan daha etkin, daha ihtişamlı ve daha farklı yaşandı.



**“CUMHURİYET
DÜŞÜNCESİ HÜR,
ANLAYIŞI HÜR,
VİCDANI HÜR
NESİLLER İSTER”**

Atatürk



Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kayıtsız, koşulsuz, tam bağımsızlığının var olması ve sürmesi, yönetimin demokratik ve millet egemenliğine dayandırılması, ülkenin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması, halkın eşitlik içinde huzur ve güveninin sağlanması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesini esas almış bir düşünce şekli.

Bu nedenle;

- ***Devlet ve toplum yapısı ve işleyişinin, hiçbir koşulda, değişmesi mümkün olmayan dogmalarla değil, akıl, mantık ve bilimsel verilerle düzenlenmesinin,***
- ***Toplumun, çağdaş uygarlık seviyesine çıkarılmasının,***
- ***Özgür düşünce ve özgür rejimin, topluma sunulmasının,***
- ***Din, dil, ırk, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit bir anlayışla, çağdaş birey, çağdaş aile ve çağdaş eğitim ile çağdaş bir toplum yaratılmasının,***
- ***Bu esaslarla donatılmış bir cumhuriyet yönetiminin ve toplumun kesinlikle laik sistem ve anlayış ile özgür vicdan üzerine oturtulmasının,***

Atatürkçü düşüncenin ülkede tekrar uygulanması ve Devlet tarafından yeniden keşfedilmesiyle, mümkün olabileceği gözlenmiş, yönetim yeniden şekillendirilmeye başlanmıştır.

Ülkemiz ve Türk halkının en yüksek devlet yöneticisinden, en aşağıdaki vatandaşına kadar herkesin, (gerçek inanç ve düşünceleri ne olursa olsun) bu anlayışla daha uyumlu, huzurlu bir yönetime ulaşacağı görülmüştür.

Bugün görevimiz, Atamızın öneri ve emirlerini yeniden hatırlayarak, geçmiş yıllarda yaşananlardan ders almak, bilim ve akılla aydınlık geleceği güvenle ilerlemek, daha çok çalışmaktır.

Atatürk'ü bilmekle; (hatırlamakla veya yeniden keşfetmekle);

- **Onurlu bir yaşamın kaçınılmaz olacağı, samimi bir din sahibi olmanın mümkün olacağı ve özgür düşünce ile akıl, vicdan ve inancın da özgür olacağı,**
- **Çağdaş bilimin ardından evrensel eğitim kuralları ile ileri teknolojinin geleceği ve gelişebileceği, teknolojik üretimdeki artışla planlı ve dengeli kalkınma sonucu refahın yükseleceği,**
- **Toplumda düzen, dirlik, birlik ve mutluluğun artacağı,**
- **Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin örnek yönetim şekline geleceği,**

anlaşılmıştır.

Görüldüğü gibi; Atatürkçü düşünce sistemi, öngördüğü ve gerçekleştirdiği toplumsal, siyasal ekonomik Devlet modeli itibarıyla, çağdaş ve evrensel değerler, ölçü ve kabullere dayalı, sürekli değişimi ve dönüşümü benimsemiş Kemalizm sayesinde daha dinamik bir yapı ile tekrar ortaya çıkmıştır.

Akıl ve bilimi esas alan yaklaşımı ve Devrimcilik ilkesi; hem mevcut düşünce sistemini, hem de öngörülen toplumsal, siyasal ve ekonomik modeli, çağdaş değişim ve dönüşümlere açık hale getirmiştir.



Atatürk'e, bu günlerde herkesin ne kadar muhtaç olduğu ve ondan daha ileride olunması gerektiği görülebilmek, Cumhuriyet ve demokrasiye yeniden sahip çıkmak, onu savunmak ve korumak ihtiyacı gözlenmiştir.

Türk Halkı'nın Atatürk'ü izlemesi, şikayet etmeden, düşünce gelenek ve inanışlarının değiştirilmesine izin vermesi ve pek çok şeyi kabul etmesi, 94 yıl sonra da onu benimsediğini göstermesi ve Türk Halkı'nın, demokrasiye karşı yapılmak istenen 15 Temmuz darbesini önlemesiyle, kolayca anlaşılabilir ve hala onu dinlemekte, savunmakta, onun sözüne uymakta ve onun yolunda ilerlemekte olduğu görülmüştür. Atatürk'ün elde ettiği o dönemdeki meşruiyet, onun ölümünden sonra bugün de devam etmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti tekrar onun adına yönetilmeye yönelmiştir.

Atatürkçü düşünce sistemi, öngördüğü ve gerçekleştirdiği toplumsal, siyasal ekonomik itibariyle, çağdaş ve evrensel değerler, ölçü ve kabullere dayalı, sürekli değişimi ve dönüşümü benimsemiş Kemalizm sayesinde daha dinamik bir yapı ile tekrar ortaya çıkmıştır.

Tam bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, devamı ve sürekliliğinin, ancak Türk milletinin egemenlik hakkının, yetkili kıldığı organlarla kullanılması, (seçtiği yasama meclisi, onun oluşturduğu yürütme ve Türk milleti adına yargılama yapan yargı) ile mümkün olacağı anlaşılmıştır. Savunma gibi ulusal karakter taşıyan eğitimin de "MİLLİ" oluşu ile ilerici ve özgür düşünceli, aydınlık görüşlü ve uygulamalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonsuza kadar ancak bu inanç ve yöntemle süreceği görülmüştür.

Türk halkı; Atatürk'ü her Cumhuriyet Bayramı ve her 10 Kasım'da anmakla, Ata yurduna sahip çıkmakta, bu yurttan özgür, mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşama ve geleceğe güvenle bakmak için de, bu yolda heyecan ve gurur duymaktadır.

Bugün görevimiz, Atamızın öneri ve emirlerini yeniden hatırlayarak, geçmiş yıllarda yaşananlardan ders almak, bilim ve akılla aydınlık geleceğe güvenle ilerlemek, daha çok çalışmaktır.

Özgürce ve güven altında ifa edeceğimiz bu demokratik hak ve görevleri ile Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet yönetimine sahip çıkmak ve korumak mümkün olacaktır.