

# CEZÂYİR-İ IRÂK-İ ARAB VEYA ŞATTÜ'L-ARAB'IN FETHİ - ULYANOĞLU SEFERİ - 1565-1571

*Abdurrahman SAĞIRLI\**

## ÖZET

*Cezâyir-i Irâk-î Arab veya Şattü'l-Arab, Bağdad'ın güneyinde, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği yerden itibaren nehrin yataklarının çevrelediği irili ufaklı üçyüzalıtmış adadan meydana gelen ve Basra'ya kadar uzanan bölgeye Osmanlılar'm verdiği addır.*

Bağdat ve Basra'nın fethi sırasında bölgede asi Urbân kabileleri sakin olup en önde gelen liderleri Ulyanoğlu olarak da bilinen Mîr Ali ibn Ulyan idi. Başına buyruk hareket eden Cezâyir Urban'ı, Basra beğlerbegliğinin kurulmasından itibaren, bölgedeki nehir ulaşımını engellemekte ve Basra bölgесini sürekli taciz etmekteydi. Hatta 1565'te Ulyanoğlu'nun başını çektiği Urbân, Basra ile ona bağlı sancakları şiddetle muhasara etmiştir. Bu muhasara üzerine, Basra bölgесinin emniyetini sağlamak ve asi Cezâyir Urban'ı kontrol altına almak amacıyla bölgeye Kanuni zamanında planlanıp, Sıgetvar seferi dolayısıyla geri bırakılan ve II. Selim zamanında icra edilen bir sefer düzenlenmiştir. "Ulyanoğlu", "Basra" veya "Cezâyir" adlarıyla bilinen sefer, Cezâyir-i Irâk-î Arab veya Şattü'l-Arab'ın Osmanlılar tarafından fethi ile neticelenmiştir.

Bu makalede, bölgeye sefer kararı alınması, planlanması, geri bırakılmasının sebepleri, sefer için yapılan hazırlıklar, icrası ve sonuçları Osmanlı kronikleri, arşiv belgeleri ve konu ile alakalı diğer çalışmaların ışığında incelenmiştir.

**Anahtar Kelimeler:** Cezayir-i Irak-î Arab, Şattü'l-Arab, Ulyanoğlu seferi, Basra, Bağdad

Bağdad'ın güneyinde, Osmanlı İmparatorluğunun güneydoğusunda en uç noktada ve kendi adıyla anılan körfezin ağzında bulunan Basra şehri ve eyâletinin kuzeyinde bulunan sularla çevrili alan Arap coğrafyacıları ve Osmanlılar tarafından Şattü'l-Arab veya Cezâyir-i Irâk-î Arab olarak adlandırılmaktaydı. Cezâyir-i Irâk-î Arab, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği yer olan Sadrü'd-dâr'dan itibaren nehrin yataklarının çevrelediği ve küçük nehir kollarının birbirinden ayırdığı büyük-küçük üçyüzalıtmış adacıkta meydana

\* Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

gelmekte idi. Sakinleri olan Urbânın içlerinden güç-kuvvet sahibi olanları kendi kavim ve kabilelerine mahsus kaleler inşa edip içinde otururlar ve fırsat buldukça birbirleriyle muharebe etmekten geri durmazlardı<sup>1</sup>.

Cezâyir bölgesinin güneyinde bulunan Basra, Kanuni'nin 1533-1535 Irakeyn seferindeki padişahın Bağdad'da bulunduğu sırada (aralık 1534 – nisan 1535) Osmanlı Devletine tabi olmuştur. O sırada görünüşte İran Şah'ına bağlı bir emirlik şeklinde şehri idare eden Megamis-oğlu Râşid oğlu Mâni'yi elçilikle Bağdad'da Sultan'ın huzuruna göndererek itaatini bildirmiş, Kanuni kendisini yerinde bırakmış<sup>2</sup>. Aynı zamanda Cezâyir bölgesinde yaşayan Arap kabile reisleri de itaatlerini bildirmişlerdi<sup>3</sup>.

Basra'nın merkezden atama yoluyla fiili olarak Osmanlı idaresine geçmesi ise 1538 yılındadır. Megâmîs-oğlu Râşid oğlu Mâni', vezîri Mîr Mehmed ve kadiaskerini elçilikle Kanuni'ye göndermiştir. Elçilik heyeti, o sırada Boğdan seferi hazırlıkları için Edirne'de bulunan Kanuni'nin huzuruna 27 Safer 945 / 25.07.1538 tarihinde tertib edilen Dîvân-ı Hümâyûn'da kabul edilmiştir. Heyet, Râşid'in ubûdiyet-nâmesini, Basra'nın anahtarlarını ve getirdikleri hediyeleri takdim etmiştir. Kanuni ilk itaatini arz ettiği zaman olduğu gibi Râşid'i yine yerinde bırakmış ve kendisine sancak ve berat ihsan etmiştir<sup>4</sup>. Râşid'in yönetimi hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Yerine geçen oğlu Mâni' de mevkii fazla muhafaza edemeden bölgeyi nüfuzlu şeyhlerinden Beni Aman şeyhi Şeyh Yahya'ya terk etmek zorunda kalmış, Şeyh Yahya da Osmanlılar'a karşı muhalif bir tutum takınmıştır<sup>5</sup>. Osmanlılar Basra'daki başına buyruk idareye 1546 yılında Bağdad beglerbeği Ayas

<sup>1</sup> Abdurrahman Sağırlı, *Mehmed b. Mehmed er-Râmî (Edirneli)'nin Nuhbetü'l-tevârîh ve'l-ahbâr'ı ve Târîh-i Âl-i Osman'ı (Metinleri, Tahâllîleri)*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora tezi, İstanbul 2000, vr. 86b-87a. Basra beglerbeği Ferruh Paşa bütün Cezâyir'in üçütü şart olduğunu ve bütün kale ve köylerinin sular içinde bulunduğuunu belirtir (Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) *Mühimme Defteri (MD)*, 5, s. 150/353); *Nuhbe*, bölgenin humralık ve çeltik ziraatına elverişli olmasından dolayı mamur yerler olduğunu, kış mevsimi yaşamayıp, yağmur da yağmadığından çoğu yerlerinin sazlık ve kamışıklarla kaplı olduğunu, kalelerinin ise balçık, keseğ ve hurma ağacından inşa edildiğini kaydetmektedir. *Nuhbe*, aynı yer.

<sup>2</sup> Matrakçı Nasuhî's-Silâhî, *Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn*, (Hüseyin Gazi Yurdaydin neşri), Ankara 1976, s. 242; Celâl-zâde Mustafa, *Tabakâtü'l-Memâlik ve Derecâtü'l-Mesâlik*, (Petra Kappert neşri), Wiesbaden 1981, vr. 304b; "Basra" maddesi (Leyden tab'ında L. Hartmann'ın yazdığı bu makale, Besim Darkot ve M. Tayyib Gökbilgin tarafından tevsi' edilmişdir), *IA*, İstanbul 1979, s. 322; Salih Özbaran, "XVI. Yüzyılda Basra Körfezi Sâhillerinde Osmanlılar, Basra Beğlerbegiliğinin Kuruluşu", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, İstanbul 1971, sayı 25, s. 54.

<sup>3</sup> Özbaran, *a.g.m.*, s. 54.

<sup>4</sup> Celâl-zâde, *Tabakât*, vr. 304b-205b; Özbaran, *a.g.m.*, s. 54; "Basra" maddesi, *IA*, s. 322.

<sup>5</sup> Özbaran, *a.g.m.*, s. 55.

Paşa'nın serdarlığında nehirden ve karadan düzenledikleri bir seferle son vermişlerdir. Ayas Paşa beraberindeki kuvvetlerle 21 Şevval 953 / 15.12.1546 tarihinde Basra'ya girmiştir<sup>6</sup>.

Merkezden beğlerbeği atanması ile Basra beğlerbegiliğinin kuruluş çalışmaları başlamıştır. Kuruluş aşamasındaki beğlerbegiliği üç önemli zorlukla karşı karşıya idi. Bunlardan birincisi, doğu komşusu Safevilerin Cezâyir Urbânını tahrik etmesi ve yardımda bulunması; ikincisi Basra körfezinde karşı karşıya geldiği Portekizlilerle nüfuz mücadelesi<sup>7</sup>; üçüncüsü ise, Cezâyir-i Irâk-î Arab veya Şattü'l-Arab olarak adlandırılan bölgedeki asıl Arab kabileleri, yani Cezâyir Urbâni idi. Cezâyir'in tamamı Urbân eşkiyasının elinde olup en önde gelen reisleri Ulyanoğlu idi<sup>8</sup>. Cezâyir'in Rahmâniyye kalesi karşısında bulunan ve Nehr-i Tavîl diye adlandırılan bölgenin kontrolü ise Urbânın en eşedd firkasının reisi olan Fazl ibn Ebü'l-leys'in elinde idi<sup>9</sup>.

Basra'da, devleti ve bölgedeki beğlerbegileri en çok uğraştıranlar tam olarak itâat altına alınamayan Cezâyir'deki bu bedevi Arab kabileleri idi. Kabileler ile mücadeleyi zorlaştıran unsurlar şunlardır:

Cezâyir'in nehir sularıyla çevrili olması ve yaşadıkları yerlere ancak kayıklar vasıtasyyla ulaşılabilmesi üzerine sefer yapılmasını zorlaştırıyordu. Zaman zaman güçlerini toplayarak Basra'yı ve tabi sancakları muhasara, zirai mahsilleri ve tüccar gemilerini yağma edebiliyorlardı. Bedevi oldukları için rahathıkla bulundukları yerleri terk edebiliyorlardı. 1563 yılında Basra'dan geçen Venedikli tüccar Caesar Fredericke Cezâyir-i Irâk-î Arab'ı: "Türkler tarafından alınamıyordu, çünkü deniz ülkeyi kanallar ve adalara bölmüştü. Türkler burada ne karadan ve ne de denizden ordu getirebiliyordu. Diğer bir sebeb de, adalarda oturan kimselerin çok güçlü ve savaşçı olmalarıdır" şeklinde tanımlamaktadır<sup>10</sup>.

Cezâyir'deki Arab kabile reislerinin içinde Osmanlı Devletine karşı en önemli muhalefat Ulyanoğullarından Mîr Ali ibn Uyan'dan gelmekte idi<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Özbaran, *a.g.m.*, s. 54-55.

<sup>7</sup> Basra'nın fethi, beğlerbegiliğinin kuruluşu, beğlerbegiliği meydana getiren sancaklarla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Özbaran, *a.g.m.*, s. 51-72; Osmanlıların Hint Okyanusunda, Basra Körfezinin Hint Okyanusuna açıldığı yer olan Hürmüz Boğazında ve nihayet Basra Körfezinde Portekizlilerle yaptıkları mücadeleler ile ilgili geniş bilgi için ayrıca bkz. Salih Özbaran, *Yemen'den Basra'ya Sınırda Osmanlı*, İstanbul 2004, s. 94-171.

<sup>8</sup> *Nuhbe*, vr. 86b-87a.

<sup>9</sup> *Nuhbe*, vr. 88a.

<sup>10</sup> Özbaran, *a.g.m.*, s. 63-65.

<sup>11</sup> Özbaran, *a.g.m.*, s. 63.

Cezâyir-i Irak-ı Arab Urbânın uzun zamandan beri reîs ve serdârları olan Ulyanoğlu kimi zaman itâat ve kimi zaman da isyân halinde idi<sup>12</sup>. 1546 yılında, Portekiz'in Hürmüz kumandanına baş vurarak onu Osmanlı tehlikesine karşı uyarmış ve ondan yardım istemiş, fakat o sırada istediği yardımını alamamıştı<sup>13</sup>. Kezâ aynı yıl içinde Bağdad beglerbeği Ayas Paşa'nın Basra'yı ele geçirmek için düzenlediği sefer sırasında, o sırada hâkimi bulunduğu bölgедeki Medine şehrinden maiyyetindeki 3000 kişilik kuvvetle Osmanlılar üzerine yürümüş ve yenilmiştir<sup>14</sup>. Muhalefetini sürdürden Ulyanoğlu 1549 yılında Basra yollarını kesmişti. Kendisini cezalandırma işi Bağdad muhafizi Temerrüd Ali Paşa'ya<sup>15</sup> verilmiş, Ali Paşa, Garraf sancakbaşı Ali Bey'in kuvvetlerinin de katılmasıyla Medine'deki Ulyanoğlu'nun üzerine yürümüş, üç günlük muhasaradan sonra teslim olmayı ve Osmanlı Devleti'ne her yıl 15 sikke<sup>16</sup> altın vergi vermeyi ve Acel, Sadr ve Kurna kalelerinin yeniden inşa edilmesini kabul etmişti. Yapılan anlaşma uzun ömürlü olmadığı gibi Ulyanoğlu'nun bölgедeki muhalefeti devam etmekte idi. Basra beglerbeği Kubad Paşa, 1553 yılında 2.000 gönüllü ve yerli Araplar'dan katılan yardımcı kuvvetlerle Ulyanoğlu'nun üzerine yürümüş, elindeki gemileri tahrib edilmişti. Bütün bunlara rağmen başta Ulyanoğlu olmak üzere bölgедeki bazı Arap kabilelerinin Osmanlı Devleti'ne karşı faaliyetleri devam etmiş, Basra ve civarında devletin kontrolunda olan şehirlerle birlikte bölgede faaliyet gösteren tüccarlar da Urbânın faaliyetlerinden büyük zarar görmüşlerdi<sup>17</sup>.

Ulyanoğlu, Bağdad'dan Basra'ya yapılacak her türlü sevkiyatı da tehdit eder durumda idi. 1560 yılında Basra için Birecik'te inşa edilecek gemilerin ve sair gemi mühimmatının geçeceği yollardan tehlikesizce Basra'ya ulaştırılıp ulaştırılamayacağı, Ulyanoğlu vilayetine uğrayarak zarar görme tehlikesinin bulunup bulunmadığını bildirmesi için merkezden Vezîr Mehmed Paşa'ya hükümler yazılmıştır<sup>18</sup>. Alınan cevapta, Birecik'te inşa edilen gemilerin Basra'ya ulaşırılmama imkanı bulunmadığı, ancak kesilen kerestenin Fırat üzerinden Dicle'ye, oradan da develer ile Bağdad'a nakledilerek gemilerin

<sup>12</sup> *Nuhbe*, vr. 85b.

<sup>13</sup> Özbaran, *a.g.m.*, s. 64.

<sup>14</sup> Özbaran, *a.g.m.*, s. 56.

<sup>15</sup> Temerrüd Ali Paşa'nın Bağdad Beglerbegiliğine tayini ve bu beglerbegiliği sırasındaki Basra serdarlığı için bk. Erhan Afyoncu, "XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa" *Bulleten*, c. LXV, Ankara 2002, sayı 244, s. 1010-1011.

<sup>16</sup> Özbaran'ın 15 sikke olarak gösterdiği bu miktar 15 kese veya 15.000 sikke olmalıdır.

<sup>17</sup> Özbaran, *a.g.m.*, s. 64-65.

<sup>18</sup> BOA, MD, 3, s. 263/764; s. 286/864.

Bağdad'da inşa edilmesi veya kerestenin sallarla Bağdad'dan Basra'ya gönderilmesi ve gemilerin orada inşa edilmesinden başka çare bulunmadığının arz edilmesi üzerine; gemiler için yolda geçerli olan tehlikenin gönderilecek kereste için de geçerli olup olmadığı ve salların Ulyanoğlu vilayetine uğrayarak zarar görme ihtimalinin bulunup bulunmadığı hakkında arzda bilgi verilmemişinden, bu konuyu tahlük edip bildirmesi Vezîr Mehmed Paşa'dan istenmiştir<sup>19</sup>.

Bütün bu olaylar, Basra yolu üzerinde bulunan Cezâyir-i Irâk-ı Arab'ın Cezâyir hâkimi Ulyanoğlu'nun elinden alınarak Osmanlı Devleti'nin Basra körfezine çıkış kapısı olan Basra bölgesinin emniyet altına alınması zaruretini ortaya çıkarmıştı. Osmanlı Devleti'ni bu yönde kesin olarak harekete geçmeye zorlayan olay 1565 baharında Ulyanoğlu'nun başını çektiği bölgedeki bedevi Arabların, yani Urbân'ın başta Basra olmak üzere bağlı sancaklar Medine, Rahmâniyye ve Fethiyye'yi şiddetle muhasara etmesidir. Bu muhasara bölgeye Kanuni zamanında planlanıp, Sıgetvar seferi dolayısıyla geri bırakılan ve ancak II. Selim zamanında icra edilen bir sefer düzenlenmesine sebep olmuştur. Bu sefer umumi tarih kaynaklarında Ulyanoğlu seferi, Osmanlı Arşiv belgelerinde Basra veya Cezâyir seferi olarak zikredilmekte olup, Cezâyir-i Irâk-ı Arab veya Şattü'l-Arab'ın Osmanlılar tarafından fethi ile neticelenmiştir.

Biz bu makalemizde bölgeye sefer kararı alınması, planlanması, geri bırakılmasının sebepleri, sefer için yapılan hazırlıklar ve icrası ile neticelerini umumi tarih kaynaklarında verilen bilgiler ve Osmanlı Arşiv belgeleri ve bölge üzerine yapılmış diğer çalışmaların ışığında inceleyeceğiz.

Ulyanoğlu seferi hakkında dönemin standart Osmanlı kaynaklarında bilgi yok denecek kadar azdır. Bölgeye II. Selim devrinde sefer yapıldığına dair yegane bilgi Gelibolulu Mustafa Âlî'nin *Künhü'l-ahbâr*'ında mevcuttur. Ancak bu bilgi oldukça muhtasarır<sup>20</sup>. Seferle ilgili mufassal bilgilerin bulunduğu en önemli kitabı kaynak Mehmed b. Mehmed er-Rûmî (Edirneli)'nin *Nuhbetü't-tevârih ve'l-ahbâr*'ıdır. Birden fazla tertibi bulunan *Nuhbe* nüshalarının ise sadece iki tertibinde bu bilgiler mevcuttur. Müellifin kaynağının ismini vermediği, tarafımızdan da tespit edilemeyen, muhtemelen doğrudan bu sefere hasredilmiş önemli bir kaynak kullanılarak *Nuhbe*'ye aktarılan bilgiler bu sefer

<sup>19</sup> BOA, MD, 3, s. 290/849.

<sup>20</sup> Son derece muhtasar olan bu bilgiler için bkz. Faris Çerçi, Âlî'nin *Künhü'l-ahbâr*'ı, II. Selim'in Cülusundan Sonuna Kadar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmış Doktora tezi, Kayseri 1996, s. 222; Sağırlı, *aynu tez*, *Nuhbe* metni, s. 275.

îçin oldukça önemlidir<sup>21</sup>. Cezâyir seferi hakkında bilgi veren diğer bir eser olan Katip Çelebi'nin *Tuhfetü'l-kibâr fî esfâri'l-bihâr*'ndaki seferle ilgili bendinin<sup>22</sup> kaynağının da *Nuhbe* olduğu anlaşılmıştır<sup>23</sup>.

Seferin Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki en önemli kaynakları ise dönemin *Mühimme Defterleri*'dir. Çalışmamızda *Mühimme*'lerin bize verdiği bilgileri kronolojik seyri içinde mümkün mertebe eksiksiz kullanmaya çalıştık. Arşivdeki seferle ilgili önemli bir diğer kaynak ise 973/29.07.1565-18.07.1566 yılına ait ve Maliyeden Müdevver Defterler (MAD) 2775 numarada bulunan maliye ahkâm kayıtlarına ait defterdir. Sefer hazırlıkları hakkında önemli bilgiler veren bu defterdeki bilgileri Ali Yılmaz'ın doktora çalışmasından istifade ederek değerlendirdik<sup>24</sup>. Ayrıca bölge üzerine yapılmış diğer incelemelerden de önemli ölçüde yararlandıktır.

### **Cezâyir-i Irâk-ı Arab'a Sefer Kararı Alınmasına Sebep Olan Olaylar ve Yapılan Hazırlıklar**

#### **1. Basra'nın Urbân Tarafından Muhasarası**

Basra'nın Urbân tarafından 1565 yılı baharında muhasara edildiğine dair ilk bilgiler, Basra beglerbeğinin Bağdad beglerbeği Mustafa Paşa'ya yazdığı ve bazı Urbânın şehri ele geçirmek maksadıyla Basra kalesinin surlarını muhasara edip savaşa başladıklarını bildiren ve kendisinden yardım isteyen mektubu ile haber alınmış, Basra'ya bağlı Zekîyye sancakbaşı Dervîş Ali Beğ'in Medine, Rahmâniyye ve Fethiyye'yi de düşmanın muhasara ettiğini bildiren mektubu da bu muhasara haberini teyid etmiştir. Bu haberler üzerine Bağdad beglerbeği Bağdad'dan bir miktar asker ve bazı sancakbaşlarını Basra'nın yardımına gönderdiği gibi durumu İstanbul'a arz etmiştir. Büttün bu bilgileri Basra'nın işgali haberleri üzerine nasıl hareket edileceğini bildiren ve 18 Şevval 972 / 19.05.1565 tarihinde deftere kaydedilen ve Bağdad beglerbegine yazılan

<sup>21</sup> Ulyanoğlu seferi ile ilgili vekâyi bendlerinin bulunduğu *Nuhbe* nüshaları için bkz. Sağırlı, *aynı tez*, tahlîl kısmı s. 60. Seferle ilgili bendler için bkz. *Nuhbe*, yr. 85b-88b.

<sup>22</sup> "Sefer-i Cezâyir-i Irâk-ı Arab", Katip Çelebi, *Tuhfetü'l-kibâr fî esfâri'l-bihâr*, (Matbaa-i Bahriye 1329) s. 83-85.

<sup>23</sup> Sağırlı, *aynı tez*, tahlîl kısmı, s. 81.

<sup>24</sup> Ali Yılmaz, *XVI. Yüzyılda Birecik Sancağı*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmış Doktora Tezi), İstanbul 1996.

hükümde buluyoruz<sup>25</sup>. Bağdad'dan Basra'nın yardımına gönderilen ilk kuvvetler Bağdad gönüllülerinden ve yeniçerilerinden bir miktar asker ile dört-beş sancakbaşı ve sancakları askerlerinden meydana gelmekteydi<sup>26</sup>.

Muhasara haberinin İstanbul'a ulaşması üzerine hemen harekete geçilmiş ve alınacak tedbirlerle ilgili kararlar ayrı ayrı hükümlerle ilgili beglerbeğilere bildirilmiştir. İlk hüküm Bağdad beglerbegine yazılmıştır. Bu hükmeye göre Diyarbekir'e bağlı sancaklardan “askere ve nökere mâlik” altı sancakbaşı ile Şehrizol'dan beş sancakbeğinin sancakları askerleri ile acele çıkışip Basra imdadına yetişmek üzere hareket etmeleri emrinin verildiği kendisine bildirilmiştir. Bağdad beglerbegine aynı zamanda Basra'ya yapılacak yardımların sevk ve idaresine nezaret etmesi görevi ile muhasaranın kaldırılması için gereken her türlü yardımda bulunması emri verilmiştir. Ayrıca düşmanın Basra'yı bu şekilde muhasara etmesinin sebebinin ne olduğunu tahlük edip bildirmesi de kendisine emr edilmiştir<sup>27</sup>.

Basra'nın Urbân tarafından muhasası ile ilgili Diyarbekir beglerbegi İskender Paşa'ya yazılan hükmde, Bağdad beglerbeginin gönderdiği bilgiler özetlendikten sonra, kendi eyaletinden altı sancağın askerini Basra'ya yardım için hemen yola çıkarması, üzerlerine çavuşlar görevlendirmesi ve sancakbeğlerinin en önde gelenini bunlara serdar tayin etmesi emr edilmiş ve Şehrizol'dan çıkarılacak askerle ilgili kendisine bilgi verilmiştir. Ayrıca hükümlün kendisine hangi gün vardığını, hangi sancakları ne kadar askerle yardım için gönderdiğini yazıp arz etmesi tenbih olunmuştur<sup>28</sup>. Diyarbekir beglerbegine gönderilen hükümlün bir sureti Şehrizol beglerbegine, alınan kararlar ve Basra'ya yardım için kendi eyaleti ile ilgili emirler ilave edilmek suretiyle gönderilmiştir<sup>29</sup>.

Bağdad beglerbeginin müteâkiben gönderdiği arzda Basra'yı muhasara eden Urbânın Firenkler (Portekizliler) ile ittifak halinde olduğu ve muhasaranın şiddetlendiğini, Bağdad'ın ekser askerinin Basra'nın imdadına gönderildiği için Bağdad'dan tekrar yardıma imkan kalmadığı gibi Bağdad'ın askerden hâli kalması tehlikesinin ortaya çıktığını bildirmiştir<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> BOA, MD, 6, s. 543/1176.

<sup>26</sup> BOA, MD, 6, s. 543-544/1177.

<sup>27</sup> BOA, MD, 6, s. 543/1176.

<sup>28</sup> BOA, MD, 6, s. 543-544/1177.

<sup>29</sup> BOA, MD, 6, s. 544/1178.

<sup>30</sup> BOA, MD, 6, s. 578-580/1269-1272. Bağdad beglerbegi arzında Bağdad muhafazasında kendi âdemlerinden ve câniib-i yemîn göntülleri ağasından başka kimse kalmadığını bildirmiştir (bkz. BOA, MD, 6, s. 579/1271).

Basra'nın muhasara edilmesinde aradaki sulha rağmen İran hudut beglerinin de teşviki olduğu anlaşılmaktadır. İran Şahı'nın sabık Basra beglerbeği Mehmed Beğ'e hitaben gönderdiği fakat yeni beglerbeği Ferruh Beğ tarafından İstanbul'a arz edilen mektubunda Basra'yı muhasara eden Urbân eşkiyasından Mehmed Osman (Kara Osman)'ı Basra'yı muhasaraya teşvik edenin Hasan Ganemi olduğunun anlaşılmaması üzerine, aradaki dostluğun gereği olarak vilayetini yağma için asker gönderildiğini ve aradaki sultuh şartlarına dâima riâyet edildiğini bildirmiştir. Bunun üzerine Basra beglerbegine 11 Ramazan 973 / 01.04.1566 tarihinde yazılın hükümde kendisinin de sulhu bozacak hareketlerden kaçınması tenbih edilmiş<sup>31</sup>, aynı mealde bir hüküm de Bağdad beglerbegine yazılmıştır<sup>32</sup>.

13 Zilkade 972 / 12.06.1565 tarihiyle deftere kaydedilen hükümlerden kuşatmanın şiddetli ve durumun nezaketi sebebiyle Basra'nın ilk muhasara haberinin ulaşması üzerine alınan tedbirlerin genişletildiğini anlıyoruz. Buna göre Diyarbekir'den tayin edilen beş sancakbaşı ve Şehrizol'dan tayin edilen altı sancakbaşına ilave olarak Şehrizol beglerbeği bütün eyaleti askeri ile birlikte acele olarak Basra'nın imdadına yetişmek üzere tayin edilmiştir. Basra imdadına tayin olunan Şehrizol beglerbeginin yerine İmâdiye hâkimi Sultan Hüseyin Beğ kendi askeri ile Şehrizol muhafazasına tayin olunmuştur. Ayrıca Diyarbekir'den gönüllüler ağası kendi bölgüyle ve tayin edilen on nefer sancakbaşı sancakları askeri ve aşiretleriyle Basra'yı muhasara eden düşman bertaraf edilinceye kadar Bağdad beglerbeginin yanında muhafazada bulunmak üzere görevlendirilmişlerdir<sup>33</sup>. Alınan kararlar nâzım rolü gereği Bağdad beglerbegine umûmen tebliğ edildiği gibi<sup>34</sup> diğer beglerbegiliklerle ilgili olanlar da ayrı ayrı hükümlerle bildirilmiştir<sup>35</sup>. 28 Zilkade 972 / 27.06.1565 tarihinde ise hem önce verilen emirleri tekid ve istical, hem de Basra'ya tayin edilen yardım ve diğer yerlere memur edilen muhafaza kuvvetlerinin yerlerine varıp varmadıklarını sormak için sırasıyla Diyarbekir, Bağdad beglerbegilerine, İmâdiye hâkimi Sultan Hüseyin Beğ'e ve Şehrizol beglerbegine ayrı ayrı hükümler yazılmıştır<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> BOA, MD, 5, s. 505/1377.

<sup>32</sup> BOA, MD, 5, s. 508/1385.

<sup>33</sup> BOA, MD, 6, s. 578/1269.

<sup>34</sup> Aynı hüküm.

<sup>35</sup> Sirastyla Diyarbekir, Şehrizol beglerbegilikleri ve İmâdiye hâkimi Hüseyin Beğ'e gönderilen hükümler için bkz. BOA, MD, 6, s. 578-580/1270-1272.

<sup>36</sup> BOA, MD, 6, s. 598-600/1319-1322.

İlâve olarak Ane beği Ebû Rîş Beğ'e, Basra'ya yakınılığı ve sancak tasarruf etmesi dolayısıyla sancağı askeri ve aşâyir ve kabâyilinden savaşmaya kudreti olanlarla, isterse kendisi bizzat gitmek veya oğlu ve kardeşinden birini serdar tayin edip göndermek suretiyle, Basra'ya memur olunan beglerbeğilerinin yanında hizmet görmeleri emrini hâvi hüküm gönderilmiştir<sup>37</sup>. Basra imdadına memur olan Ebû Rîş Beğ gönderdiği arzda, sefere memur olmasıyla ilgili emri aldığıını, ancak Basra'yı muhasara eden düşmanın kimler olduğunu, karadan mı yoksa denizden mi geldiğinin bilinmemesi dolayısıyla haber almak için Basra'ya ulak gönderdiğini, eğer düşman karadan deve ile gelmiş ise Diyarbekir ve Şam vilayetinde olan Urbânın kendisine katılması halinde düşmanın hakkından geleceğini, sair askerin zahmet çekmesine ihtiyaç kalımıyacağını, eğer denizden gelmiş ise, ne şekilde emr edilirse öyle hareket edeceğini bildirmiştir. Ancak sefere gidebilmesi için, Şam ve Irak'da zahire sıkıntısı çekilmesi dolayısıyla, maiyyetinde olan Urbânın bir yıllık ihtiyacı olan erzakin temini için Diyarbekir beglerbegine emr verilmesini arz etmiştir. Bunun üzerine kendisine 18 Muharrem 973/15.08.1565 tarihinde gönderilen cevâbi hükümde, az aşağıda temas edileceği gibi, bu tarihte Basra'nın muhasaradan kurtulması haberinin İstanbul'a ulaşması üzerine, kendisinin hareket etmesine ihtiyaç kalmadığı, yerinde kalması, ilerde Basra'ya veya başka bir yere hizmet düşerse ihtiyaç duyulan zahirenin temin edileceği bildirilmiştir<sup>38</sup>.

## **2. Basra Üzerindeki Urbân Muhasasının Kaldırılması ve Cezâyir-i Irak Üzerine Sefer Kararı Ahnması**

18 Muharrem 973 / 15.08.1565 tarihinde Bağdad beglerbegisine yazılan hükümdde Basra'yı muhasara eden Urbânın muhasasının def edildiği doğru ise<sup>39</sup>, Basra beglerbeğisi Ferruh Beğ<sup>40</sup> ile haberleşerek Basra'ya yardım için Diyarbekir'den sevk olunan sancakların askerlerine yerlerine dönmeleri için

<sup>37</sup> BOA, MD, 6, s. 601/1323.

<sup>38</sup> BOA, MD, 5, s. 53/122.

<sup>39</sup> Muhasaranın bertaraf edildigine dair önceki hükümlerde herhangi bir atif bulunmamaktadır. Ancak muhasaranın kırıldığı ve Basra'da tehlikeden geçtiği haberleri bu tarihte İstanbul'a ulaşmış olmalıdır.

<sup>40</sup> Ferruh Paşa Lahsa beglerbeğisi iken 5 M. 973 / 02.08.1565 tarihinde vilâyet ahâlisi ile hüsn-i zindegânî üzere olması dolayısıyla kendisine Basra beglerbegiliği tevcih edilmiş, Lahsa'ya yeni beglerbeği gelinceye kadar zabt ve sıyânet-i vilayete kâdir beglerden birini yerine muhafaza hizmetine tayin etmesi tenbih edilmiştir. BOA, MD, 5, s. 8/23. Bir diğer kayitta ise Ferruh Paşa, 3 Muharrem 973 / 31 Temmuz 1565 tarihinde mazul olan Mehmed Paşa'nın yerine Lahsa beglerbegiliğinden Basra beglerbeğine tayin olunmuştur. Özergin, a.g.e., s. 31, sıra no 277 – 278.

icazet verilmesi emr olunmaktadır<sup>41</sup>. Kezâ daha önce bizzat eyâleti askeri ile Basra imdadına gitmesi emr olunan Şehrîzol beglerbegisine de her ne mahalde bulunursa beglerbegiliğine bağlı sancak askerleriyle Şehrîzol'a dönüp memleketin muhafazası ile meşgul olması emr edilmiştir<sup>42</sup>.

Ancak Şehrîzol beglerbegisine yazılan ve kendisinin maiyyetindeki kuvvetlerle birlikte bir an önce Basra'ya erişmesini emreden 28 Zilkade 972 / 27.06.1565 tarihli tekid ve istical hükmü<sup>43</sup> henüz ulaşmadan, kendisi Diyarbekir eyaletinden maiyyetine memur olan sancaklar ile birlikte Basra'ya hareket etmiş iken Basra'ya imdad için yolda olduğunu bildirmek amacıyla önceden gönderilen ulakların geldiği ve şehri kuşatan düşmanın firar ettiği ve Basra için tehlike kalmadığı haberlerini getirdiklerini, Bağdad taraflarında ise zahire sıkıntısı (kaht) olduğundan yanındaki askere icazet verdiği arz etmesi üzerine kendisine 27 Muharrem 973 / 24.08.1565 tarihinde yazılan hükmde, eyaleti askerini dağıtmadan daima hazır bulundurarak gerek Basra tarafından ve gerekse İran ahvalinden gafil olmaması tenbih olunmuştur<sup>44</sup>. Basra muhasasasının kaldırılması ve muhafazası için alınan tedbirlerle ilgili daha geniş bilgiyi Şehrîzol beglerbegisine yazılan bir sonraki hükmde buluyoruz. Buna göre kendisine yazılan 28 Zilkade 972 / 27.06.1565 tarihli tekid ve istical hükmü ulaşmadan bir gün önce Basra imdadına erişmek üzere yolda Bağdad yakınılarında bulunduğu sırada, yani 2 Muharrem 973 / 30.07.1565 tarihinde yazdığı arzda, daha önce Bağdad ve Şehrîzol'dan gönderilen yeniçeriler ile muhafazadaki diğer askerlerle ile kaleden çıkışlıp düşmanla yapılan savaşda düşman perakende bir şekilde kaçarak mekânlarına sığınmıştır. Bunun üzerine Bağdad beglerbeği Mustafa Paşa Musul begi Sinan Beği sancağı askeri ve Şehrîzol kullarından ikiyüz nefer yeniçeri ve ikiyüz nefer gönüllü tedarik ederek nevbetci tarıyla Basra muhafazasına göndermiştir<sup>45</sup>.

### **3. Cezâyîr-i Irâk-ı Arâb Seferinin Planlanması**

Basra'yı muhasara eden Urbanın geri püskürtülüp, muhasaradan kaldırıldığından haber alındığı tarih olan 18 Muharrem 973/15.08.1565'de Basra

<sup>41</sup> BOA, MD, 5, s. 51/118.

<sup>42</sup> BOA, MD, 5, s. 51/118. Bağdad beglerbegisine yazılan hükmün bir sureti makale metninde belirtilen şartla Şehrîzol beglerbegisine yazılmıştır.

<sup>43</sup> Az yukarıda muhtevâsı zikredilen tekid ve istical hükmü için bkz. BOA, MD, 6, s. 600/1322.

<sup>44</sup> BOA, MD, 5, s. 51/153.

<sup>45</sup> BOA, MD, 5, s. 93/213.

beğlerbeğisi Ferruh Paşa'ya yazılan hükmde, Basra'yı muhasara eden Urbânın “mefsedet”inin Basra diyarından kaldırılması için sefer yapılmasına ve bunun için sefer tedarikine başlandığı bildirilmiştir. Ancak Basra'nın İstanbul'a olan uzaklığı dolayısıyla sefer planının merkezden yapılamayacağı belirtildikten sonra bölgeye vukufiyeti sebebiyle bilinmesi gereken önemli hususlar hakkında kendisine bazı sualler yöneltilmiş ve kimseye ifşa etmeden sorulan suallerin cevabını arz etmesi emr edilmiştir. Bu sualleri şöyle sınıflandırabiliriz: 1. Şatt üzerindeki cezâyirin geçidlerinin bilinmesi ve asi Urbânın hakkından hangi mevsimde daha kolay gelinebileceği, 2. Şatt üzerinden gönderilecek donanma ve zahire gemilerinin hangi mahalle kadar varmalarının mümkün olduğu, 3. Urbânın kalelerinin ve vilayetlerinin zabtının nasıl mümkün olduğu ve bunun için ne kadar atlı, piyade, tüfenkçi ve okçu (kemândar) gerektiğini, top, darbuzenden ve silahlardan hangi cinslerin o taraflarda kullanılmasının kolay ve mümkün olacağını bildirmesi, vukûf olmayan konularda ehl-i vukûf olanlardan malumat edinmesi emr edilmektedir.<sup>46</sup>

Bağdad'ın yeni beğlerbeğisi İskender Paşa'ya<sup>47</sup> yazılan 14 Rebiülevvel 973/09.10.1565 tarihli hükmde, muhtemelen yukarıdaki sorulara cevap niteliğinde, Basra beğlerbeği Ferruh Paşa'nın Cezâyir'in fethinin hangi tedbirlerle mümkün olacağına dair gönderdiği arzı özetlenmiştir. Hangi tarihte gönderildiği zikr edilmeyen arz'da, Basra eyaletine zarar verebilecek en kuvvetli düşmanın Cezâyir'deki Muâviye tayifesi olduğu ve onların yardımı olmadan kimsenin Basra'ya zarar vermesinin mümkün olmadığı, şimdîye kadar itâat eden Urbân'a da güven olunamayacağı ve her an isyan edebilecekleri, bir an önce Cezâyir için sefer hazırlıkları görültüp haklarından gelinmez ise daha sonra zabtının zorlaşacağı belirtilmiştir. Yapılması gereken hazırlıkları, Cezâyir'in üçyüz şatt olduğunu ve bütün kale ve köylerinin sular içinde olduğundan basit bir muharebe ile alınamayacağı belirtildikten sonra, şu şekilde sıralanmıştır. Birecik'de beşyüz ve Bağdad'da ikiyüz gemi inşa edilip, topları ve cenkçileri hazırlandıktan sonra ilkbahar'da iki bin dergâh-ı muallâ yenicerisi, beş bin atlı, on bin okçu (kemândar) Kürt hazırlanmalıdır. Birecik'ten Fırat üzerinden gelecek gemiler ile Bağdad'da inşa edilip Bağdad beğlerbeğisinin emri altında Dicle üzerinden gelecek gemilerin buluşması ile Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği ve Sadru'd-dâr denilen mevkide bir kale inşa edilmelidir. İnşa edilecek

<sup>46</sup> BOA, MD, 5, s. 51/119.

<sup>47</sup> İskender Paşa 4 Muharrem 973 / 1 Ağustos 1565 tarihinde Diyarbekir beğlerbeğiliğinden az olunan Kara Mustafa Paşa'nın yerine Bağdad beğlerbeğiliğine tayin edilmiştir. Özergin, a.e. s. 31, sıra no 283 – 284.

kalenin içine ikiyüz atlı, dört yüz kemândâr ve tüfenkçi konulmalıdır. Bundan sonra Bağdad'dan gelen askere takviye bazı askerlerle Basra askeri birlikte Şatt-ı Tavîl denilen nehrin üzerinde başka bir kale inşa ederek her iki tarafдан düşmanın Cezâyir'in dışına çıkması önlenmelidir. Ayrıca Şattü'l-Arab vilayeti Cezâyir'e havale olup bendler yapılarak nehirden su temin edip ziraatlarını bu su ile yaptıklarından, asker bu bendleri yıkarak sularını kesip ziraatlerini engellerler ise, Cezâyir halkın zaruri olarak oğullarını rehine verip, kanun üzere beside bir vergilerin (humusların) vermek zorunda kalacaklarından hasıl olacak para ile Basra ve Cezâyir'deki kalelerin giderleri karşılaşacağı gibi hazineye de para gönderme imkanının olacağının arz edildiği belirtilmiştir. Arzın özetlenmesinden sonra, Birecik'te dört yüz parça gemi inşasına dair emirlerin verildiği ve gemilerin inşası hususunda kendisinin dahi dikkat ve ihtimam göstermesi vurgulandıktan sonra Basra beglerbeğinin düşmanın defi için arzında belirttiği hazırlık ve tedbirler hakkındaki mütalaasını değerlendirerek, gerek Cezâyir'in fethedilecek yerlerinin fethi gerekse memâlik-i mahrûsede olan düşmanların zararlarının giderilmesinin Basra beglerbeğisinin teklif ettiği şekilde mi yoksa başkaca ne şekilde mümkün olduğuna dair görüşlerini arz etmesini ve buna göre sefer için bir an önce hazırlıklara girişileceği ve yapılacak seferin hazırlıklarının kendisine havale edildiği bildirilmiştir<sup>48</sup>.

Bağdad beglerbegiliğine tayin emrini aldıktan sonra Bağdad'a gitmek için Diyarbekir'den hareket edip yirmisekiz günde Musul'a varan ve orada bazı mukataaların düzenlenmesi ve zahire tedariki için bir hafta kalarak tekrar yola koyulan İskender Paşa'nın 28 Cemâziyelevvel 973/21.12.1565 tarihinde Tîkrit'e yakın bir menzilden gönderdiği arzda, Bağdad ve Basra'da mevcut vaziyet hakkında önemli bilgiler vermiştir. 23 Cemâziyelâhir 973 / 15.01.1566 tarihinde kendisine yazılan hükmüde muhtevası özetlenen arza göre, Basra beglerbeğinin ulakla adamı gelerek daha önce Basra'yı muhasara eden Urbân'ın yine hareket halinde olduğunu haber vermiş ve yine aynı menzilde kendisine ulaşan sâbık Bağdad defterdârı Hamza'nın Bağdad hazinesinde bir akça para olmadığını ve zahirenin henüz gelmekde olduğunu bildirmiştir. Keza aynı şekilde Basra'nın ihtilal üzere olduğunu ve hazinesinde para bulunmadığı da arzda belirtildikten sonra, eyaleti gelirlerinden para tahsil edilinceye kadar emr edilecek işler için Diyarbekir hazinesinden bir miktar para temin edilmesi, tedariksiz işe başlamak mümkün olmayacağından Diyarbekir'den gönderilecek zahire için beglerbeğine

<sup>48</sup> BOA, MD, 5, s. 150/353.

emirler verilmesi, Birecik'de inşasına emir verilen gemilerin inşasının hızlandırılması için tekid hükümleri gönderilmesini arz etmiştir. Kendisine, zahire ve gemilerin inşası hususunda ilgililere gerekli tekit emirlerinin gönderildiği, Bağdad hazinesinin şimdiye kadar yeterli iken şimdî niçin kifâyet etmediğinin sebebinin araştırması, bakayanın tahsiline gayret etmesi, zahire ve mühimmat hususunun önemli olduğu ve bunların vakit ve zamaniyla temin edilmesi için gayret göstermesi emredilmiştir<sup>49</sup>.

Yine 23 Cemâziyelâhir 973/15.01.1566 tarihiyle Bağdad beglerbegine yazılan hükmüde, Ferruh Paşa'ya düşmanın hakkından gelinmesinin ve Cezayir'in fethinin tedarikinin ne şekilde mümkün olacağına dair kendi fikirlerini ve bilmediklerini ehl-i vukufdan sorarak arz etmesi için tevcih edilen suallerle ilgili arzının suretinin kendisine gönderildiği belirtildikten sonra, Ferruh Paşa'nın istediği asker ve silahın hayli fazla olduğu vurgulanmış, sefer planı ve hazırlıkları konusunda Basra beglerbegisinin arzında belirttiği hususlara katılıp katılmadığı kendisine sorulmuştur. Basra beglerbegisinin sefer planını desteklediği takdirde elde bulunan asker ve mühimmattan elde mevcut olanlarının miktarını, başka yerlerden temine ihtiyaç duyulanların nerelerden temin edilebileceği gibi hususlardaki görüşlerini arz etmesi kendisine bildirilmiştir. Ayrıca Birecik'te inşa edilmekte olan gemilerin durumu ve ne kadar asker alacağı hakkında inşaat emini olan Canpolad Beğ'den gelen arzin suretininde kendisine gönderildiği, Bağdad'da mevcut ve ziraat olunan zahirenin durumu ile yapılacak seferin zamanını bildirmesi emr edilmiştir<sup>50</sup>

<sup>49</sup> BOA, *MD*, 5, s. 316/822.

<sup>50</sup> BOA, *MD*, 5, s. 318/829. Cezayir üzerine sefer kararı alınmasından sonra seferin planlanması için Basra beglerbeginin kendi önerilerini ve bilmemiş hususları ehl-i vukufdan sorarak arzetmesi için yazılan 18 Muhamrem 973/15.08.1565 tarih BOA, *MD*, 5, s. 51/119 nolu hükmü yukarıda özetlenmiştir. Yine Bağdad beglerbegine yazılan 14 Rebiülevvel 973/09.10.1565 tarih BOA, *MD*, 5, s. 150/353 nolu hükmünden özetlenen Basra beglerbeginin Cezayir vilayetinin fethi için alınması gereken tedbirler ve ihtiyaç duyulan asker ile mühimmat hakkindaki arzının aradaki zaman farkı dolayısıyla kendisine sorulan suallere cevap olarak gönderilmiş olması mümkün gözükmete ise de hükümdede önerilen hazırlıklarla ilgili herhangi bir eleştirinin bulunmaması bu arzin Basra beglerbeginin sorulan suallere cevap olmaksızın doğrudan kendi sefer planı teklifi olduğu kabul edilebilir. Muhtevasını aktardığımız Bağdad beglerbegine yazılan bu hükmü ise, kendisine yönelik suallerin cevabı olarak gelen ve bir suretinin kendisine gönderildiği belirtilen fakat ayrıntıları verilmeyen Basra beglerbeginin arzında istediği asker ve mühimmatın miktarına ihtiyatla yaklaşımakta olması ve "kadar-ı hâcetden ziyâde fehm olunur" denilmesi hiç eleştiriye tabi tutulmayan BOA, *MD*, 5, s. 150/353 nolu hükmündeki miktarlardan farklı olabileceğini dütünmemize imkan verebilir.

#### 4. Birecik'te Donanma İnşa Edilmesi

Fırat nehri, Birecik'ten itibaren geniş bir alana yayılarak ulaşımı uygun bir hale gelmektedir. Bu sebeple bölgeye hakim olan devletler, zamanın şartlarına göre yaptıkları ulaşım araçlarıyla kendi sınırları içinde sulu zamanlarında ticârî emtia, harp zamanında asker ve askerî emtia taşımakta nehir ulaşımından faydalananmışlardır. Ağaç temininin kolaylığı, akış yönünü tersine olması nehrin aşağılarına inen gemilerin geri dönüşünün imkansız kıldığından, gemilerin Birecik'te inşa edilmesi zaruri idi<sup>51</sup>.

Osmanlılar daha önceki ve sonraki seferlerde olduğu gibi<sup>52</sup> bu Cezâyir seferi sırasında da Birecik'te gemiler inşa etmişler ve bu gemileri asker ve mühimmat sevkinde kullanmışlardır. Cezâyir-i Irak üzerine sefer kararı alınmasını müteâkip, Basra beğlerbeği Ferruh Paşa'nın arzında teklif ettiği donanmanın inşası için harekete geçilmiştir. Daha 18 Muhamrem 973/15.08.1565 tarihinde Basra beğlerbegisi Ferruh Paşa'ya yazılan ve Basra'yı muhasara eden Urbânın "mefsedet"inin o diyardan kaldırılması için sefer yapılmasına ve bunun için sefer tedarikine başlandığını bildiren ve yukarıda muhtevasını naklettiğimiz hükümden<sup>53</sup> bir gün önce, yani 17 Muhamrem 973/14.08.1565 tarihinde Maliye tarafından gönderilen bir hükmüle A'zâz u Kilis begi Canbolad Bey<sup>54</sup>, Cezâyir seferine gidecek olan asker ve erzakı taşımak için Birecik'te iki yüz asker, yüz zahire gemisi yapılmasına nâzır ve emin tayin edilmiştir. Galata'daki tersâne-i âmire neccârlarından mimâr Mustafa, üç nefer kürek düzücü (kürek ustası), iki nefer kalkancı ve bir nefer demirci olmak üzere toplam on kişi görevlendirilerek Canbolad Bey'in emrine gönderilmiştir. Daha sonra elli asker ve elli zahire gemisi olmak üzere yüz gemi artırılarak sayı dört yüzे çıkarılmıştır. Masraflarının Halep hazinesinden karşılanması ve Halep defterdârinin vereceği bir kâtib tarafından hesaplarının tutularak israf kaçılmasının emredilmesi emredilmiştir. Ayrıca dikkati çeken bir konu da, Birecik'ten daha yukarılarda gemi yapılip-yapılamayacağının araştırılarak rapor edilmesinin emredilmiş olmasıdır<sup>55</sup>.

<sup>51</sup> Ali Yılmaz, aynı tez, s. 167.

<sup>52</sup> Birecik'te gemi inşası ve muhtelif zamanlarda buradan yapılan sevkiyatlar için bkz. Yılmaz, *aynı tez*, s. 167 vd.

<sup>53</sup> BOA, MD, 5, s. 51/119.

<sup>54</sup> Canbolad Bey'in ailesinin kimliği, hayatı, bulunduğu görevler ve katıldığı seferler, çocukları, imar faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. Şenol Çelik, "XVI. Yüzyılda Hanedan Kurucu Bir Osmanlı Sancakbaşı: Canbulad Bey", *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, İstanbul 2002, c. 7, s. 1-34.

<sup>55</sup> Yılmaz, *aynı tez*, s. 171.

Maliye tarafından önceden gönderilen hükümlere mukabil *Mühimme*'de Birecik'te donanma inşası için emir verildiğine dair ilk bilgilere Bağdad beglerbeği İskender Paşa'ya yazılan 14 Rebiülevvel 973 / 09.10.1565 tarihli hükümde rastlıyoruz. Buna göre Cezâyir seferi hazırlıkları için Birecik'te dörtyüz parça gemi inşası için emir verilmiştir. Gemilerin ikiyüz parçası zahire nakli, yüzelli parçası ise asker nakli içindir. Bağdâd beglerbeginden bu gemilerin inşasında dikkat ve ihtimam göstermesi emredilmiştir<sup>56</sup>. Yine Bağdad beglerbegine 22 Rebiülevvel 973 / 17.10.1565 tarihinde yazılan hükümde, Birecik'te Cezâyir mühimmâtı için inşa olunacak gemiler hususu A'zâz u Kilis sancağıbeği Canpolad ve Benî Rebî'a sancağıbeği Sinan Beğ'e emr edildiği belirtildikten sonra, gerekli mühimmâtın tedârikinde ve gemilerin inşasında takip edilecek yol hususunda gerekli ihtimami göstermesi emr edilmiştir<sup>57</sup>. Rodos muhâfazasında bulunan Birecik begi Ahmed Beg'e gönderilen hükümde ise, Rodos begi Rodos'a geri döndüğünden, kendisinin Birecik'e varıp sancağıının muhâfazasında bulunması ve Birecikde inşası emr olunan gemilerin inşasına memur olanlara, gerek inşasında ve gerekse kereste hazırlanmasında gereği gibi yardım etmesi emr edilmiştir<sup>58</sup>.

Birecik'te inşa edilen donanma gemilerinin bir kısmının tamamlandığına dair ilk ipuçlarını Canpolad Beğ'e gönderilen 09 Cemâziyelâhir 973/01.01.1566 tarihli hükümden alıyoruz. Kendisine inşası tamamlanan gemilerin istihdamı zamanı gelinceye kadar güneşden ve yağmurdan zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilmesi emr edilmiştir<sup>59</sup>. Kezâ 23 Cemâziyelâhir 973/15.01.1566 tarihinde gönderilen hükümde ise yüzelli parça geminin inşasının tamamlanarak suya indirmeye hazır olduğu ve ikiyüz kadarnın ise tamamlanmak üzere olduğuna ve her zahire ve asker gemisine ne kadar zahire ve ne kadar asker konulacağına dair arzının alındığı; kalanlarının inşasının hızla tamamlanması ve gemilerin suya ne vakit indirileceğinin zamanını Bağdad beglerbeği ile haberleşilerek belirlenmesi ve suya inme zamanına kadar yağmurdan ve güneşden zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilmesi emr edilmiştir<sup>60</sup>. Zahire ve asker gemilerinin büyülüklükleri hakkında fikir verecek olan bilgiler, Canpolad Beğ'in arzında bulunmasına rağmen, malesef hükmün metninde aks etmemiştir. Nihâyet gemilerin tamamının inşasının bitmek üzere olduğunu Kilis sancağıbeği Canpolad Beğ'in arz etmesi üzerine, bir önceki hükümde emr edildiği gibi, Bağdad beglerbeginden suya indirilmesi zamanı ile ilgili haber gelinceye kadar

<sup>56</sup> BOA, MD, 5, s. 150/353.

<sup>57</sup> BOA, MD, 5, s. 164/394.

<sup>58</sup> BOA, MD, 5, s. 208/518.

<sup>59</sup> BOA, MD, 5, s. 302/786.

<sup>60</sup> BOA, MD, 5, s. 315/821.

karada muhafazası için gönderilen eski hükmün mukarrer olduğu, gemilerin mühimmat ve levazımını da tamamladıktan sonra karada muhafaza edilmesi, bu işler tamamlandıktan sonra sancağına dönüp muhafazada bulunması, gemilerin muhafazası için Birecik begine de hükmü gönderdiği kendisine bildirilmiş, aynı meâlde bir hükümde Birecik begine yazılmıştır<sup>61</sup>.

### **Basra'da Gemi İnşası ve Basra'nın Takviyesi İçin Yapılan Hazırlıklar**

Basra'nın savunmasını takviye etmek için mahallinde bir kısım hazırlıklara girişilmiş ve mahallinden temini mümkün olmayan eksiklikler merkeze arz edilmek suretiyle bulundukları yerlerden temine çalışılmıştır. Hazırlıkların başında gemi inşası, top dökülmesi, kale muhafazası için tüfenk, barut, fındık, kurşun temini, mahlul gediklerin ehil olanlara tevcih edilmesi, sıkıntısı çekilen zahirenin ikmali, muhafaza için kapıkulu yeniçerilerinin gönderilmesi ve yerli asker yazılması şeklinde özetleyebeliriz. Ayrıca harice satılması yasak olan emtianın Cezâyir vilâyetine ve harice satılmaması için tekid hükümleri gönderilmiştir.

Basra'nın savunması için Basra'da bir kaç kadırğa inşa edilmiş, ancak inşa edilen gemiler için kürekçi sıkıntısı çekildiğinden Bağdad, Diyarbekir ve Haleb'de siyasete mahkum olmayıp suçları sabit olup şer'an hükm giymiş mücremilerin kürekçi olarak istihdam edilmek üzere isimleri ve suçlarının defteri ile Basra'ya gönderilmesi, hazırlanan defterin bir suretinin İstanbul'a ırsali için Bağdad, Diyarbekir ve Haleb beglerbegilerine hükümler gönderilmiştir<sup>62</sup>. Diyarbekir beglerbeği 18 Şaban 973/10.03/1566 tarihinde gönderdiği arzda mücremilerden temin edilmesi istenilen kürekçilerin toplanması için

<sup>61</sup> BOA, *MD*, 5, s. 324/849. Campolad Beğe yazılan ve yüzelli kadar geminin inşasının tamamlandığını ve gemilerin afacağı asker ve zahire miktarını bildiren arzının alındığı ve gemileri karada muhafaza etmesi emr edilen 821 nolu hükmle gemilerin tamamının inşasının bitmek üzere olduğunu bildiren ve yine aynı şekilde karada muhafazasını emr eden bu 849 tarihli hükm *Mühimme Defteri*'nde aynı tarihte, yani 23 Cemâziyelâhî 973/15.01.1566 gün tarihi ile kayıtlıdır. Ancak birinci hükmün gönderilmek üzere çavuşa veriliş tarihi 28 Cemâziyelâhî 973/20.01.1566 ve ikinci hükmün çavuşa veriliş tarihi 03 Receb 973/24.01.1566'dır. Buradan, hükümlerin deftere kayıt tarihinin aynı olmasına rağmen, her iki hükm konu olan Campolad Beg'in arzlarının birbirini müteâkip gelmiş olabileceğine hükm olunabilir.

<sup>62</sup> BOA, *MD*, 5, s. 317/825. Aynı konuda Diyarbekir beglerbegine ve bir sureti Haleb beglerbegine gönderilen hükm için bkz. BOA, *MD*, 5, s. 317/826. Basra'da inşa edilecek gemiler için bazı lüzumlu maddelerin Birecik'den gemi ile gönderildiği, ancak gemilerin yolda Nehr-i İsa'nın taşıp geçmekte sıkıntı çekmeleri durumunda mümkün olan her türlü yardım yaparak Basra'ya ulaşmalarını temin etmesi için Bağdad beglerbegine 01.C.973 / 24.12.1565 tarihinde yazılan hükm için bkz. BOA, *MD*, 5, s. 271/696.

Diyarbekir'de olan beglere ve kadılarca çavuşlar gönderilerek hepsinin bir yerde toplanıp gönderilmek üzere oldukları bildirilmiştir<sup>63</sup>.

Bir diğer savunma hazırlığı ise yeni toplar dökülmüşdür. Basra beglerbeği ustası topçulara top döktürmek için ihtiyaç duyduğu fakat Basra'da bulunmayan malzemelerin bulundukları yerlerden temin edilmesi için arzda bulunmuştur. Buna göre bakır kaynatmak için iki yüz kelek ardışık odunu, kalıp için beş kelek toprak, iki kantar demir teli ve sekiz kantar kalaya ihtiyaç bulunmaktadır. Gerekli olan malzemelerin temin ve ırsali için Diyarbekir, Şehrizol ve Bağdad'a hükümler yazıldığı kendisine bildirilmiştir<sup>64</sup>. Top dökmek için lüzumlu olan, ancak Basra'da bulunmamış iki yüz kelek ardışık odunu Şehrizol eyâletine bağlı Harir sancağından temin edip, Basra'ya gönderilmek üzere Bağdad'a göndermesi için Şehrizol beglerbeğine hüküm yazılmıştır<sup>65</sup>. Kalıp için gerekli toprağın Hasankeyf'den temin edilmesi ve demir teli ile kalayı tedarik edip, Basra'ya gönderilmek üzere Bağdad'a göndermesi için Diyarbekir beglerbeğine, Diyarbekir ve Şehrizol'dan tedarik edilmiş Bağdad'a ulaştırılacak malzemeleri Basra'ya göndermesi için Bağdad beglerbeğine ayrı ayrı hükümler yazılmıştır<sup>66</sup>. Diyarbekir beglerbeği 18 Şaban 973/10.03/1566 tarihinde gönderdiği arzda istenilen malzemeden beş kelek toprakla, yeteri kadar bulunmadığından ancak mevcut bir kantar bir vukiyye demir telini Bağdad beglerbeğine gönderdiğini bildirmiştir, sekiz kantar kalayı gönderip gönderilmemişinden bahs etmemiştir<sup>67</sup>.

Basra'nın savunmasını takviye için alınan tedbirlerden birisi de, muhafaza kuvvetlerinin takviyesi idi. Basra'daki muhafiz gediklerinin yasak olmasına rağmen yerliye ve Arab tayifesine ve gediğinde hizmet etmeyen sancakbaşı ademlerine verildiği haber alınması üzerine bu zümrelere gedik verilmesinin yasak olduğu, verilmek icab edince yarar Türkistan ve Kürdistan yiğitlerine ve Rum ademlerine ve kul-oğlu kul-karışlarında verilmesi için Basra beglerbeğine tenbih ve tekidde bulunulmuştur<sup>68</sup>.

<sup>63</sup> BOA, MD, 5, s. 503/1371.

<sup>64</sup> BOA, MD, 5, s. 319/832.

<sup>65</sup> BOA, MD, 5, s. 318/830.

<sup>66</sup> Diyarbekir'e yazılın hüküm için bkz. BOA, MD, 5, s. 317/828. Şehrizol'a yazılın hüküm için bkz. BOA, MD, 5, s. 318/830. Bağdad'a yazılın hüküm için bkz. BOA, MD, 5, s. 320/834. Bağdad, Basra, Diyarbekir ve Şehrizol'a bu hususlarda yazılın her dört hükümlün deftere kayıt tarihi 23 Cemâziyelâhir 973/15.01.1566'dır.

<sup>67</sup> BOA, MD, 5, s. 503/1371.

<sup>68</sup> BOA, MD, 5, s. 25/65.

Basra beglerbeği, Basra'nın etrafının atlı asker ile cenk etmeye uygun olmadığını, yayaya ihtiyaç duyulduğunu arz etmiştir. Bunun üzerine Şehrizol'da bulunan Gazihan yeniçeri bölüğünün nevbetcisi tarikıyla Basra'ya gönderilmesi için Şehrizol beglerbegine emr verilmiş<sup>69</sup>, bu emir müteâkiben teyid edilmiştir<sup>70</sup>. Kapıkulu yeniçerilerinden başka, Basra beglerbeği âdeme ihtiyaç duyulduğunu arz etmesi üzerine, kifayet mikdarı askeri Bağdad'da bulunan yarar Rum yiğitlerinden yazması, Rum yiğitleri yetmezse yarar Kurd yiğitlerinden yazıp defteri ile birlikte Basra'ya ve defterin bir suretini de İstanbul'a göndermesi Bağdad beglerbegine emr edilmiştir<sup>71</sup>.

Basra'nın takviyesi için yapılan hazırlıkların yanında üzerinde durulan önemli bir konu da ülke dışına satılması yasak olan emtianın Ulyanoğlu vilayetine de satılmaması konusudur. Basra beglerbegine 11 Muharrem 973 / 08.08.1565 tarihinde yazılan hükmde Basra'dan Cezâyir'e ve vilayet haricine demir, kurşun ve harp aletleri ile at ve zahire verildiğinin haber alındığı belirtilmiştir. Darü'l-harb'e harp aletleri, at ve zahire verilmesinin yasak olduğu hatırlatıldıktan sonra Cezâyir'e ve başka yerlere bunlardan herhangi birisinin verilmemesi ve bunu önlemek için serhadlerin muhafazasına bizzat itina etmesi, emre muhalif hareket edenleri yakalayarak haps ederek isimlerini arz etmesi tenbih olunmuştur<sup>72</sup>. 03 Cemâziyelevvel 973 / 26.11.1565 tarihinde Bağdad beglerbegine yazılan ve bir sureti de Basra beglerbegine gönderilen hükmde ise isyan üzere olan Ulyanoğlu vilayetine zahire ve silah, gemilerinin kalafatı için lüzumlu olan maddelerden başka kereste verildiğinin ve ayrıca Cezâyir'deki ölülerin Osmanlı topraklarında defn olunduğunun haber alındığı hatırlatıldıktan sonra, bunların önlenmesi emr edilmiş ve asilerin Osmanlı ülkesinden "tarîk-i intifâ'ını sedd" etmeleri tenbih olunmuştur<sup>73</sup>. 23 Cemâziyelâhir 973/15.01.1566 tarihinde Basra beglerbegisine yazılan hükmde ise Ulyanoğlu vilayetine o bölgeden hâlâ demir, kurşun ve tüfenk verildiği ve bir tüfengin beşer-onar kuruşa satıldığı haber alındığını ve bunun önlenmesi için basiretle hareket etmesi emr edilmiştir<sup>74</sup>.

<sup>69</sup> BOA, MD, 5, s. 317/827.

<sup>70</sup> BOA, MD, 5, s. 352/930. Bu hükümlerden birincisinin tarihi 23 Cemâziyelâhir 973/15.01.1566, ikincisinin ise 06.B.973/27.01.1566'dır.

<sup>71</sup> BOA, MD, 5, s. 319/833.

<sup>72</sup> BOA, MD, 5, s. 25/67.

<sup>73</sup> BOA, MD, 5, s. 232/597.

<sup>74</sup> BOA, MD, 5, s. 319/833.

## Cezâyir Seferinin Tehiri ve Basra'nın Muhafazası İçin Alınan İhtiyat Tedbirleri

Cezâyir'e sefer yapılması için tüm bu hazırlıklar sürdürülürken, Rumeli'ne sefer kararı alınması dolayısıyla Cezâyir seferinin tehir edildiğinden bahs edilmeksiz<sup>75</sup>, 06 Receb 973/27.01.1566 tarihiyle Bağdad beglerbeğine gönderilen hükmde<sup>76</sup> daha önce Basra'yı muhasara eden Urbânın yine Basra'ya hücum etmek üzere hareketlendikleri istimâ olunduğundan<sup>77</sup>, eğer haber alındığı gibi Basra ve nevâhisine tecavüz ederlerse Basra beglerbeğine yardım gerekiğinden, gerekli olan asker ve mühimmâti göndermek suretiyle kendisine yardımcı olunması ve Basra'ya yapılacak her türlü yardımın tedariki kendi reyine havale olunduğu ve bu hususlarda Basra beglerbeği ile haberleşip düşmanın hareketinden gaflet olunmaması emri verilmiştir. Aynı hükmün bir sureti, ihtiyaca göre bizzat gitmek veya kifayet mikdârı asker göndermek suretiyle yardımında bulunması şartıyla, Şehrîzol beglerbeğine gönderilmiştir<sup>78</sup>. Kezâ aynı tarihte Bağdad ve Şehrîzol beglerbeğilerine ihtiyaç halinde yardım için nasıl hareket etmeleri gerekiğine dair emirler verildiği hatırlatıldıkdan sonra, düşmanın Basra vilayetine zarar kasdıyla harekete geçmesi durumunda anılan beglerbeğiler ile haberleşerek Basra'nın müdafâası hususunda birlikte hareket etmesi için Basra beglerbeğine hüküm gönderilmiştir<sup>79</sup>.

Bağdad beglerbeğine 27 Receb 973/17.02.1566 tarihinde yazılan hükmde ise Cezâyir'in ahvali ve fethinin ne şekilde mümkün olacağına ve temin edilecek askerle ilgili defterin alındığı belirtildikten sonra ilkbaharda Rumeli'ne yapılacak sefer dolayısıyla, muhtemelen Bağdad beglerbeğinin arzında istediği, Şam'dan ve İstanbul'dan asker gönderilemeyeceğinden Cezayir

<sup>75</sup> Rumeli'ne yapılacak sefer dolayısıyla sefere memur edilmeyip yerlerinde kalarak muhafazada bulunmaları ve serhad beglerbeğlerinin İran ile sulha riayet edip sulhu bozucu davranışlarından kaçınmaları için Erzurum, Bağdad, Van, Şehrîzol, Şam, Haleb, Basra, Lahsa, Diyarbekir, Rum ve Zü'l-kadriyye beglerbeğilerine yazılan ilk hükmün tarihi 25 Şaban 973/17.03.1566'dır (bkz. BOA, MD, 5, s. 464/1247). Aynı mecaldeki ikinci hükmün tarihi ise 25 Şevval 973/15.05.1566'dır (bkz. BOA, MD, 5, s. 587/1620). Bu ikinci hükmün Kanuni'nin sefer için Edirne'de bulunduğu sirada yazılmıştır; Kanuni'nin maiyeti ile sefer için İstanbul'dan ayrılması ise 9 Şevval 973/29.04.1566'dır (bkz. BOA, MD, 5, s. 549/1500).

<sup>76</sup> Hükmün Basra beglerbeği kethudası Zaim Perviz'e verilmesi tarihi 19 Receb 973/09.02.1566'dır.

<sup>77</sup> Urbânın hareket halinde olduğuna dair bu haberin kaynağı zikr edilmemekle berâber, Bağdad beglerbeği İskender Paşa'nın Diyarbekir'den Bağdad'a tayin emrini aldıktan sonra beglerbegiliğine gitmek üzere yolda iken Tikrit'e yakın bir mahalde Basra beglerbeğinin ulakla adamanın gelerek düşmanın harekete geçmek üzere toplanmak niyeti olduğunu haber verdiği Bağdad beglerbeği İstanbul'a arz etmiştir. BOA, MD, 5, s. 316/822.

<sup>78</sup> BOA, MD, 5, s. 248/920.

<sup>79</sup> BOA, MD, 5, s. 353/933.

seferinin tehir edildiği kendisine bildirilmiş ve düşmanın Basra'da harekete geçme ihtimaline karşı alınacak tedbirler sıralanmıştır. Düşmanın harekete geçmesi durumunda Diyarbekir eyâletindeki ümerâ-i ekrâddan, Bağdad beglerbeğinin gönderdiği defterde tayin ettiği miktarda cenkci ve tüfenkci ile Ergani ve Siverek askeri, Mir İbrahim-oğlu Ahmed askeri ile bizzat varması, Âmid kulları ile sâyir aşâyirden tayin olunan askerlerin gerektiğinde Basra'nın yardımına gitmeleri için her birine müstakil olarak hükümler yazılmış ve kendilerine ulaşırılmak üzere Diyarbekir beglerbegine gönderilmiştir. İhtiyaç halinde memleket muhafazası için yeteri kadar asker bırakarak kendi eyâleti askeri ve Diyarbekir'den gönderilecek askerlere serdar olarak Basra'nın yardımına gitmesi için Şehrizol beglerbegisine hüküm gönderilmiştir. Kezâ düşmanın ahval ve hareketini tecessüs edip Basra beglerbegi ile haberleşerek gerektiğinde diğer eyaletlerden tayin edilen kuvvetlerin harekete geçirilmesi, Bağdad'dan kifayet miktarı asker tayini ile Basra'ya sevki ve sâir hususlarda alınacak tedbirleri alıp icrasına nezaret etme görevi Bağdad beglerbegine verilmiştir. Eğer asker göndermek icap ederse ihtiyaçlarını karşılamak üzere Haleb'den yüzelli bin kile arpa ve elli bin kile buğday, Diyarbekir'den ikiyüzbin kile arpa, yüz bin kile buğday ve un göndermeleri için beglerbegilerine hükümler gönderildiği de kendisine bildirilmiştir<sup>80</sup>. Müteâkiben Haleb'den gönderilecek terekenin gönderilmesinin geciktirilmeyip acilen Birecik'te inşa olunan gemilere yüklenerek gönderilmesi için Haleb beglerbegi ile defterdarına ve Birecik'den gönderilen zahire gemilerinin eğer Bağdad'a ulaştılar ise orada hifz edilmesi için Bağdad beglerbegine hükümler yazılmıştır<sup>81</sup>.

Cezayir seferinin tehir edilmesi üzerine Basra'nın muhafazası için alınıp Bağdad beglerbegine tebliğ edilen kararlar, Cezayir seferinin geri bırakılmasının sebebi belirtildikten sonra, kendi beglerbegilikleri ile ilgili olanları ayrı ayrı Şehrizol, Diyarbekir ve Haleb beglerbegilerine yazılan hükümlerle bildirilmiştir<sup>82</sup>. Basra beglerbegine gönderilen hükmüde de seferin tehiri sebebi belirtildikten sonra, Urbânîn tecavüz ihtimali olduğunda anılan beglerbegiler ile haberleşip kararlaştırıldığı üzere tayin olunan askeri getirterek Basra'yı gereği gibi muhafaza etmesi emr edilmektedir<sup>83</sup>. Ayrıca Bağdat beglerbeginin Basra'ya yapılacak seferde ekrâd beglerinin çıkaracakları tüfenkçi ve piyadeyi

<sup>80</sup> BOA, MD, 5, s. 386/1024.

<sup>81</sup> Haleb beglerbegine ve defterdarına yazılan hükmü için bkz. BOA, MD, 5, s. 509/1388, Bağdad beglerbegine s. 509/1389.

<sup>82</sup> Şehrizol beglerbegine gönderilen hümmǖm için bkz. BOA, MD, 5, s. 387/1025, Diyarbekir için s. 387/1026, Haleb için s. 388/1028.

<sup>83</sup> BOA, MD, 5, s. 388/1027.

gösteren defterde<sup>84</sup> geçen beglere ihtiyaç duyulduğunda kendilerine tayin olunan mikarda tüfenkçi, piyade ve sayır askerle azık ve sayır mühimmatları ile birlikte gerektiğinde Basra'nın yardımına gitmeleri için ayrı ayrı hükümler gönderilmiştir. Buna göre İmadiye hakimi Sultan Hüseyin Beğ 2000 tüfenkçi ve cenkçi, Bahâeddin Beğ<sup>85</sup> 50 tüfenkçi ile 200 piyade, Palu hakimi Hüseyin Beğ 50 tüfenkçi ile 200 piyade, Kasım Beğ 25 tüfenkçi ile 150 piyade, Han Abdal Beğ 25 tüfenkçi ile 200 piyade, Servi Abdal Beğ 300 piyade, Bedir Beğ ve oğlu 50 tüfenkçi ile 300 piyade, Yakub Beğ 10 tüfenkçi ile 100 piyade, Mir İbrahimoğlu Ahmed Beğ kendisi bizzat sefere gitmek şartıyla 50 tüfenkçi ile 100 piyade, Ergani begi sipahileri ile birlikte, Siverek begi bizzat sipahileri ile birlikte, Bidlis begi 50 tüfenkçi, Genç sancağından 150 piyade, Kulp Beği Alihan Beğ 50 tüfenkçi ile 10 piyade, Pertek begi Rüstem Beğ 100 piyade, Mazgird begi Keyhüsrev Beğ 50 piyade, Sağman begi Pelin Beğ 30 piyade, Esi begi Ali Beğ 200 piyade, Diyarbekir'de olan aşâyirden Pisyan ve Bocyan aşâyiri 400 piyade, Mardin aşâyirinden 500 piyade, Şehrizol kalelerinde muhafazaya lazımlı olandan fazla hisar erleri ve azebler, Âmid, Mardin ve Hasankeyf ve gayrıldakı kalelerden 300 nefer tüfenkçi<sup>86</sup> tayin olunmuştur<sup>87</sup>. Diyarbekir beglerbegi 18 Şaban 973/10.03/1566 tarihinde gönderdiği arzda daha önce Basra üzerine gelen Urbânın harekete geçmesi ihtimaline karşı ümerâ-i ekraddan ve Diyarbekir kulları ile sâireden tayin olunan askerlere yazılan hükümler çavuşlar ile gönderilip tenbih olunduğu ve her birinin gelecek emre hazır olduğunu bildirmiştir<sup>88</sup>.

### **Basra'da zahire sıkıntısı**

Halkın uğradığı zulüm ve haksızlıklar dolayısıyla perakende olup etrafa dağıldıklarının İstanbul'dan haber alınıp zulmün önüne geçirilmesi için hüküm gönderilmesi üzerine, yeni beglerbegi Ferruh Paşa bunların eski beglerbegiler zamanında olduğunu, bir haksızlık ortaya çıktığında davalarının şer'le

<sup>84</sup> Tayin olunacak askerin Bağdad beglerbegi İskender Paşa marifetile hazırlandığı ve gerektiğinde emr olunan tüfenkçi ve piyadelerle Basra'nın yardımına gitmeleri için hükümler gönderilmesi hakkında bkz. BOA, MD, 5, s. 386/1024.

<sup>85</sup> Kendisine huküm yazılan ümeradan bazılarının sancakları belirtilmeyip, sadece isimleri ve çıkaracakları asker miktarı kaydedilmiştir.

<sup>86</sup> Metinde "kürekçi" olarak kaydedilen bu üçlüüz nefer "tüfenkçi" olmalıdır. Zira kalelerden tayin edildiği gibi BOA, MD, 5, s. 503/1371 nolu hukümde bu üçlüüz neferden "tüfenk-endâz" olarak bahs edilmektedir.

<sup>87</sup> BOA, MD, 5, s. 389-390/1029.

<sup>88</sup> BOA, MD, 5, s. 503/1371.

göründüğünü ve reâyâdan dağılanların istimâletle yerlerine döndürülerek vilayetin günden güne mamur hale getirildiğini arz etmiştir. Ancak Basra'yı Urbânın muhasarası sırasında reâyânın mahsulünün yağmalanması ve müteâkip sene de zîrât yapılamaması, çevreden de zahire gelmemesi büyük bir zahire sıkıntısına sebep olmuştur. Beğlerbeğinin bu sıkıntıyı arzetmesi üzerine Basra'ya kifâyet miktarı zahire temini için Bağdâd beglerbegine emir gönderdiği kendisine bildirilmiştir<sup>89</sup>. Basra'nın ihtiyacı olan zahireyi sevk etmeleri için Bağdad beglerbegine, keleklerle göndermesi için Diyarbekir beglerbegine ve kezâ Birecik'te inşa olunan gemilerden yirmi tanesiyle zahire göndermesi için Canpolad Beğ'e hükümler yazılmıştır<sup>90</sup>.

Aynı dönemde Bağdad'da da benzer sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Diyarbekir beglerbegiliğinden Bağdad'a tayin olunan İskender Paşa daha yolda iken, muhtevasını yukarıda özetlediğimiz 28 Cemâziyelevvel 973/21.12.1565 tarihli arzında, Tikrit yakınılarında eski Bağdad defterdarı Hamza kendisine gelerek Bağdad hazinesinde para olmadığını bildirdiğini İstanbul'a arz etmesi üzerine, kendisine eskiden kifayet eden hazinenin şimdî niçin yetmediğini araştırması emr edilmişti<sup>91</sup>. İskender Paşa cevap olarak Bağdad diyarının ekseri mahsulünün su harkları açılıp ziraat yapılmasıyla elde edildiğini, harkların bakımı ihmâl edilip sulama yapılmadığı, tohumda sıkıntı çekildiğinden ziraatten mahsul alınamadığı, ayrıca mukataaların çögünun müflisden müflise satılıp üç-dört yıl muhasebelerinin görülememesinden dolayı gelir elde edilemediği, bir çok bidatler ihdas olunup haksız yere cerimeler alınması dolayısıyla reâyânın vatanlarını terk ettiğini arz etmiştir. Bağdad'ın yeniden ihyası için ise bazı tedbirler aldığı belirtmiş ve bunları şöyle sıralamıştır; Vatanlarını terk eden reâyânın istimâletle yerlerine döndürülmesi, ellerindeki tohumluğu saklayanlardan tohumları alınarak boş kalan arazilerin bir kısmının ektirildiği bir kısmının da ektirilmesi için çalışıldığı, mukataaların teftiş edildiği, bakayanın tahsiline başlandığını, eğer herhangi bir sefere çıkmak ıcap etmezse, vilayetin bir-iki yıl içinde mamur hale gelebileceğini ve tahsil edilecek hazinenin kendisine yeteceğini bildirmiştir<sup>92</sup>.

Basra yolu üzerinde bulunan Kuruna mevzii tehlikeli ve muhataralı bir yer olup gelip-geçenlerin sıkıntı çekmeleri dolayısıyla muhafazası için Bayat

<sup>89</sup> BOA, MD, 5, s. 500/1361.

<sup>90</sup> Bağdad'a gönderilen hükmü için bkz. BOA, MD, 5, s.500/1358, Diyarbakır'a s. 500/1359, Canpolad Beğ'e s. 500/1360.

<sup>91</sup> BOA, MD, 5, s. 316/822.

<sup>92</sup> BOA, MD, 5, s. 504/1373.

beşi Mîr Hüseyin Beğ yirmi bin akça terakki ile tayin edilmiştir<sup>93</sup>. Ancak tayin hükümden bu mevkinin zahire sevkiyat yolu üzerinde olup olmadığına dair bir ipucu bulunmamaktadır.

### **Basra'nın İkinci Defa Muhasarası ve Muhafaza İçin Alınan Kararların Uygulanması**

02 Zilhicce 973/20.06.1566 tarihinde Bağdad beglerbegine yazılan hükümden, Bağdad beglerbeginin Bağdad'ın zahire sıkıntısını ve sair ahvali ile Urbânın Basra'ya tekrar tecavüz ettiğini, asker ve zahireye ihtiyaç olduğunu arz ettiği belirtildikten sonra, Cezayir seferinin tehirinden sonra Basra'nın muhafazası için alınan ve yukarıda zikredilen ihtiyacı tedbirlerin uygulanması için harekete geçilmiştir. Buna göre Şehrizol beglerbegi lazım geldikde gecikmeksiz askeri ile varup erişmesi için Şehrizol beglerbegine, Haleb'den Bağdad'a elli bin altun gönderilmesi için Haleb beglerbegine, daha önce sayıları ve nerelerden ihraç edilecekleri tespit edilen yaya, okçu ve sair askeri tespit edilen defter mucibince bir an önce yola çıkarması, bol miktarda un, bugday ve arpayı mümkün olursa gemiler ile mümkün olmazsa kelekler ile göndermesi için Diyarbekir beglerbegine, kezâ asker ve bol miktarda zahire göndermeleri için ümerâ-i ekrâddan İmâdiye hâkimi Sultan Hüseyin Beğ ve Cizre hâkimi Bedir Beğ'e hükümler gönderildiği Bağdad beglerbegine bildirilmiştir<sup>94</sup>. Bu planın uygulanması için her bir beglerbegine yapmaları gerekenler hususunda ayrı ayrı hükümler yazılmıştır. Diyarbekir beglerbegine yazılan hükümden, yukarıda belirtildiği gibi, ihtiyaç duyulan asker ve zahireyi göndermesi emrinin yanında Haleb'den Bağdad'a gönderilmesi emr edilen elli bin altunu sağ salim yerine ulaştırması emr edilmektedir<sup>95</sup>. Haleb beglerbegine ise Bağdad'a gönderilecek elli bin altunu Diyarbekir'e göndermesi, defterdara ise ellibin altunu Haleb hazinesinden vermesi için ayrı ayrı emirler gönderilmiştir<sup>96</sup>. Kezâ Şehrizol beglerbegine kendi bizzat eyaleti askeri ve Diyarbekir'den gönderilecek askerle birlikte Basra'nın yardımına gitmesi, eyaletinden gerek kelek ve gerek başka nakil vasıtaları ile götürürebildiği kadar zahire götürmesi ve Basra beglerbegi ile haberleşerek Basra vilayetini düşmanın zararından muhafazası emr edilmiştir. Ayrıca kendisi eyaletinden ayrı iken Şehrizol muhafazasına İmâdiye hâkimi Sultan Hüseyin Beğ'in tayin edildiği

<sup>93</sup> BOA, MD, 5, s. 506/1381.

<sup>94</sup> BOA, MD, 5, s. 695/1964.

<sup>95</sup> BOA, MD, 5, s. 696/1965.

<sup>96</sup> Haleb beglerbegine yazılan hüküm için bkz. BOA, MD, 5, s. 696/1966, defterdarına s. 697/1968.

bildirilmiştir<sup>97</sup>. Sultan Hüseyin Beğ'e ise Bağdad ve Basra'ya zahire ve asker göndermesi, kendisinin ise bizzat Basra'ya gidecek olan Şehrizol beglerbeğinin yerine Şehrizol muhafazasında bulunma görevi verilmiştir<sup>98</sup>.

### Cezâyir Seferinin İcrası

Elimizde 04 Zilhicce 973-30 Muharrem 975 /22.04.1566-06.08.1567 tarihleri arasındaki *Mühimme* kayıtları mevcut olmadığından Basra muhasarasının bundan sonraki safhalarını takip edemiyoruz. Anılan zaman dilimi içerisinde taht değişikliği meydana gelmiş, Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiş ve Sultan II. Selim tahta geçmiştir<sup>99</sup>. Bir diğer önemli husus, tehir edilen Cezâyir seferinin yeniden icrası ile ilgili kararın hangi tarihte alındığının tespit edilememesidir. 01 Safer 975/07.08.1567 tarihinden itibaren mevcut *Mühimme* kayıtlarından Cezâyir seferinin icrasına yeniden başlandığını anlıyoruz. Yine 04.01.975/11.07.1567 tarihinden itibaren sefer hakkında bilgileri *Nuhbe*'den takip etme imkanına kavuşmaktayız.

Aradaki kayıt boşluklarına rağmen daha önceden planlanan ve icrası Rumeli'ne yapılacak sefer dolayısıyla tehir edilen eski Cezâyir seferi planının aynen uygulamaya konulduğunu anlıyoruz. Plandaki en mühim ilave değişiklik, eyâleti askeri ile birlikte Cezâyir seferine gidecek Şehrizol beglerbeğinin yerine Rum beglerbeğinin kendi eyâleti askeri ile birlikte Şehrizol muhâfazasına tayin edilmesidir. Önceki Basra muhasası sırasında ise eyaleti askeri ile Basra imdadına tayin edilen Şehrizol beglerbeğinin yerine Şehrizol muhafazası İmâdiye hâkimi Sultan Hüseyin Beğ'e havale edilmiştir. Böylece Bağdad, Şehrizol, Diyarbekir ve Haleb beglerbegilerinin fiili veya dolaylı destekleri ile icra edilmek istenilen Cezâyir seferinin daha ihtiyatlı bir çerçeveye oturtulmak istenildiği anlaşılmaktadır.

Rum beglerbeği Ahmed Paşa'ya 19 Rebiülevvel 975/23.09.1567 tarihinde yazılan hükümdde, kendisinin verilen emir üzerine Şehrizol muhâfazası için

<sup>97</sup> BOA, MD, 5, s. 697/1967.

<sup>98</sup> BOA, MD, 5, s. 697/1969. Kezâ asker ve zahire göndermesi için Cizre hâkimi Bedir Beğ'e Sultan Hüseyin Beğ'e yazılan hükmün bir sureti gönderilmiştir. Bağdad beglerbegine yazılan 1964 nolu hükmünde Bedir Beğ'in ismi iki defa "Bekir" olarak zikr edilmiş ise de bu hükmenden de anlaşılacağı gibi bu isim "Bedir" olmalıdır.

<sup>99</sup> Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı, Szigetvar kuşatması sırasında, 20-21 Safer 974 / 6-7.9.1566'dır. Yerine 15 Rebiülevvel 974 / 30.9.1566 tarihinde İstanbul'a ulaşan Şehzade Selim tahta geçmiştir. Bkz. İsmail Hami Danişmend, *İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, İstanbul 1971, c. 2, s. 352-353, 361.

eyâletinden kalkıp yolda giderken Şehrizol beglerbeğisine mektup gönderip, muhafaza için asker ile nelerde oturmanın münasib olduğunu ve Şehrizol'dan sefer için ne zaman çıkış yapacağı sorması üzerine Şehrizol beglerbeğinin gönderdiği cevâbi mektupta, Şehrizol'un henüz mamur olmamış memleket olması ve reâyâsının vahsi tayife olup fazla askere tahammül olmaması sebebiyle Rum beglerbeğisinin geniş ve ucuzluk memleket olması dolayısıyla Musul sancağında oturup etrafa nezâret etmesi, bir sancakbaşı ile bir miktar askeri Erbil'e göndermesinin münasip olduğunu bildirmesi üzerine, kendisine kararlaştırıldığı gibi varıp muhafaza hizmetinde bulunması emr edilmiştir<sup>100</sup>. Mütekâkiben 04 Rebiü'lâhir 975/08.10.1567 tarihinde gönderilen hükmde ise, Şehrizol beglerbeğisinin tavsiyesi üzerine Musul'da oturması emrine hiç temas edilmeksızın, kendisinin Kerkük'te oturması ve yanındaki beglerden ikisini Şehrizol kalesi muhafazasına tayin etmesi ve kimleri tayin ettiğini İstanbul'a bildirmesi, Gülanber kalesinin ve sairlerinin muhafazasına dikkat etmesi ve İran ahvalini tecessüs edip aldığı haberleri bildirmesi emr edilmektedir<sup>101</sup>. Nihâyet muhâfaza mahaline varan Rum beglerbeği Şehrizol ve sayır yerlere ümerâdan ve askerden kimleri tayin ettiğini ve bazı ehl-i fesâdi ele getirdiğini ve İran hakkında edindiği malumatı arz etmesi üzerine, kendisine Şehrizol beglerbeği dönünceye kadar muhafazada dikkat üzere olması, beglerbeği dönünce kendi askerini yoklayıp icazet vererek geri beglerbegiliğine dönmesi için emir verilmiştir<sup>102</sup>.

Cezâyir seferine serasker tayin edilen Bağdad beglerbeği İskender Paşa'nın yerine Bağdad muhafazasına Musul begi tayin olunmuştur. Buna dair gönderilen ilk hüküm mevcut değildir. Ancak 04 Rebiü'lâhir 975/08.10.1567 tarihinde gönderilen hükmde önceki hükmün geçerli olduğu ve gerek Bağdad kalesi ve gerekse vilâyetinin muhafazasında başkasına itimad etmeyip bizzat kendisinin her işe mübâşir olup etrafa göz-kulak olması tenbih olunmuştur<sup>103</sup>.

Cezâyir seferine memur edilenlerden birisi de Ane sancakbaşı Ebû Rîş Beğ idi. Daha önce Cezâyir seferine asker göndermesi için hükm gönderilmiş, kendisi ise bizzat aşireti ile birlikte sefere gideceğini arz etmiştir. Bunun üzerine bizzat kendisinin sefere gitmesinden duyulan memnuniyet belirtilmiş ve Cezâyir

<sup>100</sup> BOA, MD, 7, s. 101/268.

<sup>101</sup> BOA, MD, 7, s. 125/321. Memur olduğu Şehrizol muhafazasına varmadığı gibi Kalacikkaya köyünden Kanber'e, namzet olduğu kızdan vazgeçmesi için zulmettiği ve şer'i şerife söğdüğünü bildirilen Sorkun alaybeği Musa'nın teftishi hakkında Divriği begi Mehmed'e yazılan hükm için bkz. BOA, MD, 7, s. 173/460.

<sup>102</sup> BOA, MD, 7, s. 263/741.

<sup>103</sup> BOA, MD, 7, s. 124/318.

seferi seraskeri İskender Paşa'nın maiyyetinde onun uygun gördüğü şekilde hizmet etmesi emr edilmiştir<sup>104</sup>. Kezâ Ebû Rîş Beğ'in kabile ve adamlarının Haleb'den özellikle sefer mühimmatı için yaptıkları alış-verişe müdahale edilmemesi için Haleb beglerbegine ve halkın terekesini taşıyarak maişetlerini temin etmelerine mani olunmaması için Hama begine hükümler yazılmıştır<sup>105</sup>.

7 numaralı *Mühimme Defteri*'inde 01 Safer 975/07.08.1567 tarihinden itibaren Ulyanoğlu muharebesine kadar Cezâyir seferinin lojistiğine ilişkin kayıtlar fazla yekün tutmamaktadır. Mevcut kayıtların en önemlisi 29 Rebiülevvel 975/03.10.1567 tarihiyle Diyarbekir beglerbegine yazılan hükümdür. Cezayir seferi mühimmatı için Bağdad'a ne kadar zahire gönderildiğine dair Diyarbekir beglerbeginden önceden sorulan suale cevâben alınan arzda yirmiüçbin dört yüz yetmiş iki kile buğday, yirmibin kırkiki kile un ve otuzbeşin dokuz yüz yirmidokuz kile arpa ırsal olunduğu, bundan başka Nusaybin kazasından altı yüz adet deveye sekizbin kile buğday ve dörtbin kile arpa, Hasankeyf kazasından ise keleklerle külli miktarda buğday ve arpa yüklenerek gönderildiği bildirilmiştir. Kendisine sefer sona erinceye kadar kesintisiz zahire sevkine devam etmesi emr edilmiştir<sup>106</sup>. Yine 13 Receb 975/13.01.1568 tarihinde Diyarbekir beglerbegi ve defterdarına gönderilen hükmde Basra'ya gönderilen askerin aşırı zahire sıkıntısı çektiğinden bol miktarda zahire tedarik edilerek karadan veya nehir yoluyla mümkün olan en seri şekilde gönderilmesi emr edilmiştir<sup>107</sup>. Bundan başka askerin ihtiyacı için elli kelek zahireyi Cezîre ülkesinden temin edip göndermesi için Cizre hâkimi Bedir Beğ-oğlu'na hüküm gönderilmiştir<sup>108</sup>.

Cezâyir seferi, İstanbul'dan tayin olunan ikibin yeniçeri<sup>109</sup>, iki yüz nefer topçu neferi<sup>110</sup> ile Canpolad Beğin ocaklı olarak mutasarrif olduğu Kilis

<sup>104</sup> BOA, MD, 7, s. 116/302.

<sup>105</sup> Haleb beglerbegine yazılan hüküm için bkz. BOA, MD, 7, s. 112/292, Hama begine s. 112/293.

<sup>106</sup> BOA, MD, 7, s. 117/305.

<sup>107</sup> BOA, MD, 7, s. 253/700.

<sup>108</sup> BOA, MD, 7, s. 257/719.

<sup>109</sup> Cezâyir seferin tamamlanmasını müteakip yeniçirlere inâm olunan akçanın dağıtılması için Yeniçeri Ağası'na yazılan hükmde bu sayı 1145 nefer olarak zikr edilmektedir. BOA, MD, 7, s. 547/1549. Ancak bu sayıya, az aşağıda zikr edileceği gibi, çavuşluk verilen ve bölge çıkarılan 5 nefer ile yararlılıklarından dolayı sipahi-oğlanlığı ve silahdarlık verilen toplam 69 nefer dahil olmamalıdır.

<sup>110</sup> Cezâyir seferinin tamamlanmasını müteakip dergâh-ı âlî topçularına ödenen mevacibin mahsubu sırasında Bağdad beglerbeğinin 975 masar mevacibi için 75.540 ve recec mevacibleri için 67.984 akça, toplam 138.524 akça verildiğine dair ellerine temessük verdiği, ancak topçuların kaç nefer olduğu temessükte belirtilmediğinden isimlerinin ve toplam sayılarının bildirilmesi emr edilmektedir. BOA, MD, 7, s. 637/1777.

sancağı askeri ve Haleb eyaleti dahilinden Arab tayifesinden yazılan altıbin kadar askeri ve mühimmatın daha önceden inşa edilen asker ve zahire gemilerine 04.01.975/11.07.1567 tarihinde Birecik'ten binip Fırat nehri ile yola çıkmaları ile fiilen başlamıştır<sup>111</sup>. Donanma ikinci menzilde harabe halde bulunan Necm kalesine varılmış, daha sonra Canpolad Beğ'i'n oğlu Hüseyin Beğ'in sancağı olan Haleb'e tabi Balis'e varılmıştır. Fırat'ın doğusunda sağlam ve mamur bir kalesi bulunan Balis'in her tarafı sulu bostanlar ve bitki ile kaplı gönül ferahlatıcı bir yer olması dolayısıyla bir iki gün orada kalındıktan sonra hareket edilip üçüncü menzilde Ca'ber kalesine konulmuştur<sup>112</sup>. Ca'ber'den sonra Abbâsi halifelerinin, özellikle de Harun Reşîd'in karargahı olan Rakka şerine ulaşılmıştır<sup>113</sup>. Rakka'dan sonra vakityle Hz. Ali ibn Ebî Tâlib ile Hz. Muâviye bin Ebû Süfyan'ın muharebe ettikleri Fırat'ın garbindaki harâbe Sîffîn kalesine ulaşılmıştır. Sîffîn'den geçildikten sonra Irâk-ı Arab'ın mamur beldelerinden Deyr adlı beldeye varılmıştır. Deyr'in yakınılarında eski zamanlarda Fırat'dan ihraç olunmuş bir harka ait orta yerinden yolcu ve tüccar gemilerinin sığabileceği kadar geçiş yeri olan büyük ve muntazam bir su bendi bulunup, ancak bu bend zaman içinde suyun taşmasından dolayı biraz harap olup gelip-geçen gemilerin sıkıntı çekmelerine ve benden taşlarına dokunup parçalanarak taşıdıkları emtia ve eşyalarının telef olmasına sebep olmasından dolayı, donanma kaptanı Canpolad Beğ benden yıkılan yerlerini tamir ve gemilerin geçişine zarar veren yerlerini ıslah ettiirmiştir. Böylece, donanma gemileri salımen geçmiş, daha sonra gelecek olan tüccar gemileri için ise korkulacak bir yer olmaktan çıkmıştır. Deyr'den sonra Rahbe adlı kalenin bulunduğu menzile ulaşılmış, oradan Ane ve Hadîse<sup>114</sup> hisarlarına varılmıştır. Ane sancağı, Arab kabîlelerinin namdarlarından olup Cezâyir seferine memur edilen Medlic-oğlu Ebû Rîş Beğ'in sancağı idi<sup>115</sup>. Oradan hareketle yine Ane gibi bağlı bahçelik ve güzel bir şehiri olan Ceyd adlı kaleye ulaşmıştır.

<sup>111</sup> *Nuhbe*, vr. 85b. Bu miktar asker sadece donanma ile birlikte hareket eden kapudan Canpolad Beğ'in maiyyetinde olup, sefere serdar tayin edilen Bağdad beğlerbeği İskender Paşa'nın emrine Diyarbekir'den tayin edilen sancaklar ile Şehrizol beğlerbeği ve sair yerlerden tayin edilenler bu miktrâ dahil değildir.

<sup>112</sup> *Nuhbe*, vr. 86a. Caber kalesi, Haleb'inkine benzer şekilde, bir tepe üzerinde mamur ve âbadan bir kale idi. Aynı yer.

<sup>113</sup> *Nuhbe*, vr. 86a. Rakka etrafı akar sularla kaplı bostanları ve meyve ağaçları bol eskiden güzel bir şehir imiştir. Aynı yer.

<sup>114</sup> Ane ile aynı menzilde gösterilen Hadîse hisarı Ane'den bir menzil ilerde olmalıdır.

<sup>115</sup> *Nuhbe*, vr. 86a. Fırat nehrinin cezirelerinden olmağla her kösesi mamur meyve ağaçları ve hurması bol ve havası güzel bir yerdir. Aynı yer.

Ceyd'den sonraki menzil Heyt kalesidir<sup>116</sup>. Heyt menzilinden hareket edilip 28 Muhamrem 975/04.08.1567 tarihinde Bağdad yakınlarındaki Felluce'ye ulaşılmıştır. Bir süre Felluce'de kalındıktan sonra Hille'ye hareket olunmuştur. Havalaların aşırı sıcaklığı sebebiyle Cezâyîr'in havası serinleyinceye kadar iki ay müddetle Hille'de ikamet olunmuştur<sup>117</sup>.

Yukarıda belirtildiği gibi *Mühimme* kayıtlarındaki boşluk nedeniyle, daha önce yapılan plan gereği Canpolad Beğ'in kaptanlığında donanma ile birlikte sevk edilen bu kuvvetlerin dışında, Diyarbekir kullarından ve ekrâd beglerinden tayin edilenler ile Şehrîzol sancağı askerinin Bağdad'a gitmek üzere ne zaman hareket ettiklerini tespit edemiyoruz. Ancak 19 Rebiülevvel 975/23.09.1567 tarihinde Cezayir seferine tayin edilen Şehrîzol beglerbeği yerine Şehrîzol muhafazasına memur edilen ve mahalline gitmek için yola çıkmış bulunan Rum beglerbeği Ahmed Paşa'ya yazılan hükümden anlaşılıcağı gibi, muhtemelen Şehrîzol beglerbeği bu tarihte hareket etmiş veya etmek üzere olduğu ve Cezayir seferine serasker tayin olunan Bağdad beglerbeği İskender Paşa'nın 975 Saferi evâhîrînda / 27.08-04.09.1567 tarihinde Bağdad'dan sefer için hareket edilmesinin mukarrer olduğunu bildirmiştir<sup>118</sup>. Bağdad beglerbegine 04 Rebiülâhir 975 / 10.08.1567 tarihinde yazılan hükümdde ise Cezayir seferine memur olan Diyarbekir ve Şehrîzol askerleri ile ümerâ-i ekrâddan şimdiye kadar yanına kimlerin ulaştığı ve tayin olunanların tamamen varıp varmadıkları ve o anda bî'l-fi'il hangi mahalde olduğu ve ne tedarik gördüğü sorulmuştur<sup>119</sup>. Sorulan suallere verilen cevapla ilgili *Mühimme*'de herhangi bir kayıt yok ise de, ifadelerden Bağdad beglerbeginin anılan tarihte Bağdad'dan hareket etmek için kendisine iltihak edecek kuvvetleri beklediği anlaşılmaktadır.

Bu sırada cereyan eden önemli bir diğer husus ise, Ulyanoğlu'nun İran ile ittifak arayışına girmesi ve İran'ın Geylan hakiminin isyanını bahane ederek önemli miktarda askeri dernek ettirmesi, yani hazır bulundurmasıdır. Bağdad beglerbegine aynı tarihde yazılan bir diğer hükümden anlaşıldığı gibi İran'a gönderilip, geri dönen casusun getirdiği haberler bu bakımdan önemlidir. Gelen casus Ulyanoğlu'nun İran'a haber göndererek "kadîmden biz size tâbi" olub hâliyâ üzerimize asker geliyor, mu'âvenet idün, memleket ve vilâyet sizindür"

<sup>116</sup> *Nuhbe*, vr. 86a-b. Heyt şehri Fırat'ın batısında olup havası oldukça sıcak, mamur meyvelik ve hurmalık bir yer olup ancak şehrin yakınlarında katran (petrol) pınarları kaynayıp şehrin etrafına yayıldığından hoş bir yer değildi. *Aynı yer*.

<sup>117</sup> *Nuhbe*, vr. 86b.

<sup>118</sup> BOA, *MD*, 7, s. 101/268.

<sup>119</sup> BOA, *MD*, 7, s. 125/322.

diye yardım talebinde bulunması üzerine "mâbeynimiz sâlh üzredür, nice idelüm" diyerek net bir cevap vermemişler, ancak Şah'ın "Geylan hanı bana isyan etti" diyerek veziri Masum ve iki oğlu ile bazı sultanlarını Geylan'a göndermek bahanesiyle bir araya topladığını haber vermiştir. Casus ayrıca Şah'ın İstanbul'a elçi göndermek üzere iken "Geylan ahvali bertaraf olub gönderecek olduğu" haberini getirmiştir. Bunun üzerine Bağdad beglerbegine basiret üzere olup bu cemiyetin bir hile olup olmadığını ve Ulyanoğlu'na tam olarak ne cevap verdiklerini tâhkîk etmesini ve seferde olan askere Ulyanoğlu ile İran'ın ittifâk edip bir zarar vermemesine dikkat etmesi tenbih olunmuştur. Ayrıca Bağdad muhafazasına tayin ettiği Sinan Çavuş'a şehrîn gereği gibi hifzî için hüküm gönderildiği ve kendisinin de gerekli tenbihlerde bulunması emr edilmiştir. Son olarak o anda nerede bulunduğu ve Urbân'ın ahvali ile sefere memur olanlardan kimlerin ve ne kadar askerin yanına vardığını ve sayır haberleri ilâm etmesi emr edilmiştir<sup>120</sup>.

Donanmanın Hille'de ikameti sırasında sefere memur olan Diyarbekir, Şehrizol, Musul ve Sincar askerleri Bağdad'da toplanmış, bu arada Cezâyir'in havası biraz itidal bulmuştu. Nihayet serasker İskender Paşa'nın beraberindeki askerle kalkıp Cezâyir-i Irâk-ı Arab'a doğru hareket ettiğinin haber alınması üzerine kaptan Emir Canpolad 975 Rebî'ü'l-âhir'in evâsîti / 25.10-02.11.1567 tarihinde donanma ile birlikte Hille'den hareket edip birinci menzilde Amâhiyye, ikinci menzilde Semâvât sancığına ulaşmıştır. Amâhiyye ve Semâvât sancaklarının kaleleri ve kasabaları yine Fırat nehrinin cezirelerinde olup etrafları mamur ve âbadân idi. Semâvât'dan hareketle Arce denilen yere, oradan Ebû Gülbîn Boğazı'na ulaşılmıştır.

### **Cezâyir-i Irâk-ı Arab'a Ulaşılması ve Muharebe Tertibinin Alınması**

Ebû Gülbîn Boğazı'ndan Cezâyir-i Irâk-ı Arab'ın başı ve Fırat ile Dicle nehirlerinin birleştiği ve Urbân eşkiyasının muhkem meterisler inşa ettiği yer olan Sadru'd-dâr'a hareket edilmiştir. Sadru'd-dâr'da muharebe ihtimalinin bulunduğuna dair haberler gelmesi üzerine donanmada bulunan kapıkulu askeri ve Canpolad Beğ'in kendi maiyyeti muharebe düzeni alıp yola öyle devam ettiler. Urbân gelen donanmaya mukavemet edemeyeceğini anlayınca meterislerini terk ederek dağlığından tehlikeli olan bu bölge rahatlıkla geçilmiştir. Serasker İskender Paşa Urbân'ın donanma gemilerine zarar vermesi

<sup>120</sup> BOA, MD, 7, s. 125/321.

ihtimaline karşı maiyyetinde bulunan İmâdiye hâkimi Sultan Hüseyin Beğ ve iki oğlunu beraberlerindeki asker ile birlikte Sadru'd-dâr'a göndermiş, ancak onlar ulaştığında donanmanın rahatlıkla bu bölgeden geçtiğini görerek İskender Paşa'nın yanına orduya geri dönmüşlerdir. Sadru'd-dâr'dan geçip Zirtök adlı kale yakınında Birecik'ten hareket edip Fırat üzerinden gelen donanma ile Bağdad'dan İskender Paşa'nın maiyyetinde gelen kara ordusu buluşmuş, yine Bağdad'dan Dicle ile gelen ikiyüz parçalık donanma Birecik donanması ile birleşmiştir. Serasker İskender Paşa, kapudan Canpolad Beğ ve ordunun ileri gelenlerinin de ittifakıyla uzun süreden beri askerin geçemediği Sadru'd-dâr'da birbirine mukabil nehri kontrol edecek şekilde iki kale inşasına karar verilmesi üzerine tekrar Sadru'd-dâr'a dönülüp karşılıklı iki kale bina edilerek içlerine yeteri kadar muhafiz ve mühimmat konulmuştur<sup>121</sup>.

Sadru'd-dâr'daki kalelerin inşasından sonra yine aşağı dönülüp Zirtök kalesi yakınılarında suyun iki tarafına birbirine havâle iki yeni kale inşa edildi. Kalelerin inşası tamamlandıktan sonra hareket olunup Cezâyir'in onde gelen cezîrelerinden Sadru'l-bahrân mevziîne konuldu. Urbân burada toplanıp meterisler inşa etmiş olduklarıdan ordu varır varmaz muharebeye giriştiler. İlk olarak kapudan Canpolad Beğ oğulları, aşireti ve sekbanları ile karaya çıkip meterisler üzerine hücum ettiler. Çetin muharebelерden sonra galip gelip bir çok Urbân eşkiyası helak oldu. Canpolad Beğ'in yarar adamları da bu muharebede şehid oldular<sup>122</sup>. Bağdad beğlerbeği ise arzında, hüküme aksettiği kadariyla Sadru'd-dâr ve Zirtök'te inşa edilen kalelerden hiç bahsetmemeksizin, muharebenin Şehrîzol beğlerbeğinin adaya geçmesinden sonra Urbânın gece baskın yapmasıyla başladığını ve uzun muharebelерden sonra top ateşi ile bozguna uğrayıp yüzyetmiş âdem ile kırk nefer şeyhlerinin helâk olduğunu belirtmektedir<sup>123</sup>.

Bu ilk muharebeden sonra serasker İskender Paşa ve Şehrîzol beğlerbeği Muzaffer Paşa Sadru'l-bahrân yakasına geçip Canpolad Beğ'le bir araya gelerek yine karşılıklı iki kale inşasına karar verildi<sup>124</sup>. Bağdad beğlerbeği İskender Paşa, Sadru'l-bahrân adasının ismini zikr etmemeksizin, Remle'nin gâyet nâmdâr

<sup>121</sup> *Nuhbe*, vr. 86b-87a. Basra beğlerbeği Ferruh Paşa'nın Cezâyir-i Irâk-ı Arab'ın feh edilebilmesi için önerdiği tedbirler arasında yukarıda BOA, *MD*, 5, s. 150/353 no lu hüktümden alarak özetlediğimiz Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği ve Sadru'd-dâr denilen mevkide bir kale inşa edilmesi ve içine ikiyüz atlı, dörtüz kemândâr ve tüfenkçi konulması da vardır.

<sup>122</sup> *Nuhbe*, vr. 87a-b.

<sup>123</sup> BOA, *MD*, 7, s. 264-265/743.

<sup>124</sup> *Nuhbe*, vr. 87a-b.

bir yer olduğunu ve ehl-i vukûf olanların Cezâyir'in fethinin ve zabtının suyun iki tarafına kaleler inşa olunarak boğazın kontrol altına alınmasıyla mümkün olduğunu belirtmeleri üzerine hemen nehrin iki tarafına karşılıklı birer kale inşasına başladığını belirtmiştir. Kara tarafındaki kaleyi İskender Paşa'nın maiyyetinde bulunan askerler, ada tarafındakini ise Şehrizol beglerbegi Muzaffer Paşa maiyyeti ile birlikte inşa etmiştir<sup>125</sup>. Kalelerin inşaatının sürdüğü bir aylık süre içerisinde Urbân ada tarafındaki Muzaffer Paşa'nın kuvvetlerini sürekli taciz ederek muharebe etmekten geri durmamıştır. Bunun üzerine serdarın emriyle Urbânın en önemli geçim kaynakları olan hurma ve diğer meyve ağaçları baltalarla kesilmeye başlanmıştır. Hurmalıkların kesilmesi Urbânın elem ve ızdıraba düşmelerine sebep olmuş ve “ağaçlarımız kesilmesin, hepimiz itâat ederiz” diye müracaatta bulunmuşlar ise de sözlerine güvenilmediğinden serdar tarafından itibar edilmemiştir. Ağaç kesimi devam ederken bir gün seher vaktinde Urbanın ağaç kesen Muzaffer Paşa'nın adamlarına hücum etmesi üzerine büyük ve şiddetli bir muharebe olmuş ve Urbandan çok kimse telef olmuştur<sup>126</sup>. Kalelerin inşası tamamlanıp, içine asker ve mühimmat konulduktan sonra Ulyanoğlu üzerine hareket edilmek üzere iken Ulyanoğlu tarafından sulh ricasıyla kardeşi oğlu ve Mehmed Hâris adlı müftülerinin gelmekte olduğu haberi ulaşmıştır. Bunun üzerine serdâr İskender Paşa maiyyetinde bulunan bütün ileri gelenlerin hazır olduğu bir divan tertip etmiş ve gelen elçilere itibar gösterip ikrâmlarda bulunmuştur. Elçiler divanda kendilerinin pâdişâha inkyâd ve itâat üzere olduklarını ve şîmdiye kadar olan kusurlarının afv edilmesi ricasıyla<sup>127</sup> geldiklerini bildirmeleri üzerine serdar İskender Paşa önceden de kendilerinden beklenilen ve istenilenin bu olduğunu ve bundan sonra iyilikten başka şey görmeyeceklerini belirttikden sonra her birine hilâtler giydirip kendi otağının yanında kurdurduğu otakda misafir etmiş ve ikrâmlarda bulunmuştur. Tertip olunan ikinci divanda serdâr elçilere, eğer Ulyanoğlu pâdişâha itâat üzere ise her yıl Cezâyir vilâyeti mahsulünden onbeş bin altunu Basra hazînesine teslim etmesini ve itâatine itimad olunması için Cezâyir'de ikâmet eden şeyhlerin ve reîslerin onde gelenlerinin oğullarından bir kaç neferi Basra kalesine emânete bırakmalarını, yani rehin vermelerini teklif

<sup>125</sup> BOA, MD, 7, s. 264-265/743.

<sup>126</sup> *Nuhbe*, vr. 87a-b. Bağdad beglerbeginin, Şehrizol beglerbeginin adaya geçmesiyle başladığını belirttiği ve az yukarıda zikrettigimiz muharebeye Nuhbe'nin daha sonra gösterdiği bu muharebenin aynı olup olmadığı hakkında bir kanaate varmak mümkün gözükmektedir. *Nuhbe* ilk muharebenin Canpolad Beg ile Urbân arasında olduğunu rivayet etmektedir.

<sup>127</sup> “Biz sa‘âdetlü pâdişâh-ı İslâmın bînesi olub emrine itâat ve inkyâdımız mukarrerdür. Vilâyet pâdişâh-ı dîn-penâhindür, şîmdiye deñin vâki‘ olan kusûrumuz afv olunmasın recâya geldük.” *Nuhbe*, vr. 87b.

etmiştir. Elçiler bu şartların kabulünde bir miktar tereddüt etmişler ise de, neticede buna razı olup anlaşma şartlarını yerine getirmeyi kabul etmişlerdir<sup>128</sup>.

Cezâyir seferinin planlanması sırasında Basra beglerbeği Ferruh Paşa Urbânının itâatini temin için nehirden Cezâyir'e su temin eden arkaların bendlerinin yıkılıp sularının kesilerek ziraatlerinin engellenmesiyle itâate mecbur kalıp vergilerini verecekleri gibi oğullarını da rehin olarak göndereceklerini belirtmiştir<sup>129</sup>. Bağdad beglerbeğinin muharebeden sonra Remle'de kaleler inşa edilmesi üzerine Cezâyir'in yarar şeyhlerinin gelmeye yüz tuttuğunu, hattâ Ulyanoğlu'nun müftüleri ve içlerinde ehl-i ilimleri olan Hâris'in<sup>130</sup> mektuplarının geldiğini bildirdiği arzının hükme akseden özetinde, elçilerin serdâra ulaştıklarına ve sulh şartlarına dair bir kayıt yoktur. Ancak hükümdde "bir vilayetin hiç olmaz ise bâri hâsılı harcına kifâyet lâzîmdur" denildikten sonra gerek feth olunmuş ve gerekse yeni feth olunacak yerlerin gereği gibi zabit u rabt altına alınmasının devlet tarafından yeteri kadar muhâfiz konulması ile mümkün olacağı belirtilmiş ve o bölgenin sahip ve hâkimlerinden tam manasıyla itâat edip yarar adamlarını rehin yoluyla vererek tam manasıyla itimad hasıl edenlerinin yerlerinin hem devlete hizmet etmeleri hem de muhafaza masraflarının azalması için kendilerine verilmesinin caiz olduğu bildirilmiştir<sup>131</sup>.

Remle'de inşa edilen kalelerle birlikte Urbânın terk ettiği bu yeni feth edilen yerler Cezâyir-i Irâk-ı Arab'ın üçde biri nisbetinde idi<sup>132</sup>. Sadru'l-bahrân'daki kalelerin inşası tamamlanıp gelen elçilerle şartlar üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra kapudân Canbolad Beğ donanma ile hareket edip, Sâ'iyye mevkiine vardığı sırada Ulyanoğlu'un kardeşi Mîr Sultan elli parça gemi ile karşı gelip doğruca kaptan gemisine çıkış ip itâatini bildirdi ve gemileri ile donanmanın önüne düşüp kılavuzluk hizmetini gördü. Bu esnada Fethiyye'den dokuz parça "gurab" denilen gemi ve sayır gemilerle birlikte kapudân Canpolad

<sup>128</sup> *Nuhbe*, vr. 87b-88a.

<sup>129</sup> BOA, MD, 5, s. 150/353.

<sup>130</sup> *Nuhbe*'nin ismini Mehmed Hâris olarak verdiği müftünün ismi BOA, MD, 7, s. 264/743'deki imlasındaki muhtemelen yanlış noktalamadan dolayı haklı olarak okunamamış ve boş bırakılmıştır. (Hükmen transkripsiyonu için bkz. 7 Numaralı Mühimme Defteri(975-976 / 1567-1569) Özet – Transkripsiyon – İndeks, c. I, s. 361/743. *Nuhbe*'nin "müfti" diye zikr ettiği ve Bağdad beglerbeğinin arasında "ehl-i ilimleri" diye wasiflendiği bu şahsin isminin *Mühimme*'deki okunuşu "Hâris" olmalıdır.

<sup>131</sup> BOA, MD, 7, s. 264-265/743.

<sup>132</sup> BOA, MD, 7, s. 264-265/743.

Beğî istikbale gelen Basra beğlerbeği Ali Paşa<sup>133</sup> ile yolda mülakat ettikden sonra birlikte geri dönülüp Fethiye kalesi yakınılarında konulmuştur. Serasker İskender Paşa maiyyeti ile karadan hareket edip Fethiye'de donanma kuvvetleri ile buluşmuşlar, Cezâyir'in serdarları ve şeyhleri gerek yolda gerekse ordugahta serdarın huzuruna gelerek itâatlerini arz ve rehinlerini teslim etmişlerdir<sup>134</sup>.

Rahmâniyye kalesi karşısındaki Nehr-i Tavîl cezîresinde bulunan Urbân, Urbânın en eşed fırkasından olup, Basra'nın önceki muhasası sırasında en fazla fesad ve şenatlerde bulunan fırkası idi. Serdar İskender Paşa refsleri olan Fazl ibn Ebü'l-leys'e defalarca haber gönderip itâate davet etmesine rağmen, kendilerine olan güven ve gururlarından serdârin davetine itibar etmeyip itaat etmedikleri için üzerlerine varılmasına karar verildi. İlk olarak kapudân Canpolad Beğ tarafından meterisleri basılıp, kapu halkı ve diğer askerlerin de katılmasıyla Nehr-i Tavîl cezîresinde beş gün süre ile muharebeler meydana geldi. Neticede Urbân mağlub olup pek çoğunu başı kesildi, geri kalanları perakende olup asker tarafından takip edilerek köyleri ateşe verildi ve malları yağmalandı, hurmalıkları kesildi. Urbânın mağlup edilmesinden sonra, üç nehrin birleştiği yerde sarp bir kale inşasına başlanarak kısa sürede tamamlandı. Ayrıca Urbân tarafına giden iki adet nehrin suları kesilerek o mevkide de bir kale inşa edildi ve serdâra itâat üzere olan Pîr Azîz adlı Arab beğine sancak taraklıyla tevcih olunarak içine muhafizler konuldu. Ulyanoğlu'na ise, yıllık onbeş bin altın vergi tayin olunup, onde gelen şeyhlerin oğulları rehin olarak alınıp Basra'ya gönderildi. Ulyanoğlu'nun kardeşi Mir Sultan'a ise Bevvâb sancığı tevcih edildi<sup>135</sup>. Aşağıda inceleneceği üzere, *Mühimmeler*'de Ulyanoğlu'na tayin edilen yıllık maktu vergi miktarı on bin filori<sup>136</sup>, kardeşine tevcih edilen sancak ise Sadr-ı Süveyb olarak zikredilmektedir<sup>137</sup>.

Cezâyir-i Irâk-ı Arab'ın fethi bu şekilde tamamlandıktan sonra serdâr İskender Paşa'nın kapudân Canpolad Beğ'e donanma gemileriyle birlikte Şatt suyundan Bağdad'a dönülmesi emrini vermesi üzerine evâyil-i Ramazan 975 / 29.02-09.03.1568 tarihinde Rahmâniye'den ayrılarak Bağdad'a hareket etmiş ve

<sup>133</sup> Cezâyir seferi'nin ilk planlanması sırasında Basra beğlerbeği Bulunan Ferruh Paşa'nın yerine Ali Paşa'nın ne zaman tayin edildiğine dair bir kayda ulaşmadık.

<sup>134</sup> *Nuhbe*, vr. 88a.

<sup>135</sup> *Nuhbe*, vr. 88a-b.

<sup>136</sup> BOA, MD, 12, s. 60/132.

<sup>137</sup> 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569), *Özet – Transkripsiyon – İndeks*, Ankara 1999, s. 167-168/1524.

kendisi oradan Haleb'e dönmüştür. Sefer'de bulunan diğer eyâlet ve kapıkulu askerine de dönüş izni verilerek her biri mekânlarına avdet etmişlerdir<sup>138</sup>.

Cezâyir seferi hakkında bilgi veren ve Ulyanoğlu'nun itâate meylettiğini belirten Bağdad beglerbeğinin arzına cevâben yazılan ve mahalli hakimlerden itimad telkin edenlere yerlerinin tevcih edilebileceğine dair muhtevası yukarıda verilen hükümden<sup>139</sup> başka, seferin devamında meydana gelen olaylar ve nasıl neticelediği ve varılan anlaşma hakkında serdar İskender Paşa'nın veya diğer beglerbeğilerinin arzlarından *Mühimme*'ye aksetmiş ayrıntılı bilgiler mevcut değildir.

Ancak Ulyanoğlu'nun itâatini arz ettiği ve mülkleri ile kendisine ait yerlerin yurtluk olarak verilmesini istediği ve asi Urbânın bastırılmasında kendisine yardım edilmesi, verdiği rehinlerin ihtiyaçlarının karşılanması, üzerine konulan maktû malın tahsil edilmesi ile ilgili önemli kayıtlar mevcuttur. Nitekim Ulyanoğlu İstanbul'a mektub göndererek itâatinde sâbit-kadem olduğunu ve tasarrufunda olan emlâkin yurtluk olarak kendisine tevcih edilmesini arz etmesi üzerine 16 Zilkade 975/13.05.1568 tarihinde Basra beglerbeğinden yurtluk olarak verilmesi istenilen yerlerin ne gibi yerler olduğu ve ne kadar hâsilâtının bulunduğu araştırıp arz etmesi istenmiş<sup>140</sup>, müteâkiben aynı emrin bir süreli Bağdâd beglerbeğine de gönderilmiştir<sup>141</sup>. Her iki hükümdede ayrıca beglerbeğilerine, miktarından bahs edilmeksiz, Ulyanoğlu'nun deruhde ettiği maktû malın tahsil edilmesi için gayret gösterilmesi ve Ulyanoğlu'nun oğluna altmış akça ile dergâh-î âlî müteferrikalığı ihsân edildiğinin ilân edilmesi emredilmiştir. Yine Ulyanoğlu'nun bölgesindeki Urbândan isyan üzere olanların haklarından gelebilmek için yardıma ihtiyacı bulunduğunu arz etmesi üzerine, kendisinden yardım talep eder ise gereken yardımını yapması için 23 Zilkade 975 / 20.05.1568 tarihinde Basra beglerbeğine hüküm gönderilmiştir<sup>142</sup>. Varılan anlaşma gereği Ulyanoğlu'nun iki torununun rehin yoluyla Basra'da beglerbeği yanında bulunduğu bildirilmesi üzerine gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için 01 Zilhicce 975 / 28.05.1568 tarihinde Basra beglerbeğine hüküm gönderilmiştir<sup>143</sup>. Cezâyir seferinin *Nuhbe*'nin belirttiği tarihte sona

<sup>138</sup> *Nuhbe*, vr. 88b.

<sup>139</sup> BOA, MD, 7, s. 264-265/743.

<sup>140</sup> BOA, MD, 7, s. 493/1424.

<sup>141</sup> BOA, MD, 7, s. 514/1478. Bağdâd beglerbeğine gönderilen hükmün tarihi 25 Zilkade 975/22.05.1568'dir.

<sup>142</sup> BOA, MD, 7, s. 504/1451.

<sup>143</sup> BOA, MD, 7, s. 528/1511.

erdiğinin ve arada sulu olduğunun en önemli delili, daha önceden itâatini arz etmiş olan Ulyanoğlu'na ilk defa olarak asıl ismi Emîr Ali ile hitap edilip “fâhrû'l-ümerâ'i'l-kirâm” elkâbı ve “hâkim-i vilâyet-i Cezâyir” unvânıyla hüküm gönderilmesidir<sup>144</sup>. Hükümde, Bağdad ve Basra beglerbegileri mektuplar göndererek Ulyanoğlu'nun itâatini arz ve sadâkatının tezahürü olarak kardeşi ile oğlunu ve Ebu'l-ulâ'yı gönderdiğini arz ettikleri belirtildikten sonra, Osmanlı Devleti'ne itâat edenlerin ve onun himâyesine girenlerin kalplerinin rahat, mal ve canlarının emniyet altında olacağı vurgulanmış, itâatının kabul gördüğü, kardeşine Sadr-ı Süveyb sancağı, oğluna ise altmış akça ulûfe ile dergâh-ı âlî müteferrikalığı tevcih edildiği kendisine bildirilmiştir. Bundan sonra itâate devam etmesi, devlet tarafından kendisine verilecek emirleri yerine getirmesi, reâyânın emniyet, rahat ve huzurunu temin etmek için gayret göstermesi tenbih edilmiş ve kendisine bir de hil'at ihsan olunmuştur<sup>145</sup>.

Ulyanoğlu seferinde gösterdikleri hizmet ve gayretlerinden dolayı birer hil'atle taltifleri için 29 Zilkade 975 / 26.05.1568 tarihinde İmâdiye hâkimi Sultan Hüseyin Beğ'e ve bir sureti Şehrizol beglerbegi ve Cizre hâkimi Bedir Beğ'e gönderilen hükümlerle de<sup>146</sup> Cezâyir seferinin *Nuhbe*'nin belirttiği şekilde Ramazan başlarında sona ermiş olduğu teyid edilmektedir. Zira seferin sona erdiği tarih ile taltif hükümlerinin yazıldığı tarih arasındaki fark seferin sona erdigine dair haberlerin İstanbul'a ulaşması için gereken zamanla hemen hemen eşit gözükmektedir.

#### **Cezayir Seferi Dolayısıyla Taltif Edilenler ve Cezalandırılanlar.**

Cezâyir seferindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı hilatle taltif için kendilerine huküm yazdığını yukarıda zikr ettiğimiz beglerden başka çeşitli şekillerde mükafatlandırılanlar veya sefer sırasında meydana gelen olaylardan dolayı takibe uğrayanlarla ilgili *Mühimme* kayıtları da mevcuttur.

Cezâyir seferine katılan 1145 nefer yeniçeriye 350 akça ihsan edilmiş ve adalet üzere dağıtılması için Yeniçeri Ağası'na huküm yazılmıştır<sup>147</sup>. Yine Bağdad beglerbegi İskender Paşa'nın sefer sırasında hizmetlerini arz etmesi

<sup>144</sup> BOA, MD, 7, s. 534/1524.

<sup>145</sup> Aslı Arapça olan hükmün tercumesi için bkz. 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569), Özet – Transkripsiyon – İndeks, Ankara 1999, s. 167-168/1524. Hükmün aslı için bkz. BOA, MD, 7, s. 524/1524.

<sup>146</sup> BOA, MD, 7, s. 515/1481.

<sup>147</sup> BOA, MD, 7, s. 547/1549.

üzerine yeniçerilerden Ahmed Sübaşı adlı yayabaşıya Bolu sancağı piyadeleri begliği, iki nefere çavuşluk verilmiş, iki nefer de kanunları üzere bölüğe çıkarılmıştır. Sefer sırasında yaralanan ve kaleler inşasında yoldaşlıkta bulunan 35 nefer yeniçeriye sipahi-oğlanlığı ve 34 neferine de silahdarlık verilmiş, geri kalmasına dağıtılmak üzere 350 akça inâm olunmuştur<sup>148</sup>.

Seferin bitiminden sonra, sefer sırasında meydana gelen bazı olaylar da takibe uğramıştır. Ane beği Ebû Rîş Beğ, Cezâyir seferine karadan giderken sancağından on günlük mesafede iken Ehl-i Ömer, Benî Lâm ve bazı âsi Arablar evlerini basarak eşyalarını, koyun ve develerini yağmaladıklarını haber alınca geri dönerek kendileri ile muharebe etmiş, asiler kaçarak Havka, Nekâke, Dakka ve Âriye adlı kalelere sığınarak takipten kurtulmuşlardır. Bu kaleleri feth etmek için Ebû Rîş Beğ tarafından altı yeniçeri ve bir-iki top verilmesi isteği emir olmadığı için Bağdad beglerbeği tarafından verilmemişinin bildirmesi üzerine, Bağdad beglerbegine yazılan hükümdə söz konusu kalelerin nasıl yerler olduğu ve fethinin nasıl mümkün olacağını tafsilatlı şekilde yazıp bildirmesi emr edilmiştir<sup>149</sup>. Diğer yandan, Deyrûrahbe sancağında sancakbaşı Hân Ahmed Beg'in haslarından Bakkâre ve Musallihâyân cemâatleri sancakbegine hâsil yazılan bâd-ı hevâyi vermeye muhalefet ettikleri gibi, Canbolad Beğ Cezâyir seferi sırasında donanma ile sancaklarından geçerken adı geçen cemâatler bir çok kimsenin yollarını kesip muharebeye tutuşup, bazlarını yaraladıklarını arz etmesi üzerine fesâda sebep olanların yakalanıp şer<sup>4</sup> ve kanun üzere davalarının görülüp habs edilmeleri Diyarbekir beglerbegine emr edilmiştir<sup>150</sup>. Yine İmâdiye Hâkimi Sultan Hüseyin Beğ'in oğlunun sancağı olan Seydî Süleymânî aşiretinden bir kaç ehl-i fesâd kendileri Cezâyir seferinde iken başlarına oğlu tarafından sübaşı olarak tayin edilen Şeyhî'yi katlettiklerinden, katillerin yakalanması için Sultan Hüseyin Beğ'e hükmü yazılmıştır<sup>151</sup>. Kezâ Palu hâkimi Hüseyin Beğ'in kardeşi Hamza ve kardeşi oğlu Rüstem önceden çıkardıkları bazı fesadlardan başka, aşiretinden Cezâyir seferine tayin olunan piyade ve tüfenkçilere iğva vererek bir kısmının kaçmalarına sebep olmaları üzerine, fesad çıkarmamaları için kendilerine tenbih olunması, bundan vaz geçmezlerse daha önce haklarında verilen tevâbileri ile birlikte Rumeli'ye sürülmeye kararının icrası için durumun İstanbul'a arz edilmesi Erzurum beglerbegine emr edilmiştir<sup>152</sup>.

<sup>148</sup> BOA, MD, 7, s. 553/1565.

<sup>149</sup> BOA, MD, 7, s. 567/1598.

<sup>150</sup> BOA, MD, 7, s. 675/1874.

<sup>151</sup> BOA, MD, 7, s. 834/2287.

<sup>152</sup> BOA, MD, 7, s. 867/2378.

Bir diğer husus Haleb, A'zâz, Anteb, Birecik, Rumkale, Gerger-i Kahta ve sair bazı kazaların her birinden yirmișer nefer kürekci hazırlanıp, her birine kazaların bazlarından onsekiz bazlarından yirmișer altın ücret verilmiştir. Ancak kürekçilerden bazılarının Kapudan Canpolad Beğ'in yaptığı yoklamada sefere gelmedikleri anlaşıldığından sefere katılmayanların ücretlerinin geri tahsili sırasında bazı kadınlardır, özellikle de Ruha sancağı beği emir olmadığı için muhalefet ettiğinden muhalefet olunmaması ve sefere gitmeyenlerin ücretlerinin tahsil edilip Arab defterdarına teslimi için Ruha beğine hüküm gönderilmiştir<sup>153</sup>. Daha istisnai bir durum ise, Basra (Cezâyir) seferinden dönen yeniçerilerden Cafer'in atının boşanarak tarlaya girmesi üzerine Çerkeş kazasından mazul kadınlardan biri oğlu İbrahim'i göndererek yeniçeriyi doğdurmescinin İstanbul'a ilâm edilmesi üzerine, kadının habs icab eder bir hali yoksa yarar kefillere verilip hadise mahalline gönderilmesi için Bolu beğine hükmü yazılmışdır<sup>154</sup>.

### Cezâyir Seferinden Sonra Basra ve Lahsa'nın Takviyesi

Cezâyir seferinin sona ermesinden sonra Basra ve komşu Lahsa beglerbegiliklerindeki kalelerin yoklanması silah, mühimmat, zahire ve hazine bakımından noksanlarının giderilmesine önem verilmiş, muhafizları takviye edilmiştir.

Basra beglerbeği, kalelerin yoklanması zahire ve mühimmatındaki noksanlarının tamamlanması hakkında önceden gönderilen hükme verdiği cevapta, yapılan yoklamada kalelerde yeteri kadar mühimmat, eski-yeni yüzseksenbeş top ve darbuzen bulunduğu, mümkün mertebe yenilerinin tedarikine çalışıldığını, ancak beşyüz adet tüfeğe ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Zahire hususunda ise, fethinden beri Basra'da zahire sıkıntısı çekildiğini, hiçbir zaman yeterli arpa ve buğdayın anbara konulmadığını, havass-ı hümâyünün üç aylık gelirlerinin ancak üç aylık mevacibe yetmesi dolayısıyla yeterince zahire tedarikinin mümkün olmadığını, ihtiyaten kalede yetecek kadar hurma depolandığını belirtmiştir. Son zamanlarda zahire temininde rahatlık olup yeteri kadar arpa ve buğday temininin mümkün olduğunu, ancak Basra'nın havasından dolayı üç aydan fazla anbara depolama imkânının bulunmadığını belirtmiştir. Kezâ Basra'nın galle pazarının tam olarak faaliyete geçtiğini, onceleri buğdayın veznesi ellişer ve arpanın kırksekizer akça iken fiyatların buğdayda on, arpada

<sup>153</sup> BOA, MD, 7, s. 948/2608.

<sup>154</sup> BOA, MD, 7, s. 776/2122.

beş akçaya indiğini ve zahire bakımından sıkıntı kalmadığını arz etmiştir. Bunun üzerine ihtiyacı olan beş yüz tüfegin gönderileceği bildirilmiştir, ancak Basra hisarının zahiresiz kalmaması için anbara uzun süre muhafaza edilemeyen arpa-bağday yerine yeteri kadar uzun süre dayanmaya elverişli pırınç ve hurma tedarik edilerek anbarlarda muhafaza edilmesi emr edilmiştir<sup>155</sup>. 11 Zilkade 975 / 08.05.1568 tarihinde Basra beglerbegine yazılan hükmde ise Basra'da olan kalelerin silah, mühimmat ve zahiresinin noksansız temin edilmesi hakkındaki bir önceki hüküm teyid edildikten sonra, Lahsa beglerbegiliğinin zahire ve silah bakımından müzayakası var ise taleb olunduğu takdirde her türlü yardımda bulunulması emr edilmiştir<sup>156</sup>. Kezâ İskender Paşa Mısır beglerbegiliğine tayin edilmeden önce<sup>157</sup> Bağdad'da havass-ı hümâyûna tabi yerlerden son bir-iki sene içinde bol miktarda tereke hasıl olup, fiyatların düşmesi ve çürüme tehlikesinden dolayı anbarlarda uzun süre saklanamaması, Basra'da ise tereke sıkıntısı çekilmesi sebebiyle fazla terekenin gemilerle Basra'ya gönderilip satılmasını arz etmiştir. Bunun üzerine Basra beglerbegine 25 Rebiü'lâhir 976 / 17.10.1568 tarihinde yazılan bir hükmle gemilerle Basra'ya gönderilecek fazla terekenin cari narh ile sattırılması, mîri tereke satılmadan hariçten kimseye bir şey sattırılmaması ve satılan terekenin miktar ve toplam satış bedelinin yazılp bildirilmesi emr edilmiştir<sup>158</sup>. Aynı tarihte yeni Bağdad beglerbegine yazılan hükmde ise, İskender Paşa'nın tereke nakli için inşasına başladığı altı parça geminin inşasını bir an önce tamamlayarak fazla terekeyi Basra'ya göndermesi, Bağdad'da anbarlarda mevcut terekeyi ise yeni mahsul ile değiştirmesini ve anbarlarda yeteri kadar tereke muhafaza etmesi emr edilmiştir<sup>159</sup>.

Basra'nın takviyesi ve yeni fethedilen Ulyanoğlu memleketinde inşa olunan kalelerin muhafazası için de tedbirler alınmıştır. Bunun için yeniden muhafiz yapılması yoluna gidilmeyip Şehrizol ve Bağdad beglerbegiliğinde mevcut yeniçeri ve gönüllülerden fazlalıklar tespit edilerek Basra'ya gönderilmesi yoluna gidilmiştir. Meselâ Cezâyîr'de feth olunan yerlere konulan kul ve hisar-eri ve azeblerin senelik mevacib defterini gönderen Bağdad beglerbegine, Remle'de artık kendilerine ihtiyaç kalmayan kul tayifesinin Basra

<sup>155</sup> BOA, *MD*, 7, s. 454/1312.

<sup>156</sup> BOA, *MD*, 7, s. 479/1382.

<sup>157</sup> İskender Paşa 20 S. 976 / 14.08.1568 tarihinde Lala Mustafa Paşa'nın yerine Yemen serdarlığına tayin edilen Sinan Paşa'nın yerine Mısır beglerbegiliğine tayin edilmiştir. BOA, *MD*, 7, s. 690/1905, 691/1907.

<sup>158</sup> BOA, *MD*, 7, s. 834/2287.

<sup>159</sup> BOA, *MD*, 7, s. 837/2294.

ve sayir ihtiyaç olan yerlere serpiştirmesini, kezâ yerli-kulu tayifesinden de ihtiyaç fazlasının tespit ve ırsal edilmesi 22 Şevval 975 / 21.02.1568 tarihinde emr edilmiştir<sup>160</sup>. Aynı tarihte Bağdad gönüllülerinden yüz, Şehrizol gönüllülerinden yüz olmak üzere toplam ikiyüz nefer atlı ve tüfenkli gönüllünün yazılarak acele olarak Basra'ya gönderilmesi için Bağdad ve Şehrizol beglerbegilerine ayrı ayrı hükümler yazılmıştır<sup>161</sup>. Ulyanoğlu vilayetinde bina olunan kalelerin neferatının nerelerden ve nasıl tayin olunacaklarıyla ilgili daha geniş bilgileri 19 Muharrem 976 / 14.07.1568 tarihinde Bağdad beglerbegine gönderilen hükmde buluyoruz. Buna göre Bağdad beglerbeği daha önce Ulyanoğlu vilayetinde bina olunan kalelere konulan kul ve hisar-eri ile sayir neferatın mevaciblerinin nereden verileceğinin bildirilmesini arz etmiş, bu arzına cevap alamayınca<sup>162</sup> tekrar gönderdiği arzda Bağdad ve Şehrizol'a tabi kalelerin neferatında fazlalıklar olduğunu, ilk yazıldıkları zaman ihtiyaç bulunan ve artık ihtiyaç kalmayan fazla neferatın yoklanarak ihraç olunup yeni kalelere gönderilmesi gerektiğini arz etmiştir. Bunun üzerine kendisine yeni bina olunan kalelerin her biri için kul ağası, dizdar, azeb ağası ve kaçar adet nefer yazıldılığını ve ne miktar ulufe tayin edildiğini ve toplam miktarın neye ulaştığını; yeni fetholunan yerlerin gelirlerinin toplamda ne kadar olduğunu yazıp arz etmesi emr edilmiştir. Ayrıca yeni bina olunan kalelere kadimi kalelerden ihraç olunarak tayin olunan neferatın mevaciblerini daha önce aldıkları yerlerden ödenmesi, kadimi kalelerde hâlâ fazlalık neferat mevcut ise yoklama sonucunda tespit edilenleri yeni kalelerde görevlendirmesi emr edilmiştir<sup>163</sup>. Kezâ kendi beglerbegiliğinde mevcut kalelerdeki fazla neferatı yoklayıp Basra'da ihtiyaç bulunan yerlere göndermesi için Şehrizol beglerbegine hüküm yazılmıştır<sup>164</sup>. Nihayet Basra vilayetine tabi olan sancakbaşı âdemlerinden bazıları gediğe mutasarrif olup, begleri yanında kalarak gediklerinde hizmet etmediğleri, bazılarının da elinde gediğe hükmü olup gedik aldıktan sonra bazı yerlere istinad ederek gediğinde hizmete gelmeyip vaki olan hizmetlerde bulunmadıkları haber alındıgından buna meydan verilmemesi ve gediğinde bulunmayanların dirliklerinin alınarak yarar yiğitlere tayin edilmesi emr edilmiştir<sup>165</sup>.

<sup>160</sup> BOA, MD, 7, s. 453/1308.

<sup>161</sup> BOA, MD, 7, s. 454/1310.

<sup>162</sup> Söz konusu arzin muhtevaşının bir kısmı ve verilen emir için bkz. BOA, MD, 7, s. 453/1308.

<sup>163</sup> BOA, MD, 7, s. 630/1757.

<sup>164</sup> BOA, MD, 7, s. 629/1756.

<sup>165</sup> BOA, MD, 7, s. 529/1512.

Basra ile eş zamanlı olarak takviyesine çalışılan diğer bir beglerbegilik ise ona komşu olan Lahsa'dır. Lahsa beglerbegiliği Basra beglerbegiliği ile birlikte Osmanlı imparatorluğunun güney-doğu köşesinde merkeze en uzak yerlerden birini teşkil ediyordu<sup>166</sup>. Lahsa'dan temini mümkün olmayan araba için kereste, tüfenk kundağı, araba kayışı, tereke, barut, hazine ve muhafaza kuvvetleri temini mümkün olan komşu beglerbegiliklerden tedarik edilmek suretiyle ikmaline çalışılmıştır. 6 Zilkade 975 / 03.05.1568 tarihinde Haleb defterdarına gönderilen hükmde Lahsa'da tüfenk kundağı ve araba levazımı temin edilemeyeip sıkıntı çekildiğinden, bin adet tüfenk kundağı ve kırk adet araba iği ve bu sayıya yetecek kadar dingil ve kayışlarını hazırlayıp Lahsa'ya ulaşırılmak üzere Birecik'den nehir yoluyla acilen Basra'ya gönderilmesi emr edilmiştir<sup>167</sup>.

Kezâ Basra'nın muhafazası için ihtiyaç duyulan yeniçeri ve gönüllülerin Bağdad ve Şehrizol'daki fazla neferattan gönderilmesine karşılık, Lahsa'nın muhafazası için ihtiyaç duyulan neferat Basra'nın mevcudundan temin edilip gönderilmekte idi. Bağdad ve Basra'dan yüzer atlı ve tüfenkli gönüllünün yazılarak Basra'ya gönderilmesine karşılık<sup>168</sup> Basra beglerbegine iki yüz nefer atlı ve tüfenkli gönüllü yazarak Lahsa'ya gönderilmesi ve tüfenklerin “atar olması”na dikkat edilmesi tenbih edilmiştir<sup>169</sup>. Kezâ Basra ve ona tabi kalelerin yoklanarak mühimmat ve zahire hususundaki noksanlarının tamamlanmasına dikkat edilmesi için gönderilen tekid hükmünde Lahsa'nın mühimmat ve zahire sıkıntısı var ise talep olundukça yardımda bulunması ve her hususta “yek-dil ve yek-cihet” hareket edilmesi hususu Basra beglerbegine tenbih olunmuştur<sup>170</sup>.

Bağdad beglerbeginin önceki sene Basra'ya tayin olunan Bağdad ve Şehrizol kulları ve yeniçerileri ile elli nefer topçuyu “Bağdad kulunun mâl-i mîrî tahsiline ve muhafazaya ancak yettiği” gerekçesiyle göndermediğini,

<sup>166</sup> Özbaran, *a.g.m.* s. 63. Lahsa beglerbegiliğinin kuruluşu ve beglerbegiliği meydana getiren sancaklarla ilgili önemli notlar için bkz. Cengiz Orhonlu, “1559 Bahreyn Seferine Âid Bir Rapor”, *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, İstanbul 1968, sayı 22, s. 1-16.

<sup>167</sup> BOA, *MD*, 7, s. 468/1349. Aynı gün ve tarihte Basra beglerbegine yazılan hükmde ise, Haleb defterdarının temin edip göndereceği araba levazımını bekletmeksizsin Lahsa'ya ulaştırması emr edilmiştir. BOA, *MD*, 7, s. 468/1350. Kezâ Haleb defterdarının Lahsa için göndereceği levazımı bekletmeden Basra'ya ulaşması için 13 Zilkade 975 / 10.05.1568 tarihinde Bağdad beglerbegine hükm yazılmıştır. BOA, *MD*, 7, s. 485/1402. Bağdad beglerbegine gönderilen hükm 20 Zilkade 975 / 17.05.1568 tarihinde aynen deftere kayd edilmiş (bkz. s. 497/1433), ancak birinci hükmün üzerinde de Lahsa beglerbegisinin kethudasına verilişi tarihi 23 Zilkade 975 / 20.05.1568 olarak kayd edilmiştir.

<sup>168</sup> BOA, *MD*, 7, s. 454/1310.

<sup>169</sup> BOA, *MD*, 7, s. 454/1311.

<sup>170</sup> BOA, *MD*, 7, s. 479/1382.

dolayısıyla Basra'dan Lahsa'ya tayin olunan neferatın da Lahsa'ya gitmediğini beglerbeğinin arz etmesi üzerine, emr edilen ikiyüz nefer ile yirmi nefer topçunun gönderilmesi Bağdad beglerbegine emr edilmiş ve Bağdad'da topçuya ihtiyaç bulunursa dergâh-ı muallâdan gönderileceği bildirilmiştir<sup>171</sup>. İkinci bir hükümdde Bağdad beglerbeğinin arzında Lahsa'dan istenilen neferleri göndermemesi ile ilgili itirazları gerekçeleri ile birlikte daha açıkça ifade edilmiştir. Buna göre yerli kulu ve yeniçerinin mîri hizmetinden ve muhafazadan geri kalmadıklarını, memleketin zaptının ve mal tahsilinin ancak onlarla mümkün olduğu, Bağdad topçularının Cezâyir seferinde çok zahmet çektilerini, Lahsa'nın mevcut askerinin kendisine yeteceğini zira fazla düşman bulunmadığını, geçen yıl Vâsit begi ve kul ağası Haydar ile Lahsa'ya gönderilenlerin ekserisinin helak olduğunu, kalanların ise iyi idare edilmediğini, eğer iyi idare edilseler fitne ve fesad çıkışının mümkün olmadığını, Bağdad kullarının ancak Bağdad'a kifayet ettiklerinden illa asker gönderilecekse fazlalık olan başka yerlerden ihraç edilmesi veya yeniden yazılması gerektiğini arz etmiştir. Beglerbeğinin bu itirazları yerinde bulunmamış, Bağdad'da mîri hizmetin sadece çeltik biçilirken bir de hurma eriği zaman olduğunu, yeniden nefer yazmanın asla caiz görülmendiği ve bir önceki hükümdde emr edildiği gibi fazlalıkların ihraç edilerek yirmi nefer topçu ile birlikte gönderilmesi emr edilmiştir<sup>172</sup>. Son olarak mühimmat konusunda Lahsa'da ihtiyaç duyulan Elli adet tüfeğin gönderilmesi için Basra beglerbegine<sup>173</sup>, yirmi kantar barutun gönderilmesi için Bağdad beglerbegine<sup>174</sup> hüküm yazıldığını da burada zikr edelim.

Lahsa'da sıkıntısı çekilen bir diğer husus ise paradir. Lahsa beglerbegi arz göndererek kul tayifesinin mevacibi için Hazine-i Âmire'den onbeş kerre yüzbin, yani 1,5 milyon akça talep etmiş, Lahsa'da nâzır-ı emvâl iken vefat eden Süleyman ise ölümünden önce gönderdiği mektupda Lahsa'da mültezimlerin uhdelelerinde olan senevî 1 milyon 826 bin akça kendilerinden talep edildikte Urbân'ın muhasarası esnasında<sup>175</sup> mukataaları zabt etmek mümkün olmayıp hasılatın Urbân'ın eline geçtiğini ve ellerinde verebilecekleri bir şey kalmadığı, kendilerinden talep edilmesinin zulm olacağı cevabını vermişler ve gerçekten emvalin yağmalandığı anlaşıldığından bundan vaz

<sup>171</sup> BOA, MD, 7, s. 630/1757.

<sup>172</sup> BOA, MD, 7, s. 636/1773.

<sup>173</sup> BOA, MD, 7, s. 784/21412141.

<sup>174</sup> BOA, MD, 7, s. 784/21412142.

<sup>175</sup> Lahsa'daki kaleleri muhasara eden Urbân'ın Basra'yı muhasara edenlerle aynı olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

geçilmiştir. Önceden hazinede akça ve anbara zahire olmadığından beglerbeğinin sâliyânesinin beşyüzbin akçası verilemediği gibi muhtemel düşman muhasarasında askerin sıkıntıya düşmemesi için anbara 1,5 milyon akçalık çeltik, hurma ve buğday stokuna intiyaç bulunduğuundan 974/1566-1567 senesi mahsulünden bu miktar anbara konulmuştur. Anbara konulacak zahire masrafından dolayı kul tayifesinin mevacibi noksanalşmış, eğer mevacib anbardaki zahireden verilirse anbarın boş kalma tehlikesi ortaya çıkmıştır. Anbar stoklarının tehlikeye girmemesi için Diyarbekir hazinesinden karz (borç) olarak 500 bin akça verilmesi emr edilip, yol üzerindeki beglerbegilerine bu parayı salimen yerine ulaştırmaları için hükümler gönderildiği bildirilmiştir. Bu meblağı mukataalardan hasıl olacak akçadan geciktirmeden Diyarbekir hazinesine ödemesi için Lahsa beglerbegine 7 Zilkade 975/04.05.1568 tarihinde hüküm gönderilmiştir<sup>176</sup>. Lahsa beglerbeğinin göndereceği adamina borç olarak 500 bin akça vermesi ve mutemed âdemleri ile salimen Bağdad'a ulaşılması için ise Diyarbekir beglerbegi ve defterdarına 16 Zilkade 975/13.05.1568 tarihinde hüküm gönderilmiştir<sup>177</sup>.

#### **Ulyanoğlu'nun Cezâyir-i Irâk-ı Arab'ı Yeniden Ele Geçirme Gayretleri ve Yeniden Sefer Kararı Alınması**

Cezâyir seferinden sonra Ulyanoğlu ile yapılan anlaşmaya rağmen kendisinin Cezâyir üzerindeki iddia ve emellerinden vazgeçmediği anlaşılıyor. Ancak bu emellerini doğrudan değil, kendisine tâbi Urbânî harekete geçirerek yapmaya çalıştığı anlaşılmaktadır.

Basra beglerbegi Ali Paşa mektup göndererek Cezâyir'de olan Urbânîn tekrar isyan edip inşa olunan küçük kalelerin üzerine hücum ederek sürekli muharebe ettiğini bildirmiştir. Buna göre bir gece aniden gemilerle gelerek çok sayıda Urbânla Akâre kalesini kuşatarak on üç yerden merdivenler kurarak kaleye çıkmışlar, kale muhafizlarının gayretleri ile münhezim olarak geri dönmüşler, Remle kapudanı onaltı parça gemilerini bırakıp bir çوغunu katletmiş veya yaralamıştır. Ayrıca Ebû-Gurbe sancağına tabi Fethiyye yakınılarında Ebû-Nence adlı mevkide iskeleyi muhafaza için yapılan kalenin üzerine hücum ederek ihrak etmişlerdir. Rahmâniyye kalesine yakın Sadr-ı Süveyb kalesine hücum edip merdivenler kurarak muharebeye girişmişler, ancak münhezim olmuşlardır. Ayrıca Remle sancağına tabi yeni ihdas edilen

<sup>176</sup> BOA, MD, 7, s. 471/1360.

<sup>177</sup> BOA, MD, 7, s. 495/1427. Hükmen bir sureti "Basra'ya ulaşdırması" şartıyla Bağdad beglerbegine, bir sureti "Lahsa'ya ulaşdırması" şartıyla Basra beglerbegine yazılmıştır.

Ağcahisar kalesine hücum edip, içerden bazlarının hiyanet ederek kale dizdarının, kethuda ve topçubaşının başını kesmişler ve kaleyi Urbân'a teslim etmişlerdir. Ulyanoğlu'ndan itaat üzere iken bu hareketlere girişmesinin sebebi sorulduğunda fesad çıkarılan Urbânın kendi hükümdede olmadığını, ödemeleri gereken maktu vergileri dahi vermeyen âsiler olduğu haberini göndermiş, ancak âsilerle birlikte hareket etmeye devam etmiştir. Bunun üzerine müdârâ ile hareket etmeye imkan kalmadığından Basra beglerbegi Basra'da mevcut donanmadan bir kaç gurab ve kayık hazırlayarak kul ve azeblerden yeteri kadar asker tayin ederek Medîne sancakbegi Ali ve Ebû-Gurge begi Hammâd'ı Urbân'ın cemiyetlerinin bulunduğu Câruz mevkiiine göndererek üç-dört gün süren muharebelerden sonra Câruz elliinden alınmış, yeniden sağlam bir kale bina edilerek içerisinde yeteri kadar muhafiz ve mühimmat konulmuştur. Âsilerin yeniden toparlanarak kaleyi muhasara etmeleri üzerine Garrâf sancakbegi Mustafa Beğ'in serdarlığında gurablardan oluşan donanma ile yeteri kadar asker ve tüfenkçiler gönderilmiştir. Uzun süren muharebelerden sonra dördüncü gün gaflet üzere olan âsilerin üzerine gurablar ile hücum edilerek cemiyetlerinin bulunduğu yer ele geçirilmiştir.

Basra beglerbegisi Ali Paşa Bağdad beglerbegine âsi Urbân'ın Ulyanğolu Mîr Ali'nin teşvik ve yardımları ile cemiyetlerinin ve tecâvüzlerinin günden güne artmakta olduğunu, Basra'da mevcut askerin vilayetin muhafazasına yetmiyeceğini ve bir an önce yeteri kadar yardımcı kuvvet göndermesi için mektup yazmış fakat istediği yardımı vaktinde alamamıştır.

Basra beglerbegi Ali Paşa Cezâyir-i Irâk-ı Arab'da meydana gelen olayları bu şekilde özetledikten sonra Cezâyir'e yeniden bir sefer yapılmasının gereği, sefer yapılmayıp bu halde bırakılırsa oralarda tutunmanın mümkün olmayacağıni belirttikden sonra sefer için atlı, piyade, tüfenkçi ve okçu yirmibeş bin asker ve beş bin irgad ve kürekciye ihtiyaç bulunduğu İstanbul'a arz etmiştir. Bunun üzerine Cezâyir üzerine yeniden sefer yapılmasına karar verilmiş ve Bağdad beglerbegi Murad Paşa bu seferin serdarlığına tayin edilmiştir. İlk olarak Basra beglerbegi ile haberleşerek yardım için Bağdad'dan yeteri kadar asker temin edip göndermesi emr edildikten sonra seferin planlanması ve alınacak tedbirler üzerinde durulmuştur.

Açılan sefer için asker temini, gemi inşası, erzak ve mühimmat tedariki için yapılacak hazırlıklarda, yukarıda icrasını verdigimiz, eski Bağdad beglerbegi İskender Paşa'nın serdarlığında yapılan seferin hazırlıkları esas alınmıştır. Sefer hazırlıklarını başlica şu gruplarda toplayabiliriz; Öncelikle Bağdad ve Şehrizol eyaletlerine tabi ümeranın sancakları askeri ile kul

tayifesinin ve sayır askerlerin her an hareket edebilecek şekilde sefer hazırlıklarını tamamlaması. İkinci olarak İskender Paşa zamanında inşa edilen gemilerden elde ne kadarının mevcut bulunduğuun bildirilmesi ve mevcutlardan ne kadarının tamire muhtaç olduğunu tespit edilerek derhal tamirine başlanması. Üçüncü olarak, ne kadar askere ihtiyaç bulunduğu, top, barut ve sayır mühimmattan hangisine ne kadar ihtiyaç bulunduğu ve noksalarının temini için elde mevcut olanların miktarının bildirilmesi. Bütün hazırlıkların önceki seferde yapılan hazırlıklara uygun şekilde yapılması. Son olarak hazırlıkların yerli yerinde ve zamanında yapılabilmesi için sefer zamanının ve planının ayrıntıları ile yazılıp arzedilmesi ve bu hususlarda Şehrizol ve Basra beglerbeğileri ile sürekli haberleşerek yardımlaşmaları için 17. Ca.978/17.10.1570 tarihinde Bağdad beglerbeğine hükmü gönderilmiştir<sup>178</sup>. Aynı tarihte alınan kararlar ve kendi eyaleti ile ilgili emirleri hâvi bir hükm Şehrizol beglerbegiliğine<sup>179</sup>, kezâ alınan kararlarla birlikte yapılacak hazırlıklarda Bağdad beglerbaşı ve serdar olan Murad Paşa ile haberleşerek birlikte hareket etmeleri için Basra beglerbaşı Ali Paşa'ya hükmü yazılmıştır<sup>180</sup>. Basra beglerbeğinin Bağdad'dan zamanında yeterince yardım alamadığını arz etmiş olmasına rağmen, Bağdad beglerbaşı Basra'dan Urbân'ın Cezâyir-i Irâk-ı Arab'da girdiği hareketlere dair gelen haberleri özetledikten sonra Bağdad yeniçerilerinden beşyüz neferi sol-kol ağası Hüseyin'in serdarlığında yardıma gönderdigine dair arzının İstanbul'a ulaşması üzerine fesadın bastırılması için ihtiyaç duyulan asker, zahire ve mühimmattan her neye ihtiyaç duyulursa mümkün olacak her yolla temin edilip gönderilmesi için aynı tarihte Bağdad beglerbeğine hükmü yazılmıştır<sup>181</sup>.

Yeniden harekete geçen Urbân'ın ele geçirerek harab ettikleri ve Cezâyir'in en sarp yerinde bulunan Akçakale, Basra'dan gönderilen donanma ile geri alınarak burada üç yeni kale inşa edilmiş, içine hisar-eri ve azeb konulmuş, sancakbaşı tayin olunarak yeni bir sancak teşkil edilmiştir<sup>182</sup>. Bina olunan üç adet kaleye kırkdört nefer azeb ve yüzon nefer hisar-eri tayin

<sup>178</sup> BOA, MD, 12, s. 1-3/1.

<sup>179</sup> BOA, MD, 12, s. 3/2.

<sup>180</sup> BOA, MD, 12, s. 4/3.

<sup>181</sup> BOA, MD, 12, s. 6/7.

<sup>182</sup> BOA, MD, 12, s. 66/46. BOA, MD, 12, s. 1-3/1 nolu hükmde bu kale inşası meselesi "... mevzi'-i Cârûz cebren ellerinden alınıp muhkem kal'a bina olunup ve kifâyet mikdârı âdem ..." şeklinde zikredilerek inşa edilen kalelerin sayısına temas edilmezken, mütcâkiben belirtileceği gibi, BOA, MD, 12, s. 5/4 nolu hükmde aynı bölgede üç kale inşa edildiği zikredilmesinin yanında tayin olunan neferatın miktarı ile günlük ve yıllık ulûfeleri belirtilmiş, ancak sancakbaşı tayin edildiği vurgulanmamıştır.

olunmuş, bunların ulûfelerinin günlük toplamı 1.061 akça ve bir yıllık 375.500 akça hesaplanarak bu miktar akçaya ihtiyaç duyulduğu Basra beglerbeği Ali Paşa tarafından arz edilmesi üzerine bu miktarın Diyarbekir hazinesinden gönderilmesi için beglerbegine ve defterdarına emir verildiği Basra beglerbegine bildirilmiş<sup>183</sup>, istenilen akçanın tedarik edilerek Bağdad beglerbegine ulaştırılması için Diyarbekir beglerbeği ve defterdarına<sup>184</sup>, Diyarbekir'den gelecek hazineyi Basra'ya göndermesi için Bağdad beglerbegine hükümler yazılmıştır<sup>185</sup>. Yeni teşkil edilen sancağın kalelerin inşa edildikleri yerin ismini aldığı anlaşılmaktadır. Zira Basra beglerbeği Ali Paşa'nın arziyla Basra sancaklarında yapılan tebeddülata dair *Ruûs Defteri*'nde yer alan 27 Zilkade 980 / 30.04.1572 tarihli sancak tevcih listesinde burası "Livâ-i Akçakale" şeklinde geçmektedir<sup>186</sup>.

### **Ulyanoğlu'na Sancak Tevcih Edilmesi ve Sefer Kararından Vaz Geçilmesi**

Cezâyir üzerine ikinci defa olarak sefer kararı alınmasından sonra, *Mühimme*'de herhangi bir kayıt bulunmamasına rağmen, Ulyanoğlu'nun tekrar anlaşma yoluna gittiği anlaşılmaktadır. Zira Basra beglerbeği Ali Paşa mektup göndererek Cezâyir seferinden sonra itaat eden Ulyanoğlu'nun anlaşma gereği vermeyi kabul ettiği on bin filorilik yıllık maktû vergiden hâlihazırda kendisine sancak tevcih edilmesi karşılığında feragat edildiğini, ancak Basra kalesine rehin olarak gönderilen Cezâyir şeyhlerinin oğullarından yedi neferden birisi vefat edip, diğerleri ile ise hiç ilgilenmediğini arz etmesi üzerine rehineлерin yine Basra kalesinde muhafaza edilmesi hakkında 5 Şevval 978 / 02.03.1571 tarihli emir<sup>187</sup> bu düşünceyi teyid etmektedir.

Uyan-oğlu'nun yıllık vergisine mukâbil kendisine sancak tevcîhi karşılığında yeniden itâat etmesi ve hazırlıkları yapılan seferden ferâgat edilmesi ile ilgili daha geniş malumat yine aynı tarihte *Mühimme*'ye kaydedilip Basra beglerbegine hitaben yazılan bir diğer hükümdede bulunmaktadır. Buna göre, Ulyanoğlu'nun itaatı karşılığında kendisine sancak tevcih edilerek maktû vergiden muaf tutulmuş ve hazırlıkları sürdürulen seferden vazgeçilmiştir. Ancak öncelikle kendisinden ikinci defa isyanı sırasında ele geçirdiği beş adet

<sup>183</sup> BOA, *MD*, 12, s. 5/4.

<sup>184</sup> BOA, *MD*, 12, s. 5/5.

<sup>185</sup> BOA, *MD*, 12, s. 5/6.

<sup>186</sup> Özbaran, *a.g.m.* s. 66.

<sup>187</sup> BOA, *MD*, 12, s. 60/132.

topun iadesinin istenmesi üzerine, toplardan ikisini iâde etmiş, birisini kardeşi Huveyze Hâkimi Seyyid Seccâd'a gönderdiğini ve kalan ikisinin de Cezâyir şeyhlerinden birinde bulunduğu ve geri almaya gücünün yetmediğini bildirmiştir. Ulyanoğlu ayrıca yeni teşkil edilen Akçakale sancağına ait toprakların ilk anlaşmada kendi maktû olarak verilen yerler dahilinde olduğu için iadesini istemiştir. Bu isteği reddedilerek itaatinin kabulünün ancak bundan sonra kendi halinde olup, sancağı dahilindeki *reâyâ ve berâyâ*'nın refah ve emniyetini temin etmesi, Basra'dan Bağdad'a gidiş-gelişlerde yol üzerinde bulunan nehirlerden gelip-geçen gemiler ile içlerindeki asker ve sair yolcuların emniyet içinde sağ-salim gidip gelmeleri ve en mühimmi "kuvvet-i khâire" ile feth edilip sancak teşkil edilen Akçakale üzerindeki iddiasından vazgeçmesi ile mümkün olacağının kendisine bildirilmesi emr edilmiştir<sup>188</sup>. Aynı şekilde Bağdad beglerbeği arz göndererek Ulyanoğlu'nun kendisine sancak inâyet olunmasından son derece memnun kalarak itaat üzere olduğunu, ancak yeni teşkil edilen Akçakale sancağına tabi yerlerin "maktû'imuz hesâbindandur" diye talep ettiğini bildirmesi üzerine kendisine yarar bir adamını göndererek, yukarıda Basra beglerbegine bildirilen şartlar dahilinde nasihatta bulunması ve sancağı dahilinde çıkacak isyanların bastırılması ve isyancıların haklarından gelinmesi için Basra beglerbeği ile sürekli müşâvere halinde bulunması emr edilmiştir<sup>189</sup>. Hükümlerde Ulyanoğlu'na tevcih edilen sancağın ismi ve yeri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Nihai olarak Ulyanoğlu'na her iki beglerbeği, yani Basra ve Bağdad beglerbegileri vasıtasiyla tebliğ edilen ve yukarıda zikr ettiğimiz itâat şartlarını bildiren hükümlerden yaklaşık altı ay sonra 22 Rebiülevvel 979 / 14.08.1571 tarihinde gönderilen Arabça hâkimde Cezâyir seferinden sonra varılan anlaşma ve sonrasında gelişen olayların bir özeti yapıldıktan sonra itâatının kabulu ve sancak tasarruf edebilmesi için gerekli şartlar tekrar hatırlatılmıştır.

Cezâyir seferinden sonra Ulyanoğlu itâatini bildirmiş, isteği üzerine Câruz kalesinin de içinde bulunduğu bazı yerler belli bir maktû vergi karşılığında idaresi altında bırakılmıştır.

Mukâtaa şartları ve tayin olunan maktû vergi miktarı ile sadakatini göstermek üzere söyledişi sözler Bağdad ve Basra beglerbegilerinin mühürleriyle mühürlenmiş iki ayrı tezkere ile de teminat altına alınmıştır.

<sup>188</sup> BOA, MD, 12, s. 66/146.

<sup>189</sup> BOA, MD, 12, s. 69/152.

Maktû vergi günler, aylar ve hatta yıllar geçtiği halde, vaktinde ödenmemiş ve neticede ödenemez duruma gelmişti. Bunun üzerine Cârûz Kalesine bağlı yerler idaresinden ayrılarak vilayetinin geri kalanı kendisine sancak olarak verilmiş ve maktû vergileri kaldırılmıştı. Ancak Cârûz ahalisinin, belki de Ulyanoğlu'nun teşvik ve tehditleri ile, ahdlerini bozarak karışıklıklar çıkarmaları üzerine bu bölge kılıçla feth edilerek Osmanlı ülkesine ilhak edilmiş, asker konularak sancakbaşı tayin edilmiştir.

Cârûz'un ilhakından sonra ahâlisi ziraatlerini bırakıp kadınları ve çocukları ile sancakbağine itâatten yüz çevirip vatanlarını terk etmeleri üzerine, bunun sancakbağının zulmünden kaynaklandığı düşünülverek orası havâss-ı hümâyûna ilhak edilmiştir. Ancak ahâlinin yerlerini terk etmesinin zultümde değil, fesad erbabının kıskırtmaları sonucu meydana geldiğinin anlaşılması üzerine Basra beglerbeğine ahâlinin ulû'l-emre itaat etmeleri konusunda bir hüküm gönderilmiştir.

Ulyanoğlu'na ise Cârûz üzerinde tasarruf hakkı kalmadığı ve bir daha bu iddiada bulunmaması, Cârûz'a taarruz etmekten vaz geçmesi tenbih edildikten sonra eğer itâatinde samimi ise bölge ahâlisinin kendi aşiretinden kaynaklanan korkularının telafisi ve başlarındaki zabitlerine itâatleri konusunda yardımcı olması gerektiği hatırlatılmıştır. Son olarak Basra beglerbeği ile işbirliği yaparak fesat çıkarılanların yakalanıp şerî hukuka göre cezalandırılmalarının gereği hatırlatılmış ve nehirde seyr ü sefer yapan gemilerin ve bölge ahalisinin emniyet ve selametlerini sağlaması, muhtemel karışıklıkları daha yayılmadan ve zamanında Basra beglerbeğine haber verilmesi emr edilmiştir. Beglerbeğinin saltanat vekili olarak uygulamalarının saltanat nezdinde makbul olduğu hatırlatılmıştır. İhlasını ve samimiyetini göstererek merhamete mazhar olması, âsilere, fitnecilere, inatçılara karşı şeriatın istediği ölçülerde hareket ederek suçluları cezalandırması emr edilmiştir<sup>190</sup>.

Ulyanoğlu'nun sancak tevcih edildikten sonraki faaliyetleri ve akibeti hakkında, Basra beglerbeği Haydar Paşa'nın kendisinin itâat üzere olup tam bir birlik içinde hareket ettiğini arzetmesi üzerine, Evâsit-ı Rebîülevvel 999 / 07-

<sup>190</sup> Aslı Arapça olan hükmün tercumesi için bkz. 12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572), Özeti – Transkripsiyon ve İndeks, Ankara 1996, s. 67-68/825. Hükmün Arapça aslı için bkz. BOA, MD, 12, s. 422-423/825.

16.01.1591'de "Cezâyir hâkimi" hitâbiyle yazılan istimâleti havi hükümden başka<sup>191</sup>, şimdilik başka bir bilgiye sahip değiliz.

### Sonuç

Basra beglerbegiliğinin merkezi ile Bağdad arasında stratejik önemi bulunan bir bölgede yer almasına rağmen, Cezâyir-i Irâk-ı Arab veya Şattü'l-Arab'ın fethini ve dolayısıyla bölgenin kontrolünü ve asayışın teminini zorlaştıran pek çok sebep bulunmakta idi. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Bölgelinin merkezden uzaklışı ve devlet merkezinden bölgeye veya bölgeden merkeze normal bir haberin ulaştırılabilmesi için bile zamanın şartlarında 30-40 güne ihtiyaç duyulması.

Cezâyirin coğrafi şartlarının ele geçirilmesini ve muhafazasını zorlaştıran yapısının yanında, ahalisini rahatlıkla yer değiştirebilen Urbân'dan meydana gelmesi. Urbân'ın 1555 Amasya Antlaşmasına kadar İran'dan ve Basra körfezine yerleşmiş olan Portekizlilerden yardım alması veya onlarla işbirliği yapabilmesi.

Bölgelinin Türk nüfusundan yoksun olması dolayısıyla devletin ihtiyaç duyduğu muharib ve muhafiz gücünü temin etmede çektiği sıkıntılardır. Nitekim muhafiz gediği tevcih edilecek Rum yiğitlerinin, yani Türk unsurunun yeterince bulunamaması, bulunanların da ekonomik bulmayarak rağbet etmediğlerine yukarıda temas edilmiştir. Kezâ Türkler'in yetersiz kaldığı yerlerde, önceleri sıcak bakılmamasına rağmen, Kürtlere gedik tevcih edilmeye başlanmıştır.

Bölgelinin harp sanayiinin temel ham maddelerinden mahrum olması. Gemi inşası için kereste ve diğer malzemeler, top dökümü için demir, bakır, kalay, top yuvalağı için kurşun, bunları hadde haline getirmek için ihtiyaç duyulan ısı kalorisi yüksek yakacak odun, top dökümü için kalıp toprağı, kezâ

<sup>191</sup> Uyan-oğlu'na Arabça gönderilen önceki hükümlerin aksine, Türkçe olarak yazılan kısa hüküm şudur: "Cezâyir hâkimi Ulyan-oğluna hüküm ki; Hâliyâ Basra beglerbegisi Haydar, senin her vechile itâ'at ve inkiyâd ve uğûr-ı hümâyûnumda müşârûn-ileyhe kemâl-i ittihâd üzre olwudun i'lâm eyledi. Senden dahi me'mûl olan bunun emsâli evzâ'-ı pesendîde idi ki, zuhûra getürmüşsun, berhurdâr olasın. İmdi buyurdum ki, vardukda min-bâ'd dahi her husûsda mûmâ-ileyhle yek-dil b yek-cihet olub dñ ü devlet b uğûr-ı hümâyûn-ı ebed-peyvendime müte'allik cumhûr umûrda bezl-i makdûr etmekden hâli olmiasın. Ol bâbda zuhûra gelen hidemât-ı mebrûrun müstelzim-i inâyet-i mevfûre oluba envâ'-ı terakkî ve mertebeve bâ'is idügünde iştibâh olunmıya deyû emr-i şerif yazıldı." MD, 67, s. 65/165.

tüfek ve tüfek kabzası ile kurşun bölgeden temin edilememekte, sadece bölgede bulunabilen güherçile toprağından barut imal edilebilmekte idi.

Askerin ve bölge halkın zahire ihtiyacının temininde de sıkıntılar çekilmekte idi. Sıkıntıının başlıca sebepleri, bölgedeki karışıklıklar ve sulama kanallarının bakımının zamanında yapılamaması dolayısıyla zirai üretimin yetersizliği, zaman zaman mahsulün Urbân tarafından yağmalanması ve bazan da kuraklıktan ötürü yeterince üretilememesidir. En önemli hususlardan birisi ise, bölgede havanın sıcaklığı sebebiyle zahirenin altı aydan fazla anbarlarda muhafaza edilememesi idi. Bu yüzden diğer bölgelerden sürekli zahire sevkine ihtiyaç duyulmakta ve bu da Cezâyir Urbâni'nın nehir ulaşımını sürekli tehdit etmesi dolayısıyla güçlükle yapılabilmekte idi. Dışardan sevkiyatın yapılamadığı zamanlarda zahire sıkıntısı önemli ölçüde bölgede yetişen ve sığa dayanıklı olan hurma ve çeltigin anbarlarda muhafazası yoluyla giderilmeye çalışılıyordu.

Bütün bu zorluklara rağmen 1565 tarihinde Cezâyir üzerine sefer kararı alınmasından sonra bölgenin fethi için kademeli bir sefer planı hazırlanmıştır. Sefer planını, yukarıda ayrı ayrı incelediğimiz gibi, ilk önce Basra'nın yeni bir muhasara tehdidine karşı muhafazası, sefer için ihtiyaç duyulacak askerin temini, sefere katılacak eyalet askerlerinin yerine muhafaza kuvvetlerinin sevki, seferde ihtiyaç duyulan zahire ve mühimmattın sevki ve sefer kuvvetlerinin bölgeye intikali şeklinde özetleyebiliriz. 1565 yılında Kanuni zamanında alınan sefer kararı Sigetvar seferi dolayısıyla tehir edilmiş ve II. Selim zamanında 04.01.975/11.07.1567 tarihinde nehir donanmasının Birecik'ten hareketiyle başlamış ve evâyil-i Ramazan 975 / 29.02-09.03.1568 tarihinde sefere katılan kuvvetlere izin verilmesi ile başarılı bir şekilde sona ermiştir.

Seferin icrası sırasında iki temel amacın hedeflendiği görülmektedir. Birincisi mukavemet eden Urbânın gücünü kırarak itaatini temin etmek, ikinci olarak ise feth edilen yerlerin elde tutulabilmesini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması. Cezâyir seferinin icrası sırasında zaman zaman mukavemetle karşılaşılsa bile mevcut askeri gücün bunun üstesinden kolaylıkla gelebildiği anlaşılmaktadır. Cezâyir'in elde tutulabilmesi için ise, bölgeyi kontrol edecek noktalara Cezâyir'in içinde ve kara tarafında nehrin iki yakasına karşılıklı kaleler inşa edilmiştir. Bu kalelerin ilki Cezâyir'in başlangıç noktası olan Sadru'd-dâr'da inşa edilmiş, keza bir konak ilerdeki Zirtök mevkiinde de birbirine havale iki kale inşa edilerek muhafizlar tayin edilmiştir. Urbân'ın mukavemet noktası ve Cezâyir'in önde gelen adalarından olan Sadru'l-

bahrân'da mukavemet kırıldıktan sonra yine Remle'de nehrin iki tarafına karşılıklı kaleler inşa edilmiştir. Kalelerin inşasının sürdüğü bir aylık süre içinde Urbân ada tarafındaki kuvvetleri taciz etmekten geri durmaması üzerine bölgedeki Urbânın geçim kaynakları olan hurmalık ve diğer meyve bahçelerindeki ağaçlarının kesilmeye başlanması üzerine itâate mecbur kalmıştır. Remle'deki kalelerin inşasının tamamlanmasına yakın Ulyanoğlu'nun itaatini bildiren elçileri'de ordugaha serdarın huzuruna ulaşmış ve elçilerle Ulyanoğlu'nun itâati ve kendisine bırakılan yerlere karşılık Basra hazinesine her yıl onbeş bin altın vermesi ve Cezâyir reislerinin önde gelenlerinin çocuklarını Basra kalesine rehin bırakmaları şartı ile anlaşmaya varılmıştır. Ulyanoğlu ile anlaşmaya varıldıktan sonra sefere devam edilerek Nehr-i Tavil ceziresinde bulunan ve Urbânın en eşed firkasının reisi olan Fazl ibn Ebü'l-leys üzerine varılmış, mukavemeti üzerine beş gün süren muharebelerden sonra mağlup edilerek üç nehrin birleştiği sarp bir mevkide bir kale inşa edilerek sancak haline getirilmiş ve Pîr Aziz adlı Arab begine tevcih edilmiştir. Neticede evâyili Ramazan 975 / 29.02-09.03.1568 tarihinde Cezâyir seferi tamamlanıp muhafaza tedbirleri alındıktan sonra sefere katılan kuvvetler yerlerine dönmüştür.

Varılan anlaşmaya rağmen Ulyanoğlu'nun özellikle maktu vergisini vermediği gibi el altından Urbânı yeniden harekete geçirerek feth edilen yerleri yeniden geri alma gayreti içine girmiştir. Bu gayretler Basra beglerbeği Ali Paşa'nın sevk ettiği kuvvetler ile engellendiği gibi durumu ve bölgenin kontrolünün ancak yeniden bir sefer düzenlenmesi ile mümkün olduğunu İstanbul'a arz etmesi üzerine, 17. Ca.978 / 17.10.1570 tarihinde bölgeye önceki sefer planına uygun olarak yeniden sefer kararı alınmış ve hazırlıklara başlanmıştır. Bunun üzerine Ulyanoğlu Mîr Ali tekrar anlaşmak üzere müracaatta bulunmuş, ancak daha önceki anlaşmada maktu vergi karşılığı kendisine terk olunan Câruz bölgesi elinden alınarak kaleler inşa edilmek suretiyle Akçakale sancağı teşkil edilip ayrı bir sancakbegine tevcih edilmiştir. Ulyanoğlu'nun itaatinin kabulünün ancak bundan sonra kendi halinde olup sancağı dahilindeki *reâyâ ve berâyâ*'nın refah ve emniyetini temin etmesi, Basra'dan Bağdad'a gidiş-gelişlerde yol üzerinde bulunan nehirlerden gelip geçen gemiler ile içlerindeki asker ve sair yolcuların emniyet içinde sağ-salim gidip gelmeleri ve en mühimmi "kuvvet-i kâhire" ile feth edilip sancak teşkil edilen Akçakale üzerindeki iddiasından vazgeçmesi şartı ile kabul edilebileceği kendisine bildirilmiş ve bu şartlar dahilinde maktu vergiden vazgeçilerek kendisine ismini tespit edemediğimiz bir sancak tevcih edilmiştir.

Cezâyir seferi ile Cezâyir-i Irâk-ı Arab veyâ Şattü'l-Arab'ın tamamen fethi mümkün olduğu gibi Bağdad-Basra yolu üzerinde önemli bir engel de kaldırılmıştır. Aynı zamanda Basra beglerbegiliğinin coğrafi bütünlüğü ile birlikte idarî teşkilatının tamamlanması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Basra beglerbeği Ali Paşa'nın 27 Zilkade 980 / 30.04.1572 tarihli arzı ile Basra beglerbegiliğine tabi sancaklarda yapılan tebeddülât ve tevcih edilen yeni mansıblar bu fikri teyid etmektedir<sup>192</sup>.

Basra beglerbegiliğinin merkeze uzak bir noktada bulunması, Hint Okyanusuna açılan körfezin ağzında yer olması, kabile temeline dayalı demografik yapısı ve hem-hudud olduğu İran'la daima etkileşim içinde bulunan Şii nüfusunun yoğunluğu daha sonraki dönemlerde de tam bir asayıf ve sükünen teminini engellemiştir<sup>193</sup>.

<sup>192</sup> Basra beglerbeğisi Ali Paşa'nın arzları mucibince ferman olunan tebeddülât-1 elviye ve tevcih olunan menâsib'in 27 Zilkade 980 / 30.04. 1572 tarihli KK. Ruûs defterine kayd olunan listesi için bkz. Özbaran, *a.g.m.* s. 66-72.

<sup>193</sup> Muhtelif dönemlerde bölgede çıkan idari karışıklıklar ve nüfuz mücadeleleri için bkz. "Basra" maddesi, *IA*, c. 2, (İstanbul 1979), s. 320-327. Yusuf Halaçoğlu, "Basra - Osmanlı Dönemi" *DIA*, c. 5, (İstanbul 1992), s. 112-114. Bu çalışmamızda incelediğimiz Cezâyir veyâ Ulyanoğlu seferine benzer bir plan çerçevesinde Basra bölgesine Daltaban Mustafa Paşa tarafından 1112 (1701) senesi başından itibaren icra edilen ve Paşa'nın yanında Ruznâmecî olarak görev yapan Bağdadlı Nazmîzâde Murtaza'nın tutmuş olduğu sefer vekâyînâmesi için bkz. Vahid Çabuk, "Nusret-name'nin Kaynaklarından Tarih-i Seferü'l-Basra", *Tarih Enstitüsü Dergisi* (Prof. Dr. M. Münin Aktepe'ye Armağan), sayı 15, (İstanbul 1977), s. 321-380.

**ABSTRACT****CONQUEST OF IRAQ-I ARAB OR ŞATTU'L-ARAB –  
THE CAMPAIGN OF ULYANOGLU – 1565-1571**

*Cezâyir-i Irâk-i Arab or Şattü'l-Arab is the name in Ottoman usage of the region which made up three hundred and sixty large and small islands surrounded by the courses of the river from the place where the rivers of the Euphrates and the Tigris meet in the south of Baghdad and reached over to Basra.*

*During the conquests of Baghdad and Basra, rebellious nomadic Arab tribes were living in the region and their prominent leader was Mîr Ali ibn Ulyan who was also called as Ulyanoglu. Acting independently, nomadic Arabs of Cezâyir blocked the river traffic and continuously attacked to the region of Basra from the establishment of the province of Basra. Even in 1565, nomadic Arabs under the leadership of Ulyanoglu besieged Basra and its attached sub-provinces. On this besieging, with the aim to provide the region of Basra with security and to get nomadic Arabs of Cezâyir under control, planned for the region under the reign of Süleyman the law-giver but unrealized because of the campaign of Szigetvar and realized under the reign of Selim II, a campaign was organized. The campaign known with the names of "Ulyanoğlu", "Basra" or "Cezâyir" campaign was resulted with the conquest of Cezâyir-i Iraq-i Arab or Şattü'l-Arab by the Ottomans.*

*In this article, making a decision of campaign for the region, its planning, the reasons of giving up the decision, preparations for the campaign, realizing of the campaign and its results have been examined in the lights of the Ottoman chronicles, archival documents and other studies related to the subject.*

**Keywords:** *Cezayir-i Iraq-i Arab, Şattü'l-Arab, the campaign of Ulyanoglu, Basra, Baghdad.*