

MESLEKTE 50. YIL ANKARA ZİYARETLERİ

3,4,5 ve 11 Kasım 1997
Azade SUCUOĞLU
II. Başkan

Güler geçtikçe takvim yapraklarını koparır veya geride kalmış günlerin üzerine bir çizgi çekeriz, böylece bir birini kovalayarak devam edip giderler. Günler ayları aylar yılları tammalar, farkına vardığımızda da, nasılda geçti habersiz deriz.

İşte bizde, yılları birlikte eskiten birbirinden kopmamanın şansını yaşayan bir grup sınıf arkadaşı yılları sayarken takvimde 1997 yazısı bizi gerilere götürdü.

Evet 1947'liler mezuniyetimizin 50'ci yılını yaşamanın mutluluğuna erişmiştik.

Gerçekten bir ömür dostluk ve arkadaşılığımızı sevgi ve güvenle perçinleştirerek birbirimizden kopmamıştık. Bu olguya alıştığımızda bize olağan gibi geliyordu, ama kolay bir zaman dilimi değildi bir ömrü paylaşmıştık.

Bizde bu yılki sınıf toplantımızı biraz daha kapsamlı olarak yaşayalım dedik.

Biz öğrenim döneminde birbirini tanıyan 3 sınıfı birleştirip 1946-1947-1948'liler 50. yıllarını beraber kutlayalım istedik. Yaz aylarında karar aldık ve bildiklerimize tanıdıklarımıza mektuplar yazdık ve saptadığımız tarihi belirledik, duyanlar duymayanlara bildirdik istedik.

Neden Kasım ayı; çünkü Kasım Cumhuriyet Bayramı gibi bir büyük ulusal günün coşkusunun 29 Ekim'in hem arkasından geliyordu.

10 Kasım büyük kurtarıcımız, Ulu Önder Baş Öğretmenimiz Atatürkümüzün ölüm günü ve yurtça, ulusça her yıl Devrim ve İlkelerine bağlılığımızı ve görevlerimizin ne denli önemli olduğunu vurguladığımız ATATÜRK haftası yaşanıyor.



İşte bizde 50. yıl toplantımızı ANIT KABİR ziyareti ile başlatmaya karar verdik.

ANIT KABRE bir sivil ziyaretçi gibi değilde 19 Mayıs'ların isimsiz tören komutanları olarak bir Tören Kıt'ası ile çelenk koymalıydık. Girişimde bulunduk ve 4. kolordudan resmi izin belgesini aldık.

1) 4 Kasım 1997'de saat tam 10'da ANIT Kaberde idik.

Nostaljik bir toplantı olarak düşünülen gezimiz artık iyice resmi bir havaya bürünmüştü.

Gurubumuz İstanbul'dan 35 arkadaş, Ankara, İzmir ve Ankaradan katılanlarla dahada kalabalıklaştı.

Sonbaharın tüm güzelliklerini içeren pırıl pırıl bir ANKARA sonbaharında Tören Kıt'ası ile ANIT KABİR merdivenlerine ilerlerken hepimiz ilk 19 Mayıs Törenlerinin heyecanı ile tarifi imkansız bir coşku içindeydik.

Tii sesi bonusu ile kırmızı beyaz karanfilli üstünde



BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ

50. YIL çelengini bıraktığımızda bir başka dünyada gibiydik. Bizler ve bizim yetirttiğimiz kuşakları, çizdiğin çizgiden, eserinden ve izinden hiç bir kuvvet ayıramaz ATAM diyorduk kalplerimizin sıra dışı atışlarıyla.

Dış salonda Genel Başkanımız Süreyya Kayaçetin arkadaşımızın saygı defterine yazmış olduğu yazı duygularımızın en iyi ifadesi idi.



2) ANIT KABİR'den sonraki 2'ci durağımız yetiştiğimiz yuvamız okulumuz GAZİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ idi. (Bugünkü Gazi Üniversitesi)

Büyük bir heyecanla Beş evlerden okul yoluna girdiğimizde o heybetli kubbeyi adeta kaybettik ve yanına geldiğimizde görebildik.



Evvelki GAZİ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun Başkanı Sn. Kema... ve öğretim üyelerinin nazik daveti ve misafir perverliği ile bölümü gezdik ve tatlı bir sohbetle çay içtik, genç meslekdaşlarımızla tanışmış olduk.

Hepimizin içinde bir heyecan vardı, yetiştiğimiz salonu görmek, uzaktanda olsa sınıfımız 81'in balkonuna bir göz atmak istiyorduk.

Salona gittik, tabii herey yılların acımasız temposu ile çok değişmiş, ama genede bir an için geriye dönebilmek üzdü. Bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı sohbetle andık.



Mesleğimizin temel taşı öğretmenimiz SELİM SİRRI TARCAN'ın salon kapısına konmuş büstün önünde bir resim çektirdik.

3) Ziyaretler resmi bir hava almıştı demiştim, işte o bağlamda, Milli Savunma Bakanı ve Başbakan yardımcısı Sn. İSMET SEZGİN'ni ziyaretimizin saati saptanmıştı.

Çok sıkışık olan Devlet trafiği içinde bize zaman ayırması hepimizi çok mutlu etti. Saat tam 17.30'da Genel Kurmay kabul salonundaydık.



Kusursuz bir düzen ve disiplinle büyük salonda ayrılan yerlerimize geçerken gerçekten heyecanlıydık.

Sn. İsmet Sezgin geçmiş yıllarda kurulmuş maalesef bugün olmayan ilk Gençlik Spor Bakanımız ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin gerçek dostu olarak belleklerimizde yaşamaktadır.

Çok yoğun işleri arasında bizi kabul etmesi tek tek ilgililenip sorunlarımızı ve dileklerimizi dinlemesi, ATATÜRK



rozetleri armağanı ile Derneğimize Genel Kurmayın Zarif tabağını hediye etmesi hepimizi çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Bizde kendilerine şiltimizi takdim ettik.



Hemen orada Milli Eğitim Bakanı Sn. Hikmet Uluğbay'ın ziyaretinin temini bizim için ayrı bir şans oldu.

4) Saat 18.30 olmuştu. Ankaranın özellikle Bakanlıklarının o sıkışık trafiği içinde Milli Eğitim Bakanlığının yolunu bulmakta hayli zorlanarak saat 19.00'da Milli Eğitim Bakanı ile beraberdik.



Çok içten ve doğal bir kişiliğe sahip Sn. Bakanımız bizi tanıtmaktan mutlu olduklarını belirttiler. Sorun ve dilekelerimizi ve ziyaretimizin nedenini kısaca belirttikten sonra genel sekreterimiz Orhan Okay sorun ve çözümlerini dilettiğimiz konuları kapsayan raporumuzu ve Genel Başkan Süreyya Kayaçetin şiltimizi takdim ettiler. Böylece Bakanlık ziyaretimiz sonuçlanmış oldu.

5) Ankaraya karanlık iyice çökmüş gece ilerlemişti. Gene aynı tempo ile bu defa kendimizce toplanıp eğlenmeye sıra gelmişti. Başkent öğretmen evine uğrayıp, Gölbaşı Sosyal Tesislerinde akşam yemeğine doğru yola çıktık.

Eski dostlar bir arada idik. Ankara'lular İzmir'liler, İstanbul'lular birleşmişti.

Zamanın nasıl geçtiğini farketmeden tekrar buluşmak dileği ile geceye son verdik.

6) 5 Kasım 1997 çarşamba sabahı Başkent Öğretmen Evinden İstanbul'a hareket ettik. Dönüş yolcuğumuz güzel bir havada başlamıştı. Bolu ve çevresi bizler için ayrı bir yeri olan bölgedir. Özellikle Aladağ bu tutkudan vazgeçilmez. Bu mevsimde Bolu yöresinin güzelliklerinede doyum olmaz, onun için uğramadan geçemedik.

Karaçayır Eğitim Tesislerinde çok güzel bir öğle yemeği yedikten sonra yola çıkmaya hazırlanırken Bolu Bölgesi spor gençlik il müdürlüğünden yeni ayrılmış olan kıymetli meslekdaşımız Saip Garipoğlu gelmesi hepimizi çok memnun etti.

Boluya gelince İzzet Baysal Üniversitesini Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu Ziyaret etmeden geçemedik. Doğanın tüm güzellikleri içinde yapılmış pırıl pırıl üniversite kampüsünü gezerken Bolu'ya eserleri ile damgasını vurmuş olan Sn. İzzet Baysal'ı bir kere daha saygı ile anıp kendisine sağlıklı bir y aşam diledik.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulunun başkanı tanıdığımız bir isimdi. Gazenfer Doğu (Dünya Şampiyonu Güreşçimiz Yaşar Doğu'nun Oğlu) tüm tesisleri kendisi gezdirdi. Yetişmekte olan genç meslekdaşlarımız çok şanslıydılar.

Böylesine çağdaş bir Spor Kompleksine sahip olmak gerçekten büyük mutluluktur.

Güzel atılımların, güzel gelişmelerini gözmenin mutluluğu ile Bolu'dan ayrıldık. (Fakat yolculuk bitmemişti bir hafta sonra tekrar Ankarada olacaktık)

Yılların gerisinden bir hamlede gene bugüne dönmüştük, anılar yerlerine yerleşmişti.

Cumhurbaşkanımızı ziyaret

11 Kasım 1997 salı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi kabul saati 18.30 idi. Biz sabahtan Ankara'da idik. Randevu saatine kadar olan zaman içinde spordan sorumlu Devlet Bakanımız Sn. Yücel Seçkiner'i ziyaret etmek imkanının doğması bizi çok mutlu etmişti.

Kendisine sorunları, bizce çözümleri ve dileklerimizi içeren bir rapor sunduk. Bizleri anladığını belirten söyleşide bulunduk, sorunlara önem verileceği inancı ile, devletin üst düzey yöneticilerinden olan bir meslekdaşımızla yakından tanışmaktan mutlu olarak ayrıldık.

Beklenen saat gelmişti.

Sn. Cumhurbaşkanımızı ziyaret 11 Kasım 1997 Salı saat 18.30

Sn. Cumhurbaşkanımızın çok yoğun işleri arasında bi-

ze verilen randevunun önemi çok büyüktü. Bu defa grubumuzu daha kapsamlı hale getirerek Genel Merkez Yönetim Kurulu Bolu, Bursa, Ankara Şubeleri İşt. Marmara Üniversitesi, Ankara Gazi Ün., Bolu İzzet Baysal Ün. Beden Eğitimi ve Spor Yük. Okulları Başkanları ve Mezuniyetlerinin 50 yılını doldurmuş meslekdaşlarımızla anlamlı bir grup oluşturmuştuk.

17.30'da Çankayada idik. Heyecanlı güzel bir bekleyişti. Köşk protokolünün tüm aşamalarından geçerek evvela girişteki küçük salona, daha sonra avizeli büyük salona geçtik. Tam saatinde Cumhurbaşkanımızın Huzurunda idik.

2 000 000 yılların olimpiyat beklentilerinin konuşulduğu bir zamanda, ömrünü tüm bu konulara vermiş bir avuç öğretmen, Beden Eğ. Öğretmeni Cumhurbaşkanımıza duygu ve düşüncelerini dile getiriyordu. Büyük mutluluktuk bizler için.

Düşüncelerimiz paylaşılıyordu, öyle hissettik. Genel Başkanımız (örneğini verdiğimiz) konuşmasını yaptı. Kendilerine şilt ve flamamız takdim ettik. Diğer salona geçerek bu güzel ünün anısını yaşatacak resimler çekilerek Çankayadan ayrıldık.

İşte böylece 2. Ankara yolculuğumuzda sona ermişti.

Güzel işler yapmıştık, huzurlu ve mutlu idik. Programımızın gerçekleşmesinde bize engin yöneticilik deneyimi ve saygınlığı ile en içten şekilde yardımlarını esirgemeyen ve bizimle beraber olan Gençlik ve Spor Emekli Müsteşarı Sn. Orhan Bilgi'ne sonsuz teşekkürlerimizi bildirmeyi borç biliriz.

Gezimize sağlığı nedeni ile çok istemesine rağmen katılamayan, fakat yolculuğumuz boyunca DURU TURİZM'in tüm imkanlarını bize vererek en rahat şekilde ulaşımımızı sağlayan kıymetli meslekdaşımız Sn. Selim Duru'ya en derin şükran ve teşekkürlerimizi bildirir, daima bizimle beraber olarak sağlıklı günler dileriz.

