

İTALYA 90



Neriman TEKİL

Yapılan 52 karşılaşmada 160 sarı ve 14 kırmızı kart gösterildi. Bu yüzden FIFA'ya ödenen para 460.000.- İsviçre Frangı oldu. En fazla cezayı 60 bin İsviçre Frangı ile Arjantin ve Kamerun ödedi.

Maçlarda atılan gol sayısı 115'di. 6 gol ile İtalyan Schillaci gol kralı oldu.

F.Almanya'ya verilen şampiyonluk Kupası 20.000 dolar değerinde 4.970 gr. ağırlığında.

İtalya 90'ın en centilmen takımı İngiltere seçildi ve Fair-Play ödülünü aldı.

İtalya 90, gerek organizasyon, gerekse saha mükemmelliği açısından oldukça parlaktı. Aynı zamanda güçlü takımların katılmaları da şampiyonaya ayrı bir renk ve zevk kattı.

Gerçekte, kupaya katılan 24 ülkenin takımları -küçük bir bölümü dışında- hemen hemen denk kuvvettedyiler denebilir. Bu görüşümüzü sonuçlar da kanıtlamıştır. Ne var ki, deneyimin büyük rol oynadığı bu maçlarda, sadece usta ayak ve kafalar değil, rakibin özelliğine karşı uygulanan taktikler de etkisini gösterdi.

F.Almanya, her oynadığı maçta büyüklüğünü kanıtlarken, işe dört elle sarıldığını da gösteriyordu.

İtalya, büyük umutlarla başladığı maçları, son iki karşılaşmaya kadar titizlikle sürdürdü. Gerçekte güçlü 11'lere sahipti. Ancak oynadığı oyun, öteden beri uyguladığından farklı değildi. Yani rakibe karşı değişik motifler göstermiyordu. Bu yüzden Arjantin karşısında işi penaltılara kadar götürmesi, rakibinin oyununa geldi anlamı taşır. Zira Güney Amerikalı takım güçlü rakipleri karşısın-

da maçı penaltılara taşımayı adet edinmişti. Ve İtalya karşısında aynı oyalayıcı taktikle oynadı, zaman zaman gol fırsatları yakalamaya çalıştı, sonunda işi istediği yere kadar sürükledi ve penaltı atışlarında İtalya'yı safdışı bıraktı.

Denebilir ki, penaltı atışlarından olumlu sonuç alabileceği belli miydi? Elbette değildi ama bu şans sahada galip gelmekten çok daha elverişliydi Arjantin için.

Brezilya ince ve zarif futboluyla gali-biyetten çok beğeni kazanmayı yeğlemiş izlenimi bıraktı. Zira 90 dakikalık süre içinde Arjantin'i bunaltan akınları bir sonuç vermedi. Aksine, kontrataktan yediği gol ile elendi.

İngiltere büyük güç olduğunu özellikle F.Almanya karşısında gösterdi. Ancak sistem mücadelesinde İtalya'ya yenik düştü.

Sovyetler Birliği, bekleneni veremeyen takımların başındaydı.

İspanya, bir noktaya kadar gelebildi, sonra silinip gitti.

İsveç, genç ve yetenekli futbolcularıyla çok iyi futbol sergiledi ve ileriye dönük umut verdi.

Hollanda umut bağlayanları hayal kırıklığına uğrattı. Aslında çıkardığı maçlar ilerisi için olumlu sonuçlar verebilecek cinsten değildi.

Belçika çetin mücadele verdi. Ancak beklenen noktaya kadar gelebildi.

İrlanda, İngiltere modeli futboluyla rakiplerine çok zor anlar yaşattı. Gelebileceği noktanın biraz ötesine giderek başarı sağladı.

Avusturya ilk turda elenmesine karşın güçlü bir takım olduğunu gösterdi. Büyük bir çekişme halinde geçen İtalya maçının 1-0'lık sonucu bunun kanıtıdır.

İskoçya İngiltere tipi futbolu ile yapabileceğinden öteye gidemedi.

Avrupa takımlarını gördükten sonra şimdi başımızı öbür kıta takımlarına çevirelim.

Bir Mısır, çağdaş futbolu ile seyredenler üzerinde çok olumlu etkiler yaptı.

Küçük Kostarika, büyük takımlar karşısında gücünü kabul ettirirken, sergilediği futbol ile göz doldurdu.

Güney Kore, çağdaş futbola yönelik oyunu ile ancak boyu kadar iş yapabildi. Ve ilerisi için umut verdi.

A.B.D. futbolda gösterdiği atılımın bir örneğini sergilerken, 4 yıl sonra ülkesinde yapılacak olan 94 Dünya Kupası'nda söz sahibi olabileceği izlenimini bıraktı.

Kolombiya, harika olarak vasıflandıracağımız futbolu ile seyircileri doyururken, kendini doyuramamış olmalı ki yalnız güzel futbolunu sergilemekle yetindi, gol arayışına boş verdi.

Ve Kamerun... Evet Kamerun, Afrika aslanları olarak adlandırılan bu takım, hemen her maçta sergilediği üst düzey futboluyla yalnız gücünü değil, aynı zamanda şampiyonanın en güzel futbolunu oynayan takım olduğunu da kanıtlamış oldu.

Bir Afrika takımının bu denli futbolu nereden ve nasıl öğrendiği ve güçlü takımlar karşısında başarılarını nasıl elde ettiği herkes için merak konusu oldu. Bu takım, futbolda yaş faktörünün de pek önemsenmeyecek bir şey olmadığını, 38'lik Milla'sı ve hemen her maçta çıkardığı mükemmel oyun ve dayanıklılığı ile ve de attığı ve attırdığı gollerle kanıtlanmış oldu. Bu yaşta bir insanın, gücünün böylesine şahlandığı görülmüş değildir. Yeryüzünde 36 yaşında futbol oynayan forvet oyuncusu, sanırım Milla'dan başkası yoktur.

İngiliz Stanley Matthias, 36 yaşına kadar futbolunu sürdürdüğü için İngiliz kraliçesi tarafından "Sir" unvanıyla ödüllendirilmişti. Her ne kadar İngiltere millî takım kalecisi Schilton, İtalya'nın eski millî kalecisi Zolf ve İspanya'nın sembolü haline gelmiş olan Zamorada 40 yaşına dek oynamışlarsa da, onlar bir forvet oyuncusu değil, kaleciydiler.

Bu duruma göre Kamerun hükümetinin özellikle Milla'yı nasıl onurlandıracacağı merakla değer. Her ne kadar takıma gösterilen ilgi ve coşkulu karşılama, Kamerun'da bir bayram havası niteliğinde olmuş ise de, sanırım bu arslanlar için yeterli değildir.