

## **Schiller'den Seçmeler**

Çeviren ve açıklayan :

*Prof. Dr. Burhanettin Batıman*

## HOFFNUNG

Es reden und traeumen die Menschen viel  
Von bessern künftigen Tagen,  
Nach einem glücklichen goldenen Ziel  
Sieht man sie rennen und jagen;  
Die Welt wird alt und wird wieder jung,  
Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,  
Sie umflattert den fröhlichen Knaben,  
Den Jüngling locket ihr Zauberschein,  
Sie wird mit dem Greis nicht begraben.  
Denn beschliesst er im Grabe den müden Lauf,  
Noch am Grabe pflanzt er—die Hoffnung auf.

Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn,  
Erzeugt im Gehirne des Toren,  
Im Herzen kündigt es laut sich an:  
Zu was Besserm sind wir geboren!  
Und was die innere Stimme spricht,  
Das taeuscht die hoffende Seele nicht.

## ÜMİT

İnsanlar bir teviye söyler, hayal ederler,  
 İleride gelecek daha iyi günleri;  
 En parlak mutlulukla, altından hazine  
 Verecek bir amaca doğru koşar her biri;  
 Dünya eskir, yaşılanır, sonra gençleşir tekrar,  
 İnsan ise hep bir gün düzeller diye umar.

Hayata yol gösteren, açan ümit kuşudur;  
 Şen çocuğu saran o yumuşak kanatlarla;  
 Genci aldatıp çeken bilyüllü uçuşudur;  
 Gömülmez hem ömrünü tüketen ihtiyarla.  
 Bitkin yatsa da zira bir gün son nefesinde —  
 Hâlâ bir ümit yaşar fisildıyan sesinde.

Bu duyguların ahmağın kafasından fışkıran,  
 Yalancı, aldatıcı, boş bir inanç değildir;  
 Kalbimizden duyulan bir ses der ki her zaman:  
 İnsan yalnız yükselmek için dünyaya gelir!  
 İçimizde konuşan bu ses, bu sonsuz avaz,  
 Ümit eden bir ruhu hiç bir zaman aldatmaz.

## LICHT UND WAERME

Der bessre Mensch tritt in die Welt  
Mit fröhlichem Vertrauen;  
Er glaubt, was ihm die Seele schwelt,  
Auch ausser sich zu schauen,  
Und weiht, von edlem Eifer warm,  
Der Wahrheit seinen treuen Arm.

Doch alles ist so klein, so eng;  
Hat er es erfahren,  
Da sucht er in dem Weltgedraeng  
Sich selbst nur zu bewahren;  
Das Herz in kalter, stolzer Ruh,  
Schliesst endlich sich der Liebe zu.

Sie geben, ach! nicht immer Glut,  
Der Wahrheit helle Strahlen.  
Wohl denen, die des Wissens Gut  
Nicht mit dem Herzen zahlen.  
Drum paart zu eurem schönsten Glück  
Mit Schwaermers Ernst des Weltmanns Blick!

### IŞIK VE SICAKLIK

Hayata atılan her iyi insan,  
 Kalbinde sevinçli bir güvenç saklar;  
 Ruhunu dolduran, bağından coşan  
 Duygular, sanır ki, herkeste de var!  
 Benliği asıl bir gayret doludur,  
 Tuttuğu yol yalnız hakkın yoludur.

Ah, hersey ne kadar âdî, iğrenç, dar!  
 Öğrenir öğrenmez bu hâkîkati,  
 Artık o tek bir şey peşinden koşar:  
 Nefsine yöneler bütün gayreti.  
 Benliği soğuk bir huzur içinde,  
 Kapanır sevgiye gurur içinde.

Hakikat denen o ışık sıcaklığı;  
 Ne yazık, parlamaz çoho zamanlar!  
 En mutlu duruma kavuşacaktır,  
 Bilgiye kalbini kaptırmayanlar.  
 Saadet denilen seye erenler:  
 Hayalle gerçeği birlestirenler.

### DIE WORTE DES WAHNS

Drei Worte hört man, bedeutungsschwer,  
 Im Munde der Guten und Besten,  
 Sie schallen vergeblich, ihr Klang ist leer,  
 Sie können nicht helfen und trösten;  
 Verscherzt ist dem Menschen des Lebens Frucht,  
 So lang er die Schatten zu haschen sucht.

So lang er glaubt an die goldene Zeit,  
 Wo das Rechte, das Gute wird siegen,  
 Das Rechte, das Gute führt ewig Streit,  
 Nie wird der Feind ihm erliegen;  
 Und erstickst du ihn nicht in Lüften frei,  
 Stets waechst ihm die Kraft auf der Erde neu.

So lang er glaubt, dass das buhlende Glück  
 Sich dem Edeln vereinigen werde,  
 Dem Schlechten folgt es mit Liebesblick;  
 Nicht dem Guten gehört die Erde.  
 Er ist ein Fremdling, er wandert aus  
 Und sucht ein unvergaenglich Haus.

So lang er glaubt, dass dem irdschen Verstand  
 Die Wahrheit je wird erscheinen,  
 Ihren Schleier hebt keine sterbliche Hand,  
 Wir können nur raten und meinen.  
 Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort,  
 Doch der freie wandelt im Sturme fort.

Drum, edle Seele, entreiss dich dem Wahn  
 Und den himmlichen Glauben bewahre!  
 Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn,  
 Es ist dennoch das Schöne, das Wahre!  
 Es ist nicht draussen, da sucht es der Tor,  
 Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

### BOS İNANCIN SÖZLERİ

Büyük değerde üç söz duyarsınız her zaman,  
İyilerin, en iyi kimselerin dilinden;  
Fakat boş ve kof bir ses çıkar yankılarından,  
Bir yardım, bir teselli bekleme hiç birinden;  
Hayatın meyvesini kaybetmektir kaderi,  
Yakalamak isterse insan bu gölgeleri.

İnanıyorsa şayet, doğrunun ve iyinin,  
Her şeyi yeneceği altundan bir zamana;  
Doğru ve iyi her an savasacaktır lâkin,  
Yenilmiyecek düşman günün birinde ona;  
Ayağı havadayken boğup öldüremezsen,  
Toprağa her basısta güç kazanır yeniden.

İnanıyorsa şayet, o oynak talih kuşu,  
Bir gün gelir yar olur asile, namusluya;  
Kötünün peşindendir onun sevgi uçuşu,  
İyinin malı değil bu yeryüzü, bu dünya;  
Uzak uzak yollara düşmiş bir yabandır o,  
Yıllar boyu yıkılmaz bir ev arayandır o.

İnanıyorsa şayet, yeryüzünde düşünce,  
Bir gün gelip tanrısal hakikati bulacak;  
Ölümlü bir el ile asla kalkmaz o peçe,  
Yapabildiklerimiz zan ve tahmindir ancak;  
Şatafatlı bir söze fikri habsedersin sen,  
Ama hür olan yürütür firtinalar içinden.

Onun için, asıl ruh, kuru lâfları bırak,  
Ama kutsal inancı sakla bağrında her an;  
Görmemiş olsa da göz, işitmese de kulak,  
Güzel ve doğru yine yaşıyor, buna inan!  
Bir ahmak ancak gider onu dışarda arar,  
Onu yaratınca sensin, o senin içinde var.

## DER HANDSCHUH

Vor seinem Löwengarten  
Das Kampfspiel zu erwarten,  
Sass König Franz,  
Und um ihn die Grossen der Krone  
Und rings auf hohem Balkone  
Die Damen in schönem Kranz.

Und wie er winkt mit dem Finger,  
Auftut sich der weite Zwinger,  
Und hinein mit bedachtigem Schritt  
Ein Löwe tritt  
Und sieht sich stumm  
Rings um,  
Mit langem Gaehnen,  
Und schüttelt die Maehnen  
Und streckt die Glieder  
Und legt sich nieder.

Und der König winkt wieder,  
Da öffnet sich behend  
Ein zweites Tor,  
Daraus rennt  
Mit wildem Sprunge  
Ein Tiger hervor.  
Wie der den Löwen erschaut,  
Brüllt er laut,  
Schlaegt mit dem Schweif  
Einen furchtbaren Reif  
Und recket die Zunge,  
Und im Kreise scheu  
Umgeht er den Leu  
Grimmig schnurrend,  
Drauf streckt er sich murrend  
Zur Seite nieder.

### ELDİVEN

Arslanların bahçesi önündeki alanda  
Oynanacak oyunu görmek için su anda,  
Kiral oturuyordu.

Yanında ülkesinin büyükleri toplanmış,  
Yükselen tribünler üstünde sıralanmış,  
Bir demet çiçek gibi hanımlar duruyordu.

Kiral parmağıyla bir işaret yapar yapmaz,  
Demirden, koskocaman kafes açılır bıraz,  
Düşünen adımlarla yavaş yavaş bir arslan,  
Çıkar geniş kapıdan;  
Etrafına baka baka canavar,  
Koca ağızını açar,  
Çıkarmadan sesini,  
Sallayıp yelesini,  
Gerinir, bir an durur,  
Sonra yere oturur.

Kiral tekrar el vurur;  
Şimşek gibi açılan  
İkinci bir kapıdan,  
Koca bir kaplan fırlar;  
Azgın azgın dolanır,  
Sığrar, bakınır, hırlar;  
Arslana çatar çatmaz,  
Bağırır avaz avaz,  
Kuyruğuyla bu sefer,  
Korkunç bir halka çizer,  
Dili ile yalanır,  
Dolanır ürkek ürkek,  
Yanaşmaz arslana pek,  
Hır hır hırıldanarak,  
Kinle mirıldanarak,  
Yan gelip yere yatar.

Und der König winkt wieder,  
 Da speit das doppelt geöffnete Haus  
 Zwei Leoparden auf einmal aus,  
 Die stürzen mit mutiger Kamfbegier  
 Auf das Tigertier.  
 Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen,  
 Und der Leu mit Gebrüll  
 Richtet sich auf—da wirds still,  
 Und herum im Kreis,  
 Von Mordsucht heiss,  
 Lagern sich die greulichen Katzen.

Da faellt von des Altans Rand  
 Ein Handschuh von schöner Hand  
 Zwischen den Tiger und den Leun  
 Mitten hinein.

Und zu Ritter Delorges spottender Weis  
 Wendet sich Fraeulein Kunigund:  
 "Herr Ritter, ist Eure Lieb so heiss,  
 Wie Ihr mirs schwört zu jeder Stund,  
 Ei so hebt mir den Handschuh auf!"

Und der Ritter mit schnellem Lauf  
 Steigt hinab in den furchtbaren Zwingen  
 Mit festem Schritte,  
 Und aus der Ungeheuer Mitte  
 Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen  
 Sehens die Ritter und Edelfrauen,  
 Und gelassen bringt er den Handschuh zurück.  
 Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde,  
 Aber mit zaertlichem Liebesblick—  
 Er verheisst ihm sein nahes Glück—  
 Empfaengt ihn Fraeulein Kunigunde.  
 Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht:  
 "Den Dank, Dame, begehr ich nicht!"  
 Und er verlaesst sie zur selben Stund.

Kıral el çırpar tekrar;  
 Şimdi ardına kadar açılan demir evden,  
 Meydana şimşek gibi iki pars fırlar birden;  
 Döğüşmek, parçalamak hırsıyla yana yana,  
 Saldırırlar kaplana;  
 Kaplan da pençesiyle korkunç bir hamle eder;  
 O zaman arslan birden kükreyerek doğrular,  
 Meydan süt liman olur.  
 Dolanıp çepeçevre,  
 Gelip çökerler yere,  
 Öldürmek ateşiyle yanın korkunç kediler.

Bu ara ön balkonun kenarında bir yerden,  
 Genç ve güzel bir elin tuttuğu bir eldiven,  
 Düşüverdi arslanla kaplanın arasına,  
 İkisi ortasına!

Matmazel Kunigunde şövalye Delorges'e  
 Döndü ve alaylı bir bakışla dedi hemen:  
 "Sevginizi göstermek isterseniz herkese,  
 Şayet seviyorsanız beni eğer sahiben,  
 Gidip eldivenimi getirirsiniz mutlak!"

Bunu duyan şövalye yerinden fırlayarak,  
 Merdivenlerden inip korkunç alana daldı;  
 Sert, metin adımlarla  
 Yürüyüp hızlı hızlı, azgin canavarlarla  
 Dolu meydandan kızın eldivenini aldı.

Dehsetle, şaşkınlık bakarken ona herkes,  
 Hiç aldurış etmeden yürüdü genç Delorges,  
 Götürüp vermek için eldiveni bir söyle.  
 Bravo sesleriyle gök çınladı o zaman;  
 Dilber Kunigund ise gülümseyen bir yüzle,  
 Saadetler vâdeden sevgi dolu bir gözle,  
 Karşılıyordu onu süzerek hayran hayran.  
 Fakat o eldiveni fırlatarak bu yüze:  
 "Matmazel, ihtiyacım yok teşekkürüniz!"  
 Deyip yürüdü geçti, kızı terketti o an.

### MAENNERWÜRDE

Ich bin ein Mann! Wer ist es mehr?  
 Wer's sagen kann, der springe  
 Frei unter Gottes Sonn' einher  
 Und hüpfe hoch und singe.

Zu Gottes schönem Ebenbild  
 Kann ich den Stempel zeigen,  
 Zum Born, woraus der Himmel quillt,  
 Darf ich hinunter steigen.

Und wohl mir, dass ich's darf und kann!  
 Geht's Maedchen mir vorüber,  
 Ruft's laut in mir: Du bist ein Mann!  
 Und küsse sie so lieber.

Und röter wird das Maedchen dann,  
 Und's Mieder wird ihr enge.  
 Das Maedchen weiss, ich bin ein Mann,  
 Drum wird ihr's Mieder enge.

Wie wird sie erst um Gnade schrein,  
 Ertapp'ich sie im Bade?  
 Ich bin ein Mann, das faellt ihr ein,  
 Wie schrie sie sonst um Gnade!

Ich bin ein Mann, mit diesem Wort  
 Begegn'ich ihr alleine,  
 Yag'ich des Kaisers Tochter fort,  
 So lumpicht ich erscheine.

Und dieses goldne Wörtchen macht  
 Mir manche Fürstin holde.  
 M i c h ruft sie—habt indessen Wacht  
 Ihr Buben dort im Golde!

### ERKEKLİĞİN DEĞERİ

Erkek oğlu erkeğim! Var mı bana yan bakan?  
 Erkeğim diyen kimse, haykırarak göklere  
 Sıçrasın, yeryüzünde hür ve serbest, korkmadan  
 Çağırınsın türküsunü göğsünü gere gere!

Kendisinin tipatıp bir örneği olarak  
 Yaratmış beni Tanrıım, elimde beratım var!  
 İnerim ben gökyüzü zevklerinin saf, berrak  
 Fışkırdığı pınarın derinliğine kadar!

Ne mutlu benim gibi yapabilen erkeğe!  
 Bir kızın geçtiğini görür görmez gözlerim,  
 İçimden bir ses: "Erkek oğlu erkekşin!" diye  
 Haykırır, ben de kosar, kızı hemen öperim.

Dilber yüzü o zaman kıl kırmızı kesilir,  
 Tombul göğüs kabarır, siser küt küt ederek;  
 Erkek oğlu bir erkek olduğumu kız bilir;  
 Tombul göğüs elbette kabaracak, şisecek!

Kim bilir nasıl ağlar, yalvarır için için  
 Hele onu banyoda bir yakaladım mıydı!  
 Erkek oğlu erkeğim—Bunu bildiği için,  
 Böyle yalvarır, ağlar—Yoksa yalvarır mıydı?

Erkek oğlu erkeğim—Karşimdaki kadına,  
 Bu büyülü sözcüğü söylediğim mi, iş tamam!  
 Sultanın küçük kızı bile viz gelir bana,  
 Paçavralar içinde meteliksiz de olsam!

Bu altundan sözcüğü duyar duymaz, bir anda,  
 En dilber prenserler karşısında boyun eğer,  
 Peşimi bırakmazlar—Gözünüüzü açın da,  
 İyi bakın! Sırmalar içindeki züppeler!

Ich bin ein Mann, das könnt ihr schon  
 An meiner Leier riechen,  
 Sie braust dahin im Siegeston,  
 Sonst würde sie ja kriechen.

Aus eben diesem Schöpferfluss,  
 Woraus wir Menschen werden,  
 Quillt Götterkraft und Genius,  
 Was mächtig ist auf Erden.

Tyrannen hasst mein Talisman  
 Und schmetteret sie zu Boden,  
 Und kann er's nicht, führt er die Bahn  
 Freiwillig zu den Toden.

Den Perser hat mein Talisman  
 Am Granikus bezwungen,  
 Roms Wollüstlinge Mann für Mann  
 Auf deutschen Sand gerungen.

Seht ihr den Römer stolz und kraus  
 In Afrika dort sitzen?  
 Sein Aug'speit Feuerflammen aus,  
 Als saeht ihr Hekla blitzen.

Da kommt ein Bube wohlgemut,  
 Gibt manches zu verstehen.  
 "Sprich, du haett'st auf Karthagos Schutt  
 Den Marius gesehen!"

So spricht der stolze Römersmann  
 Noch gross in seinem Falle.  
 Er ist nichts weiter als ein Mann,  
 Und vor ihm zittern alle.

Drauf taeten seine Enkel sich  
 Ihr Erbteil abdrehen,  
 Und huben jedermaennlich  
 Anmutig an zu kraehen.

Erkek oğlu erkeğim! Herkes anlıyabilir  
 Bu gerçeği erkeklik gücümün kokusundan!  
 Şahlanmıştır, coşmuştur, haykırır, dipdiridir,  
 Kimseye boyun eğmez, muzafferdir her zaman.

Bizleri, insanları, insanlığı yaratan,  
 Hayat veren biricik kaynak işte bu sudur;  
 Tanrı gücü ve deha fışkırır bu kaynaktan,  
 Yeryüzünde en güçlü varlık da yalnız budur!

İçimdeki bu tılsım zalimlere dış biler,  
 Gaddarları tepeler, tutar, yerlere çarpar;  
 Sayet bu kutsal işi başaramazsa eğer,  
 Seve seve koşarak gider ölüme kadar!

Bendeki bu tılsımı işte İranlıların,  
 Çan Çayı kıyısında canlarına okuyan;  
 Roma'nın soysuzlaşan, pis hovardalarının,  
 Alman topraklarında bir bir gözünü oyan!

Bir zamanlar dünyaya, Afrika'ya hükmeden  
 Eski Romalı cesur, gururlu bir erkekti;  
 Korkusuz, sert sert bakan yakıcı gözlerinden  
 Fışkıran şey ateşti, kıvılcımdı, şimşekti.

Bugün bir oğlan gelir neşe ile karşısdan,  
 Ne demek istediği bellidir gülüşünden.  
 "Haydi, söyle bakalım, güzel, civelek oğlan,  
 Kartaca kan ağlarken Mariüs'ü gördün mü sen?"

İste böyle sorardı eski mağrur Romalı,  
 Gene de anlı sanlı! Düşmüş olsa da eğer!  
 Dipdiri erkekliği onun biricik malı,  
 Bundan dolayı herkes onun önünde titrer.

Ne yazık, torunları sonra başkalaştılar;  
 Bu şerefli mirası kaçırıp ellerinden,  
 Yaygaracı oldular, toptan soysuzlaştılar,  
 Çit kırıldım bir zuppe gibi lâtif, tatlı, sen.

Schmach dem kombabischen Geschlecht!  
Die Elenden, sie haben  
Verscherzt ihr hohes Maennerrecht,  
Des Himmels beste Gaben.

Und schlendern elend durch die Welt  
Wie Kürbisse, von Buben  
Zu Menschenköpfen ausgehöhlt,  
Die Schaedel leere Stuben!

Wie Wein von einem Chemikus  
Durch die Retot' getrieben,  
Zum Teufel ist der Spiritus,  
Das Phlegma ist geblieben.

Und fliehen jedes Weibsgesicht,  
Und zittern es zu sehen—  
Und dürften sie, und können nicht,  
Da möchten sie vergehen.

Drum fliehn sie jeden Ehrenmann,  
Sein Glück wird sie betrüben;  
Wer keinen Menschen machen kann,  
Der kann auch keinen lieben.

Drum tret' ich frei und stolz einher  
Und brüste mich und singe:  
Ich bin ein Mann, wer ist es mehr?  
Der hüpfte hoch und springe.

Yuh olsun bu piçlesen alçak nesle! Sefiller!  
 Ne idüğü belirsiz, hepsi sokak köpeği!  
 Erkeklik şerefine kıydılar; çığnettiler  
 Tanrıının armağanı olan bu kutsal şeyi.

Şimdi de yeryüzünde salınarak gezerler,  
 Alıklaşan, sulanın kafaları pek hostur!  
 Çocukların oyduğu bal kabagına benzer,  
 Tohumla kaçmış hiyar gibi içi bomboştur.

Kimyagerin inbikten çekerek çıkardığı  
 Şarap gibi degersiz, tatsız onlardaki su;  
 Alkolü uçup gitmiş, sade cibre artığı,  
 Üzüm suyu değil de, üzümün pis tortusu!

Bucak bucak kaçarlar kadınlardan alçaklar,  
 Ama gene onları görmek için titrerler—  
 Bulunca da bu sefer hiç bir şey yapamazlar,  
 İşte böyle arzuyla yanıp yanıp giderler.

Bunun için kaçarlar namuslunun yanından,  
 Zira onun neşesi bunlara keder verir;  
 İnsan yaratamayan, yapamayan bir insan,  
 İnsanları da sevmez; hayatı bu böyledir.

Bunun için gururla dolaşarak, korkmadan  
 Söylüyorum türkümü göğsümü gere gere;  
 Erkek oğlu erkeğim!—Var mı bana yan bakan?  
 Erkek olan coşmalı, sıçramalı göklere!

### WÜRDE DER FRAUEN

Ehret die Frauen! Sie flechten und weben  
Himmliche Rosen ins irdische Leben,  
Flechten der Liebe beglückendes Band,  
Und in der Grazie züchtigem Schleier  
Naehren sie wachsam das ewige Feuer  
Schöner Gefühle mit heiliger Hand.

Ewig aus der Wahrheit Schranken  
Schweift des Mannes wilde Kraft,  
Unstet treiben die Gedanken  
Auf dem Meer der Leidenschaft.  
Gierig greift er in die Ferne,  
Nimmer wird sein Herz gestillt,  
Rastlos durch entlegene Sterne  
Jagt er seines Traumes Bild.

Aber mit zauberisch fesselndem Blicke  
Winken die Frauen den Flüchtling zurücke,  
Warnend zurück in der Gegenwart Spur.  
In der Mutter bescheidener Hütte  
Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte,  
Treue Töchter der frommen Natur.

Feindlich ist des Mannes Streben,  
Mit zermalmender Gewalt  
Geht der Wilde durch das Leben,  
Ohne Rast und Aufenthalt.  
Was er schuf, zerstört er wieder,  
Nimmer ruht der Wünsche Streit,  
Nimmer, wie das Haupt der Hyder  
Ewig faellt und sich erneut.

### KADINLIĞIN DEĞERİ

Sayınız kadınları! Onlar güller, sümbüller,  
Gökyüzü bahçesinden yeryüzüne serperler.  
Aşkın mutlu bağıyla kucaklayıp eşini,  
Cazibe yaşığını takınarak iffetle,  
Kadındır tutuşturulan saf bir elle, dikkatle,  
En güzel duyguların sönmeyen ateşini.

Yararak su gerçek denen çemberi,  
Erkeğin o çetin gücü her zaman,  
Hırçın bir kuş gibi düşünceleri,  
Uçuşur ihtiras dalgalarından;  
Gözleri hırs ile ufuklar asar,  
Sükûnet bulamaz kalbi bir yerde,  
Durmadan yıldızlar peşinde koşar,  
Hayaller kovalar hep enginlerde.

Fakat kadın çekici, büyülüyen gözlerle,  
Kaçıp giden erkeği, uyarıcı sözlerle,  
Gerçeğin sınırlına geri çağrıır tekrar.  
Yuvası anasının küçük kulübesi,  
Saf, utangaç sözleri ahlâkin tatlı sesi,  
Şefkatli tabiatın sadık kızları onlar.

Yaratmak istiyen erkek durmadan,  
Düşmanca amaçlar peşinde koşar,  
Kabına sığmaya bu azgın her an,  
Kırıcı bir güçle engeller aşar.  
Yaratır, sonra da bozar, yok eder,  
Tanimaz ateşli isteği sınır,  
Durmadan kessen de yeniden biter,  
Hidra'nın başları gibi dayanır.

Aber zufrieden mit stillerem Ruhme,  
 Brechen die Frauen des Augenblicks Blume,  
 Naehren sie sorgsam mit liebendem Fleiss,  
 Freier in ihrem gebundenen Wirken,  
 Reicher als er in des Wissens Bezirken  
 Und in der Dichtung unendlichem Kreis.

Streng und stolz sich selbst genügend,  
 Kennt des Mannes kalte Brust,  
 Herzlich an ein Herz sich schmiegend,  
 Nicht der Liebe Götterlust,  
 Kennt nicht den Tausch der Seelen,  
 Nicht in Traenen schmilzt er hin,  
 Selbst des Lebens Kaempfe staehlen  
 Haerter seinen harten Sinn.

Aber wie leise vom Zephir erschüttert  
 Schnell die aeolische Harfe erzittert,  
 Also die fühlende Seele der Frau.  
 Zaertlich geaenstigt vom Bilde der Qualen  
 Wallet der liebende Busen, es strahlen  
 Perlend die Augen von himmlischem Tau.

In der Maenner Herrschgebiete  
 Gilt der Staerke trotzig Recht,  
 Mit dem Schwert beweist der Szythe,  
 Und der Perser wird zum Knecht.  
 Es befehdnen sich im Grimme  
 Die Begierden wild und roh,  
 Und der Eris rauhe Stimme  
 Waltet, wo die Charis floh.

Aber mit sanft überredender Bitte  
 Führen die Frauen den Zepter der Sitte,  
 Löschen die Zwietracht, die tobend entglüht,  
 Lehren die Kraefte, die feindlich sich hassen,  
 Sich in der lieblichen Form zu umfassen,  
 Und vereinen, was ewig sich flieht.

Fakat alçak gönüllü kadın şöhretten kaçar,  
 Günlük başarısından memnun çiçekler açar,  
 Dikkatle, sevgi ile, gayrette yetiştirir;  
 Çalışmasında hürdür, bağlı fakat engindir,  
 Bilgi alanlarında erkekten de zengindir.  
 Sanat çevresindeyse kadın şiir gibidir.

Mağrurdur, eğilmez kimseye asla,  
 Erkeğin sert kalbi taşstandır sanki,  
 Sevemez içten ve saf bir duyguya,  
 Tanımaz aşktaki ilâhi zevki.  
 Bilmez hiç ruh alış verisi nedir,  
 Ağlayıp tüketmez o kendisini,  
 Hayatın savaşı çeliklestirir,  
 aslunda sert olan düşüncesini.

Fakat rüzgârla coşan büyülü bir saz gibi,  
 Birden sarsılır, titrer kadının duyan kalbi,  
 Derin iniltilerle inler, çarpmiya baslar.  
 Açı çeken yokşul bir varlığın karşısında,  
 Sevgi dolu benliği burkularak bir anda,  
 İnci gibi piründär kirpiklerinde yaşlar.

Erkeğin daldığı güç alanında,  
 Kuvvetin sert hakkı hâkim olacak,  
 Kılıçla saldıran İskit yanında,  
 İranlı daima esir kalacak.  
 Ham, kaba, çığ hırsılar kinle, öfkeyle,  
 Çarpışır azgınca bu bölgelerde;  
 Eris'in gürliyen sesi de böyle,  
 Hükmeder Charis'in kaçtığı yerde.

Fakat gönül alici sözlerin ricasıyla,  
 Hükmeder kadın elde bir ahlâk asasıyla;  
 En korkunc kavgaları yataştıran kadındır;  
 Birbirinden iğrenen, düşmanca nefret eden  
 Güçlere güzel güzel sevişmeyi Öğreten,  
 Kaçısan varlıklarını barıştıran kadındır.

## BOŞ İNANCIN SÖZLERİ

1800 yılında şürlerin toplu baskısında yayımlanan bu manzume, ilk defa 1798'de Musenalmanach dergisinde basılan, 1955'de Schiller'in 150'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla bölümümüzün çıkardığı Schiller sayısında tercumesini verdigimiz "İnancın Sözleri" manzumesine bir karşılıktır.

Şair orada insanın akıl ülkesine mensup bir varlık olduğunu söylüyor ve aklın ana prensipleri olan şu üç kutsal inancı bağında yaşatmasını istiyordu: 1 - Ciğnense dahi yüksek değerini hiç bir zaman kaybetmiyen mutlak hürriyet inancı; 2 - Yalnız hür ve muhtar bir kimse'nin aynı zamanda fazilet sahibi olabileceği; ve 3 - Yalnız böyle bir kimse'nin, iradesiyle varlığına niifuz edebildiği bir Tanrı'ya inanabileceğine düşüncesi.

İdealist olmakla beraber realiteyi de asla göz öünden uzak tutmician Schiller, her zaman yaptığı gibi, "Boş İnancın Sözleri" manzumesinde de diyalektik metoda baş vurarak realizmle idealizmi karşılaştırmakta ve "İnancın Sözleri" manzumesinde canlandırdığı saf ve coşkun idealizmin yanlış bir şekilde anlaşılması önlemeye çalışmaktadır.

Kötünün günün birinde yeryüzünden tamamen kalkacağını ummak veya fazilet sahibi kimselerin aynı zamanda dünya nimetlerine de kavuşacağını sanmak ve yahut insanların sonsuz ve kesin hakikati bir gün tamamıyla meydana çıkaracaklarını beklemek, boş hayaller peşinde koşmak, "gölgeleri" yakalamaya çalışmak demektir. Zira bu ideallere realitede hiç bir zaman arzulandığı şekilde rastlanmaz. Bununla beraber iyi bir insan ümit, inanç ve güvencini hiç bir zaman kaybetmemeli, bunları kendi öz bağında yaşatıp gerçeklestirmeye çalışmalıdır. O zaman bunlar gerçekten var olurlar. Goethe'ye yorulan bir sözün dediği gibi: "Her insan kendi evinin öünü temizlese, bütün şehir tertemiz olur." Tıpkı bunun gibi Schiller de, gayet realist bir görüşle diyor ki, her insan iyilik, fazilet ve hakikat duygularını, başkalarında arayacağı, başkalarından bekliyeceği yerde, kendi içinde, kendi öz bağında yaşatıp gerçeklestirecek olsa, insanlık ideal duruma kendiliğinden yükselir:

Bir ahmak ancak gider onu dışarda arar,  
Onu yaratın sensin, o senin içinde var.

## ELDİVEN

"Eldiven" baladı 1797 yılında yazılmış ve 1798 yılında yayımlanmıştır. Schiller konuyu "Essays historiques sur Paris de Monsieur de Saint Foix" (4'üncü baskı 1766) isimli eserin "Rue des lions, près Saint-Paul" adını taşıyan bölümünde aşağıdaki şekilde bulmuştı: (Burada kiralın küçük ve büyük arslanlarının hapsedildiği bina ve avlular bulunduğu için bu yere "Arslanlar Sokağı" adı verilmiştir. Kiral 1'inci François bir gün arslanların boğuşmasını seyrederek eğlenirken madamlardan biri eldivenini düşürür ve şövalye Delorges'e: "Sayet bana her gün yemin üstüne yemin tekrarladığınız sevginize inanmamı isterseniz, gidip eldivenimi alıp getirin!" Delorges hemen aşağıya inerek korkunç canavarların ortasından eldiveni alır ve getirip madamın yüzüne fırlatır. Ondan sonra da bütün rica ve yalvarmalarına rağmen kadına bir daha görüşmek istemez.)

Schiller dostu Goethe'ye yazdığı bir yazında bu baladın "Dalgıç'ın bir eşi" olduğunu söylemiş, Goethe de bu benzetişti çok yerinde bularak: "Eldiven, gerçekten Dalgıç'a eş olacak kadar güzel! Bunun değeri öbürkünün de değerini bir kat daha arttırıyor!" demiştir. Gerçekten her iki baladda da kahramanların karşısına iki üstün tabiat kuvveti çıkmakta, biri korkunç bir girdabin, öbürü ise kana susamış canavarların yarattığı ölüm tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedirler. Aynı zamanda her iki vakanın motifini de sevgi ve şeref kavramları teşkil etmektedir. Dalgıç şerefini kurtararak mükâfatını kazanır ve fakat sevginin mükâfatını kazanmak için atıldığı mücadelede mahvolur. Cesaretinden şüphe edilen Delorges ise hayatını tehlikeye koymak şerefini kurtarır ve fakat sevgi gibi en kutsal bir duyguya alay eden degersiz bir kadına hak ettiği cezayı vererek ihtarmasını yememesini bilir.

Şairin dostu Körner'in bir "Hayvan ve şövalyelik piyesi" adını verdiği bu balad, olayın çeşitli sahalarına uygun gelen metrik özgürlüğü, yerinde ve zengin kafiyeleri, insan ve hayvan psikolojisini belirten sahneleir bakımından büyük bir değer taşımaktadır. Bilhassa boğuşmaya hazırlanan hayvanlar plastik bir şekilde gözlerimiz önünde canlanmakta, hayvanların kralı unvanını haklı olarak taşıyan arslanın, sahane diyeboleceğimiz sakin, ağır ve ölçüülü hareketlerine mukabil kaplan ve parsların atesli, öfkeli ve kavgacı karakteri gerek vezin ve kafiye ve gerekse uygun kelimelerin seçilmesi sayesinde

mükemmel bir şekilde belirtilmekte, ayrı ayrı kısımlar arasındaki bağlantı, aslında ve tercümesinde, kafije vasitasiyle sağlanmaktadır.

Baladın 1798'deki ilk baskısında sondan üçüncü misra: "Ve şövalye derin bir reverans ile der ki" şeklindeydi. Fakat konuyu olduğu gibi işliyen Schiller, 1800 baskısında bu misra değiştirmiştir: "Fakat o eldiveni fırlatarak yüzüne" şeklinde koymuştur. Bu olay hakkında dostu Böttiger'e şöyle yazıyor: "Hikâyenin aslında şövalyenin yaptığı kaba hareket açıkça belirtildiğine göre bir Alman şairinin de bir Fransız edebiyatçısı gibi yazmasında bir mahzur görmedim!"

### ERKEKLİĞİN DEĞERİ

Asıl adı "Kastraten und Maenner=Erkekler ve Hadımlar" olan ve önceleri dörder misrahlık 29 kitadan meydana gelen bu manzume 1803 yılında tekrar yayılacağı zaman, 8 kitası bırakılarak 21 kitala indirilmiştir. Tercümemizi manzumenin bu son şeklinden yaptıktı.

Şturm ve Drang cereyanının tesiri altında yazılan ve gerçek erkekliği, kuvvet ve cesareti, metanet ve iktidarı öven, iktidarsızlık ve soysuzlaşmayı yerin dibine batırın bu eser, "Haydutlar" dramında rastladığımız aynı âsî ve coşkun ruhu taşımakta, ve her seyden önce bu dramın kahramanı genç haydutlar reisi Karl M o o r ' un "Hadımlar Yüzyılı" adını verdiği kendi yaşadığı devirlarındaki büyük monoloğu ile çok yakından bir benzerlik göstermektedir.

Şaire göre, Romalıları soysuzlaştıran, Cermenler karşısında yemilmelerine sebep olan şey, "pis hovardalık", sehv ve ihtiras düşkünlüğü olmuştur. Eski Romalı erkek oğlu erkekti. Kendilerini erotik zevklere kaptıran, kadınların elinde oyuncak olan ve bu suretle enerjilerini, erkeklik güçlerini kaybeden sonraki Romalılar'da ise ne hürriyet sevgisi ve ne de zalimlere karşı çarpışmak gücü kalmamıştı.

Schiller bu manzumede asıl kendisinin içinde yaşadığı topluluğu ve siyasi durumu hicvetmekte, saraylarda zevk ve safa içinde millet sırtından geçen kiral ve prenslerle, soysuzlaşan asilzadelere karşı cephe almaktadır. Bilindiği gibi, Büyük Fransız İhtilâli'ni de doğurmuş olan bu sebepler, Şturm ve Drang cereyanının da işlediği en

önemli konulardı. Bugün pek okunmianne bu manzume gerek devri ve gerekse devrindeki edebî ve sosyal görüşleri canlandırması bakımından tarihî bir değer taşımaktadır.

### KADINLIĞIN DEĞERİ

1795 yılında tamamlanan bu manzume ilk olarak 1796'da Musenalmanach dergisinde yayımlanmış ve 1800 yılında yapılan toplu baskı için yeniden işlenerek kısaltılmış ve 118 misradan 56 misraa indirilmiştir. Tercümemizi bu son sekilden yaptık.

Bu manzumenin yazılmasına sebep, Humboldt'un Horen dergisinde yayımladığı "Über den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur=Cinsler arasındaki fark ve bunun organik tabiat üzerine tesiri" ile "Über die maennliche und weibliche Form=Erkek ve Kadın varlıklar üzerine" isimli yazılar olmuştur. Schiller daha önceleri "Über Anmut und Würde=Letafet ve Şeref hakkında" adını taşıyan felsefi yazında da bu konuyu yakından işlemiştir, kadın ve erkeğin karşılıklı durumlarını belirterek araclarındaki büyük fark üzerinde durmuştur. Sonraları bu felsefi ve teorik düşünceleri, âdeti olduğu üzere kısa ve edebî bir şeke sokarak "Kadınlığın Değeri" manzumesinde işlemiştir. Eser J. F. Reichardt tarafından bestelenmiş ve bu beste yukarıda adı geçen Musenalmanach dergisinde manzume ile birlikte yayımlanmıştır.

Eserin kuruluşuna göre kadın ve erkek varlıkları, Schiller'in olgunlaşan düşüncelerine ve idealist görüşlerine uygun olarak, ikişer ikişer kitalar halinde ve diyalektik bir şekilde karşılaştırılmaktadır. Bu çeşitli kitalar aynı zamanda, kadın veya erkeğin değişik varlığına uygun olarak bazı vezin özelliklerini de gösteriyorlar. Tercümede de bu özellikleri, Türk prosedisine uydurarak, mümkün olduğu kadar belirtmeye çalıştık. Ruhunda doğuştan var olan derinlik ve sessizliği düş şekliyle de göstermek amacıyla, kadın varlığını isliyen misraalar için 7-7 lik hece veznini seçtik. Buna karşılık erkek varlığını belirtenleri, ruhundaki faaliyet ve mücadele duygularını göstermek için, daha kısa bir şekilde, 3-3-5 lik hece vezniyle yazdık.

İlk kita, daha başlangıçta manzumenin konusunu belirtmek ve

kadının değerini bütün derinlik ve önemiyle gözlerimiz önünde canlandırmak amacıyla yazılmış heyecanlı bir övgüdür. Ondan sonra gelen ve ikişer ikişer kurulmuş olan kitaların birincisi erkeğe ait olup onun özelliklerini belirtmekte, buna karşılık, her defasında "Fakat" söyleyle başlayan kitalar ise kadının erkekten olan ayrılığını göstermektedir. Kadın ve erkek varlıklar arasındaki fark bu suretle diyalektik bir şekilde gözlerimiz önüne serilmiş oluyor.

Schiller'e göre erkek ihtiras ve mücadele âleminde yaşar; her an macera peşinde koşar. Kadın ise ahlâk, güzellik ve fazilet duyguları içinde, kendi sessiz ve derin âleminde, ailenen dar ve fakat ulu çevresinde yaşamaktadır. Kadın hakkındaki bu görüş, Goethe'nin Tasso ve Iphigenie dramlarında da rastladığımız, klâsik cereyanın görüşüdür. Bütün kitalar, manzumenin sonuna kadar bu görüşü ve, bazı ufak değişmelerle, aynı esas motifi tekrarlarlar.

Schiller bu karşılaşmayı yaparken bazı mübalâgalara kaçmıştır. Bilhassa kadın, idealist şairin klâsik görüşlerine uygun olarak fazlaca idealize edilmiş, hattâ bazan realiteye aykırı bir durumda gösterilmiştir. Fakat bunu, yukarıda dediğimiz gibi, klâsik cereyanın kadın hakkındaki düşünceleri ile ilgili olarak kabul etmek lâzımdır. "Kadınlığın Değeri" manzumesi, gençliğinde, Sturm ve Drang cereyanının görüşlerine uygun olarak, erkekliği aşırı bir şekilde övmek için yazdığı "Erkekliğin Değeri" manzumesi ile karşılaşılırsa, şairin Sturm ve Drang'dan klâsik cereyanın idealizmine doğru geçirmiş olduğu ruh ve fikir gelişmesi kendiliğinden meydana çıkar. Gençlikteki azgin ve coşkun duygular, âsı ruh, durulmuş, yerini güzellik, ölçü ve insanlık düşünceleri almıştır.