

Corona Virüsün (Covid-19) Dünya Düzenine Etkileri

Mehmet ŞAHİN*,¹



Araştırma Makalesi

Takvim-i Vekayi
ISSN: 2148-0087

Basım (Published): 30.06.2020
Kabul (Acceptance): 11.06.2020
Gönderi (Submitting): 23.03.2020

Cilt (Vol): 8
No (Issue): 1
Sayfa (Pages): 72-79

Adres:
¹Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi

*Sorumlu Yazar (Corresponding);
E-mail:
mehmet.sahin@erdogan.edu.tr

Anahtar Kelimeler: Virüs, Korona,
Covid-19, Yapay zekâ.

TELHİS (ÖZ)

Korona (Corona- Covid-19) ve diğer virüslere bağlı bugün ve yakın gelecekteki tehditler kısaca tartışılmıştır. Bu virüsün bugüne ve yarına dair etkileri dünya bazında tartışılmıştır. Virüsün muhtemel bilimsel dünya üzerine, yapay zekâ üzerine ekonomi ve dünya siyasetinde muhtemelen etkileri öngörülme çalışılmıştır.



Effects of Corona Virus (Covid-19) on World Order

Research Article

ABSTRACT

The current and near future threats related to Corona (Covid-19) and other viruses are briefly discussed. The mist and tomorrow circles of this virus are discussed worldwide. It is used in economics and world politics on the possible scientific world of the virus, artificial intelligence.

KEYWORDS

Virus, Corona, Covid-19, Artificial intelligence.

2019 yılında Çin’de ortaya çıkan Corona (Korona) (Covid-19) virüsü yeni bir dünya düzenin doğmasına sebep olmaktadır. Birçok komplo teorisi olarak görülen senaryolar bugün ya gerçekleşiyor ya da yaşanmak üzere. Bu yazıda virüsün dünya üzerindeki bazı etkilerinden bahsedilmiştir. Dünyayı kasıp kavuran virüsün ortaya çıkışı üzerine uzmanların farklı teorileri bulunmaktadır. Corona virüsü çıkışı hakkında iki temel görüş vardır. Birincisi bu virüsün laboratuvarında üretildiği, üretenin bunun özelliklerini bildiği ve istenilen sonuç alınca da aşısının ya da tedavi ilacının piyasaya sürüleceği şeklindedir. İkincisi tamamen doğal geliştiği yönündedir. Birinci görüş doğru ise bunu hangi ülke yaptı ve amacı nedir sorusu ortaya çıkar. Bununla ilgili beş altı ülke sayılabilir. İkinci ihtimal bunu küresel sermaye diye adlandırılan güç yapmıştır. Küresel sermaye ve ulus devletler arasındaki mücadelede küresel sermaye baya güç kaybetti. Küresel sermayenin güçlendirdiği Çin küreselciler için uygun bir yer olmaktan çıktığı görülmektedir. Çin nihayetinde küreselcilere karşı tavır alacağı bellidir. Ayrıca Amerika ve Rusya’nın Çin’i rahatlıkla sınırlayabilecekleri aşikârdır. Bu yüzden bu küresel sermayenin köklerine bakılırsa Avrupa menşeli olduğu açıktır. Eğer bu varsayım doğru ise amaç Avrupa’nın yaşlı nüfusunu azaltmak, sonra nüfus artışını sağlamaktır. Bu salgın sürecinde Avrupa devletlerinde olayın yönetiminde nasıl davranıldığına bakmak gereklidir. Bu süreçte; milletlerini kenetleyici ve ayrıca onların bekası için nüfus artış hızının temel şart olduğu halka benimsetilecek politikalar izlenip izlenmediğine bakılmalıdır. Nüfus artışı sağlanabilirse Avrupa tekrar askeri ve siyasi bir güç olarak doğar. Bu gücün doğuşu Çin gibi ne baskılanabilir ne de kontrol edilebilir. Bunun altında yatan asıl sebepler: Avrupa Amerika’yı yöneten derin devlet yapısındaki kişilerinde etnik kökeni ağırlıklı olarak Avrupa ya dayanıyor olması, ikincisi Avrupa özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’nın kaliteli insana, tarihsel bilim kültürüne, teknolojiye, dış politika deneyimine sahip olmasıdır. Lakin bu görüş doğru ise, bu sürecin sonunda ulus devlet yapılarının güçleneceği için bunu küreselciler yapmış olamaz anti tezi ileri sürülebilir. Bu konuda o kadar çok görüş ileri sürülebilir ki bu noktada bunları tartışmak pek akıllıca değil. İşin özeti savaşta kılıç bilenmez (M. Şahin, 2019).

Şimdi ise ikinci görüşü düşünelim ve bu tamamen doğal bir süreç olsun. Bu sürecin olası etkileri ne olacak. En önemlisi ulusal güvenlik her ülke için biyolojik saldırı tehdidi artacak. Çünkü zamanla bu corona vb. virüsler terör örgütlerince kullanılma ihtimali artacak. Buna karşı teknolojik gelişme de temel unsur Nano teknoloji, yapay zekâ ve malzeme bilimi olacaktır. Nano teknoloji ile virüs tespit eden sensorlar gelişecektir. Ayrıca virüsten koruyucu malzemeler gelişecek. Bu koruyucu malzemeler için çeşitli yöntemler düşünülebilir. Örneğin doğal lifli yapılardan yapılan kompozit maskeler. Özellikle kenevir, jüt buna uygun malzeme gibi görülebilir. Kalıcı dipol momenti olan malzemeler veya manyetik momenti olan malzemeler. Ya da daha ilerisinde insan hücresinde bağlanılan yapının sentetik benzeri malzeme. Bu konu bir şekilde halledilecek. İster ülkeler zengin olsun ister fakir bu konulara yatırım yapmak zorunda kalacak. Gelecekte ön görülemeyen en önemli tehlikelerden biri de bitkilerdeki virüslerin de bir gün insana bulaşması olabilir. Mantıken düşündüğümüz de ilk virüsler bitkilerden sonra, hayvansal yaşamla birlikte, bitki virüsü hayvana, insanın yaşamı ile de insana geçmiş olabilir. Fakat yaratıcı daha sonra bitkiden hayvana virüsü engelleyici bir mekanizma koymuş olabilir. Bununla birlikte birileri bir gün bu kilidi açabilir. İnsan hayvandan geçen virüslere karşı dirençli lakin böyle bir durum oluşursa bitkiden geçecek bir virüse karşı tam çaresiz kalacaktır. Büyük ihtimalle bu virüs, insanda bitki dokusuna en benzer yapı kemik, tırnak ve diş gibi yerlere bulaşacaktır. İlginçtir ki Kuranda böyle bir virüse işaret olabilir. Dabbetül-Arz denen bir hayvandan bahis geçmektedir. Bediüzzaman bu konuyla alakalı tefsiren, onun bir mikrop olacağını ve onun insanın dişi, tırnağı ve kemiğine musallat olacağını ifade etmektedir.

Bu virüslerle mücadele de temel bilim fizik olacaktır. Biyolojinin yaptığı aslında fiziksel süreçleri kendi terminolojisinde adlandırmadır. O yüzden kuantum biyolojisi burada temel rol oynayacaktır. Dünyada bu konularda ARGE harcamaları artacak. Ülkeler arası sınır güvenliği sıkı kontrol altına alınacak. Avrupa ister istemez; özellikle Almanya da eğer ihtiyar nüfusu daha da artarsa nüfus artışı politikalarında yeni arayışlara girecektir. Hatta Alman derin devleti, her ne kadar belli etmek istemese de kuvvetli milliyetçidir. Onlar için milletin devamı Hristiyanlığın kutsal değerlerinden daha değerlidir. Kanımca İslam'ın, aile ve nüfus artışı hakkındaki görüşlerini Alman toplumuna

entegre edebilir miyiz diye düşünebilirler. Bunun için bir ortam hazırlayabilirler. Bunun etkisi Almanya'da belki birinci dinin zamanından önce İslam olması şeklinde tezahür edebilir. Bugünkü tahminlerde 2050 yılında Almanya'da Müslümanların oranı yüzde yirmiye yakın olacağı ön görülüyor. Fakat bu virüs salgını nedeniyle boşalacak ihtiyarların yerine yeni genç Müslüman göçmen artışı olursa bu oran tahmin edilen rakamı geçeceği aşikardır.

Bu virüsler aynı zamanda yeni bir bilim dalı olan kuantum biyolojisinin gelişini hızlandıracağı açıktır. Örneğin bu virüs hakkındaki literatürde bağı yapan molekülün elektron dağılımı belli değildir. Bu virüsler Nano boyutlarda olduğu için bunların davranışlarının tam anlaşılması için kuantum fiziğini kullanmak şarttır. Bu yüzden ülkemiz en hızlı şekilde bu alanda doktora öğrencisi yetiştirmelidir. Turizm de bundan etkilenecek, insanlar virüsleri tespit noktasında ileri ülkelerde tatil yapmaya yönelecekler. Bu nedenle sensor ve maske gelişimine önem vermemiz gerekiyor. Yine görünen o ki ülkeler üretimde birbirlerine bağımlılığı azaltacak yönde davranışlar yapacak. Çünkü bu virüsle görüldü ki bir malın üretiminde örneğin tekstilde, arabada ham madde başka yerden getirilip üretim yapıldığında, ham madde veya parça üreticisi ülkeden bunların temininde aksama olması durumunda sizde de aksama olmaktadır. O yüzden devletler stratejik gördükleri ürünleri baştan sona kendi ülkelerinde üretimlerine yönelecekler. Ayrıca kendine yeterli tarımsal üretim bu noktada çok daha önemli olacağından gıda üretimi ülkeler için hayati öneme sahip olacak. İnsanlar teknolojiden mahrum kalabilir lakin su ve gıdadan mahrum kalamazlar. Gıda ve su kaynakları, özellikle sınırları aşan sular için yeni gerilme alanları olacaktır. Özellikle güçlü devletler tekrar belli alanlarda tarımsal üretime devlet işletmeleri ile girmek zorunda kalacaklar. Ayrıca biyolojik savaşlara karşı devlet kendi imkanları ile mücadele edecek kurumlara geçiş yapacaktır. Türkiye bu yeni şekillenmede en avantajlı ülke konumunda çünkü Avrupa şirketleri uzak coğrafyalarda değil kendine yakın coğrafyalarda üretime, gıda teminine yönelecekler. Gıdanın üretimi ve taşınmasında yapay zekâ öne çıkacaktır. Öyle ki sokağa çıkma yasağı olduğunda otomasyonla tarım alanları ekilebilecek, hasat edilebilecek ve güvenli yani yapay zekâ ile çalışan gemi, demir yolu ve kara taşımacılığı artacak. Dolayısıyla Avrupa menşeli yatırımlar ülkemizde artacaktır. İster

istememez uygun tarım arazileri ve bunların temiz su ile sulanır olması petrolden de kıymetli olacaktır. Bu konuda zengin ülkeler kendi kaynaklarını askeri olarak güçlü ama tarımsal yapı olarak zayıflara karşı korumak için onlarda askeri güç artırımına gireceklerdir. Özellikle çok büyük ordulara sahip olamayacak ülkeler buna örnektir. Karşı devletlere caydırıcı olmak için daha ucuz ve kolay olan biyolojik silahlara yatırım yapacaklar. Dünya böyle bir açmaza girmemek için tekrar birleşmiş milletleri yapılandırmalı ve birleşmiş milletler kendi içinde bölgesel alt birimlere ayrılmalı. Biyolojik silahlar daha sıkı denetime alınmalıdır. Virüs konusunda dünyadaki uzaman kişiler sıkı takip altına alınmalıdır. Üniversiteler bu konularda çalışma yapmaları belli protokollere bağlanmalıdır. Açıktır ki dünya bazın da örgütlü yapıların işleyişi değişecek. Dünya sağlık örgütü, IMF ve benzeri yapılar. Yukardaki akıllı zekâ uygulamaları öyle yaygınlaşacak ki marketlerde, AVM'lerde artık tezgahlar olmayacak. Bundan daha kötüsü kafelerde, yemekhanelerde, vb. birçok hizmet sektöründe ve de insanların hâlâ önemli bir kesimi için iş imkânı olan tarım sektöründe insana gerek kalmayacaktır. Akıllı zekâ uygulamaları yayılım hızı, doğacak yeni mesleklerden daha hızlı olacağı için bu da işsizlikte artışa neden olacaktır. Aynı zamanda üç boyutlu yazılar ve akıllı zekâ uygulamaları ile inşaat sektöründe de önemli işsizlik ön görülebilir. Bunun tüm dünyada bir sorun olacağı açıktır. O yüzden bu sorun ya dünya bazında çözüme kavuşmalı ya da ülkeler küreselleşmeye karşı duvarlar örüp bu teknolojinin kullanımına karşı sınırlar getirmelidir. Devletler bu uygulamalara örneğin, hizmet sektöründe sınırlamalar koymalıdır.

Tüm bunların yanında ABD ve Rusya'nın yeni bir düzen kurma arayışlarında bizim ülke kilit rol oynayacağı için bu iki devletle ilişkilerin biçimi çok belirleyici olacaktır (URL-1). Biz yükselen bir güç olan Avrupa'ya yaklaşırsak bu ülkeler PKK'yı kullanacaklar. O yüzden çok ince bir satranç dehası gibi oyun oynamak lazım. Bugün iki güç Türkiye'ye bir at gözlüğü takmış gibiler. Yani bir onu bir diğerini görüyoruz. Bunlar dışında güç odakları ile ilişki kurmamıza izin vermiyorlar. Oysaki Türkiye'nin çok geniş imkanları var. Mesele bunun arkasında güzel bir mutfak olmasıdır. Maalesef bizde bu konuları düşünüp, planlayacak ve yöneticilere servis edecek, karar alıcıları etkileyecek entelektüel beyinler çok nadirdir. Bu virüs bize bazı imkânlarda sunmuştur. Bu virüs boyunca bazı askeri operasyonlar, istihbarat faaliyetleri

Takvim-i Vekayi

vb. şeyler askıya alınabilir. Başta ABD önemli bir operasyonel gücünü belli sahalardan çekecektir. Bu bizim için avantajdır. Sonuç olarak süreç devam ediyor ve en iyi pozisyonu alan ülke en avantajlı konuma geçecektir.

KAYNAKÇA

Mehmet ŞAHİN (2019). Kuantum Biyolojisi, *Takvim-i Vekayi*, Cilt 7, Sayı 2, Sayfalar 40 – 50.

URL-1 (2020). <https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/>